



De diensten van zondag 17 november 2019: Heilig Avondmaal

10.00 uur: Aanvangslied: Psalm 65: 1; Psalm 65: 2; Lied: 274; Kinderlied: We gaan voor even uit elkaar;
Schriftlezing: Psalm 84: 1-8; Psalm 84: 5; Schriftlezing: Mattheus 8: 18 t/m 20; Psalm 84:6;
Lied:942: 3; Tafelgebed: (op de wijs van psalm 134); Slotlied: 982: 2 en 3

Voorganger:	ds. M.C. van der Zouwen, Sleeuwijk
Muzikale medewerking:	Pieter Jan Lukas
Ouderling van dienst:	Lia Colijn-Biesheuvel
Lector:	Hanneke de Peuter
Beamist:	Marjanne van Breugel
Koster:	Eli Vos (06-38899154)
Gastvrouwen:	Mariet Scheffers en Wilma Scheffers
Voor de jeugd:	KND: groep 1 t/m 4 Lieke; 5 t/m 8 Ilona en Marleen Er is crèche voor de kinderen tot 4 jaar.
Collecten:	1 Algemeen Kerkelijke Arbeid; 2. Kosten energie
Beheerder:	Theo Dekker (bereikbaar op: 06-10676764)

18:30 uur: Voorzang: N.B. 90: 1, 2 en 3; Psalm 91a : 1, 2 en 3; Lied 119 vers 12; Lied 319: 1, 2, 5 en 7;
Lied 527: 1, 2, 3, 4 en 5; Lezingen: Exodus 3: 1-15 en Lucas 20: 27 – 38; Lied 280: 1, 4 en 5
Meditatie afgewisseld met het zingen van NB 19: 1,3, 4 en 5; Lied NB 11 vers 1 en 3;
Slotlied uit de N.B. 62: 1 en 2

Zang- / themadienst	o.l.v. Hanneke de Peuter
Muzikale medewerking:	Pieter Jan Lukas
Lector:	Dirk Ruiter
Beamist:	Rowy Raams
Koster:	Rick Ippel (06-50503987)

De dienst van volgende week zondag 24 november 2019: Voleindingszondag

10.00 uur:	Voorganger:	Ds. M.F. Meeder van Hof
	Muzikale medewerking:	Karin van Andel
	Ouderling van dienst:	Jaap van Elzelingen
	Lector:	Adri van Esch
	Beamist:	Stef Bakker/Jan van Erp
	Koster:	Liane Ippel-Erik Kraaij (06-54296201)
	Gastvrouwen:	Linda Dekker en Hannie van Breugel
	Voor de jeugd:	KND: groep 1 t/m 4 Angela; 5 t/m 8 Heleen Tienerdienst: Erik ; Er is crèche voor de kinderen tot 4 jaar.
	Collecten:	1. Onderhoud gebouw; 2. ZWO
	Beheerder:	Arie Straver (bereikbaar op: 06-10676764)

BLOEMENGROET

De bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente naar dhr. P. van der Stelt.

ZIEKEN

De Hoogstraat revalidatie, Rembrandts kade 10, 3583 TM Utrecht

Ans Niggelie-Hoeke, Afdeling C2-300, kamer 317,

Altenahove, Rivierenland 1, 4286 DC Almkerk:

Dhr. J. Kraaij is verhuisd naar afd. Akkerwinde, kamer 131.

Revalidatiecentrum Breda, Brabantlaan 1, 4817 JW Breda

Nella van der Leeden- de Pender, Kamer 15 (geen bezoek)

Thuisgekomen: Mw M. Groeneveld - Duijzer

MEDEDELINGEN

Vergadering van college van Kerkrentmeesters: woensdag 20 november aanvang 19.30 in de Hoeksteen

Pastorie: Voor de aanstaande verbouwing van de keuken hebben we reeds een groep van vrijwilligers verzameld. We bedanken de vrijwilligers die zich hiervoor hebben aangemeld. We hebben echter een nieuwe uitdaging: het opknappen van de pastorie. Hiervoor zoeken we nog enkele vrijwilligers. Denk hierbij aan klussen zoals het verwijderen van vloerbedekkingen en het verwijderen van de zachtboard plafonds. We willen voorkomen dat de vrijwilligers voor de keuken hier ook mee worden belast en zoeken dus mensen die bereid zijn om hier een handje te kunnen helpen. Het staat de vrijwilligers voor de keuken uiteraard vrij om ook in de pastorie mee te helpen. Voor meer informatie of aanmelden kunt u zich wenden tot Eli Vos, tel: 06 - 38899154.

Kerstkaartenactie: Deze zondag deelt de ZWO-commissie kerstkaarten uit. Ark Mission organiseert dit najaar weer een grote kerstkaartenactie. U kunt kerstwensen sturen aan gevangenen in ons land en aan dak- en thuislozen. De opzet van de kerstkaartenactie is eenvoudig: schrijf een bemoedigende tekst op de kerstkaart, onderteken alleen met uw voornaam en eventueel uw woonplaats. Geen jaartal 2020 vermelden. Stuur uw kaart(en) naar Ark Mission kaartenactie, Oude Amersfoortseweg 79 1213 AC Hilversum. De kaarten moeten voor 1 december bij Ark Mission bezorgd zijn. Ark Mission zorgt ervoor dat uw kaarten rond kerst worden uitgedeeld. Tekeningen zijn ook welkom. Voor meer informatie zie het kerkblad van november. Bij voorbaat hartelijk dank, ZWO- commissie.

Avondmaal Collecte 17 november: Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in zijn naam menselijk nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.

Rondom het beroepingswerk

Op de kerkenraadsvergadering van woensdag 13 november zijn de concept profielschetsen van de gemeente en de te beroepen predikant besproken en vastgesteld. Aansluitend is de verhouding kerkenraadsleden en gemeenteleden binnen de beroepingscommissie bepaald. Het streven is erop gericht de commissie uit vijf kerkenraadsleden en maximaal zeven gemeenteleden te laten bestaan. Elk kerkenraadslid krijgt de gelegenheid om voor 2 december namen van gemeenteleden bij de scribe in te dienen. Het Moderamen heeft het mandaat van de kerkenraad gekregen om uit de ingediende namen een beroepingscommissie samen te stellen. Op 4 december wordt dit voorstel aan de kerkenraad ter goedkeuring voorgelegd. Na instemming wordt direct begonnen met het benaderen van de betreffende gemeenteleden. Het is de bedoeling om op woensdagavond 4 december een gemeenteavond te organiseren. Op die avond worden in ieder geval de definitieve profielschetsen voor de gemeenteleden inzichtelijk gemaakt. De kerkenraad.

Zingen voor Israël: Onder het motto "Zingen voor Israël" organiseert de Stichting Christenen voor Israël te Nijkerk op zaterdag 30 november een koor- en samenzangavond in Werkendam. De avond wordt gehouden in de Biesboschkerk, Richter 91. Aanvang 19.30 uur. Muzikale medewerking wordt verleend door: de Oosterhoutse Nachtegalen, o.l.v. dirigent Wim Schoones, pianist/organist Jan Damen, zanger Marcel van der Poel onder zijn leiding zal "Reflexion" uit Giessenburg optreden. Naast koorzang zal er ook veel samenzang zijn. Jaco van de Werken zal hierbij het orgel bespelen. Ds. R.R. Maathuis opent de avond en ds. Henk Poot zal een meditatie houden. Iedereen is hartelijk welkom. De toegang is vrij, wel zal er een collecte worden gehouden voor voedselhulp in Israël. Er is gelegenheid om producten uit Israël te kopen.

Samen eten: Vindt u het ook wel eens gezellig om met meerdere mensen aan tafel te zitten en eet u meestal alleen? We willen verschillende malen per jaar "samen eten " organiseren. Gezellig eten met andere mensen die ook meestal alleen eten. De kosten zijn €9 per maaltijd van 3 gangen. De eerst komende maaltijd is op 24 november. We gaan om 6 uur aan tafel, maar u bent welkom vanaf 5 uur . Als u/ jij interesse hebt bel dan even naar Lijn of Nel. Is de tafel vol dan kunnen we u opschrijven voor 19 januari. We horen graag van jullie! Lijn van der Wiel-Janson 0183-409199 /Nel Janson van der Wiel 06-51837858 /Rijksweg 94 te Nieuwendijk Betty en Dinand Bosch willen ook meedoen met koken! Daarom is de maaltijd op 19 januari bij hen aan de Dwarssteeg nr. 7, of, bij voldoende opgaves bij beide adressen.

Kerkelijke berichten voor de volgende nieuwsbrief inleveren **vóór donderdag 21 november, 17.00 uur** bij Jan van Vugt email: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl.

Familieberichten s.v.p. doorgeven aan de predikant of uw contactouderling.

De kerkenraad wenst u gezegende diensten toe.

www.gknieuwendijk.nl

Tafelgebed: (gezongen
op de wijs van psalm 134)

Allen

Genade, vrede iedereen

De Geest des Heren om
u heen.

En weet u welkom in de
kring,

doet mee tot zijn
herinnering.

Vrouwen

Wij vieren hier wat nog
niet is:

verzoening en verrijzenis;

dat wij tot rust gekomen
zijn

verlost van doodsangst
en van pijn.

Mannen

Wij roepen in herinnering

de mens die onze wegen
ging,

maar niet de weg van
man en macht,

alleen de liefde was Zijn
kracht.

Vrouwen

De mens die weerloos als
een kind

de machtelozen heeft
bemind;

die door de armsten werd
vertrouwd,

op hen had Hij zijn hoop
gebouwd.

Mannen

Hij zei: wie leeft uit
zelfbelang,

sterft voor zijn tijd, en is
slechts bang.

Maar wie steeds van het
zijne geeft

zal zien dat hij het leven
heeft.

Vrouwen

Zo heeft hij zelf ons
voorgedaan,

is tot de dood ons
voorgegaan;

is niet gevluht uit
eigenbaat

en vond de dood als
hoogste daad.

Voorganger:

En in zijn laatste
levensuur

heeft Hij gezegd vol geest
en vuur:

Dit brood, gebroken en
verdeeld,

Ik ben het zelf u
uitgedeeld.

*(de wijn wordt in de beker
gegoten)*

Voorganger:

De wijn die daar op tafel
stond

hief Hij omhoog en gaf
hem rond:

Dit is mijn bloed, vergoten
nu,

ik ben het zelf, ik sterf
voor u.

Mannen

Gestorven gaat die mens
ons voor

en leeft in onze wereld
door.

Hij moet het winnen
mettertijd,

Zijn geest leeft tot in
eeuwigheid

Vrouwen

In al wat klein en nietig
leeft,

in al wat nauw'lijks adem
heeft,

kijkt Hij ons aan en zegt:
Ik ben

de broer van armen, één
van hen.

Allen

Laat ons nu bidden tot
zijn Heer,

de Vader, Hem zij lof en
eer:

laat komen hier die stad,
uw rijk,

wij allen even arm en rijk.

Allen

Dat wij verdelen alle
brood

en leren scheppen uit de
nood,

tot alle kwaad verdwenen
is,

herschape tot
verrijzenis.