



De dienst van deze zondag 15 juli 2018: 4^e zondag van de zomer

10.00 uur: Thema: **Paulus: feminist of vrouwenhater? Over 'vrouwonvriendelijke (?) teksten' in de brieven van Paulus.** Schriftlezingen: Galaten 3:26-29 en 5:13-14 (leefregel) en 1 Korintiërs 7:1-9 en 14:26,31-40 en Efeziërs 5:21-28a. Liederen: Lied 215 (voorzang); Psalm 131; *Klein gloria* (Lied 195); 'Ik zal er zijn' (z.o.); Kinderlied: 'Wij gaan voor even uit elkaar'; Lied 969; Lied 611; Psalm 73:9,10 en Lied 416.
De muzikale intermezzis in de dienst zijn: een *Allegro voor piano en blokfluit* van Georg Philipp Telemann en één van Felix Mendelssohn Bartholdy's *Lieder ohne Worte* (Opus 30, nr. 1 'andante espressivo)

Voorganger:	ds. R.A. Wouda
Organiste (en fluitiste):	Karin van Andel
Pianiste:	Hanneke de Peuter
Ouderling van dienst:	Piet van Vugt
Koster:	Cees de Rooij (06-53405911)
Beamist:	Arie Strik
Lector:	Adri van Esch
Gastvrouwen:	Mariet Scheffers & Wilma Scheffers
Collecten:	1. Diaconie; 2. Algemeen kerkelijke arbeid
Kindernevendienst:	Groep 1 t/m 8.
Beheerder:	Theo Dekker, telefonisch bereikbaar op 06-10676764

De dienst van volgende week zondag 22 juli 2018: 5^e zondag van de zomer

10.00 uur: Voorganger: ds. A. van Andel, Valkenswaard

Organist:	Piet Versteeg
Ouderling van dienst:	Jaap van Elzelingen
Koster:	Dick de Peuter (0183-402318)
Beamist:	Gerard de Graaf
Lector:	(tijdens de basisschoolvakantie hebben ook onze lectores vrijaf)
Gastvrouwen:	Adri van Esch & Wilma Koekkoek
Collecten:	1. Algemene Kerkelijke Arbeid; 2. Onderhoud Orgel
Kindernevendienst:	Groep 1 t/m 8
Beheerder:	Arie Straver, telefonisch bereikbaar op 06-10676764

IN MEMORIAM KLAZINA TUINSTRA

Op zaterdag 7 juli overleed in het ziekenhuis te Gorinchem onze zuster *Klazina Tuinstra* (Dahliastraat 5), op de leeftijd van 86 jaar. De crematie heeft woensdag 11 juli jl. in besloten kring plaatsgevonden. We gedenken 'zuster Tuinstra' vanmorgen in ons midden en zingen daarbij Psalm 73:9,10.

ZIEKEN

Beatrix-ziekenhuis, Banneweg 57, 4204 AA Gorinchem:

W. van Dongen-Heiblom, Afd. 3 Oost, k. 353

Verpleeghuis Altenahove, Rivierenland 1, 4286 DC Almkerk:

A. van Bruggen-Kant, Afd. Guldenroede, k. 117

(haar echtgenoot J. van Bruggen woont tijdens de revalidatie bij haar in Altenahove)

H. Heijstek-Haneveld, Afd. Guldenroede, k. 124

A. Koops-Heijstek, Afd. Wilgenroos, k. 203

M.C. van der Stelt-van der Wiel, Afd. Guldenroede, k. 129

Al onze zieken, thuis of elders verpleegd, bidden we Gods bemoedigende nabijheid toe.

BLOEMENGROET

De bloemen uit de kerk gaan vandaag als groet uit de gemeente naar dhr. en mw. P. Heijstek-Haneveld.

MEDEDELINGEN

Zeer gewaardeerde schoonmakers!

Een erg meelevend gemeentelid merkte op dat er een paar foutjes in het vorige schema zaten. En dat was nog waar ook. Hierbij een aangepast schema, dat voor het gemak doorloopt tot eind 2018. Hopelijk raken jullie niet in de war van de wijzigingen. Het schema voor de komende periode (vanaf 23 juli) ligt wederom op de bekende plaats in de hal van de kerk.

Wisten u en jij trouwens dat het schoonmaakwerk ook tijdens de zomervakantie gewoon wordt voortgezet? Wat een klasse. Chapeau voor de dames en die enkele heer!

Verkoop oude piano

Vanwege de aanschaf van een nieuwe piano zal de oude piano worden verkocht. Omdat deze niet meer optimaal gestemd kan worden, is besloten om dit instrument voor een bedrag van € 100,- te koop aan te bieden aan leden van onze kerkelijke gemeente. Diegenen die hiervoor belangstelling hebben, kunnen dat voor 1 september melden bij penningmeester Wim Colijn. (wimcolijn@gmail.com of telefonisch op nummer 401842). Indien er meer belangstellenden zijn, zal er worden geloot.

Vakantie avondgebed

Wij hopen op 12 sept. 2018 weer bij elkaar te komen.

Wereldwinkel: de wereldwinkel heeft nu vakantie. Wij hopen 30 augustus a.s. weer in de Hoeksteen aanwezig te zijn. Namens alle vrijwilligers wensen wij u en jullie een fijne vakantie toe.

EXTRA LIED

'Ik zal er zijn' - Dichter onbekend; melodie Giuseppe Verdi, arr. Tom Parker

Als je eenzaam bent of in het duister
denk dan aan Mij en roep Mij aan.
Als geen mens je kent en niemand luistert,
zelfs als je fluistert zal ik je stem verstaan.

Refrein: Als een Vriend wil ik je dragen, alle dagen. *Ik zal er zijn.*
Als een ster in donkre nachten zal Ik wachten. *Ik zal er zijn!*
Wees niet bang voor de stilte om je heen.
Wees niet bang, Ik laat je nooit alleen
Als een Vriend wil ik je dragen, alle dagen. *Ik zal er zijn!*

Drukt de hele wereld op je schouders
en spoken zorgen door je hoofd.
Er is iemand die je kunt vertrouwen,
die van je houdt en die echt in jou gelooft.

Refrein: Als een Vriend wil ik je dragen, alle dagen. *Ik zal er zijn.*
Als een ster in donkre nachten, zal Ik wachten. *Ik zal er zijn!*
Wees niet bang voor de stilte om je heen
Wees niet bang, Ik laat je nooit alleen.

Als een Vriend wil ik je dragen, alle dagen. *Ik zal er zijn.*
Als een ster in donkre nachten zal Ik wachten. *Ik zal er zijn.*
- zal ik wachten. *Ik zal er zijn!*

Kerkelijke berichten voor de volgende nieuwsbrief inleveren **vóór donderdag 19 juli, 17.00 uur** bij
Jesse van Elzelingen, [email: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl](mailto:nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl).

Familieberichten s.v.p. doorgeven aan de predikant of uw contactouderling.

De kerkenraad wenst u gezegende diensten toe.

www.gknieuwendijk.nl