

NIEUWSBRIEF

zondag 24 maart 2019



De diensten van zondag 24 maart 2019: *Oculi* / 3^e zondag van de Veertigdagen

'Mijn ogen (oculi) zijn gericht op de HEER, Hij bevrijdt mijn voeten uit het net.

Keer U tot mij en wees mij genadig, ik ben alleen en ellendig.' (Psalm 25:15-16)

10.00 uur: Schriftlezingen: Psalm 116: 1-9; Marcus 9:14-29
Liederen: Lied 280: 1,2,3,5,7; Psalm 25: 7,8; Psalm 25a; Lied 320: 1,2,3; Projectlied; Psalm 116: 1,3,5;
Lied 538: 1,3,4; Lied 675; ELB Lied 289

Voorganger:	Ds. M.F. Meeder van Hof
Organist:	Gerard Roza
Ouderling van dienst:	Elze Tinke
Lector:	Arja Groenenberg
Koster:	Mari van Zanten (06-23794805)
Beamist:	Gerard de Graaf
Gastvrouwen:	Elly Polak en Wilma Koekkoek
Collecten:	1. PKN/Kerk in Actie; 2. Jeugdwerk
Kindernevendienst:	Groep 1t/m4: Angela; Groep 5t/m8: Heleen; Tienerdienst: Erik
Beheerder:	Arie Straver (bereikbaar op: 06-10676764)

Avondgebed: woensdag 27 maart 2019, van 19.00-19.30 uur, bij Marie van Vugt (Singel 6)

De dienst van zondag 31 maart 2019: *Laetare* / 4^e zondag van de Veertigdagen

10.00 uur: Thema: *In aanraking met Jezus*. Schriftlezing: Lucas 8:40-56

Voorganger:	ds. R.A. Wouda
Muzikale medewerking:	Karin van Andel (orgel), Rosanne Grobecker (zang) en Hanneke de Peuter (piano)
Ouderling van dienst:	Elly Polak
Lector:	Ina Heijstek
Koster:	Rick Ippel (06-50503987)
Beamist:	Niels van Kleij
Gastvrouwen:	Corina van Vugt en Yvonne Colijn
Collecten:	1. Algemeen Kerkelijke Arbeid; 2. Onderhoud Orgel
Kindernevendienst:	Groep 1t/m4: Sandra en Thirza; Groep 5t/m8: Jarco en Henri
Beheerder:	Dick de Peuter (bereikbaar op: 06-10676764)

ZIEKEN

Verpleeghuis Altenahove, Rivierenland1, 4286DC, Almkerk

H. Boterblom-de Graaf, Afd. Guldenroede, k. 130

J.S. Dekker-van der Mijden, Afd. Guldenroede, k. 120

D. Tolenaars-Groeneveld, Afd. Guldenroede, k. 117

Al onze zieken, thuis of elders verpleegd, bidden we Gods bemoedigende nabijheid toe.

BLOEMENGROET: De bloemen uit de kerk gaan vandaag als groet uit de gemeente Dhr. en Mw. A. van Esch- de Graaf.

GROOTHUISBEZOEKEN ... (zie ook: Kerkklanken)

Dinsdagmorgen 26 maart (Het Steunpunt, aanvang: 10.00 uur) **ouderen uit Wijk 2/3**

Aanmelden: uiterlijk zondag 24 maart, bij Elly Polak: (0183) 403473 of elly_polak@hotmail.com

Dinsdagmorgen 26 maart (bij Lies Ippel, JBD, k. 102) **Wijk 5**

Aanmelden uiterlijk zondag 24 maart, bij Elze Tinke: 0653615713 of info@elzetinke.nl

Dinsdagavond 26 maart (bij fam. Jansen, Singel 75) **Wijk 2**

Aanmelden uiterlijk zondag 24 maart, bij Piet van Vugt: (0183) 403228 of pietvanvugt@gmail.com

Zondagavond 31 maart (bij fam. Bot, Buitendijk 26) **Wijk 4** Aanmelden uiterlijk vrijdag 29 maart,

bij Henriette Jansen (0183)409176 of janshenriette@hotmail.com

Zondagavond 31 maart (bij Henri en Marjolein, Kafappel 13) **Wijk 2 / jongeren**

Aanmelden uiterlijk vrijdag 29 maart, bij Piet van Vugt: (0183) 403228 of pietvanvugt@gmail.com

Donderdagavond 4 april (bij fam. Ippel, Anjerstraat 16) **Wijk 3**

Aanmelden uiterlijk dinsdag 2 april, bij Marjolein Bot: 0621498141 of marjoleinbot.vdstelt@gmail.com

Zondagavond 7 april (bij Joke de With, Anemoonstraat 32) **Wijk 3**

Aanmelden uiterlijk vrijdag 5 april, bij Marjolein Bot: 0621498141 of marjoleinbot.vdstelt@gmail.com

Zondagavond 14 april (bij fam. Van Vliet, Kildijk 95) **Wijk 1**

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 12 april bij Thea Hoeke: (0183) 405270 of theahoeke@hetnet.nl

MEDEDELINGEN

- Ladiesnight: Dinsdag 26 maart gaan we een wandelende ladiesnight doen. Vertrek om 19.30 uur bij de kerk (rond 21.00 uur zijn we terug). Dus trek je wandelschoenen aan en loop gezellig mee. Lenneke, Mariëlle, Karin en Irene (voor meer info: 06-23850730 of irenewolvers@live.nl) De data van de volgende ladiesnights: Woensdag 8 mei en 19 juni

- Je komt toch zeker wel? Op de kerkenraadsvergadering van aanstaande woensdag (27 maart) worden o.a. de Jaarrekeningen 2018 van het CvK, de Diaconie, de ZWO en de Wereldwinkel besproken. U en jij wordt in de gelegenheid gesteld hierbij aanwezig te zijn. De vergadering begint om 19.45 uur. Na de opening wordt het agendapunt *Jaarrekeningen* behandeld. Naar verwachting zal de 'open' vergadering om ongeveer 20.45 uur worden afgesloten. De betreffende concept stukken liggen in de hal van de kerk. Wij rekenen op jullie aanwezigheid! De kerkenraad.

- Vrouwengespreksgroep I.C.E. Op woensdag **27 maart** van 19.45 tot 21.45 uur op de bekende locatie. Thema van de avond : **Vuur in de Bijbel** Vuur als teken van Gods aanwezigheid...

Informatie: Jannie voor den Dag, tel. 402763

- Ouderenkring: donderdag 28 maart, 15.00 uur, in Het Steunpunt, met ds. Wouda

- Aangepaste kerkdienst te Brakel: Zondagmiddag 31 maart a.s. is er een aangepaste met en voor mensen met een verstandelijke beperking, in de Hervormde kerk te Brakel (Marktplaats 4). De dienst begint om 15.00 uur !!! Voorganger is Ds. H. Belder uit Brakel en het thema luidt: "Wat een liefdel!" Muzikale medewerking in deze dienst zal worden verleend door bewoners van de Regenboog en het Kinderkoor Immanuel o.l.v. Wilma de Haan. We hopen op een fijne dienst. Na afloop is er nog gelegenheid om gezellig met elkaar na te praten, onder het genot van een kopje koffie, thee of fris.

- "Songs with a secret". De verborgen betekenis van negro spirituals en deze zingen ! Wil je ook meezingen? Maandag 1 april om 20.00 uur in het Trefpunt in Sleenwijk. Geef je op dan kunnen we samen rijden. h.d.peuter@hccnet.nl of bij één van ons: Hanneke, Inge, Marjanne, Miranda en Nel.

- Inzamelactie van kleding op zaterdag 6 april: Door en met deze actie kunnen veel mensen in Roemenië en Moldavië geholpen worden. Stichting Hulpverlening Medechristenen zorgt dat alles goed terecht komt. Zaterdagmorgen 6 april mag het voor 10 uur aan de straat staan en wij komen het dan graag ophalen. Wij hopen dat het net als voorgaande jaren een geslaagde actie mag worden. De diaconieën van beide kerken bedanken u vast voor de medewerking.

- Psalmen concert met 4Tune: Op weg naar Pasen belooft de ochtenddienst van zondag 7 april een wel heel speciaal tintje te krijgen. De band 4Tune verzorgt deze morgen een concert waarin prachtige Psalmen op een eigentijdse wijze ten gehore worden gebracht. Op een bijzondere manier kunnen we ervaren hoe Psalmen en Pasen iets gemeenschappelijks hebben. Een absolute aanrader voor jong en oud!

-Kaartverkoop gestart voor Timzingt en Tear: Omgekeerd *Tim is een christelijke cabaretier en heeft jaarlijks diverse theaters vol met zijn show.* Tim komt op 12 april 2019 om 20.00 uur in onze kerk (meer info in kerkklanken). Kaartverkoop gestart: € 7,- inclusief reserveringskosten te bestellen via: www.tear.nl/timzingt Of indien u internet lastig vindt, dan kunnen de kaarten ook besteld worden via de ZWO-commissie via Jaanie Tolenaars, Jeroen den Dekker en Marjolein Verhagen. Daarnaast bij Inge van de Spek en Irene Wolvers en via de intekenlijst achterin de kerk.

- Ga mee met de jongeren van Nieuwendijk naar The Passion! Bijna iedereen heeft The Passion wel eens op televisie gezien. Best indrukwekkend om te zien, maar hoe zou het zijn om hier zelf bij te zijn? Ben jij tussen de 14 en 26 jaar? Geef je dan nu op om mee te gaan en het zelf te beleven! (samen met je vriend/vriendin, broer/zus) Waar: dit jaar speelt The Passion zich af in Dordrecht. Wanneer: donderdagavond 18 April. Hoe laat: 17:45 verzamelen bij de Gereformeerde Kerk Nieuwendijk. Thema: Je bent niet alleen! We willen gezamenlijk met de bus naar Dordrecht gaan. Zorg zelf voor wat te eten onderweg of ter plekke. Aanmelding is gratis en kan tot uiterlijk 10 april! Aanmelden kan via: passionnieuwendijk@gmail.com of via het aanmeldformulier, die je vindt in de hal van de kerken van Nieuwendijk.

- Gelegenheidskoor: Op zondag 21 april vieren we Pasen. Deze keer willen we dat doen met een gelegenheidskoor. We gaan een aantal mooie liederen instuderen, zoals o.a.: come let us sing; You raise me up (ned. Tekst) en een lied uit Jesus Christ Superstar. (ned. tekst) We oefenen na de kerkdiensten op 24 en 31 maart en 7 en 14 april van 11.30 tot 12.30 uur. Volgens mij kan iedereen zingen, dus geef je op!!!! Ook vrienden, familie, burens etc. etc. zijn van harte welkom. Hoe meer mensen, hoe meer geluid!!!! Opgeven bij: Lijn van der Wiel, per mail: lijnvanderwiel@gmail.com; 0183-409199, maar even zeggen is ook goed!!

- Primula- en violenactie: Deze actie is succesvol verlopen. De opbrengst, bestemd voor steun aan de Rovingha vluchtelingen, heeft het mooie bedrag van € 1156,40 opgebracht. Alle verkopers en kopers hartelijk dank voor u/jullie bijdrage. ZWO commissie.

Kerkelijke berichten voor de volgende nieuwsbrief inleveren **vóór donderdag 28 maart, 17.00 uur**
bij Heidi Oldenburg, email: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl.

Familieberichten s.v.p. doorgeven aan de predikant of uw contactouderling

De kerkenraad wenst u gezegende diensten toe.

www.gknieuwendijk.nl

Extra lied Evangelische Liedbundel 289:

Ik geloof in God de Vader,
die de bron van vreugde is,
louter goedheid en genade,
licht in onze duisternis.
Hij, de koning van de kosmos,
-het gesternte zingt zijn eer-
heeft uit liefde mij geschapen
en tot liefde keer ik weer

Ik geloof in Jezus Christus
die voor ons ter wereld kwam.
Zoon van God en Zoon des mensen
Goede Herder, Offerlam.
Door te lijden en te sterven
-groot is het geheimenis-
schenkt Hij mij het eeuwig leven
dat uit God en tot God is.

Ik geloof dat mijn Verlosser
door de dood is heengegaan
en op Pasen - God zij glorie -
uit het graf is opgestaan.
Door het brood -dit is mijn lichaam-
door de wijn -dit is mijn bloed-
geeft de Vredevorst mij vrede
maakt Hij alle dingen goed.

Extra lied Evangelische Liedbundel 289:

Ik geloof in God de Vader,
die de bron van vreugde is,
louter goedheid en genade,
licht in onze duisternis.
Hij, de koning van de kosmos,
-het gesternte zingt zijn eer-
heeft uit liefde mij geschapen
en tot liefde keer ik weer

Ik geloof in Jezus Christus
die voor ons ter wereld kwam.
Zoon van God en Zoon des mensen
Goede Herder, Offerlam.
Door te lijden en te sterven
-groot is het geheimenis-
schenkt Hij mij het eeuwig leven
dat uit God en tot God is.

Ik geloof dat mijn Verlosser
door de dood is heengegaan
en op Pasen - God zij glorie -
uit het graf is opgestaan.
Door het brood -dit is mijn lichaam-
door de wijn -dit is mijn bloed-
geeft de Vredevorst mij vrede
maakt Hij alle dingen goed.

Extra lied Evangelische Liedbundel 289:

Ik geloof in God de Vader,
die de bron van vreugde is,
louter goedheid en genade,
licht in onze duisternis.
Hij, de koning van de kosmos,
-het gesternte zingt zijn eer-
heeft uit liefde mij geschapen
en tot liefde keer ik weer

Ik geloof in Jezus Christus
die voor ons ter wereld kwam.
Zoon van God en Zoon des mensen
Goede Herder, Offerlam.
Door te lijden en te sterven
-groot is het geheimenis-
schenkt Hij mij het eeuwig leven
dat uit God en tot God is.

Ik geloof dat mijn Verlosser
door de dood is heengegaan
en op Pasen - God zij glorie -
uit het graf is opgestaan.
Door het brood -dit is mijn lichaam-
door de wijn -dit is mijn bloed-
geeft de Vredevorst mij vrede
maakt Hij alle dingen goed.

Extra lied Evangelische Liedbundel 289:

Ik geloof in God de Vader,
die de bron van vreugde is,
louter goedheid en genade,
licht in onze duisternis.
Hij, de koning van de kosmos,
-het gesternte zingt zijn eer-
heeft uit liefde mij geschapen
en tot liefde keer ik weer

Ik geloof in Jezus Christus
die voor ons ter wereld kwam.
Zoon van God en Zoon des mensen
Goede Herder, Offerlam.
Door te lijden en te sterven
-groot is het geheimenis-
schenkt Hij mij het eeuwig leven
dat uit God en tot God is.

Ik geloof dat mijn Verlosser
door de dood is heengegaan
en op Pasen - God zij glorie -
uit het graf is opgestaan.
Door het brood -dit is mijn lichaam-
door de wijn -dit is mijn bloed-
geeft de Vredevorst mij vrede
maakt Hij alle dingen goed.