



De diensten van zondag 24 februari 2019: 7<sup>e</sup> zondag van Epifanie, *Sexagesima* (60<sup>ste</sup> voor Pasen)

10.00 uur: Schriftlezingen: Exodus 22: 21-27; Mattheus 5: 38-48  
Liederen: "Koningskind"; Psalm 18:1; Lied 112:1,2,3 en 4 uit Gele bundel; Lied 316: 1,4;  
Lied 871; Lied 838:1,2,4; Lied 90: 1,2 uit Gele bundel; "Ga maar gerust"

Voorganger:	ds. M.F. Meeder-van Hof
Organiste:	Karin van Andel
Ouderling van dienst:	Marjolein Bot
Lector:	Hans Crielaard
Koster:	Rick Ippel (06-50503987)
Beamist:	Marjanne van Breugel
Gastvrouwen:	Els v/d Stelt en Thea Hoeke
Collecten:	1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Onderhoud gebouwen
Nevendienst:	Groep 1t/m4: Lenneke; Groep 5t/m8: Annemarie; Tienerdienst: Erik
Beheerder:	Dick de Peuter (bereikbaar op: 0610676764)

**Avondgebed:** woensdag 27 februari 2019, 19.00-19.30 uur, bij Marie van Vugt (Singel 6)

De dienst op volgende week zondag 3 maart 2019: *Quinquagesima* (50<sup>ste</sup> voor Pasen)

10.00 uur: Thema: ***Eind goed, al goed ...?*** Vierde viering rond het bijbelboek Esther.  
Schriftlezingen: Esther 8-10\* en Deuteronomium 25:17-19.

Voorganger:	ds. R. A. Wouda
Organist:	Piet Versteeg
Ouderling van dienst:	...
Lector:	Margreeth Damminga
Koster:	Eli Vos (06-28899154)
Beamist:	Martijn Bot
Gastvrouwen:	Lenneke Ebert en Ina Heijstek
Collecten:	1. Algemeen Kerkelijke Arbeid ; 2. Jeugdwerk
Nevendienst:	Groep 1 t/m 4: Marielle en Marije; Groep 5 t/m 8: Huub
Beheerder:	Jan van Erp (bereikbaar op: 0610676764)

## ZIEKEN

**Beatrixziekenhuis, Postbus 90, 4200 AB Gorinchem:**

Mw. G.A. Groeneveld – Struik, Afd. 4 West, k. 405

**Het Nieuwe Gasthuis (Postadres:) Postbus 90, 4200 AB Gorinchem:**

J. Koliijn-van Bijleveld, Afd. Revalidatie, k. 39

**Verpleeghuis Altenahove, Rivierenland, Almkerk**

J.S. Dekker-van der Mijden, Afd. Guldenroede, k. 120

D. Tolenaars-Groeneveld, Afd. Guldenroede, k. 117

H. Boterblom-de Graaf, Afd. Guldenroede, k. 130

*Al onze zieken, thuis of elders verpleegd, bidden we Gods bemoedigende nabijheid toe.*

**BLOEMENGROET:** De bloemen uit de kerk gaan vandaag als groet uit de gemeente naar Mw. E. Ippel-Visser.

**VRIJE DAGEN DS. WOUDA: 25-28 februari**

In de komende week neem ik van maandag 25 t/m donderdag 28 februari een paar dagen vrijaf.

In onverhoopte noodgevallen kunt u een beroep doen op ds. Meeder (tel. 0345-619932)

## MEDEDELINGEN

- **Vrouwengespreksgroep I.C.E.** Op woensdag **27 februari 2019** van 19.45 tot 21.45 uur in De Hoeksteen. Thema van de avond: **Een licht op mijn pad** ... Iedereen is van harte welkom. Informatie: Jannie voor den Dag, tel. 402763

- **Vergadering Kerkrentmeesters:** Woensdag 27 februari, om 19.30 uur, in de Hoeksteen

- **Ouderenkring:** Het Steunpunt, v.d. Steltstraat 16a, donderdag 28 februari **vervalt**

- **Rouwgroep:** vrijdag 1 maart, 15.00 uur, in de Hoeksteen o.l.v. ds. M.F. Meeder - van Hof

- **Bestemming deurcollecte van volgende week zondag 3 maart is voor ZOA:** ZOA biedt hulp, hoop en herstel aan slachtoffers van rampen en conflicten. Omdat ze in de gebieden zelf actief zijn, weten ze wat de mensen nodig hebben. Eerst richten ze zich op primaire behoeften, zoals eten, drinken en onderdak. Later volgen werk, onderwijs en infrastructuur. Daarmee richten ze zich op zowel noodhulp als wederopbouw.

- **Belijdeniscatechese:** maandag 4 maart, 20.00 uur, in de pastorie

- **Ontmoetingsochtend Jan Biesheuvel Dijkhuis:** dinsdag 5 maart, 10.00-11.00 uur, met ds. Wouda

- **Tienercatechese:** dinsdag 5 maart, 19.00-20.00 uur, in de pastorie

- **Moderamen:** dinsdag 5 maart, 19.45 uur, De Hoeksteen

- **Basicatechese:** woensdag 6 maart, 19.00-20.00 uur, in de pastorie

- **Ambtsdragers werving:** De wijze waarop u en jij zich hebt ingezet om gemeenteleden voor te dragen voor de vacatures binnen de kerkenraad wordt als overweldigend ervaren. Maar liefst 26 namen zijn er genoemd voor de ambten wijkouderling, diaken en jeugdouderling, waarvan een drietal namen voor twee ambten. Meer dan dank daarvoor! Op de kerkenraadsvergadering van afgelopen woensdag 20 februari zijn de voorgedragen gemeenteleden besproken. De komende periode worden verschillende van hen benaderd. Tijdens dit bezoek wordt door een kerkenraadslid een stukje uitleg over het desbetreffende ambt gegeven en tevens verzocht na te denken over deze voordracht vanuit de gemeente. Wij wensen al de gemeenteleden, die voor deze keus komen te staan, Gods wijsheid toe in het nemen van de juiste beslissing. De kerkenraad.

- **Kaartverkoop gestart voor Timzingt en Tear: Omgekeerd:** *Tim is een christelijke cabaretier en heeft jaarlijks diverse theaters vol met zijn show.* Tim komt op 12 april 2019 om 20.00 uur in onze kerk (meer info in kerkklanken). Kaartverkoop gestart: € 7,- inclusief reserveringskosten te bestellen via: [www.tear.nl/timzingt](http://www.tear.nl/timzingt) Of indien u internet lastig vindt, dan kunnen de kaarten ook besteld worden via de ZWO-commissie via Jaanie Tolenaars, Jeroen den Dekker en Marjolein Verhagen. Daarnaast bij Inge van de Spek en Irene Wolvers en via de intekenlijst achterin de kerk.

- **Oproep : Kaarten maken voor de kerk:** Kaarten maken voor de kerk doe ik al jaren, maar de laatste tijd wordt het wat moeilijker. Het zou fijn zijn als iemand mij zou willen helpen, materiaal om de kaarten te maken heb ik genoeg. Kom even langs of bel me op. Rika Heibloom, v.d. Steltstraat 7, tel. 402197.

- **Team radio Zonneschijn:** Wij zijn spoedig op zoek naar medewerkers of medewerker voor Radio Zonneschijn. Als we er minimaal 3 bij hebben dan zijn we om de 5 weken aan de beurt om de uitzending te doen. Het zou heel jammer zijn dat we na 30 jaar moeten stoppen. Als u vragen hebt of u wilt de uitzending een keer bijwonen. Neem dan contact op met Ina hoeke telefoon: 0640458687 of 403413, email moet zijn: [hoeke.a@kpnmail.nl](mailto:hoeke.a@kpnmail.nl)

- **Fieldtrip - de Passion 2019:** Hi allemaal, goed dat jullie dit bericht lezen. Ja, ik zeg bewust jullie want "JE BENT NIET ALLEEN"! Je bent niet alleen, is het thema van "de Passion 2019" die dit jaar op donderdag 18 april plaats vind in Dordrecht. We willen iedereen van 14 tot en met 20 jaar oud vragen om met ons mee te gaan naar dit fantastische spektakel om te zien dat we niet alleen zijn. Naast iedereen uit onze kerk wordt namelijk ook de jeugd van de hervormde kerk mee gevraagd. We zullen vertrekken vanaf 'onze' gereformeerde kerk aan de Kerkweg waar de dominee ons kort wat verteld over wat we gaan zien. Om vervolgens gezamenlijk met de bus af te reizen naar Dordrecht. Je moet zelf eten of drinken meenemen, of ter plaatse wat kopen. Natuurlijk wordt iedereen ook weer bij de kerk afgezet. Volgende week zullen er inschrijfformulieren in de hal van de kerk worden neergelegd en kan je jezelf opgeven (onder de 18 met toestemming van de ouders). Ook kan je een inschrijfformulier aanvragen via [passionnieuwendijk@gmail.com](mailto:passionnieuwendijk@gmail.com) (benoem dan even "inschrijfformulier" in het onderwerp).

- **De Passion - deel 2:** We zijn ook hard op zoek naar vrijwilligers om de jeugd te begeleiden bij de fieldtrip naar Dordrecht. Lijkt het jou leuk om de jeugd te begeleiden en de sfeer mee te proeven van die evenement? Geef je dan op via [passionnieuwendijk@gmail.com](mailto:passionnieuwendijk@gmail.com) (benoem dan even "vrijwilliger" in het onderwerp). Ook de vrijwilligers kunnen meerijden met de bus.

**Kerkelijke berichten** voor de volgende nieuwsbrief inleveren **vóór donderdag 28 februari, 17.00 uur** bij Heidi Oldenburg, email: [nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl](mailto:nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl).

**Familieberichten s.v.p. doorgeven aan de predikant of uw contactouderling**  
**De kerkenraad wenst u gezegende diensten toe.** [www.gknieuwendijk.nl](http://www.gknieuwendijk.nl)

### **Extra liederen:**

#### **Kinder opwekking 03 Koningskind**

Refrein:

Neem je kroon en zet hem op,  
trek je nieuwe kleren aan,  
want je bent een kind van God,  
in Mijn Koninkrijk voortaan.

Als je in Mij wilt geloven,  
als je Mij je Vader noemt,  
dan zal Ik jouw leven maken  
zoals Ik het heb bedoeld...

#### **Ga maar gerust**

(Tekst: Sytze de Vries,  
melodie Sibelius /Finlandia)

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan  
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht  
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan  
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht  
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat  
Ik ben de wind waardoor je adem haalt

Neem je kroon en zet hem op,  
trek je nieuwe kleren aan,  
want je bent een kind van God,  
in Mijn Koninkrijk voortaan.

Ik wil samen met jou wonen  
in Mijn hemels koninkrijk.  
Wil je Mij jouw liefde tonen,  
daarmee maak je Mij zo blij?!

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan  
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt  
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan  
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel  
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen  
Ik ben de dag, die schemert in je droom

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan  
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt  
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan  
Ik ben de verte, die verlangend wenkt  
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen  
ben Ik de hand, die al je tranen wist

### **Extra liederen:**

#### **Kinder opwekking 03 Koningskind**

Refrein:

Neem je kroon en zet hem op,  
trek je nieuwe kleren aan,  
want je bent een kind van God,  
in Mijn Koninkrijk voortaan.

Als je in Mij wilt geloven,  
als je Mij je Vader noemt,  
dan zal Ik jouw leven maken  
zoals Ik het heb bedoeld...

#### **Ga maar gerust**

(Tekst: Sytze de Vries,  
melodie Sibelius /Finlandia)

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan  
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht  
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan  
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht  
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat  
Ik ben de wind waardoor je adem haalt

Neem je kroon en zet hem op,  
trek je nieuwe kleren aan,  
want je bent een kind van God,  
in Mijn Koninkrijk voortaan.

Ik wil samen met jou wonen  
in Mijn hemels koninkrijk.  
Wil je Mij jouw liefde tonen,  
daarmee maak je Mij zo blij?!

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan  
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt  
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan  
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel  
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen  
Ik ben de dag, die schemert in je droom

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan  
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt  
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan  
Ik ben de verte, die verlangend wenkt  
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen  
ben Ik de hand, die al je tranen wist