



### De dienst van deze zondag 6 september

- Aanvang:** 10:00 uur  
**Thema:** Liefde  
**Schriftlezing:** 1 Korintiërs 13,1-13  
**Liederen:** Lied 791;  
Lied 90 Bundel Geref. Kerk  
Nieuwendijk;  
Trinity: "Ik wens jou" ;  
Lied 354;  
Lied 891;  
Casting Crowns. "Just Be Held"  
(zie Kerkklanken)  
Lied "Ga maar gerust" (Tekst: Sytze  
de Vries, melodie J. Sibelius "Ik  
bouw op U" )  
**Voorganger:** Ds. M. F. Meeder- van Hof  
**Organist:** Gerard Westerlaken  
**Koster:** Cees de Rooij  
**Collecten:** NL78 RABO 0301505012  
ovv extra collecten

#### Doop:

- Jesse Lucas (geboren 15 april)  
zoon van Erik en Sandra Onvlee-van Tilburg
- Mats Mari (geboren 30 mei)  
zoon van Erik van Zanten en Ilse Klop

### De dienst van zondag 13 september

- Aanvang:** 10:00 uur  
**Voorganger:** Dhr. R. Pierik  
**Organist:** Karin van Andel  
**Koster:** Arie Groenevelt

#### Zieken

- Mw. H. Heibloom – Monshouwer verblijft in  
het Amphia ziekenhuis , Molengracht 21,  
4818 CK Breda.
- Dhr. J. Bech verblijft in het  
Beatrixziekenhuis 4 West kamer 411  
Banneweg in Gorinchem.

#### De bloemen

Als groet uit de gemeente gaan de bloemen  
vandaag naar Mw. J. O. Groenevelt- Verkerk,  
Amaryllishof 36.  
De maandelijkse bloemengroet gaat naar Mw. M.C.  
v.d. Stelt- v.d. Wiel in Antonia te Almkerk.

#### Goede zondag wensen

Iedereen een goede zondag wensen via de beamer  
gebeurt voortaan vòòr het slotlied. Als je nu denkt

*Via deze nieuwsbrief brengen wij u  
op de hoogte van onze diensten en het nieuws in  
en rond onze gemeente.  
De kerkenraad wenst u en jou een gezegende  
dienst toe.*

"leuk, dat wil ik ook weleens" geef je dan op bij  
Betty Bosch. Haar mailadres  
is: [bettybosch505@gmail.com](mailto:bettybosch505@gmail.com)

#### Lief en Leed

Om lief en leed in deze tijd met elkaar te kunnen  
delen willen we u of jou vragen,  
wanneer er aanleiding toe is, contact op te nemen  
met ds. Meeder : [mfmhdhof@hotmail.com](mailto:mfmhdhof@hotmail.com)  
of 0345-619932.

#### Startzondag

Op 20 september begint het nieuwe kerkseizoen  
met een Feestelijke Startzondag. Om 08.00 uur die  
dag start de wandeling, twee aan twee, vanaf onze  
kerk. Om 09.00 uur komen we aan op het  
schoolplein van de Regenboogschool. Daar  
komt iedereen, ook de niet wandelaars, samen voor  
het ontbijt. Iedereen krijgt een eigen tasje met  
ontbijt. Dat neem je mee naar je zitplaats: ruim uit  
elkaar gezette stoelen. Dominee Bisschop zal om  
10.00 uur buiten de dienst leiden en onze huisband  
zal voor muziek zorgen. Na de dienst drinken we  
koffie/thee met iets lekkers erbij. Bakkers meld je  
aan! Na de koffie is het programma afgelopen maar  
hebben we wel de start gemaakt voor weer een  
mooi jaar, corona of niet! Het hele programma is zo  
veilig mogelijk gemaakt. We hopen op heel veel  
mensen om weer als gemeente samen kerk te  
kunnen zijn. Nog niet aangemeld? Dat kan tot en  
met 13 september: [h.d.peuter@hccnet.nl](mailto:h.d.peuter@hccnet.nl) of 0183-  
402318.



#### Aanmelden voor de eredienst van zondag 13 september

Voor de eredienst van zondag 13 september kunt u

of jij zich telefonisch of per email aanmelden. Er zijn 85 zitplaatsen beschikbaar, buiten de aanwezigen met een taak, waarbij opgemerkt dat een en ander afhankelijk is van de gezinssamenstelling. Voor de richtlijnen verwijzen wij u of jou graag naar de nieuwsbrief van jongstleden 9 augustus, die evenals het Gebruiksplan op de website is te vinden.

**Wat wel van belang is om steeds te vermelden:**

- De basis voor het gebruik van het kerkgebouw is dat mensen te allen tijde op minimaal 1,5 meter van elkaar blijven (geldt niet voor één huishouden);
- Gemeenteleden die deze dienst in de kerk willen bijwonen dienen zich vooraf per email of telefonisch aan te melden  
Telefonisch (via 06 10 67 67 64) op woensdagavond 9 september tussen 18.00 en 20.00 uur en donderdagmiddag 10 september tussen 14.00 en 16.00 uur.  
Per email ([aanmelden@gknieuwendijk.nl](mailto:aanmelden@gknieuwendijk.nl)) vanaf maandag 7 september tot en met donderdag 10 september 16.00 uur. Bij aanmelden per email graag het aantal personen dat bij de dienst aanwezig wil zijn vermelden;
- Er zijn coördinatoren aanwezig die aanwijzingen geven en vragen stellen;
- Er is géén vrije keuze van zitplaatsen!

Het is waarschijnlijk overbodig om nogmaals te benadrukken dat het opvolgen van al deze punten van wezenlijk belang is. Maar toch, we kunnen gezien de recente ervaring van het virus niet voorzichtig genoeg zijn.

**Lied van de Maand**

In de afgelopen week verschenen editie van Kerkklanken staat een rubriek over Kerkelijke Klanken in de Popmuziek. In deze rubriek wordt de diepere betekenis van een nummer uit de popmuziek nader toegelicht. Als aanvulling op deze rubriek wordt het centraal staande nummer tijdens deze eredienst ten gehore gebracht. Op deze manier kan jong en oud kennis maken met deze inspirerende popmuziek én de achterliggende gedachte van de schrijver/artiest. Deze keer gaat de aandacht uit naar de zeer succesvolle christelijke rockband **Casting Crowns** en kunnen we luisteren naar het prachtige nummer **Just Be Held**. In Kerkklanken is de tekst en info over dit nummer terug te vinden.

**Om een moment bij stil te staan: Leven: een aanloop**

Leven in de moederschoot is menselijk leven: er is groei, er is een vorm van bewustzijn, van reageren op de emoties van de moeder, er is zintuigelijk ervaren, er is gehoor, er is welbehagen en onbehagen. En toch is het een vorm van leven dat onaf is, onvolkomen.

Leven na de geboorte is pas echt leven: groei, bewustzijn, zelfbewustzijn, er is ervaring van geluk en verdriet, er is verlangen, ambitie, er is relatie en liefde, en toch is ook deze levensvorm onaf, onvolkomen.

Dit leven is blijkbaar ook een aanloop naar een andere wijze van mens zijn: 'geen rouw, geen geweent, geen smart zal er zijn; want al het oude is voorbij. Zie, ik maak alles nieuw!'

[Manu Verhulst]

**Lied "Ga maar gerust"**

(Tekst: Sytze de Vries, melodie J. Sibelius "Ik bouw op U")

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan  
Ik ben je baken, ook in diepe nacht  
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan  
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht  
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat  
Ik ben de wind waardoor je adem haalt

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan  
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt  
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan  
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel  
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen  
Ik ben de dag, die schemert in je droom

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan  
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt  
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan  
Ik ben de verte, die verlangend wenkt  
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen  
ben Ik de hand, die al je tranen wist.

*U kunt deze nieuwsbrief altijd nalezen op onze website: [www.gknieuwendijk.nl](http://www.gknieuwendijk.nl)  
Berichten voor de eerstvolgende nieuwsbrief altijd inleveren vóór donderdag 17.00 uur bij Heidi Oldenburg per email: [nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl](mailto:nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl).  
Familieberichten s.v.p. doorgeven aan de predikant of uw contactouderling.  
Beheerder is altijd bereikbaar op: 06 10 67 67 64*