



### De dienst van zondag 31 januari

**Aanvang** 10:00 uur  
**Voorganger:** Ds. H.P. de Goede, Werkendam  
**Thema:** Blijdschap  
**Schriftlezingen:** Marcus 1 vs 32-34; 40,41 Marcus 1 vs 21-28  
**Liederen:** *N.B. Het is handig bij verschillende liederen het Liedboek bij de hand te hebben. En m.b.t. het Lied van de Maand: Zie Kerkklanken*  
Lied vooraf: Jezus roept hier mensen samen door Charly Luske; Lied van de maand: 40 van U2;  
Overige liederen: Lied 65 vs 1 (Nederland Zingt); Klein Gloria; . Lied 910 vs. 1,3, 4 Soms groet een licht van vreugde div. koren; Lied 695 Heer raak mij aan met Uw adem door Roden Girl Choristers; Als je veel van iemand houdt door Elly en Rikkert; Lied 534 vs 1,2,4; Meditatief Orgelspel; Lied 907: Jezus mijn verblijden; (Nederland Zingt); Geloofsbelijdenis; Vreugde, vreugde, louter vreugde (Nederland Zingt); Shalom chaverim (youtube); Orgelspel: Shalom Chaverim  
**Organist:** Karin van Andel  
**Koster:** Cees de Rooy  
**Collecten:** NL78 RABO 0301505012  
ovv extra collecten  
1. Kosten energie; 2 PKN

### De dienst van zondag 7 februari

**Aanvang:** 10:00 uur  
**Voorganger:** Ds. W. Bisschop, Breda  
**Organist:** Pieter Jan Lukas  
**Koster:** Dick de Peuter

#### Zieken

*Al onze zieken, thuis of elders verpleegd, bidden we Gods bemoedigende nabijheid toe.*

#### De bloemen

Als groet uit de gemeente gaan de bloemen deze zondag naar Dhr. en mw. J. de Graaff-de Bok.

#### Overlijden

28 januari 2021 overleed Steven (Stef) Biesheuvel op de leeftijd van 97 jaar, woonzorg Altenastaete, sinds 5 december 2019 weduwnaar van Janny Biesheuvel – Smits.

2 februari om 13.30 uur is er een dienst van Woord en gebed in besloten kring in de aula aan de Zandsteeg voorafgaand aan de begrafenis.

*Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van onze diensten en het nieuws in en rond onze gemeente. De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten toe.*

#### Lief en Leed

Om lief en leed in deze tijd met elkaar te kunnen delen willen we u of jou vragen, wanneer er aanleiding toe is, contact op te nemen met ds. Meeder: [mfmhdhof@hotmail.com](mailto:mfmhdhof@hotmail.com) of 0345-619932.

#### Inleveren goederen

Nu er geen kerkdiensten zijn kunnen postzegels, kaarten, munten, mobiele telefoons, cartridges, ingeleverd worden bij Henk de Hoog. Hij kan deze ook bij u ophalen, maar dan graag op afspraak.

Henk de Hoog: Pr. Bernhardlaan 14 – 4255VC  
Nieuwendijk - 0183-402312

#### Sirkelslag Lite (12 t/m 17 jaar):

Heb jij Netflix uitgespeeld? Begint FIFA toch een beetje te vervelen? Zijn alle boeken uit je boekenkast uitgelezen? Of heb je gewoon zin in een avondje iets anders? Op vrijdagavond 5 februari om 20.00u kun je meedoen aan Sirkelslag LITE! Dit is een online spel waar je tegen elkaar moet battelen. Het enige wat je nodig hebt, is een laptop of computer die geschikt is voor Zoom/Teams/Meet, een mobiele telefoon met Whatsapp en een goede internetverbinding. Geef je voor 3 februari op door een berichtje met je naam en adres te sturen naar Inge (0642376091) of Jantine (0623700695). Wij zullen er dan voor zorgen dat jij, wanneer je je opgeeft, volgende week informatie van ons krijgt. Houd je brievenbus in de gaten 😊!

#### Actie kerkbalans

De actie kerkbalans is op zaterdag 16 januari gestart en de medewerkers ontvangen hun pakketten thuisbezorgd. Dit jaar zullen de enveloppen niet persoonlijk worden afgegeven, maar in de brievenbus worden gedaan. En daarnaast worden er toezeggingskaarten per mail verzonden. U mag meedoen op de gebruikelijke wijze, maar u kunt dit jaar ook digitaal toezeggen via de website. Of uw toezegging mailen aan [kerkbalans@gknieuwendijk.nl](mailto:kerkbalans@gknieuwendijk.nl) (Bij incasso graag voorzien van handtekening).

#### Foto

We missen elkaar op zondag. Wat zouden we elkaar graag weer eens zien! Wilt u / wil jij een foto sturen van hoe je op zondag naar de dienst luistert of kijkt? Van de foto's willen we een collage maken die zondag 14 februari in de dienst op de beamer vertoond wordt.

De foto kan gestuurd worden naar mijn e-mailadres:  
mfmdhof@hotmail.com  
Wil je de foto liever via een app sturen vraag dan even  
naar mijn 06 nummer.  
Graag heb ik de foto's vóór 11 februari binnen hebben.  
ds. Ria Meeder - van Hof

### Alleen online diensten zonder zanggroepje

Tot en met zondag 7 februari zijn de diensten alleen online via Kerk TV of Kerk Radio te volgen. Er zal ook geen zanggroepje in de kerk aanwezig zijn. Als proef wordt er vandaag bij een aantal liederen 'gedeclemeerd'. Declameren is het met gevoel voorlezen van teksten. De spreker (ook wel voordrachtskunstenaar genoemd) probeert door bepaalde intonaties de intentie van het lied weer te geven. We laten ons verrassen!

### Lied van de Maand

In de afgelopen week verschenen editie van Kerkklanken staat een rubriek over Kerkelijke Klanken in de Popmuziek. In deze rubriek wordt de diepere betekenis van een nummer uit de popmuziek nader toegelicht. Als aanvulling op deze rubriek wordt het centraal staande lied tijdens deze eredienst ten gehore gebracht. Zo kan jong en oud kennis maken met deze inspirerende popmuziek én de achterliggende gedachte van de schrijver/artiest. In 'Het lied van deze Maand' staat het nummer "40" centraal. Het is een nummer van de Ierse band U2 en sluit het album War af dat in 1983 is uitgebracht. De tekst is gebaseerd op psalm 40 en komt dan ook grotendeels overeen. In Kerkklanken is de tekst

en info over dit nummer terug te vinden. Op deze nieuwsbrief wordt de Engels- en Nederlandstalige tekst weergegeven.

### Valentijnsactie: 14 februari 2021

Maak van een zondagochtend iets bijzonders en laat een ander of u zelf genieten van een heerlijk ontbijt! Er is vast wel iemand in uw omgeving die u op een originele manier wilt verrassen op Valentijnsdag, die een opsteker verdient of die een steuntje in de rug kan gebruiken of waarom niet gewoon voor uzelf? In Kerkklanken vindt u de benodigde informatie om een ontbijtbestelling te plaatsen.

### Om een moment bij stil te staan: Zichzelf worden

Zoals een krokus pas krokus wordt  
als hij zich ontplooit in het licht,  
zo wordt een mens pas zichzelf  
als hij zich met God verbonden weet.  
Vóór God gaan staan, bidden in pure vorm,  
is een weg om mens te worden:  
zijn eigen identiteit terugvinden.  
Een mens in gebed is  
als een man die bij een bergmeer komt  
en zich neerbuigt over het rimpelloos watervlak.  
In de waterspiegel,  
tegen de achtergrond van de oneindige lucht  
ziet hij zijn eigen gelaat.  
Biddend ontdekken wij wie wij echt zijn.  
(Manu Verhulst, Neem en lees)

<b>Tekst 40 – U2</b>	
I waited patiently for the Lord. He inclined and heard my cry. He brought me up out of the pit Out of the miry clay.	Ik heb geduldig op de Heer gewacht. Hij boog voorover en hoorde mijn roep. Hij haalde me weer uit de put. Uit de modderige klei.
I will sing, sing a new song. I will sing, sing a new song. How long to sing this song? How long to sing this song? How long, how long, how long How long to sing this song?	Ik zal zingen, een nieuw lied zingen. Ik zal zingen, een nieuw lied zingen. Hoe lang moeten we dit lied zingen? Hoe lang moeten we dit lied zingen? Hoe lang, hoe lang, hoe lang Hoe lang moeten we dit lied zingen?
You set my feet upon a rock And made my footsteps firm. Many will see, many will see and hear.	Je zet mijn voet op een rots En maakte mijn voetstappen ferm. Velen zullen het zien, velen zullen het zien en horen.
I will sing, sing a new song. I will sing, sing a new song I will sing, sing a new song. I will sing, sing a new song How long to sing this song? How long to sing this song? How long to sing this song? How long to sing this song?	Ik zal zingen, een nieuw lied zingen. Ik zal zingen, een nieuw lied zingen Ik zal zingen, een nieuw lied zingen. Ik zal zingen, een nieuw lied zingen Hoe lang moeten we dit lied zingen? Hoe lang moeten we dit lied zingen? Hoe lang moeten we dit lied zingen? Hoe lang moeten we dit lied zingen?

*U kunt deze nieuwsbrief altijd nalezen op onze website: [www.gknieuwendijk.nl](http://www.gknieuwendijk.nl)  
Berichten voor de eerstvolgende nieuwsbrief altijd inleveren vóór donderdag  
17.00 uur bij Jesse van Elzelingen per email: [nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl](mailto:nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl).  
Familieberichten s.v.p. doorgeven aan de predikant of uw contactouderling.  
Beheerder is altijd bereikbaar op: 06 10 67 67 64*