



De dienst van deze zondag 30 augustus

- Aanvang:** 10:00 uur
Thema: Gods almacht
Schriftlezing: Genesis 28 : 12a, 13, 15a
Ruth 1 : 16 - 22
Liederen: Straks bijeen (youtube);
Lied 601:2,3; Lied 314;
Ev. Liedbundel 409: 1,2,3;
Muziek: Een lichtje aan de horizon.
Kerstlied nav het verhaal van Ruth en Naomi. Gezongen door Marcel en Lydia Zimmer;
Muziek: In goede handen.
Gezongen door Kinga Bán;
Lied Rakelings Nabij 90, melodie lied 769; Eens als de bazuinen klinken (zie nieuwsbrief voor de tekst);
Lied: Heer wat een voorrecht (Youtube)
Voorganger: Dhr. J. Lankhaar
Organist: Karin van Andel
Koster: Bert Slagmolen
Zanggroepje: Elze Tinke, Kees Heijstek, Hanneke de Peuter
Collecten: NL78 RABO 0301505012
ovv extra collecten

De dienst van zondag 6 september

- Aanvang:** 10:00 uur
Voorganger: Ds. M. F. Meeder- van Hof
Organist: Gerard Westerlaken
Koster: Cees de Rooij

Zieken

- Mevrouw E. Ippel - Visser verblijft in het Beatrixziekenhuis, kamer 410 Noord, Banneweg 57, 4204 AA Gorinchem.
- Mevrouw R. Heibloom- Monshouwer verblijft in het Amphia ziekenhuis, locatie Molengracht, Route 26, kamer K6, Postbus 90158, 4800 RK Breda.

Vooruitblik:

- zondag 6 september doopdienst:
- Jesse Lucas zoon van Erik en Sandra Onvlee-van Tilburg,
 - Mats Mari zoon van Erik van Zanten en Ilse Klop

Vergadering Moderamen/CvK

31 augustus, aanvang 19.45 uur

Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van onze diensten en het nieuws in en rond onze gemeente.

De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.

De bloemen

Als groet uit de gemeente gaan de bloemen vandaag naar Mw. M. N. van Breugel, Anemoonstraat 43.

Goede zondag wensen

Iedereen een goede zondag wensen via de beamer gebeurt voortaan vòòr het slotlied. Als je nu denkt "leuk, dat wil ik ook weleens" geef je dan op bij Betty Bosch. Haar mailadres is: bettybosch505@gmail.com

Lief en Leed

Om lief en leed in deze tijd met elkaar te kunnen delen willen we u of jou vragen, wanneer er aanleiding toe is, contact op te nemen met ds. Meeder : mfmhdhof@hotmail.com of 0345-619932.

Gezocht

Welke enthousiaste bakker gaat iets feestelijks bakken voor bij de koffie op de startzondag 20 september? Dat mag van alles zijn: van kleine cakejes tot een grote taart. Meld het wel even bij Hanneke de Peuter, h.d.peuter@hccnet.nl dan weten we waar we op kunnen rekenen! De themagroep

Radio Zonneschijn

Radio Zonneschijn begint weer op 3 september om 14.00 uur.

We nieuwe boekjes met verzoeknummers, als er mensen zijn die graag een exemplaar willen voor thuis. Neem dan contact op met Ina Hoeke Tel. 06-40458687 of mail naar hoeke.a@kpnmail.nl. Wij zijn nog steeds met spoed op zoek naar nieuwe medewerker(sters).

Team Radio Zonneschijn.

Aanmelden voor de doopdienst van zondag 6 september

Voor deze bijzondere eredienst van zondag 6 september worden de doopouders in de gelegenheid gesteld om een beperkt aantal

familieleden/vrienden/kennissen uit te nodigen om tijdens deze dienst aanwezig te zijn. Hierdoor zal een deel van de beschikbare plaatsen bezet zijn. Voor de overige plaatsen kunt u of jij zich aanmelden, waarbij opgemerkt dat het restant van de beschikbare plaatsen, afhankelijk van de gezinssamenstelling, kan variëren. Het aantal beschikbare plaatsen voor deze doopdienst blijft 85, buiten de aanwezigen met een taak.

Voor de richtlijnen verwijzen wij u of jou graag naar de nieuwsbrief van jongstleden 9 augustus, die evenals het Gebruiksplan op de website is te vinden.

Wat wel van belang is om steeds te vermelden:

- De basis voor het gebruik van het kerkgebouw is dat mensen te allen tijde op minimaal 1,5 meter van elkaar blijven (geldt niet voor één huishouden);
- Gemeenteleden die deze dienst in de kerk willen bijwonen dienen zich vooraf per email of telefonisch aan te melden
Telefonisch (via 06 10 67 67 64) op woensdagavond 2 september tussen 18.00 en 20.00 uur en donderdagmiddag 3 september tussen 14.00 en 16.00 uur.
Per email (aanmelden@gknieuwendijk.nl) vanaf maandag 31 augustus tot en met donderdag 3 september 16.00 uur. Bij aanmelden per email graag het aantal personen dat bij de dienst aanwezig wil zijn vermelden;
- Er zijn coördinatoren aanwezig die aanwijzingen geven en vragen stellen;
- Er is géén vrije keuze van zitplaatsen!

Het is waarschijnlijk overbodig om nogmaals te benadrukken dat het opvolgen van al deze punten van wezenlijk belang is. Maar toch, we kunnen gezien de recente opleving van het virus niet voorzichtig genoeg zijn.

Om een moment bij stil te staan: Gastvrijheid

Het individualisme viert hoogtij in onze dagen.

Het 'ieder voor zich' is als een virus, dat zich in ons leven heeft genesteld.

We wonen met veel mensen om ons heen, in dezelfde straat en buurt.

En toch is er veel eenzaamheid.

We voelen ons soms alleen gelaten met onze vragen en onze problemen.

In onze dagen van grote welvaart en techniek is er meer dan ooit behoefte aan gastvrijheid.

Er is behoefte aan mensen, die tijd en ruimte weten te scheppen, waar anderen gewoon mogen binnenkomen. Gastvrij zijn is een plaats scheppen, waar anderen vrij kunnen binnen komen. Een plaats waar een luisterend oor is en de bereidheid om zorgen samen te delen. Gastvrij zijn veronderstelt aandacht, een hartelijk open staan naar een ander. Drukdoenerij en eigenbelang

verdwijnen naar de achtergrond, zodat de gast op de eerste plaats komt. De gast mag vrij zijn om helemaal aan zichzelf te kunnen toekomen. Het is heerlijk om zulke mensen te ontmoeten. Ze roepen nieuwe krachten in ons op, nieuwe vrede en harmonie. We worden er nieuwe mensen van. 'Even tijd hebben' voor een ander is hele kostbare tijd. Want daarin komt tot uiting dat we delend in het leven willen staan. En delend leven is zinvol leven.

[Wim Holterman osfs]

Extra lied

Rakelings Nabij 90, melodie lied 769: eens als de bazuinen klinken

Laat ons zingen van de dromen,
van het hart dat liefde kent,
van de mens die uit wil stromen
en zich naar de ander wendt,
van de God die met ons meetrekt
en ons licht en leven zendt.

Laat ons danken voor de toekomst,
die zich als een bloem ontvouwt,
in de mens die zich wil geven,
zich de ander toevertrouwt,
die de woning van zijn leven
op de rots van liefde bouwt.

Laat ons vieren dat wat goed is,
dat wat mensen mensen maakt,
dat wat leven, kracht en moed is
en in tederheid ontwaakt:
hoop, geloof en vooral liefde,
waarin God ons intens raakt.

U kunt deze nieuwsbrief altijd nalezen op onze website: www.gknieuwendijk.nl

Berichten voor de eerstvolgende nieuwsbrief altijd inleveren vóór donderdag 17.00 uur bij Heidi Oldenburg per email: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl.

Familieberichten s.v.p. doorgeven aan de predikant of uw contactouderling.

Beheerder is altijd bereikbaar op: 06 10 67 67 64