



## De dienst van deze zondag 26 juli

<b>Aanvang:</b>	10:00 uur
<b>Thema:</b>	Je kent de weg, die je bent ingeslagen...?
<b>Schriftlezing:</b>	Haggai 1, 1-15 en Matteüs 28- 16-20
<b>Liederen:</b>	Libera Gloria, Red mij Anouk, Psalm 91:7, Gezang 835: 1-4, Heer u bent mij leven, Gezang 765: 1 en 2, Gezang 172: 1 en 3
<b>Voorganger:</b>	ds. A. W. W. de Ruiter, Wijk en Aalburg
<b>Organist:</b>	Karin van Andel
<b>Koster:</b>	Eli Vos
<b>Zanggroepje:</b>	Bep de Bruin, Kees Heijstek, Hanneke de Peuter
<b>Collecten:</b>	NL78 RABO 0301505012 o/v extra

### De dienst van zondag 2 augustus

<b>Aanvang:</b>	10:00 uur
<b>Voorganger:</b>	Ds. N. van Andel, Houten
<b>Organist:</b>	Gerard Roza
<b>Koster:</b>	Dick de Peuter
<b>Zanggroepje:</b>	Annelies Kraaij, Hans Crielaard, Hanneke de Peuter

### De bloemen

Als groet uit de gemeente gaan de bloemen vandaag naar Mevr. C van der Pijl-van Anrooij.

### Zieken

Dhr. Jens Bech verblijft tijdelijk in revalidatiecentrum "Het Zonnehuis", Bergweg 2, 3941 RB DOORN  
*Al onze zieken, thuis of elders verpleegd, bidden we Gods bemoedigende nabijheid toe.*

**Startzondag:** Het duurt nog even en er kan nog van alles gebeuren, maar toch geven we alvast door dat we op 20 september een feestelijke startzondag hopen te beleven!

**Na de zegen...** iedereen een goede zondag wensen via de beamer. Als je nu denkt: "leuk, dat wil ik ook weleens". Geef je dan op bij Betty Bosch. Haar mailadres is: [bettybosch505@gmail.com](mailto:bettybosch505@gmail.com)

### Rommelmarkt

Er gaat weer gestart worden met het ophalen van spullen t.b.v. de rommelmarkt. Heeft u een ruime hoeveelheid spullen dan kunt u contact opnemen met Cees de Rooy 06- 53405911

### Voetstappen in der kerk...maar dat kan toch niet?

Toch wel een beetje. De gekleurde voeten, 3 jaar geleden gemaakt door gemeenteleden met mooie woorden erop, liggen sinds kort in de kerkbanken. We hebben zoveel mogelijk geprobeerd deze op de eigen zitplaatsen te

*Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van onze diensten en het nieuws in en rond onze gemeente.*

*De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.*

leggen. Wij werden geraakt bij het neerleggen van de voetjes. Wat een mooie woorden zeker nu alles zo anders is. Ook een keer komen kijken? Dat kan, bijvoorbeeld tijdens ons stilte centrum uurtje op woensdagavond tussen 19 en 20 uur. In de dienst ook wat beelden hoe dat er nu uitziet. Betty en Inge.

### Collectebonnen

Verschillende gemeenteleden hebben aangegeven toch graag collectebonnen in te willen leveren en zo bij te dragen aan de "extra collecte". Die mogelijkheid wordt weer geboden: collectebonnen kunnen bij Wim Colijn (Singel 3) of bij de kerk in de brievenbus worden gedeponeerd. Wij willen u of jou vragen **géén contant** geld af te geven!

### Proefdienst zondag 2 augustus

Zoals vorige week aangekondigd is het de bedoeling om op zondag 2 augustus een proefdienst te organiseren, waarbij maximaal 50 gemeenteleden aanwezig kunnen zijn (exclusief mensen van de organisatie (predikant, koster, etc.). Om deze dienst in goede banen te leiden is het noodzakelijk de opgestelde instructies exact na te leven.

- De basis voor het gebruik van het kerkgebouw is dat mensen te allen tijde op minimaal 1,5 meter van elkaar blijven (geldt niet voor één huishouden);
- Gemeenteleden die deze dienst in de kerk willen bijwonen dienen zich vooraf per email of telefonisch aan te melden  
Telefonisch (via 06 10 67 67 64) op woensdagavond 29 juli tussen 18.00 en 20.00 uur en donderdagavond 30 juli tussen 14.00 en 16.00 uur.  
Per email ([aanmelden@gknieuwendijk.nl](mailto:aanmelden@gknieuwendijk.nl)) vanaf maandag 27 juli tot en met donderdag 30 juli tot 16.00 uur;
- U of jij wordt op de hoogte gebracht of de dienst wel of niet bijgewoond kan worden (afhankelijk van aantal aanmeldingen);
- De kerk kan **vanaf 09.30 uur** alleen via de ingang van de Hoeksteen of de Inloop betreden worden. De hoofdingang wordt niet gebruikt;
- Er zijn coördinatoren aanwezig (herkenbaar aan het gele hesje), die toezien op het handhaven van de regels;

- Bij binnenkomst wordt gevraagd of u of jij symptomen van het covid-19 virus vertoond en moeten de handen ontsmet worden (desinfectiemiddel op statafel);
- De coördinatoren (herkenbaar aan het gele hesje) wijzen de bezoekers de beschikbare zitplaatsen systematisch aan. Er is géén vrije keuze van zitplaatsen! Men mag elkaar in de bank niet passeren. Leden van één huishouden mogen wel naast elkaar zitten:
- Er mag tijdens de eredienst niet gezongen worden (behoudens het zangtrio);
- Gebruik van de garderobe is niet toegestaan. Dit leidt tot complexe verkeersstromen. Bezoekers houden hun jas bij zich;
- Gebruik van het toilet is alleen in noodgevallen mogelijk;
- Na afloop van de dienst verlaten we de kerk bank voor bank op aanwijzing van de coördinatoren (neem ook buiten de 1,5 meter afstand in acht).
- Er is geen gelegenheid om na de dienst koffie te drinken.

Het is waarschijnlijk overbodig om nogmaals te benadrukken dat het opvolgen van al deze punten van wezenlijk belang is. Maar toch, we kunnen gezien de recente opleving van het virus niet voorzichtig genoeg zijn.

### Vervolgens 3, 9 en 16 augustus

Op maandag 3 augustus vindt een evaluatie van de proefdienst plaats. Afhankelijk van de conclusies uit deze evaluatie kunnen de diensten met gemeentelieden vanaf 16 augustus worden voortgezet. Om eventuele aanpassingen door te kunnen voeren en de gemeentelieden tijdig te kunnen informeren zullen we ons op 9 augustus beperken tot een onlinedienst.

### Gebod van de week: Tussen alles door

Tussen alle roepen door,  
tussen stemmen die elkaar overstemmen door,  
is er het gefluister van de mens die haast geen kracht meer heeft.

De zachte roep van de gebroken stem die vraagt om gehoord te worden:  
luister naar mijn fluisteren.

Tussen alle rennen door,  
tussen allen die zichzelf voorbij hollen door,  
is er het geschuifel van de mens die nog maar langzaam vooruit komt.

Het haast niet meer bewegen van de voeten,  
die vragen om een eindje mee te lopen.  
Luister naar het geschuifel.

Tussen alle zekerheden door,  
tussen alle woorden van hen die zo zeker lijken door,  
is er de aarzelende vraag van de mens die vol vragen in het leven staat.

De aarzelende vraag in de ogen vraagt om gezien te worden.

Luister naar de vragen.

Tussen alle bedrijven door,  
tussen het druk zijn met van alles en nog wat door,  
is er dat onophoudelijke verlangen,  
van de mens die vraagt om ontmoeting.  
Het onophoudelijke verlangen in het gezicht vraagt om gehoord te worden:

Geef mij een hart dat het verlangen verneemt.

Geef mij ogen die de vragen zien.

Geef mij oren die het gefluister horen.

Schenk mij de ontmoeting die geneest.

Marinus van den Berg

### Tekst Gloria door Libera

Glorie aan God in de hoge

En op aarde vrede onder de mensen

U zij geprezen

Wij aanbidden U

Dank aan U

Voor Uw glorie

Want U alleen bent heilig

U bent de Allerhoogste

Glorie aan God in de Hoge

En vrede op aarde onder de mensen

U zij geprezen

Wij aanbidden U

Hij neemt de gebeden van de wereld aan

Wees ons genadig

Hij zit aan de rechterhand van de Vader

Almachtige God en Vader

Lam van God

Hemelse Vader

God en Vader

---

Dinand, Betty, Huib en Inge hebben gevraagd of wij hun privé initiatief m.b.t. koffie na de dienst onder de aandacht willen brengen. Bij dezen:

## Uitnodiging

Koffiedrinken na de kerkdienst van  
zondag 2 augustus? Kom naar de tuin  
van Dinand en Betty, Dwarssteeg 7.  
*Graag zelf een kopje of mok meenemen!*

Hartelijke groet van  
Huib en Inge  
Dinand en Betty



*U kunt deze nieuwsbrief altijd nalezen op onze website: [www.gknieuwendijk.nl](http://www.gknieuwendijk.nl)  
Berichten voor de eerstvolgende nieuwsbrief altijd inleveren vóór donderdag  
17.00 uur bij Heidi Oldenburg per email: [nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl](mailto:nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl).  
Familieberichten s.v.p. doorgeven aan de predikant of uw contactouderling.*

Beheerder is altijd bereikbaar op: 06 10 67 67 64