



De dienst van zondag 22 november - Laatste zondag van het kerkelijk jaar 'Voleindingszondag'

Aanvang:	10:00 uur
Schriftlezingen:	Psalms 56: 9-12 en Openbaring 21: 1-4
Liederen:	Voor de dienst: Lied 726; Overige liederen: Lied 413:1,2 en 4; You raise me up; Kinderlied: Lied 935; Lied 83: 1,2 gele liedbundel; Ik zal er zijn; Lied 598; Lied 730; Slotlied: Ga maar gerust
Voorganger:	Ds. M.F. Meeder – Van Hof
Organist:	Gerard Roza
Zang/muziek:	o.l.v. Hanneke de Peuter
Koster:	Bert Slagmolen
Collecten:	NL78 RABO 0301505012 ovv extra collecten

In de dienst van vandaag gedenken wij:

Alida de Rooij – Scheffers, overleden 29 november 2019, op de leeftijd van 91 jaar.

Jannigje Biesheuvel – Smits, overleden 5 december 2019, op de leeftijd van 91 jaar.

Janna Jacoba Groenenberg – Ravestijn, overleden 14 december 2019, op de leeftijd van 82 jaar.

Bertha Vink, overleden 15 december 2019, op de leeftijd van 93 jaar.

Piet Ippel, overleden 26 december 2019, op de leeftijd van 87 jaar.

Jaap Kraaij, overleden 26 december 2019, op de leeftijd van 83 jaar.

Jenneke Helena Hoeke – de Rooij, overleden 18 januari 2020, op de leeftijd van 89 jaar.

Johannes Ouwerkerk, overleden 14 februari 2020, op de leeftijd van 91 jaar.

Johannes Cornelis de Graaf, overleden 20 februari 2020, op de leeftijd van 81 jaar.

Bertus Bastiaan Dekker, overleden 26 maart 2020, op de leeftijd van 82 jaar.

Gerrit Jan Visser, overleden 2 april 2020, op de leeftijd van 80 jaar.

Cornelia Johanna van Maastricht – Rijken, overleden 18 april 2020, op de leeftijd van 88 jaar.

Teunis Cornelis Heijstek, overleden 10 mei 2020, op de leeftijd van 63 jaar.

Arie Hendrikus van Bruggen, overleden 15 juni 2020, op de leeftijd van 91 jaar.

Dingena van der Stelt – Tolenaars, overleden 29 juni 2020, op de leeftijd van 89 jaar.

Adriaan van der Pijl, overleden 8 juli 2020, op de leeftijd van 81 jaar.

Hendrika Heijstek – Haneveld, overleden 29 juli 2020, op de leeftijd van 90 jaar.

Neeltje van der Stelt - van Maastricht, overleden 10 september 2020, op de leeftijd van 88 jaar.

Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van onze diensten en het nieuws in en rond onze gemeente.

De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.

Jan van der Stelt, overleden 12 september 2020, op de leeftijd van 90 jaar.

Hendrikus van Breugel, overleden 27 oktober 2020, op de leeftijd van 93 jaar.

De dienst van zondag 29 november – Viering Heilig Avondmaal

Aanvang:	10:00 uur
Voorganger:	Ds. A.W. Mol, Hendrik Ido Ambacht
Organist:	Pieter Jan Lukas
Koster:	Arie Groeneveld

Zieken

Mw. C. van der Pijl - van Anrooij verblijft in zorgcentrum de Lemmenskamp, Wethouder de Joodestraat 2, 4285 CD Woudrichem.

Al onze zieken, thuis of elders verpleegd, bidden we Gods bemoedigende nabijheid toe.

De bloemen

Als groet uit de gemeente gaan de bloemen vandaag naar de heer en mevrouw C.H. Groeneveld - Van de Water.

Lief en Leed

Om lief en leed in deze tijd met elkaar te kunnen delen willen we u of jou vragen, wanneer er aanleiding toe is, contact op te nemen met ds. Meeder: mfmhdhof@hotmail.com of 0345-619932.

In ieder geval tot eind november

De onlinediensten via Kerk Radio en Kerk TV worden in ieder geval tot eind november voortgezet. Tijdens de eredienst op zondag 22 november, Voleindingszondag, zijn alleen genodigden aanwezig. Hierbij was het uitgangspunt dat er maximaal twee personen per familie konden worden aangemeld. Dit betekent dat voor dezelfde periode:

- Geen gemeenteleden bij de diensten aanwezig kunnen zijn, uitgezonderd de personen met een taak in de dienst.
 - Alleen bijeenkomsten/vergaderingen met een bestuurlijk karakter en/of ter voorbereiding van diensten mogelijk zal zijn. Digitaal vergaderen heeft de voorkeur.
 - Alle overige bijeenkomsten, zoals het Breicafé, de Chute, het Stiltecentrum, Catechese en gespreksgroepen ook voorlopig worden uitgesteld.
- Op maandagavond 30 november komt het Moderamen bijeen om de laatste ontwikkelingen te bespreken en

eventueel passende maatregelen te nemen. De kerkenraad.

Alvast om in de agenda te zetten!

De dienst van zondagavond 20 december zal in het teken staan van de Top 2000. De band 4 Tune is gevraagd deze themadienst gestalte te geven. Deze Top 2000 dienst bestaat uit popsongs afgewisseld met tekst. Door de verhalen rondom de nummers, krijgen deze een nieuwe of andere betekenis. Om op deze manier te luisteren naar en stil te staan bij muziek, wordt de mogelijkheid geboden om een boodschap in deze nummers te zien.

Nieuwsbrief toch nog ontvangen?

Het is en blijft mogelijk om de nieuwsbrief alsnog digitaal of analoog (op papier) te ontvangen. Wilt u of jij daar gebruik van maken, neem dan contact op met Piet van Vugt (pietvanvugt@gmail.com of 0183-403228).

Zangers

Vanaf 29 november mogen we met vijf zangers in plaats van drie tijdens de dienst zingen! Wie wil er mee zingen? Van harte welkom! Mail naar h.d.peuter@hccnet.nl of bel 0183-402318, groet Hanneke de Peuter.

Avondmaalscollecte 29 november

Volgende week 29 november vieren we online weer het Heilig Avondmaal met elkaar. Ook dit jaar willen we, net als vorig jaar, de Avondmaalscollecte besteden aan het Leger des Heils.

Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in zijn naam menselijk nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.

Mogen wij deze collecte dan ook van harte bij u/jou aanbevelen, graag ontvangen wij u/jou bijdrage per bank. U kunt het bedrag overmaken op het rekeningnummer NL90 RABO 030 151 1586 o.v.v. avondmaalcollecte Diaconie Gereformeerde Kerk

Van de themagroep

De lichtjesdienst op 13 december hebben we helaas uit moeten stellen omdat er nog bijna geen mensen in de kerk bij kunnen zijn. Dat geldt niet voor het engelenproject. Heel veel engelen hebben zich aangemeld en ook zijn er veel die een engel zullen ontvangen! We zijn heel blij met dit resultaat en de "engelenpost" is onderweg. Hartelijke groet, de themagroep

Adventsproject Kindernevendienst

Volgende week start de Adventstijd. Het is dit jaar allemaal iets anders dan wij gewend zijn. Maar wij gaan er iets moois van maken. We volgen het project van Bijbel Basics. Het thema van het project is:

Dicht bij het licht. In de kerkdienst wordt iedere week een filmpje getoond van de Zandtovenaar, passend bij het verhaal van die week. Ook het aansteken van de adventskaarsen en het voorlezen van de gedichtjes gaat iets anders. Van tevoren worden filmpjes gemaakt van het aansteken van de adventskaarsen door de kinderen. Elke adventszondag wordt een filmpje via de beamer vertoond. Daarna wordt in de kerk een adventskaars door de ouderling van dienst aangestoken. De kinderen ontvangen een tasje thuis met daarin verschillende dingen waarmee ze het project thuis kunnen beleven.

Kerstwandeling: Ga je mee op zoek naar het licht?

We vinden het erg jammer dat we dit jaar niet op de gewone manier het kinderkerstfeest in de kerk kunnen vieren. Daarom willen we op woensdagavond 23 december een kleinschalige, Corona-proof kerstwandeling organiseren. Je maakt dan samen met je ouder(s), broers en/of zussen een wandeling door Nieuwendijk. Op een aantal plaatsen is er iets te zien, te horen of te doen.

De kerstwandeling is bedoeld voor de kinderen van groep 1 tot en met groep 8 van de basisschool. Als je al op de middelbare school zit en je vindt het leuk om met je broer of zus mee te lopen, dan mag dat natuurlijk.

Geef je op vóór maandag 13 december door een mailtje te sturen naar kindernevendienst@gknieuwendijk.nl Vermeld er bij met hoeveel personen je meedoet en welke leeftijd ze hebben.

Om een moment bij stil te staan:

God,
Soms zijn mensen van wie je houdt er opeens niet meer.
We denken aan die mensen die er nooit meer zullen zijn.
Ze zijn dood, maar -
wat is dat eigenlijk?

Als we stilstaan bij de dood, betekent dat toch niet alleen verdriet en dat je iemand mist? Het betekent toch ook dat we ineens weer moeten lachen om die éne grappige gebeurtenis? Dood betekent toch ook leven met de herinnering hoe iemand was?

Leer ons leven met de dood en vertrouwen op Uw eeuwig voortbestaan. Neem degene die we missen op in de bescherming van Uw hand. Want het troost ons om te weten, dat wie dood gaat voor altijd leeft in Uw liefdevolle eeuwigheid. Amen

*U kunt deze nieuwsbrief altijd nalezen op onze website: www.gknieuwendijk.nl
Berichten voor de eerstvolgende nieuwsbrief altijd inleveren vóór donderdag 17.00 uur bij Marjolein Bot per email: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl.
Familieberichten s.v.p. doorgeven aan de predikant of uw contactouderling.
Beheerder is altijd bereikbaar op: 06 10 67 67 64*