

De dienst van zondag 21 februari

Aanvang 10:00 uur
Voorganger: Ds. H.J.K. Gierkink-van Geerenstein
Thema: 1e zondag 40-dagentijd
Schriftlezingen: Genesis 9:8-17; Marcus 1:9-15
Liederen: Lied voor de dienst: Opwekking 733
"Tienduizend redenen";
Intochtspalm 91;
Kyrië en Gloria Lied 299;
Declamatie couplet 1,2; orgelspel;
Declamatie couplet 3,4;
Kindermoment: 40 dagen in de woestijn;
Psalm 25: 2 en 6;
Lied 538: 1 en 4;
Slotlied Gezang 173: 1, 3 en 5.
Organist: Jaco v.d.Werken
Koster: Mari van Zanten
Collecten: NL78 RABO 0301505012
ovv extra collecten
1. Jeugdwerk; 2 PKN.

De dienst van zondag 28 februari

Aanvang: 10:00 uur
Voorganger: Dhr. H. Dekker
Organist: Gerard Roza
Koster: Arie Groeneveld

Zieken

Dhr. Jo van Noorloos verblijft tijdelijk in Verpleeghuis Lingesteyn, Lingesteyn Plantsoen 20, afdeling elv, kamer 28, 4141 GH Leerdam.
Dhr. Bert de Bok verblijft in Amphia Ziekenhuis Molengracht, hartbewaking, afd. 23, kamer 27, Molengracht 21, 4818 CK Breda
Al onze zieken, thuis of elders verpleegd, bidden we Gods bemoedigende nabijheid toe.

De bloemen

Als groet uit de gemeente gaan de bloemen deze zondag naar de heer P. van der Stelt.

Lief en Leed

Om lief en leed in deze tijd met elkaar te kunnen delen willen we u of jou vragen, wanneer er aanleiding toe is, contact op te nemen met ds. Meeder:
mfmhdhof@hotmail.com of 0345-619932.

Alleen online diensten

In ieder geval tot en met zondag 7 maart zijn de erediensten alleen online via Kerk TV of Kerk Radio te volgen. Begin maart hoopt het Moderamen bijeen te komen om onder andere de laatste ontwikkelingen te bespreken.

Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van onze diensten en het nieuws in en rond onze gemeente. De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten toe.

Spaardoel Veertigdagenproject Kindernevendienst

Vandaag start de veertigdagentijd. Net als het adventsproject komt ook het veertigdagenproject naar de kinderen thuis. Zoals ieder jaar willen we met de kinderen sparen voor een goed doel, dat aansluit bij het thema van het kindernevendienstproject. Dit jaar is het thema Een spoor van liefde. Het doel waar we voor hebben gekozen, is het ondersteunen van de kinderen en jongeren in Zuid- Afrika. Wij hopen dat wij de kinderen en de jongeren een betere toekomst kunnen geven. Meer informatie over het project en het doel vindt u/ jij in het komende kerkblad.

Flyer rondgebracht!

Afgelopen vrijdag of zaterdag is er bij alle kerkelijke adressen een 'flyer' in de bus gedaan. Op deze informatieve brief staat allerlei informatie over het beroepingswerk en de komende gemeentevergadering. In tegenstelling tot het bericht op de vorige nieuwsbrief wordt er tijdens de eredienst van zondag 21 februari geen uitleg gegeven over de stand van zaken van het beroepingswerk. Er is voor gekozen via de flyer de benodigde mededelingen bij de gemeenteleden onder de aandacht te brengen.

Zangdienst

Op zondag 7 maart hopen we 's avonds een zangdienst samen te stellen met teksten en liederen die jullie aanleveren. Mogen we dan nog niet live zingen? Dan zoeken we naar alternatieven.
Graag uiterlijk 20 februari je favoriete lied of tekst opgeven: h.d.peuter@hccnet.nl of een briefje door onze brievenbus Kerkweg 7.
Hanneke de Peuter

Bloemschikken

Net als vorig jaar kunnen we thuis ons eigen bloemstuk voor Pasen maken. Het thema dit jaar van de PKN zijn de zeven werken van barmhartigheid. Carola wil ons weer helpen door een zelf-maak pakket thuis te bezorgen. Met de uitstekende handleiding met foto's van Carola kan iedereen een prachtig bloemstuk maken! Geef je vòòr 8 maart op per mail bij Miranda Groenenberg : aej.groenenberg@gmail.com of doe een briefje in de bus bij Hanneke de Peuter, Kerkweg 7. Een zelf-maak pakket thuisbezorgd krijgen is € 20,00. Zie je het toch niet zitten om het zelf te maken dan betaal je € 25,00 en maakt Carola het voor je en wordt ook dat kant en klaar bij je afgeleverd!

De themagroep Arina, Hanneke, Miranda, Nel.

Om een moment bij stil te staan: Nacht en dag

Een oude rabbi vroeg eens aan zijn leerlingen:
Hoe kun je het moment bepalen,
waarin de nacht ten einde is en de dag begint?
Is het moment als je uit de verte een hond van een
schaap kunt onderscheiden? vroeg één van de leerlingen.
Nee, zei de rabbi.
Is het als je van verre een dadelboom van een
vijgenboom kunt onderscheiden? vroeg een ander.
Nee, zei de rabbi.
Maar wat dan? vroegen de leerlingen.
Het is als je in het gezicht van een mens kunt kijken
en daarin je zuster of je broeder ziet.
Tot dat moment is de nacht nog bij ons.

Medemens2, uitgave Kerk in Actie



*U kunt deze nieuwsbrief altijd nalezen op onze website: www.gknieuwendijk.nl
Berichten voor de eerstvolgende nieuwsbrief altijd inleveren vóór donderdag
17.00 uur bij Jesse van Elzelingen per email: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl.
Familieberichten s.v.p. doorgeven aan de predikant of uw contactouderling.
Beheerder is altijd bereikbaar op: 06 10 67 67 64*