



De dienst van deze zondag 19 juli

Aanvang: 10:00 uur
Schriftlezing: Jesaja 38:1-20 en Matteüs 26:36-39,
Liederen: Psalm 63:1,2; Klein gloria.(Youtube);
Psalm 103:5 (Youtube); The Byrds zingen de woorden van
Prediker 3. Er is voor alles een tijd...; Lied 221:1,2; Lied
769:1; Lied 653:1,4,6,7,

Voorganger: Dhr. R. Pierik
Organist: Pieter Jan Lukas
Koster: Arie Groenevelt
Zanggroepje: Marianne Snijders, Kees Heijstek,
Hanneke de Peuter
Collecten: NL78 RABO 0301505012 ovv extra

De dienst van zondag 26 juli

Aanvang: 10:00 uur
Voorganger: ds. A. W. W. de Rooter,
Wijk en Aalburg
Organist: Karin van Andel
Koster: Eli Vos
Zanggroepje: Bep de Bruin, Kees Heijstek,
Hanneke de Peuter

De bloemen

Als groet uit de gemeente gaan de bloemen vandaag
naar Dhr. en Mw. J. de Graaf- Leeggangers.

Zieken

Dhr. Jens Bech verblijft tijdelijk in revalidatiecentrum
"Het Zonnehuis".
*Al onze zieken, thuis of elders verpleegd, bidden we Gods
bemoedigende nabijheid toe.*

In Memoriam

Adriaan van der Pijl, echtgenoot van Corrie van der Pijl –
van Anrooij, geboren 10 december 1938 - overleden 8 juli
2020
We zingen lied 769: 1

Startzondag: Het duurt nog even en er kan nog van alles
gebeuren, maar toch geven we alvast door dat we op 20
september een feestelijke startzondag hopen te beleven!

Na de zegen... iedereen een goede zondag wensen via
de beamer. Als je nu denkt: "leuk, dat wil ik ook weleens".
Geef je dan op bij Betty Bosch. Haar mailadres is:
bettybosch505@gmail.com

Rommelmart

Er gaat weer gestart worden met het ophalen van spullen
t.b.v. de rommelmarkt. Heeft u een ruime hoeveelheid
spullen dan kunt u contact opnemen met Cees de Rooy
06- 53405911

*Via deze nieuwsbrief brengen wij u
op de hoogte van onze diensten en het
nieuws in en rond onze gemeente.*

*De kerkenraad wenst u en jou een gezegende
dienst toe.*

Chutekamp 2020

Ben jij 14 jaar of ouder? dan is het Chutekamp echt wat
voor jou! Vanwege de huidige situatie is het Chutekamp
wat vertraagd, maar op 11-13 september is het dan toch
zover. Lijkt het jou leuk om mee te gaan, of heb je nog
vragen over de Chute? stuur ons een DM op
instagram: @dechute.nieuwendijk.

Voetstappen in der kerk...maar dat kan toch niet?

Toch wel een beetje. De gekleurde voeten, 3 jaar geleden
gemaakt door gemeenteleden met mooie woorden erop,
liggen sinds kort in de kerkbanken. We hebben zoveel
mogelijk geprobeerd deze op de eigen zitplaatsen te
leggen. Wij werden geraakt bij het neerleggen van de
voetjes. Wat een mooie woorden zeker nu alles zo anders
is. Ook een keer komen kijken? Dat kan, bijvoorbeeld
tijdens ons stilte centrum uurtje op woensdagavond
tussen 19 en 20 uur. In de dienst ook wat beelden hoe dat
er nu uitziet. Betty en Inge.

Behoedzaamheid is geboden

In het licht van de recente ontwikkelingen, de daarmee
samenhangende versoepelingen die door de overheid zijn
bekend gemaakt en de nieuwe protocollen van de PKN,
heeft de kerkenraad ingestemd met het voorstel vanuit
het Moderamen aangaande de kerkdiensten voor de
komende tijd. Het besluit houdt in dat op zondag 2
augustus een 'proefdienst' wordt ingepland, waarbij
maximaal 50 gemeenteleden aanwezig kunnen zijn
(exclusief mensen van de organisatie (predikant, koster,
etc.). Gemeenteleden die deze dienst in de kerk willen
bijwonen dienen zich vooraf per email of telefonisch aan
te melden. Het CvK gaat hiervoor een systeem opzetten.
Overeenkomstig het advies van de PKN, wordt voorlopig
nog afgezien van gemeentezang.
Vervolgens vindt op maandag 3 augustus een evaluatie
van de proefdienst plaats. Afhankelijk van de conclusies
uit deze evaluatie kunnen de diensten met
gemeenteleden vanaf 16 augustus worden voortgezet.
Om eventuele aanpassingen door te kunnen voeren en de
gemeenteleden tijdig te kunnen informeren zullen we ons
op 9 augustus beperken tot een onlinedienst.
Op de nieuwsbrief van 26 juli volgt instructie over de
wijze van aanmelden en de regels waaraan moet worden
voldaan.

De kerkenraad is nog steeds van mening dat
behoedzaamheid is geboden. Wij vertrouwen erop dat

voor dit standpunt begrip kan worden opgebracht. De kerkenraad.

Collectebonnen

Verschillende gemeenteleden hebben aangegeven toch graag collectebonnen in te willen leveren en zo bij te dragen aan de "extra collecte". Die mogelijkheid wordt weer geboden: collectebonnen kunnen bij Wim Colijn (Singel 3) of bij de kerk in de brievenbus worden gedeponeerd. Wij willen u of jou vragen géén contant geld af te geven!

Gebed van de week: We willen als U zijn

Help ons om steeds meer iemand als U te zijn,
die met ogen van liefde kijkt,
iemand die niet alleen op de regels wijst,
die niet als eerste naar stenen grijpt.
U kijkt ons aan, U bent met ons begaan.

Zijn wij echt begaan met elkaar?

We willen als U zijn.

Help ons te verstaan wat U vraagt.

We willen als U zijn, we willen als U zijn!

Help ons om steeds meer iemand als U te zijn,
die met ogen van liefde kijkt,
en die de ander eerst in de ogen kijkt,
en daarmee sprekend op Jezus lijkt.
U kijkt ons aan, U bent met ons begaan.

Extra lied:

Turn! Turn! Turn! ,[The Byrds](#), (Prediker 3:1-8)

To everything (turn, turn, turn)
There is a season (turn, turn, turn)
And a time to every purpose, under heaven
A time to be born, a time to die
A time to plant, a time to reap
A time to kill, a time to heal
A time to laugh, a time to weep

To everything (turn, turn, turn)
There is a season (turn, turn, turn)
And a time to every purpose, under heaven
A time to build up, a time to break down
A time to dance, a time to mourn
A time to cast away stones, a time to gather stones
together

To everything (turn, turn, turn)
There is a season (turn, turn, turn)
And a time to every purpose, under heaven
A time of love, a time of hate
A time of war, a time of peace
A time you may embrace, a time to refrain from
embracing

To everything (turn, turn, turn)
There is a season (turn, turn, turn)
And a time to every purpose, under heaven
A time to gain, a time to lose
A time to rend, a time to sew
A time for love, a time for hate
A time for peace, I swear it's not too late

**Turn! Turn! Turn! ,[The Byrds](#), (Prediker 3:1-8)
(Nederlandse vertaling)**

Voor alles, (is er een) uur, uur, uur
Is er een tijd, (een) uur, uur, uur
En een tijd voor alles wat er is onder de hemel
Een tijd om te baren, een tijd om te sterven
Een tijd om te planten, een tijd om te rooien
Een tijd om te doden, een tijd om te helen
Een tijd om te lachen, een tijd om te wenen

Voor alles, (is er een) uur, uur, uur
Is er een tijd, (een) uur, uur, uur
En een tijd voor alles wat er is onder de hemel
Een tijd om op te bouwen, een tijd om af te breken
Een tijd om te dansen, een tijd om de rouwen
Een tijd om stenen te werpen, een tijd om stenen te
vergaren

Voor alles, (is er een) uur, uur, uur
Is er een tijd, (een) uur, uur, uur
En een tijd voor alles wat er is onder de hemel
Een tijd om lief te hebben, een tijd om te haten
Een tijd voor oorlog, een tijd voor vrede
Een tijd om te omhelzen, een tijd om af te weren

Voor alles, (is er een) uur, uur, uur
Is er een tijd, (een) uur, uur, uur
En een tijd voor alles wat er is onder de hemel.
Een tijd om te gewinnen, een tijd om te verliezen
Een tijd om te scheuren, een tijd om te herstellen
Een tijd om lief te hebben, een tijd om te haten
Een tijd voor vrede, ik bezweer je, het is niet te laat

*U kunt deze nieuwsbrief altijd nalezen op onze website: www.gknieuwendijk.nl
Berichten voor de eerstvolgende nieuwsbrief altijd inleveren vóór donderdag
17.00 uur bij Heidi Oldenburg per email: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl.
Familieberichten s.v.p. doorgeven aan de predikant of uw contactouderling.
Beheerder is altijd bereikbaar op: 06 10 67 67 64*