



### De dienst van deze zondag 16 augustus

- Aanvang:** 10:00 uur  
**Thema:** De biddende, muzikale wapendrager van de koning.  
**Schriftlezing:** 1 Samuël 16, 14-23  
Psalm 121, 1-6  
**Liederen:** Psalm 68: 7; Psalm 16 ;  
Gezang 971: 1 en 3;  
Psalm 121: 1 en 2;  
Psalm 121: 3 en 4;  
Gezang 978: 1. 2 en 4;  
Gezang 978: 1. 2 en 4;  
Gezang 869: 1 en 6  
**Voorganger:** ds. A.W.W. de Ruiter,  
Wijk en Aalburg  
**Organist:** Gerard Roza  
**Koster:** Mari van Zanten  
**Zanggroepje:** Marianne Sniijders, Kees Heijstek,  
Hanneke de Peuter  
**Collecten:** NL78 RABO 0301505012  
ovv extra collecten

### De dienst van zondag 23 augustus

- Aanvang:** 10:00 uur  
**Voorganger:** Ds.A. Mol, Hendrik Ido Ambacht  
**Organist:** Karin van Andel  
**Koster:** Erik Kraaij  
**Zanggroepje:** Annelies Kraaij, Hans Crielaard,  
Hanneke de Peuter

#### De bloemen

Als groet uit de gemeente gaan de bloemen vandaag naar Mw. P. de Heus- Bras.

**Na de zegen...** iedereen een goede zondag wensen via de beamer. Als je nu denkt: "leuk, dat wil ik ook weleens". Geef je dan op bij Betty Bosch. Haar mailadres is: [bettybosch505@gmail.com](mailto:bettybosch505@gmail.com)

#### Rommelmarkt

Er gaat weer gestart worden met het ophalen van spullen t.b.v. de rommelmarkt. Heeft u een ruime hoeveelheid spullen dan kunt u contact opnemen met Cees de Rooy 06- 53405911

#### Bevestiging ambtsdragers/wisseling van de wacht op 23 augustus

Tijdens de morgendienst van zondag 23 augustus vindt de 'wisseling van de wacht' plaats, waarbij van de aftredende ambtsdragers afscheid wordt

*Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van onze diensten en het nieuws in en rond onze gemeente. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.*

genomen en de nieuwe ambtsdragers worden bevestigd. Het loopt natuurlijk voor wat betreft de planning allemaal anders dan gedacht, maar toch is het goed om op dit moment bij deze wisseling stil te staan.

De kerkenraad is zeer verheugd dat de gemeenteleden Lijn van der Wiel (Rijksweg 94) en Mari van Zanten (Boomgaard 5) uiteindelijk officieel in het ambt kunnen worden bevestigd en respectievelijk als wijkouderling en diaken in de kerkenraad zitting gaan nemen. Er wordt ook formeel afscheid genomen van de wijkouderlingen Elze Tinke-Smouter (na een ambtstermijn van 4 jaar), Lia Colijn-Biesheuvel (na een ambtstermijn van 8 jaar) en Thea Hoeke (na een ambtstermijn van twee jaar) en van de diakenen Francien Smits-de Ruiter (na een ambtstermijn van 5 jaar) en José van Elderen-Crielaard (na een ambtstermijn van 5 jaar en 3 maanden).

Het is fijn om nogmaals te vermelden dat wijkouderling Piet van Vugt en scriba Cor Polak al eerder kenbaar hebben gemaakt zich na 4 jaar voor een volgende periode van 4 jaar herkiesbaar te stellen en dat diaken Elise Ippel bereid is haar termijn met 1 jaar te verlengen.

Bovendien is het hartstikke mooi dat Lia Colijn en Elze Tinke hun rol binnen het pastorale werk als wijkmedewerker willen voortzetten.

#### Aanmelden voor de eredienst van 23 augustus

De kerkenraad heeft het besluit genomen om vanaf 16 augustus de diensten voort te zetten waarvoor gemeenteleden zich kunnen aanmelden. Daarbij wordt het maximum aantal toegestane gemeenteleden gekoppeld aan het totaal aantal beschikbare plaatsen. Dit komt neer op 85 zitplaatsen buiten de aanwezigen met een taak. Voor de richtlijnen verwijzen wij u of jou graag naar de nieuwsbrief van vorige week, die in ieder geval op de website is te vinden. Het aantal beschikbare plaatsen voor deze bevestigingsdienst blijft 85. De kerkenraad hoopt tijdens deze dienst voltallig aanwezig te zijn, waardoor een deel van de beschikbare plaatsen bezet zal zijn. Voor de overige plaatsen kunt u of jij zich aanmelden, waarbij

opgemerkt dat het restant van de beschikbare plaatsen, afhankelijk van de gezinssamenstelling, kan variëren.

**Wat wel van belang is om steeds te vermelden:**

- De basis voor het gebruik van het kerkgebouw is dat mensen te allen tijde op minimaal 1,5 meter van elkaar blijven (geldt niet voor één huishouden);
- Gemeenteleden die deze dienst in de kerk willen bijwonen dienen zich vooraf per email of telefonisch aan te melden  
Telefonisch (via 06 10 67 67 64) op woensdagavond 19 augustus tussen 18.00 en 20.00 uur en donderdagavond 20 augustus tussen 14.00 en 16.00 uur.  
Per email ([aanmelden@gknieuwendijk.nl](mailto:aanmelden@gknieuwendijk.nl)) vanaf maandag 17 augustus tot en met donderdag 20 augustus 16.00 uur. Bij aanmelden per email graag het aantal personen dat bij de dienst aanwezig wil zijn vermelden;
- Er zijn coördinatoren aanwezig die aanwijzingen geven en vragen stellen;
- Er is géén vrije keuze van zitplaatsen!

Het is waarschijnlijk overbodig om nogmaals te benadrukken dat het opvolgen van al deze punten van wezenlijk belang is. Maar toch, we kunnen gezien de recente opleving van het virus niet voorzichtig genoeg zijn.

**DIACONIE:**

Kerk in Actie vraagt om hulp aan de mensen die getroffen zijn door de explosie in Libanon. Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn zeker 100 doden en duizenden gewonden gevallen. Zeker de helft van de stad is beschadigd en 300.000 mensen zijn dakloos. De nood is hoog: Libanon zucht al onder een zware economische crisis en de gevolgen van de coronacrisis. Er is een dreigend tekort aan voedsel. Ook graansilo's in de haven zijn zwaar beschadigd. Nu is men vooral gericht op medische zorg, de ziekenhuizen zijn overvol. Maar straks is er het probleem van tekort aan meel. Mensen zijn in shock en totaal ontredderd. "Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk en via de eigen partners ter plekke. Uw steun voor Libanon is zeer hard nodig! Dit doet Kerk in Actie met uw geld

- Noodhulp bieden via ACT, het internationale kerkelijke netwerk, aan de slachtoffers van

de explosie. Zij ontvangen voedsel, water, kleding en hygiënematerialen.

- Hulp bieden bij het herstel van gebouwen en traumaverwerking.

U kunt uw bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de diaconie: NL90RABO0301511586.

Wij bevelen deze actie zeer bij u aan.

**Gebed van de week:**

**Zegenbede voor mijn dochter**



Jij weet het, mijn kind  
echt goed gelovig ben ik niet,  
maar daarom kan ik je nog wel toewensen  
dat je wat hebt aan Gods woorden.

Dat je daarop kan rekenen als je steun nodig hebt.  
Dat je daarin kan schuilen als je onderdak zoekt.  
Dat het je helpt vertrouwen te vinden.  
Dat het je bijlicht door tunnels heen.  
Dat je richting vindt, als je de weg niet weet,  
zodat Hij nabij is, als jij ver bent.

God geve je vrede, voortdurend en in ieder opzicht.  
Zoiets bedoel ik,  
bij wijze van spreken,  
ongeveer.

Karel Eykman

*U kunt deze nieuwsbrief altijd nalezen op onze website: [www.gknieuwendijk.nl](http://www.gknieuwendijk.nl)  
Berichten voor de eerstvolgende nieuwsbrief altijd inleveren vóór donderdag  
17.00 uur bij Heidi Oldenburg per email: [nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl](mailto:nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl).  
Familieberichten s.v.p. doorgeven aan de predikant of uw contactouderling.  
Beheerder is altijd bereikbaar op: 06 10 67 67 64*