



De dienst van deze zondag 14 juni

Aanvang: 10:00 uur

Thema:

Schriftlezing: Handelingen 10: 9–15; Galaten 2: 11–21

Liederen

Voorzang: NLB 653: 4 en 6 'Gij zijt het licht van God gegeven'; Lied: Psalm 116: 1, 6 en 8 'God heb ik lief, want die getrouwe Heer'; Lied: NLB 705: 1 Ere zij aan God de Vader; Wees stil voor het aangezicht van God (Nederland Zingt); kinderlied: We zijn al weken uit elkaar; Groot is Hij (Nederland Zingt); Samen in de Naam van Jezus (Nederland Zingt); 10.000 redenen.

Voorganger: Dhr. Henri Dekker, Dussen

Organist: Karin van Andel

Zanggroepje: Elze Tinke, Kees Heijstek en Hanneke de Peuter

Koster: Dick de Peuter

Collecten: NL78 RABO 0301505012
o.v.v. "extra collecte"

De dienst van zondag 21 juni

Aanvang: 10:00 uur

Voorganger: Ds. M.P. Vis

Organist: Karin van Andel

Zanggroepje: Joke de With, Hans Crielaard en Hanneke de Peuter

Koster: Bert Slagmolen

Collecten: NL78 RABO 0301505012
o.v.v. "extra collecte"

De bloemen

Als groet uit de gemeente gaan de bloemen vandaag naar de heer en mevrouw J. Colijn-van Rijswijk.

Zieken

Al onze zieken, thuis of elders verpleegd, bidden we Gods bemoedigende nabijheid toe

Lief en Leed

Om lief en leed in deze tijd met elkaar te kunnen delen willen we u of jou vragen, wanneer er aanleiding toe is, contact op te nemen met ds. Meeder - mfmdbhof@hotmail.com of 0345-619932.

Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van onze diensten en het nieuws in en rond onze gemeente.

De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.

Collecten

Nu de online erediensten voorlopig nog worden voortgezet, blijft ook de mogelijkheid om collectegeld over te maken bestaan. Het 'gewone' collectegeld kan overgemaakt worden op: NL78 RABO 0301505012 onder vermelding van "extra collecte". Wij willen u of jou vragen geen collectebonnen bij Wim Colijn af te geven of in de brievenbus van de kerk te deponeren. Alvast bedankt.

ZWO acceptgiro-actie

Binnenkort worden de acceptgiro's weer rondgebracht. Het afgelopen seizoen hebben we geld ingezameld voor Christenen in Pakistan. Naast dit jaardoel staan we een bedrag af aan de algemene zendingscommissie van de PKN die ook inspeelt op de actuele noden elders in de wereld, zoals nu de stille ramp door het Coronavirus. Wij vragen u daarom net als voorgaande jaren een gift over te maken. Bij voorbaat hartelijk dank. ZWO-commissie

Nieuwsbrief prettig ontvangen

De nieuwsbrief wordt alweer een hele poos op nagenoeg alle kerkelijke adressen bezorgd. Het blijkt dat deze informerende en bemoedigende brief prettig ontvangen wordt. Dat is een mooi signaal voor alle mensen die zich hier wekelijks voor inzetten.

Het is natuurlijk ook mogelijk de nieuwsbrief digitaal te ontvangen. Dit kan kenbaar gemaakt worden bij Piet van Vugt (emailadres pietvanvugt@gmail.com). Het kan ook zijn dat je als ontvanger geen interesse hebt in de Nieuwsbrief. Geef dit dan alstublieft per email aan. Overigens is de nieuwsbrief ook op de website te vinden.

10.000 redenen om het Lied van de Maand te herhalen

Afgelopen zondag werd, hoe gek het ook klinkt, vanwege tijdsgebrek het Lied van de Maand halverwege beëindigd. Dat is natuurlijk hartstikke jammer, omdat dit een meer dan inspirerend lied is. Verschillende gemeenteleden hebben aangegeven het lied graag nog eens te willen horen én zien. Genoeg redenen voor een herhaling tijdens de dienst van zondag 14 juni.

Besluit kerkenraad kerkelijke bijeenkomsten vanaf 1 juni tot 1 september, kort samengevat

De erediensten gedurende de periode van **1 juni tot 1 juli** worden op dezelfde wijze georganiseerd als in de periode vóór 1 juni. Concreet betekent dit voor onze situatie dat er voor de normale gangbare diensten standaard 8 personen aanwezig mogen zijn. Er kan gebruik gemaakt worden van een klein zang-/muziekgroepje.

De erediensten gedurende de periode **van 1 juli tot 1 september** worden voorlopig op dezelfde wijze georganiseerd als in de periode voor 1 juli. Hierbij gaan we uit van een standaard bezetting van maximaal 8 personen, waarbij de muzikale begeleiding door een klein zang-/muziekgroepje kan worden verzorgd. Vanwege het feit dat er meerdere personen aanwezig mogen zijn, kunnen de mogelijkheden benut worden om iets meer van de diensten te maken.

Update Diaconie.

De diaconie heeft niet stil gezeten, vergaderen online en/of fysiek op gepaste afstand. Tijdens de "corona tijd" is het aantal huishoudens wat binnen de Gemeente Altena gebruik maakt van de voedselbank gestegen. Daarom willen wij u/jullie op de hoogte brengen van de lopende en komende acties:

- **Actie vakantietas.** Een actie opgezet door verschillende diaconieën in de Gemeente Altena. Deze tasjes zijn bedoeld voor de jeugd uit de kwetsbare gezinnen die gebruik maken van de voedselbank in Sleeuwijk. Wij hebben als Diaconie een financiële bijdrage geleverd.
- **De minima-actie** samen met de Hervormde Gemeente voor de minima in Nieuwendijk. Nu de vakantie voor de deur staat willen wij deze gezinnen weer een extraatje geven in samenwerking met de Gemeente Altena.

Misschien spreken de acties ook u of jou aan en willen jullie deze initiatieven ondersteunen.

Wat moet u doen? Het bedrag overmaken op het

bankrekeningnummer van de Diaconie NL90 RABO 0301 5115 86 o.v.v. *actie minima*. Wij zien uw of jouw bijdrage graag tegemoet!

Stiltecentrum

Voor iedereen die het fijn vindt om naar het Stiltecentrum te komen is de kerk op woensdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur geopend. De ingang is bij de Inloop en er is een gastvrouw aanwezig.

Gebed van de week: Onze Vader

Zeg niet: 'Vader' als je geen kind kunt zijn.

Zeg niet: 'Onze' als je slechts aan jezelf denkt.

Zeg niet: 'hemel' als je slechts aardse zaken verlangt.

Zeg niet: 'Uw naam worde geheiligd' als je voortdurend je eigen eer zoekt.

Zeg niet: 'Uw rijk kome' als je hoopt er zelf beter van te worden.

Zeg niet: 'Uw wil geschiede' als je geen tegenslag kunt verdragen.

Bid niet om het brood van vandaag als je niet voor de armen wilt opkomen.

Bid niet om vergeving van schulden als je in wrok leeft met familie of bureu.

Bid niet om een leven zonder beproeving als je geregeld zelf het kwaad opzoekt.

Bid niet om een leven zonder kwaad als je niet doet wat goed is.

Zeg niet: 'Amen' en 'Zo zij het' als je dit gebed niet ter harte neemt.

Paul Becaus

Ter bemoediging:

*Wij leven van verwondering
en uit een diep vermoeden,
dat in en om ons leven heen,
een hand ons wil behoeden,
dat er een hart is dat ons draagt
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God ons leidt ten goede.*

*U kunt deze nieuwsbrief altijd nalezen op onze website: www.gknieuwendijk.nl
Berichten voor de eerstvolgende nieuwsbrief altijd inleveren vóór donderdag
17.00 uur bij Jesse van Elzelingen per email: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl.
Familieberichten s.v.p. doorgeven aan de predikant of uw contactouderling.*

Beheerder is altijd bereikbaar op: 06 10 67 67 64