



De dienst van zondag 13 december – Derde Advent

Aanvang: 10:00 uur
Thema: 'God scheidt het licht'
Schriftlezingen: Genesis 1:1-5; Johannes 8: 12;
1 Johannes 1:5-7
Liederen Intochtslied: psalm 16 (psalmen van nu – z.o.); Licht dat ons aanstoot (Trijntje Oosterhuis); De zandtovenaer en adventslied 'O kom Immanuël'; Lied 439: 1,2; Lied 1005: 1+refrein; Ik zal er zijn (Sela); Lied 440:1; Psalm 67 (Psalmproject – z.o.)
Voorganger: Ds. E.F.Quaak-Kloet, Prinsenbeek
Organist: Karin van Andel
Zanggroepje: o.l.v. Hanneke de Peuter
Koster: Cees de Rooij
Collecten: NL78 RABO 0301505012
ovv extra collecten

De diensten van zondag 20 december

Aanvang: 10:00 uur
Voorganger: Ds. E. Fockens, Terheijden
Organist: Gerard Roza
Koster: Mari van Zanten

Aanvang 18:30 uur
Themadienst: Top 200 dienst verzorgd door de band 4 Tune uit Hardinxveld-Giessendam
Koster: Arie Groenevelt

Overleden

Op 7 december 2020 overleed mevrouw Hendrika (Drikske) Boterblom - de Graaf, op de leeftijd van 97 jaar in verpleeghuis Altenahove te Almkerk, sinds 2 april 2010 weduwe van Willem Boterblom. De begrafenis heeft op 12 december in kleine kring plaatsgevonden.

In Memoriam

* Corrie van der Pijl – van Anrooij
geboren 17-11-1939 – overleden 26-11-2020
* Hendrika Boterblom – de Graaf
geboren 5-8-1923 – overleden 7-12-2020
Lied na het In Memoriam: 'Vaste rots van mijn behoud'.

Zieken

Al onze zieken, thuis of elders verpleegd, bidden we Gods bemoedigende nabijheid toe.

De bloemen

Als groet uit de gemeente gaan de bloemen vandaag naar de heer en mevrouw C. Ippel-van Daalen.

Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van onze diensten en het nieuws in en rond onze gemeente.

De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.

Lief en Leed

Om lief en leed in deze tijd met elkaar te kunnen delen willen we u of jou vragen, wanneer er aanleiding toe is, contact op te nemen met ds. Meeder: mfmdhof@hotmail.com of 0345-619932.

Voortzetting online diensten

Op woensdag 9 december heeft de kerkenraad gesproken over de invulling van de erediensten en de overige bijeenkomsten voor de komende periode, waarbij de cijfers over het aantal coronabesmettingen, de situatie in het Land van Heusden en Altena én de ontwikkelingen in Nieuwendijk in de discussie zijn meegenomen. Gezien het feit dat het aantal besmettingen dagelijks stijgt en onze streek dieprood wordt gekleurd, maar ook de sombere boodschap tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag, heeft de kerkenraad het besluit genomen dat de lijn wordt voortgezet om de erediensten tot en met zondag 3 januari alleen online via Kerk Radio en Kerk TV uit te zenden.

Dit betekent dat voor deze periode:

- Geen gemeenteleden bij de diensten aanwezig kunnen zijn, uitgezonderd de personen met een taak in de dienst. Bij een In memoriam is uitbreiding van het aantal aanwezigen beperkt mogelijk.
- Alleen bijeenkomsten/vergaderingen met een bestuurlijk karakter en/of ter voorbereiding van diensten mogelijk zijn.
- Alle overige bijeenkomsten, zoals het Breicafé, de Chute, het Stiltecentrum, Catechese en gespreksgroepen over dezelfde periode niet zijn toegestaan. In de komende editie van Kerkklanken worden de genomen besluiten toegelicht.

Mooi om naar uit te kijken!

De eredienst op 25 december, eerste Kerstdag, krijgt een bijzonder tintje. De band 4 Tune heeft ook voor deze dienst haar medewerking toegezegd. Daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. In overleg met ds. Van Andel, hopen we er een mooie, feestelijke en inspirerende dienst van te maken.

Zoals al eerder vermeld staat de dienst van zondagavond 20 december in het teken staan van de Top 2000. De band 4 Tune is gevraagd deze themadienst gestalte te geven. De Top 2000 dienst bestaat uit popsongs afgewisseld met tekst. Door de verhalen rondom de nummers, krijgen deze een nieuwe of andere betekenis. Om op deze manier te luisteren naar en stil te staan bij muziek, wordt de mogelijkheid geboden om een boodschap in deze nummers te zien.

Kerstfeest ouderen 2020

Normaal zou er een gezamenlijk kerstfeest gehouden worden in Tavenu voor de ouderen onder ons. Helaas kan dit niet doorgaan maar we hebben een alternatief gevonden. Op maandag 14 december wordt er om 14.30 uur via Radio Zonneschijn en op de computer via de kerkradio een speciale kerstuitzending uitgezonden. Alle gemeenteleden van 70 jaar en ouder zullen hiervoor een kerstliturgie door de brievenbus ontvangen, die bezorgd wordt door de zusterkring. Maar u hoeft natuurlijk geen 70 jaar of ouder te zijn om te luisteren. Een ieder wordt hiervoor uitgenodigd. De Zusterkring en de H.V.D. wensen u veel luisterplezier!!!

Kerstpakkettenactie

Dit weekend is het de laatste mogelijkheid om het formulier in te leveren voor de kerstpakketten. Deze kunt u inleveren bij één van onze diakenen! De adressen staan onderaan het formulier dat u kunt vinden in de laatste kerkklanken.

Hulp gevraagd voor de kerstwandeling: Ga je mee op zoek naar het licht?

Er hebben zich al 20 gezinnen aangemeld voor de wandeling op woensdag 23 december. En de inschrijftijd is nog niet voorbij. Maar omdat de animo zo groot is, kunnen wij ook nog wat hulp gebruiken op de verschillende locaties. Wil jij ons helpen? Meld je dan aan via kindernevendienst@gknieuwendijk.nl Wij vragen wel aan de ouders om ook zelf de verantwoordelijkheid te nemen om zich aan de coronaregels te houden, zodat wij er met zijn allen een leuke, mooie en ook veilige avond van kunnen maken. De leiding van de kindernevendienst.

Psalm 16

Mijn God, ik kom naar u. Dan ben ik veilig; ik heb het u gezegd, en blijf het zeggen: ik heb u nodig, Heer. De rest is overbodig

De mensen hebben andere idolen
en wringen zich voor hen in honderd bochten,
maar ik zal dat nooit doen. En zelfs hun naam niet
noemen.

Mijn God, u vult mijn bord. U vult mijn beker:
u hebt iets moois bedacht, en straks is het van mij.
U houdt mijn hele leven in uw handen
en ik kom goed terecht, want dat hebt u gezegd.

De hele nacht lig ik aan God te denken;
Ik voel dat hij er is. Zijn wijsheid geeft me rust.
Dan word ik blij, en zeker van mijn redding:
ik leef, ik leef naast God. Ik val niet uit zijn hand.

Want u zult mij niet zomaar laten sterven;
ik hoef niet naar het graf. Want u laat mij niet los.
U wilt mij leren waar ik u moet zoeken:
heel dicht bij u, mijn God, zal ik gelukkig zijn.

*U kunt deze nieuwsbrief altijd nalezen op onze website: www.gknieuwendijk.nl
Berichten voor de eerstvolgende nieuwsbrief altijd inleveren vóór donderdag
17.00 uur bij Marjolein Bot per email: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl.
Familieberichten s.v.p. doorgeven aan de predikant of uw contactouderling.
Beheerder is altijd bereikbaar op: 06 10 67 67 64*

Psalm 67

1. Heer, zegen ons, wees ons genadig
Licht over ons uw aangezicht.
Zoals de zon met al haar stralen,
Ons steeds in overvloed verlicht.

2. De aarde zal Uw wegen leren,
De wereld zal Uw heil verstaan.
Uw kracht zal alles om doen keren,
Uw recht maakt onrecht ongedaan.

Refrein.

God is ons genegen,
Onze God geeft zegen,
Hij zal zijn geprezen,
Ieder zal Hem vrezen.
Volken looft de Heer,
Juicht en geeft Hem eer.

3. De aarde heeft haar vrucht gegeven,
Die door de hemel werd verwekt,
En uit haar schoot ontluikt nieuw leven,
Waar God Zijn hand houdt uitgestrekt.

Refrein

Om een moment bij stil te staan: Komst

Heer, mijn God,
mag ik geloven
dat uw Naam is
'Ik zal bij je zijn',
een naam als een afspraak,
een belofte,
een teken van leven?
Mag ik geloven
dat U ons leven binnenkomt
zo klein en kwetsbaar,
zo aards en afhankelijk
als een pasgeboren kind?
Mag ik geloven
dat U tot ons komt
als Vredevorst,
als Heelmeester en Raadsman,
die zich laat noemen
Immanuël, God-met-ons?
Hoe kunnen wij U danken
voor de komst van Jezus,
de man van belofte
die ons leidt naar
het land van belofte,
geloofd zij uw Naam!

Jaap Zijlstra