



## De dienst van zondag 13 september

**Aanvang:** 10:00 uur  
**Schriftlezing:** Romeinen 14: 7 - 12  
Matteüs 18: 21 – 35  
**Liederen:** Ps 33: 7, 8; Lb 301-A; Lb 304;  
Als je geen liefde hebt voor  
elkaar (youtube); Lb 841: 1,2;  
Lb 339-A; Lb 796; Lb 976  
**Voorganger:** ds. A. van Andel, Valkenswaard  
**Organist:** Karin van Andel  
**Koster:** Arie Groenevelt  
**Collecten:** NL78 RABO 0301505012  
ovv extra collecten

## De dienst van zondag 20 september

### Startzondag

**Aanvang:** 10:00 uur  
**Voorganger:** ds. Bisschop, Breda.  
**Muzikale medewerking:**  
de Samen Geloven Band  
**Koster:** Eli Vos

### Zieken

H. Heibloom - Monshouwer, van der Steltstraat7,  
Guldenroede kamer 118, Altenahove, Almkerk

### Geboren

7 september Lexie Dineke Annemieke, dochter  
van Aart en Lenneke Ebert - Flikweert,  
Kafappel 20, 4255JV Nieuwendijk

### De bloemen

Als groet uit de gemeente gaan de bloemen  
vandaag naar Mw J. M. Bambacht-  
Branderhorst, Amaryllishof 24.

### Goede zondag wensen

Iedereen een goede zondag wensen via de  
beamer gebeurt voortaan vòòr het slotlied. Als  
je nu denkt "leuk, dat wil ik ook weleens" geef je  
dan op bij Betty Bosch. Haar mailadres  
is: [bettybosch505@gmail.com](mailto:bettybosch505@gmail.com)

*Via deze nieuwsbrief brengen wij u  
op de hoogte van onze diensten en het nieuws in  
en rond onze gemeente.  
De kerkenraad wenst u en jou een gezegende  
dienst toe.*

### Lief en Leed

Om lief en leed in deze tijd met elkaar te  
kunnen delen willen we u of jou vragen,  
wanneer er aanleiding toe is, contact op te  
nemen met ds. Meeder :  
[mfmhdhof@hotmail.com](mailto:mfmhdhof@hotmail.com)  
of 0345-619932.

### Startzondag

Op 20 september begint het nieuwe  
kerkseizoen met een Feestelijke Startzondag.  
Om 08.00 uur die dag start de wandeling, twee  
aan twee, vanaf onze kerk. Om 09.00 uur  
komen we aan op het schoolplein van de  
Regenboogschool. Daar komt iedereen, ook de  
niet wandelaars, samen voor het ontbijt.  
Iedereen krijgt een eigen tasje met ontbijt. Dat  
neem je mee naar je zitplaats: ruim uit elkaar  
gezette stoelen. Dominee Bisschop zal om  
10.00 uur buiten de dienst leiden en onze  
huisband zal voor muziek zorgen. Na de dienst  
drinken we koffie/thee met iets  
lekkers erbij. Bakkers meld je aan! Na de koffie  
is het programma afgelopen maar hebben we  
wel de start gemaakt voor weer een mooi jaar,  
corona of niet! Het hele programma is zo veilig  
mogelijk gemaakt. We hopen op heel veel  
mensen om weer als gemeente samen kerk te  
kunnen zijn. Nog niet aangemeld? Dat kan tot  
en met 13 september: [h.d.peuter@hccnet.nl](mailto:h.d.peuter@hccnet.nl) of  
0183-402318.



### **Zusterkringwerk:**

We gaan proberen om het bezoekwerk van de zusterkring weer op gang te brengen. Dit lag vanwege de Corona bijna stil. Alle zusterkringleden graag in hun mailbox kijken. Hierin vindt u de uitleg.

**Breicafé en Stilte centrum:** op donderdag 24 september gaat het breicafé weer van start! Op veilige afstand in de Hoeksteen tussen 13.30 en 16.00 uur is iedereen van harte welkom!

Als je even wilt handwerken of je 't nu al kunt of het nog moet leren of misschien alleen omdat je behoefte hebt aan een praatje: welkom!

Het Stiltecentrum is tot 1 oktober op woensdagavond. Rekening houdend met donker en kou zal het stiltecentrum vanaf oktober weer op donderdagmiddag zijn.

Tussen 13.30 en 16.00 uur is de kerk open voor ieder die even in alle rust in de kerkzaal wil zijn.

### **Vergadering College van Kerkrentmeesters**

Op woensdag 16 september 2020 vergadert het College van Kerkrentmeesters, aanvang 19.30 in de Hoeksteen.

### **Aanmelden voor de start zondag 20 september (startzondag)**

Zoals al wekenlang wordt aangekondigd, is het de bedoeling om de startzondag op het schoolplein te organiseren. De themagroep heeft hiervoor een mooi programma samengesteld, waarover op deze nieuwsbrief meer is te lezen. Dit betekent, dat er in de kerkzaal zelf geen eredienst wordt verzorgd (of het moet heel slecht weer zijn). Als het allemaal lukt, kan de openluchtdienst vanaf het schoolplein rechtstreeks via de Kerk TV worden uitgezonden. Op de nieuwsbrief van volgende week wordt hier meer over verteld. Voor de startzondag op 20 september kunt u of jij zich telefonisch of per email aanmelden: **zie berichtgeving Startzondag op deze nieuwsbrief!**

*U kunt deze nieuwsbrief altijd nalezen op onze website: [www.gknieuwendijk.nl](http://www.gknieuwendijk.nl)  
Berichten voor de eerstvolgende nieuwsbrief altijd inleveren vóór donderdag 17.00 uur bij Heidi Oldenburg per email: [nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl](mailto:nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl).  
Familieberichten s.v.p. doorgeven aan de predikant of uw contactouderling.*

*Beheerder is altijd bereikbaar op: 06 10 67 67 64*

### **Om een moment bij stil te staan:**

#### **De man, zijn zoon en de ezel**

Het is midden op de dag. De zon staat te branden aan de hemel. Een vader trekt met zijn zoon en zijn ezel door de smalle straten van de stad. De vader zit op de ezel; de jongen leidt hem. 'Hoe kun je zo lui op die ezel blijven zitten?' vraagt een vrouw verontwaardigd aan de vader. 'Die arme jongen is zo klein, hij kan de ezel niet eens bijhouden!' Ze heeft gelijk, denkt de vader. Hij stijgt af en tilt zijn zoon op de rug van de ezel. Zo lopen ze verder. 'Schande!' roept een man tegen de zoon. 'Hoe kun je je arme oude vader naast de ezel laten lopen?' De jongen schaamt zich en vraagt of zijn vader achter hem op de ezel komt zitten. Dat doet hij. Een eindje verder komt een oude vrouw hen tegemoet. 'Dierenbeulen!' scheldt ze. 'Zien jullie niet dat jullie veel te zwaar zijn voor die ezel?' De zoon kijkt om naar zijn vader. Zijn vader knikt. Beiden stijgen ze af. Naast de ezel lopen ze verder. Maar niet lang daarna komen ze een vreemdeling tegen. 'Wat een domkoppen!' lacht hij. 'Waarom wandelen jullie met een ezel als hij toch niets voor jullie doet?' De zoon kijkt zijn vader beteuterd aan. De vader geeft de ezel een handvol hooi. 'Wat we ook doen', zegt hij, 'niemand is het ermee eens. Ik geloof dat wij zélf moeten kiezen wat wij goedvinden.'