



## De dienst van deze zondag 12 juli

**Aanvang:** 10:00 uur  
**Thema:** Aan de wandel!  
**Schriftlezing:** Markus 16: 14-20  
**Liederen:** Psalm 66: 1; Opw. 807 met Samen Geloven Band; Lied van de maand: BrokEn door Coldplay; Rolling Stones (Lauren Daigle) door SG-band; lied 315; Themalied bij jaarafsluiting; Lied 340b; Lied 978: 3, 4

**Voorganger:** Ds. W.P. v.d. Aa  
**Organist:** Gerard Westerlaken  
**Koster:** Cees de Rooij  
**Zanggroepje:** Joke de With, Hans Crielaard, Hanneke de Peuter  
**Collecten:** NL78 RABO 0301505012 ovv extra collecten

## De dienst van zondag 19 juli

**Aanvang:** 10:00 uur  
**Voorganger:** Dhr. R. Pierik  
**Organist:** Pieter Jan Lukas  
**Koster:** Arie Groenevelt  
**Zanggroepje:** Marianne Sniijders, Kees Heijstek, Hanneke de Peuter

### De bloemen

Als groet uit de gemeente gaan de bloemen vandaag naar Dhr. en Mw. H. N. van Drunen- Brienem.

### Zieken

Beatrixziekenhuis, Banneweg 57, 4204 AA Gorinchem:  
Dhr. J. Bech, kamer 456  
*Al onze zieken, thuis of elders verpleegd, bidden we Gods bemoedigende nabijheid toe*

### Bericht van overlijden

8 juli is dhr. A. van der Pijl overleden, echtgenoot van C. van der Pijl - van Anrooij. De afscheidsdienst en de begrafenis vindt plaats in besloten kring op dinsdag 14 juli om 14.00 uur. U kunt de dienst meeluisteren of later beluisteren via: [www.gknieuwendijk.nl/actueel/kerkradio](http://www.gknieuwendijk.nl/actueel/kerkradio)

### Geboren

29 juni Saar de Zwart, dochter van Jeffrey de Zwart en Wendy de Zwart - Branderhorst, zusje voor Dex.

**Diaconie:** Vakantietasjesactie: Afgelopen week heeft de voedselbank 102 vakantietasjes uitgereikt aan de kinderen dankzij een gezamenlijke actie van verschillende kerken van gemeente Altena. Ook wij hebben hier aan meegewerkt. In het eerst komend kerkblad zullen we u hier uitgebreider over informeren.

*Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van onze diensten en het nieuws in en rond onze gemeente. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.*

**Startzondag:** Het duurt nog even en er kan nog van alles gebeuren, maar toch geven we alvast door dat we op 20 september een feestelijke startzondag hopen te beleven!

**Na de zegen...** iedereen een goede zondag wensen via de beamer. Als je nu denkt: "leuk, dat wil ik ook weleens". Geef je dan op bij Betty Bosch. Haar mailadres is: [bettybosch505@gmail.com](mailto:bettybosch505@gmail.com)

### Extra vergadering Moderamen en CvK

In tegenstelling tot eerdere berichten komt het Moderamen pas op 13 juli bijeen om de nieuwe richtlijnen in het kader van de versoepelde maatregelen m.b.t. het coronavirus te bespreken en de mogelijke verruiming voor onze kerk tegen het licht te houden. Dit heeft alles te maken met het pas afgelopen week ontvangen aangepaste protocol voor kerkdiensten in gemeenten van de Protestantse Kerk en een daarop gebaseerd format voor het opstellen van een gebruiksplan. In deze aangepaste stukken wordt door de PKN een advies gegeven aan de kerkenraden. Dit advies wordt meegenomen in de besluitvorming.

### Een week later, maar dan toch het Lied van de Maand

In de afgelopen week verschenen editie van Kerkklanken staat een rubriek over Kerkelijke Klanken in de Popmuziek. In deze rubriek wordt de diepere betekenis van een nummer uit de popmuziek nader toegelicht. Als aanvulling op deze rubriek wordt het centraal staande nummer tijdens deze eredienst ten gehore gebracht. Op deze manier kan jong en oud kennis maken met deze inspirerende popmuziek én de achterliggende gedachte van de schrijver/artiest. Deze keer zal het gaan over een nummer van een van de grootste bands op dit moment: Coldplay. Er is gekozen voor het nummer 'BrokEn'. In Kerkklanken is de tekst en info over dit nummer terug te vinden.

### Gebed van de week: Zondag

Zoals het licht ons elke morgen nieuw verschijnt,  
ons wekt en koestert met zijn stralen,  
wekt Gij God, zo ook mij!  
Zoals de zon geen dag ons in het donker laat,  
laat mij Uw trouw ook nu weer dagen!  
Schep doorgang door wat zorgen baart,  
wat angst aanjaagt,  
en zet mij recht weer op mijn voeten:

niet moedeloos,  
niet hopeloos, verlamd,  
maar opgericht,  
met opgeheven hoofd tot U,  
mijn Zon, mijn dag, mijn licht.  
Sytze de Vries.

### **Opwekking 807 – God van licht**

In mijn twijfels, mijn verdriet,  
in mijn falen ontbreekt U niet.  
In uw liefde reist U mee.

U bent de rust als het stormt op zee.  
U bent de rust als het stormt op zee.

In mijn onrust neemt U mijn hand;  
in mijn vragen houdt uw Woord stand.  
In uw liefde reist U mee.  
U bent de rust als het stormt op zee.  
U bent de rust als het stormt op zee.

Refrein:

God van licht, wees mijn gids.  
Leid mij door het donker.  
Ik vertrouw op U.  
God van licht, wees mijn gids.  
Leid mij door het donker  
veilig naar de kust, waar U woont.  
Waar U woont, waar U woont, waar U woont.

Storm en golven vrees ik niet.  
In de morgen zing ik mijn lied.  
In uw liefde reist U mee.  
U bent de rust als het stormt op zee.  
U bent de rust als het stormt op zee.

(Refrein)

Bridge 4x:

U schijnt feller  
dan de sterren.  
Heer, U leidt ons door de storm.

God van licht, wees mijn gids.  
Leid mij door het donker.  
Ik vertrouw op U.  
God van licht, wees mijn gids.  
Leid mij door het donker  
veilig naar de kust.

(Refrein)

### **Themagroep lied op de wijs van "We zijn voor weken uit elkaar"**

Aan t einde van dit themajaar  
En dat is toch wel raar  
Een slotdag zonder samenzijn

Dat doet ons allen pijn.

De start was met een goed verhaal  
een positief geluid  
Het liep zo anders allemaal  
Een kerk die deuren sluit.

Het afscheid is maar tijdelijk  
Nog even wat geduld  
Dan start "het goede leven" weer  
We hopen dat het lukt!

Al zou t gebouw gesloten zijn  
We vieren toch een feest  
Een nieuw begin met heel veel zin  
Geloof het allermeest.

### **Still Rolling Stones (Galaten 6:1)**

Vanuit de schaduw  
Op weg naar de galg  
Ten dode opgeschreven  
Totdat de liefde kwam roepen.  
Herrijs, herrijs.

Onder de zoden  
Ik dacht dat het voorbij was  
Een gebedsverhoring  
De stem van de Redder  
Herrijs, herrijs..

Refrein:

Ineens kwam i tot leven  
Dit kloppend hart, deze geopende ogen  
Het graf laat los  
De duisternis had moeten weten  
U rolt nog steeds de steen weg )2x'

Nu dat U mij heeft gered  
Ik zing, omdat U mij een lied van opwekking hebt  
gegeven  
Ik heb het op vinyl geschreven (metafoor voor  
vereeuwigd.)  
Herrijs, herrijs.

Ik was ooit verblind (Joh. 9: 25)  
Maar nu zie ik het  
Ik heb gehoord over de Macht (Ps.62:11)  
En nu geloof ik het  
Herrijs, herrijs....

(Refrein)

Ik dacht dat ik te ver weg (heen) was (2 Kor. 4:3-6)  
Vanwege alles wat ik fout heb gedaan  
Ja, ik was degene die het graf heeft gegraven (Gen. 50:5)  
Maar U noemde mijn naam  
U noemde mijn naam (2x)  
(Refrein)

*U kunt deze nieuwsbrief altijd nalezen op onze website: [www.gknieuwendijk.nl](http://www.gknieuwendijk.nl)  
Berichten voor de eerstvolgende nieuwsbrief altijd inleveren vóór donderdag  
17.00 uur bij Heidi Oldenburg per email: [nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl](mailto:nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl).  
Familieberichten s.v.p. doorgeven aan de predikant of uw contactouderling.  
Beheerder is altijd bereikbaar op: 06 10 67 67 64*