



## De dienst van deze zondag 5 juli

**Aanvang:** 10:00 uur

**Thema:** Heilig Avondmaal en Overstap groep 8

**Schriftlezing:** Spreuken 3:1-6

**Liederen** Lied 978: 1,3,4; Omdat wij kinderen van de Vader zijn; Er zijn al zo'n twaalf jaar verlopen; Heer u bent mijn leven de grond waarop ik sta; Ik geloof in God de Vader; Lied 21:1,4; Lied 385; Ik zegen jou in Jezus' naam; We gaan op weg met een lied van verlangen.

We vieren samen de Maaltijd van de Heer en de kinderen ontvangen tijdens de viering de zegen. U wordt uitgenodigd om thuis voorafgaand aan de dienst wat brood en wijn of druivensap klaar te zetten.

**Voorganger:** Ds. M.F. Meeder van Hof  
**Organist:** Jaco van der Werken  
**Zanggroepje:** Elze Tinke, Hans Crielaard en Hanneke de Peuter  
**Koster:** Mari van Zanten  
**Collecten:** NL78 RABO 0301505012 ovv extra collecten

## De dienst van zondag 12 juli

**Aanvang:** 10:00 uur

**Voorganger:** Ds. W.P. v.d. Aa

**Organist:** Gerard Roza

**Koster:** Cees de Rooij

## De bloemen

Als groet uit de gemeente gaan de bloemen vandaag naar Dhr. C. Noorloos.

De maandelijkse bloemengroet wordt deze keer bezorgd bij Mevr. B Wallaard Boterblom in d'Altenaer te Werkendam.

## Bericht van overlijden

Mevr. Dingena (Dina) van der Stelt – Tolenaars, op de leeftijd van 89 jaar. IM, vanmorgen gedenken we Dina in de dienst en zingen Lied 21: 1,4 Het afscheid is in besloten kring op maandag 6 juli om 14.00 uur. U kunt de dienst meeluisteren via:

[www.gknieuwendijk.nl/actueel/kerkradio](http://www.gknieuwendijk.nl/actueel/kerkradio)

## Geboren

Op 24 juni Mats Joosten, zoon van Jeffrey Joosten en Ciska Joosten – Verhagen, broertje voor Xem.

## Avondmaalscollecte 5 juli 2020

Net als voorgaande jaren willen wij de avondmaalscollecte besteden aan de Minima in Nieuwendijk. In samenwerking met de Hervormde Gemeente willen we weer €70 per gezin

*Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van onze diensten en het nieuws in en rond onze gemeente.*

*De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.*

overmaken. Graag u bijdrage overmaken op bankrekeningnummer van de diaconie NL90 RABO 0301 5115 86 t.a.v. Minima Nieuwendijk.

## Kerk TV en foto's

Door gebruik te maken van Kerk TV is het mogelijk om via de beamer beelden van kerkelijke activiteiten mee te zenden. De eredienst op zondag 12 juli staat in het teken van de afsluiting van het Jaarthema. De Themagroep wil graag foto's van kerkelijke activiteiten, die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden via de beamer laten zien. Het is mogelijk dat er gemeenteleden op deze foto's zichtbaar én herkenbaar zijn. Mocht er bezwaar zijn tegen het vertonen van foto's waar u of jij op staat, maak dit dan kenbaar bij de scriba.

**Na de zegen...**iedereen een goede zondag wensen via de beamer. Als je nu denkt: "leuk, dat wil ik ook weleens" geef je dan op bij Betty Bosch. Haar mailadres is [bettybosch505@gmail.com](mailto:bettybosch505@gmail.com)

**Zondag 12 juli** is de afsluiting van het jaarthema met een power point presentatie over het afgelopen jaar. Als je thuis niet mee kunt kijken via internet, geef dat dan door aan Hanneke de Peuter, 0183-402318. Dan zorgen wij dat je een aantal foto's op papier krijgt. Wel opgeven vòòr maandag 6 juli om 18.00 uur.

## Vergadering Moderamen

Het Moderamen komt op 6 juli bijeen om o.a. de nieuwe richtlijnen in het kader van de versoepelde maatregelen m.b.t. het coronavirus te bespreken en de mogelijke verruiming voor onze kerk tegen het licht te houden. Als beheerder van de kerkgebouwen is voor dit agendapunt ook een extra afvaardiging van het CvK uitgenodigd.

## Nog even wachten op het Lied van de maand

In de afgelopen week verschenen editie van Kerkklanken staat een rubriek over Kerkelijke Klanken in de Popmuziek. Als aanvulling op deze rubriek wordt de zondag na het verschijnen van Kerkklanken het centraal staande nummer tijdens de eredienst ten gehore gebracht. Vanwege de overvolle dienst verschuift dit Lied van de Maand naar zondag 12 juli. Dus, ..... nog even wachten.

### **Extra liederen:**

Op de melodie van "Verbonden met vader en moeder":

#### **Er zijn al zo'n twaalf jaar verlopen**

sinds jij hier het levenslicht zag.

De weg lag nog helemaal open:

Een traan soms, maar heel vaak een lach

Je hoeft niet alleen maar je gaat met veel and'ren in zee:

je vader en moeder, een vriend of een mens

die gewoon zegt: 'Ik leef met je mee'.

Je was nog heel klein op die morgen

het doopwater viel op je hoofd

God zou altijd goed voor je zorgen

wij hebben zijn woord steeds geloofd.

Je hoeft niet alleen, maar je gaat met die Ander in zee:

een Vader, een Moeder, een Vriend, dat is God

die gewoon zegt: 'Ik leef met je mee'.

Dat was, maar je leeft in het heden

Vandaag ga je verder op weg

De nevendienst is nu verleden

maar luister wat ieder nu zegt:

Je hoeft niet alleen maar we gaan graag met jullie in zee

en hopen en bidden dat jij later ook

heel gewoon zegt: 'Ik leef met je mee'.

Op de melodie van: Hoor de engelen zingen de eer van de  
nieuw geboren Heer

#### **Ik geloof in God de Vader,**

die almachtig, wijs en goed,

aard' en hemel heeft geschapen,

vorm en kleur in overvloed.

Die de stilte heeft doorbroken

en zichzelf heeft uitgesproken

in het vleesgeworden Woord,

opdat ieder naar Hem hoort.

Dat is wat ik hier belijd,

mijn geloof, mijn zekerheid.

Ik geloof in Jezus Christus,

Zoon van mensen, Zoon van God,

die als Redder van de wereld

werd gekruisigd en gedood.

Maar die opgestaan ten leven,

hemelhoog nu is verheven,

boven heerschappij en macht

die ten onder wordt gebracht

Dat is wat ik hier belijd,

mijn geloof, mijn zekerheid.

Ik geloof in God de Trooster,

die van oudsher, wereldwijd,

overal zijn volk vergadert

en tot dienen toebereidt.

Met Gods kinderen verbonden,

in vergeving van mijn zonden

mag ik op de jongste dag

opstaan, leven met een lach.

Dat is wat ik hier belijd,

mijn geloof, mijn zekerheid.

#### **Ik zegen jou in Jezus' naam**

Hij bewijst Zijn trouw

Ik zegen jou in Jezus' naam

Hij blijft bij jou

Een bloem die in de schaduw groeit

Houdt z'n blaadjes dicht dicht

Een bloem bloeit open in de zon

Groeit naar het licht

Ik zegen jou in Jezus' naam

Hij bewijst Zijn trouw

Ik zegen jou in Jezus' naam

Hij blijft bij jou

#### **"We gaan op weg met een lied van verlangen"**

Refrein: *Wij gaan op weg met een lied van verlangen.*

*Ga met ons mee over wegen van hoop.*

*Wij gaan op weg met een lied van verlangen.*

*Ga met ons mee over wegen van hoop.*

Ga maar op weg in het licht van de morgen,  
de weg is lang en het pad onbekend.

Er is nog veel van de toekomst verborgen  
maar blijf niet wachten, gebruik je talent.

Refrein:

Zoals de adelaar vliegt met zijn jongen,  
zijn vleugels onder ze spreidt op hun vlucht,  
is Gods bescherming om je op te vangen  
als je onverwachts valt uit de lucht.

Refrein:

Vlieg nu maar uit, dat moet toch eens gebeuren.

Vertrouw op God, die de reis met je gaat.

Kies je een weg, die je eens zult betreuren,  
keer dan maar om, het is echt nooit te laat.

Refrein:

#### **Gebed van de week: Het Levensfeest**

Wees genodigd.

Laten wij de maaltijd van de Heer vieren

en een heel groot brood bakken,

overvloedig wijn meenemen net als op de bruiloft in  
Kana.

Laat de vrouwen het zout niet vergeten,

de mannen zorgen voor het gist.

De vele gasten mogen komen,

de lammen, de blinden, de kreupelen, de armen.

Kom snel.

Laten wij het recept van de Heer volgen,

met z'n allen het deeg met onze handen kneden

en met vreugde kijken hoe het deeg rijst.

Omdat wij vandaag onze ontmoeting met de Heer vieren,

vernieuwen wij onze verbondenheid met het Koninkrijk.

Niemand zal hongerend achterblijven.

Esla Tamez, Costa Rica.

*U kunt deze nieuwsbrief altijd nalezen op onze website: [www.gknieuwendijk.nl](http://www.gknieuwendijk.nl)*

*Berichten voor de eerstvolgende nieuwsbrief altijd inleveren vóór donderdag*

*17.00 uur bij Heidi Oldenburg per email: [nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl](mailto:nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl).*

*Familieberichten s.v.p. doorgeven aan de predikant of uw contactouderling.*

*Beheerder is altijd bereikbaar op: 06 10 67 67 64*