



De dienst van zondag 4 oktober Viering Heilig Avondmaal

Aanvang: 10:00 uur
Schriftlezingen: Psalm 65: 10-14; Marcus 4: 26-34
Liederen: Psalm 65:1; Bless the Lord my soul; Ik zegen jou in Jezus' naam; Psalm 65: 2,5,6; Lied van de maand Simon en Garfunkel: 'Bridge over troubled water' (tekst in Kerkklanken); Lied 385: 1,2,3; Wij leven van verwondering
Voorganger: Ds. M.F. Meeder – van Hof
Organist: Gerard Westerlaken
Zangtrio: o.l.v. Hanneke de Peuter
Koster: Eli Vos
Collecten: NL78 RABO 0301505012
ovv extra collecten

De diensten van zondag 11 oktober

Aanvang: 10:00 uur
Voorganger: Ds. A.W.W. de Ruiter, Wijk en Aalburg
Organist: Jaco van de Werken
Koster: Mari van Zanten
Aanvang: 18:30 uur, themadienst
Spreker: Hanneke de Peuter
Organist: Pieter Jan Lukas
Koster: Erik Kraaij

Zieken

Mw. N. de Graaf Leeggangers ligt in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem, Kamer 352, 3 Oost.

De bloemen

Als groet uit de gemeente gaan de bloemen vandaag naar Mw. G. van Noorloos – van der Wiel. De maandelijkse bloemengroet wordt bezorgd bij Mw. De Ruyter - Holster in Aernswaert te Hank.

Lief en Leed

Om lief en leed in deze tijd met elkaar te kunnen delen willen we u of jou vragen, wanneer er aanleiding toe is, contact op te nemen met ds. Meeder:

mfmhdhof@hotmail.com of 0345-619932.

Alle richtlijnen en voorzorgsmaatregelen weer op een rijtje!

Door de opleving van het coronavirus is het nodig alle geldende richtlijnen en voorzorgsmaatregelen voor het bijwonen van de erediensten weer even op een rijtje te zetten.

Er zijn tot nader bericht nog steeds maximaal 85 plaatsen beschikbaar. Dit kan, afhankelijk van de gezinssamenstelling, per dienst variëren. Om een dienst in goede banen te leiden is het noodzakelijk de opgestelde instructies exact na te leven.

- De basis voor het gebruik van het kerkgebouw is dat mensen te allen tijde op minimaal 1,5 meter van elkaar blijven (geldt niet voor één huishouden);

Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van onze diensten en het nieuws in en rond onze gemeente.

De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.

- Gemeenteleden die deze dienst in de kerk willen bijwonen dienen zich vooraf per email of telefonisch aan te melden;
- U of jij wordt op de hoogte gebracht of de dienst wel of niet bijgewoond kan worden (afhankelijk van aantal aanmeldingen);
- De kerk kan vanaf 09.30 uur alleen via de ingang van de Hoeksteen of de Inloop betreden worden. De hoofdingang wordt niet gebruikt;
- Er zijn coördinatoren aanwezig (herkenbaar aan het gele hesje), die toezien op het handhaven van de regels;
- Bij binnenkomst wordt gevraagd of u of jij symptomen van het covid-19 virus vertoont en moeten de handen ontsmet worden (desinfectiemiddel op statafel);
- De coördinatoren wijzen de bezoekers de met een sticker gemarkeerde zitplaatsen systematisch aan. Er is géén vrije keuze van zitplaatsen! Men mag elkaar in de bank niet passeren. Leden van één huishouden mogen wel naast elkaar zitten;
- Er mag tijdens de eredienst niet gezongen worden (met uitzondering van het zangtrio);
- Gebruikmaken van de garderobe is niet toegestaan. Dit leidt tot complexe verkeersstromen. Bezoekers houden hun jas bij zich;
- Gebruik van het toilet is alleen in noodgevallen mogelijk;
- Er wordt tijdens de dienst niet gecollecteerd. Aan de uitgang is er wel gelegenheid om een gave in de daarvoor bestemde maanden te doen;
- Na afloop van de dienst verlaten we de kerk, bank voor bank, op aanwijzing van de coördinatoren (neem ook in de hal en buiten de 1,5 meter afstand in acht);
- Er is geen gelegenheid om na de dienst koffie te drinken.

Het is waarschijnlijk overbodig om nogmaals te benadrukken dat het opvolgen van al deze punten van wezenlijk belang is. Maar we kunnen gezien de recente opleving van het virus niet voorzichtig genoeg zijn.

Aanmelden voor de erediensten van zondag 11 oktober

Voor de erediensten van zondag 11 oktober kunt u zich telefonisch of per email aanmelden. Er zijn vooralsnog 85 zitplaatsen beschikbaar, buiten de aanwezigen met een taak, waarbij opgemerkt dat een en ander afhankelijk is van de gezinssamenstelling. Gemeenteleden die de dienst in de kerk willen bijwonen dienen zich vooraf per email of telefonisch aan te melden. Telefonisch (via 06 10 67 67 64) op woensdagavond 7 oktober tussen 18.00 en 20.00 uur en donderdagmiddag 8 oktober tussen 14.00 en 16.00 uur. Per email (aanmelden@gknieuwendijk.nl) vanaf maandag 5 oktober tot en met donderdag 8

oktober 16.00 uur. Bij aanmelden per email graag het aantal personen dat aanwezig wil zijn vermelden.

Avondmaalsviering zondag 4 oktober

Vandaag hopen wij als kerk de Maaltijd van de Heer te vieren, waarbij de kinderen de zegen ontvangen. Nu het weer mogelijk is met een beperkt aantal gemeenteleden in de kerkzaal aanwezig te zijn, heeft de kerkenraad de organisatie rondom het Heilig Avondmaal besproken. Het is erg lastig om in de kerk op een veilige manier met alle aanwezigen de Avondmaalsviering te houden. Het besluit is genomen om alleen de predikant, de ouderling van dienst en een diaken daadwerkelijk aan de maaltijd te laten deelnemen. Dit zal op het liturgisch centrum gebeuren. Voor de overige aanwezigen is er geen mogelijkheid om brood en wijn te nuttigen. De predikant, de ouderling van dienst en de diaken nemen het brood en de wijn, waarbij zij de gemeenteleden in verbondenheid vertegenwoordigen. De gebruikers van Kerk TV/Radio worden uitgenodigd om thuis voorafgaand aan de dienst wat brood en wijn of druivensap klaar te zetten. Zo mogen we, al is het op afstand, in verbondenheid met elkaar, troost, geborgenheid, vergeving en een nieuw begin in het leven ervaren.

Diaconie

De collecte van a.s. zondag, zowel de gewone collecte als de Heilig Avondmaalscollecte, is bestemd voor Kerk in Actie 'vluchtelingen hulp aan kinderen in Griekenland'. In Griekse vluchtelingenkampen verblijven duizenden kinderen. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar een veilige plek. Kerk in Actie helpt met voedsel, kleding en onderwijs en probeert deze kinderen op een betere plek te krijgen. De situatie is urgenter dan ooit.

Als u niet in de kerk bent kunt u uw bijdrage overmaken op de rekening van de diaconie nr NL90RABO030151586. Wij bevelen deze collecte in het bijzonder bij u aan.

Kindernevendienst, Tienerdienst en Crèche

Het is voor kinderen weer mogelijk deel te nemen aan de Kindernevendienst. De inhoud en vorm van de KND is hetzelfde, maar de samenstelling van de groepen wijkt af. Groep 1 tot en met 8 wordt namelijk in eerste instantie samengevoegd, omdat moeilijk in te schatten is hoeveel kinderen zich hebben aangemeld. Want dit aanmelden is nu eenmaal een maatregel waar niet aan getornd mag worden. Daarnaast wordt ook de mogelijkheid geboden om van de Crèche gebruik te maken.

De wijze van aanmelden voor zowel de KND als de Crèche gebeurt op dezelfde manier als het aanmelden voor de eredienst van de betreffende zondag. Voor de Tienerdienst zijn er momenteel nog onvoldoende leidinggevendenden om te kunnen starten. Het streven is erop gericht vanaf half oktober te kunnen 'draaien'.

Zondag 11 oktober is er om 18.30 uur een avonddienst over het boek "God en de pandemie" van Tom Wright.

Is er nog een extra zangeres die deze dienst mee wil zingen. Van harte welkom! Geef je op bij Hanneke de Peuter: h.d.peuter@hccnet.nl, ook als je een keer in een morgendienst mee zou willen zingen.

Bezwaar tegen foto's op website?

Er zijn onbewust foto's van de startzondag op de website geplaatst zonder daarvoor toestemming te vragen aan de gemeenteleden die herkenbaar zijn afgebeeld. Excuses daarvoor. Indien u bezwaar hebt tegen de weergave van deze foto's op de website, geef dit dan door aan de scriba Cor Polak. De betreffende foto's worden dan verwijderd.

Breicafé en stiltecentrum: donderdag 13.30 – 16.00 uur.

Zaterdagavond 24 oktober de Quiz, met vragen over de bijbel, over muziek en over Nieuwendijk. Wat weet jij hier van? Houd de nieuwsbrief in de gaten, want met de nieuwe corona maatregelen zullen we wellicht het programma moeten aanpassen.

Engelenpost: Ben jij straks tijdens Advent een kerstengel of heb je een kerstengel nodig? Geef je dan op met het aanmeldformulier achterop het programmaboekje of door een email met je gegevens te sturen naar arina@hugogroeneveld.nl In het programma boekje staat veel informatie over het engelenproject, ook wat betreft de privacy. Heb je toch nog een vraag, stel hem aan Arina. Aanmelden graag vòòr 5 november.

Lasergamen – jongeren 12+

Op zaterdag 10 oktober willen we lasergame gaan spelen bij Jongerencentrum De Pomp in Almkerk. Ben je 12 jaar of ouder, geef je dan voor donderdag 8 oktober op door je voor & achternaam + LASERGAMEN naar René Dekker te appen: 06 3002 3357. Het Jeugdwerk.

'Bless the Lord my soul' vertaling:

Prijs de Heer, mijn ziel en prijs zijn heil'ge naam.
Prijs de Heer, mijn ziel, die mij het leven geeft.

'Wij leven van verwondering' tekst Alfred C. Bronswijk
Melodie Lied 302 (God in de hoog alleen zij eer)

Wij leven van verwondering en uit een diep vermoeden, dat in en om ons leven heen, een hand ons wil behoeden, dat er een hart is dat ons draagt, dat er een stem is die ons vraagt, dat God ons leidt ten goede.

Wij leven dwars door vragen heen, met tere zekerheden, dat ondanks vóór- en tegenspraak, hier kwetsbaar wordt beleden, dat er een hand is die ons draagt, dat er een stem is die ons vraagt dat God deelt in ons heden.

Wij leven het mysterie uit, de waarheid, ongemeten, dat al ons denken boventuit, in ons een heel diep weten, weet dat een hand ons leven draagt, dat er een stem is die ons vraagt, die ons een God wil heten.

*U kunt deze nieuwsbrief altijd nalezen op onze website: www.gknieuwendijk.nl
Berichten voor de eerstvolgende nieuwsbrief altijd inleveren vóór donderdag
17.00 uur bij Marjolein Bot per email: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl.
Familieberichten s.v.p. doorgeven aan de predikant of uw contactouderling.
Beheerder is altijd bereikbaar op: 06 10 67 67 64*