



De dienst van donderdag 31 december Oudjaarsdienst

Aanvang: 19:30 uur
Voorganger: Dhr. J. Lankhaar
Thema: Varen in de mist
Organist: Gerard Roza
Koster: Dick de Peuter
Collecten: NL78 RABO 0301505012
ovv extra collecten
Schriftlezingen: Joël 2 : 21-27; Evangelielezing:
Johannes 14 : 1, 26 – 27

Liederen:

Oudejaarspsalm: Psalm 90 : 1 en 8 ;
Scheepke onder Jezus' hoede, Joh. de Heer 213 opname
Speak to my heart Lord Jezus – Nederland zingt Psalm 65
: 5 en 6; Lied 801 : 1, 2, 4 en 5, Door de nacht van strijd en
zorgen;
Lichtjes in de mist – Matthijn Buwalda met Stef Bos;
Nieuwjaarsgedicht, Lied 913 : 1, 2 en 4 Wat de toekomst
brengen moge; Geloofsbelijdenis;
Marijke de Bruijne, tekst lied om in de kersttijd te zingen:
In de harten van de mensen ...;
Ik zal er zijn - Sela Nederland zingt Dag 2019;
Zegenbede, gezongen Amen; Orgelspel: Lichtstad met
uw paarden poorten

De dienst van zondag 3 januari

Aanvang 10:00 uur
Voorganger: Ds. M.F. Meeder – Van Hof
Thema: "Belijdenis- en doopdienst
Schriftlezingen: Mattheus 2: 1-12
Liederen: voorzang: Lied 513
liederen: Psalm 98: 1,2; Klein
Gloria; 10.000 redenen; Meer dan een
wonder; Zegenwens;
Lied 518: 1 en 6; Ik zal er zijn; Lied 416
Organist: Karin van Andel
Koster: Arie Groeneveld
Collecten: NL78 RABO 0301505012
ovv extra collecten

De dienst van zondag 10 januari

Aanvang: 10:00 uur
Voorganger: Ds. W. Bisschop, Breda
Organist: Pieter Jan Lukas

Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van onze diensten en het nieuws in en rond onze gemeente. De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten toe.

Zieken

Al onze zieken, thuis of elders verpleegd, bidden we Gods bemoedigende nabijheid toe.

De bloemen

Als groet uit de gemeente gaan de bloemen deze zondag naar Dhr. J. van Noorloos.

De maandelijkse bloemengroet gaat naar: Mevr. Struik v.d. Wiel.

Belijdenis van geloof: Aart Ebert

Dopelingen:

Daan Flikweert, geboren 12 maart 2020, zoon van Christiaan en Ilona Flikweert – de Bode

Lexie Dineke Annemieke Ebert, geboren 7 september 2020, dochter van Aart en Lenneke Ebert – Flikweert

Overleden:

28 december 2020 overleed Jenneke Geertruida (Jenny) Oldenburg – Tolenaars op de leeftijd van 87 jaar, Prinses Julianaweg 12, sinds 5 maart 2012 weduwe van Teunis Oldenburg.

De dienst van Woord en gebed voorafgaand aan de begrafenis is dinsdag 5 januari 13.30 uur in de Gereformeerde kerk Nieuwendijk, gelegenheid tot condoleren voor belangstellenden maandagavond 4 januari in de Gereformeerde kerk van 20.15 - 20.45 uur.

Lief en Leed

Om lief en leed in deze tijd met elkaar te kunnen delen willen we u of jou vragen, wanneer er aanleiding toe is, contact op te nemen met ds. Meeder:

mfmhdhof@hotmail.com of 0345-619932.

Voortzetting online diensten

Tot en met zondag 10 januari worden alle erediensten alleen online via Kerk Radio en Kerk TV uitgezonden. Dit betekent dat voor deze periode geen gemeenteleden bij de diensten aanwezig kunnen zijn, uitgezonderd de personen met een taak in de dienst. Tijdens de doopdienst van zondag 3 januari is het alleen voor genodigden mogelijk deze dienst bij te wonen. Bij een In memoriam is uitbreiding van het aantal aanwezigen beperkt mogelijk. Op donderdag 7 januari komt het Moderamen bijeen om de meest recente ontwikkelingen te bespreken.

Bijbelse dagboekjes

We hebben nog een aantal Bijbelse dagboekjes 2021 over. Een mooi boekje ter bemoediging om weg te geven in deze eenzame, moeilijke lock-down periode!! Voor €5 kunt u ze kopen, wees er snel bij want op=op. Mari van Zanten: 06-39638608 of Mariëlle Groenevelt: 06-12384863.

Om een moment bij stil te staan

"Het geloof kreeg ik mee van mijn ouders. Samen Bijbellezen, met elkaar zingen na het eten, en elke zondag naar de kerk. Een gewoonte die – toen ik op de middelbare school zat – me ook echt begon te raken. Ik ontdekte dat de Bijbel niet zomaar een boek is. Het is moeilijk te beschrijven hoe dat precies ging

Ik vind Gods koninkrijk niet iets van later. Ook nu bouwen we als mensen aan het koninkrijk en kunnen we Gods liefde doorgeven. We zijn als mens cadeautjes op elkaars pad. Mijn oma had voor iedereen een warm hart. Naastenliefde was haar ding. Het kleinste afval op straat raapte ze op. Ze was heel vriendelijk en nooit boos. Voor mij echt een voorbeeld.

Ik denk dan ook aan een jongetje in de kinderdienst die ik leid. Hij vroeg me: 'Wat is dat dan, als Jezus in je hart woont?' Een ander jongetje dacht heel diep na, en toen zei hij: 'Gewoon vrij en blij zijn in je hart'. Dat vond ik zo mooi gezegd! Ik denk juist dat we op dat soort positieve dingen moeten focussen".

Uit het boekje "Ik ben geliefd".

Wens vanuit kerkenraad

De kerkenraad bidt u 'heil en zegen' toe voor het nieuwe jaar, voor ieder persoonlijk en voor ons samen als gemeente. Dat het Licht van het voorbije Kerstfeest onze dagen zal verlichten en ons de weg mag wijzen, in saamhorigheid als gemeente van Christus, op weg naar Gods Toekomst.

Nieuwjaarsgedicht

Vrij naar een gedicht van Luc Verbeke

Elk jaar opnieuw beginnen
met hart en ogen open.
En elke dag opnieuw
het wonder zien:
buiten, binnen,
in mens en dingen,
zon en wind en wolken
en in het licht
van kinderen en bloemen.
Geven en beminnen.
Al wat mooi en goed is roemen
in de dagen leven
en zo Gods Liefde
kennen vanbinnen.

In de harten van de mensen

Marijke de Bruijne, Lied om in de kersttijd te zingen

In de harten van de mensen
leeft een eeuwenoud gerucht
van een wereld die volmaakt was,
waarvan God zag dat het goed was,
lichtend beeld dat van ons vlucht.

Echo die in ons blijft klinken,
vonk van God, geef ons de durf
't met een sprankje hoop te wagen
tot het groeiend wordt voldragen,
ons van binnenuit vervult.

Als een kind zo klein en kwetsbaar,
teer maar toch vol zachte kracht
wordt dan Christus steeds herboren,
wat in 't donker leek verloren,
wordt weer aan het licht gebracht.

Dunne draad van licht en leven,
Geest van God die ons geleidt,
voer door eeuwen en door dagen
ons naar heelheid die de aarde
van gebrokenheid bevrijdt.

*U kunt deze nieuwsbrief altijd nalezen op onze website: www.gknieuwendijk.nl
Berichten voor de eerstvolgende nieuwsbrief altijd inleveren vóór donderdag
17.00 uur bij Jesse van Elzelingen per email: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl.
Familieberichten s.v.p. doorgeven aan de predikant of uw contactouderling.
Beheerder is altijd bereikbaar op: 06 10 67 67 64*