



De dienst van zondag 1 november

Aanvang: 10:00 uur
Schriftlezingen: Deuteronomium 33: 26-28; Psalm 91;
Lucas 4:9-12
Liederen: Voorzang: Heer U bent mijn leven;
Intochtslied Psalm 62:1,4; Klein Gloria;
Psalm 130:2; Luister naar de wind;
Psalm 91:1,6; Opwekking 488; Lied 418
Voorganger: Dhr. R. Pierik, Almkerk
Organist: Karin van Andel
Zangtrio: o.l.v. Hanneke de Peuter
Koster: Arie Groenevelt
Collecten: NL78 RABO 0301505012
ovv extra collecten

De dienst van 4 november - Dankstond

Aanvang: 19:30 uur
Voorganger: Ds. M.P. Vis, Werkendam
Organist: Piet Versteeg
Koster: Eli Vos

De dienst van zondag 8 november

Aanvang: 10:00 uur
Voorganger: Ds. A. van Alphen, Haastrecht
Organist: Karin van Andel
Koster: Dick de Peuter

Zieken

Wim Meeder is thuisgekomen uit het ziekenhuis.

De bloemen

Als groet uit de gemeente gaan de bloemen vandaag naar de heer G. Jordens.
De maandelijkse bloemengroet wordt bezorgd bij mevrouw B. Colijn, in de Knotwilg Antonia te Almkerk.

Lief en Leed

Ds. M.F. Meeder - van Hof is afwezig tot 16 november. Mocht u behoefte hebben aan een predikant dan is er voor vervanging gezorgd.
U kunt contact opnemen met de scriba, Cor Polak, tel. 403473, scriba@gknieuwendijk.nl of met uw eigen wijkouderling of wijkmedewerker.

Voorstel Moderamen ligt bij Kerkenraad

Afgelopen woensdag heeft het Moderamen de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de daaraan gekoppelde adviezen besproken. Naar aanleiding van dit overleg is er een voorstel aan de kerkenraad voorgelegd, over de wijze waarop gedurende de komende periode invulling gegeven kan worden aan de opzet van de erediensten en de vormgeving voor de overige bijeenkomsten. De kerkenraadsleden kunnen zich tot uiterlijk zondagavond 1 november uitspreken over dit voorstel, waarna een definitief besluit wordt genomen. In

Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van onze diensten en het nieuws in en rond onze gemeente.

De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.

de komende editie van Kerkklanken wordt de besluitvorming verder toegelicht.

Dankstonddienst en Dankstondcollecte

Op woensdag 4 november is de eredienst rondom de Dankstond alleen online te volgen. Er kunnen geen gemeentelieden bij deze dienst aanwezig zijn, uitgezonderd de personen met een taak in de dienst. T.a.v. de informatieverstrekking over de komende Dankstondcollecte is het besluit genomen geen Dankstondenveloppen via Kerkklanken te verspreiden. Het is organisatorisch best wel lastig om invulling te geven aan de wijze waarop de enveloppen ingeleverd kunnen worden en het gewenste tijdstip waarop dit gebeurt. Nu er de laatste tijd al behoorlijk veel gemeentelieden gewend zijn om hun collectebijdragen digitaal over te maken, willen wij u of jou vriendelijk verzoeken ook de bijdrage voor de Dankstondcollecte via Rabobanknummer NL78 RABO0301505012 over te maken o.v.v. Dankstondcollecte.

Nieuwsbrief voor de laatste keer 'huis aan huis' bezorgd.

Gisteren is deze nieuwsbrief voor de laatste keer bij elk kerkelijk huisadres in de bus gedaan. Vanaf zondag 8 november wordt de nieuwsbrief alleen bezorgd bij de vertrouwde adressen in o.a. de verzorgings- en verpleegtehuizen, de zorgcentra en bij de Kerk Radio luisteraars. Daarnaast is de nieuwsbrief natuurlijk ook op de website te vinden. Gelukkig zijn er al veel gemeentelieden die hebben aangegeven de nieuwsbrief voortaan digitaal te willen ontvangen. Dat gebeurt nu al en zal worden voortgezet. Het is en blijft ook mogelijk om aan te geven of u of jij de nieuwsbrief digitaal of analoog (op papier) wilt ontvangen. Wij vragen dit tijdig kenbaar te maken. Voor digitale of analoge ontvangst kunt u of jij zich aanmelden via het mailadres pietvanvugt@gmail.com, telefonisch via het nummer 0183-403228 of door het invullen van het strookje op de achterzijde van deze nieuwsbrief. Het strookje kan op de Ippelseweg 28 in de bus gedeponneerd worden.

Engelenpost

Juist in deze tijd van alleen zijn kan een engel je bemoedigen met een gedicht, een bloemetje, een boodschap.....



De eerste engelen hebben zich al aangemeld. Wil jij ook engel zijn in de adventstijd? Of heb je een engel nodig? Tot **5 november** kun je je aanmelden met het aanmeldformulier dat achterop het programmaboekje staat. Vind je 't jammer om het boekje kapot te scheuren mail dan de gegevens naar arina@hugogroeneveld.nl In het programma boekje staat veel informatie over het engelenproject, ook wat betreft de privacy. Heb je toch nog een vraag, aarzel niet en stel hem aan Arina. De themagroep.

Om een moment bij stil te staan:

Mijn hart klopte net sneller Christus,
Mijn hart klopte net sneller en sneller
Bij het horen van wat ons nog te wachten staat.
"Het ergste moet nog komen", klinkt het
Niet om rustig van te worden
Het tot rust gebrachte hart werd opnieuw onrustig
En het zal wellicht niet de laatste keer zijn
Kom dan en breng me weer tot rust
Zoals Augustinus zei:
"Onrust kent het hart en doet verlangen
totdat het verstilt in U"
"Het ergste moet nog komen"
Is dat het laatste woord?

Zo lijkt het in de Vasten ook
Het ergste moet nog komen
Wacht maar tot Goede vrijdag
En toch is dat niet Uw einde
Als ik Uw leerling zou zijn geweest
Dan zouden we onder leerlingen misschien gezegd
hebben
Hoe kunnen we hier nu Avondmaal vieren?
Het ergste moet nog komen
Wij konden Pasen in de verste verte niet vermoeden
Kunnen wij het nu geloven?

Het beste is er al
Zijt Gij
Verrezen
Aanwezig
Meer dan ooit nabij
Amen.

Jana Binon

*U kunt deze nieuwsbrief altijd nalezen op onze website: www.gknieuwendijk.nl
Berichten voor de eerstvolgende nieuwsbrief altijd inleveren vóór donderdag
17.00 uur bij Marjolein Bot per email: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl.
Familieberichten s.v.p. doorgeven aan de predikant of uw contactouderling.
Beheerder is altijd bereikbaar op: 06 10 67 67 64*

Ik wil de nieuwsbrief in het vervolg:

- **Digitaal ontvangen via emailadres:**
- **Op papier ontvangen op adres:**
- **Niet meer ontvangen**

Naam:

Adres:

Telefoonnummer: