

Pastoria mei 2018

Als gemeente hebben de laatste maanden veel meegemaakt. We hebben afscheid moeten nemen van veel gemeenteleden.

Hoe moeilijk is dat voor de betrokken familie, afscheid nemen van je man, je vrouw, van je vader, moeder, je broer, zus, je kind Afscheid nemen leren we nooit.

Ook als meelevend gemeentelid doet dat wat met je, iedere week een In Memoriam. Mensen waar je vroeger mee in de klas hebt gezeten, waar je naast zat in de kerk, die op de een of andere manier verbonden waren met je eigen gezin. We moeten ze missen. De kring wordt kleiner. En we worden zelf geconfronteerd met de kwetsbaarheid van ons eigen leven, met de eindigheid.

Met het pastorale team hebben we een avond stil gestaan bij de laatste levensfase van een mens. Deze avond is een aanzet om dit gesprek verder voort te zetten binnen de gemeente.

De Raad van Kerken in Nederland heeft een prachtige brochure uitgebracht: "Nu ik oud word" Bezinning 55, Vragen bij de laatste levensfase. Deze kunt u bestellen per post (Kon. Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort) of per mail rvk@raadvankerken.nl). De brochure kost € 7,50 inclusief portokosten.

De vraag aan ons als gemeente is: Wat kunnen wij betekenen voor die ander die afscheid heeft moeten nemen van een geliefde of voor die ander die binnenkort zelf afscheid zal moeten nemen van het leven?

Vanuit Gods liefde voor ons dienen wij om te zien naar de ander. Dat betekent dat we in de eerste plaats "aandacht" hebben voor elkaar.

Marinus van der Berg verwoordt in zijn gedicht "Aandacht" als geen ander hoe wij die aandacht aan de ander kunnen geven.

Aandacht

Aandacht is eerbiedig

Ze dringt zich niet op

Ze kan wachten

Ze laat vertrouwen groeien

Aandacht is ontvankelijk

Ze stelt zich open

Ze leeft zich in

Ze kan ontvangen

Aandacht is tijd

Ze neemt de tijd

Ze jaagt niet op
Ze overhaast zich niet
Aandacht is attent
Ze ziet het kleine
Ze vergeet het niet
Ze doet wat ze zegt
Aandacht is trouw
Ze blijft komen
Ze houdt de lange duur vol
Ze komt in moeilijke tijden
Aandacht is aanwezigheid
Ze kent de waarde van “er zijn”
Ze weet stil te zijn
Ze is eenvoudig
Aandacht heelt onze wonden
Aandacht versterkt onze innerlijke kracht
Aandacht scheidt gemeenschap
Gelukkig de mens die aandacht schenkt
En die aandacht ontvangt.

ds. Ria Meeder – van Hof

VAN DE REDACTIE

Deze editie van Kerkklanken bevat een uitgebreid verslag van de onlangs gehouden voorjaarsvergadering. En opnieuw een oproep van de Boekerij + in hun zoektocht naar nieuwe vrijwilligers.

Verder telt dit blad maar liefst zeven “In Memoriams” waarin we overleden gemeenteleden gedenken. Gedenkwaardig in meerdere opzichten. Daarnaast natuurlijk de gebruikelijke vaste onderdelen waarin u wordt geïnformeerd over het reilen en zeilen binnen onze gemeente.

De deadline voor de eerstvolgende editie is maandag 28 mei. Copy kan via mail worden aangeleverd redactie@gknieuwendijk.nl of de brievenbus van Dahliastraat 38. Veel leesplezier.

Van de redactie



VAN DE VOORZITTER

Op 4 april was het 50 jaar geleden dat Martin Luther King Jr. werd vermoord. Vanuit zijn christelijke levensovertuiging zette hij zich in voor de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Dit resulteerde in de oprichting van de SCLC. Dit was een beweging van zwarte kerken, die streed voor gelijke rechten. King werd de voorman en gaf leiding aan vele geweldloze protesten. De Mars naar Washington in augustus 1963 was het hoogtepunt van de protesten. Bij het Lincoln-monument hield King zijn wereldberoemde 'I have a dream' speech. Voor zijn geweldloze strijd tegen rassenongelijkheid ontving hij de Nobelprijs voor de Vrede. Niet vergeten mag worden, dat Martin Luther een predikant was, die in zijn gemeente het evangelie verkondigde. Alles wat hij voor burgerrechten deed, kwam voort uit de pastorale taak, die, zo hij zei, bij een predikant behoorde. Volgens zijn vrouw Coretta is zijn geloof niet los te zien van zijn strijd voor gelijke rechten. Juist het geloof vormt de basis voor die strijd.



Een paar weken terug stond er in het dagblad Trouw een artikel over deze prediker. Nico de Fijter betitelde Kings preken als daverend, niet uitblinkend in grondige exegese van Bijbelteksten, maar wel een grote zeggingskracht hebbend en een direct appèl doend op de toehoorders. Steeds stelt King drie vragen centraal: Wie is God? Wie is de mens? Wat is de wereld? Telkens laat hij zien dat deze drie vragen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Juist hierdoor lijken de preken tijdloos en hebben ze nog niets aan kracht verloren.

In het betreffende artikel werd een van die preken weergegeven. Toentertijd beheerste angst het leven van vele mensen. Het racisme vierde hoogtij en de zwarte bevolking was doodsbang en wist niet goed of eigenlijk helemaal niet hoe met deze angst om te gaan. Martin Luther probeerde deze bange mensen op het juiste spoor te zetten, door ze te leren deze angst in toom te houden en te beheersen. De preek had het thema 'Het medicijn tegen angst'. De prediker noemt 4 medicijnen om weerstand tegen de angst te bieden. Door bijvoorbeeld onze angst onder ogen te komen en onszelf af te vragen waarom we bang zijn. Zo zullen we ontdekken dat dit gevoel vaak meer ingebeeld is dan echt. Angst is ook te bestrijden door moed te tonen. Moed is de kracht van de menselijke geest om angst te overwinnen, om door niets en niemand uit het veld geslagen te worden. Op het volgende pilletje staat het woord liefde uitgebeeld, waarbij de tekst uit 1 Johannes 4 vers 18 werd aangehaald: "*De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit*", daarbij verwijzend naar de liefde van Christus. Als laatste geneesmiddel wordt het geloof genoemd. Een positieve religieuze overtuiging geeft ons niet de illusie dat we gespaard zullen blijven voor pijn en lijden en

geeft ons ook niet de zekerheid dat het leven een toneelstuk is van onverstoord comfort en zorgeloos gemak. Het vult ons wel met een innerlijk evenwicht waarmee we de moeilijkheden die op ons pad komen, aankunnen. Natuurlijk is de context waarin deze preken zijn geschreven niet te vergelijken met de huidige tijd. Deze preek lezend, kom je echter wel tot de conclusie dat het net zo goed een recentelijke verkondiging zou kunnen zijn. Er worden in de preek uit 1956 dingen aangehaald, die ons in mei 2018 niet vreemd in de oren klinken. Beangstende situaties, verslechterende internationale verhoudingen, angst voor oorlog en geweld, de wetenschappelijke en technologische superioriteit van andere naties, economische ongelijkheid, racisme, haat, afgunst, jaloezie, een gebrek aan zelfvertrouwen en onzekerheid. Het wordt allemaal door King aangehaald. Het is toch net alsof de tijd heeft stilgestaan, dat er niets is veranderd. Daar kunnen we de ogen niet voor sluiten, hoe je het ook went of keert. De problemen van toen zijn één op één de problemen van nu. Wat een geluk dat de medicijnen die door Martin Luther King Jr. werden aangereikt, nog steeds van toepassing zijn in het hier en nu. Angst onder ogen zien, moed tonen, liefde hebben en vooral uit geloof leven. Het geloof van Martin Luther gaf hem bijzondere kracht. Hij wist met stelligheid te zeggen *'dat we niet alleen zijn in dit immense en onzekere universum, dat boven en onder de verschuivende zandvlaktes van de tijd, de onzekerheden die onze dagen verduisteren en de onbestendigheden die als wolken in de nacht boven ons hoofd hangen, dat zich daar boven een wijze en liefdevolle God bevindt'*. De God die ons met zijn grenzeloze liefde steunt en bewaart.

En ons geloof? Geeft dat extra kracht? Kunnen we ook met stelligheid zeggen dat er een wijze en liefdevolle God naar ons omkijkt, voor ons zorgt? Zijn we bereid de voorgeschreven doktersadviezen op te volgen? Komt de liefde van twee kanten? Of is alle aangereikte hulp aan dovemans oren gericht? Een goed medicijn kan wonderen verrichten. Dat is zeker. De Grote Medicijnman doet nog veel meer. Hij is in staat om álle obstakels, die ons van Zijn liefde scheiden, weg te nemen. Dat hebben we met Pasen aan den lijve kunnen ondervinden. Wat een medicijn! Daar kun je toch nooit je buik van vol hebben?



VANUIT DE KERKENRAAD

Moderamen Kerkenraad: Jaap van Elzelingen, preses
Anita Kiezebrink-Bezemer, jeugdouderling
Erik Kraaij, pastoraal ouderling
Cor Polak, scriba
Teus voor den Dag, vanuit het CvK
Joke Wijnands-van der Linde, Diaconie
René Wouda, predikant

Scribaat Kerkenraad: Email: scriba@gknieuwendijk.nl
Predikanten: ds. M.F. Meeder-van Hof
Diefdijk 3, 4141 MD Leerdam
tel. 0345 619932; email: mfmhdhof@hotmail.com

ds. R.A. Wouda
Kerkweg 1, 4255 GA Nieuwendijk
tel. 0183 405855; email: r.a.wouda@gmail.com

Voor wijkindelingen, contactouderlingen en andere pastorale bezoekers, zie de overzichten in de Jaargids van september jl.

Vergaderingen

Moderamen: dinsdag 8 mei, 19.45 uur, De Hoeksteen
Kerkenraad: woensdag 17 mei, 19.45 uur, De Hoeksteen
Moderamen dinsdag 5 juni, 19.45 uur, De Hoeksteen

Vakantie ds. Wouda: zondag 29 april t/m maandag 7 mei

In deze periode neemt ds. Meeder voor heel de gemeente waar.

Bevestiging ambtsdragers: zondag 27 mei

Op zondag 27 mei a.s. is er 'wisseling van de wacht': er treden ambtsdragers af, er treden nieuwe ambtsdragers aan. Op dit moment kan er nog niet een volledig overzicht gegeven worden van de gaande en de komende mensen en de gevolgen daarvan voor de bezetting in moderamen en pastoraal team. In de volgende Kerkklanken volgt daarover meer info.

Houdt in de tussentijd de Nieuwsbrief in de gaten!

UIT DE GEMEENTE

Huwelijksjubilea

Echtparen die in de komende periode 25, 40, 45, 50, 55 enz. jaar getrouwd zijn.

Mei:

17. Groeneveld-Duijzer (Rijksweg 107) 50 jaar

Juni:

20. Van Herwijnen-Dolislager (Amaryllishof 23) 60 jaar

23. Biesheuvel-Verweij (Kildijk 9) 25 jaar

29. Van Zanten-van Veen (Boomgaard 5) 40 jaar

Alle echtparen hiermee alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen over hun verdere levensweg, in voor- en tegenspoed, toegebeden!

Verjaardagen 75+

De volgende gemeenteleden van 75 jaar of (veel) ouder hopen in de komende periode hun verjaardag te vieren:

Mei:

1. J. van der Stelt (Amaryllishof 34) 88 jaar

6. A. Groeneveld-van Putten (Eemstraat 9) 83 jaar

13. C.H. Groeneveld (Dijkje 8) 78 jaar

18. D. Versteeg (Dahliastraat 39) 87 jaar

22. A. Lagrouw (Eemstraat 13) 76 jaar

22. N. van der Stelt-van Maastricht (Griendstraat 3a) 86 jaar

23. A. van Bruggen-Kant (Rijksweg 109-203) 96 jaar

23. H. Keller (Vijverstraat 24) 84 jaar

24. N. van Daalen (Van der Steltstraat 28) 83 jaar

24. G. van Pelt-van den Steenhoven (Griendstraat 3a) 89 jaar

25. J.H. Hoeke-de Rooij (Altenastraat 20) 88 jaar

Juni:

3. J.A. Groeneveld-Vink (Zandsteeg 66) 80 jaar

8. C. Scheffers-van den Boom (Rijksweg 109-004) 78 jaar

12. J.H. Ippel (Anemoonstraat 45) 83 jaar

13. J.C. de Graaf (Vijverstraat 2a) 80 jaar

19. B.B. Dekker (Biesboschstraat 10) 81 jaar

20. C. Boterblom (Amaryllishof 12) 76 jaar

20. L.K.A. Colijn (Van der Steltstraat 1) 75 jaar

20. D. Tolenaars-Groeneveld (Schenkeldijk 3)) 86 jaar

24. A.C. Visser-van Noorloos (Pr. Beatrixlaan 9) 79 jaar

26. W. van Breugel-Nederlof (Rijksweg 109-108) 84 jaar

26. L. van Maastricht-van Noorloos (Biesboschstraat 8) 81 jaar

27. A van Noorloos (Singel 12) 83 jaar
29. P. Ippel (p/a Rijksweg 109-102) 86 jaar

Wij feliciteren hen hiermee (alvast) van harte, wensen hen een goede verjaardag en bidden hen Gods bemoediging en zegen toe bij de vreugden en het verdriet op hun verdere levensweg.

In memoriam Corrie Biesheuvel-Pruissen

[*Cornelia Christina Pruissen*: geboren op 1 juli 1934; sinds 1978 weduwe van Adriaan Broekhuizen en sinds 1997 van Dingeman Biesheuvel; overleden op 24 maart 2018]

‘Als kenmerkende karaktereigenschappen van onze moeder zou ik willen noemen: haar doorzettingsvermogen, haar vastberadenheid, haar sociale, empatische kant met altijd gemeente interesse voor de ander en daarbij ook vooral haar zorgzaamheid. Deze eigenschappen gekoppeld aan haar diepe geloof en sobere levensstijl tekenen wat mij betreft de persoon van moeder. Al in haar jeugd kreeg ze te maken met tegenslagen: haar moeder overleed op jonge leeftijd waardoor de structuur van het gezin waarin ze opgroeide anders werd. Ruimte voor scholing of opleiding was er niet, er moest worden gewerkt om het gezinsinkomen te vergaren. Ze heeft het altijd erg spijtig gevonden dat ze zichzelf niet ten volle heeft kunnen ontplooiën maar met de eerder omschreven inslag ging ze haar leven verder zoals het kwam. Ze ontmoette Ad Broekhuizen, haar grote liefde, met wie ze trouwde en met wie ze 4 kinderen zou krijgen. Een gelukkige periode waarbij ze haar zorg voor ons, als opgroeiende kinderen, etaleerde. We hadden het niet breed, maar het was voldoende; en hoe ze het deed, dat weet ik nog steeds niet, maar we kwamen niets tekort. Dat was zelfs nog steeds zo toen onze vader ernstig ziek werd en arbeidsongeschikt thuis kwam. Een moeilijke periode die uiteindelijk eindigde met het toch nog plotseling overlijden van ons vader. Ze was op 43 jarige leeftijd weduwe en moest 4 opgroeiende puberende kinderen begeleiden naar de volwassenheid. Ze heeft dat met veel toewijding gedaan. Ze cijferde zichzelf weg en zorgde dat wij nimmer het gevoel kregen dat het ons aan iets ontbrak.

Uiteindelijk zijn wij kinderen uitgevlogen en ontmoette ma Dim Biesheuvel. Ze was heel gelukkig met Dim en stapte opnieuw in het huwelijksbootje. Dim was erg goed voor onze moeder. Hij verschafte haar een leven wat ze nooit had gekend. Ze waren actief in verenigingen, ze beschikten over een auto en waren plots mobiel. Ze maakten reizen en vierden vakanties. Ma genoot van alles wat haar overkwam maar verloochende nooit haar principes: spilzuchtig zou ze nooit worden. Dim moest haar vaak aanmoedigen om van het leven te genieten en van de financiële ruimte die hij haar kon bieden, gebruik te maken. Ma voelde zich erg thuis in het gezin van Dim. Ze bouwde een goede relatie op met zijn kinderen en tot het laatst voelde ze zich met hen ook nauw verbonden. Het waren gelukkige tijden tot ook Dim ernstig ziek werd en kwam te overlijden.

Opnieuw stond ma alleen. Maar na het verwerken van deze schok ging ze verder: ze koos ervoor om te verhuizen van de Tulpstraat naar de Heistraat. In haar woning onderhield ze contact met de buurt, met omwonende familie en zorgde ook haar hond voor een gestructureerd bestaan. De kerkelijke gemeenschap was voor haar zeer belangrijk. Ze bezocht trouw de kerkdiensten en had ook veel oog voor mensen in haar omgeving met problemen.

Ze voelde het bijna als een plicht om medemensen te bezoeken en te steunen. Helaas kreeg ze ook zelf steeds meer gezondheidsproblemen. Een herseninfarct was er de oorzaak van dat ze halfzijdig verlamd raakte. Zelfstandig wonen was vanaf dat moment onmogelijk. Ma verhuisde naar Altenahove in Almkerk om daar te worden verzorgd en geholpen bij de dagelijkse dingen. Ze zat vanaf nu in een rolstoel. Gerd en Lucie woonden er vlakbij en over aandacht en bezoek hoefde ze niet bezorgd te zijn. De opvang in Altenahove was tijdelijk en toen er in Slotjesveste in Oosterhout een appartement op de 3e verdieping beschikbaar kwam heeft ze daar een prachtige plaats om te wonen gekregen. Ze had een woonkamer met zicht op het park, een aparte slaapkamer en eigen sanitaire voorzieningen. Het appartement werd ingericht met haar eigen spulletjes die haar dierbaar waren. Ook hier kreeg ze veel bezoek en hield ze via internet met de kerkelijke gemeenschap in Nieuwendijk contact. Ze toonde zich tevreden met haar leefsituatie maar vond de afhankelijkheid van andere mensen een moeilijk punt. Om haar spierfunctie te behouden kreeg ze wekelijks therapie.

Na een aantal wegrakingen, korte periodes waarbij het bewustzijn verloren was, herstelde ze zich steeds wel maar de veerkracht werd steeds minder. Toen ze 2 weken geleden weer een wegraking kreeg, kwam ze in bed terecht en bleef ze verzwakt. Langzaam verdween het contact met de buitenwereld. Nu en dan sloeg ze haar ogen op maar leek ze niets te zien. Soms reageerde ze nog op een uitgesproken naam, of aanraking maar het was op met het lichaam van ma. Ze is liefdevol verzorgd gedurende 2 ½ jaar in Slotjesveste. Wij zijn het personeel aldaar zeer dankbaar voor deze fijne periode.

Ma is op zaterdag 24 maart om 8 uur s avond overleden.

Wij zijn trots op haar.'

(Huib Broekhuizen)

In memoriam Ad de Rade

Op Stille Zaterdag, 31 maart overleed *Adriaan de Rade*, echtgenoot van Corrie de Rade-de Graaf (Hoefslag 6, Almkerk)

Pas 4 weken daarvoor overviel hem de ziekte die hem fataal zou worden: alvleesklier-ontsteking. Rare, onwezenlijke weken tussen hoop en vrees, maar zonder klacht of drama of angst; van rustig afscheid nemen en los moeten laten - van overgave: en 'Ik ga naar boven.'

Ad de Rade is 83 jaar geworden.

Op donderdag 5 april namen we afscheid van hem. In de afscheidsbijeenkomst werd een portret van zijn leven geschetst: dat wat hem typeerde; de

mensen, die het netwerk van zijn leven vormden: de plekken (de Kil, de Biesbosch) die voor hem belangrijk zijn geweest. We lazen het Paasbericht van de opgestane Heer, die als een vreemdeling aan de overkant, vissers roept: (zowel de overmoedige Petrus als de tobbede twijfelaar Thomas, en) ook de Thomas-achtige visser *Ad de Rade*. Bij het waakvlammetje van de hoop weten we hem opgevangen in het netwerk van Gods liefde. Moge dat zijn vrouw Corrie, hun kinderen en kleinkinderen tot troost zijn.

In memoriam Bas van Daalen

Op Pasen overleed *Bastiaan van Daalen* (Buitenkade 18, Hank), al lange jaren weduwnaar van Drika van Daalen-van der Stelt.

Aan de Buitenkade heeft hij levenslang zijn wat teruggetrokken bestaan geleefd (achter huis, in de tuin vooral) en na het overlijden van zijn vrouw werd het nog stiller. Maar weinig mensen kenden hem en nog minder mensen kenden hem echt. Hij liet zich ook moeilijk kennen: teleurgesteld misschien in mensen, in mensen van de kerk ook, maar hij wist zich gekend door God. We konden bidden samen.

Bas van Daalen is 90 jaar geworden. Op vrijdag 6 april heeft zijn begrafenis in besloten kring plaatsgevonden, op de Hervormde begraafplaats in Dussen. Wie rouw dragen om zijn sterven, bidden we moed en sterkte toe.

In memoriam Henny Bax-Beumer

[Hendrika Johanna Eva Bax-Beumer: geboren op 20 oktober 1938; sinds 1989 weduwe van Cees Bax; overleden op 4 april 2018]

‘Op woensdag 4 april 2018 overleed (Hendrika Johanna Eva) Henny Bax-Beumer, thuis in haar huisje aan de Anemoonstraat terwijl ze aan het koken was. Ze is 79 jaar geworden.

Mijn moeder was de oudste van vier kinderen, ze had drie broers en ze is net voor de oorlog in Zwijndrecht geboren. In haar jeugd logeerde mijn moeder heel vaak in Almkerk. Ze ontmoette mijn vader tijdens een fietstochtje toen er iets aan haar fiets mankeerde, hij was tenslotte fietsenmaker. Ze gingen boven de werkplaats en winkel op Rijksweg 102 wonen. Ze werkte samen in de zaak, mijn moeder haalde haar middenstandsdiploma en deed toen al wat aan boetseren. Op Rijksweg 102 werden in zes jaar tijd zes kinderen geboren; vijf meisjes en een jongen. Mijn moeder maakte mooie jurkjes voor een steeds groter aantal meisjes en de geboortekaartjes werden voorzien van een fotootje die mijn vader zelf kon ontwikkelen en afdrukken in zijn eigen kantoortje. Een geboortekaartje met een fotootje was voor die tijd heel bijzonder.

De werkplaats groeide uit naar een dorpsgarage en boven werd het steeds drukker. Er werd verstoppertje gespeeld, gelogeerd en met z'n zessen heb je altijd wel iemand om mee te spelen. In de kleine keuken die aanvankelijk maar voor even was getimmerd werden grote pannen eten gemaakt en of het er nu acht of twaalf waren die aanschoven, iedereen kon blijven eten dat was geen enkel probleem en dat vond mijn moeder juist heel gezellig.

Omdat klanten zonder benzine blijven aanbellen totdat ze geholpen werden, ook al was het half een 's nachts of op zondag, werd er naar een weekendverblijf gezocht. Dat vonden ze in Arendonk net over de grens in België. Vanaf 1974 ging zaterdagmiddag de pomp op slot en gingen we naar 'Het Bos'. Zondagse kleren hadden voor ons een heel andere betekenis want we stookten vuurtjes, klommen in bomen en konden heel de dag buiten spelen.

Toen wij allemaal wat groter werden gingen mijn ouders steeds vaker met z'n tweeën naar het bos en genoten van de rust en de vrijheid ook in de tijd dat mijn vader ziek werd. De rust was soms betrekkelijk want vrienden en familie verbleven er ook graag en nog later de 'aanhang' en vrienden/vriendinnen van haar kinderen kwamen er ook. Familiefeestjes, verjaardagen en zelfs een bruiloft werd in het Het Bos gevierd.

Op een gegeven moment zijn mijn ouders naar Gorinchem verhuisd. Mijn vader werd ziek en overleed zo'n vijf jaar later. Mijn moeder bleef na het overlijden van mijn vader werken in Gorinchem en pakte de draad zo goed als dat kon weer op. Ze kreeg zelf ook problemen met haar hart en verhuisde terug naar Nieuwendijk en kwam in de Anemoonstraat wonen. De meeste sociale contacten had ze nog steeds in Nieuwendijk en voor haar was dat een logische keuze. Bij de pakken neerzitten deed ze niet en ze kreeg steeds meer plannen. Na wat workshops heeft ze zich rond haar 65^{ste} verjaardag aangemeld bij de Academie voor Schone Kunsten in Arendonk. Dat was iets wat ze erg graag wilde gaan doen als ze eens wat meer tijd had. Er ging een wereld voor haar open denk ik, nieuwe mensen (studenten) ontmoeten, naar school gaan en het vak leren. Als ze met haar kunstwerken bezig was zat ze heel geconcentreerd te werken en vergat ze alles om zich heen. Ze genoot van de kunstclub en vond het Raku stoken (is een speciale stooktechniek voor keramiek) heel mooi. Mijn moeder had gevoel voor symboliek en probeerde dat in haar kunst te verwerken. Een voorbeeld daar van zijn twee kunstwerkjes: in een daarvan zijn restmaterialen verwerkt van de TIMAC of de oude melkfabriek, en in de andere zijn delen van het plateautje waar de benzinepomp op stond van Rijksweg 102 verwerkt.

Alsof ze nog niet genoeg te doen had heeft ze zich de afgelopen jaren ook op het vrijwilligerswerk gestort. Voor haar vrijwilligerswerk (ouderenwerk, de kookclub in het Steunpunt, penningmeester voor meer bewegen voor ouderen, de zusterkring, het boekenwinkeltje van de kerk, de rommelmarkt van de kerk en voor heel lange tijd bezorgde ze maaltijden voor Tafeltje Dekje) heeft ze een vrijwilligerspenning ontvangen van de gemeente Werkendam, iets waar ze heel trots op was.

Mijn moeder was heel zelfstandig en ondernemend en zat vol met plannen voor de toekomst. Ze vond dat ze 'rijk' was met zoveel kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Mijn moeder klaagde zelden en het vervelende hoestje wat ze rond de kerstdagen had zou ook wel weer vanzelf over gaan. Eind december werd ze ernstig ziek en met griep, longontsteking en hartproblemen in het ziekenhuis opgenomen.

Mijn moeder heeft in de maanden naar haar ziekenhuisopname heel veel bezoek gekregen. Je kon niet bij haar komen of er stond een nieuw bloemstukje of een boeket bloemen op tafel. Ze was erg blij met alle kaarten en telefoontjes die ze heeft ontvangen. Het herstel duurde lang maar ze was positief en dankzij de steun van familie en vrienden ging ze beetje bij beetje vooruit. Ze wilde alles weer zelf doen en daarbij zo min mogelijk anderen mee lastig vallen. Ze was zo blij dat ze weer auto mocht rijden, dat ze zelf de boodschappen kon doen, weer zelf kon koken, de wijkverpleging had ze zelf 'ontslagen' en dat ze zelf weer naar de kerk kon gaan. Eigenlijk was ze net op het punt dat ze dat allemaal weer kon zoals voorheen. Het verlies kwam wel erg plotseling maar, misschien voor sommigen van ons, niet heel onverwacht en mijn moeder wist ook heel goed dat het zomaar afgelopen kon zijn. Voor de voorkant van haar rouwkaart hebben we haar eigen werk afgebeeld. Het is een foto van een van haar eigen keramiekkunstwerken. Het is ook de afbeelding op haar visitekaartje als keramiek kunstenaar. Mijn moeder heeft haar visitekaartje echt wel afgegeven en nagelaten aan haar kinderen en kleinkinderen. We zullen haar missen en Nieuwendijk ook.' (Lucie Broekhuizen-Bax)

In memoriam Johanna en Jo van der Stelt

Op vrijdagavond 6 april overleed in het Beatrix-ziekenhuis in Gorinchem *Johanna van der Stelt-van der Stelt*.

Levenslang had ze haar plekje aan de Buitenkade (25a). Daar stond haar ouderlijk huis, een boerderij; daar trouwde ze met Jo, die er boer werd; daar aardden ze; daar werd hun zoon Wim geboren. Daar lag haar, hun leven. Voor de ouderdom (en de gebreken) werd een aangepast huis gebouwd. Daar konden ze (al kon het eigenlijk niet ...) tot op het laatst blijven wonen. Ondanks de toenemende beperkingen en gebreken, bleven het montere, gezellige mensen, met gastvrijheid en een grap binnen handbereik. De laatste keer dat ze in ziekenhuis belandde, (weer: vocht vasthouden, hartproblemen, een pijnlijk open been) was het voor Johanna wel duidelijk dat haar einde naderde. Bezorgd om haarzelf was ze niet, bezorgd om Jo des te meer: hoe het met hem verder moest ...?

Op donderdagmiddag 12 april hebben we *Johanna* begraven. In de overdenking stonden we stil bij een lied dat ze als een voetstap (aan de rode draad in onze kerk) in ons midden achterlaat: 'Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen, verlos mij van mijn bange pijn ...'

Johanna van der Stelt is 86 jaar geworden.

Op woensdagmiddag 11 april, een dag voor de begrafenis van zijn vrouw Johanna, overleed, ook in het Beatrix-ziekenhuis, *Johannes Antonie van der Stelt*. Door een val thuis was hij daar opgenomen.

Jo van der Stelt is 90 jaar geworden.

Op zijn sterven daar hadden we (zo snel) niet gerekend. Een bizarre samenloop van omstandigheden, al is de werkelijkheid wel vaker verrassender dan

de fantasie. En eigenlijk zijn we ook wel opgelucht dat *Jo* (in zijn verwardheid en desoriëntatie) een verder leven op een vreemde plek en zonder *Johanna* bespaard gebleven is. *Johanna* en *Jo* van der Stelt: hun levens waren al 68 jaar met elkaar verweven en zelfs in hun sterven blijft dat zo ...

De begrafenis van *Jo* heeft op dinsdag 17 april plaatsgevonden.

We denken aan hen die verdrietig achterblijven, vooral aan schoondochter *Mia*, die in één jaar tijd haar man en schoonouders moet missen.

In memoriam Riet van Kooij-van der Pijl

Op woensdagavond 11 april overleed in het Amphia-ziekenhuis (Molen-gracht) in Breda, *Maria Hendrika van Kooij-van der Pijl* (Heistraat 15), sinds 16 november 2005 weduwe van *Ad* van Kooij.

Ze is geboren en getogen aan de Kil, maar de meesten van ons zullen herinneringen aan haar hebben uit de tijd dat zij (met *Ad* en hun gezin) aan de Pr. Irenelaan woonden.

De kring van familie, kinderen, kleinkinderen, en de band met vriendinnen en zussen was het milieu waarin ze zich thuis voelde. Ook met onze gemeente leefde ze mee, via de Kerkradio, Nieuwsbrief en Kerkklanken.

Ruim een jaar geleden werd *Riet van Kooij* ziek. De ingreep en de behandelingen waren hevig, maar leken in eerste instantie resultaat te hebben. Vorige maand werd duidelijk dat de ziekte terug was en dat er nu geen kans meer was op genezing. Maar ze wist zich in goede handen.

Door complicaties t.g.v. de heftige chemobehandeling en een val in het ziekenhuis, kwam haar einde toch nog sneller dan verwacht, al zijn haar naasten ook opgelucht dat haar verder lijden bespaard is gebleven.

Riet van Kooij is 77 jaar geworden.

Op maandag 16 april hebben we haar begraven. In voorafgaande afscheidsdienst lazen we Psalm 121, de Psalm die zowel bij haar huwelijk als bij het afscheid van *Ad* gelezen is. Over een pelgrim die als een berg op kan zien tegen alles wat hem bedreigt en het uitzicht beneemt, maar die met de zegen van de eeuwige God ook weet: mijn levensreis is geen doodlopende weg, ik kan en mag naar huis. In dat geloof wist *Riet van Kooij* zich thuis. In dat geloof is ze thuisgekomen. Allen die verdriet hebben om het sterven van *Riet*, haar kinderen, kleinkinderen, zussen, vriendinnen, wensen we moed en troost toe.

In memoriam Dina van Delzen

Op maandag 23 april overleed in verpleeghuis Altenahove *Hendriena Maria van Delzen*. In de volgende Kerkklanken volgt haar In memoriam. *Dina van Delzen* is 93 jaar geworden.

De laatste loodjes ... – het Centraal Schriftelijk Eindexamen

De eindsprint wordt inmiddels al ingezet door alle scholieren die zich voorbereiden op het Centraal Schriftelijk Eindexamen, dat in de maand mei begint. Hopelijk de afsluiting van (een deel van) hun middelbare schooltijd. Een spannende tijd voor hen en hun ouders. Ik wens je daarbij sterkte toe en voldoende rust om je beste beentje voor te kunnen zetten. Succes!

Zogezegd (150)

‘Wanneer men op latere leeftijd aan zelfontplooiing gaat doen, komen er een hoop kreukels tevoorschijn.’ (Rikkert Zuiderveld)

Ten slotte

Met een hartelijke groet vanuit de pastorie,
ds. R.A. Wouda (Tel. 405855; r.a.wouda@gmail.com)

VORMING EN TOERUSTING

Ideeën voor het volgende seizoen ...?

De catechisaties, gesprekskringen en toerustingsactiviteiten van dit winterseizoen zijn inmiddels grotendeels afgerond. We mogen terugzien op veel goede, opbouwende ontmoetingen. *Dank aan allen die daar hun bijdrage aan leverden!*

In de komende maanden zullen we ons bezinnen op het nieuwe jaarthema **‘Kunst in de kerk’** en plannen maken voor het volgende winterseizoen. *Aan die bezinning kunnen ook u en jij een bijdrage leveren!*

Vandaar de vraag: zijn er onderwerpen, thema's, waar u/jij graag eens mee aan de slag zou willen? Heb je vragen waar je mee rondloopt en die je wel eens met anderen zou bespreken en doordenken?

Suggesties zijn van harte welkom!

Via r.a.wouda@gmail.com of 0183 405855.

Ds. Wouda

Gesprekskring

Het is goed om met elkaar na te denken over (geloofs-)onderwerpen die je bezig houden. Eén manier om dat te doen is door bij ons in de kring aan te sluiten. We komen in de regel minstens maandelijks bijeen, bij een van de deelnemers thuis. Tijd: 9.30-11.00 uur. Op de Nieuwsbrief staat t.z.t. de plek

van samenkomst. Bellen/mailen kan ook: contactpersonen zijn Elly Polak (tel. 403473; email: elly_polak@hotmail.com) en Herma Wouda (tel. 405855; email: hermawouda@hotmail.com) *Iedereen is van harte welkom!*

ACTIVITEITEN VOOR 20-ers en 30-ers / Save the date(s) alvast

Geo-cachen: de zaterdagmiddagen 19 mei en 23 juni

Onze gemeente kent een aantal enthousiaste 'geo-cachers'. We willen dit voorjaar met hen een aantal geo-cachtochten voorbereiden: met je GPS of smartphone eropuit om via coördinaten verborgen 'schatten' op te sporen, op zoek naar de schat. Wandelend, speurend en 'picknickend' hopen we op mooie ontmoetingen!

Voor zaterdag 19 mei trekken Jeannette van der Wal en Christiaan Flikweert de kar. Bij hen kun je vanaf nu opgeven. Via hen krijg je info welke *app* je op je smartphone moet (en kunt) installeren om te kunnen geocachen. *Geef je daarom tijdig op!* Mail: jeannettevoordendag@gmail.com; tel: 0610370029
Mail: christiaanflikweert@gmail.com; tel: 0612830601

Het ligt in de bedoeling om van de geo-cach-tocht van 23 juni een voor jong en oud en voor het hele gezin te maken.

DIACONIE

We Denken Aan Je 'BLOEMETJE'

Wist u dat...

- ♣ De diaconie graag een bloemetje naar iemand wil brengen?
- ♣ Het bloemetje kan zijn voor iedereen om wat voor reden dan ook
- ♣ Leeftijd voor het krijgen van een bloemetje niet uitmaakt!
- ♣ De diaconie lang niet altijd weet naar wie ze een bloemetje kunnen brengen
- ♣ Ze daarom heel graag willen dat u allen met ze mee wil denken
- ♣ U dit dan door kan geven aan één van de leden van de diaconie



- ♣ U ons dan kunt bellen
- ♣ U ons zo maar op straat of in de kerk kunt aanspreken
- ♣ U dit ook via de mail kan doen
- ♣ Ik dan het bloemetje persoonlijk ga brengen
- ♣ Mijn naam Francien Smits is
- ♣ Mijn telefoonnummer 0645038000 is
- ♣ email: francien5@live.nl
- ♣ De diaconie het zeer waardeert als u met ons meedenkt!

Namens de diaconie,
Francien Smits

GEZAMENLIJKE BIJEENKOMSTEN VOOR OUDEREN

Ouderenkring (Van der Steltstraat 16a)

Dit is een maandelijkse ontmoeting in Het Steunpunt, op een donderdagmiddag, van 15.00-16.15 uur. Er wordt meestal een (praktisch, eenvoudig) onderwerp gekozen, bedoeld om met elkaar in gesprek te komen. De kring wordt geleid door ds. Meeder-van Hof of ds. Wouda.

Ontmoetingsochtenden Jan Biesheuvel Dijkhuis (Rijksweg 109)

Deze maandelijkse ochtenden staan ook open voor niet-bewoners. De bijeenkomsten beginnen om 10.00 uur; vanaf 9.45 uur bent u welkom. De ochtenden worden geleid door ds. Van Ommeren of ds. Wouda
De bijeenkomsten tot aan de zomervakantie:

dinsdag 15 mei	(ds. Van Ommeren)
dinsdag 12 juni	(ds. Wouda)

Opbrengst primula-actie

Op donderdag 15 maart hebben we als ZWO de jaarlijkse primula-actie gehouden. De actie is weer succesvol verlopen en alle primula's zijn verkocht. Alle kopers en verkopers willen wij hierbij hartelijk danken.

De actie heeft het mooie bedrag van €1.158,24 opgebracht.



Zoals eerder vermeld gaat dit bedrag naar de Syrische vluchtelingen. De situatie in Syrië is rampzalig en vaak uitzichtloos, wat ook in de media te volgen is.

Wij steunen de Syrische kerken die hulp bieden aan iedereen die bij hen aanklopt voor onderdak voedsel en veiligheid.

ZWO commissie

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Hierbij een overzicht van de collectenopbrengsten van maart 2018

Zondag 4 maart:

1. Kerk in actie / zending: € 232,03
2. Algemeen kerkelijk arbeid: € 169,46
3. Deurcollecte Timon en de Hoop: € 153,70

Zondag 11 maart:

1. Algemeen kerkelijke arbeid: € 229,15
2. Kosten energie: € 201,35
3. Z.W.O. (busjes) € 127,15

Woensdag 14 maart : bidstonddienst

1. Algemeen kerkelijke arbeid: € 369,25

Zondag 18 maart:

1. Diaconie: € 245,20
2. Kerkradio: € 180,70
3. Z.W.O. (busjes) € 135,40

Zondag 25 maart:

1. Kerk in Actie/Palmzondag: € 248,91
2. Jeugdwerk: € 246,44

Donderdag 29 maart:

1. Avondmaalscollecte tbv Hospice: € 483,52

Resultaat Actie Kerkbalans 2018

Eind januari/begin februari is de actie Kerkbalans 2018 gehouden. Dankzij de inzet van velen is de actie ook dit jaar weer succesvol geweest. Hoewel het aantal kerkleden ook in onze kerk een dalende tendens vertoont, mede door het relatief grote aantal overleden gemeenteleden in de afgelopen periode, heeft dit gelukkig nog geen grote gevolgen voor het resultaat van de actie kerkbalans.

Op dit moment bedraagt het totaal van alle toezeggingen het mooie bedrag van € 132.000,-. Op grond van de ervaringen in eerdere jaren wordt een eindopbrengst verwacht van ca. € 134.000,- en dat is ook het bedrag waar in de begroting 2018 van uitgegaan is. In vergelijking met de vorige jaren (2015: € 140.000,- 2016: € 138.000,- 2017: € 137.000,-) is er dus sprake van een lichte daling (- 2%). In totaal hebben 460 personen de toezeggingbrief ingeleverd, op een totaal van 600 uitgereikte enveloppen (inwonende kinderen niet meegeteld). Dat is een mooie score van 77%.

Vermeldingswaardig is ook nog het feit, dat inmiddels 11 gemeenteleden een vijfjarige overeenkomst met de kerk zijn aangegaan. Ook is er nog een kleine groep die wel bijdraagt, maar geen toezegging doet of heeft gedaan.

Het C.V.K. is verheugd over dit resultaat en dankt allen die hieraan hebben bijgedragen.

Tot slot: graag herinneren wij iedereen, die nog geen gevolg heeft gegeven aan het verzoek om de toezeggingbrief in te leveren, om dit alsnog te doen. Uiteraard is uw bijdrage zonder toezegging ook zeer welkom.

KERKELIJK BUREAU

Overleden

Op 24 maart 2018: Mw. Cornelia Christina Biesheuvel-Pruissen, geb.: 1-7-1934; Van Oldeneellaan 182, 'Slotjesveste', Oosterhout (wijk 5).

Op 31 maart 2018: Dhr. Adriaan de Rade, geb.: 28-9-2018; Hoefslag 6, Almkerk (wijk 1)

Op 1 april 2018: Dhr. Bastiaan van Daalen, geb.: 26-12-1927; Buitenkade 18, Hank (wijk 4).

Op 4 april 2018: Mw. Hendrika Johanna Eva Bax-Beumer, geb.:20-10-1938; Anemoonstraat 66a (wijk 3).

Op 6 april 2018: Mw. Johanna van der Stelt-van der Stelt, geb.: 27-3-2018; Buitenkade 25a, Hank (wijk 4).

Op 11 april 2018: Dhr. Johannes Antonie van der Stelt; geb.: 23-1-1928; Buitenkade 25a, Hank (wijk 4).

Op 11 april 2018: Mw. Maria Hendrika van Kooij-van der Pijl; geb.: 19-9-1940; Heistraat 15 (wijk 3).

Op 23 april 2018: Mw. Hendriena Maria van Delzen; geb.: 22-10-1924; Rivierenland 1, 'Altenahove', Almkerk (wijk 5).

Verhuisd

Mw. E.J. Koliijn-van der Pijl; van Dahliastraat 46 (wijk 3) naar Singel 4 (wijk 2).

Mw. P. de Ruijter-Holster; van Amaryllishof 22 (wijk 3) naar Julianastraat 9a, 'Aernswaert', Hank (wijk 5).

Mw. C.K. Versteeg, Febe Vink en Lizze Vink; van Dirkappel 30 (wijk 2) naar Dahliastraat 36 (wijk 3).

Fam. H. Versteeg-van der Stelt; van Altenastraat 47 (wijk 2) naar Van der Steltstraat 4 (wijk 2).

Dhr. en mw. J. Kraaij-Witte; van Rijksweg 186 (wijk 4) naar Rijksweg 109-201, Jan Biesheuvel Dijkhuis (wijk 5).

Dhr. C.J. van den Kieboom en mw. E. Verhoeven; van Griendstraat 34 (wijk 2) naar Kafappel 10 (wijk 2).

Mw. A.G.C. van Maastricht; van Drielindendreef 58, Breda (wijk 1) naar Bessertpad 1, 4841 JM Prinsenbeek (wijk 1).

Mw. J.E. Ippel; van Cornelis Oomestraat 14, Raamsdonk (wijk 1) naar Rijksweg 137 (wijk 4).

RONDJE KERKENRAAD

Waar is de kerkenraad allemaal mee bezig? Die vraag wordt weleens aan een kerkenraadslid gesteld. Middels deze rubriek wil de kerkenraad maandelijks een korte weergave geven van de zaken die worden besproken, zijn afgerond of nog gaan komen. Zo proberen wij de gemeente meer te betrekken bij het reilen en zeilen van de kerk.



Niet te droog, niet te nat, dan vult maart een duchtig vat. Danst het lammetje in maart, april pakt het bij de staart. Brengt maart storm en wind, de sikkel is de boer gezind. Maart roert zijn staart, april doet wat hij wil en mei doet er ook nog wat bij. April, het kan zowel 'slecht' als 'goed' weer zijn. Nou, het weer was opperbest, met opnieuw een aantal warmterecords. De natuur kon het amper bijbenen en barste in een keer uit zijn voegen. Ook voor de akkerbouw en veeteelt was het gedaan met de rust. In korte tijd moet er dan veel werk verzet worden. Met het ontluikende groen is het echter voor niemand een straf. Zoals het hierboven aangehaalde spreekwoord, doet mei er ook nog wat bij. De eindsprint van het kerkelijke seizoen is ingezet. De laatste vergaderingen worden ingepland, activiteiten voltooid of juist voorbereid. Eenieder wil er nog het beste van maken. Er staan nog leuke dingen op stapel.

Wat speelt er:

- Tijdens de zondagmorgendienst op 8 april is de gemeente opnieuw gevraagd aanbevelingen voor de vacatures binnen de kerkenraad in te dienen. Ds. Wouda heeft tijdens de dienst aandacht besteed aan de ambtsdragers werving en de verantwoordelijkheid in deze voor de gehele gemeente. Helaas zijn er geen aanbevelingen meer ingediend. Tot nu toe hebben twee gemeenteleden aangegeven het ambt te willen aanvaarden. Het betreft hier het ambt van diaken en jeugdouderling. Daar zijn we heel dankbaar voor. De kerkenraad is in overleg over de mogelijk nog te benaderen gemeenteleden. Met name het ambt van wijkouderling moet nog ingevuld worden. Op 13 mei hopen wij de nieuwe ambtsdragers aan de gemeente voor te leggen. De bevestiging van de ambtsdragers vindt plaats op zondag 27 mei. Tijdens deze dienst wordt er ook afscheid genomen van de aftredende kerkenraadsleden.
- We mogen dankbaar terugkijken op een prachtige ontmoetingsavond in het kader van het Jeugd, Jongeren en Jonge Gezinnen traject. Ruim veertig gemeenteleden uit de betreffende doelgroep hebben

deelgenomen aan de gesprekken. Het is nog te vroeg om iets te zeggen over de verkregen input. Wat die dan ook zal zijn, de hartverwarmende sfeer, het enthousiasme van de bezoekers, de positieve inbreng en de waardering over de opzet geven kracht en moed om de ingeslagen weg te vervolgen. Op de kerkenraadsvergadering van 17 mei wordt de uitwerking van deze avond besproken. Wordt vervolgd.

- Op de voorjaarsledenvergadering van woensdag 11 april zijn de jaarrekeningen aan de gemeente voorgelegd en definitief vastgesteld. Deze jaarrekeningen over het laatst verlopen kalenderjaar worden met het rapport van de gehouden controle voor 15 juni aan het Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken overgedragen. Een verslag van deze gemeenteavond staat elders in Kerkklanken.
- Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet. De door ons gehanteerde ledenregistratie (LRP) voldoet aan de huidige eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Als plaatselijke gemeente zijn we zelf verantwoordelijk voor de ledenadministratie, waaronder het actueel houden van de gegevens, en het verlenen van toegang aan de juiste personen. Het CvK onderzoekt momenteel deze AVG wet en stelt richtlijnen op, zodat het voor eenieder duidelijk is waaraan de kerk wettelijk moet voldoen.

Wilt u of jij iets meer weten over deze genoemde punten? Neem gerust contact op met de scriba (Cor Polak) of de voorzitter (Jaap van Elzelingen) van de kerkenraad.

Verslag voorjaarsledenvergadering, 11 april 2018

Opening

Preses heet allen hartelijk welkom: Blij dat jullie er allemaal zijn. Hierna geeft hij het woord aan ds. Meeder. Zij vervolgt met: De laatste maanden, weken, dagen hebben we als gemeente veel meegemaakt. Er zijn veel gemeenteleden overleden. Dat is moeilijk voor familie en anderen die bijv. met hen hebben samengewerkt. Maar ook als meelevende gemeente doet het je wat. Bijv. als het om mensen gaat naast wie je in de kerk zat. We worden geconfronteerd met de kwetsbaarheid en eindigheid van het leven. Maar er zijn ook blije dingen te noemen: de geboorte van (klein-)kinderen, op 13 mei de doop van drie kinderen, de goede avond met betrekking tot de plannen voor het traject Jeugd, jongeren, jonge gezinnen en de plannen voor

het openstellen van de kerk doordeweeks. Als kerk zijn we samen op weg, we werken aan de kerk van de toekomst. In de eerste plaats gaat het daarbij om aandacht voor elkaar. In aansluiting hierop leest ds. Meeder "Aandacht", een gedicht van Marinus van en Berg. Hierna gaat zij voor in gebed.

Preses vervolgt en meldt de afwezigheid van ds. Wouda in verband met pastoraat rond het overlijden van een aantal van onze gemeenteleden. Predikanten, maar ook wijkouderlingen worden vaak met verdrietige omstandigheden geconfronteerd. Het is belangrijk dat we voor hen bidden opdat zij de kracht van onze Heer zullen ontvangen.

Preses maakt de aanwezigen attent op de notulen van de najaarsledenvergadering en vraagt of hierover nog vragen en/of opmerkingen zijn. Dit blijkt niet het geval. We gaan over tot:

1: Toelichting op jaarcijfers en balans 2017 van College van Kerkrentmeesters door Wim Colijn

In de Voltallige Kerkeradsvergadering van 20 maart zijn de cijfers voorlopig vastgesteld. Een kascontrolecommissie, bestaande uit Henny Wielink en Otto van Breugel, heeft zich erover gebogen. Henny verwoordt de conclusie van de commissie: Alles ziet er keurig verzorgd, keurig in orde uit.

Wim presenteert de jaarrekening 2017: We staan er prima voor, er is een stabiel financiële situatie. De vrijwillige bijdragen en de uitgaven zijn redelijk in balans. Het jaar is afgesloten met een overschot van € 3.000,00.

Maar hoe ziet de toekomst eruit? Veel oudere gemeenteleden zijn overleden, er is geen aangroei in de jongere leeftijdsgroepen. Over vijf á tien jaar is er wellicht een ander beeld, maar we lopen geen risico, aldus Wim.

Een aantal kostenposten:

- Aan onderhoud is € 5.000,00 uitgegeven, dat betekent dat € 15.000,00 als reserve in het onderhoudsfonds kon worden gestort.
- M.b.t. abonnementen is een overschrijding van € 400,00 waar te nemen, deze houdt verband met een eenmalige uitgave voor LRP-systeem (Het Leden Registratie PKN) t.b.v. het pastoraat.
- Bij de post verzekeringen is een meevaller te noemen: i.v.m. verkeerde berekening van premies in het verleden hebben we een bedrag terugontvangen.
- De balans per 31 dec 2017 laat een winst van ruim € 4.300,00 zien, deze is toegevoegd aan de reserves.
- De reserves in het onderhoudsfonds zijn gegroeid naar € 33.000,00.
- Waarborgen kerkradio: Er wordt een waarborgsom gestort door mensen als men zich inschrijft. Deze wordt niet altijd teruggevraagd, het getoonde bedrag geeft geen reëel beeld van de schuld.
- Gevraagd wordt hoe de verschillen bij "Collectebonnen in omloop" zijn te verklaren. Irene verduidelijkt: Op de peildatum zijn de verkopen in de

voorafgaande periode relatief hoog geweest, terwijl een relatief groot aantal bonnen nog niet is teruggekomen in de collectes, maar nog “onder de mensen” is.

- **Legaat:** Op het moment dat de jaarrekening werd opgesteld was nog geen bestemming van het legaat bekend. De betreffende familie had deze ook niet in gedachte. Het bedrag is voorlopig ondergebracht in de € 14.000,00 schuld. Preses: De Voltallige Kerkeraad heeft een positief advies aan het CvK uitgebracht betreffende een specifieke bestemming. Het CvK zal dit in de vergadering van volgende week behandelen.

Vanuit de vergadering wordt gevraagd of het gewoonte is de naam van degene die het legaat voor de kerk heeft bestemd en het bedrag te noemen. Daarop wordt geantwoord dat vermelding achterwege wordt gelaten als de familie de gegevens niet openbaar wil laten zijn. Hetzelfde geldt voor grote giften, ook dan is er overleg.

Verder zijn er geen vragen en / of opmerkingen over het gepresenteerde.

Toelichting van Diaconie, ZWO en Wereldwinkel door Arie Groenevelt M.b.t. de exploitatierekening Diaconie:

- Aan de **inkomstenkant** valt op dat de collecteopbrengsten ca. € 2.000,00 meer waren dan in 2016. De rente op tegoeden is nog steeds heel laag. Verder zijn er geen bijzonderheden te melden.
- M.b.t. **uitgaven:** De doorgestorte collecteopbrengsten zijn aanzienlijk hoger dan in 2016 om het quotum zo laag mogelijk te houden.

Er wordt gevraagd naar de collecte in trouwdiensten: Mag het bruidspaar zelf beslissen waarvoor de collecte bestemd is? Het antwoord is bevestigend, in dit geval was de bestemming: Compassion Nederland.

ZWO:

- **Inkomsten:** De collecteopbrengsten zijn wat afgenomen. Lopend vuurtje geen inkomsten, heeft niet plaatsgevonden.
- **Uitgaven:** Er is aanzienlijk meer aan giften overgemaakt, dit als reactie op het verzoek vanuit de kerkeraad. Het is de bedoeling dat de Diaconie dit jaar dezelfde lijn volgt. Preses verduidelijkt: De reserves bij Diaconie en ZWO mogen niet te groot zijn, we moeten helpen waar dat nodig is. Dit is ook van belang voor de ANBI-status. Het is goed de reserves tot een minimum / redelijk niveau te beperken.

Gevraagd wordt naar een verklaring van het grote verschil in giften naar diverse instellingen. Dit verschil heeft te maken met de keuze voor een specifiek jaardoel. In dit geval: Hoop voor Afrika. Of deze organisatie volgend jaar € 250,00 (zoals andere vermelde instellingen) of niets ontvangt wordt door de ZWO-commissie bepaald.

Wereldwinkel:

- **Inkomsten:** De opbrengsten uit verkoop lopen wat terug.

- **Uitgaven:** Vallen wat hoger uit door rekeningen van inkopen in het jaar ervóór.

Balans:

Diaconie, ZWO en Wereldwinkel hebben allen een negatief saldo, maar dat is ook de bedoeling: de reserves dienen wat afgebouwd te worden.

Vanuit de zaal wordt gevraagd hoe met de busjes bij kerktelefoonluisteraars wordt omgegaan. Wim: In het verleden werd wel bij de mensen langsgegaan, tegenwoordig merkt het CvK dat luisteraars zelf geld overmaken, maar waarschijnlijk zijn er nog wel mensen die een busje voor bijdragen hebben staan.

Wim stelt de vergadering voor Irene te complimenteren voor het vele werk dat zij achter de schermen verricht, zoals het opstellen van de overzichten voor de RCBB.

Preses vraagt of de vergadering kan instemmen met de gepresenteerde financiële gegevens. De reactie is bevestigend, waarmee de overzichtsstaten worden vastgesteld. We kunnen deze naar de RCBB sturen en décharge verlenen aan CvK en Diaconie. Preses noemt nog de betrokkenheid van Arie Groenevelt, die in mei zijn ambtsperiode beëindigt: Hoewel het niet je specialiteit was, heb je het toch altijd maar weer gedaan. We zullen je missen.

De vergadering applaudisseert voor alle werkers achter de presentaties.

Pauze

2: Toelichting op nog uit te werken voorstellen m.b.t. bredere openstelling kerk en inrichten stiltecentrum door Henriëtte Jansen

De gedachte achter de plannen is: meer kerk naar buiten zijn. De Voltallige Kerkeraad heeft positief gereageerd op de voorstellen.

Aan de hand van een powerpointpresentatie licht Henriëtte e.e.a. toe: Hoe zijn we tot het idee gekomen?: Twee jaar geleden heeft met Trema een overleg over eenzaamheid plaatsgevonden.

Een aantal punten: Er is veel stille eenzaamheid; hoe kunnen we de betreffende mensen bereiken? Hoe kunnen de kerk en Trema elkaar aanvullen en versterken?

In de nota Kerk 2025 zijn de thema's "Terug naar de kern" en "Meer kerk naar buiten zijn" belangrijke onderwerpen. M.b.t. de huidige situatie is de conclusie: De kerk is erg naar binnen gericht, het meeste wordt gedaan voor de "eigen mensen" en het meeste wordt gedaan voor de ouderen.

De plannen houden in:

- Mogelijkheid op donderdagmiddag voor mensen om elkaar te ontmoeten in een open kerk.

- Vorming van een werkgroepje dat daarmee aan de slag gaat (Op dit moment zijn, naast Henriëtte, ds. Meeder, Elly Polak, Joke Wijnands en Betty Bosch erbij betrokken)
- Aansluiten bij wat al gebeurt: De aanloop in de bibliotheek; ontmoetingsmomenten in het Jan Biesheuvel Dijkhuis (hier doet het Rode Kruis al veel) en het Steunpunt (eetgroep, gym, bingo, georganiseerd door Trema); de Boekerij en Wereldwinkel in de kerk
- Overleg met Trema (De Aanloop, De Inloop bij D'Altenaer).
- Uitwerking: donderdagmiddag ontmoetingsmiddag: koffie drinken, spelletjes, handwerken, wandelen. - Eenmaal in de maand soep - Aanwezigheid van één van de predikanten.
- Stiltecentrum rechts voorin de kerk: rust, mogelijkheid een kaarsje te branden, gebedsintenties te schrijven. - Benaderen van de vrouwen van Handwerkgroep en Wereldwinkel: Bereid gastvrouwen te zijn? - In het dorp onder de aandacht brengen - Start september / oktober.

Henriëtte laat wat voorbeelden uit andere kerken zien.

Opmerkingen uit de vergadering:

- Een prachtig idee, maar het is wel belangrijk deze gelegenheid goed onder de aandacht te brengen. In de bibliotheek is het jarenlang geprobeerd, maar er kwam niemand. Wat moet er allemaal gebeuren? Eerst moet je een idee hebben van waaraan behoefte is, voordat je gaat veranderen.
- Preses: Kerk naar buiten is meer dan de deur open, je moet iets te bieden hebben. De combinatie met Wereldwinkel en Boekerij lijkt een goede.
- Uit de zaal: Op donderdagmiddag open is prima, maar kijk ook naar bijv. vrijdagavond, om ook voor eigen kerkmensen die op donderdagmiddag niet kunnen de gelegenheid te bieden.
- Teus voor den Dag: Er zijn veel aanpassingen nodig, de ruimte voor de Chute is de hele week beschikbaar. Preses reageert: deze heeft wel een andere sfeer dan de kerk.
- Uit de vergadering: Er zijn weinig gemeenteleden bij de Boekerij voor koffie.
- Henriëtte: doet het zelf ook niet gauw, schuift niet gauw aan, een andere opstelling zou kunnen helpen.
- Uit de vergadering: Het zou voor het clubje vrijwilligers ook leuker zijn als er meer mensen zouden komen. Als er markt is kun je de mensen d.m.v. een bord attent maken op de open kerk.
- Teus: De Boekerij bestaat straks wellicht niet meer. Preses: Misschien is er door deze combinatie nieuw leven in te blazen. Er zijn verschillende geleidingen met vraagtekens rondom hun voortbestaan. Daar moeten we op inspelen.
- Uit de zaal: Het is geen project van de werkgroep, maar van de kerk, daar moeten we allemaal aan meedoen. – Je moet een doel hebben, dan praten mensen makkelijker. – Leuk idee, maar moet er een

predikant bij zijn, denk aan de tijdsinvestering? Ds. Meeder: Ik zit hier toch, dus dat is geen punt.

De vergadering stemt in met het verder uitwerken van de voorstellen.

3: Stand van zaken Jeugd, Jongeren en Jonge Gezinnen Traject verslag door preses:

Afgelopen zondag (8 april) heeft een ontmoetingsavond plaatsgevonden. Er waren 40 bezoekers, we waren heel blij met deze opkomst. Gehoord van hen o.a.: Het is een goed initiatief van de kerk om jeugd, jonge gezinnen en jeugdwerk zo op te pakken.

Uitgenodigd waren gemeenteleden van 16-45 jaar, er werden gesprekken gevoerd in groepen die ingedeeld waren naar leeftijd: 16-20, 21 -25 enz. Het algemene beeld was dat er behoefte is aan verdieping, niet alleen op zondag, maar ook doordeweeks. Het aantal bezoekers zegt ook wel dat er behoefte is aan contact met de kerk. Belangrijk ook hier: Kerk naar buiten zijn. We moeten er een vervolg aan geven.

Uit de vergadering: op De Hei is al een gespreksgroep en er is al een groepje naar het Fort geweest.

Preses: We moeten de combi kerk - doordeweeks proberen te maken, 25 % van de bezoekers komt niet regelmatig in de kerk. Erik Kraaij, één van de gespreksleiders op de genoemde avond: We hebben de jongeren serieus genomen, kunnen niet voorbijgaan aan hun behoeften. Preses: De signalen zijn wel zó serieus dat we er iets mee moeten doen, we moeten ook proberen de vaart erin te houden. De Samen Geloven Groep (op De Hei) telt 27 leden, van wie er gemiddeld 15-20 aanwezig zijn. Bij groei zou je de groep kunnen splitsen.

Een aantal aspecten: Het is belangrijk dat deze mensen met elkaar contact hebben. Daarbij spelen social media, naast de gebruikelijke communicatiemiddelen een belangrijke rol. Er is behoefte aan mensen die e.e.a. willen doen. Het is geven en nemen, ook in een kerkdienst, je moet elkaar iets gunnen, en we moeten het met elkáár doen.

Gehoord over de Tentdienst: positief, laagdrempelig, echt voor iedereen, niet te moeilijk.

4: Stand van zaken verbouwing keuken, verslag door Teus voor den Dag

Vanuit de Rommelmarktcommissie kwam het voorstel tot aanpassing van de keuken die nu als te klein en te beperkt wordt ervaren. Een aantal uitgangspunten: Materialen van de huidige keuken gebruiken, uitgiftebalie handhaven, als er minder kinderen naar de crèche blijven komen en de Boekerij ophoudt te bestaan kan de crèche op zijn huidige plaats blijven (anders zouden Boekerij en crèche van plaats moeten wisselen).

De tekeningen hebben als voorstel opgehangen in De Hoeksteen. Daarmee bleek niet iedereen te kunnen instemmen. D.m.v. de Nieuwsbrief is ook nog opgeroepen met ideeën te komen. Hierop kwamen geen reacties. Later is bij

de gastvrouwen nog een inventarisatie gehouden. Dit leverde veel wensen op. Het CvK wilde een commissie instellen, maar niemand wilde daarin plaatsnemen. Vervolgens hebben Aart Ebert en Teus opgepakt hoe met de wensenlijst om te gaan.

Gereageerd wordt: De gastvrouwen hebben een wensenlijst ingeleverd, zij moeten ermee gaan werken. Gaan de mannen nu beslissen? Kerk naar buiten betekent ook dat je eigentijdse faciliteiten moet hebben. We moeten het goed doen en niet half, want dan kunnen we het beter niet doen. Daarbij moeten we wél luisteren naar de wensen van de gastvrouwen. Was het geen idee geweest de gastvrouwen uit te nodigen? Teus: Dat hebben we gedaan. Preses pleit voor een praktische keuken, waar we als kerk wat aan hebben, met passende faciliteiten met het oog op Kerk naar buiten zijn.

Reactie: Het werk wordt gedaan door vrijwilligers, op hen moet je zuinig zijn.

Teus: Als de gemeente een grotere keuken wil is dat OK, maar er zijn geen reacties op de voorstellen gekomen. Preses: Er is een toenemend gebruik van het gebouw, o.a. voor condoleances en rouwdiensten. Uit de zaal: Kunnen er niet twee vrouwen in de commissie? Preses wil dit onderwerp afronden en stelt dat het CvK mans genoeg is en de benodigde mensen wel weet te vinden.

Rondvraag

- M.b.t. de kerkauto: Het is altijd wat getob met laten uit- en instappen van mensen. Kan er eens gedacht worden over een veilige plek daarvoor, een plaats daarvoor reserveren? Preses zal dit bij het CvK neerleggen.
- Is er overleg geweest m.b.t. het aangebrachte straatmeubilair? Teus: Vanuit de gemeente Werkendam is geen communicatie geweest. Preses: Wellicht kan het CvK met de gemeente contact opnemen.
- M.b.t. de Paascyclus: Zou het niet beter zijn voor het zingen gebruik te maken van de beamers?
Preses: Er is gekozen voor één manier, bovendien zou het werk extra werk betekenen. Vraagsteller denkt dat dit wel meevalt. Het aantal beamisten wordt ook kleiner. Teus: Er is gekozen voor stilte, soberheid.
Reactie: Op de schermen kan ook "Stilte" aangegeven worden.
- M.b.t. bezorging van de Nieuwsbrief: Loopt niet altijd goed. Preses neemt nog eens contact op.
- M.b.t. dienst op Stille Zaterdag: Werden in het verleden de namen van de dopelingen ook niet genoemd? Preses: Dat vindt plaats op Voleindingszondag.
- M.b.t. de ruimte bij het koffiedrinken na de zondagmorgendienst: Is het niet mogelijk de tussenwand open te zetten? Antwoord: De koster zitten wel eens in tijdnood, als ook de kinderen bij een In memoriam teruggehaald moeten worden. Er is al over gesproken. Misschien is het een oplossing iemand erbij te hebben, zodat e.e.a. geregeld kan worden.

Sluiting

Preses dankt alle aanwezigen voor de komst en ieder die een bijdrage heeft geleverd en voor alle benodigdheden heeft gezorgd.

Vervolgens leest hij uit het blad "Woord & Weg": Voor ons geloof zijn we van God afhankelijk, maar God heeft ons ook nodig.

Tenslotte wenst preses allen wel thuis.

BIJ DE DIENSTEN

Avondgebed – elke woensdagavond van 19.00-19.30 uur

bij Marie van Vugt, Singel 6.

Zondag 6 mei 2018: *Rogate (Bidt!)*

10.00 uur: Voorganger: ds. A.W.W. de Ruiter, Wijk en Aalburg

Collecten: 1. Diaconie; 2. Onderhoud orgel

Donderdag 10 mei 2018: Hemelvaart

6.00 uur: Dauwtrappen, met aansluitend ontbijt

9.00 uur: *Viering*. Voorganger: ds. R.A. Wouda

Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Onderhoud gebouwen

Zondag 13 mei 2018: *Exaudi (Verhoor) of Wezenzondag*

10.00 uur: *Dooptdienst*. Voorganger: ds. R.A. Wouda

Collecten: 1. Jeugdwerk; 2. Kerkklanken

Zondag 20 mei 2018: Pinksteren

10.00 uur: Voorganger: ds. M.F. Meeder-van Hof

Collecten: 1. Kerk in Actie/Zending; 2. Kerkklanken

Zondag 27 mei 2018: Trinitatis

10.00 uur: *Bevestiging ambtsdragers*. Voorgangers: ds. M.F. Meeder-van Hof en ds. R.A.Wouda

Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Onderhoud gebouwen

Zaterdag 2 juni 2018:

18.00 uur: *Avondmaalsviering* in de Ontmoetingsruimte van het Jan Bies-Heuvel Dijkhuis. Voorganger: ds. N.M. van Ommeren

Zondag 3 juni 2018:

10.00 uur: Voorganger: ds. J.H. Meijer, 's Gravenzande

Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Kerkklanken

Zondag 10 juni 2018: Tentdienst

11.30 uur: Evangelisatiebijeenkomst voor jong en oud in de Feesttent aan de Singel. Met muzikale medewerking van kinderkoor *Jennifer* uit Ridderkerk en 'onze' fanfare *ONS*. Leiding: ds. R.A. Wouda
Collecten: 1. Kerk in Actie/Werelddiaconaat; 2. Onderhoud gebouwen

Zondag 17 juni 2018: Avondmaalszondag

10.00 uur: *Viering Heilig Avondmaal*. Voorganger: ds. R.A. Wouda
14.30 uur: *Verkorte viering* in Het Steunpunt. Voorganger: ds. R.A. Wouda
Collecten: 1. Diaconie; 2. Algemeen kerkelijke arbeid

Zondag 24 juni 2018:

10.00 uur: Voorganger: ds. B. Ridder, Almkerk
18.30 uur: (kerkzaal) *Zangdienst*. Voorganger: ds. R.A. Wouda
Collecten: 1. ZWO; 2. Onderhoud gebouwen

Zondag 1 juli 2018:

10.00 uur: Voorganger: ds. A.W. Mol, Hendrik Ido Ambacht
Collecten: 1. Jeugdwerk; 2. Algemeen kerkelijke arbeid



DANKBETUIGINGEN

Graag willen wij iedereen bedanken voor de vele mooie kaarten, bloemen en andere attenties voor ons 50-jarig huwelijk.

Bertus en Gerda Kant

Ook namens mijn kinderen en kleinkinderen wil ik u hartelijk bedanken voor uw medeleven na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en onvergetelijke opa en overgrootopa

Henk Scheffers

Het deed ons goed om de vele lieve kaarten te lezen en om te ervaren hoeveel mensen aanwezig waren tijdens de dankdienst in de kerk en tijdens de begrafenis.

In het bijzonder willen wij ds. Wouda bedanken voor zijn persoonlijke aandacht tijdens die laatste weken en de periode na het overlijden.

We mogen terugkijken op een lang leven samen met veel mooie herinneringen.

Mijntje Scheffers-van Maastricht
Zorgcentrum Antonia
Knotwilg 33
4286 DE Almkerk



Voor uw bliken van belangstelling en medeleven die wij van u mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve moeder, oma en oma Adrie zeggen wij u hartelijk dank.

Lucy en Piet, Wim en Nelly, Nel en Piet
Klein- en achterkleinkinderen

*In je hart leven mensen
die daar helemaal thuis zijn
en die daar blijven wonen
ook al zijn ze er niet meer.*

Wij willen u heel hartelijk bedanken voor de overweldigende blijken van meeleven en belangstelling, die wij als familie mochten ontvangen tijdens het korte ziekbed en na het overlijden van onze lieve, sterke, trotse moeder, schoonmoeder en oma

Johanna Maria van der Mooren – Splinters

De vele kaarten, een gebaar, de warme handdruk of even een arm om je heen hebben het afscheid voor ons zeer bijzonder en troostvol gemaakt en laten zien dat onze moeder gewaardeerd werd om wie ze was.

Jacobus en Jacqueline
Marrie en Angela
Kees en Ina
Tineke en Roel
Anton
Ina en Richard

Kleinkinderen

BIJZONDERE ZAKEN

Herderstocht

Ja, het moet nog zomer worden maar toch hadden we het over het kerstfeest. Want de basisschool wil ook dit jaar in december heel graag een Herderstocht. U weet vast nog wel wat een fantastisch evenement dat was! Meer dan zevenhonderd mensen hebben in 2016 de tocht gelopen. En het aantal medewerkers bedroeg honderdvijftig!

Enthousiaste ouders van basisschool leerlingen hebben samen met Margreet Damminga en Hanneke de Peuter een opzet voor de tocht gemaakt. De Hervormde kerk heeft een afgevaardigde gestuurd in de persoon van Marleen Geluk. Heel fijn zo'n groep enthousiastelingen maar we hebben natuurlijk straks



veel meer mensen nodig. Denk niet te gauw: dat kan ik niet. Er is heel veel te doen en voor iedereen is er wel iets. Denk maar zo, vele handen maken licht werk.

Misschien kun je ook alvast lege, glazen potjes, formaat jampot voor ons sparen. Wel graag zonder etiket!

Meer info of opgeven kan bij Hanneke de Peuter (402318) of per mail h.d.peuter@hccnet.nl

Kleding en textiel inzameling rommelmarkt

Dit jaar wordt zoals de afgelopen jaren weer kleding, schoenen en meerdere soorten textiel op de rommelmarkt verkocht. De rommelmarkt wordt gehouden op 22 en 23 juni a.s. Wegens het succes staat de BOUTIQUE er dit jaar ook weer.

Hiervoor zoeken we speciaal nog mooie dames/heren en tienerkleding. Tweedehands kleding /schoenen voor volwassen, tieners en kinderen, of lakens, gordijnen, kleden, dekens, spreien, enz. is ook bruikbaar.

We willen dit alles graag inzamelen vanaf maandag 28 mei bij:
Janie Tolenaars Pr. Julianaweg 11, tel 403214
Graag 's avonds na 18.00 uur

Bij voorbaat hartelijk dank.



**Helpende handen
gezocht !**

De Boekerij+

Belangrijk Nieuws - Herhaalde oproep - wie neemt het over ?

Jaren gaan en jaren komen, veel liefhebbers hebben de weg naar het boekenwinkeltje gevonden. Soms voor een boek, een kaart, een puzzel of voor een kopje koffie en een praatje.

Toch komt er een eind aan, voor degenen die al 15 jaren met de boeken bezig zijn geweest. We zoeken vrijwilligers binnen onze kerkgemeenschap, die het werk van ons willen overnemen.

We hebben helaas nog geen enkele reactie ontvangen..... wie wil helpen om samen tot een oplossing te komen?

Misschien is in het bericht niet goed overgekomen, wat precies de bedoeling is. Daarom leggen we het graag nog eens uit.

De meeste deelnemers, die om de paar weken "dienst" hebben in het boekenwinkeltje, willen het werk graag blijven doen.

Het werk wat we zelf niet meer kunnen doen, is vooral het sjouwen van de boeken, naar de kelder van de kerk. Het gaat hierbij om de boeken die geschonken worden en bij iemand opgehaald moeten worden. Maar dat is ook mogelijk in de avonduren in onderling overleg. Voorlopig zal Henk van Putten hierbij kunnen helpen en e.e.a. in goede banen kunnen leiden. Graag een berichtje of telefoontje naar Henk van Putten of Jannie voor den Dag.

**WAAROM
MOEILIK DOEN

ALS
HET SAMEN KAN**

Maar tot die tijd:

Is het boekenwinkeltje elke donderdagmiddag geopend van 13.30 - 16.00 uur in De Hoeksteen.

De gastvrouwen/gastheren heten u hartelijk welkom en u kunt genieten van een kopje thee of koffie. Iedereen is er van harte welkom, loop gerust eens binnen.

Hebt u overvloedige boeken, dan kunt u die met kleine hoeveelheden afgeven in het boekenwinkeltje. Als u een hele verzameling boeken wilt brengen, neem dan contact met ons op.

De opbrengst van de boekenverkoop is bestemd voor het bouwfonds van de kerk.

Informatie over 'De Boekerij+' bij Henk en Ida van Putten, Heistraat 1, tel. 402768
of Jannie voor den Dag, Biesboschstraat 2, tel. 402763

BIJBELLEESROOSTER

dinsdag	1 mei	Spreuken 28:1-16	Tegenstellingen
woensdag	2 mei	Spreuken 28:17-28	Van rijkdom word je niet wijzer
donderdag	3 mei	Spreuken 29:1-14	Wijsheid duurt het langst
vrijdag	4 mei	Spreuken 29:15-27	Opvoedkunde
zaterdag	5 mei	Spreuken 30:1-9	Wijs en bescheiden 1
zondag	6 mei	Genesis 8:1-14	Drooglegging
maandag	7 mei	Genesis 8:15-22	Buitenlucht!
dinsdag	8 mei	Spreuken 30:10-14	Wijs en bescheiden 2
woensdag	9 mei	Spreuken 30:15-33	Dierkundeles
donderdag	10 mei	Psalm 93	Hemelvaart
vrijdag	11 mei	Genesis 9:1-7	Tegen bloedvergieten
zaterdag	12 mei	Genesis 9:8-17	Regenboogcoalitie
zondag	13 mei	Genesis 9:18-28	De mantel der liefde
maandag	14 mei	Spreuken 31:1-9	Moeders wijsheid
dinsdag	15 mei	Joël 2:18-27	Het komt goed
woensdag	16 mei	Joël 3:1-5	Pinksteren
donderdag	17 mei	Joël 4:1-8	Straf voor Israëls vijanden
vrijdag	18 mei	Joël 4:9-21	Oordeel
zaterdag	19 mei	Genesis 10:1-32	Op de kaart gezet
zondag	20 mei	Genesis 11:1-9	Babylonische spraakverwarring
maandag	21 mei	Spreuken 31:10-31	Leve de actieve vrouw
dinsdag	22 mei	Jozua 23:1-16	Toespraak van Jozua
woensdag	23 mei	Jozua 24:1-13	Geschiedenisles
donderdag	24 mei	Jozua 24:14-28	Maak een keuze
vrijdag	25 mei	Jozua 24:29-33	Eindelijk begraven
zaterdag	26 mei	Romeinen 12:1-8	Gaaf!
zondag	27 mei	Romeinen 12:9-21	Wees een medemens
maandag	28 mei	Romeinen 13:1-7	Goed burgerschap
dinsdag	29 mei	Romeinen 13:8-14	God liefhebben laat je zien door naastenliefde
woensdag	30 mei	Psalm 11	Veiligheid en justitie
donderdag	31 mei	Marcus 2:1-12	Een gat in het dak



**De bloemen in de kerk worden
iedere week geschonken door:**

**Bloemenatelier "Het Klaverblad"
Rijksweg 212, Nieuwendijk**

www.bloemenatelierhetklaverblad.nl/

Opgelet!

Houdt u er rekening mee dat Kerkklanken op de website van de kerk geplaatst wordt en dat alle genoemde gegevens (telefoonnummer, adres etc.) dus zichtbaar zijn op internet. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan dient u dit bij het te plaatsen bericht, kenbaar te maken.

74e jaargang nr. 4/ 2018

INFO

Gereformeerde Kerk, Kerkweg 3, 4255 GA Nieuwendijk, tel. 403326
www.gknieuwendijk.nl

Kerkdienst 10.00 uur

Predikanten Ds. R.A. Wouda, Kerkweg 1, tel. 405855 (do. vrije dag)
e-mail: r.a.wouda@gmail.com
Ds. M.F. Meeder-van Hof, Diefdijk 3, 4141 MD Leerdam,
Tel. (0345) 619932, e-mail: mfmhdhof@hotmail.com

Scriba ouderling-scriba: Cor Polak, tel. 403473
e-mail: scriba@gknieuwendijk.nl

Kerkelijk Bureau Voor aangifte van doop, kerkelijke huwelijksbevestiging, adreswijziging
etc. bij: Ina van der Mooren, Dijkje 7A, tel. 403045
e-mail: kerkelijkbureau@gknieuwendijk.nl

Koster tijdens erediensten: 06 - 30 76 49 39
e-mail: koster@gknieuwendijk.nl

Beheerder (tijdelijk) Teus voor den Dag, tel. 402763
Kerkgebouwen

Kerkradio Jes Walraven, Oslopark 6, tel. 401908
Jan van Erp, Pr. Beatrixlaan 3, tel. 402593

Kerkauto Marco en Arja Groenenberg, Rijksweg 77c, tel. 403658

CvK Secr.: H. Vink, Zandsteeg 41, tel. 403974
Penningmeester: Wim Colijn, Singel 3, tel. 401842 e-mail:
wimcolijn@gmail.com

Bank- en girorekeningen

CVK NL97RBRB0791812294 SNS / NL78RABO0301505012 RABO /
NL57INGB0001077052 ING

Diaconie NL90RABO0301511586 RABO
ZWO NL35RABO0301545944 RABO

Nieuwsbrief Berichten voor de Nieuwsbrief inleveren bij: Heidi Oldenburg, Rijksweg 15,
tel. 404363, e-mail: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl. Graag donderdag vóór
17.00 uur.

Redactie Marco Groenenberg, Wilma van Gammeren-Scheffers,
Kerkklanken Arie Strik.

Inleveren kopij Tot uiterlijk **maandag 28 mei 2018** vóór 18.00 uur bij:
Arie Strik, Dahliastraat 38, 4255JJ, tel. 403721
e-mail: redactie@gknieuwendijk.nl

Hoveniersbedrijf Arjan van Rosmalen

- *Ontwerp en aanleg van uw tuin
- * Onderhoud van uw tuin
- * Levering van o.a. planten en bomen



Bereklaauw 8
4251 KS Werkendam
Mob: 06-28720324
Tel: 0183-505582

ROAD INBOEDELZORG V.O.F.

Voor het Op- & Ontruimen van: Huizen
Seniorenwoningen
Bedrijfspannen
Appartementen
Kantoren
Enz.

Ook voor het opruimen van Stormschade's en Tuinen.

Bel voor vrijblijvende informatie 06-42089900

Of kijk op WWW.ROADINBOEDELZORG.NL