

MEDITATIE

Een zegen

God zegt:

'Ik was er al, voordat jij er was.
Ik schiep jou als beeld van mijn beeld.
Ik omhulde jou met de mantel van mijn liefde.
Ik beademde jouw geest met mijn Geest.
Ik legde mijn Woord in jouw spreken.
Ik schonk jouw ogen mijn licht.
Ik zaaide mijn wijsheid in jouw verstand.

Ik gaf je alles wat levensnoodzakelijk is.
Ik ben jouw bron, de grond van jouw bestaan.

Met naam en toenaam (zo zoals je bent) ken Ik je
en ben Ik bij je, want zo wil Ik genoemd worden -
en jouw naam staat geschreven
in de palm van mijn hand:

Ik ben bij je, wanneer je eenzaam bent.
Ik ben bij je, als angsten je kwellen.
Ik ben bij je, als de kracht van je lichaam breekt.
Ik ben bij je, als de twijfel aan je knaagt.
Ik ben bij je, als het verdriet in je ogen woont.
Ik ben bij je, als de duisternis zich om jou sluit.
Ik ben bij je, als de rivier van zorgen jou overspoelt.
Ik ben bij je, als alle wegen zijn stukgelopen.
Ik ben bij je, waar je gaat of staat.
Ik ben bij je, in vreugde en voorspoed.
Ik ben bij je, in nood en dood.

Gezegend (en tot een zegen) ben je als je daarop
vertrouwt - en zo ook zelf mensen nabij bent!'

In de naam van
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

[Op verzoek deze bij tijden gebruikte zegen weer eens op schrift. raw]

VAN DE REDACTIE

Het kostte dit keer wat moeite om Kerkklanken tijdig bij de drukker te krijgen, en vervolgens bij u als lezer, maar met vereende krachten zijn we hier weer in geslaagd.

Zoals u wellicht weet is vanaf 25 mei de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze verordening moet ervoor zorgen dat de privacy van burgers wordt beschermd. Die bescherming geldt ook voor onze gemeenteleden. En dat betekent ook nog wel iets voor ons als redactie van het kerkblad. Het dossier AVG is onderwerp van onderzoek binnen het college van kerkrentmeesters. Voorzitter Eli Vos houdt zich hier persoonlijk mee bezig. Als redactie wachten wij zijn onderzoek en aanbevelingen vol vertrouwen af. Mocht dit gevolgen hebben voor ons blad en voor u als gemeentelid, dan leest u dit vanzelf in dit blad.

Het blad is weer meer dan gevuld. Silvère van Welsenis heeft een Bijbelwoordzoeker gemaakt. Wat ons betreft: dat smaakt naar meer. Wij wensen u dan ook weer veel lees- en puzzelplezier toe.

De deadline voor de eerstvolgende editie (het vakantienummer alweer) is maandag 25 juni. Copy kan via mail worden aangeleverd redactie@gknieuwendijk.nl of de brievenbus van Dahliastraat 38. Veel leesplezier.

Van de redactie



VAN DE VOORZITTER

Op zondag 27 mei heb ik onderstaand stukje na afscheid en bevestigen ambtsdragers voorgedragen. Mede doordat het op een of andere manier niet voor iedereen verstaanbaar was, is het hier nog een keer te lezen.

Een paar maanden geleden zag ik op televisie iemand met een T-shirt lopen, waarop de tekst 'Als het vuur dooft, komen de wolven', stond gedrukt. Op de een of andere manier trok die tekst mij aan. Ik heb die tekst op een briefje geschreven en in de la gelegd, met de gedachte dat die misschien nog wel een keer van pas kon komen. Nou, die gelegenheid doet zich vandaag voor. Ik heb gezocht naar de oorsprong van de genoemde tekst. Het blijkt uit een

nummer van het inmiddels gestopte duo Acda en de Munnik te komen, met de titel "Als het vuur gedoofd is". Mijn muziekkennis is blijkbaar te beperkt om die link in één keer te leggen. Zo kwam ik ook te weten dat Acda en de Munnik goed zijn in teksten schrijven met een diepere betekenis, dieper dan je op het eerste gehoor zou zeggen. In dit lied is de hoofdpersoon Herman, die in een park zittend, tot de conclusie is gekomen dat hij eigenlijk alles wat hij ooit had willen doen in zijn leven nooit heeft gedaan en het er nu eigenlijk te laat voor is. Als het vuur gedoofd is, komen de wolven. Dat klinkt beangstigend, als een gesloten boek. In ieder geval voor deze Herman.

Toch kan ik het niet nalaten, iets breder naar deze tekstregel te kijken. En dan begin ik bij de periode waarin ik nog een ventje was en met mijn vriendjes na schooltijd druk was met voetballen, hutten bouwen, oorlogje voeren en fikkie stoken. Wij, van de Rijksweg, waren de besten in het bouwen van hutten, wonnen elke oorlog en maakten de grootste en krachtigste kampvuren. Deze vuren waren zo mooi van opbouw, dat de overgebleven resten de andere dag nog na smeulden. Het vuur was niet uitgedoofd en hoefde maar een beetje aangeblazen te worden om de vlammen weer zichtbaar te maken. We waren er trots op dat wij controle over dit vuur hadden. Toevallig stond er vorige week een artikel in een dagblad waarin de aantrekkingskracht van vuur werd weergegeven. Het hebben van controle over deze potentieel verwoestende natuurkracht werd genoemd. Een mens is daar op de een of andere manier behendig in. Die behendigheid is iets waar mensen zich mee onderscheiden van dieren. Er is sprake van een heus kampvuurgevoel. Als mensen samen bij het vuur zitten ontstaat er verbondenheid en openhartigheid.

Vorige week stonden we stil bij Pinksteren, het feest van het vuur. God stort zijn Geest uit over alles wat leeft. Dat gaat gepaard met wind en vuur, de tekenen die aangeven dat God zelf naar de mensen komt, aan hen verschijnt. God openbaart zich aan gewone, doodgewone mensen, die in een huis bijeen zijn. Dat gebeurde toen, dat gebeurde door al de eeuwen heen en dat gebeurt vandaag de dag nog steeds. De Geest van God is in de mens, waardoor die mensen op verschillende manieren worden geïnspireerd en kracht ontvangen. En dan wordt er gesproken over de 'vrucht' van de Geest: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Alhoewel deze vruchten voor het oprapen liggen, moeten we er wel iets voor doen om ervan te proeven. Oefening baart dan kunst. Er moet hout op het vuur. Doen we dat niet, dan worden de vlammen kleiner en dooft het vuur. 'Als het vuur gedoofd is komen de wolven'. Wat een geluk dat God aanwezig wil zijn in het leven van gelovigen, dat Hij richting wil geven aan ons leven, aan onze gemeente, aan onze kerkenraad, aan onze ambtsdragers. Wat boffen wij, dat we mogen beschikken over het machtige wapen van de Geest, dat zorgt voor deze verbinding met God, maar ons ook onderling verbindt. Hierdoor blijft het vuurtje brandend.

Ook een kerkenraad kan niet zonder een brandend vuurtje. De voornaamste taak van de kerkenraad is het leiding geven aan de gemeente. Ieder lid van de kerkenraad draagt hieraan bij, met als doel: de groei van de gemeente in geloof, hoop en liefde. Elke ambtsdrager beschikt over de eigen mogelijkheden en talenten. Die mogen ingezet worden ten behoeve van het kerkelijke werk binnen, maar ook buiten deze gemeente. Onderling vertrouwen is daarbij van het grootste belang. Niet alleen binnen de kerkenraad moet er een vertrouwensband ontstaan en groeien. Noodzakelijk is ook dat ervan uit de gemeente vertrouwen is in de aangestelde ambtsdragers. Maar ook andersom. Vertrouwen van de leiding in de leden en van de leden in de leiding. Het vuur moet als het ware van twee zijden opgepookt worden. Samen betrokken zijn en werken aan een wederzijds gedeeld doel. Zo ontstaat er inspiratie en binding, waardoor het vuur niet te doven is.

De kerkenraad wisselt van samenstelling. Arie, Cees, Erik, Herma, Martijn en Teus. Jullie hebben er heel wat dienstjaren op zitten. Voor Cees en Teus is het zelfs Full house geworden (3 keer 4 jaar). Een machtig mooie mijlpaal. Verschillend van karakter, ieder in zijn of haar vakgebied en breder binnen de kerkenraad, hebben jullie je ambt en taak op je eigen wijze gestalte gegeven en je persoonlijke inbreng gehad. Altijd met de intentie er het beste van te maken. Altijd met goede bedoelingen, altijd werkend aan het kampvuurgevoel. Door jullie inzet is er steeds hout op het vuur gegooid, is het aanblazen nooit gestopt. De hierdoor ontstane warmte heeft de kerkenraad en de gemeente goed gedaan. Wij zijn dankbaar dat jullie voor dit werk kracht hebben ontvangen. Wij zullen jullie missen!

Daniël, Jan, Marianne en Thea. Dankbaar hebben wij het jawoord ontvangen. Er is vreugde over de ontvangen moed om tot deze keuze te komen. Aan iets nieuws beginnen. Je geroepen te weten door de gemeente én door God en mee te werken aan de opbouw van de kerk, het is niet niks. Deel uitmaken van de kerkenraad is iets om kippenviel van te krijgen. Da's echt waar, maar het is warempel lang niet altijd gemakkelijk om een kerk te besturen, om een lid van de kerkenraad te zijn. Het vuur wordt van alle kanten bedreigd. En dan die last op je schouders om het brandend te houden. Gelukkig sta je daar niet alleen in. Je wordt ondersteund en geholpen door collega's, door gemeenteleden, maar bovenal door de grote leider God. Vergeet dat nooit.

De structuur van een kerkenraad kan niet zonder kennis en ervaring. Het is zeer wenselijk dat deze bekwaamheden in de juiste verhouding aanwezig zijn. Daarom zijn wij ontzettend blij dat jij, Joke nog een jaar verder wilt als jeugdouderling. Een moedige keuze, die een dikke duim verdient. Datzelfde geldt voor jullie, Eli en Wim, omdat je hebt aangegeven nog een periode als kerkrentmeester beschikbaar te willen zijn.

Ondersteuning vanuit de gemeente is zeer waardevol. Zonder de meedenkende, stimulerende, adviserende en motiverende rol vanuit de gemeente is het uitermate lastig voor een kerkenraad om alle taken te vervullen. Wijkmedewerkers ondersteunen het pastoraat op een zeer waardevolle wijze. Het is dan ook verheugend dat Arja, Herma en Marco deze rol op zich willen nemen.

Als ventje was ik er trots op controle over het kampvuur te hebben. Als voorzitter van de kerkenraad ben ik er trots op dat er binnen deze gemeente van alles aan gedaan wordt om het vuurtje brandende te houden. Dat gaat niet vanzelf. Daar is bezieling voor nodig. Het is mooi om te zien dat er steeds weer gemeenteleden aanhaken, zin krijgen om mee te doen. De bezieling van de één wekt de bezieling van de ander op. In vertrouwen mogen we bovendien nog weten dat we bekleed worden met kracht van boven. Als we zo in vlam raken zal het vuur nooit doven en is er geen ruimte voor de wolven.

VANUIT DE KERKENRAAD

Moderamen Kerkenraad: Jaap van Elzelingen, preses
Anita Kiezebrink-Bezemer, jeugdouderling
pastoraal ouderling, nog open ...
Cor Polak, scriba
Jan van der Schuit, vanuit het CvK
Joke Wijnands-van der Linde, Diaconie
René Wouda, predikant

Scribaat Kerkenraad: Email: scriba@gknieuwendijk.nl

Predikanten: ds. M.F. Meeder-van Hof
Diefdijk 3, 4141 MD Leerdam
tel. 0345 619932; email: mfmdhof@hotmail.com

ds. R.A. Wouda
Kerkweg 1, 4255 GA Nieuwendijk
tel. 0183 405855; email: r.a.wouda@gmail.com

Voor wijkindelingen, contactouderlingen en andere pastorale bezoekers, zie de overzichten in de Jaargids van september jl.

Vergaderingen

Kerkenraad	dinsdag 12 juni, 19.45 uur, De Hoeksteen
Moderamen	dinsdag 3 juli, 19.45 uur, De Hoeksteen
Kerkenraadsuitje:	zaterdag 7 juli

Vakantie ds. Meeder-van Hof: 2 t/m 17 juni

Vakantie ds. Wouda: 23 juli t/m 12 augustus

De nieuwe kerkenraad

Op zondag 27 mei jl. heeft er 'wisseling van de wacht' plaatsgevonden. Afgetreden zijn: Teus voor den Dag (ouderling-kerkrentmeester), Arie Groenevelt (diaken), Erik Kraaij (wijkouderling), Cees de Rooij (ouderling-kerkrentmeester), Martijn van Vliet (diaken) en Herma Wouda (wijkouderling; gaat wel verder als wijkmedewerkster). We danken hen allen voor hun *jarenlange inzet!*

De ambtsperiode van Jaap van Elzelingen (ouderling-preses) en Joke de With (jeugdouderling) wordt verlengd.

De nieuwe ambtsdragers zijn: Marianne Ebert (diaken), Daniël Grobecker (jeugdouderling), Thea Hoeke (wijkouderling) en Jan van der Schuit (ouderling-kerkrentmeester; nu al kerkrentmeester). *Welkom in ons midden!*

Voorts hebben in het *College van Kerkrentmeesters* Wim Colijn en Eli Vos zich voor een nieuwe periode beschikbaar gesteld en komen in het *Pastorale Team* Marco en Arja Groenenberg-Prins (en Herma Wouda) als wijkmedewerker het team versterken. *Bedankt daarvoor!*

De nieuwe indeling van het pastorale team moet nog besproken worden. Info daarover vindt u in de volgende Kerklanken en in de nieuwe kerkgids.

Jeugd-Jongeren-Jongen Gezinnen-Traject

De werkgroep heeft alle aangedragen input vanuit de ontmoetingsavond met de desbetreffende doelgroepen doorgenomen. Het is bijna niet mogelijk alle aangedragen input op korte termijn te behandelen. Daarom is er bewust gekozen voor een aantal speerpunten, die de basis moeten gaan vormen van het toekomstige jeugd- en jongerenbeleid. Op de bewuste ontmoetingsavond zijn vijf thema's aan de orde gekomen. Hieronder is per thema de input weergegeven:

Input gemeente: Wat vinden jullie fijn aan onze gemeente?

- Je voelt je er welkom – mensen naar je kijken – omzien naar elkaar
- Redelijke groep die goed met elkaar omgaat – collectief – meelevende groep
- Met elkaar gezellig hebben (zou groter moeten zijn)
- Koffiedrinken na de dienst
- Startzondag laagdrempelig

- Gebruik van jaarthema
- Mooie buitenkerkelijke activiteiten (Geocache/tentdienst/samen geloven groep)
- Blijven proberen nieuwe dingen te organiseren (proberen iets opbouwen – geocaching)
- Gedenken – tafel met stenen (extra symbool), rozen – meer houvast door voorwerp/respectvol
- Er zijn veel mensen actief; meerdere kosters werkt wel
- Gebruiken en tradities
- Lectoren
- Beamergebruik
- Fijn dat kinderen naar voren worden geroepen
- Predikanten
- Kerk probeert te luisteren naar verschillende groepen en organiseert activiteiten voor diverse groepen
- Inzicht in noodzaak jeugd
- Kindernevendienst en creche
- Kerklanken
- Kerkdienst
- Chute heel fijn – voor de ontwikkeling
- Jeugddiensten – 4tune – niet voorspelbaar
- Tentdienst – band, muziek, begint later, duurt niet lang
- Na afloop van de dienst in chutelokaal
- Filmavonden

Input gemeente: Wat missen jullie in onze gemeente?

- Passie tijdens het zingen
- Het vieren
- Balans tussen evangelisch en onze diensten
- “Energie” – wil iedereen wel – is het hier gewoonte
- Teksten van liederen die veranderen
- Jeugddiensten (maar we zien er tegenop het te regelen)
- Samen met Almkerk een dienst organiseren
- Avonddienst
- Chute is niet echt duidelijk aanwezig
- WhatsApp groep
- Ned. 1 – chinees, spreekt erg aan, gericht op jeugd
- Als er iets positiefs is wordt dit door ouderen als negatief ervaren
- Niet te hedendaags
- Jeugddiensten – groepsapp naar Almkerk toe?
- Vernieuwende sprekers
- Jonge mensen
- Band (hoeft niet elke week)
- Moderne liederen/opwekking

- Aansprekendere sprekers/visuele ondersteuning (steekwoorden) beamer
- Uitleg over sommige activiteiten (o.a. wat is een vesperdienst)
- Meer activiteiten met elkaar – elkaar meer motiveren
- Ledenvergadering te saai – altijd op woensdagavond
- Nieuwe dingen /ideeën proberen door kerkenraad/denken in oplossingen
- Meer avonden brainstormen met de hele gemeente + blijven herhalen + gespreksgroep
- Communicatie hoe vaak/waarover/vooruit – ook over taken/vrijwilligerswerk
- Groepjes maken het voor nieuwkomers vaak lastig om ertussen te komen/worden mensen wel welkom geheten?
- Geloofsopvoeding/samen opvoeden – voor toekomstige/jonge ouders
- Vertrouwenspersoon/aanspreekpunt voor jeugd/jongeren
- Te veel aandacht in memoriam ten opzichte van positieve/opgewekte zaken
- Initiatief wordt tegengehouden, omdat jongeren bang zijn een dienst te moeten organiseren.
- Missen van gespreksgroepen
- Toepassen van dagelijkse praktijk in ons geloof/meer actualiteit in de dienst
- Preek in 2-en, sterk inkorten, meer filmpje/beelden e.d.
- Onbekendere liederen trainen (bv met YouTube)
- Meer media gebruiken (YouTube, meer filmpjes, meer met internet/beamer)
- Samenwerking met bv. hervormden

Input gemeente: Wat vinden jullie belangrijk aan de kerkdienst

- Tempo van het orgel
- Meer opwekking/muziek/band
- Kom om gevoed te worden – maar wel sprekend, dat je iets mee kunt nemen dat je het thuis nog weet.
- Meer digitale media gebruiken
- Meer uitnodigen voor koffie na de dienst
- Preek meer gericht anno nu/praktisch/handvatten voor dagelijks leven/actualiteit betrekken / concreter / vooraf lijn aangeven
- Schriftlezing vaker in de preek betrekken
- Identificeren met je eigen leven
- Invulling dienst: meer voor elk wat wils
- Preek meer aansprekend – evt. ook met hi light kernwoorden beamer
- Wel traditionele vormgeving – zegen etc.
- Crèche naar binnen voor zegen
- Avondmaal – meer tijd tussen wijn en brood

Input gemeente: Wat vinden jullie belangrijk aan het jeugdwerk

- Tienerdienst is saai – vragen stellen werkt niet, liever samen in groepjes
- Werkjes meestal hetzelfde
- Wat actiever – bij blinde ook echt blinddoeken
- Catechese – anderen ook huiscatechese
- Woensdagclub – vrije middag – liever anders
- Kamp – leiding niet in de kerk – geen Kerkkamp??
- Samen als kinderen geloven/leven – zeer belangrijk (catechisatie/clubwerk/knd/creche)
- Verbinding tussen jeugd en oudere generatie
- Meer aandacht voor jonge ouders
- Communicatie t.a.v. crèche – laagdrempelig
- Lastig mensen te vinden, maar zeer belangrijk (kinderen zijn druk / lastig)
- Lastig met aparte stichting
- Belangrijk clubje te bieden/houden
- Gezelligheid – plek om elkaar te ontmoeten
- Idee is er dat de chute negatief beeld heeft
- Bij te weinig animo worden activiteiten vaak gestopt/afgezegd, dat is jammer
- Escaperoom /uitjes/zeer positief
- Betere “marketing” uitjes – op facebook? Iemand meenemen? Persoonlijk doorgeven

Input gemeente: Wat vinden jullie belangrijk aan de overige activiteiten van de gemeente

- Heel belangrijk – groepen kunnen verdieping geven (binnen kerk luisteren en buiten kerk in gesprek)
- Chute weinig kerkelijk? Hoe is dat in de tienerdienst?
- Tentdienst super
- Samen zijn na de dienst
- Aandacht voor afhakers – bv in Westerhei
- Digitale nieuwsbrief/emailadressen – meer mail met agenda / nieuwsbrief digitaal / meer info daarop
- Samen geloven groep op de nieuwsbrief – meer bekendheid aan geven
- Internet/facebook – hier actiever mee omgaan
- Bijbelstudiegroep
- Blijf richten op kwantiteit i.p.v. kwaliteit.

De uit de input voortkomende speerpunten zijn als volgt ingekaderd:

- Plannen voor de doelgroep leeftijd 20-
- Plannen voor de kerkdiensten
- Plannen voor de ontmoeting door de week voor leeftijd 20+
- Communicatie algemeen.

Op de kerkenraadsvergadering van jongstleden 17 mei zijn de plannen voor de doelgroep leeftijd 20- en leeftijd 20 + besproken. De plannen /voorstellen vanuit het werkgroepje omvatten:

Voor doelgroep leeftijd 20-

- Een vorm van catechese/scholing tijdens de kindernevendienst (groep 5 t/m 8) verzorgen
- De gewone catechese mogelijk laten vervallen, zodat de predikanten alleen nog een rol m.b.t. de belijdeniscatechisatie hebben.
- 1x per avond een bijeenkomst voor jeugd en jongeren met een jongerenwerker (inhuur) bv. vrijdagavond of zondagavond (6-11 jaar en 12+)
- Op deze manier hopen we ook het clubwerk, waar een gat is gevallen afgelopen jaar, weer op te vangen

Besluit kerkenraad:

T.a.v. de doelgroep 20- zal de nadruk vooral gelegd worden op het maken van een kwaliteitsslag. In overleg met de leiding van de Kindernevendienst en de Tienerdienst zal overlegd gaan worden over de wijze waarop er meer inhoud aan deze vormen gegeven kan worden. Het is de bedoeling ook ouders bij dit overleg te betrekken. Er wordt gezocht naar een model, waarin een moderne manier van Catechese wordt uitgewerkt. In overleg met Martin de Groot zal er gesproken worden over de invulling van de vrijdag- of zondagavond. De jeugdouders en de predikanten gaan hier mee aan de slag.

Ontmoeting door de week leeftijd 20+

- Samen geloven groep loopt goed – kijken waar dit uit te bouwen is (geen organisatie vanuit predikanten/kerkenraad)
 - o Budget beschikbaar stellen (ook voor onderlinge verbondenheid – lief en leed – boekje bij trouwen/dopen)
 - o Activiteiten waar deze doelgroep op zit te wachten (verdiepende onderwerpen). Door budget is er ook mogelijkheid sprekers uit te nodigen
 - o Deze groep verantwoordelijkheid geven om gespreksavonden en activiteiten (Geocachen) te organiseren en sprekers (bijvoorbeeld predikant) uit te nodigen

Besluit kerkenraad:

Zoveel als mogelijk ondersteunend zijn, zonder de 'zelfstandigheid' van de groep aan te tasten. Dit geldt ook voor het groeiproces van deze gespreksgroep. Er wordt in overleg met het CvK budget beschikbaar gesteld, zodat de groep mogelijkheden heeft om activiteiten te organiseren. Groep is daar zelf verantwoordelijk voor.

Op een volgende kerkenraadsvergadering komen de onderdelen Kerkdienst en Communicatie aan bod.

Tevens zal dan de voortgang van het Jeugd-Jongeren-Jonge Gezinnen-Traject worden besproken.

Wordt vervolgd.

ZWO

Collecte Werelddiaconaat 10 juni 2018

Bijeenhouden biedt jongeren toekomst.

Veel jongeren die in Guatemala tot de Maya-bevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. Vredescentrum Barbara Ford, partner van Kerk in Actie, biedt deze jongeren daarom een vakopleiding aan. Ze krijgen bijvoorbeeld een imkersopleiding of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt hen samen in coöperaties, waar ze gezamenlijk een onderneming starten. Ook leren de jongeren op te komen voor hun rechten. Ze krijgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren. Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in (mensen)rechten, en hen zo hoop geven op een goede toekomst. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie Vredescentrum Barbara Ford en andere werelddiaconale projecten.

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat juni.

Meer informatie: www.kerkinactie.nl/bijhouden

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

JEUGD

Hoi allemaal,

Er is weer veel gedaan en we zijn ons langzaam aan het voorbereiden op de zomermaanden. Juni zullen we vooral gebruiken om te overleggen in de nieuwe samenstelling (met Daniel als nieuwe jeugdouderling) en plannen maken voor het komende winterseizoen. Er zijn veel mooie, nieuwe

initiatieven en ideetjes waarover we jullie uiteraard op de hoogte zullen houden.

We zullen gaan overleggen over de opzet van de kindernevendienst, over het clubwerk voor de leeftijden 6 t/m 12 jaar, over de catechese en over het vormen van een nieuwe jeugddienstcommissie. Er zijn dus volop ontwikkelingen. We zoeken echter overal nog mensen die willen meedenken, willen meehelpen en willen meebouwen aan de toekomst van onze jeugd in onze kerk, dus voel je hier iets voor aarzel niet om ons aan te schieten.

Qua gezinsdiensten hopen we 10 juni een mooie tentdienst met elkaar te beleven en op 2 september zullen we met het koor Gospel Unlimited uit Sliedrecht een gezinsdienst in elkaar zetten.

We hopen jullie voor de zomer nog een keer een update te kunnen geven van diverse ontwikkelingen. Mocht je vragen hebben of ons willen ondersteunen dan horen we graag van je! (jeugd@gknieuwendijk.nl / 06-10639448 / of schiet ons aan in de kerk.

Groetjes, Joke, Daniel en Anita

UIT DE GEMEENTE

Huwelijksjubilea

Echtparen die in de komende periode 25, 40, 45, 50, 55 enz. jaar getrouwd zijn.

Juni:

- | | | |
|-----|-----------------------------------|---------|
| 23. | Biesheuvel-Verweij (Kildijk 9) | 25 jaar |
| 29. | Van Zanten-van Veen (Boomgaard 5) | 40 jaar |

Juli:

- | | | |
|-----|--------------------------------|---------|
| 31. | Groeneveld-Vink (Zandsteeg 66) | 55 jaar |
|-----|--------------------------------|---------|

Alle echtparen hiermee alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen over hun verdere levensweg, in voor- en tegenspoed, toe gebeden!

Huwelijk Henri Verhagen en Marjolein van den Berg

Op vrijdag 1 juni jl. zijn Henri en Marjolein (Kafappel 13) in het huwelijk getreden. De huwelijksinzegening vond plaats in de Hervormde kerk van Babyloniënbroek. Een feestelijke, bemoedigende dienst aan het begin van hun gezamenlijke levensweg. Ook vanaf deze plaats: *Goede reis!*

Verjaardagen 75+

De volgende gemeenteleden van 75 jaar of (veel) ouder hopen in de komende periode hun verjaardag te vieren:

Juni:

3.	J.A. Groeneveld-Vink (Zandsteeg 66)	80 jaar
8.	C. Scheffers-van den Boom (Rijksweg 109-004)	78 jaar
12.	J.H. Ippel (Anemoonstraat 45)	83 jaar
13.	J.C. de Graaf (Vijverstraat 2a)	80 jaar
19.	B.B. Dekker (Biesboschstraat 10)	81 jaar
20.	C. Boterblom (Amaryllishof 12)	76 jaar
20.	L.K.A. Colijn (Van der Steltstraat 1)	75 jaar
20.	D. Tolenaars-Groeneveld (Schenkeldijk 3))	86 jaar
24.	A.C. Visser-van Noorloos (Pr. Beatrixlaan 9)	79 jaar
26.	W. van Breugel-Nederlof (Rijksweg 109-108)	84 jaar
26.	L. van Maastricht-van Noorloos (Biesboschstraat 8)	81 jaar
27.	A van Noorloos (Singel 12)	83 jaar
29.	P. Ippel (p/a Rijksweg 109-102)	86 jaar

Juli:

3.	J. van der Stelt (Amaryllishof 1)	89 jaar
4.	M.A. Groeneveld (Vijverstraat 26)	79 jaar
4.	G. van Noorloos-van der Wiel (Dahliastraat 40)	81 jaar
11.	K. Tuinstra (Dahliastraat 5)	87 jaar
13.	B. Colijn (Van der Steltstraat 14)	88 jaar
14.	M.E. Keller-van Helden (Midgraaf 4)	77 jaar
16.	M.N. van Breugel (Anemoonstraat 43)	82 jaar
17.	L.A. Lagrouw-de Bok (Eemstraat 13)	76 jaar
21.	N. Groenevelt (Anemoonstraat 68)	84 jaar
23.	H. van Breugel (p/a Transvaal 31, 4254 BB Sleenwijk)	91 jaar
23.	A. Lagrouw-Ouwerkerk (Amaryllishof 6)	76 jaar
26.	M.J. Oldenburg-van Hemert (Dahliastraat 102)	79 jaar
28.	G.J. Koot-van den Heuvel (Steurstraat 28)	76 jaar

Wij feliciteren hen hiermee (alvast) van harte, wensen hen een goede verjaardag en bidden hen Gods bemoediging en zegen toe bij de vreugden en het verdriet op hun verdere levensweg.

In memoriam Dina van Delzen

Op maandag 23 april overleed in verpleeghuis Altenahove *Hendriena Maria van Delzen*. *Dina van Delzen* is 93 jaar geworden.

Bij haar begrafenis op zaterdag 28 april sprak haar broer Kees het volgende In memoriam uit: 'Dina werd als zesde kind geboren in een gezin met later negen kinderen. Daar ik nummer 8 was, weet ik hoe het was om in dat gezin op te groeien. Het is de basis geweest voor zowel Dina's als mijn leven. Men

zegt vaak dat het gezin de hoeksteen is van de samenleving. In ieder geval is het bepalend voor het latere leven van een kind.

Wij groeiden op in een christelijk gezin. Ieder van ons had een vaste plaats aan tafel. Iedere maaltijd begonnen wij met stil gebed. Bij de warme maaltijd bad mijn vader het Onze Vader, las na het eten een hoofdstuk voor uit de Bijbel en eindigde met dankgebed. Op zondag las hij altijd de tekst waar de dominee in de kerkdienst over had gepreekt. Soms vroeg hij ons, voordat hij het Bijbelgedeelte ging lezen, over welke tekst de dominee had gepreekt. Dit kun je nu bijna niet geloven. Evenals vrijwel alle mensen in het dorp, gingen wij 's zondags twee keer naar de kerk. Het was alsof ons gehele gezin leefde binnen het raamwerk van de Tien Geboden. Dit klinkt streng en eng, maar het vormde een duidelijk kader en creëerde rust binnen een gezin bestaande uit elf verschillende persoonlijkheden. Wij ervoeren dit in ieder geval niet als een opgelegd systeem, maar als een vanzelfsprekendheid. Iedereen wist daardoor wat kon en wat niet kon, wat mocht en niet mocht. Een veilig gevoel. Persoonlijk heb ik er dan ook geen negatieve herinnering aan overgehouden

Dina is de enige van ons gezin die ongetrouwd is gebleven en daardoor nooit eigen kinderen heeft gekregen. Vooral het laatste vond ze heel jammer. Als compensatie hiervoor heeft ze veel liefde getoond voor veel kleine kinderen in onze familie. In lijn hiermee ligt ook het feit dat ze enige tijd kleuterleidster is geweest in 's Gravenmoer, waar ze, nota bene, op de fiets heenging. Helaas kwam hier een einde aan doordat ze geen diploma's had.

Terugziend op een leven probeer je te ontdekken wat de zin ervan is geweest. Ik zal proberen dit te doen voor Dina's leven. Uitgangspunt hierbij is dat ik van mening ben dat ieder leven zin heeft. De invloed van het gezin moet voor Dina heel groot zijn geweest, want zij is tot de dood van mijn beide ouders altijd bij hen gebleven en heeft hen verzorgd. Dit moet hier zeker genoemd worden en is, terugkijkend op haar leven, ongetwijfeld een van de dingen waarvoor zij heeft geleefd. Een belangrijk element. Naast de zorg voor onze ouders, heeft Dina vaak klaar gestaan bij noodsituaties in verschillende gezinnen van mijn zusters.

Er kwam een omkeer in haar leven toen ze letterlijk uit het huis ging om geheel zelfstandig en alleen verder te gaan. Soms lukte dat heel goed, was ze in haar eentje gelukkig, soms lukte dat minder. Wellicht was ze het gelukkigst in haar woning in de Dahliastraat. Ondanks dit, werd ze ongemerkt afhankelijker van hulp. Kort daarop verhuisde ze naar Almkerk en vervolgens naar Goezate in Werkendam, waar ze een mooie en goed gelegen kamer kreeg. Ook hier vond ze niet de rust. Uiteindelijk wilde ze terug naar Nieuwendijk en wist daar een appartement te krijgen in het Biesheuvelhuis. Met behulp van een aantal trouwe vriendinnen heeft ze daar enkele jaren met plezier gewoond. De buitenwereld merkte nauwelijks dat ze geestelijk langzaam achteruit ging. (Maar uiteindelijk werd opname in Altenahove onontkoombaar.)

En nu over Dina persoonlijk. Hoewel Dina over persoonlijke gevoelens en over haar geloof niet bepaald spraakzaam was, heb ik toch kans gezien om met haar te spreken over allerlei zaken, o.a. over veel details van haar begrafenis. Toen we het over de tekst op haar grafsteen hadden, maakte ze terloops (en gelukkig nadat ze de huidige tekst al had bepaald) een opmerking waar ik lang over heb nagedacht en die misschien toont hoe zij haar eigen plaats in de maatschappij soms heeft ervaren. Ze zei dat ze aanvankelijk op haar steen had willen zetten:

‘Ik heb in mijn leven alleen mogen toekijken vanaf de zijlijn.’

Ik had haar vertrouwen en jarenlang was ik haar ‘enige broer’. Ik heb haar beloofd (bij leven en welzijn) alles te regelen voor haar begrafenis. Ze heeft dat notarieel vastgelegd en mij gemachtigd dit te doen. Zij heeft eveneens notarieel bepaald dat haar geld naar de Kankerbestrijding gaat.

Ik wil mijn verhaal eindigen met dank aan iedereen die iets gedaan heeft om het leven van mijn zuster leefbaarder en blijer te maken. Dat zijn er velen, maar ik moet mij beperken slechts enkelen bij name te noemen. Dat zijn degenen die jarenlang en tot het einde toe Dina op een of andere manier hebben geholpen. Vooraf eerst de leiding van de afdeling Akkerwinde van Altenahoven in Almkerk. Ongelooflijk dat mensen het kunnen opbrengen om dagelijks met geestelijk gehandicapten om te gaan. Geweldig! Verder Jenny Ouwerkerk en haar zus Ali, die samen met Truus van Maastricht jarenlang eens per week bij Dina gingen koffiedrinken. Tenslotte de namen van de dames Ria Moree en Janny de Graaf: Ik kan nauwelijks woorden bedenken om aan te geven wat zij voor Dina hebben gedaan en betekend. Al deze mensen hebben laten zien wat Jezus bedoelde toen Hij zei ‘Heb je naaste lief als jezelf’. Om stil van te worden.’

(Kees van Delzen)

In memoriam Bertus van der Stelt

geboren 24 oktober 1924, overleden 26 april 2018, sinds 21 juni 2016
weduwnaar van Berbra van der Stelt – van der Stelt.

Bertus werd geboren in het grote gezin van der Stelt aan de Kil.

Hij werd timmerman. Op 3 juli 1953 trouwde hij met Berbra van der Stelt.

Ze gingen aan de Kil wonen, later aan de Zandsteeg en uiteindelijk in een bejaardenwoninkje aan de Van der Steltstraat.

Samen kregen ze een zoon Jan en 14 jaar later werd zoon Johan geboren.

Bertus ging graag naar het koor, zijn uitje op donderdag avond.

Door de crisis in de bouw kon hij al vroeg op zijn 56e met de vut. Er bleef genoeg te doen. Het werk op de begraafplaats deed hij met heel veel toewijding. Hij genoot van de komst van zijn kleinkinderen.

Ruim 7 jaar geleden was er groot verdriet om het overlijden van zoon Jan, nog maar 55 jaar oud.

Helaas ging het lopen steeds slechter, na verschillende operaties moest een stuk van Bertus' been afgezet worden. Uiteindelijk moest Bertus verzorgd worden in Altenahove. Berbra bezocht hem daar trouw iedere dag.

Afgelopen februari overleed schoonzus Hennie. En toen onbegrijpelijk kort na elkaar schoonzus Johanna en broer Jo. Een grote slag voor Bertus.

Op 26 april overleed Bertus zelf, geheel onverwacht. 1 mei namen we in de aula afscheid van een gezellig en opgeruimd mens die altijd bezig was en voor iedereen klaar stond. Een man die zelf graag zong: "Er is een God die hoort".

Mogen Johan en Roos, Lisette, Anne en Barbara, Ruben en Thomas zich getroost weten door onze God die ook hen hoort.

Ds. Ria Meeder – van Hof

In memoriam Aart van Vugt

22 augustus 1941 – 22 mei 2018

Op 22 mei overleed geheel onverwacht Aart van Vugt.

Samen met zijn vrouw Anneke woonde Aart in de Altenastraat 10. Aart is 76 jaar geworden.

Op 22 augustus 1941, tijdens de oorlog, werd Aart in Rijswijk geboren. Hij was de oudste in het grote gezin van Vugt dat 12 kinderen telde. 13 jaar oud ging Aart samen met vader werken in de griend, riet snijden. Later zou hij gaan werken als grondwerker en stratenmaker.

Op 13 november 1964 trouwde Aart met Anneke Broekhuizen.

Ze gingen wonen in een klein huisje aan de Buitendijk waar Ardy en Marjonne werden geboren. Het huisje werd te klein en ze verhuisden naar de nieuwbouw, de Altenastraat. De duiven, Aarts grootste hobby, verhuisden mee.

Aart werd een trotse grootvader en overgrootvader, die graag plaagde maar altijd voor hen klaar stond.

Op 59 leeftijd kon Aart met de VUT. Hij genoot van zijn duiven, 's zaterdags naar het voetbalveld, op de t.v. sport kijken. Er was ook veel verdriet, Aart moest afscheid nemen van 3 zussen en 3 broers. Nog maar zo kort geleden, 5 mei, overleed zusje Gerda.

Maandag 28 mei was er in de aula een dienst van Woord en gebed voorafgaand aan zijn begrafenis. Een dienst waarin Aart's passie voor duiven gememoreerd werd. Mogen Anneke, de kinderen, de klein- en achter kleinkinderen zich getroost weten met de gedachte dat Aart niet langer gekooid is maar naar het Licht gevlogen, "de mensen van voorbij zijn in het Licht zijn vrij".

Op de begraafplaats bij Aart's graf werden tot slot heel symbolisch een paar duiven los gelaten.....

Ds. Ria Meeder – van Hof

In memoriam Rie van Herwijnen-Dolislager

Op dinsdag 29 mei jl. overleed *Maria Pieterella van Herwijnen-Dolislager*, echtgenote van Jur van Herwijnen (Amaryllishof 23); *Rie van Herwijnen* is 81 jaar geworden.

Op de liturgie van de dankdienst voor haar leven, op zaterdag 2 juni jl., liet haar naaste familie het volgende In memoriam afdrucken:

‘Op 24 november 1936 werd Rie aan de Buitendijk in Nieuwendijk geboren. Ze heeft regelmatig aangegeven dat ze een heel erg goede jeugd heeft gehad. Haar moeder was tot het eind van haar leven haar beste vriendin. Rie kreeg 3 jongere broers Chris, Leen en Ad. Als oudste hielp ze haar ouders ook mee bij het opvoeden.

Op haar 16e ontmoette ze Jur, waar ze in 1958 mee is getrouwd. De rest van haar leven (dus 65 jaar!) zijn ze maatjes gebleven. In hun huis aan de Rijksweg hebben ze 55 jaar gewoond. Ze kreeg 3 zonen: Theo, Gertjan en Jurrijan en 3 schoondochters: Brenda, Ellen en Annet. Later kwamen er ook nog eens 6 kleinkinderen bij, waar ze erg van genoot. Ze kwamen ook dikwijls logeren en op bezoek in Nieuwendijk.

Rie was een gelovig mens. Al vanaf haar jonge jaren was het ‘Blijf bij me Heer’ een houvast in al haar moeilijke tijden. Ze bracht haar geloof ook in de praktijk: door mensen te helpen waar ze kon.

Ze was ook handig en creatief: kleding maken, haken en breien bleven tot het laatst toe haar favoriete hobby! Ook kon ze heerlijk koken en bakken.

Rie was een echt mensenmens, ze maakte makkelijk contact met mensen.

Ze was een goede, zorgzame en lieve vrouw die altijd voor iedereen klaarstond. Rie hield van haar kinderen, kleinkinderen, familie en iedereen in haar omgeving. Dit hebben we iedere dag gemerkt!

In 2015 zijn Jur en Rie, verhuisd naar de Amaryllishof, waar ze het ook enorm naar haar zin had. Ze hoopte er nog lang te mogen wonen.

In de tweede helft van 2017 begon Rie last te krijgen van zorgelijke gezondheidsklachten. Ze bleef lang hoop houden en keek uit naar herstel, zodat ze bijvoorbeeld weer kon fietsen met Jur. In de laatste periode gaf Rie aan dat ze dankbaar was voor haar liefdevolle leven. Toen ze hoorde dat kleindochter Anouk zwanger was, straalde ze van geluk. Haar eerste achterkleinkind!

Op 29 mei 2018 overleed Rie op de leeftijd van 81 jaar in het bijzijn van haar man en zonen. Rie was een groot voorbeeld voor ons allen! We zullen haar enorm missen!

Bij het afscheid hebben we 1 Korintiërs 13 gelezen, op Rie’s eigen verzoek.

Op een afscheidsbriefje had ze geschreven: *‘Ik heb heel veel liefde ontvangen. De mensen om mij heen zijn aardig, meelevend en goed voor mij geweest. Ik heb een liefdevol leven gehad, ook zorgen en verdriet gekend, maar de liefde overwint alles.’* En ook: *‘Geloof, hoop en liefde, maar de grootste daarvan is de liefde.’* Rie van Herwijnen geloofde *in* en hoopte *op* een liefde die *blijft*. Een liefde die voor haar ook een naam had. In een lied dat ze koesterde, heet het / heet Hij: ‘Mijn Jezus, ik hou van U’, ik noem U mijn vriend.’ In die liefde weten we haar geborgen. Moge die Liefde Jur, hun

kinderen en kleinkinderen (en allen die Rie hebben liefgehad) troost, moed en kracht geven!

Afwachten ...– het Centraal Schriftelijk Eindexamen

Voor alle scholieren die eindexamen hebben gedaan, is het nu tijd van (uitblazen) en afwachten. Heb je er goede hoop op? Vrees je het ergste? *Sterkte gewenst!* En al hoop ik dat het niet nodig is: succes bij een evt. herexamen!

Zogezegd (151)

‘In verband met het inkrachttreden van de nieuwe privacywet kan ik u officieel mededelen dat het biechtgeheim even absoluut blijft als voorheen.’

(*tweet* van pastoor Jan-Jaap van Peperstraten, Heemstede)

Ten slotte

Met een hartelijke groet vanuit de pastorie,
ds. R.A. Wouda (Tel. 405855; r.a.wouda@gmail.com)

VORMING EN TOERUSTING

VORMING EN TOERUSTING – Ideeën voor het volgende seizoen ...?

De catechisaties, gesprekskringen en toerustingsactiviteiten van dit winterseizoen zijn inmiddels grotendeels afgerond. We mogen terugzien op veel goede, opbouwende ontmoetingen. *Dank aan allen die daar hun bijdrage aan leverden!*

In de komende maanden zullen we ons bezinnen op het nieuwe jaarthema ‘**Kunst in de kerk**’ en plannen maken voor het volgende winterseizoen. *Aan die bezinning kunnen ook u en jij een bijdrage leveren!*

Vandaar de vraag: zijn er onderwerpen, thema’s, waar u/jij graag eens mee aan de slag zou willen? Heb je vragen waar je mee rondloopt en die je wel eens me anderen zou bespreken en doordenken?

Suggesties zijn van harte welkom!

Via r.a.wouda@gmail.com of 0183 405855.

Ds. Wouda

Gesprekskring

Het is goed om met elkaar na te denken over (geloofs-)onderwerpen die je bezig houden. Eén manier om dat te doen is door bij ons in de kring aan te sluiten. We komen in de regel minstens maandelijks bijeen, bij een van de deelnemers thuis. Tijd: 9.30-11.00 uur. Op de Nieuwsbrief staat t.z.t. de plek van samenkomst. Bellen/mailen kan ook: contactpersonen zijn Elly Polak (tel. 403473; email: elly_polak@hotmail.com) en Herma Wouda (tel. 405855; email: hermawouda@hotmail.com) *Iedereen is van harte welkom!*

GEZAMENLIJKE BIJEENKOMSTEN VOOR OUDEREN

Ouderenkring (Van der Steltstraat 16a)

Dit is een maandelijkse ontmoeting in Het Steunpunt, op een donderdagmiddag, van 15.00-16.15 uur. Er wordt meestal een (praktisch, eenvoudig) onderwerp gekozen, bedoeld om met elkaar in gesprek te komen. De kring wordt geleid door ds. Meeder-van Hof of ds. Wouda.

Ontmoetingsochtenden Jan Biesheuvel Dijkhuis (Rijksweg 109)

Deze maandelijkse ochtenden staan ook open voor niet-bewoners. De bijeenkomsten beginnen om 10.00 uur; vanaf 9.45 uur bent u welkom. De ochtenden worden geleid door ds. Van Ommeren of ds. Wouda. De laatste bijeenkomst voor de zomervakantie:

dinsdag 12 juni (ds. Wouda)

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Hierbij een overzicht van de collectenopbrengsten van april en mei 2018.

Zondag 1 april:

1. PKN/ J.O.P.: € 367,50
2. Algemeen kerkelijk arbeid: € 303,87
3. Deurcollecte MIVA: € 325,15
4. spaardoosjes tbv Kerk in Actie: € 263,89

Zondag 8 april:

1. Algemeen kerkelijke arbeid: € 261,95
2. Onderhoud orgel: € 203,90
3. Z.W.O. (busjes): € 120,40

Zondag 15 april:

1. Diaconie: € 296,55
2. Z.W.O: € 170,70
3. Z.W.O. (busjes): € 133,15

Zondag 22 april:

1. Algemeen kerkelijke arbeid: € 199,36
2. Kerkradio: € 202,55
3. Z.W.O. (busjes): € 136,95

Zondag 29 april:

1. Onderhoud gebouwen € 215,33
2. Algemeen kerkelijke arbeid: € 215,67
3. Z.W.O. (busjes): € 115,05

Zondag 6 mei:

1. Diaconie: € 191,17
2. Onderhoud orgel: € 185,80
3. Deurcollecte MIVA: € 166,26

Donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag):

1. Algemeen kerkelijke arbeid: € 74,65
2. Onderhoud gebouwen: € 56,95

Zondag 13 mei:

1. Jeugdwerk: € 346,99
2. Kerkklanken: € 291,11
3. Z.W.O. (busjes): € 152,05

Zondag 20 mei:

1. Kerk in Actie/Zending: € 404,62
2. Kerkklanken: € 191,84
3. Z.W.O. (busjes): € 125,30

Zondag 27 mei:

1. Algemeen kerkelijke arbeid: € 245,17
2. Kerkradio: € 185,90
3. Z.W.O. (busjes): € 124,45



Welkom nieuwe diaken, afscheid van onze vertrekkende diakenen.

Wij vinden het heel erg fijn dat we een nieuwe diaken mogen verwelkomen. Dankbaar zijn we dat Marianne Ebert het ambt van diaken op zich heeft genomen. Best een beetje spannend want het is haar eerste ambtsperiode. Maar ze gaat met vertrouwen aan haar ambt beginnen en dat vertrouwen mag er ook zijn! Wij hopen op een mooie en inspirerende tijd met elkaar, wetende dat we er niet alleen voor staan!

Natuurlijk willen wij onze afscheidnemende diakenen onze penningmeester Arie Groenevelt en Martijn van Vliet heel hartelijk bedanken voor hun inzet en betrokkenheid. Het waren goede en fijne jaren, zo hebben we een mooie en waardevolle tijd met elkaar mogen beleven. Dank jullie wel daarvoor!

Avondmaalscollecte van zondag 17 juni 2018

Net als voorgaande jaren willen wij als diaconieën van de Hervormde en Gereformeerde kerk rond de vakantie tijd een bedrag van € 70,- overmaken voor de minima hier in Nieuwendijk. Dit gaat in samenwerking met de gemeente Werkendam. Zij weten welke mensen er recht op hebben. En zorgen er dan ook voor dat het geld bij die mensen terecht komt. Het is in deze nog steeds onzekere tijd fijn om een extraatje te krijgen. Wij willen de Avondmaalscollecte hier voor bestemmen, en hem van harte bij u aanbevelen.

Bestemming deurcollecte derde kwartaal. Jeugdorp De Glind.

De Rudolphstichting richt zich met haar projecten op uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Soms hebben ze gedragsproblemen en/of een verstandelijke beperking. Door allerlei problemen kunnen zij niet meer thuis wonen. Alle projecten zijn er op gericht deze kinderen en jongeren een eerlijke kans op een hoopvolle toekomst te geven. Bij het opzetten van nieuwe projecten werkt de Rudolphstichting altijd samen met andere organisaties of personen. Zij hebben een directe relatie met het werkveld waarvoor het project is bedoeld. Dit garandeert dat een project echt waardevol is en dicht bij de behoefte staat van kinderen en jongeren die de hulp nodig hebben. In elk project werkt de Rudolphstichting toe naar verzelfstandiging, zodat het project ook zonder de financiële inbreng van de Rudolphstichting kan blijven bestaan. De Rudolphstichting investeert tijd, geld en kennis, maar verleent zelf geen uitvoerende zorg. Het doel is een omgeving te creëren waarin uithuisgeplaatste kinderen en jongeren zich

kunnen richten op hun toekomst. Sleutelwoorden die in alle projecten terugkomen:

- Kleinschaligheid
- Gewoon leven
- Mogelijkheden en behoeften van het kind centraal

Hetvakantiebureau.nl

Hetvakantiebureau.nl maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk (PSDV). PSDV wil eraan bijdragen dat mensen zich niet buitengesloten voelen. Daarom bieden zij in samenwerking met en steun van de Protestantse Kerk in Nederland vakantiemogelijkheden aan voor mensen voor wie het door ziekte, beperking of leeftijd niet vanzelfsprekend is om op vakantie te gaan. De vakanties hebben een open-christelijk karakter en zijn voor iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond, toegankelijk. Men viert vakanties in een van de vijf eigen (aangepaste) of twee gehuurde (aangepaste) accommodaties in Nederland

Hetvakantiebureau.nl is specialist in **senioren vakanties** en **zorgvakanties**. Deze zorgvakanties zijn begeleide vakanties voor mensen die in het dagelijks leven zorg of begeleiding nodig hebben. Zo'n 1.500 vrijwilligers per jaar maken deze vakanties mogelijk.

Deze vakanties staan bekend om hun goede sfeer, de ruimte die men als individu krijgt binnen de groep en het bijzondere contact tussen gast en vrijwilliger. Op de leestafel in de hal liggen brochures om mee te nemen.

KERKELIJK BUREAU

Gedoopt op 13 mei 2018

Finn Flikweert, geb.: 18-1-2018; zoon van Christiaan en Ilona Flikweert-de Bode, Dirkappel 15 (wijk 2)

Fien Ebert, geb.: 30-1-2018; dochter van Robin en Iris Ebert-van der Stelt, Eemstraat 7 (wijk 2).

Nina Sarah Onvlee, geb.: 6-2-2018; dochter van Sandra en Erik Onvlee-van Tilburg; Loevesteinlaan 27, Gorinchem (wijk 1).

Maud Noortje Brienen, geb.: 14-3-2018; dochter van Annemarije Lukkezen en Jelte Brienen, Vijverstraat 40 (wijk 3).

Overleden

Op 26 april 2018: Bertus van der Stelt, geb.: 26-10-1924; Rivierenland 1, 'Altenahove', Almkerk (wijk 5).

Op 22 mei 2018: Aart van Vugt, geb.: 22-8-1941; Altenastraat 10 (wijk 2).

Op 29 mei 2018: Maria Pieterella van Herwijnen-Dolislager, geb.: 24-11-1936, Amaryllishof 23 (wijk 3).

Ingekomen

Daniel Joseph Grobecker, bel. lid, De Graaff 34, Werkendam (wijk 1).

Verhuisd

Mw. E.G. Tinke; van Griendstraat 48 (wijk 2) naar Kafappel 8 (wijk 2).

Dhr. L.A.J. Sterrenburg; van Rijksweg 146 (wijk 4) naar Rijksweg 234 (wijk 4).

Mw. S. Busser-de Pender; van Dahliastraat 52 (wijk 3) naar Antonialaan 98, 4286 CW Almkerk (wijk 5). Dhr. H. Busser woont in Altenahove.

RONDJE KERKENRAAD

Waar is de kerkenraad allemaal mee bezig? Die vraag wordt weleens aan een kerkenraadslid gesteld. Middels deze rubriek wil de kerkenraad maandelijks een korte weergave geven van de zaken die worden besproken, zijn afgerond of nog gaan komen. Zo proberen wij de gemeente meer te betrekken bij het reilen en zeilen van de kerk.



Het is net of de maand mei plaats gemaakt heeft voor het weer van augustus. Erg warm, broeierig, klam en vochtig weer. De maand mei is nog nooit zo warm geweest. En steeds die zware regenbuien. Over klimaatsverandering gesproken. Voor de landbouw wordt het er allemaal niet gemakkelijker op. Plassen op de akkers doen de net boven maaiveld staande gewassen geen goed. De fruittelers kijken met angst en beven naar de buien, bang voor de enorme schade die hagel aan kan richten. Bermen en natuurterreinen staan volop in bloei. Helaas blijft het met de insectenstand bergafwaarts gaan.

Het einde van het kerkelijke seizoen is nu echt in zicht. De laatste vergaderingen worden ingepland, activiteiten afgerond. Toch wordt er al met een schuin oog naar het komende winterseizoen gekeken. Het vuurtje moet immers blijven branden. Sjapo voor de volhouders.

Wat speelt er:

- Op afgelopen zondag 27 mei zijn de nieuwe ambtsdragers bevestigd en is er afscheid genomen van de aftredende ambtsdragers. Op de voltallige kerkenraadsvergadering van 12 juni wordt officieel afscheid genomen van de aftreders en worden de nieuwe ambtsdragers welkom geheten. Aansluitend zal de kerkenraadsvergadering in de nieuwe samenstelling vervolg worden.
- De werkgroep Jeugd, Jongeren en Jonge Gezinnen heeft de input van de deelnemers aan de ontmoetingsavond uitgewerkt. Omdat het bijna

niet mogelijk is op korte termijn alle aangedragen input te behandelen is er bewust gekozen voor een aantal speerpunten, die dan de basis moeten gaan vormen voor het toekomstige jeugd- en jongerenbeleid. Deze speerpunten zijn omgezet in een viertal plannen: (1) Voor doelgroep leeftijd 20-. (2) Voor de kerkdiensten. (3) Voor ontmoeting door de week leeftijd 20+ (4) Voor communicatie algemeen. Op de kerkenraadsvergadering van 17 mei zijn de voorstellen/plannen nummer 1 en 3 besproken. Aansluitend op dit Rondje Kerkenraad is meer te lezen over het Jeugd-Jongeren en Jonge Gezinnen Traject.

- T.a.v. het Stiltecentrum is de afspraak gemaakt voorlopig met een simpele opzet te starten, zodat er nog niets verbouwd hoeft te worden. Na een proefperiode zal er geëvalueerd worden hoe verder te gaan. Zoals het er nu naar uitziet zal ergens in september van het Stiltecentrum gebruik gemaakt kunnen worden.
- Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, van kracht geworden. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet. De door ons gehanteerde ledenregistratie (LRP) voldoet aan de huidige eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het CvK heeft zich inmiddels uitgebreid verdiept in de nieuwe wetgeving en is doende een richtlijnenpakket op te stellen. Er is inmiddels een aandachtsfunctionaris binnen het CvK aangesteld (Eli Vos). Tevens is er besloten niet voor de muziek uit te lopen, maar de ontwikkelingen via de PKN nadrukkelijk te volgen.
- Er is nog steeds geen archivaris gevonden. De kerkenraad vindt het echter van belang dat de kerkelijke stukken op een juiste wijze worden gearchiveerd. Die taak is toebedeeld aan het CvK. Wie interesse heeft in de uitvoering van deze taak is van harte welkom.
- De wijkouderlingen zijn bereid de coördinatie van het bezoekwerk voor de Zusterkring op zich te nemen. Elke wijkouderling zal dit voor zijn of haar eigen wijk doen. Op het eerst volgende brede pastorale overleg zal dit met de Zusterkring doorgenomen worden. Daarnaast gaat de Diaconie de Zusterkring ondersteunen met de organisatie van het Kerstfeest voor ouderen.
- De predikanten en de wijkouderlingen buigen zich binnenkort over de indeling van de wijken. Dit vanwege het afgenomen aantal wijkouderlingen.

Wilt u of jij iets meer weten over deze genoemde punten? Neem gerust contact op met de scriba (Cor Polak) of de voorzitter (Jaap van Elzelingen) van de kerkenraad.

BIJ DE DIENSTEN

Avondgebed – elke woensdagavond van 19.00-19.30 uur

bij Marie van Vugt, Singel 6.

Zondag 10 juni 2018: Tentdienst

11.30 uur: Evangelisatiebijeenkomst voor jong en oud in de Feesttent aan de Singel. Thema: **Bidcoin**. Met muzikale medewerking van kinderen tienerkoor *Joy* en *Ladies Voices* uit Ridderkerk, o.l.v. Jennifer van den Hoek, en 'onze' fanfare *ONS*. Leiding: ds. R.A. Wouda

Collecten: 1. Kerk in Actie/werelddiaconaat; 2. Onderhoud gebouwen

Zondag 17 juni 2018: Avondmaalszondag

10.00 uur: *Viering Heilig Avondmaal*. Voorganger: ds. R.A. Wouda

14.30 uur: *Verkorte viering* in Het Steunpunt. Voorganger: ds. R.A. Wouda

Collecten: 1. Diaconie; 2. Algemeen kerkelijke arbeid

Zondag 24 juni 2018:

10.00 uur: Voorganger: ds. B. Ridder, Almkerk

18.30 uur: (kerkzaal) *Zangdienst*. Voorganger: ds. R.A. Wouda

Collecten: 1. ZWO; 2. Onderhoud gebouwen

Zondag 1 juli 2018:

10.00 uur: Voorganger: ds. A.W. Mol, Hendrik Ido Ambacht

Collecten: 1. Jeugdwerk; 2. Algemeen kerkelijke arbeid

Zondag 8 juli 2018:

10.00 uur: Afsluiting jaarthema 'Dankbaarheid' en 'afscheid' van de oudste KND-groep. Voorganger: ds. R.A. Wouda

Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Kerkklanken

Zondag 15 juli 2018: begin basisschoolzomervakantie

10.00 uur: Voorganger: ds. R.A. Wouda

Collecten: 1. Diaconie; 2. Algemeen kerkelijke arbeid

Zondag 22 juli 2018:

10.00 uur: Voorganger: ds. A. van Andel, Valkenswaard

Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Onderhoud orgel

Zondag 29 juli 2018:

10.00 uur: Voorganger: ds. W. Bisschop, Breda

Collecten: 1. Diaconie; 2. ZWO

DANKBETUIGINGEN

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de belangstelling en het medeleven, betoond na het overlijden van onze geliefde moeder, oma en opoe

CORNELIA CHRISTINA PRUISSEN

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Broekhuizen en Biesheuvel

Nieuwendijk, mei 2018

Hierbij een dankwoord voor het mooie feest van ons op 26 april 2018.
Bedankt voor de mooie kaarten en de telefoontjes. Het was geweldig!

W. Hoeke – Boterblom

BIJZONDERE ZAKEN

Ervaringen eerste seizoen Samen Geloven Groep

De Samen Geloven Groep is gestart naar aanleiding van het groot huis bezoek in 2017. Tijdens het groot huis bezoek bleek er behoefte bij jongeren uit onze kerk om met elkaar in contact te komen om het geloof te verdiepen en gezellig samen te komen. De groep voor twintigers, dertigers en begin 40ers is dit seizoen 8 vrijdagavonden bij elkaar gekomen. We zijn samengekomen bij deelnemers thuis in o.a. Almkerk, Gorinchem en Nieuwendijk. De groep telt momenteel 30 deelnemers en afgelopen seizoen waren er gemiddeld 15 personen per avond. De invulling van de avond wordt door wisselende duo's vorm gegeven.

Om jullie een beeld te geven wat wij dit seizoen gedaan hebben volgt hier een korte impressie. We hebben verschillende discussieavonden gehouden over o.a. het kerk jaarthema dankbaarheid, de wil van God, vercommercialiseerde kerst en goede voornemens. Verder hebben we een Bijbel Pub Quiz gedaan, is er film gekeken en is er gewandeld in tweetallen met geloofsvragen voor onderweg. We zullen dit seizoen 22 juni afsluiten met een BBQ.

Kortom het zijn gevarieerde avonden waarin geloof, plezier en ontspanning voorop staan. Tijdens de avond over dankbaarheid bleek dat we als groep

erg dankbaar zijn voor de Samen Geloven Groep. Ook komend seizoen zullen we weer een aantal vrijdagavonden bij elkaar komen. De eerste avond voor het nieuwe seizoen staat gepland op 15 september. Nog niet geweest, maar wel geïnteresseerd? Sluit gerust eens aan! Meer informatie is te verkrijgen via samengeloven@gknieuwendijk.nl

De organisatie,
Jostein Kiezebrink, Jeroen den Dekker en Matty van Tilburg.

Dauwtrappen.

Ondanks dat het weerbericht regen voorspelde, waren er vier en vijftig mensen op 10 mei 's morgens om 6 uur bij de kerk, klaar om te gaan dauwtrappen! Het regende inderdaad maar desondanks was het enthousiasme groot. Bij terugkomst stond het ontbijt in de kerk klaar en met zestig mensen hebben we heerlijk ontbeten, voordat om 9.00 uur de dienst voor Hemelvaart begon.



Herderstocht

Samen met basisschool De Regenboog en de Hervormde kerk gaan we weer een herderstocht organiseren. Iedereen die mee wil werken of spelen kan zich opgeven bij Hanneke de Peuter (402318) of per mail h.d.peuter@hccnet.nl Er hebben zich al enkele spelers gemeld, dus wacht niet te lang als je mee wilt doen.



Kleding en textiel inzameling rommelmarkt 22-23 juni

Dit jaar wordt zoals de afgelopen jaren weer kleding, schoenen en meerdere soorten textiel op de rommelmarkt verkocht. Tweedehands kleding/schoenen voor volwassenen, tieners en kinderen, of lakens, gordijnen, kleden, dekens, spreien, enz. is bruikbaar. Wegens het succes staat de BOETIEK er dit jaar ook weer. Hiervoor zoeken we speciaal nog mooie dames-, heren- en tienerkleding.

We willen dit alles graag inzamelen vanaf maandag 28 mei bij Jaanie Tolenaars, Pr. Julianaweg 11, tel 403214. Graag 's avonds na 18.00 uur. Bij voorbaat hartelijk dank.

Radio zonneschijn

Radio zonneschijn bestaat dit jaar 30 jaar. In de vergadering van 24 april j.l. hebben we moeten vaststellen dat we wegens gebrek aan vrijwilligers met de uitzending moeten gaan stoppen.

Dit vinden we ontzettend jammer!

Daarom een dringende oproep!

Van september tot en met april is er iedere week op donderdagmiddag een uitzending. De uitzending duurt een uurtje en begint om 14.00 uur.

Om radio zonneschijn voort te laten bestaan zijn we dringend op zoek naar 2 personen die om de 5 weken een uitzending willen verzorgen.

Komt u ons helpen? U kunt u opgeven bij:

Ina Hoeke, email: hoeke.a@kpnmail.nl



BIJBEL WOORDZOEKER

J	E	R	U	Z	A	L	E	M	D	I	V	A	D
E	V	A	D	A	M	O	H	E	L	S	J	O	B
Z	C	C	L	B	G	T	H	S	U	R	T	E	P
U	R	H	E	R	O	D	E	S	R	A	K	R	A
S	E	A	E	A	D	I	N	I	G	E	B	S	U
S	G	B	R	H	E	H	T	A	I	L	O	G	L
E	E	R	L	A	N	M	E	S	O	D	O	M	U
E	N	U	I	M	L	E	G	N	E	T	M	R	S
R	B	I	N	O	A	C	H	E	E	R	O	E	P
V	O	L	G	E	N	F	E	E	S	T	U	T	R
R	O	O	E	G	M	A	N	A	S	S	E	A	A
E	G	F	N	A	D	R	A	A	G	N	IJ	W	M
D	S	T	E	D	R	A	A	R	M	A	R	I	A
E	R	E	N	E	D	O	B	E	G	N	E	I	T

NA HET WEGSTREPEN VAN DE WOORDEN BLIJVEN ER EEN AANTAL LETTERS OVER DIE SAMEN EEN WOORD VORMEN.

OPLOSSING:

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

- | | | | | |
|----------|---------|------------|-------------|-----------|
| AARDE | EVA | ISRAEL | PAULUS | VREDE |
| ABRAHAM | FARAO | JEZUS | PETRUS | VREES |
| ADAM | FEEST | JERUZALEM | RACHAB | WATER |
| ARK | GAD | JOB | REGENBOOG | WETEN |
| BEGIN | GODEN | LEERLINGEN | ROEP | WIJNGAARD |
| BOOM | GOLIATH | LOT | SEM | |
| BRUILOFT | GRAAN | MANASSE | SODOM | |
| DAVID | HEER | MARIA | TAMAR | |
| ENGEL | HEL | MESSIAS | TIENGEBODEN | |
| EREN | HERODES | NOACH | VOLGEN | |

BIJBELLEESROOSTER

vrijdag	1 juni	Marcus 2:13-22	Eten en vasten
zaterdag	2 juni	Marcus 2:23–3:6	Goed werk op sabbat
zondag	3 juni	Job 1:1-12	Strijd achter de schermen
maandag	4 juni	Job 1:13-22	Jobstijdingen
dinsdag	5 juni	Job 2:1-13	Jobsgeduld
woensdag	6 juni	Job 3:1-26	Het zwijgen doorbroken
donderdag	7 juni	Psalm 12	Onderdrukten worden bevrijd
vrijdag	8 juni	Marcus 3:7-19	Speciale aanstelling
zaterdag	9 juni	Marcus 3:20-35	Familiebetrekking
zondag	10 juni	Marcus 4:1-9	Goed luisteren gaat niet vanzelf
maandag	11 juni	Psalm 84	Thuiskomen
dinsdag	12 juni	Job 8:1-22	Harde reactie op ellende
woensdag	13 juni	Job 9:1-24	Verstand en gevoel
donderdag	14 juni	Job 9:25–10:7	Wie kan rechtspreken?
vrijdag	15 juni	Job 10:8-22	Aanklacht
zaterdag	16 juni	Psalm 55:1-12	Dreiging
zondag	17 juni	Psalm 55:13-24	Wie is betrouwbaar?
maandag	18 juni	Job 28:1-28	Wijsheid is moeilijk te vinden
dinsdag	19 juni	Job 29:1-20	Vroeger was alles beter
woensdag	20 juni	Job 29:21–30:19	Verschrikkingen
donderdag	21 juni	Job 30:20-31	Noodkreet
vrijdag	22 juni	Job 31:1-15	Oogverbond
zaterdag	23 juni	Job 31:16-40	Zelfonderzoek
zondag	24 juni	Job 38:1-15	Machtsverhouding
maandag	25 juni	Job 38:16-30	Natuurkunde
dinsdag	26 juni	Job 38:31–39:12	Ontzag voor de Schepper
woensdag	27 juni	Job 39:13-30	Struisvogelpolitiek
donderdag	28 juni	Job 40:1-14	Zwijgtekst
vrijdag	29 juni	Job 40:15-24	Behemot
zaterdag	30 juni	Job 40:25–41:26	Leviatan

zondag	1 juli	Job 42:1-17	Happy end
maandag	2 juli	Marcus 4:21-34	Oogsttijd
dinsdag	3 juli	Marcus 4:35-41	Tegen de storm in
woensdag	4 juli	Marcus 5:1-20	Bezeten
donderdag	5 juli	Marcus 5:21-34	Het bloed stroomt niet meer...
vrijdag	6 juli	Marcus 5:35-43	Het bloed stroomt weer!
zaterdag	7 juli	Psalm 123	Oogopslag

EN VERDER

Nieuws van Alpe d'HuZes team "Liever met dan voor"

Hallo allemaal,

Na een lange tijd van voorbereiding, acties organiseren en training is het zo ver: onze deelname aan Alpe d'HuZes en Alpe d'HuZes.



In ons vorige verslag vertelden we over de nog te houden acties, de wijnproef en –verkoop op 20 april en de autowasactie op 5 mei. Weer kunnen we terugkijken op geslaagde acties. De opbrengst van de wijnavond bedraagt € 500,91 en het wassen van 37! auto's op 5 mei leverde het mooie bedrag op van € 767,-.

In april waren we het eerste streefbedrag gepasseerd maar we zijn doorgegaan, want, zo staat het ook op de donatie-boxen: ELKE EURO HELPT! Inmiddels zijn we, met de toegezegde bedragen erbij, de 13.000 euro zelfs gepasseerd en het gaat nog steeds door. De voorlopige tussenstand is te lezen op de teampagina <https://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/lievermetdanvoor>

Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken die ons heeft gesponsord of op welke manier dan ook tot steun is geweest.

Het evenement is te volgen op radio (NPO5) en op televisie bij de regionale zenders. Ook is er een app te downloaden met alle informatie, mogelijkheden om deelnemers live te volgen en radio- en televisie-uitzendingen te streamen, 'Alpe d'HuZes 2018'.

In de morgendienst van 27 mei heeft Ds. Wouda gebeden voor onze reis en deelname aan de actie in het teken van hoop en verbondenheid en van liefde die blijft. Met veel goede wensen van gemeenteleden en vertrouwend op de zegen van onze Hemelse Vader gaan we naar Frankrijk.

Met hartelijke groeten, namens ons gezin/team.
Tus en Ina Heijstek

THEOLOGISCHE VORMING GEMEENTELEDEN en geïnteresseerden

Bent u op zoek naar persoonlijke verdieping en wilt u meer weten van de Bijbel en kennis opdoen over achtergronden, dan kunt u terecht bij de Theologische Vorming Gemeenteleden Rotterdam en geïnteresseerden (TVG), die ook in het seizoen 2018-2019 de basiscursus TVG verzorgt. Deze basiscursus wordt gegeven te Capelle aan den IJssel, kerkgebouw "De Hoeksteen", Rivierweg 15. U kunt de cursus volgen op maandagavond of op dinsdagochtend, vanaf 3 september resp. 4 september 2018. Op 27 augustus is er een informatieavond voor alle nieuwe cursisten en geïnteresseerden die deelname overwegen.

De basiscursus duurt drie jaar, waarin een aantal zeer interessante vakken wordt gedoceerd: *elk jaar*: Oude Testament (drs. A.J.O. van der Wal), Nieuwe Testament (mw. drs. L.J. Verschoor) en Kerkgeschiedenis (drs. J. Robbers); *één jaar*: Diaconaat (drs. J.C. Blankers) , Gemeente-opbouw (drs. P. Barmantlo), Filosofie (dr. J.C. de Bas), Rabbinica (mw. drs. E. Schorer), Spiritualiteit (mw. drs. H. Hummel) en *gedurende twee jaar*: Dogmatiek (drs. A.S.J. Smilde), Pastoraat (mw. drs. C.H.A. Bartelink), Liturgiek (drs. E.B. Kok), Ethiek (mw. drs. R. Oldenboom) en Wereldgodsdiensten (dr. J. Haafkens). De basiscursus wordt gegeven van september t/m mei en buiten de schoolvakanties.

Er is géén speciale vooropleiding vereist, noch het lidmaatschap van een kerk. Iedereen met belangstelling voor de Bijbel en alles wat daarmee samenhangt, is van harte welkom.

De basiscursus is gericht enerzijds op persoonlijke geestelijke vorming van de deelnemers en anderzijds op toerusting, onder meer van belang voor vrijwilligers in het kerkenwerk. Het brede vakkenpakket en het enthousiaste docentencorps staan garant voor een boeiende en waardevolle cursus voor iedere belangstellende.

Uitgebreide informatie vindt u op de website www.tvgrotterdam.nl
Voor persoonlijke toelichting kunt u mailen met Mw. M. Bezemer-Rietveld, e-mail: tvgr Rotterdam@online.nl , of bellen met mw. M. Koole, tel. 0167-536671.

Aangepaste kerkdienst te Almkerk.

Zondagmiddag 17 juni a.s. is er een aangepaste kerkdienst met en voor mensen met een verstandelijke beperking, in de Gereformeerde kerk te Almkerk (Voorstraat 16). De dienst begint om 15.00 uur !!!

Voorganger is Ds. B. Ridder uit Almkerk en het thema luidt: "Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent!"

We hopen op een fijne dienst.

Na afloop is er nog gelegenheid om gezellig met elkaar na te praten, onder het genot van een kopje koffie, thee of fris.



Hallo
allemaal,
wat fijn
dat je
er bent...





**De bloemen in de kerk worden
iedere week geschonken door:**

**Bloemenatelier "Het Klaverblad"
Rijksweg 212, Nieuwendijk**

www.bloemenatelierhetklaverblad.nl/

Opgelet!

Houdt u er rekening mee dat Kerkklanken op de website van de kerk geplaatst wordt en dat alle genoemde gegevens (telefoonnummer, adres etc.) dus zichtbaar zijn op internet. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan dient u dit bij het te plaatsen bericht, kenbaar te maken.

74e jaargang nr. 5/ 2018

INFO

Gereformeerde Kerk, Kerkweg 3, 4255 GA Nieuwendijk, tel. 403326
www.gknieuwendijk.nl

Kerkdienst 10.00 uur

Predikanten Ds. R.A. Wouda, Kerkweg 1, tel. 405855 (do. vrije dag)
e-mail: r.a.wouda@gmail.com
Ds. M.F. Meeder-van Hof, Diefdijk 3, 4141 MD Leerdam,
Tel. (0345) 619932, e-mail: mfmdhof@hotmail.com

Scriba ouderling-scriba: Cor Polak, tel. 403473
e-mail: scriba@gknieuwendijk.nl

Kerkelijk Bureau Voor aangifte van doop, kerkelijke huwelijksbevestiging, adreswijziging
etc. bij: Ina van der Mooren, Dijkje 7A, tel. 403045
e-mail: kerkelijkbureau@gknieuwendijk.nl

Drukwerk drukwerk@gknieuwendijk.nl

Beheerder (tijdelijk) Teus voor den Dag, tel. 402763
Kerkgebouwen

Kerkradio Jes Walraven, Oslopark 6, tel. 401908
Jan van Erp, Pr. Beatrixlaan 3, tel. 402593

Kerkauto Marco en Arja Groenenberg, Rijksweg 77c, tel. 403658

CvK Secr.: H. Vink, Zandsteeg 41, tel. 403974
Penningmeester: Wim Colijn, Singel 3, tel. 401842 e-mail:
wimcolijn@gmail.com

Bank- en girorekeningen

CVK NL97RBRB0791812294 SNS / NL78RABO0301505012 RABO /
NL57INGB0001077052 ING

Diaconie NL90RABO0301511586 RABO
ZWO NL35RABO0301545944 RABO

Nieuwsbrief Berichten voor de Nieuwsbrief inleveren bij: Jesse van Elzelingen,
Rijksweg 156, tel. 06-13053783, e-mail: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl.
Graag donderdag vóór 17.00 uur.

Redactie Marco Groenenberg, Wilma van Gammeren-Scheffers,
Kerkklanken Arie Strik.

Inleveren kopij Tot uiterlijk **maandag 25 juni 2018** vóór 18.00 uur bij:
Arie Strik, Dahliastraat 38, 4255JJ, tel. 403721
e-mail: redactie@gknieuwendijk.nl

Hoveniersbedrijf Arjan van Rosmalen

- *Ontwerp en aanleg van uw tuin
- * Onderhoud van uw tuin
- * Levering van o.a. planten en bomen



Bereklaauw 8
4251 KS Werkendam
Mob: 06-28720324
Tel: 0183-505582

ROAD INBOEDELZORG V.O.F.

Voor het Op- & Ontruimen van: Huizen
Seniorenwoningen
Bedrijfspannen
Appartementen
Kantoren
Enz.

Ook voor het opruimen van Stormschade's en Tuinen.

Bel voor vrijblijvende informatie 06-42089900

Of kijk op WWW.ROADINBOEDELZORG.NL