

# **MEDITATIE**

---

## **Pastoria**

Februari – Tijd om te zoeken.

Wat zoeken wij? Houvast? Fundamentele zekerheden? Bevestiging?  
Harmonie?

Zoals alle generaties voor ons zoeken wij naar antwoorden op grote levensvragen: wie ben ik, wat doe ik hier, *is this all there is?*

De juiste antwoorden vinden is niet vanzelfsprekend. Maar misschien is het ook wel belangrijker om de juiste vragen te stellen! Want ieder mens moet voor zichzelf steeds weer zijn antwoorden vinden en hervinden.

Maar als wij, ook na een lange zoektocht niet vinden? Is dan ons zoeken zinloos geweest? Het leven zelf zonder zin? Of is mogelijk het zoeken op zich belangrijker dan het vinden, de weg belangrijker dan het doel, het vraagteken veelzeggender dan het uitroepeten?

Zoeken naar het oude, vertrouwde, naar wat ik al ken, is vragen naar de bekende weg. Maar zoeken naar het onbekende, naar het verrassende, naar het niet-gedachte en niet-beleefde, opent nieuwe wegen. Zulk zoeken vereist durf en moed.

De zoektocht naar onze eigen plaats in de wereld, naar onze eigen persoonlijke verantwoordelijkheid in het dagelijks leven, in de maatschappij en in de kerk veronderstelt kritisch zoeken naar onszelf.

In de bijbel leren we de zoekende mens goed kennen: op zoek naar een nieuwe toekomst, op zoek naar de verborgen God, op zoek naar rechtvaardigheid en vrede, zoeken naar “het Koninkrijk”. Spoorzoekend in de bijbel vinden wij verhalen over doodlopende wegen én stellige verhalen die de zekerheid geven dat wie zoekt, uiteindelijk zal vinden.

Ligt ook hier de grootste waarde in het zoeken zelf? Of misschien zelfs in het gevonden worden?

*Wij zoeken naar  
nieuw vuur  
in oude woorden,  
naar openingen  
in gesloten harten,  
naar een glimlach  
door de tranen heen,  
wij zoeken naar  
Uw aangezicht.*

Ds. Ria Meeder – van Hof

## LEVENSKUNST

Ons jaarthema dit seizoen is *'Kunst in de kerk'*. Bij de Groothuisbezoekronde die in de maanden maart en april gehouden wordt, spitsen we het toe op het thema 'Levenskunst'.

'Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.

De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan –want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.' (1 Korintiërs 13)

*Wat spreekt je in dit bijbelfragment het meest aan?*

Paulus beschrijft in 1 Korintiërs 13 de christelijke levenskunst met de drie theologische deugden, geloof, hoop en liefde. Zijn christelijke levenskunst bestaat uit het vermogen het leven voor alles te kunnen ontvangen, als een geschenk uit Gods hand. Het leven is niet jouw bezit, of jouw project, het is je gegeven om er vervolgens op een goede manier gebruik van te maken.

**Hoe leef ik een goed en geslaagd leven?**

Het 'goede leven' duidt vooral op een leven waarin de verschillende aspecten daarvan onderling in een juiste verhouding staan: inspanning en ontspanning, soberheid en overvloed, ernst en plezier, aandacht voor jezelf en aandacht voor anderen. Daarbij is het uitermate belangrijk dat alle aspecten van het leven hun eigen plek ontvangen en het ene niet gaat ten koste van het andere. 'In balans leven.'

*Lukt het jou deze balans te bewaren?*

Wees jezelf! Wie gelukkig wil leven moet zichzelf durven zijn. We zijn vaak liever iemand anders dan wie we nu zijn. We zijn vaak liever ergens anders dan waar we nu zijn. We vergelijken onszelf voortdurend met anderen. We vragen ons af waarom we niet net zo vroom, intelligent, of eenvoudig zijn als zij. Door ons met anderen te vergelijken, kunnen we ons schuldig, beschaamd of jaloers gaan voelen.

We moeten ons realiseren dat onze opdracht juist ligt in wie en waar we zijn. Ieder mens is uniek. Ieder mens is geroepen tot datgene wat alleen hij of zij kan doen in deze omstandigheden. Je zult je eigen roeping nooit ontdekken als je bezig blijft met de vraag of je het beter of slechter doet dan anderen. Je bent goed genoeg om te doen waartoe je geroepen bent.

*Wat versta jij als je roeping? En hoe weet je wat je roeping is?*

*Kan het volgende stukje daarbij behulpzaam zijn?*

### **Geef vorm aan je eigen leven**

“Iedereen mag zichzelf de vraag stellen: Waaruit put ik? Wat zijn mijn wortels. Waardoor worden mijn denken en voelen gevormd? En ook deze positieve impuls kan in het leven van ieder individu doorwerken: kijk dankbaar terug op datgene wat jij hebt ontvangen aan ideeën die anderen in deze wereld brachten. Ook door jou zelf heen wil iets nieuws gaan stralen. God is de eeuwige Nieuwe. Hij heeft ook met jou een nieuw begin gemaakt. Hij wil door jou nieuwe woorden, nieuwe gedachten, nieuwe oplossingen in deze wereld brengen. Geef je leven opnieuw vorm, zoals de eeuwige God van jou verwacht.

Word capabel om je eigen leven te leven, opdat het een inspirerende bron wordt voor anderen. Heb de moed om je eigen leven te leven. (...) Je bent er niet toe veroordeeld om de situaties van het gekwetst-worden uit je kindertijd te herhalen. (...) Jij bent vrij. Leef nu uit de wijsheid die God ook jou heeft geschonken.” (Anselm Grün, *Boek van Levenskunst*, blz. 22)

### **Lied 830 ‘Levenslied’**

(Liedboek 2013; tekst: Henk Jongerius)

### *Een herkenbaar lied?*

1 Leven is wachten  
dagen en nachten  
denken en dromen  
of het zal komen  
dat grote geluk.

2 Leven is vragen  
wachten, verdragen  
zwoegen en zwijgen  
antwoorden krijgen  
waarom je niet vroeg.

3 Leven is lijden  
niet te vermijden  
onmacht verduren  
eindeloos turen  
naar komend licht.

4 Leven is dwalen  
oude verhalen  
speuren en zoeken  
stoffige boeken  
de sporen van God

5 Leven is kijken  
elkaar verrijken  
opnieuw beginnen  
leren beminnen  
spontaan als een kind.

6 Leven is opstaan  
elkaar tegemoet gaan  
't hart om te geven  
en kwaad te vergeven -  
Het leven is goed.

### **Levenskunst – een tussenbalans**

Wat een 'goed' of 'geslaagd' leven zou kunnen zijn? Een mens die kan zeggen: mijn talenten of sterke kanten heb ik benut en ingezet; ik heb mijzelf ontwikkeld of ben dat aan het doen; ik ben wijzer geworden, of wil dat worden. Een mens die weet hoe te handelen in het dagelijks leven. Levenskunst is leven en handelen, op een manier die recht doet aan de persoon die jij wilt zijn maar die ook rekening houdt met anderen. Voor kunst heb je een zekere dosis talent nodig - is Levenskunst dan wel voor iedereen weggelegd? Belangrijk is niet om een beroemd musicus te worden of een groot bedrijf te leiden, maar net zozeer om meer alledaagse talenten te ontplooien. Een talent om onderwijs te geven, of voor iemand te zorgen. Je eigen sterke kanten te ontwikkelen en als mens te groeien: dát is de kunst.

### **Verdere gespreksvragen**

*Welke Bijbelse figuren en verhalen spreken je aan en hebben betekenis voor jouw 'goede leven'? Welke mensen zijn voor jou een voorbeeld en waarin hebben ze je gevormd?*

*Waar ben jij dankbaar voor in je leven?*

*Je zou het leven kunnen verdelen in de volgende fasen: groeien, bloeien, vrucht dragen en verwelken. In welke fase bevind jij je? Wat vind je het mooie en wat het moeilijke van deze fase?*

*Hoe zou jij door anderen herinnerd willen worden?*

ds. Ria Meeder-van Hof

## ***VAN DE REDACTIE***

---

Daar is-ie dan. De eerste editie van Kerkklanken in 2019. En het is nog een soort jubileumnummer ook, want we zijn gestart met de **75<sup>e</sup>** jaargang. Onze vertrouwde leveranciers hebben de redactie niet in de steek gelaten, waardoor er wat ons betreft weer een een mooi product op de plank ligt. We kunnen weer een nieuw initiatief begroeten: het Breicafé. En de voorbereidingen voor de rommelmarkt zijn ook al weer in volle gang, zo valt te lezen. We kijken terug en vooral ook weer vooruit. Veel leesplezier toegewenst!

De deadline voor het volgende kerkblad is maandag 25 februari. Dus hebt u een bijdrage voor het kerkblad? Dan zien we die graag tegemoet via ons e-mailadres redactie@gknieuwendijk.nl of via de brievenbus van Dahliastraat 38.

*Van de redactie*



## **VAN DE VOORZITTER**

---

Terwijl, zo aan het begin van het nieuwe jaar, het ritme van het dagelijks leven ons allemaal alweer te pakken heeft, lijkt de wereld van lieverlee op een op hol geslagen achtbaan. In een razend tempo vliegt ons van alles en nog wat om de oren. Het feest van de geboorte van Jezus, dat toch eventjes voor hoop, liefde en licht heeft gezorgd, is amper voorbij of de wanhoop, liefdeloosheid en duisternis kloppen aan de deur. En op de een af andere manier lukt het die 'gasten' altijd om voet aan de grond te krijgen. De mens is nu eenmaal erg vatbaar voor de negatieve spiraal van het leven, die, ongewild, onzekerheid teweegbrengt. Er is onzekerheid over de toekomst, van jezelf, van je partner, van je kinderen. Er is onbehagen over de maatschappelijke verhoudingen in het land en de wijze waarop de politiek hiermee omgaat. Er groeit twijfel of het allemaal nog wel goed komt met het klimaat, de schepping. Er heerst angst voor de individualisering, waardoor steeds meer mensen er alleen voor komen te staan. Die twijfels, de onzekerheid, die angst en het onbehagen kunnen overgaan in machteloosheid. Je wilt wel, maar het lukt niet.

En dan is daar die kersttoespraak van koning Willem-Alexander, waarin te horen was dat "*wij minder machteloos zijn dan wij denken*". Volgens de koning onderschatten wij onze eigen rol en kunnen we veel meer van betekenis zijn. Dat valt of staat dan wel, zegt hij, met de bereidheid om rekening met elkaar te houden, samen te werken en tegenstellingen niet op de spits te drijven. Prachtige woorden, die helaas om de haverklap ontkracht worden. Rekening houden met elkaar, tja, hoe moeilijk dat is blijkt wel uit de cijfers m.b.t. de jaarwisseling. Het aantal geweldsincidenten tegen hulpverleners nam toe, de materiele schade is enorm en nog steeds veel gewonden en zelfs enkele doden. Dit alles tot ergernis van premier Rutte, die de raddraaiers het liefst persoonlijk in elkaar wil slaan. Hoe machteloos ben je als premier door zulke uitspraken te doen. Rechter en beul in één persoon. Als klap op de vuurpijl verschijnt de Nashville-verklaring in het nieuws. Overgewaaid vanuit Amerika, vertaald in het Nederlands en door een behoorlijk aantal predikanten en theologen ondertekend. Hoe zo rekening houden met elkaar en tegenstellingen niet op de spits drijven? Deze ondertekenaars lijken precies te weten wat God en de Bijbel zeggen over

homo's en transgenders. Volgens de PKN-voorman René de Reuver is de tekst van deze verklaring theologisch eenzijdig en pastoraal onverantwoord. Hierbij verwijst hij naar de synodevergadering van november waarin is uitgesproken dat in de kerk van Jezus Christus ieder mens als beelddrager van de Schepper, aangeraakt door de liefde van Jezus, van harte welkom is en zich thuis mag voelen. Volgens de synode mag de kerk geen waardeoordeel uitspreken over de seksuele gaardheid van haar leden, noch over het huwelijk of andere levensverbintenissen. De Nashville-verklaring staat hier haaks op en slaat de deur voor een open gesprek binnen de kerkelijke gemeenten keihard dicht. Zo maak je meer kapot dan God lief is. Dat is toch zeker niet de bedoeling, lijkt mij. De mens is absoluut niet in staat om de wil van God te bepalen. Als wij onze plaats niet kennen, wordt het een grote puinhoop met alle verdriet ten gevolge. Dan kunnen we, zoals het Reformatorisch Dagblad aangaf, alleen nog maar 'wenen op de puinhopen', die we achterlaten.

De eerdergenoemde Mark Rutte schreef in december een open brief aan alle Nederlanders. In deze brief omschrijft hij Nederland als een 'teer vaasje' dat door 17 miljoen gewone en bijzondere mensen wordt vastgehouden. "*Wat hebben we samen een ontzettend mooi land gebouwd!*" Dit vaasje, zo gaf hij aan, is bros en breekbaar en kan kapotgaan als je er niet voorzichtig genoeg mee omspringt. *'Hou dat vaasje met z'n allen goed vast'*. Rutte zegt trots te zijn op de mensen die er op hun eigen manier én met elkaar iets van proberen te maken. Mensen die omkijken naar die ander, een arm om iemand heen slaan. Juist deze mensen maken Nederland mooier. Hij roept degenen op die zich niet zo verantwoordelijk voelen voor het behoud van dit vaasje: "Kom naast ons staan en laten we met zijn allen al die gewone normale mensen, al die doeners, met wie we samen het vaasje vasthouden, wat vaker ronduit vertellen dat we ze enorm waarderen".

Bij deze woorden van Mark Rutte kan ik niet nalaten te denken aan het imago van de kerken. Dat staat er momenteel niet zo best op. Nog geen kwart van de bevolking is lid van een kerkgenootschap. Dagelijks verliezen de Nederlandse kerken 267 leden. Moeten we de kerk dan ook van lieverlee als een teer vaasje gaan zien? Is de kerk bros en breekbaar aan het worden nu het nog maar door een 'handjevol' Nederlanders wordt vastgehouden? We hebben met elkaar in Nieuwendijk een ontzettend mooie kerk opgebouwd. Daar mogen we oprecht trots op zijn. Maar, zijn we er nog steeds voldoende zuinig op? Wordt er voorzichtig genoeg mee omgegaan? Houden we dit 'vaasje' met z'n allen goed vast? Natuurlijk zijn er plenty redenen op te noemen, waaruit het tegendeel blijkt. Een negatieve blik brengt al snel de haarscheurtjes in beeld. Dat is zeker waar, maar met deze aanwezige haarscheurtjes is de vaas nog niet stuk.

Positief gezien functioneert deze vaas nog zeer naar behoren. En zo is het maar net! Er zijn nog voldoende gemeenteleden die zich verantwoordelijk voelen voor onze kerk, die er alles aan doen om de vaas stevig vast te houden. Deze vasthoudende broeders en zusters, die er op hun eigen

manier én met elkaar iets van proberen te maken, die omkijken naar de ander en een arm om iemand heen slaan, worden enorm gewaardeerd. Juist deze mensen maken de kerk mooier. Dat geeft onbewust uitstraling naar de doemdenkers. Dat kan niet anders. Laten we niet nalaten deze doemdenkers op te roepen om naast ons te komen staan. Want vele handen maken licht werk.

Er is trouwens nog een geruststellende gedachte, waarom het vaasje nooit kapot kan gaan. Het kerkelijke vaasje is omgeven door de liefdevolle handen van God, onze Vader, die ons nooit zal laten vallen!



**De kerk zal eeuwig bestaan!**

## ***VANUIT DE KERKENRAAD***

---

**Moderamen Kerkenraad:** Jaap van Elzelingen, preses  
Daniel Grobecker, jeugdouderling  
Henriëtte Jansen-Bokdam, pastoraal ouderling  
Cor Polak, scriba  
Jan van der Schuit, vanuit het CvK  
Joke Wijnands-van der Linde, Diaconie  
René Wouda, predikant

**Scribaat Kerkenraad:** Email: [scriba@gknieuwendijk.nl](mailto:scriba@gknieuwendijk.nl)

**Predikanten:** ds. M.F. Meeder-van Hof  
Diefdijk 3, 4141 MD Leerdam  
tel. 0345 619932; email: [mfmdhof@hotmail.com](mailto:mfmdhof@hotmail.com)

ds. R.A. Wouda  
Kerkweg 1, 4255 GA Nieuwendijk  
tel. 0183 405855; email: r.a.wouda@gmail.com

## Vergaderingen

Moderamen:	dinsdag 5 februari, 19.45 uur, De Hoeksteen
Diaconie:	maandag 18 februari, 19.45, De Hoeksteen
Kerkenraad:	woensdag 20 februari, 19.45 uur, De Hoeksteen
Moderamen:	dinsdag 5 maart, 19.45 uur, De Hoeksteen
Diaconie:	maandag 25 maart, 19.45 uur, De Hoeksteen
Kerkenraad:	woensdag 27 maart, 19.45 uur, De Hoeksteen

## Groothuisbezoekronde: maart-april 2019 / over 'Levenskunst'

In maart en april van dit jaar zal er weer een serie groothuisbezoeken belegd worden. Een uitwerking van het gespreksthema staat als 'Levenskunst' als meditatie in dit kerkblad. In de volgende Kerkklanken staan we data, wijk-indeling en adressen van samenkomst.

## Ambtsdragerswerving

Januari is de maand waarin met de ambtsdragerswerving een aanvang wordt genomen. Nadat het Moderamen in december voorbereidend werk heeft gedaan, wordt op de eerste de beste kerkenraadsvergadering van het nieuwe jaar de balans opgemaakt. Op de kerkenraadsvergadering van jongstleden 16 januari is de werving van ambtsdragers besproken. Wederom wil de kerkenraad de gemeente vragen mee te denken over geschikte gemeenteleden, die als ambtsdrager in de kerkenraad plaats kunnen nemen. Want juist de zorg voor een capabele en voltallige kerkenraad is ook de verantwoordelijkheid van de gemeente zelf. Er wordt derhalve gevraagd geschikte gemeenteleden aan te bevelen.

Wederom staan we voor een behoorlijke opgave. Diaken Dirk Ruiter, wijkouderling Henriette Jansen-Bokdam en jeugdouderling Anita Kiezebrink-Bezemer hebben gemeend zich na een ambtstermijn van 4 jaar niet meer herkiesbaar te stellen. Jeugdouderling Joke de With-Slob heeft aangegeven aan het eind van dit seizoen haar ambt neer te leggen. Zij is dan 5 jaar ambtsdrager geweest. Daarnaast is diaken Joke Wijnands-van der Linde niet herkiesbaar, vanwege haar 12-jarige zittingstermijn. Diaken José van Elderen-Crielaard is na een periode van 4 jaar eveneens aftredend, maar stelt zich voor minimaal 1 jaar herkiesbaar. Ook diaken Francien Smits-de Ruiter en wijkouderling Elly Polak-Nieuwkoop zijn na een periode van 4 jaar aftredend, maar stellen zich voor onbepaalde tijd herkiesbaar.

Soms is het niet gemakkelijk om een keus te maken, een beslissing te nemen. De hierboven genoemde kerkenraadsleden hebben weloverwogen het besluit genomen zich wel of niet herkiesbaar te stellen.



Ieder had hier zo zijn of haar eigen reden voor. We zijn dankbaar dat zij de kracht hebben gekregen om tot een besluit te komen.

Al met al kunnen we als gemeente onze borst maar nat maken om invulling aan deze opgave te geven.

De vacatures binnen de kerkenraad nog even op een rij gezet:

- Twee diakenen
- Minimaal één wijkouderling
- Twee jeugdouderlingen

Op zondag 26 januari wordt gelijktijdig met de nieuwsbrief een bijlage uitgedeeld met een uitleg over het wervingswerk. Op de achterzijde zijn strookjes weergegeven, die voor de aanbevelingen kunnen worden gebruikt. Ook op zondag 3 februari is het strookje nog 'verkrijgbaar'. Tevens staat er dan vanaf dat moment een bus in de hal van de kerk, waarin de ingevulde strookjes, liefst in een gesloten enveloppe, kunnen worden gedeponereerd. *Het is natuurlijk geen enkel probleem om per gemeentelid meerdere namen te noemen of jezelf voor te dragen.*

Wij vertrouwen erop, dat u en jij als gemeentelid, mee wilt denken over de aan- en invulling van de kerkenraad. Bovendien wordt dit vertrouwen extra verstevigd door de wetenschap van een Helpende Hand, die ons op deze weg zal begeleiden en sterken.

De kerkenraad.

## ***UIT DE GEMEENTE***

---

### **Huwelijksjubilea**

Echtparen die in de komende periode 25, 40, 45, 50, 55 enz. jaar getrouwd zijn.

#### *Februari:*

1. Dekker-de Graaf (Anemoonstraat 23) 45 jaar

#### *Maart:*

8. Straver-Boterblom (Biesboschstraat 15) 45 jaar

22. De Graaf-Verduijn (Griendstraat 1) 45 jaar

27. Moree-van Krimpen (Parallelweg 10) 45 jaar

28. De Pender-Colijn (Rijksweg 21) 50 jaar

28. Van der Wal-Ouwerkerk (Ippelseweg 30) 45 jaar

29. Sprangers-Boevé (Zandsteeg 19) 45 jaar

Alle echtparen hiermee alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen over hun verdere levensweg, in voor- en tegenspoed, toe gebeden!

## Verjaardagen 75+

De volgende gemeenteleden van 75 jaar of (veel) ouder hopen in de komende periode hun verjaardag te vieren:

### Februari:

3.	H. Kasen (Zandsteeg 30)	77 jaar
4.	J. Ouwerkerk-van Breugel (Amaryllishof 5)	86 jaar
5.	S. Biesheuvel (Rijksweg 109-205)	96 jaar
7.	A.M. van Vugt-Broekhuizen (Altenastraat 10)	75 jaar
10.	N.C. Ippel-Zwets (Anemoonstraat 45)	79 jaar
12.	D. van der Stelt-Tolenaars (Aernswaert, Hank)	88 jaar
12.	T. Visser (Rijksweg 109B)	83 jaar
14.	J.M. van der Sommen (Anemoonstraat 53)	76 jaar
23.	J.S. Dekker-van der Meijden (Rijksweg 109-002)	87 jaar
23.	J.C. Colijn-van Rijkswijk (Rijksweg 238)	79 jaar
26.	G.J. Visser (Heistraat 15)	79 jaar
27.	L.W.D. Vink (Zandsteeg 15)	84 jaar
28.	C.A. Boterblom-Colijn (Amaryllishof 12)	75 jaar

### Maart:

5.	A. de Rooij-Scheffers (Vijverstraat 30)	91 jaar
5.	M.J. Walraven-Boevé (Buitendijk 22)	83 jaar
7.	E.J. Kolijn-van der Pijl (Singel 4)	81 jaar
9.	A.E.H. van Esch-de Graaf (Rijksweg 116c)	78 jaar
9.	S.A. Romeijn-van der Stelt (Pr. Julianaweg 8)	84 jaar
13.	M.J. van den Berg-Versteeg (Heistraat 7)	80 jaar
14.	P.A. Pruissen-van Wijngaarden (De Lemmenschamp, Woudrichem)	88 jaar
16.	J. Groeneveld (Pr. Beatrixlaan 27)	75 jaar
20.	J.H. Ippel-van Putten (Lemmenschamp. W'chem)	80 jaar
22.	L. Struik-van der Wiel (Dahliastraat 9)	93 jaar
25.	W. Hoeke (Dahliastraat 1)	75 jaar
27.	M. van der Stelt (Singel 42)	77 jaar
28.	M.A. de Graaf-de Ruijter (Vijverstraat 2a)	76 jaar

Wij feliciteren hen hiermee (alvast) van harte, wensen hen een goede verjaardag en bidden hen Gods bemoediging en zegen toe bij de vreugden en het verdriet op hun verdere levensweg.

## Zogezegd (158)

‘Verbeter de wereld, begin bij je geld.’ (Rikkert Zuiderveld)

## Ten slotte

Met een hartelijke groet vanuit de pastorie,  
ds. R.A. Wouda (Tel. 405855; r.a.wouda@gmail.com)

## VORMING EN TOERUSTING

---

### Catechese

Ook de kerk kent een vorm van onderwijs, daar 'catechese' of 'catechisatie' genoemd. Aan onze jongeren geven we doordeweeks **Basiscatechese** (voor de Groepen 7-8 van de Basisschool) en **Tienercatechese** (voor tieners in de middelbare schoolperiode).

De **Basiscatechese** wordt (meestal) in de pastorie gegeven, door ds. en mevr. Wouda (c.q. juf Herma) op de woensdagavond, van 19.00-20.00 uur. De eerstvolgende data zijn:

woensdag 6 februari  
woensdag 20 februari

woensdag 6 maart  
woensdag 20 maart

De **Tienercatechese** wordt na de kerstvakantie op de dinsdagavond en in de pastorie gegeven, van 19.00-20.00 uur. De eerstvolgende data zijn:

dinsdag 12 februari  
dinsdag 5 maart

dinsdag 19 maart  
dinsdag 2 april

### Belijdeniscatechese

De belijdeniskring kent 4 deelnemers en is aan de hand van *Eenvoudig christelijk* van Tom Wright, samen in gesprek over geloofsvragen en -antwoorden en hoe dat voor je eigen leven betekenis krijgt. We kunnen al zeggen dat er op de Palmzondag (14 april) een belijdenisdienst zal zijn!

### Gesprekskring

Het is goed om met elkaar na te denken over (geloofs-)onderwerpen die je bezig houden. Eén manier om dat te doen is door bij ons in de kring aan te sluiten. We komen in de regel minstens maandelijks bijeen, bij een van de deelnemers thuis. Tijd: 9.30-11.00 uur. Op de Nieuwsbrief staat t.z.t. de plek van samenkomst. Bellen/mailen kan ook: contactpersonen zijn Elly Polak (tel. 403473; email: [elly\\_polak@hotmail.com](mailto:elly_polak@hotmail.com)) en Herma Wouda (tel. 405855; email: [hermawouda@hotmail.com](mailto:hermawouda@hotmail.com)) *Iedereen is van harte welkom!*

De eerstkomende bijeenkomsten zijn op:

dinsdag 12 februari

dinsdag 12 maart

### 'Nu of nooit' - leeravonden over het bijbelboek Esther

'Je bent nooit ergens voor niets. Dat is wat het boek Ester ons leert. Het is geschreven om mensen in nood een hart onder de riem te steken. Voor wie door machteloosheid is bevangen wil dit boek een aansporing zijn om op te staan en het er niet bij te laten zitten. 'Niets is onmogelijk' wil dit boek Ester zeggen. Ga het aan en zoek de rol die voor jou is weggelegd in dit leven.'

Zo begint Ad van Nieuwpoort zijn boek 'Nu of nooit. Actuele bespiegelingen bij Ester' (2017). In januari en februari 2019 staat het bijbelboek Est(h)er in de kerk op het leesrooster. Ook groepsgewijs zijn we met dit bijbelboek bezig. De laatste twee bijeenkomsten zijn op:

donderdag 7 februari

donderdag 21 februari

Graag opgave vooraf (via: [r.a.wouda@gmail.com](mailto:r.a.wouda@gmail.com) of 0183-405855) i.v.m. het tijdig (en niet onnodig) klaarmaken van kopieën en koffie.

## **GEZAMENLIJKE BIJEENKOMSTEN VOOR OUDEREN**

---

### **Ouderenkring** (Van der Steltstraat 16a)

Dit is een maandelijkse ontmoeting in Het Steunpunt, op een donderdagmiddag, van 15.00-16.15 uur. Er wordt meestal een (praktisch, eenvoudig) onderwerp gekozen, bedoeld om met elkaar in gesprek te komen.

De kring wordt geleid door ds. Meeder-van Hof of ds. Wouda

De bijeenkomsten in de 1<sup>e</sup> helft van 2019 zijn:

donderdag 31 januari (ds. Meeder)

donderdag 28 februari (ds. Meeder)

donderdag 28 maart (ds. Wouda)

donderdag 25 april (ds. Meeder)

donderdag 30 mei (ds. Meeder)

### **Ontmoetingsochtenden Jan Biesheuvel Dijkhuis** (Rijksweg 109)

Deze maandelijkse ochtenden staan ook open voor niet-bewoners. De bijeenkomsten beginnen om 10.00 uur; vanaf 9.45 uur bent u welkom.

De ochtenden worden geleid door ds. Van Ommeren of ds. Wouda

Tot aan de zomervakantie gaat het om de volgende data:

dinsdag 5 februari (ds. Wouda)

dinsdag 5 maart (ds. Wouda)

dinsdag 2 april (ds. Van Ommeren)

dinsdag 7 mei (ds. Wouda)

dinsdag 4 juni (ds. Van Ommeren)

## **COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS**

---

### **Mededelingen actie Kerkbalans 2019**

In aanvulling op de uitnodigingsbrief die dezer dagen bij alle gemeenteleden is/wordt bezorgd, volgt hier nog wat extra informatie:

- Diegenen, die in de afgelopen twee jaar een periodieke overeenkomst voor de vrijwillige bijdrage zijn aangegaan, ontvangen de komende jaren geen uitnodigingsbrief. Zo'n overeenkomst geldt voor 5 jaar. Na deze termijn ontvangen deze leden weer een nieuwe uitnodiging.
- Verder wordt u nogmaals gewezen op de mogelijkheid om uw toezeggingsbrief voor uw bijdrage naar de kerk te mailen. U kunt dat doen door een scan of een foto van het toezeggingsformulier te maken en dit te mailen naar [kerkbalans@gknieuwendijk.nl](mailto:kerkbalans@gknieuwendijk.nl).
- Wie dat makkelijker vindt, kan de retourenvelop op 3 zondagen (27/1, 3/2 en 10/2) in de speciale bus voor in de kerk deponeren of in de brievenbus bij de ingang van de kerk. Ook is het mogelijk de retourenvelop in de brievenbus van penningmeester Wim Colijn (Singel 3) te doen.

U kunt reageren tot 14 februari. Diegenen, die dan nog geen reactie hebben gegeven, zullen bezocht worden door de kerkbalansloper in uw wijk/straat.

## **ZWO**

---

### **Collecte werelddiaconaat zondag 3 februari 2019**

*Water staat Bengalen aan de lippen.*

Bijna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een zegen omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden.

Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen.



Een van de programma's van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven, en andere werelddiaconale

projecten. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat februari.

Meer informatie op [www.kerkinactie.nl/watersnoodbangladesh](http://www.kerkinactie.nl/watersnoodbangladesh)

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Bij voorbaat hartelijk dank

### **Gift**

De ZWO commissie heeft een gift van € 250,- overgemaakt aan het project Hope for Africa waarvoor Gert-Jan en Kate Flikweert werkzaam zijn.

Ze helpen in Oeganda de kinderen van het Hope Alive project. Naast allerlei ondersteuning aan weeskinderen en kinderen in kwetsbare omstandigheden wordt er ook aandacht aan de Bijbel gegeven, samen met spelletjes en een goede maaltijd.

## ***KERKELIJK BUREAU***

---

### Ingekomen

Fam. E. Muys-Broekhuizen, Rijksweg 42 (wijk 4).

### Vertrokken

Naar Well: Dhr. P. Voskuilen, Kerkweg 18 (wijk 1).

### Verhuisd

Mw. J.M. de Graaf-Heystek; van Zandsteeg 46 (wijk 1) naar Rijksweg 109-109, Jan Biesheuvel Dijkhuis, (wijk 5).

Mw. T.J. van der Laan van Maastrigt-van der Stelt; van Altenastraat 31 (wijk 2) naar Vijverstraat 22 (wijk 3).

Fam. C.A. Versteeg-van den Heuvel; van Kerkweg 35 (wijk 1) naar Anemoonstraat 47 (wijk 3).

Mw. A. Oldenburg; van Grote Markt 22b, Gorinchem (wijk 1) naar Minervastraat 3, 4007 Tiel (wijk 1).

Fam. W.C. Colijn-Post; van Kerkweg 52 (wijk 1) naar Dirkappel 31 (wijk 2).

Fam. T.H. voor den Dag-Venderbos; van Biesboschstraat 2 (wijk 2) naar Amaryllishof 13 (wijk 3).

Fam. J. van der Stelt-van Maastricht is in Altenastaete verhuisd van kamer 3 naar kamer 4a (wijk 5).

## **RONDJE KERKENRAAD**

---

**Waar is de kerkenraad allemaal mee bezig? Die vraag wordt weleens aan een kerkenraadslid gesteld. Middels deze rubriek wil de kerkenraad maandelijks een korte weergave geven van de zaken die worden besproken, zijn afgerond of nog gaan komen. Zo proberen wij de gemeente meer te betrekken bij het reilen en zeilen van de kerk.**



Op het moment van schrijven lopen er veel mensen met koorts rond. Met 'schaatskoorts' wel te verstaan. De winter laat een beetje van zijn macht zien en prompt wordt het woord Elfstedentocht alweer in de mond genomen. Je kunt nu eenmaal nooit weten, toch? Halverwege januari werd de tweede lichter elzenpollen aangekondigd. De Hazelaar stond in december al op grote schaal in bloei. Hooikoortspatiënten zien deze ontwikkeling met lede ogen aan. De sneeuwkllokjes stralen frisheid uit. Steeds meer scholieren spijbelen voor het klimaat. Met deze actie willen zij politici aansporen om maatregelen tegen de klimaatsverandering te nemen. Het onderwerp klimaat leeft erg onder jongeren. Open Doors meldt dat de lijst met landen waar christenen zwaar tot extreem zwaar worden vervolgd vorig jaar fors is gegroeid tot 73 landen. Wat mogen wij dan toch dankbaar zijn dat wij in alle vrijheid met ons geloof bezig kunnen zijn. En er gebeurt gelukkig veel binnen en buiten de deuren van onze kerk. Met dank aan al de vrijwilligers, die hun beste beentje steeds maar weer voor zetten.

Wat speelt er:

- Op de kerkenraadsvergadering van jongstleden 16 januari stond de 'ambtsdragerswerving' op de agenda. Er zijn acht ambtsdragers aftredend. De betreffende ambtsdragers hebben kenbaar gemaakt of ze zich wel of niet herkiesbaar willen stellen. Elders in deze editie wordt hier aandacht aan besteed en uitleg gegeven over de start en de procedure van de werving.
- Een ander agendapunt was de evaluatie van de Heilig Avondmaalsvieringen in relatie tot de (kinder)zegen. De nieuwe vorm wordt als *heel bijzonder, mooi en aangrijpend* ervaren. Steeds meer gezinnen, maar ook volwassenen maken gebruik van de mogelijkheid om de zegen te kunnen ontvangen. De kerkenraad wil deze vorm van vieren graag voortzetten.
- De eerste vergadering van de Jeugdraad heeft op 10 januari plaats gevonden. In de jeugdraad zijn contactpersonen van de Crèche, de

KND, de Tienerdienst, de Chûte, de Stichting Gereformeerd Jeugdwerk en de Themacommissie vertegenwoordigd. De jeugdraad wordt geleid door een jeugdouderling. Het is hoopgevend dat bijna alle geledingen vertegenwoordigd waren. Er zijn al voorzichtige stappen gezet. Zo gaan de Stichting Gereformeerd Jeugdwerk en de Chûte elkaar ondersteunen.

- De kerkenraad heeft een besluit genomen over de toekomstige vorm en inhoud van de gemeenteavond/ledenvergadering. Het besluit is mede gebaseerd op de reacties vanuit de gemeenteleden en de discussie op de najaars ledenvergadering. De zakelijke punten, waarover de gemeente geïnformeerd moet worden en waar ze bij de besluitvorming betrokken behoren te zijn, worden losgekoppeld van de samenkomsten die vrijblijvender van opzet zijn en vooral als doel hebben de onderlinge band te versterken. Het bespreken van de jaarrekening en begroting wordt gekoppeld aan een gedeelte van een kerkenraadsvergadering, waarbij de gemeenteleden aanwezig mogen zijn. Overige zakelijke onderwerpen, worden ten tijde dat een en ander zich afspeelt, op een nader te bepalen moment met elkaar besproken. Voorts is het de bedoeling om minimaal één keer per jaar een 'echte' gemeentesamenkomst te organiseren, bijvoorbeeld rondom een maaltijd of iets dergelijks.
- Tijdens het gezamenlijke overleg op 8 januari tussen het Moderamen van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk is besloten op een aantal punten de samenwerking te zoeken of verder uit te breiden. Zo zal de Heilig Avondmaalsviering in Altenastaete 4 keer per jaar gaan plaatsvinden. Er komt een betere afstemming voor speciale diensten en activiteiten. Dit najaar wordt er weer een Adventszang georganiseerd. De jeugdouderlingen gaan met elkaar in gesprek over de mogelijkheden om gezamenlijk activiteiten op te pakken. De afspraak is gemaakt om twee keer per jaar op vaste momenten als Moderamina bij elkaar te komen.
- De kerkenraad is blij dat het Beam team met een aantal leden is versterkt. Er is goede hoop dat de openstaande plaatsen nog worden aangevuld.
- Eenzelfde probleem doet zich momenteel voor bij de bezorgers van de wekelijkse bloemengroet. Een aantal leden gaat ermee stoppen, waardoor de bezorging van de bloemen niet meer is gewaarborgd. Er is door Marleen Wijnands, contactpersoon van de bezorgers, een noodkreet bij de kerkenraad neergelegd. Het moet toch mogelijk zijn de open gevallen plaatsen in te vullen? Juist door een bloemengroet laten we als gemeente een stukje warmte zien. Bij voldoende teamleden ben



je 1 keer in de 6 weken aan de beurt. Meld je alstublieft aan en laat Marleen niet met deze bloemen zitten.

- Op 30 januari is er een bijeenkomst van de voormalige classis Heusden-Almkerk. Er wordt in ieder geval gesproken over de mogelijkheid om één of meerdere ringen te vormen. Een afvaardiging van de kerkenraad hoopt hierbij aanwezig te zijn.

Wilt u of jij iets meer weten over deze genoemde punten? Neem gerust contact op met de scriba (Cor Polak) of de voorzitter (Jaap van Elzelingen) van de kerkenraad.

## ***BIJ DE DIENSTEN***

---

### **Zondag 3 februari 2019: Werelddiaconaat**

10.00 uur: Voorgangers: ds. R.A. Wouda en onze ZWO-commissie.  
Muzikale medewerking wordt verleend door een gemeente-ensemble van blazers o.l.v. Lijn van der Wiel.

Collecten: 1. Kerk in Actie/Werelddiaconaat; 2. Algemeen kerkelijke arbeid

### **Zaterdag 9 februari 2019 / Jan Biesheuvel Dijkhuis:**

18.00 uur: *Avondmaalsviering* voor bewoners en andere belangstellenden.  
Voorganger: ds. N.M. van Ommeren

### **Zondag 10 februari 2019:**

10.00 uur: Voorganger: ds. A.W.W. de Ruiter, Wijk en Aalburg

15.00 uur: *Kerk- en Schooldienst*, m.m.v. De Regenboog, ds. Van Ommeren en ds. Wouda

Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Kerkklanken

### **Zondag 17 februari 2019:**

10.00 uur: Voorganger: ds. R.A. Wouda.

18.30 uur: *Jeugddienst*. Muzikale medewerking wordt verleend door 4Tune (de ons welbekende band uit Hardinxveld).

Collecten: 1. Diaconie; 2. Onderhoud gebouwen

### **Zondag 24 februari 2019:**

10.00 uur: Voorganger: ds. M.C. Meeder-van Hof

Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Onderhoud gebouwen

### **Zondag 3 maart 2019:**

10.00 uur: Voorganger: ds. R.A. Wouda

Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Jeugdwerk

**Zondag 10 maart 2019: 1<sup>e</sup> zondag van de Veertigdagentijd**

10.00 uur: Voorganger: ds. H.P. de Goede, Werkendam

Collecten: 1. Kerk in Actie/Zending; 2. Kosten energie

**Woensdag 13 maart 2019: Biddag voor gewas en arbeid**

19.30 uur: *Bidstond*. Voorganger: ds. R.A. Wouda

Collecten: 1. PKN/Kerk in Actie; 2. –

**Zondag 17 maart 2019:**

10.00 uur: Voorganger: ds. J.H. Meijer, 's Gravenzande

18.30 uur: *Zangdienst* met Jaco van de Werken en ds. Wouda

Collecten: 1. Diaconie; 2. Kerkradio

**Zondag 24 maart 2019:**

10.00 uur: Voorganger: ds. M.F. Meeder-van Hof

Collecten: 1. PKN/Kerk in Actie; 2. Jeugdwerk

**Zondag 31 maart 2019:**

10.00 uur: Voorganger: ds. R.A. Wouda

Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Onderhoud orgel

## **DANKBETUIGINGEN**

---

### ***Tel je zegeningen***

*Er is veel wat je tegenstaat  
Dit is wat een ieder ondergaat  
Kleine en grote problemen  
Ieder heeft zijn kruis te nemen*

*Maar wanneer je stilstaat bij je leven.  
Weet je dat je ook goeds is gegeven  
Het goede vind je snel normaal  
Dit is een menselijk moraal*

*Maar als je al je zegeningen telt  
Weet je, het is niet zo slecht gesteld  
Wat je met je zegeningen kan bereiken  
Laat dit je leven verrijken*

*Dankbaar voor je zegeningen zijn  
Houdt het geloof in de Vader rein  
Denk wat je kan, niet wat je niet kunt  
Een leven van liefde van God is je gegund*

Wat was het fijn, dat er zo veel mensen waren die met ons meeleeften in een moeilijke tijd. De vele bezoeken, telefoontjes en mooie hartverwarmende kaarten - met mooie gedichten en lieve woorden – die wij mochten ontvangen. Wij hebben dit als een grote steun mogen ervaren. Dank jullie allemaal!

Hartelijke groet,  
Gert-Jan en Hannie Visser

## **BIJZONDERE ZAKEN**

---

### **Kerstmarkt 2018**

De kerstmarkt is afgelopen december weer een groot succes geweest. Een week lang is de kerstmarktcommissie weer in de weer geweest (met hulp van vele mannen) om dit keer op een zaterdag en niet op vrijdag een mooi aanbod van kerststukjes, kerstaccessoires, schilderijtjes, gebak e.d. te hebben.

Vele handen maken licht werk. Ook in dit geval want velen hebben geholpen bij het sjouw werk, het maken van bloemstukjes, het afwassen van alle gebruiksartikelen, het bakken, zagen, het tentoonstellen en opbouwen van de kerstmarkt. Het was weer een geweldig aanbod en velen hebben dit weten te waarderen door een bezoekje te brengen aan onze kerstmarkt. De opbrengst was dan ook geweldig: **€ 2.650,00.**

Allen die hieraan meegewerkt hebben onze hartelijke dank!!!



De kerstmarktcommissie.

### **Ladiesnight**

Een avondje 'vrij maken' voor een gezellig samenzijn? Geen voorbereiding nodig; dus schuif gerust eens aan.

De ladiesnight heeft als doelgroep: vrouwen tussen 25 - 45 jaar

De data van de volgende ladiesnights:

- **Dinsdag 29 januari (thema: Bestaat dé Christen?)**
- Woensdag 20 maart
- Woensdag 8 mei
- Woensdag 19 juni

Locatie: Kafappel 20

Tijd: 19.30 uur – 21.00 uur

Voor meer info, bel 06-23850730 of [irenewolvers@live.nl](mailto:irenewolvers@live.nl).

Groetjes,

Marielle, Lenneke, Karin en Irene

### **Herderstocht 2018**

Alweer een fantastische Herderstocht! Ruim 750 mensen hebben de tocht gelopen. En naar de geluiden te horen was iedereen enthousiast.

Mocht je nog foto's hebben van de tocht zou je die dan naar mij willen mailen? [h.d.peuter@hccnet.nl](mailto:h.d.peuter@hccnet.nl)



### **Schilderijen Anneke Kaai**

Maandag 14 januari zijn we met twaalf mensen uit onze kerk naar Anneke Kaai in Sleenwijk geweest. Zij heeft ons een prachtig overzicht laten zien van haar schilderijen met de visioenen uit Openbaring. En dat niet alleen, haar verhaal bij de afbeeldingen was boeiend en heel inspirerend!

Een prachtige avond.



## **“Afgaan op uiterlijk”**

Maandagavond 11 februari komt Karin van Andel praten over “Afgaan op uiterlijk”. Zij heeft cursussen gevolgd op het gebied van kleur en kleding en hoe groot de invloed daarvan op ons allemaal is. Is mode kunst?

Wat moet je met mode in de kerk?

Ze zal kort iets vertellen over de psychologie en communicatie van kleding:

Wat zegt een rode stropdas, een bruin jasje of een groene jurk?

Na een korte pauze komt de techniek van kleding aan de orde:

Waarom staat die oranje sjaal mij nou wel/niet? Iedereen van harte welkom!



- Maandagavond 11 februari 2019
- Aanvang 19.45 uur (en niet 20.00 uur zoals eerder vermeld)
- in de Hoeksteen.

## **Fotografie**

Allerlei soorten kunst komen dit jaar aan bod, zo ook fotografie. Foto's maken doen we allemaal, op vakantie, met familie of bij bijzondere gelegenheden. Soms zitten daar heel mooie opnamen bij, kunst! Daar zijn we benieuwd naar. Maak je weleens foto's die je raken? En die je graag met anderen zou willen delen? Met het thema van dit jaar, Kunst in de kerk, vragen we jullie om je foto ook met ons te delen en die te mailen. Een vakman zal er naar kijken en een selectie maken van de foto's die het mooiste verhaal vertellen.

- Het kan zijn dat je foto op de website van de kerk of in de kerkzaal zelf te zien zal zijn. Met het sturen van je foto geef je ons daar toestemming voor.
- De foto's dienen uiterlijk 1 maart 2019 bij ons binnen te zijn, voorzien van naam en de bevestiging dat we de foto mogen laten zien.  
Mailadres: [h.d.peuter@hccnet.nl](mailto:h.d.peuter@hccnet.nl)

## **Songs with a secret**

Op maandagavond 1 april 2019 om 20.00 uur in Het trefpunt in Sleenwijk.  
Meer informatie volgt later.

## **Rommelmarkt Nieuws**

De voorbereidingen voor de rommelmarkt zijn weer in volle gang. A.s. woensdag 30 januari om 19.30 uur willen we vergaderen in de Hoeksteen. Iedereen die vrijwillig wil meedoen met de rommelmarkt wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

De rommelmarkt wordt gehouden op vrijdag 14 juni en zaterdag 15 juni 2019.

Maar voor het zover is, zullen er dit jaar weer 2 ophaalrondes zijn op zaterdag 16 februari en zaterdag 13 april

Mocht u spullen hebben, dan kunt u deze vóór 9.00 uur buiten zetten voor uw woning.

Wij halen op deze zaterdagen **geen** grote spullen op zoals: bedden, bankstellen, kasten en/of stoelen.

Met vriendelijke groet,  
de Rommelmarkt Commissie

## **Start Breicafé:**

Donderdag 7 februari starten we met ons Breicafé en andere activiteiten in de Hoeksteen. Iedereen mag meedoen!

U kunt eigen brei- of haakwerk meebrengen, maar ook kan gebruik gemaakt worden van de materialen die ter plekke aanwezig zijn. Er is ook iemand om te helpen met allerlei vragen op brei- of haakgebied.

Nog nooit gebreid? Hier kunt u het leren en ook voor vragen betreffende patronen kunt u in de Hoeksteen terecht.

Er kan ook een spelletje worden gedaan of alleen koffie/thee gedronken worden. Tevens is het Stiltecentrum in de kerk geopend.

Vanaf 13.30 uur tot 16.00 uur zijn we vanaf 7 februari elke donderdagmiddag geopend. Voor meer info: Hanneke de Peuter, telnr. 402318.

Van harte welkom!

Namens de werkgroep donderdagmiddagactiviteiten.

## KERKKLANKEN WOORDZOEKER (7)

P	D	N	A	A	M	I	D	D	E	L	A	A	R
R	I	H	O	L	O	C	A	U	S	T	E	K	A
H	E	R	I	N	N	E	R	E	N	A	T	T	A
C	H	R	I	S	T	E	N	E	N	A	F	U	L
O	G	L	U	T	H	E	R	F	N	H	O	E	I
T	I	E	I	O	O	D	I	E	L	P	L	E	P
S	N	J	O	O	D	S	T	E	M	P	E	L	T
M	E	F	E	E	S	T	N	K	E	O	B	T	U
O	I	T	N	A	U	A	R	E	D	N	O	W	O
K	Z	E	E	H	A	A	I	R	A	H	C	A	Z
E	R	W	F	G	V	O	O	R	R	E	C	H	T
O	O	O	R	T	H	O	D	O	X	S	I	L	O
T	O	E	V	E	R	T	R	O	U	W	E	N	N
L	V	G	A	D	N	O	Z	L	E	A	R	S	I

NA HET WEGSTREPEN VAN DE WOORDEN BLIJVEN ER EEN AANTAL LETTERS OVER DIE SAMEN EEN WOORD VORMEN.

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

AKTUEEL	MIDDELAAR
ANTI	ORTHODOX
BELOFTE	PLEIDOOI
BOEK	SILO
CHRISTENEN	TEMPEL
FEEST	TOEKOMST
HAAT	TOEVERTROUWEN
HERINNEREN	VERGAAN
HOLOCAUST	VOORRECHT
ISRAELZONDAG	VOORZIENIGHEID
JOODS	WET
LOOFHUTTEN	WONDER
LUTHER	ZACHARIA
MAAND	ZOUTPILAAR

OPLOSSING nr 6: KERKDIENTST

## Timzingt en Tear: Omgekeerd

Wanneer? Vrijdag 12 april 2019

Hoe laat? 20:00 - 22:30 uur

Waar? Nieuwendijk, Gereformeerde Kerk,

Doelgroep vanaf 15 tot 99 jaar.

*Tim is een christelijke cabaretier en heeft jaarlijks diverse theaters vol met zijn show.*

*'Omgekeerd' is een grappig, verrassend en prikkelend programma over rijkdom en armoede. Het is de wereld op zijn kop. Tear werkt al meer dan 40 jaar in ontwikkelingslanden, maar vergeet het land dat het meeste hulp nodig heeft: Nederland. Timzingt ziet het scherp en omgekeerd. Het moet anders. De hulp moet naar Nederland. En om ons de zegeningen van Afrika te laten beleven, zal onze wereld op zijn kop moeten.*

*Een mooie voorstelling waarin niets is wat het lijkt. Mooie liedjes, rake observaties en hilarisch cabaret.*

*Timzingt zoals we hem kennen: ontroerend goed.*

Zaal open vanaf 19.30 uur.

Kaarten kosten € 7,- inclusief reserveringskosten te bestellen via:

[www.tear.nl/timzingt](http://www.tear.nl/timzingt)

Of indien u internet lastig vindt, dan kunnen de kaarten ook besteld worden via de ZWO-commissie via Jaanie Tolenaars, Jeroen den Dekker en Marjolein Verhagen. Daarnaast bij Inge van de Spek en Irene Wolvers.





## BIJBELLEESROOSTER

vrijdag	1 februari	Ester 6:1-14	Zelfoverschatting
zaterdag	2 februari	Ester 7:1-8:2	De rollen omgekeerd
zondag	3 februari	Psalm 82	Rechtspraak
maandag	4 februari	Jeremia 1:1-10	Jong en (niet) enthousiast
dinsdag	5 februari	Jeremia 1:11-19	Kijk-bijbeltekst
woensdag	6 februari	Jeremia 2:1-13	Israël gaat vreemd
donderdag	7 februari	Jeremia 2:14-22	Waardoor ging het mis?
vrijdag	8 februari	Jeremia 2:23-29	Aanklacht van God
zaterdag	9 februari	Jeremia 2:30-37	Wie is je minnaar?
zondag	10 februari	Lucas 5:1-11	Goede vangst
maandag	11 februari	Lucas 5:12-16	Aangerakt
dinsdag	12 februari	Lucas 5:17-26	Hoera, vergeving!
woensdag	13 februari	Lucas 5:27-39	Oud en nieuw
donderdag	14 februari	Psalm 36	Kostbare liefde
vrijdag	15 februari	Jeremia 3:1-11	Dubbelhartig
zaterdag	16 februari	Jeremia 3:12-21	Oproep
zondag	17 februari	Jeremia 3:22-4:2	Bekering
maandag	18 februari	Jeremia 4:3-18	Slechtnieuwsgesprek
dinsdag	19 februari	Jeremia 4:19-31	Weeën
woensdag	20 februari	Jeremia 5:1-14	Overspel
donderdag	21 februari	Jeremia 5:15-31	De oorzaak van de ellende
vrijdag	22 februari	Psalm 137	Aan de rivieren van Babel
zaterdag	23 februari	Ester 8:3-17	Onherroepelijk?
zondag	24 februari	Ester 9:1-15	Zelfverdediging
maandag	25 februari	Ester 9:16-23	Verlenging
dinsdag	26 februari	Ester 9:24-28	Feestvreugde
woensdag	27 februari	Ester 9:29-10:3	Volksvertegenwoordiger
donderdag	28 februari	Psalm 94	De HEER is trouw

vrijdag	1 maart	Lucas 6:1-11	Sabbats(on)rust
zaterdag	2 maart	Lucas 6:12-26	In de leer bij Jezus
zondag	3 maart	Lucas 6:27-38	Christelijke assertiviteit
maandag	4 maart	Lucas 6:39-49	Wie ogen heeft om te kijken, moet zien
dinsdag	5 maart	Lucas 7:1-10	Geloof, hoop en liefde
woensdag	6 maart	Psalm 53	Aswoensdag Atheïsme is dwaas
donderdag	7 maart	Lucas 7:11-17	Opwekking
vrijdag	8 maart	Lucas 7:18-28	Vol verwachting
zaterdag	9 maart	Lucas 7:29-35	Kinder-achtig

### **Aangepaste kerkdienst te Sleeuwijk**

Zondagmiddag 17 februari a.s. is er een aangepaste kerkdienst met en voor mensen met een verstandelijke beperking, in de Ontmoetingskerk te Sleeuwijk (Notenlaan 69). De dienst begint om 15.00 uur !!!

Voorganger is Ds. Ria Meeder uit Leerdam, en het thema luidt:  
"Gedragen op Gods vleugels!"

Medewerking aan deze dienst zal worden verzorgd door Peter de Peuter, Bram van Dijk en Jeroen Udo, bewoners van Bijtelshof.

Muzikale medewerking wordt verleend door Henk Teuling op orgel/piano en de koperblazers Martijn van Driel en Kevin van der Giessen.

We hopen op een fijne dienst.

Na afloop is er nog gelegenheid om gezellig met elkaar na te praten, onder het genot van een kopje koffie, thee of fris.



**De bloemen in de kerk worden  
iedere week geschonken door:**

**Bloemenatelier "Het Klaverblad"  
Rijksweg 212, Nieuwendijk**

[www.bloemenatelierhetklaverblad.nl/](http://www.bloemenatelierhetklaverblad.nl/)

### **Opgelet!**

*Houdt u er rekening mee dat Kerkklanken op de website van de kerk geplaatst wordt en dat alle genoemde gegevens (telefoonnummer, adres etc.) dus zichtbaar zijn op internet. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan dient u dit bij het te plaatsen bericht, kenbaar te maken.*

## **INFO**

---

Gereformeerde Kerk, Kerkweg 3, 4255 GA Nieuwendijk, tel. 403326  
www.gknieuwendijk.nl

Kerkdienst 10.00 uur

Predikanten Ds. R.A. Wouda, Kerkweg 1, tel. 405855 (do. vrije dag)  
e-mail: r.a.wouda@gmail.com  
Ds. M.F. Meeder-van Hof, Diefdijk 3, 4141 MD Leerdam,  
Tel. (0345) 619932, e-mail: mfmhdhof@hotmail.com

Scriba ouderling-scriba: Cor Polak, tel. 403473  
e-mail: scriba@gknieuwendijk.nl

Kerkelijk Bureau Voor aangifte van doop, kerkelijke huwelijksbevestiging, adreswijziging  
etc. bij: Ina van der Mooren, Dijkje 7A, tel. 403045  
e-mail: kerkelijkbureau@gknieuwendijk.nl

Drukwerk drukwerk@gknieuwendijk.nl

Beheerder Beheerdersgroep, tel. 06-10676764  
Kerkgebouwen

Kerkradio Jes Walraven, Oslopark 6, tel. 401908  
Jan van Erp, Pr. Beatrixlaan 3, tel. 402593

Kerkauto Marco en Arja Groenenberg, Rijksweg 77c, tel. 403658

CvK Secr.: H. Vink, Zandsteeg 41, tel. 403974  
Peningmeester: Wim Colijn, Singel 3, tel. 401842 e-mail:  
wimcolijn@gmail.com

### Bank- en girorekeningen

CVK NL97RBRB0791812294 SNS / NL78RABO0301505012 RABO /  
NL57INGB0001077052 ING

Diaconie NL90RABO0301511586 RABO  
ZWO NL35RABO0301545944 RABO

Nieuwsbrief Berichten voor de Nieuwsbrief inleveren bij: Jesse van Elzelingen,  
Rijksweg 156, tel. 06-13053783, e-mail: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl.  
Graag donderdag vóór 17.00 uur.

Redactie Marco Groenenberg, Wilma van Gammeren-Scheffers,  
Kerklanken Arie Strik.

Inleveren kopij Tot uiterlijk **maandag 25 februari 2019** vóór 18.00 uur bij:  
Arie Strik, Dahliastraat 38, 4255JJ, tel. 403721  
e-mail: redactie@gknieuwendijk.nl

# Hoveniersbedrijf Arjan van Rosmalen

- \*Ontwerp en aanleg van uw tuin
- \* Onderhoud van uw tuin
- \* Levering van o.a. planten en bomen



Bereklaauw 8  
4251 KS Werkendam  
Mob: 06-28720324  
Tel: 0183-505582

---

## **ROAD INBOEDELZORG V.O.F.**

Voor het Op- & Ontruimen van: Huizen  
Seniorenwoningen  
Bedrijfspannen  
Appartementen  
Kantoren  
Enz.

Ook voor het opruimen van Stormschade's en Tuinen.

Bel voor vrijblijvende informatie 06-42089900

Of kijk op [WWW.ROADINBOEDELZORG.NL](http://WWW.ROADINBOEDELZORG.NL)