

PASTORIA

Gezongen Geloofsbelijdenis,

geschreven door Jaap Zijlstra, de dominee-dichter

*1. Ik geloof in God de Vader
die een bron van vreugde is,
louter goedheid en genade,
licht in onze duisternis.
Hij, de Koning van de kosmos,
het gesternte zingt zijn eer
heeft uit liefde mij geschapen
en tot liefde keer ik weer.*

*2. Ik geloof in Jezus Christus
die voor ons ter wereld kwam.
Zoon van God en Zoon des Mensen
goede Herder, Offerlam.
Door te lijden en te sterven
groot is het geheimenis
schenkt Hij mij het eeuwig leven,
dat uit God en tot God is.*

*3. Ik geloof dat mijn Verlosser
door de dood is heengegaan
en op Pasen, God zij glorie,
uit het graf is opgestaan.
Door het brood - dit is mijn lichaam -
door de wijn - dit is mijn bloed -
geeft de Vredevorst mij vrede,
maakt Hij alle dingen goed.*

(Lied 289 Evangelische Liedbundel)

22 december, vlak voor kerst, overleed Jaap Zijlstra (1933-2015) in zijn woonplaats Amsterdam.

Jaap groeide op in een timmermansgezin in Wassenaar. Tijdens de Hongerwinter zorgden zijn ouders ervoor dat hij op een vrachtwagen naar Fryslân werd gezet, waar hij de rest van de oorlog doorbracht bij zijn pake en beppe.

Het leek er eerst helemaal niet op dat hij predikant zou worden. Hij werd administrateur op een scholengemeenschap. Daarnaast was hij actief in het kerkelijke jongerenwerk.

Jaap Zijlstra was iemand met een late roeping. Op zijn 33e studeerde hij af als theoloog en werd gereformeerd predikant in Duurswoude. Iets waardoor hij opleefde, zo vertelde hij vorig jaar in het boekje De late regen.

“Ik werd aangesteld in Friesland, maar het evangelisatiewerk bleef aan mij trekken. Toen ben ik een koffiobar voor jongeren begonnen. Dat is een geweldige tijd geweest. Jongeren die tot geloof kwamen. Je hebt dan het idee dat je leven zin heeft.”

Zijlstra stond er om bekend dat hij de taal van de mensen sprak. Hij wist mensen te raken met het evangelie, wat hem zelf ook zo geraakt had. Hij stond dicht bij de mensen. Na Duurswoude volgden de gemeenten van Delfzijl, Vorden en Amsterdam. In oktober 1994 ging hij met emeritaat, maar hij bleef nog lange tijd preken. Meer dan zesduizend keer stond ds. Jaap Zijlstra op de kansel.

Zijlstra werd in mei 1983 landelijk bekend nadat hij er tijdens een kerkdienst publiekelijk voor uit kwam dat hij homoseksueel was. Toen hij op pinkstermorgen in 1983 moest preken in Ermelo, zag hij twee verpleegsters hand in hand fietsen. Tijdens zijn preek over Hooglied kwam dat beeld steeds terug. "Nu kan ik wel amen zeggen, gemeente, maar daarmee doe ik veel mensen in de kerk tekort," zei hij vanaf de kansel. Hij noemde ook homoseksuelen en zei toen eerlijk: "Ik weet waar ik over praat, want ik ben zelf ook zo."

Hij ervoer dat als een bevrijding. “Moet je je voorstellen, dat je tot je vijftigste zwijgt over je geaardheid.”

Door zijn openheid over homoseksualiteit werd hij voor velen een voorbeeld en luisterend oor, ook in het pastoraat. Samen met pater Jan van Kilsdonk verleende hij pastoraat aan aidspatiënten in Amsterdam.

In het Liedboek “Zingen en bidden in huis en kerk” (2013) werden negentien liederen en twee gedichten van zijn hand opgenomen. De kerkelijke ontwikkelingen volgde hij nog steeds. Er is meer besef gekomen van de noodzaak van samenwerking tussen geloofsgenoten, zo stelde hij vast. 'We zijn minder verdeeld als verschillende kerken, ook door de leegloop. Onze verdeeldheid maakte onze boodschap vroeger ook ongeloofwaardig. Het gaat tegenwoordig veel meer over wie Christus voor je is. De kerk is kleiner geworden, maar de blijvers blijven uit overtuiging. Het gaat nu meer over de kern.'

Hij noemde zichzelf met een knipoog 'de meest gelezen dichter van Nederland' omdat voor de verzen die hij dagelijks op Facebook plaatste, zoveel virtuele duimen omhoog gingen.

Hij was uitgeput, schreef hij op 8 december aan zijn Facebookvolgers. Niet langer bij machte nog een pen te pakken en woorden op papier te krijgen. “Ik ben uitgeput. Dank, dank, dank, jullie allen, voor alles. Vrede en alle goeds!”

Zijlstra nam afscheid met een laatste wens: dat zijn fans zijn gedicht 'Verwachting' zouden overschrijven en bewaren, als hijzelf niet meer ademen, laat staan dichten kon.

Verwachting

*Als de dag begint te doven
en de zon mij niet meer ziet,
als de schemering gaat komen
en ik stil word van verdriet,
als de nacht valt en mijn vogel
niet meer opdaagt met een lied -
na mijn duisternis Uw licht,
na mijn zwijgen Uw gedicht.*

Ds. Ria Meeder – van Hof

VAN DE REDACTIE

Met deze editie van Kerkklanken beginnen we aan de 72^e jaargang. Ook in 2016 gaat de redactie er weer voor om u te informeren over het reilen en zeilen binnen onze kerk.

We doen dit zoals vertrouwd op papier. Maar natuurlijk staan we ook digitaal ons mannetje. Kerkklanken is al weer een paar jaar ook te lezen via de website van onze kerk.

En over die website gesproken, die is per 1 februari in een nieuw jasje gegoten. Neem gerust eens een kijkje op <http://www.gknieuwendijk.nl/>. Elders in ons blad kunt u hier meer over lezen.

Deze verandering betekent overigens dat ons e-mailadres gaat veranderen. Stuur daarom u in het vervolg uw berichten naar **redactie@gknieuwendijk.nl**.

Bent u niet zo digitaal ingesteld, dan is dat natuurlijk ook geen probleem. Het postadres blijft ongewijzigd: Dahliastraat 38 te Nieuwendijk.

Iets anders. Tijdens onze redactievergadering deelde Anita Kiezebrink mee dat ze ging stoppen met haar werk voor de redactie. De redactie vindt dit heel jammer, maar we snappen het ook wel. Anita is namelijk op heel veel fronten in onze kerk actief en dan is het verstandig om op een gegeven moment keuzes te maken. En dat heeft ze gedaan.

Anita, bedankt voor je inzet voor Kerkklanken in de afgelopen jaren!

Dat betekent wel dat we op zoek gaan naar een nieuw redactielid die zich bezig wil houden met de samenstelling van het kerkblad. Lijkt je dit leuk om te doen of wil je eerst wat meer informatie, neem dan contact op met Arie Strik (tel. 403721).

Tenslotte, weer veel leesplezier toegewenst.

VAN DE VOORZITTER

Een tijdje terug heb ik de film Human van de Franse filmmaker Arthus-Bertrand gezien. Een film waar je echt voor moet gaan zitten. Voor het maken van deze documentaire, die een speelduur van maar liefst honderdtweënnegentig minuten heeft, zijn kosten nog moeite gespaard.

“Wat maakt ons mens” is de hoofdvraag van deze Fransman. Om het antwoord hierop te vinden is hij meer dan drie jaar bezig geweest met het verzamelen van emotionele verhalen van meer dan 2000 mensen uit 60 verschillende landen, waarin thema’s als liefde, oorlog, homoseksualiteit, vergevingsgezindheid, familie, leven na de dood, geluk, immigratie en de zin van het leven centraal staan. In een sobere benadering is van al deze opnames een bloemlezing gemaakt. Op essentiële vragen wordt geprobeerd een antwoord te geven: Wat maakt ons mens? Waarom hebben we zo veel overeenkomsten, maar staan hier net zo veel verschillen tegenover? Bepalen ons milieu, afkomst en sociale omgeving in overgrote mate hoe we ons als mens voelen en gedragen? Wat is onze verhouding tot de aarde die we in bruikleen hebben? Hoe gaan we om met emotionele en morele thema’s en wat is de invloed van onze omgeving op onze beleving ervan? Tussen de vraaggesprekken door worden indrukwekkende beelden van de aarde getoond, waarop we mens kunnen zijn.

Het is schitterend om te zien hoe mooi de natuur nog is en hoe majestueus dit op je over komt. Het scheppingsverhaal trekt als het ware aan het oog voorbij en je beseft des te meer hoe mooi Gods bedoeling met de mensheid vanaf het allereerste begin is geweest.

Des te pijnlijker is het om te constateren, dat de mensheid er van lieverlee een zootje van heeft gemaakt. Het is schrijnend om te zien hoe groot de kloof tussen arm en rijk is. De één heeft alles, de ander niets. De één heeft een gouden toekomst voor zich, de ander weet van ellende niet wat te doen. Wat moet je zeggen, als aan een vijftienjarige jongen, die net levenslang heeft gehad, wordt gevraagd hoe hij zijn leven voor zich ziet. Hoe kun je iemand vergeven, die je veel verdriet heeft aangedaan? Wat is geluk, wanneer je voor het ongeluk bent geboren? Dit soort dilemma’s zet je met beide voeten op de grond.

Tijdens de morgendienst van zondag 24 januari werd er gelezen uit Jesaja 61 en Lucas 4. Deze gedeeltes gaan over de opdracht die Jesaja en Jezus van God hadden gekregen. Een opdracht die als volgt wordt omschreven: *“De Geest van God de Here rust op mij. Hij heeft mij de opdracht en de kracht gegeven om goed nieuws te brengen aan mensen die lijden en worden onderdrukt. Hij heeft mij gestuurd om mensen met gebroken harten te troosten, om uit te roepen dat gevangen zullen worden vrijgelaten, dat blinden zullen zien, dat onderdrukten zullen worden bevrijd en dat de tijd van Gods genade is aangebroken”*. Jezus en Jesaja wisten precies wat er van hen werd gevraagd en waren niet bang om deze taak te vervullen. Er werd op vertrouwd dat de benodigde kracht en moed werd gegeven, dat de Geest van God hen zou omringen. Vanuit dit vertrouwen predikten zij hoop en redding, schoonheid in plaats van as, vreugde in plaats van rouw, lof in plaats van neerslachtigheid.

Er is echter ook een rol aan ons gegeven. U zult priesters van de Here, helpers van onze God worden genoemd. Asjemenou,..... Helper van God! Wie wil er nu zo niet genoemd worden. Wat een geweldig iets. Met zo'n functiebenaming kun je wel voor den dag komen. Dat geeft wel 'body' aan je CV. Zeker weten, maar..... wat op papier staat is meestal theorie. Hoe staat het er in de praktijk voor? Tja, wat moet je nu zeggen. Lastig om daar een antwoord op te geven.

Door deze schriftlezingen krijg je toch weer hoop op een betere wereld. Dat geeft je ongemerkt een goed gevoel. Vorige week dinsdag was er ook een positieve berichtgeving in het AD te lezen. Op de voorpagina stond breed weergegeven dat het allemaal al een stuk beter was geworden in de wereld. Minder criminaliteit, minder geweld, minder faillissementen, minder vluchtelingen, minder vervuiling en een aantrekkelijke economie. Juist een week daarvoor werd melding gedaan van een dalend consumentenvertrouwen. Hoe snel kan het gaan en wat moet je geloven?

Uitgaan van je eigen gevoel kan misschien het verschil maken om voor de ene of de andere zienswijze te kiezen. Hebben we vertrouwen in Gods Woord, dan ligt de positieve benadering voor de hand. Dan wordt het 'allemaal' echt beter. En het mooie ervan is, dat we er ook nog aan mee mogen werken. We worden niet voor niets **Helpers van God** genoemd. Dat mag onze rol zijn. Ds. Meijer heeft er ons in die dienst van 24 januari uitdrukkelijk op gewezen: “Vervul die rol”. Waar wachten we nog op!

VANUIT DE KERKENRAAD

Moderamen Kerkenraad: Jaap van Elzelingen, preses
Anita Kiezebrink-Bezemer, jeugdouderling
Erik Kraaij, pastoraal ouderling
Ria Meeder, predikante
Cor Polak, notulist / ondersteuning scribaat
Cees de Rooij, vanuit het CvK
Joke Wijnands-van der Linde, Diaconie
René Wouda, predikant / waarn. scriba

Scribaat Kerkenraad: Email: scriba@gknieuwendijk.nl

Predikanten: ds. M.F. Meeder-van Hof
Diefdijk 3, 4141 MD Leerdam
tel. 0345 619932; email: mfmhdhof@hotmail.com

ds. R.A. Wouda
Kerkweg 1, 4255 GA Nieuwendijk
tel. 0183 405855; email: r.a.wouda@gmail.com

Voor wijkindelingen, contactouderlingen en andere pastorale bezoekers, zie de overzichten in de Jaargids van september jl.

Vergaderingen

woensdag 17 februari	(19.45 uur) Breed Pastoraal Overleg (met leden van de Zusterkring en belangstellenden)
dinsdag 23 februari	(19.45) Kerkenraad, toerustingsavond
dinsdag 1 maart	(19.45 uur) Moderamen
dinsdag 29 maart	(19.45 uur) Moderamen

Vakantie ds. Wouda: 22-26 februari 2016

Het pastoraat wordt deze dagen waargenomen door ds. Meeder.

UIT DE GEMEENTE

In memoriam B. Wijnands-van der Pijl

17 januari 2016 overleed Basje Wijnands in Zorgcentrum Antonia in Almkerk, op de leeftijd van 88 jaar.

De dankdienst voor haar leven werd op zaterdag 23 januari 2016 om 11 .00 uur gehouden in de aula aan de Zandsteeg, aansluitend heeft de begrafenis plaatsgevonden.

Basje werd 10 maart 1927 geboren, dochter van Drikske en Jaantje v.d. Pijl – Noorloos. Ze groeide op aan de Kerkweg met drie broers en zussen.

12 Januari 1951 trouwde Basje met Hans Wijnands. Samen kregen ze 7 kinderen, 3 jongens en 4 meisjes. Met veel plezier woonde het gezin aan de Irenelaan.

Basje was een zorgzame moeder die altijd wakker lag totdat ze wist dat alle kinderen thuis gekomen waren. Ze was een flinke vrouw die een wasketel vol groente sneed maar ook een kwetsbare vrouw die soms met migraine op bed lag. Een moeder die zich niet uitte maar die wel die vol trots tegen anderen over haar kinderen sprak.

Op 1 september 2008 overleed oudste zoon Piet. Een verdriet waar Hans en Basje nooit meer over heen zijn gekomen.

Na een ernstige val en bijkomende complicaties kon Basje niet meer zelfstandig wonen. Gelukkig kon ze na een verblijf in Altenahove, samen met Hans een appartement krijgen in Antonia, waar beiden liefdevol verzorgd werden. Hans Wijnands overleed 29 oktober 2014 toch nog onverwachts. Basje moest toen naar de intensieve verzorging.

Basje was een gelovige vrouw, die elke zondag naar de kerk ging en boven naast het orgel haar plekje had. Toen het naar de kerk gaan niet meer ging, luisterde ze naar de kerkradio en op donderdag naar radio Zonneschijn. Kwam je dan op bezoek dan kon je gaan zitten en luisteren. De laatste jaren ging ze op dinsdagmiddag steevast naar beneden voor het zanguurtje, daar genoot ze van. Zingen heeft Basje haar leven lang gedaan. Ze zong graag en goed. Al die liedjes die ze vroeger op school had geleerd kon ze tot het laatst meezingen.

Haar lievelingsliedjes: Daar ruist langs de wolken, Tel uw zegeningen tel ze een voor een, Vast rots van mijn behoud, Nader mijn God bij U enz, enz.

In de dankdienst voor haar leven stonden we dan ook stil bij Psalm 146:

Zing mijn ziel voor God uw Here, zing die u het leven geeft. Zing mijn ziel uw God ter ere, zing voor hem zolang gij leeft. Ziel gij zijt geboren tot zingen voor de Heer uw God.

Tot het laatst hebben de kinderen met haar gezongen en samen naar al die bekende liederen geluisterd. Daar is nu definitief een einde aan gekomen. *“Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel. Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven.”*

In de week dat Basje afscheid van het leven nam werd haar achterkleinkind, de kleine Brett geboren. Alles gebeurt op de daartoe vastgestelde tijd. We hebben ons leven niet in de hand, God is het die deze tijden heeft vastgelegd.

Ik kan gaan slapen zonder zorgen, want slapend kom ik bij U thuis. Alleen bij U ben ik geborgen. Gij doet mij rusten tot de morgen en wonen in een veilig huis. (Psalm 4)

17 januari mocht Basje voorgoed gaan slapen, kwam ze voor altijd thuis. Mogen de woorden van Psalm 4 de kinderen, Joke, Henny en Elly, Cees en Kriss, Ango en Johan, Annet en Cees, Inge, Corina en Reinier, de kleinkinderen en achterkleinkinderen troost geven bij het gemis.

ds. Ria Meeder – van Hof

Geboren Vera Heijstek

Op dinsdag 15 december werd *Vera Anne* geboren, dochter van Erik en Willeke Heijstek-Slenter (Cactusstraat 20), zusje van Thijs en Lars. Wij feliciteren dit gezin, en allen die zich met hen verheugen, van harte en bidden hen Gods zegen toe bij het opgroeien en opvoeden van hun Vera. De doop van Vera staat gepland op zondag 20 maart a.s.

Huwelijksjubilea

Echtparen die in de komende maanden 25, 40, 45, 50, 55 enz. jaar getrouwd zijn.

Februari:

- | | | |
|-----|--------------------------------------|---------|
| 13. | Ouwerkerk-van Beek (Anjerstraat 4) | 40 jaar |
| 22. | Hoeke-van den Heuvel (Buitendijk 32) | 25 jaar |

Maart:

- | | | |
|-----|---|---------|
| 17. | Groenevelt-van Steenis (Anemoonstraat 68) | 55 jaar |
| 18. | Boterblom-Colijn (Amaryllishof 12) | 50 jaar |

Alle echtparen hiermee alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen over hun verdere levensweg in liefde en trouw toegebeden!

Verjaardagen 75+

De volgende gemeenteleden van 75 jaar of (veel) ouder hopen in de komend maanden hun verjaardag te vieren:

Februari:

3.	zr. A. Schut-van Maastricht (Crocuspadij 1)	90 jaar
4.	zr. J. Ouwerkerk-van Breugel (Amaryllishof 5)	83 jaar
5.	br. S. Biesheuvel (Rijksweg 109-205)	93 jaar
10.	zr. N.C. Ippel-Zwets (Anemoonstraat 45)	76 jaar
12.	zr. D. van der Stelt-Tolenaars (Vijverstraat 34)	85 jaar
12.	br. T. Visser (Pr. Beatrixlaan 9)	80 jaar
13.	br. A. Pellekaan (Griendstraat 12)	88 jaar
13.	br. H. Scheffers (Van der Steltstraat 4)	84 jaar
23.	zr. J.S. Dekker-van der Meijden (Rijksweg 109-002)	84 jaar
23.	zr. J.C. Colijn-van Rijkswijk (Rijksweg 238)	76 jaar
23.	zr. A.J. Wijnands-Groenveld (Zorgcentrum Antonia)	103 jaar
26.	br. G.J. Visser (Rijksweg 7)	76 jaar
27.	br. L.W.D. Vink (Zandsteeg 15)	81 jaar

Maart:

5.	zr. A. de Rooij-Scheffers (Vijverstraat 30)	88 jaar
5.	zr. M.J. Walraven-Boevé (Buitendijk 22)	80 jaar
7.	zr. E.J. Kolijn-van der Pijl (Dahliastraat 46)	78 jaar
9.	zr. A.E.H. van Esch-de Graaf (Griendstraat 3)	75 jaar
9.	zr. S.A. Romeijn-van der Stelt (Pr. Julianaweg 8)	81 jaar
13.	zr. M.J. van den Berg-Versteeg (Heistraat 7)	77 jaar
14.	zr. P.A. Pruissen-van Wijngaarden (De Erker 17 Werkendam)	85 jaar
14.	br. H. van den Boom (Vijverstraat 36)	81 jaar
14.	zr. J.A. Colijn-van der Wiel (Amaryllishof 14)	77 jaar
16.	br. W. Groeneveld (Zandsteeg 68)	81 jaar
20.	zr. J.H. Ippel-van Putten (Lemmenskamp. W'chem)	77 jaar
22.	zr. L. Struik-van der Wiel (Dahliastraat 9)	90 jaar
27.	zr. J. van der Stelt-van der Stelt (H. Buitenkade 25a)	84 jaar

Wij feliciteren hen hiermee (alvast) van harte, wensen hen een goede verjaardag en bidden hen Gods bemoediging en zegen toe bij de vreugden en het verdriet op hun verdere levensweg.

Vakantiedagen: 22-26 februari

Op de doordeweekse dagen in de voorjaarsvakantie hopen Herma en ik een paar vrije dagen, thuis of elders, door te brengen. De waarneming is dan in de vertrouwde handen van ds. Meeder (tel. 0345-619932). In onverhoopte noodgevallen kunt u zich tot haar wenden.

Zogezegd (127)

‘Het is makkelijker over naastenliefde te praten als de naaste ver weg is dan om haar te beoefenen als de naaste vlakbij is.’

[Jos Wienen, burgemeester van Katwijk, over de huidige toestroom van vluchtelingen, in: *Kontekstueel* 30/3 (januari 2016), blz. 29.]

Ten slotte

Met een hartelijke groet vanuit de pastorie,
ds. R.A. Wouda (Tel. 405855; r.a.wouda@gmail.com)

VORMING EN TOERUSTING

Basiscatechese

Voor de kinderen uit de Groepen 7 en 8 van de basisschool wordt er tussen Kerst en Pasen basiscatechese gegeven, als een kleine verkenning van wat er in de kerk te zien, te doen en te beleven valt.

Omdat er geen geschikte avonden beschikbaar bleken, is er (weer) voor de middag gekozen, en wel de dinsdagmiddag (van 16.00-17.00 uur); we komen samen in De Inloop. De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op:

dinsdag 2 februari	dinsdag 15 maart
dinsdag 16 februari	dinsdag 29 maart
dinsdag 1 maart	

Huiscatechese-groep ds. Wouda

Voor al onze jongeren uit de eerste twee jaren van het middelbaar onderwijs worden er door ds. Wouda thuis catechisatie gegeven. Plaats: Kerkweg 1; tijd: 19.00-20.00 uur. De resterende data voor dit seizoen zijn:

dinsdag 2 februari	dinsdag 15 maart
dinsdag 16 februari	dinsdag 29 maart
dinsdag 1 maart	

Vrouwengesprekskring

Het is goed om met elkaar na te denken over (geloofs-)onderwerpen die je bezig houden. Eén manier om dat te doen is door bij ons in de kring aan te sluiten. Om de 2 à 3 weken komen we bij een van de deelnemers thuis.

De eerstvolgende bijeenkomsten zijn:

dinsdag 2 februari	dinsdag 8 maart
dinsdag 16 februari	dinsdag 22 maart

Op de Nieuwsbrief staat t.z.t. de plek van samenkomst. Bellen/mailen kan ook: Inge van der Spek (tel: 403974; email: ingevdspek@hotmail.com) is contactpersoon. *Iedereen is van harte welkom!* Kom een keer in onze kring!

'WIE IS HIJ TOCH?' Toerustingsavonden over Jezus

De (voorlopig?) laatste bijeenkomst is op donderdag 18 februari, De Hoeksteen (van 20.00-21.30 uur). We richten ons deze avond vooral op *Jezus als zoenoffer* (?). In woorden van Paulus: 'Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd.' (2 Korintiërs 5:19) Begrijpen we dit? En hoe (in welke woorden en beelden) brengt de Bijbel de verzoening (nog meer) ter sprake? En hoe sta je daar zelf in? Welke beelden staan je evt. in de weg? Welke zijn juist verhelderend en aansprekend? Wezenlijke vragen, niet alleen onderweg naar Pasen ...

GEZAMENLIJKE BIJEENKOMSTEN VOOR OUDEREN

Door de beide kerken in Nieuwendijk is afgesproken dat we onze bijeenkomsten voor ouderen zoveel mogelijk op elkaar afstemmen - en: dat we *al* onze ouderen voor *al* onze bijeenkomsten van harte uitnodigen. Het gaat om de volgende bijeenkomsten:

Koffieochtenden in De Ark (Biesboschstraat 18)

In de Hervormde kerk worden er op de tweede en de vierde donderdagochtenden in de maand koffieochtenden georganiseerd, voor ontmoeting en gezelligheid, die open staan voor *alle* ouderen. De koffieochtenden beginnen om 10.00 uur; vanaf 9.45 uur is de kerk open.

Ouderenkring (Van der Steltstraat 16a)

Dit is een maandelijkse ontmoeting in Het Steunpunt, op een donderdagmiddag, van 15.15-16.30 uur. Er wordt meestal een (praktisch, eenvoudig) onderwerp gekozen, bedoeld om met elkaar in gesprek te komen. De kring wordt geleid door ds. Meeder-van Hof of ds. Wouda
De eerstvolgende bijeenkomst is op:

donderdag 25 februari (ds. Meeder)

Ontmoetingsochtenden Jan Biesheuvel Dijkhuis (Rijksweg 109)

Deze maandelijkse ochtenden staan ook open voor niet-bewoners. De bijeenkomsten beginnen om 10.00 uur; vanaf 9.45 uur bent u welkom. De ochtenden worden geleid door ds. Van Ommeren of ds. Wouda

De eerstvolgende data zijn:

dinsdag 9 februari	(ds. Wouda)
dinsdag 8 maart	(ds. Van Ommeren)

U bent overal welkom! U bent als 'gereformeerde' dus van harte welkom op de koffieochtenden in De Ark en bij ontmoetingsochtenden in het Jan Biesheuvel Dijkhuis. Evenzo hopen we bij de Ouderenkring 'hervormden' te mogen begroeten.

Pastorale avond

Op dinsdag 17 februari 2016 is er een pastorale avond in de kerk voor wijkouderlingen, wijkmedewerkers, dames van de zusterkring en belangstellenden uit de diaconie. Aanvang: 19.45 uur.

Naar aanleiding van de avond van vorig jaar over "Eenzaamheid" is Mirjam Busser van Trema uitgenodigd.

We willen o.a. met elkaar bekijken of het mogelijk is een inloopmiddag in Nieuwendijk te realiseren.

Groeten,
ds. R. Meeder

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Collectenopbrengst december 2015

Hierbij een overzicht van de collectenopbrengsten van december 2015:

Zondag 6 december:

1. Algemeen Kerkelijke Arbeid : € 231,33
2. Energie: € 201,38
3. Jeugddienst: € 144,93
4. Deurcollecte Vluchtelingen in de knel: € 197,25

Zondag 13 december:

1. Jeugdwerk: € 247,97
2. Onderhoud gebouwen: € 237,50
3. Z.W.O.(busjes): € 142,92

Zondag 20 december:

1. Algemeen Kerkelijke Arbeid € 222,23
2. Onderhoud orgel: € 188,40
3. Z.W.O. (busjes) € 99,85
4. Collecte kindermusical: € 363,20

Donderdag 24 december (kerstavond):

1. Kinderen in de knel € 377,02
2. Algemeen Kerkelijke Arbeid: € 223,70

Vrijdag 25 december (1e kerstdag):

1. Algemeen Kerkelijke Arbeid: € 379,33
2. Kosten energie: € 262,07

Zondag 27 december

1. Diaconie: € 214,85
2. Kosten energie: € 167,90
3. Z.W.O. (busjes): 377,28 (incl. 24 & 25 december)

Met vriendelijke groet,
Wim Colijn

BIJ DE DIENSTEN

Avondgebed – elke woensdagavond van 19.00-19.30 uur

Een gemeente is een *biddende* gemeente, 's zondags en door de week – of ze is niet. Het gebed is nl. een onmisbaar bestanddeel van het christelijk leven, zowel persoonlijk als gemeenschappelijk, al blijkt het vaak moeilijk daar tijd voor te vinden en vorm en inhoud aan te geven.

Hoe kunnen we elkaar daarbij helpen? Bijvoorbeeld door op de woensdagavond een *gebedssamenkomst* houden. We zijn daarvoor doorgaans te gast bij Marie van Vugt (Singel 6). Door ook door de week een moment met elkaar en voor elkaar te bidden, hopen we elkaar te bemoedigen en toe te rusten bij het gebed. *Iets voor u / jou? Kom in de kring!*

Zaterdag 6 februari 2016:

18.00 uur: Avondmaalsviering Jan Biesheuvel Dijkhuis.
Voorganger: ds. N.M. van Ommeren

Zondag 7 februari 2016: 5^e en laatste zondag van Epifanie

10.00 uur: *Werelddiaconaat*. Voorganger: ds. R.A. Wouda

18.30 uur: Voorganger: ds. A.A. Wisman, Nieuw-Lekkerland

Collecten: 1. Kerk in Actie/Werelddiaconaat; 2. Algemeen kerkelijke arbeid

Zondag 14 februari 2016: *Invocavit* / 1^e zondag Veertigdagentijd

10.00 uur: Voorganger: ds. M.F. Meeder-van Hof

18.30 uur: *Jeugddienst*.

Collecten: 1. Diaconie; 2. Onderhoud gebouwen

Zondag 21 februari 2016: *Reminiscere* / 2^e zondag Veertigdagentijd

10.00 uur: Voorganger: ds. R.A. Wouda

18.30 uur: Voorganger: ds. B. Ridder, Almkerk

Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Onderhoud gebouwen

Zondag 28 februari 2016: *Oculi* / 3^e zondag Veertigdagentijd

10.00 uur: Voorganger: ds. M.C. van der Zouwen, Sleenwijk

18.30 uur: Voorganger: ds. K.D. van den Hout, Giessenburg

Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Kosten energie

Zondag 6 maart 2016: *Laetare* / 4^e zondag Veertigdagentijd

10.00 uur: Voorganger: ds. R.A. Wouda

18.30 uur: Voorganger: ds. J.E. Schelling, Sliedrecht

Collecten: 1. Kerk in Actie/zending; 2. Algemeen kerkelijke arbeid

Woensdag 9 maart 2016: Biddag voor gewas en arbeid

19.30 uur: *Bidstond*. Voorganger: ds. R.A. Wouda

Zondag 13 maart 2016: *Judica* / 5^e zondag Veertigdagentijd

10.00 uur: Voorganger: ds. M.F. Meeder-van Hof

16.00 uur: *Kindertheater*. Thema: 'Je bent een parel'

Collecten: 1. Diaconie; 2. Kerkradio

DANKBETUIGINGEN

Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven tijdens haar ziektzijn en overlijden van onze geliefde zus, schoonzuster en tante

Lina Dekker

betuigen wij onze oprechte dank.

Familie Dekker
Pr. Marijkelaan 7
Nieuwendijk

Wij willen iedereen bedanken voor het medeleven tijdens het ziektzijn en na het overlijden van mijn man, onze vader, opa en opa Scooby

Leen Broekhuizen

Corrie Broekhuizen
Erna† en Ad
Monique en Bert
Arno en Angelina
klein- en achterkleinkinderen

Januari 2016

De vele kaarten, woorden en de overweldigende belangstelling bij het afscheid van onze lieve moeder en oma

Hendrika Crezee-Vink

waren hartverwarmend en een grote troost voor ons.
Wij willen u hiervoor heel hartelijk bedanken.

Kinderen en klein- en achter kleinkinderen Crezee

Voorthuizen, januari 2016

JEUGD

Veertigdagenproject Kindernevendienst 2016 Stap voor stap

Op zondag 14 februari start de kindernevendienst met het veertigdagenproject. Het thema dit jaar is '**Stap voor stap**'.

We gaan in de veertigdagentijd stap voor stap op weg naar Pasen. Het is een reis die begint in de woestijn en eindigt in een tuin. Een reis over hoge toppen, maar ook door diepe dalen. Een reis waarop we veel meemaken, waarop we onszelf en elkaar tegenkomen, maar waarop we ook steeds opnieuw ervaren dat er een God is die met mensen meegaat.

Zoals gebruikelijk in de veertigdagentijd, willen we samen met de kinderen weer sparen voor een goed doel. Daarvoor krijgen de kinderen op de eerste zondag van de veertigdagentijd een spaardoosje mee naar huis. Met de opbrengst van de spaardoosjes willen we de Oekraïense weeskinderen helpen

Werkloosheid en armoede, dit vaak in combinatie met een alcohol- en drugsverslaving, zorgen in Oekraïne voor veel verdriet en eenzaamheid bij kinderen. Ze worden aan hun lot overgelaten en lijden onder armoede en geweld.

De kinderen zijn thuis niet (meer) veilig of hebben geen ouders meer. Ze worden in Oekraïne opgevangen in overheidsinternaten. Maar de omstandigheden in deze instellingen zijn slecht. De kinderen komen nauwelijks buiten en krijgen maar weinig aandacht.

De kerk in Novovolinsk wil deze kinderen meer bieden. Met veel liefde zorgen de tien vaste medewerkers van het christelijke opvanghuis voor deze verwaarloosde kinderen en stimuleren hen zoveel mogelijk in hun ontwikkeling.

Ze richten een opvanghuis op of vangen de kinderen na schooltijd op in hun eigen gebouw.

De kinderen krijgen daar een warme maaltijd, en hulp bij hun huiswerk. Sommige kerken organiseren voor de kinderen een zomerkamp.

De organisatie Worldpartners ondersteunt de ondernemende kerken om hun projecten op een professionele manier vorm te geven. Steeds meer kerken bekommeren zich om verwaarloosde kinderen in hun omgeving. Meer informatie over dit doel kunt u vinden op www.kerkinactie.nl/40dagentijd

Spaart u met ons mee? Op 14 februari worden er bij de uitgang spaardoosjes uitgedeeld, voor wie mee wil sparen. Ook de Avondmaalscollecte van 24 maart zal voor dit doel worden bestemd.

De leiding van de kindernevendienst.



**Kerk
in Actie**

Hoi allemaal,

De feestdagen zijn weer achter ons en de 2^e helft van het winterseizoen is alweer begonnen. Er staan weer leuke dingen te gebeuren, dus bij deze zullen we je weer even bijpraten.

Woensdagmiddagclub

De eerste clubmiddag van 2016 zit er weer op. We waren met 12 kinderen en het was er gezellig. Lekker geknutseld en veel tijd over voor spelletjes. Nog maar 2 clubmiddagen dit winterseizoen:

- Woensdag 3 februari
- Woensdag 2 maart

We hopen jullie allemaal hier te zien. Je bent welkom vanaf 13:30 uur en de middag is om 15:30 uur afgelopen.

Jeugddiensten

Ook staan er weer wat jeugddiensten op het programma:

- 14 februari met spreker Evelien van Muijlwijk en de band Think Twice
- 13 maart met kindertheater "je bent een parel" met de voorstelling "goed genoeg"

We zijn nog steeds op zoek naar extra handjes om ons te helpen met het organiseren van de jeugddiensten. Ben je benieuwd waar we mensen voor zoeken of wil je ons eenmalig of af en toe eens helpen, spreek Joke of Anita dan eens in de kerk aan of stuur een mailtje naar jeugdouderling@gknieuwendijk.nl.

Kindernevendienst

Er is een drukke periode achter de rug met het adventsproject. Dit jaar kwam de Tijdwijzer regelmatig wat vertellen en hebben de kinderen veel gehoord en gemaakt wat met het kerstverhaal te maken heeft. Het project is goed gelopen.

Vanaf januari is er een nieuwe verdeling gemaakt binnen de leiding voor de onder- en bovenbouw. Er zijn een aantal mensen gestopt en er zijn weer een paar nieuwe bijgekomen. Er zijn ook wat taken overgenomen en gewisseld van leiding. Als je graag mee zou willen draaien als leiding ben je van harte welkom.

Het is goed om te zien dat de opkomst voor de kindernevendienst elke week zo'n beetje hetzelfde is en dat ook de tienerdienst door de jeugd goed wordt bezocht.

Overig

Het lijkt alweer lang geleden, maar een groepje kinderen heeft vanaf oktober heel hard geoefend voor de kerstmusical die uiteindelijk de zondag voor kerst

is opgevoerd. Het was een mooie musical. Nogmaals dank aan alle kinderen en natuurlijk Heleen, Roelinde en Hanneke die dit georganiseerd hebben.

Groetjes, Joke en Anita

BIJZONDERE ZAKEN

Nieuwe website

Op 1 februari was het zover. De nieuwe website van de Gereformeerde Kerk Nieuwendijk is online gezet (<http://www.gknieuwendijk.nl/>).

Er is de afgelopen maanden hard gewerkt aan de nieuwe uitstraling. De nieuwe website moet voorzien in alle informatie die je over de kerk zou willen hebben.

Mocht je iets missen of mocht je tips hebben laat het dan gerust weten via redactie@gknieuwendijk.nl, dan gaan we daarmee aan de slag.



LEVEN IN LAAK

Beste Nieuwendijkers,

Inmiddels wonen wij alweer zo'n anderhalf jaar met veel plezier in Den Haag. Wanneer we in Nieuwendijk zijn wordt ons regelmatig gevraagd hoe het ons daar bevalt. Het leek ons daarom leuk om eens een stukje in Kerkklanken te schrijven over het (kerkelijke) leven in de grote stad.

The logo features the words 'Leven in' in a simple, sans-serif font, positioned above the word 'Laak'. 'Laak' is written in a large, elegant, cursive script that flows from left to right.

De wijken in Den Haag verschillen nogal van elkaar en de onze, Laak, behoort tot de 'slechtere' (al merken wij daar weinig van). Er wonen hier zo'n 40000 mensen van allerlei komaf, maar ondanks dat grote aantal is het hier bijzonder rustig: de stilte in onze achtertuin wordt eigenlijk alleen maar door vogels doorbroken.

In Laak viel het nog niet mee om een kerkelijke gemeente te vinden. Van alle kerken die er ooit waren is er nog maar één over, en daarin huist een Chinese gemeente. We zijn daarom neergestreken in een Protestantse Gemeente in Moerwijk (u wellicht bekend van Harry Jekkers' Oh oh Den Haag), waar we vorig jaar met Pasen ook belijdenis hebben gedaan. De Protestantse wijkgemeente in Laak telt nog een handjevol mensen, die met ingang van dit jaar met onze kerk in Moerwijk zijn gefuseerd. Deze totale afwezigheid van de kerk in onze wijk zat er al een tijdje aan te komen en daarom is Laak een van de plaatsen in Nederland waar de Protestantse Kerk een zogeheten pioniersplek gestart is.

U heeft misschien via Kerkklanken of een ander medium al wel iets gehoord over deze pioniersplekken: omdat op steeds meer plaatsen de kerk geen aansluiting meer heeft met mensen in de veranderende samenleving (door secularisatie, maar ook door soms grote culturele verschillen met nieuwe Nederlanders) zijn in de afgelopen jaren veel theologen als pionier aangesteld. Hun taak is om zich veel onder de mensen te begeven, te horen wat er zoal speelt en om mensen bijeen te brengen om samen een nieuwe christelijke gemeenschap te vormen.

Een bekende pioniersplaats is het Friese Jorwerd, waaruit God volgens Geert Mak verdween, maar waar nu een heus protestants klooster, Nijkleaster, gevestigd is.

Ook in Laak heeft de PKN dit streven navolging gegeven door twee jaar geleden een pionier aan te stellen. Al gauw na onze verhuizing kwamen we met haar in contact en raakten we betrokken bij het zoeken naar gemeenschap in onze wijk. Inmiddels hebben we allebei verschillende taken en hebben we veel jonge christenen én niet-christenen leren kennen met wie

we steeds meer op een kleine kerk gaan lijken: we eten, bidden, vieren en delen. Over de activiteiten, werkzaamheden en uitdagingen die daarbij komen kijken, vertellen we graag een volgende keer meer!

Met een hartelijke groet vanuit de Hofstad,
Jochem en Femke Wouda

Verjaardagsfonds

Binnen het verjaardagsfonds heeft een wijziging plaatsgevonden. Met ingang van 1 januari 2016 heeft Kitty Strik het stokje overgenomen van mij. Zij zal voortaan alles regelen.

Helaas zijn er nog steeds twee wijken vacant. Het gaat om: Rijksweg 96 t/m Schansgat (incl. het Jan Biesheuvel dijkhuis) en om de Buitendijk.

Wie zou dit op zich willen nemen? Wilt u eerst meer informatie? Vraag het gerust aan mij (tel. 405168) of aan Kitty (tel. 403721).

Bedankt voor het vertrouwen in mij de afgelopen jaren.

Jessica Ermstrang

KERKELIJK BUREAU

Overleden

Op 17 januari 2016: Bastiaantje Wijnands-van der Pijl, geb.: 10-3-1927; Knotwilg 33^e, Antonia (wijk 5).

Openbare Belijdenis afgeled op 10 januari

Maria Artje van Zanten, Boschdijk 71, Breda (wijk 1).

Gedoopt op 10 januari

Hugo Aron Bijl, geb.: 1-7-2015; zoon van Marian van Zanten en Jasper Bijl. Boschdijk 71, Breda (wijk 1).

Verhuisd

- Mw. H. Boterblom-de Graaf; van Hoekkampstraat 43 (wijk 2) naar Vijverstraat 28 (wijk 3).
- Mw. T.E. Schoester-van der Wiel; van Begoniastraat 24 (wijk 3) naar Buitenkade 14 (wijk 4).
- Fam. A. Verduyn-Boer; van Kerkweg 50 (wijk 1) naar Provincialeweg Noord 53, 4286 EC Almkerk (wijk 1).
- Fam. D.J. van den Brink-Heiblom; van Schenkeldijk 1 (wijk 4) naar Steurstraat 97, 4285 XE Woudrichem (wijk 1).

- Fam. M. den Breejen-Groeneveld; van Dwarssteeg 11 (wijk 1) naar Anemoonstraat 2 (wijk 3).
- Mw. A. Ouwkerk-Idzenga; van Rijksweg 109-302, J.B. Dijkhuis (wijk 5) naar Altenahove, Afd. Akkerwinde, kamer 110 (wijk 5).
- De heer M. van Burgel; van Amaryllishof 23 (wijk 3) naar Rijksweg 109-201, J.B. Dijkhuis (wijk 5).
- Dhr. Z.S. Bax; van Hankse Buitenkade 40 (wijk 4) naar Pr. Beatrixlaan 10 (wijk 2).
- Fam. J. van Herwijnen-Dolislager; van Rijksweg 200 (wijk 4) naar Amaryllishof 23 (wijk 3).
- Dhr. A.A. van Zanten; van Boomgaard 5 (wijk 2) naar Wisselslag 2, 4286 GM Almkerk (wijk 1).
- Mw. T. Biesheuvel-de Ruijter; van Amaryllishof 3 (wijk 3) naar Azaleastraat 26, Wijkestein, 4261 CW Wijk en Aalburg (wijk 5).
- Mw. S. Onvlee-van Tilburg; van Dalemstraat 60, Gorinchem (wijk 1) naar Melkstraat 36, Gorinchem (wijk 1).
- Dhr. J.A. Palland; van Anemoonstraat 63 (wijk 3), Vierspan 14, 4286 GN Almkerk (wijk 1).

BIJBELLEESROOSTER

Bij het uitkomen van het vorige kerkblad hadden we we nog niet de beschikking over het bijbelleesrooster over 2016. Goede raad was duur, dus als noodverband hadden we voor de maand januari geput uit ons archief. Daaraan gekoppeld de belofte om het januari rooster 2016 alsnog te publiceren zodra dit beschikbaar zou zijn. En aangezien belofte schuld maakt ... hierbij de roosters voor januari en februari.

vrijdag	1 januari	Numeri 6:22-27	Veel heil en zegen!
zaterdag	2 januari	Psalm 84	Thuiskomen
zondag	3 januari	Exodus 1:1-14	Vreemdelingenhaat
maandag	4 januari	Exodus 1:15-22	Mannendiscriminatie
dinsdag	5 januari	Exodus 2:1-10	De ark van Mozes
woensdag	6 januari	1 Korintiërs 7:1-11	Trouw
donderdag	7 januari	1 Korintiërs 7:12-24	Bij elkaar blijven
vrijdag	8 januari	1 Korintiërs 7:25-40	Gelijkheid en onderscheid
zaterdag	9 januari	Lucas 3:1-14	Roepende in de woestijn
zondag	10 januari	Lucas 3:15-22	Doop met de heilige Geest
maandag	11 januari	Lucas 3:23-38	Jezus, de zoon van God
dinsdag	12 januari	Lucas 4:1-13	Niet bij brood alleen
woensdag	13 januari	1 Korintiërs 8:1-13	Weet wat je eet
donderdag	14 januari	1 Korintiërs 9:1-14	Rechten
vrijdag	15 januari	1 Korintiërs 9:15-27	Beloning
zaterdag	16 januari	Exodus 2:11-22	Verdeeldheid
zondag	17 januari	Exodus 2:23–3:10	Opdracht
maandag	18 januari	Exodus 3:11-22	Nadere uitleg
dinsdag	19 januari	Exodus 4:1-17	Tegenwerpingen
woensdag	20 januari	Exodus 4:18-31	Bloedbruidegom
donderdag	21 januari	1 Korintiërs 10:1-13	Leer uit de geschiedenis
vrijdag	22 januari	1 Korintiërs 10:14-22	Samen in de naam van Jezus
zaterdag	23 januari	1 Korintiërs 10:23–11:1	Grenzen
zondag	24 januari	1 Korintiërs 11:2-16	Hoofd-zaken
maandag	25 januari	1 Korintiërs 11:17-34	Avondmaal vieren
dinsdag	26 januari	1 Korintiërs 12:1-11	Gave gaven
woensdag	27 januari	1 Korintiërs 12:12-31	Gaven gebruiken
donderdag	28 januari	1 Korintiërs 13:1-13	De hoogste gave
vrijdag	29 januari	Psalm 71:1-13	Schuilplaats
zaterdag	30 januari	Psalm 71:14-24	Niet zwijgen
zondag	31 januari	Lucas 4:14-30	Sabbatsonrust

maandag	1 februari	Lucas 4:31-44	Machtswoord
dinsdag	2 februari	Lucas 5:1-11	Goede vangst
woensdag	3 februari	Lucas 5:12-16	Aanraking
donderdag	4 februari	Lucas 5:17-26	Iets ongelooflijks
vrijdag	5 februari	Lucas 5:27-39	Eten en drinken
zaterdag	6 februari	Lucas 6:1-11	Heer en meester over de sabbat
zondag	7 februari	Hebreeën 1:1-14	God spreekt door zijn Zoon
maandag	8 februari	Hebreeën 2:1-18	Meer dan de engelen
dinsdag	9 februari	Hebreeën 3:1-19	Aandacht voor de hogerierster
woensdag	10 februari	Hebreeën 4:1-13	Gods rust
donderdag	11 februari	Psalm 51	Gebroken en geheeld
vrijdag	12 februari	Exodus 5:1-18	Confrontatie
zaterdag	13 februari	Exodus 5:19–6:12	Twijfel
zondag	14 februari	Hebreeën 4:14–5:10	Melchisedek II
maandag	15 februari	Hebreeën 5:11–6:8	Voedzame melk
dinsdag	16 februari	Hebreeën 6:9-20	Dure eed
woensdag	17 februari	Exodus 6:28–7:13	Slangenkuil
donderdag	18 februari	Exodus 7:14-25	Bloedlink
vrijdag	19 februari	Exodus 7:26–8:11	Kikkerproef
zaterdag	20 februari	Lucas 6:12-26	Het echte geluk
zondag	21 februari	Lucas 6:27-38	Christelijke assertiviteit
maandag	22 februari	Lucas 6:39-49	Goed zicht is belangrijk
dinsdag	23 februari	Exodus 8:12-28	Te moeilijk voor magiërs
woensdag	24 februari	Exodus 9:1-12	Pest en puisten
donderdag	25 februari	Exodus 9:13-35	In zwaar weer
vrijdag	26 februari	Exodus 10:1-20	Kaalslag
zaterdag	27 februari	Exodus 10:21–11:10	Het licht verdwijnt
zondag	28 februari	Hebreeën 7:1-10	Meer en minder
maandag	29 februari	Hebreeën 7:11-28	Hoop op iets beters

EN VERDER

Schepping

Wie associeert “Schepping” niet met het verhaal in Genesis 1. In ieder geval allen die in Christelijke kringen zijn opgevoed en op school hebben gegaan. Ik weet nog dat we op school uit ons hoofd moesten leren op welke dag God wat had geschapen. En ik denk dat velen van de ouderen onder ons ze nog zo op kunnen dreunen.

Op 5 maart 2016 geeft Mannenkoor Onderling Genoegen een concert in de Gereformeerde Kerk Nieuwendijk, waarin het oratorium Schepping wordt uitgevoerd. Aanvang 20.00 uur.

De muziek is van de bekende hedendaagse componist Johan Bredewout. De prachtige inspirerende teksten zijn van Hans de Rooter, die ook de teksten schreef van het kerstoratorium "Een Nieuw Begin" schreef. Dit oratorium voerde Onderling Genoegen afgelopen kerstavond uit in de Nederl. Hervormde Kerk in Nieuwendijk.

Johan Bredewout (1959) kon zich als kleine jongen al niets anders voorstellen dan een toekomst met muziek. Na de middelbare school ging hij dan ook naar het conservatorium in Zwolle.

In 1983 haalde hij het diploma piano en in 1989 runde hij zijn orgel studie af met het diploma "Uitvoerend Musicus"(Cum Laude) met een onderscheiding voor artistieke eigenschappen.

Een bekwaam musicus, veel gevraagd als solist en begeleider. Ook werkt hij regelmatig mee aan radio- en tv programma's. Iedereen kent wel het EO programma "Nederland zingt". Johan Bredewout heeft een heel eigen stijl ontwikkeld die voor velen herkenbaar is. Inmiddels is het vijfde oratorium van zijn hand uitgegeven: "Het Nieuw Jeruzalem"

Het oratorium Schepping begint en eindigt met de aanhaling van de bekende woorden uit het Evangelie van Johannes:" In den beginne was het woord...." Niet voor niets begint het daarmee. In het scheppingsverhaal dat we kennen uit het Bijbelboek Genesis komen de woorden: "En God zeide.." maar liefst elf keer voor.

Het oratorium "Schepping" volgt het verhaal uit Genesis op de voet en kent de volgende delen: Het woord – Begin – Licht – Het uitspannel – De aarde was nu woest en ledig - De derde dag – Hoe groot en machtig is de Heer – Zon en maan – Zegen – God zag dat het goed was – Hoe groot en machtig is de Heer – Schepping van de mens – Zijn beeld – En God zag alles wat Hij gemaakt had – Sabbat – Finale. Het scheppingsverhaal eindigt met de Sabbat, de 7e dag. Een rustdag die vooruitwijst naar de eeuwige sabbat die God voor zijn schepping heeft bereid. Daarna volgt de finale.

Ook de psalmdichters uit het Oude Testament spreken en zingen over de prachtige schepping, waarin zij de machtige hand van God herkennen. De boodschap in dit oratorium wil dan ook zijn: Het is Gods woord dat spreekt met macht, alles heeft voortgebracht, maar ook bewaart voor Zijn heerlijke toekomst!

Samen met de muzikale begeleiding van orgel, piano, viool en een ensemble van Altena Brass met slagwerk, belooft dit een schitterende uitvoering te worden. Passende geprojecteerde beelden completeren het geheel. Als u even tijd hebt moet u dit gaan horen en zien. U zult geen spijt van hebben.

Hans Crielaard

BINGO OUDERENSOOS

Wist u dat er iedere dinsdagmiddag een bingomiddag in het steunpunt is???

Deze bingo wordt altijd bezocht door ongeveer 30 a 35 personen.

Een hele gezellige middag voor een ieder die van bingo houdt.

Er worden 6 rondes gespeeld en begint om 14.30 uur en eindigt om ongeveer 16.00 uur.

Soms wordt er iets extra's gedaan in de vorm van een frietje of erwtensoep.

Voor de zomervakantie houden we ook altijd een bijzondere laatste spelmiddag.

Ook wordt er met Sinterklaas en met kerst iets extra's gedaan.

Tijdens de bingo wordt er koffie of thee geschonken.

De kosten voor deze middag zijn € 3,00 voor de bingo en € 0,50 voor de koffie.

Voelt u zich eenzaam en wilt u er graag eens tussenuit of speelt u graag een spelletje bingo kom gerust eens langs en speel een middagje mee.

Des te meer zielen des te meer vreugd!!!

Wij verwelkomen u graag op dinsdagmiddag.

hartelijke groet

De Ouderensoos

Aangepaste kerkdienst te Werkendam.

Zondagmiddag 7 februari a.s. is er een aangepaste kerkdienst met en voor mensen met een verstandelijke beperking, in de Geref. kerk te Werkendam. (Maranthakerk Merwestraat 1). De dienst begint om 15.00 uur !!!

Voorganger is Ds. H.P. de Goede uit Werkendam, en het thema luidt: "Een mooie boom!".

Muzikale medewerking in deze dienst zal worden verleend door een Kinderkoor uit eigen gemeente.

We hopen op een fijne dienst.

Na afloop is er nog gelegenheid om gezellig met elkaar na te praten, onder het genot van een kopje koffie, thee of fris.

Met vriendelijke groeten,
Cora Antonides





**De bloemen in de kerk worden
iedere week geschonken door:**

**Bloemenatelier "Het Klaverblad"
Rijksweg 212, Nieuwendijk**

www.bloemenatelierhetklaverblad.nl/

Opgelet!

Houdt u er rekening mee dat Kerklanken op de website van de kerk geplaatst wordt en dat alle genoemde gegevens (telefoonnummer, adres etc.) dus zichtbaar zijn op internet. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan dient u dit bij het te plaatsen bericht, kenbaar te maken.

72e jaargang nr. 1/ 2016

INFO

Gereformeerde Kerk, Kerkweg 3, 4255 GA Nieuwendijk, tel. 403326
www.gknieuwendijk.nl

Kerkdiensten 10.00 uur en 18.30 uur

Predikanten Ds. R.A. Wouda, Kerkweg 1, tel. 405855 (do. vrije dag)
e-mail: r.a.wouda@gmail.com
Ds. M.F. Meeder-van Hof, Diefdijk 3, 4141 MD Leerdam,
Tel. (0345) 619932, e-mail: mfmdhof@hotmail.com

Scriba notulist/ondersteuning scribaat - Cor Polak, tel. 403473
e-mail: scriba@gknieuwendijk.nl

Kerkelijk Bureau Voor aangifte van doop, kerkelijke huwelijksbevestiging, adreswijziging
etc. bij: Ina van der Mooren, Dijkje 7A, tel. 403045
e-mail: kerkelijkbureau@gknieuwendijk.nl

Koster tijdens erediensten: 06 - 30 76 49 39
e-mail: koster@gknieuwendijk.nl

Beheerder Hans Groeneveld, Pr. Beatrixlaan 27,
Kerkgebouwen telefoonnummer: (0183) 403949 of (06) 12716905.

Kerkradio Jes Walraven, Oslopark 6, tel. 401908
Jan van Erp, Pr. Beatrixlaan 3, tel. 402593

Kerkauto Marco en Arja Groenenberg, Rijksweg 77c, tel. 403658

CvK Secr.: H. Vink, Zandsteeg 41, tel. 403974
Peningmeester: Wim Colijn, Singel 3, tel. 401842 e-mail:
wimcolijn@gmail.com

Bank- en girorekeningen

CVK NL97RBRB0791812294 SNS / NL78RABO0301505012 RABO /
NL57INGB0001077052 ING

Diaconie NL90RABO0301511586 RABO

ZWO NL35RABO0301545944 RABO

Nieuwsbrief Berichten voor de Nieuwsbrief inleveren bij: Heidi Oldenburg, Rijksweg 15,
tel. 404363, e-mail: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl. Graag donderdag vóór
17.00 uur.

Redactie Marco Groenenberg, Wilma van Gammeren-Scheffers,
Kerkklanken Arie Strik, Anita Kiezebrink.

Inleveren kopij Tot uiterlijk **maandag 22 februari 2016** vóór 18.00 uur bij:
Arie Strik, Dahliastraat 38, 4255JJ, tel. 403721
e-mail: redactie@gknieuwendijk.nl

Hoveniersbedrijf Arjan van Rosmalen

- *Ontwerp en aanleg van uw tuin
- * Onderhoud van uw tuin
- * Levering van o.a. planten en bomen



Binnengriend 4
4251 DH Werkendam
Mob: 06-28720324
Tel: 0183-505582

ROAD INBOEDELZORG V.O.F.

Voor het Op- & Ontruimen van: Huizen
Seniorenwoningen
Bedrijfspanen
Appartementen
Kantoren
Enz.

Ook voor het opruimen van Stormschade's en Tuinen.

Bel voor vrijblijvende informatie 06-42089900

Of kijk op WWW.ROADINBOEDELZORG.NL