

MEDITATIE

Een abrupt einde

‘Paulus verbleef twee jaar in het huis dat hij gehoord had en ontving daar iedereen die naar hem toe kwam. Hij verkondigde het koninkrijk van God en onderrichtte vrijmoedig over de Heer Jezus Christus, zonder dat hem iets in de weg werd gelegd.’ (Handelingen 28:30-31)

Een wonderlijk einde van het boek Handelingen. Een nuchtere mededeling over de huisvesting van Paulus. Weliswaar een soort huisarrest, maar hij blijft niettemin in staat het Evangelie en de mensen te dienen.

Aan een enerverend verhaal komt een abrupt einde. We horen niets meer over hoe het Paulus verder vergaat. Hoe is zijn proces afgelopen? Heeft hij indruk gemaakt? Is hij de marteldood gestorven? Lucas bevredigt onze nieuwsgierigheid niet. Het voelt als een anti-climax.

De reden voor dit abrupte einde lijkt mij, dat degene aan wie Lucas zijn geschriften (zijn Evangelie en het boek Handelingen van de apostelen) heeft opgedragen, een zekere Theofilus (Lucas 1:3; Handelingen 1:1), vanaf dit moment van Paulus' aankomst in Rome niet verder geïnformeerd hoeft te worden. Stel: Theofilus heeft Paulus daar in Rome leren kennen, is één van degenen geweest die met hem over het koninkrijk van God heeft gesproken en is één van Paulus' catechisanten geweest... Dan hoeft Handelingen 28:32 en volgende niet meer geschreven te worden. Theofilus kent het vervolg uit de eerste hand. Pech voor de lezers uit de tweede hand, ons inclusief.

Dienaars van het Evangelie vertrekken van het ene huis naar het andere, een huurhuis zelfs, want onroerende goederen bezitten ze niet. Ze zijn en blijven mensen onderweg, met het ontroerend goede nieuws van Jezus Christus. Dat is hun Thuis. Hun persoonlijke geschiedenis staat daarbij in de schaduw. Belangrijker is dat er ruimte is of wordt gevonden, waar gesproken kan worden over het koninkrijk van God, dat er vrijmoedig onderricht kan worden over Jezus, de Heer. Dat / Hij is het hart van de zaak. Belangrijker is dat er steeds weer een 'Theofilus' ('Godliefhebber', 'hij/zij die van God houdt') geboren wordt. Dat is zo bijzonder dat hij/zij zelfs een 'opnieuw geborene', een 'wedergeborene' (een 'rené') mag heten.

Het Evangelie gaat verder, want God heeft de toekomst. Dat zal geen anti-climax worden. Het dienstpersoneel verandert, het Evangelie drijft en draagt verder. Ik vind het een troostende gedachte, in welk huurhuis dan ook.

(raw)

VAN DE REDACTIE

De vakantieperiode ligt achter ons en het gewone leven is door velen van ons weer opgepakt. Dat geldt ook voor de redactie. Het resultaat ligt voor u: nummer 7 van 2019, 75^e jaargang.

Een bijzonder nummer want we nemen afscheid van onze vaste auteur, Ds. René Wouda. In de begeleidende mail stond: dit is het slotakkoord naar 200 maten. Wij hadden die rekensom nog niet gemaakt, maar we nemen direct aan dat dat klopt. René, bedankt voor al die bijdragen gedurende al die jaren!

Vanwege dat afscheid hebben we Ds. Wouda uitgebreid gesproken. Een weergave van dat gesprek treft u aan vanaf pagina 16. Het interview geeft een mooi inkijkje in het leven van "onze dominee" en over 20 jaar predikantschap in Nieuwendijk.

Dit kerkblad wordt vergezeld van de jaarlijkse Kerkgids. Gerard de Graaf is er weer eens goed voor gaan zitten en het resultaat mag er (opnieuw) zijn. Petje af!

Verder hebben we als redactie een gesprek gehad met voorzitter Jaap van Elzellingen. We hebben afgesproken dat we begin november een enquête gaan houden onder onze lezers. We willen heel graag weten of Kerkklanken nog in een behoefte voorziet. En of u als lezer tips en trucs voor ons heeft. Over de inhoud en/of de vorm.

Mocht u ideeën hebben? U hoeft natuurlijk niet tot de enquête te wachten. Laat het ons gerust weten. Onze contactgegevens staan achterin.



Tenslotte. De deadline voor het volgende kerkblad is maandag 23 september. Dus hebt u een bijdrage voor het kerkblad? Dan zien we die graag tegemoet via ons e-mailadres redactie@gknieuwendijk.nl of via de brievenbus van Dahliastraat 38.

Van de redactie

A simple line drawing of a hand holding a pen, positioned at the end of a long horizontal line that serves as a signature line.

VAN DE VOORZITTER

Als er ergens kastelen te vinden zijn, dan is het wel in de Achterhoek. Verspreid in het landschap liggen tientallen buitenverblijven van de oud-Gelderse Adel. Sommigen oorspronkelijk gebouwd als verdedigingswerk, anderen als chiquere woonstee in de 17^e en 18^e eeuw. Vaak wordt het kasteel nog bewoond door nazaten van baron, graaf of jonkheer.

In de loop der jaren is het beheer van dit bezit in veel gevallen overgedaan aan een externe partij, zoals Gelders Landschap of Natuurmonumenten. Want de kosten van het onderhoud van zo'n landgoed zijn voor de grondbezitter steeds moeilijker op te brengen.

De Achtkastelenroute rondom Vorden is een begrip bij de fietsende vakantiegangers. Te midden van uitgestrekte landerijen ligt Kasteel Hackfort op het gelijknamige landgoed. Het is een voorbeeld van een landgoed waarvan de kosten voor het onderhoud door de eigenaren niet meer waren op te brengen. Op deze grond en in dit kasteel leefden 18 generaties edelen en 10 generaties pachters. Altijd in de gedachte zuinig te zijn op het geheel en de eenheid te bewaren. Op Hackfort behoort het heden tot het verleden en het verleden tot het heden. Houd met elkaar bij elkaar, dat was de gedachte. Deze gedachte is tot en met de laatste generatie voortgezet. De baron en zijn vier zussen wilden dat bijeenbleef, wat bijeen hoorde en schonken vanuit deze allesomvattende Hackfort gedachte hun gehele bezit aan Natuurmonumenten.

Bijhouden wat we hebben, dat wil toch eigenlijk iedereen. Dat geeft een stukje zekerheid in het leven en op zich is daar niets mis mee. Want vastigheid brengt rust en daardoor voel je je beter, veiliger. Het creëren van vastigheid gaat niet altijd vanzelf. Soms moet je er iets voor doen en soms moet je er iets voor laten. Het is altijd maar weer de vraag of we dat ervoor over hebben.

Het VN-klimaatpanel IPCC publiceerde begin augustus een alarmerend rapport. De boodschap was kraakhelder: door rooibouw is de bodem wereldwijd uitgeput, waardoor de leefbaarheid van de aarde en de daaraan gekoppelde voedselzekerheid behoorlijk in het nauw komen. In het ene gebied dreigen overstromingen, elders veranderen grote gebieden langzaam in woestijnen.

Het rapport roept op tot het nemen van *'ingrijpende maatregelen, die nodig zijn om te voorkomen dat toekomstige generaties in bepaalde gebieden te maken zullen krijgen met levensbedreigende tekorten aan drinkwater en voeding, doordat de grond te droog en te onvruchtbaar is voor landbouw.* Volgens de wetenschappers vormt *'het land op de planeet de bodem onder*

het bestaan van de mensheid, is het de basis voor het voedsel en het zoetwater en het fundament voor de soortenrijkdom.

Eigenlijk is dit voor ons geen nieuws onder de zon, omdat God Zijn wereld, die wij mogen bewonen en bewonderen en waarvan wij rentmeesters mogen zijn, precies met die bedoeling heeft geschapen. We vinden Gods schepping prachtig en zijn in onze nopjes met al het moois wat er te zien en te beleven is, én dat willen we maar graag bijhouden. Ondertussen maken we er een behoorlijk zootje van, met haast niet meer te overziene gevolgen. Het is lastig om er iets voor te doen of iets voor te laten.

Onderwijl staat het Amazonegebied, de long van de aarde, in vuur en vlam en wordt er door de internationale gemeenschap moord en brand geschreeuwd om deze ramp te stoppen. Europa heeft de sleutel in handen met het Mercosur-handelsakkoord, dat nog niet definitief is gemaakt. De Nederlandse regering vindt het echter de tijd nog niet om de onderhandelingen over dit akkoord te heropenen, want de Braziliaanse markt lonkt. Brand of geen brand, de economische groei mag hier toch niet de dupe van worden? Bijhouden wat we hebben, dat is de boodschap, maar er iets voor laten, tja dat is lastiger.

‘We zijn waardeloze rentmeesters’ gaf Gert-Jan Segers in een interview aan. Hij zei dit naar aanleiding van “Earth Overshoot Day”, de dag waarop we evenveel grondstoffen hebben verbruikt als dat de aarde in een heel jaar kan produceren. In Nederland werd deze dag al in april bereikt. Segers zegt dat we zo niet langer kunnen doorgaan en vindt het jammer dat er nog steeds een grote groep mensen is, die niet bereid is iets van hun welvaart in te leveren, die niet wil dat hun levensstijl wordt aangetast. Willens en wetens behouden wat we hebben, misschien wel vanuit de naïeve gedachte dat het allemaal wel zal loslopen.



Als je er goed over nadenkt, kun je hier eigenlijk niet mee weggelopen. Elk mens heeft een persoonlijke verantwoordelijkheid voor de toekomst. Daar kun je niet voor weglopen. Als we weten wat we doen én de gevolgen daarvan onder ogen willen zien, op welk gebied dan ook, dan zouden we de gekozen, doodlopende weg, vaarwel zeggen. De wijze waarop wij met de aarde omgaan en de manier waarop wij God willen volgen, kunnen niet los van elkaar gezien worden. Juist christenen zouden zich hierover druk moeten maken. Wij hebben de opdracht om goed met Gods eigendom om te gaan,

en dat gebeurt niet. Een oprechte toewijding aan God zal een positieve uitwerking hebben op het bijeenhouden van wat ooit zo mooi was.

VANUIT DE KERKENRAAD

Moderamen Kerkenraad: Jaap van Elzelingen, preses
Daniel Grobecker, jeugdouderling
Elise Ippel, vanuit de Diaconie
Ria Meeder, predikant
Cor Polak, scriba
Jan van der Schuit, vanuit het CvK
Piet van Vugt, pastoraal ouderling

Scribaat Kerkenraad: Email: scriba@gknieuwendijk.nl

Predikant: ds. M.F. Meeder-van Hof
Diefdijk 3, 4141 MD Leerdam
tel. 0345 619932; email: mfmhdhof@hotmail.com

UIT DE GEMEENTE

Huwelijk Ruben Pijpelink en Natascha de Bruin

Op vrijdag 6 september hopen *Ruben Pijpelink* en *Natascha de Bruin* (Kappenwaard 5, Werkendam) in het huwelijk te treden. Ze willen om Gods zegen over hun huwelijk vragen in een dienst in onze kerk, die om 14.30 uur begint. We wensen het bruidspaar een fijne, feestelijke - een gezegende dag toe!

Geboren

14 augustus Sofie Marie Bijl, dochter van Jasper Bijl en Marian Bijl - van Zanten en zusje van Hugo.

Het adres van de familie Bijl is: Zoutmanweg 30, 4819 AT Breda

*Mijn zegen krijg je mee
trek nu de wereld in
De aarde is weer droog
er is een nieuw begin
Woon hier en overal
de wereld is voor jou
En kijk de regenboog:
Ik blijf je altijd trouw*

*Mijn zegen krijg je mee
trek nu de wereld in
Blijf altijd dicht bij Mij
Ik geef je leven zin
Woon hier en overal
de wereld is van jou
En kijk de regenboog:
Ik blijf je altijd trouw.*

In memoriam Rinus van Burgel

Op 15 juli overleed plotseling *Marinus van Burgel*, echtgenoot van Ineke van Burgel-Groeneveld (Citadel 72, Woudrichem), eerder gehuwd geweest met Mieke van Burgel-Roza. *Rinus van Burgel* is 74 jaar geworden.

De dag ervoor, zondag 14 juli, zaten Rinus en Ineke gewoontegetrouw in de kerk, vierden ze met ons het Avondmaal. 's Middags op verjaardagsbezoek. Even van de weg voor een sanitaire stop. Auto aan de kant, portierknop in de hand - en ineens 'gaan de lichten uit' ..., stond alles stil, letterlijk, figuurlijk. Een hevige hersenbloeding trof hem. Er was geen redden meer aan. Lieve mensen bekommeren zich om je (passanten, ambulancepersoneel), maar in het ziekenhuis kon men niet meer dan de hopeloosheid van Rinus' situatie constateren.

Dan staat je wereld stil: zo plotseling (gezondheidsklachten waren er toch niet), zo onverwacht, zo wreed, zo'n inbreuk op je geluk - op je samen hervonden, nog prille geluk.

Als lotgenoten liep je elkaar tegen het lijf. Rinus had Mieke verloren, Ineke Hans. Ervaringen van zorg en mantelzorg, van liefde en de leegte die het achterlaat – je herkende het bij elkaar. Maar je herkende in de ander ook meer dan een lotgenoot: een verwante ziel, een levensgezel. Nieuwe liefde bloeide op. Je dacht dat het niet meer kon, verliefdheid, maar tot je vreugde overkwam het je! Vier jaren van geluk, van samen leven en weer opleven, van onbezorgdheid en dankbaarheid, van voor elkaar een thuis vormen.

En dan ineens weer een liefde moeten loslaten, en uit ervaring al weten welk een leegte achterlaat!

Op zaterdag 20 juli hebben we hem begraven. In de voorafgaande dienst deelden we met de kinderen en kleinkinderen van Rinus en Mieke en die van Ineke en Hans enkele van de vele liefdevolle herinneringen die Rinus achterlaat. Als een man bij wie je het geluk weer vond. Als een vader, met zijn eigen mening, maar die met je meedacht, adviseerde; die meeleeft met je wel en wee; die blij was met je hervonden geluk en ontroerd dat hij getuige mocht zijn bij je huwelijk. Herinneringen ook aan de zorgzaamheid waarmee Rinus Mieke in haar 18 jaren van ziekzijn omringd heeft: intensieve maar ook intense jaren van trouwe en zich verdiepende liefde.

Ook liefdevol en het vermelden waard is: dat Rinus' sterfdatum 15 juli is (maandag jl.) en niet al zondag, heeft te maken met organen die konden

worden getransplanteerd. Het heeft bij alle verdriet en drama ook wel iets troostends dat dit sterven ook leven mogelijk maakte. Misschien dat iemand (met dezelfde kwaal als waarmee het destijds bij Mieke begon) nu geholpen is met de lever die Rinus heeft gedoneerd. En een ander kan met Rinus' nier verder met tijd en kwaliteit van leven.

Voor wie Rinus hebben liefgehad, Ineke voorop, blijft er leegte en schrijnend verdriet achter. Bij het afscheid luisterden we naar woorden David in Psalm 31: 'Heer, U bent een rots, een toevlucht, een vesting die mij redding biedt. In uw handen leg ik mijn leven, HEER, trouwe God, U verlost mij.' (31:3,6) Het zijn woorden die Jezus op de lippen neemt als Hij gekruisigd wordt, stervende is: 'In uw hand leg ik mijn leven.' Die handen, daar zak je niet doorheen, nu niet, nooit niet. Mogen Ineke en allen die verdrietig achterblijven, ook iets van die Paaservaring opdoen.

(raw)

In memoriam Leo Vink

27 februari 1935 – 1 augustus 2019

Donderdag 1 augustus overleed Leendert Willem Dingeman (Leo) Vink in het Amphia ziekenhuis in Breda. De zondag voor zijn overlijden was Leo nog gewoon in de kerk, de kerk die hij zijn leven lang trouw iedere zondag bezocht. Op maandag was hij nota ben nog aan het werk op zijn land. Niemand wist dat hij zo ziek was.

Leo werd 27 februari 1935 geboren aan de Kildijk. Hij had twee zussen Greet en Corrie. In 1942 overleed zijn moeder, Leo was nog maar 7 jaar oud.

In 1960 trouwde hij met Gijsje Peternella den Dekker. Na 2 jaar werd zoon Huib geboren en in 1968 zoon Pieter.

De geschiedenis herhaalde zich in 1974. Gijsje overleed, net als Leo's eigen moeder op jonge leeftijd, nog geen 34 jaar oud. Huib en Pieter waren toen 11 en 6 jaar oud.

Het jaar daarop ontmoette Leo Johanna Griffioen, een verpleegster uit Argentinië. Ze kwam naar Nederland om hier te werken. En op 1 juli 1975 trouwden Leo en Annie.

Bijzonder mooie herinneringen zijn er aan de verschillende reizen naar de familie in Argentinië.

Leo was een man van gezelligheid, spelletjes doen en grapjes uit halen met de kinderen en later de kleinkinderen.

De tuin en zijn kas waren Leo's trots. Daar wist de buurt hem te vinden. Hij leefde met de seizoenen. De winter duurde hem te lang, want dan kon hij buiten niet aan de slag. Zodra het maar enigszins kon begon hij met zaaien en voortrekken op de vensterbank en in de kas.

“Gelukkig zijn de mensen met een liefdevol en helpend hart, want zij zullen zelf liefde ontmoeten en hulp ontvangen.” (Mattheüs 5: 7). Dit was de tekst op de rouwkaart. Die tekst verwoordt Leo’s leven, een man die altijd bezig was en het liefst voor een ander.

De afscheidsdienst werd gehouden op dinsdag 6 augustus in de Gereformeerde Kerk. Aansluitend werd Leo naar zijn laatste rustplaats gebracht.

’k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God’. Mogen die woorden die gezongen werden tijdens de afscheidsdienst Annie, Huib en Inge, Pieter en Cora en de kleinkinderen bemoedigen in de stille tijd die nu komt.

Ds. Ria Meeder – van Hof

In memoriam Dina Tolenaars-Groeneveld

Op zondag 18 augustus overleed in verpleeghuis Altenahove *Dina Tolenaars-Groeneveld*, sinds 25 augustus 1993 weduwe van Dirk Tolenaars. *Dina Tolenaars* is 87 jaar geworden.

Dina is geboren en getogen aan de Dwarssteeg, als oudste van de vijf kinderen Groeneveld – en eigenlijk altijd ook de spil van het gezin gebleven. Na haar huwelijk werd de Schenkeldijk aan ’t Eind de vertrouwde plek, met veel familieleden, burens en gezelligheid rondom. Lief en leed werd er gedeeld: vriendschap en vreugde, ziekte en zorg. De kinderen werden er geboren: Andries, Gerda en Dingeman, die bij zijn geboorte overleed. Ook de kleinkinderen Dagmar en Dennis werden aan de Schenkeldijk geboren en groeiden er op. ‘Oma stond niet op de voorgrond, maar vormde wel het middelpunt’, zo verwoordde Dagmar het trefzeker.

Ook binnen onze gemeente heeft Dina Tolenaars haar plek gehad, als meelevend kerklid, als presidente van de vrouwenbond, binnen de ouderenbond – een vrouw met capaciteiten en betrokken belangstelling voor mensen.

Gezondheidsklachten kende ze al veel langer. Zonder klagen werden de oplopende beperkingen geïncasseerd, al werd haar wereldje op den duur daardoor wel een stuk kleiner. Vorig jaar oktober werd opname in Altenahove echter noodzakelijk. Haar toestand stabiliseerde wel wat, maar vooral de vermoeidheid en (dus) gebrek aan energie plaagden haar. ‘Het enige wat nog goed is, is mijn hoofd’, zei ze wel. Gelukkig is ze met die gaven van hoofd (en hart) haar naasten tot een zegen geweest.

Anderhalve week geleden verslechterde haar situatie snel. Ze was niet onvoorbereid: ze heeft rustig afscheid kunnen nemen van wie haar lief waren en haar leven uit handen (biddende handen) kunnen geven. ‘Het leven niet moe, maar wel te moe om te leven’, zetten haar kinderen en kleinkinderen boven de rouwbrief. Maar ook: ‘Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen,

maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben.' (1 Korinthiërs 13:12). Dat hebben we ook bij haar begrafenis gelezen, omringd door herinneringen en foto's, die een liefdevol portret schilderen van een gewaardeerde moeder, oma, zus of hoe je je ook maar tot haar verhiel. Op zondag 18 augustus in morgendienst baden we voor haar. Zo'n beetje op dat moment overleed ze. 'Over het lijden heen'. Thuisgekomen bij God. Moge dat een troost zijn voor wie zich het leven zonder haar maar moeilijk kunnen voorstellen.

(raw)

Huwelijksjubilea

Echtparen die in de komende periode 25, 40, 45, 50, 55 enz. jaar getrouwd zijn.

September: -

Oktober:

Van der Stelt-Schumacher (Heistraat 10) 45 jaar
Alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen over uw verdere levensweg, in voor- en tegenspoed, toe gebeden!

Verjaardagen 75+

De volgende gemeenteleden van 75 jaar of (veel) ouder hopen in de komende periode hun verjaardag te vieren:

September:

1	A. Kant-Colijn (Van der Steltstraat 22)	78 jaar
2	G. van Daalen-van Steenis (Van der Steltstraat 28)	84 jaar
5	H. Heiblom-Monshouwer (Van der Steltstraat 7)	85 jaar
9	W. de Graaf-Groeneveld (Rijksweg 109-107)	82 jaar
9	J. van Herwijnen (Amarillishof 23)	85 jaar
10	E. Ippel-Visser (Rijksweg 109-102)	82 jaar
17	C.N. de Rade-de Graaf (Hoefslag 6, 4286 GD Almkerk)	81 jaar
19	H.N van Drunen (Van der Steltstraat 2)	82 jaar
21	J.J. Groenenberg-van Ravestijn (Hoge Polderweg 2)	82 jaar
22	J. Groeneveld-van Hemert (Vijverstraat 26)	79 jaar
27	W. Ouwerkerk (Dahliastraat 28)	78 jaar
28	B. de Haas-van Daalen (Rijksweg 109-103)	87 jaar
30	J. Groeneveld (Zandsteeg 66)	83 jaar

Oktober:

1.	A. van Esch (Rijksweg 116c)	84 jaar
1.	C. de Rade-Ippel (Rijksweg 109-105)	82 jaar
2.	A. Post-ten Broeke (Singel 14)	90 jaar
4.	J. Koliijn-van Bijleveld (Crocuspad 6)	76 jaar
5.	J. Bech (Anjerstraat 11)	89 jaar

5.	W. Tolenaars-Pruissen (Heistraat 3)	82 jaar
6.	L. van Noorloos (Van der Steltstraat 6)	80 jaar
6.	A. van der Stelt (Rijksweg 116 ^E)	81 jaar
9.	A. van der Schaaf-Colijn (Singel 61)	76 jaar
12.	E. van Breugel (Van der Steltstraat 25)	84 jaar
12.	G. van Maastricht-v.d.Laan v.Maastricht (Altenastr. 48)	89 jaar
12.	J. van Noorloos (Van der Steltstraat 19)	84 jaar
14.	J.C. van der Stelt (p/a Singel 59)	84 jaar
22.	P.A.J. Kraaij-Witte (Rijksweg 109-201)	79 jaar
26.	A.J. van der Stelt-Pieterse (Amaryllishof 34)	85 jaar
29.	M.C. van der Stelt-van der Wiel (Verpleeghuis Altenahove, 'Guldenroede', k. 112)	92 jaar
29.	B. Vink (Rijksweg 109-303)	93 jaar
30.	A. voor den Dag (Verpleeghuis Goezate, k.20)	84 jaar
30.	C.J. van Maastricht-Rijken (Verpleeghuis Altenahove, Afd. 'Guldenroede', k. 114)	88 jaar
31.	A. van Oord-van Daalen (Verpleeghuis Altenahove, 'Guldenroede', k. 115)	90 jaar

Wij feliciteren hen hiermee (alvast) van harte, wensen hen een goede verjaardag en bidden hen Gods bemoediging en zegen toe bij de vreugden en het verdriet op hun verdere levensweg.

Zogezegd (164- slot)

*Wonen overal nergens thuis
aarde mijn aarde mijn moeders huis
vallende sterren de schim van de maan
mensen die opstaan en verder gaan
mensen veel geluk.*

*Wonen overal even thuis
handel en wandel en huis na huis
loven en bieden op waarheid en waan
wagen en winnen en verder gaan –
mensen veel geluk.*

*Wonen overal bijna thuis
aarde mijn hemel mijn vadershuis
stijgende sterren de lach van de maan
mensen die dromend een stem verstaan –
mensen veel geluk.*

[Huub Oosterhuis, Lied 419]

Ten slotte

Elders in dit kerkblad staat het verslag van het interview dat ten gevolge van mijn afscheid is gehouden. Wat daar nog aan toe te voegen? Twintig jaar predikantschap in Nieuwendijk is een periode waarop Herma en ik met grote vreugde, verwondering en dankbaarheid terugkijken. Nu onze wegen dan toch scheiden, rest mij alleen nog jullie allen hartelijk te danken zo lang en vaak zo intensief deelgenoot te hebben mogen zijn van jullie onderweg zijn met God en met elkaar. Het is mij niet in de kouwe kleren gaan zitten, maar de warme herinneringen zetten de toon. Ook in onze, zij het eigen wegen gaande, toekomst zullen wij verbonden blijven. *A Dieu.*

Met een hartelijke groet (nog even) vanuit de pastorie,
ds. R.A. Wouda

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Collectegeld luisteraars kerkradio.

Gemiddeld maken er ongeveer 60 gemeenteleden gebruik van de kerkradio. Deze wordt gratis beschikbaar gesteld door de kerk. Desgewenst wordt er ook een liedboek in bruikleen gegeven. Hiervoor vraagt de kerk geen vergoeding. Wel wordt een borgsom van € 60 gevraagd, die bij beëindiging van het gebruik weer door de kerk terugbetaald wordt, tenzij de gebruiker dit aan de kerk wenst te schenken.

Tot een jaar of tien geleden werden er, samen met de kerkradio, busjes verstrekt waar de gebruikers hun collectegeld in konden doen. Deze busjes werden eenmaal per jaar door vrijwilligers opgehaald. Wellicht zijn er nog steeds luisteraars, die over zo'n busje beschikken, maar dit zullen er hooguit nog maar een paar zijn. De nog aanwezige busjes worden echter sinds een jaar of vier niet meer opgehaald, omdat het moeilijk blijkt te zijn om nog vrijwilligers te vinden, die dit op zich willen nemen.

De meeste gebruikers maken tegenwoordig zelf regelmatig een bedrag over naar de rekening van de kerk.

Wij willen iedereen, die nog een busje in bezit heeft, vriendelijk verzoeken om een eventuele bijdrage aan de collecten zelf over te maken op rekeningnummer NL78 RABO 030150512 met als omschrijving 'collecte kerkradio'.

Collectenopbrengsten

Hierbij een overzicht van de collectenopbrengsten van juli en augustus 2019

Zondag 7 juli:

1. Diaconie: € 248,19
2. Algemeen kerkelijke arbeid: € 216,86
3. Deurcollecte Vluchtelingenwerk Altena: € 182,85

Zondag 14 juli

1. Z.W.O.: € 146,02
2. Onderhoud gebouwen: € 133,90
3. Z.W.O. (busjes): € 86,75
4. Avondmaalscollecte tbv minima: € 559,75 (incl steunpunt)

Zondag 21 juli:

1. Jeugdwerk: € 225,71
2. Algemeen kerkelijke arbeid: € 187,80
3. Z.W.O. (busjes) € 114,95
4. Kindernevendienst 1^e helft 2019: € 249,05

Zondag 28 juli:

1. Algemeen kerkelijke arbeid: € 212,49
2. Kerkklanken: € 166,05
3. Z.W.O. (busjes) € 114,52

Zondag 4 augustus:

1. Diaconie: € 192,-
2. Algemeen kerkelijke arbeid: € 165,82
3. Z.W.O. (busjes) € 115,50

Zondag 11 augustus:

1. Kerk in Actie/ werelddiaconaat: € 173,25
2. Onderhoud orgel: € 142,15
3. Z.W.O. (busjes): € 87,20

Zondag 18 augustus:

1. Diaconie: € 227,25
2. Z.W.O: € 191,11
3. Z.W.O. (busjes) € 107,90

Zondag 25 augustus:

1. Algemeen kerkelijke arbeid: € 208,32
2. Jeugdwerk : € 183,35
3. Z.W.O. (busjes) € 137,10

KERKELIJK BUREAU

Overleden

Op 15 juli 2019: Marinus van Burgel, geb.: 5-2-1945; Citadel 72, Woudrichem (wijk 1);

Op 1 augustus 2019: Leendert Willem Dingeman Vink, geb.: 27-2-1935; Zandsteeg 15 (wijk 1);

Op 18 augustus 2019: Dina Tolenaars-Groeneveld, geb.: 20-6-1932; Rivierenland 1, 'Altenahove', Guldenroede 102, Almkerk (wijk 5);

Ingekomen

Mw. F.C. de Vries, Zandsteeg 44 (wijk 1).

Verhuizingen

Mw. G.H. Ippel-Zwets; van Pr. Julianaweg 14 (wijk 2) naar Boomgaard 20 (wijk 2);

Fam. J. Colijn-van Rijswijk; van Rijksweg 238 (wijk 4) naar Boomgaard 14 (wijk 2);

Fam. H. Ippel-van der Stelt; van Buitenlaag 39, Werkendam (wijk 1) naar Pr. Julianaweg 14 (wijk 2);

Fam. R. Ebert-van der Stelt; van Eemstraat 7 (wijk 2) naar Anjerstraat 12 (wijk 3);

Mw. L. Heibloom; van Lindenhof 27, Sleenwijk (wijk 1) naar Ravelijn 95, Woudrichem (wijk 1);

Mw. F. van der Stelt; van Rijksweg 226 (wijk 4) naar Rechtstraat 79c, Maastricht (wijk 1);

Fam. C.E. Boogers-Dekker; van Simon Vestdijkstraat 17, Raamsdonksveer (wijk 1) naar Simon Vestdijkstraat 41, Raamsdonksveer (wijk 1);



RONDJE KERKENRAAD

Waar is de kerkenraad allemaal mee bezig? Die vraag wordt weleens aan een kerkenraadslid gesteld. Middels deze rubriek wil de kerkenraad maandelijks een korte weergave geven van de zaken die worden besproken, zijn afgerond of nog gaan komen. Zo proberen wij de gemeente meer te betrekken bij het reilen en zeilen van de kerk.



De tweede hittegolf van deze zomer is inmiddels een feit. De temperatuurrecords zijn onderhand niet meer bij te houden. Juli was wereldwijd de heetste maand ooit gemeten. De grond is nog gortdroog, ondanks de regenbuien die in onze streek gevallen zijn. De granen zijn min of meer fluitend binnengehaald en het vizier wordt door de akkerbouwers van lieverlee op de aardappelen en uien gericht. De fruittelers hebben het druk met beregenen, omdat de appels en de peren tegen zonnebrand moeten worden beschermd. Er is nog geen recessie, maar de economie koelt wel een beetje af. Het timmerdorp is alweer opgeruimd en momenteel worden de beste beentjes voorgezet tijdens de Avondvierdaagse. De vakanties zijn voorbij en de dagelijkse gang van zaken wordt weer opgenomen. Ook kerkelijk gezien is dit niet anders. Vergaderingen worden ingepland, activiteiten voorbereid en afgestemd.

Wat speelt er?

Het door ds. Wouda aangekondigde en toch wel onverwachte vertrek heeft het nodige werk opgeleverd. Gedurende de zomervakantie heeft de kerkenraad zich vooral gericht op de meest urgente punten. Hieronder volgt een opsomming van wat er zoal is gebeurd.

- Er is een Solvabiliteitsverklaring aan het CCBB (classicaal college ter behandeling van beheerszaken) aangevraagd. De Solvabiliteitsverklaring maakt duidelijk dat de gemeente voldoende draagkracht heeft om een beroep te kunnen uitbrengen. Voor de beoordeling van onze financiële situatie waren een aantal documenten nodig. Zo moest er, naast de begroting en de jaarrekening, een sluitende meer-jaren exploitatie over minimaal 6 jaar worden voorgelegd, waarin opgenomen een prognose van de kosten en de baten, de opbouw van de gemeente in ledental en leeftijd en het daaraan verbonden geefgedrag. Tevens diende een actueel Beleidsplan aangeleverd te worden. Het CvK is hier voortvarend mee aan de slag gegaan en heeft de stukken naar het CCBB opgestuurd. Het CCBB bepaalt of er voldoende middelen zijn om een tot een volledige bezetting van de predikantsvacature te kunnen komen. Al snel

- hierna werd de Solvabiliteitsverklaring van het CCBB al ontvangen. Dit betekent dat we een predikant mogen beroepen voor 100% werktijd.
- Gelijktijdig met de aanvraag bij het CCBB is het verzoek neergelegd om de werktijd van ds. Meeder tijdelijk van 33% naar 67% uit te breiden. En ook hier is een Solvabiliteitsverklaring voor verstrekt. De tijdelijke werktijduitbreiding betreft de periode van 1 oktober 2019 tot 31 augustus 2020.
 - Om aan het beroepingswerk te mogen beginnen is de toestemming van het Breed Moderamen van de Classis Noord-Brabant, Limburg en de Réunion Wallonne een vereiste. Er is daartoe dan ook een verzoek bij het BMCV neergelegd. Op vrijdag 2 augustus 2019 kreeg onze scribe een email met de toestemming voor het uitbreiden van de benoeming van mw. ds. Meeder-van Hof van 33% naar 67% gedurende de genoemde periode en over te gaan tot het beroepen van een predikant in de vacature die ontstaat na het vertrek van ds. Wouda.
 - Het preekrooster moest opnieuw samengesteld worden, omdat de reeds ingeplande preekbeurten van ds. Wouda voor het restant van 2019, maar ook de in concept voor 2020 ingedeelde diensten, kwamen te vervallen. Het is onze preekvoorzienaar gelukt om de roosters nagenoeg vol te krijgen.
 - De PKN geeft in haar beroepingsgids aan, dat een vacaturetijd in de eerste plaats een 'bezinningstijd' moet zijn. Het is een tijd om na te denken over wie we als gemeente zijn, wat we willen, hoe we denken de vacature te gaan vervullen en welke hulp (al dan niet professioneel) we daarbij denken nodig te hebben. De ervaring leert dat het zinvol is om als kerkenraad toegerust te worden op het terrein van het beroepingswerk. De dienstenorganisatie biedt hiervoor een aantal trainingen aan. Eén van die trainingen is de zogenaamde instaptraining, bedoelt voor een gemeente die helemaal aan het begin van het vervullen van een predikantsvacature staat. De vervolgtrainingen zijn bestemd voor een wat latere fase, wanneer er al een beroepingscommissie is gevormd. Tijdens deze instaptraining wordt informatie verstrekt over de wijze waarop het beroepingswerk zo goed mogelijk georganiseerd kan worden, hoe een wervingsprocedure werkt en wie welke verantwoordelijkheden heeft. Er wordt aangegeven wat daarbij de taken zijn van de kerkenraad, de beroepingscommissie en de gemeente. Het is de scribe gelukt een trainer bereid te vinden om op 4 september in onze kerk een informatiebijeenkomst voor de kerkenraad te verzorgen.
 - Er is contact opgenomen met het Team Mobiliteit van de dienstenorganisatie over de inzet van een consulent. Het Team Mobiliteit heeft inmiddels aangegeven dat we in ieder geval gedurende het eerste half jaar van de vacaturetijd aanspraak kunnen maken op

een consulent. Op 10 september komt de werkgemeenschap bijeen en zal de inzet van een consulent worden besproken.

- De positieve resultaten zijn een stimulans om vanaf nu volop met het beroepingswerk aan de slag te gaan. Dat is echter niet alleen een zaak van de kerkenraad. Er is juist een grote rol weggelegd voor de gemeente. Wij willen er dan ook alles aan doen om de gemeenteleden bij het beroepingswerk te betrekken en de gelegenheid te geven mee te denken tijdens de komende wervingsprocedure.
- In verband met de afscheidsdienst op zondag 15 september, is de verbouwing van de keuken opgeschort. Over de precieze startdatum wordt momenteel overlegd met de aannemer.

Wilt u of jij iets meer weten over deze genoemde punten? Neem gerust contact op met de scribe (Cor Polak) of de voorzitter (Jaap van Elzelingen) van de kerkenraad.

HET AFSCHEIDSINTERVIEW

“Teksten die hard zijn, die schuren, hebben ook iets heilzaams”

Op zondag 15 september a.s. preekt Ds. Wouda voor de laatste keer als eigen predikant in onze kerk. Na 20 jaar verruilt hij Nieuwendijk voor Zwijndrecht. Voor ons als redactie was dit een meer dan goede reden om in gesprek te gaan over 20 jaar Nieuwendijk.

Het is dinsdagavond 27 augustus en wij nemen u mee naar de warme tuin van de pastorie. Gewapend met vragenlijst en audiorecorder ontspan zich een boeiend gesprek.

Zijn de verhuisdozen al ingepakt?

“We hebben inmiddels al 50 verhuisdozen ingepakt van de 320

verhuisdozen. We hebben nog wel wat te doen dus. Maar we hebben nog drie weken dus ook nog wel even de tijd. Waarschijnlijk past niet alles in de nieuwe woning maar we zijn geen opslag van de kinderen meer natuurlijk. De

Naam: Renze Anne (René) Wouda Geboren: te Almelo Getogen: voornamelijk Apeldoorn Getrouwd met: Herma Kinderen: Wytse, Jochem en Marijke Kleinkind: Imme Vorige gemeente: Twijzelerheide (1994-1999) Nu: Nieuwendijk (1 oktober 1999-15 september 2019) Nieuwe gemeente: Gereformeerde Bethelkerk in Zwijndrecht (vanaf 22 september 2019)

kinderen zullen dus wat spullen mee moeten nemen of weg moeten doen. Het huis is wat kleiner maar ik heb wel een hele grote garage. Daar kan ik voorlopig nog wel wat spullen kwijt.”

Waarom Zwijndrecht?

“We zitten nu wel in een andere fase in ons leven. Toen we hier kwamen zaten we nog in de jonge kinderen. Zolang ik hier ben voel ik me nog de jonge kerel van 36 die hier kwam. In Zwijndrecht gaat dat natuurlijk niet zo werken. Daar ben ik een man op middelbare leeftijd die in de herfst van zijn carrière iets nieuws gaat doen.”

“Ook voor mij ging het heel snel. Eigenlijk begon dit verhaal pas te lopen vanaf mei. Het heeft ook te maken hoe dingen soms lopen. Elk jaar komen er gemeenten op je af maar ik ben geen carrièredominee dus ik heb het altijd op me af laten komen. In Nieuwendijk heb ik het altijd goed gehad. En tot nu was de beslissing altijd in het voordeel van Nieuwendijk uitgevallen. Heb altijd gedacht dat ik hier harder nodig was. Nu (pas) is het kwartje dus de andere kant op gevallen.”

“Zwijndrecht heeft zich heel goed voorbereid. Ze hadden me al wel een tijdje op de korrel. Er was een brede beroepingscommissie, die een paar intensieve gesprekken met me gevoerd hebben en al veel preken van me beluisterd hadden. Ze waren heel overtuigd dat ik daar ‘the coming man’ zou zijn.”

“Alle kerken in Zwijndrecht, van RK tot evangelisch, werken meer samen dan ik gewend ben. Zo maken ze gebruik van elkaars toerustingsavonden. Dat sprak me erg aan. En een beetje ironisch: Het ‘voordeel’ van Zwijndrecht is in ieder geval dat je langs de rivier zicht hebt op een prachtig stadsgezicht van Dordrecht. Andersom zal dat iets anders zijn. De gemeente is net iets groter dan Nieuwendijk, maar wel met twee fulltime predikanten. Het perspectief is dat ik ook eens aan wat andere dingen toekom.”

Hoe kijk je terug op de afgelopen jaren in Nieuwendijk?

“Ik heb de laatste jaren hele drukke en intensieve jaren gehad. Herma ook trouwens. En het is ook wel werken op een eenzame post geweest. Niks ten nadele van iemand, maar er is weinig gelegenheid geweest om te ‘sparren’; een predikant heeft zelf ook voeding nodig, maar daar moet je jezelf maar mee redden. Er is in Zwijndrecht meer collegiaal en interkerkelijk overleg. Ik krijg daar een fulltime collega die me - denk ik - ook wel licht en waarmee je je kunt scherpen. Ik heb bijvoorbeeld in de samenwerking met Hans Meijer wel gemerkt hoe belangrijk dat is. We waren, ook theologisch, niet hetzelfde, maar vulden elkaar aan – en konden elkaar aan.”

Hoe waren de reacties?

“Ik heb heel veel reacties gehad. Eigenlijk allemaal heel positief, ook als het geschokte reacties waren. Er sprak genegenheid uit. Dan blijkt dat je met levens van mensen meer verweven bent, en bent geweest, dan je je

realiseert. Als er dan iets onontkoombars, in dit geval mijn vertrek, aan zit te komen, ventileren mensen dat wel. Het vertrek rakelt ook gebeurtenissen uit het verleden bij mensen op, waarmee ik verbonden was. Ongelooflijk hoe veel mensen je hebben toegelaten in hun leven! Dat maakt me klein en stemt me dankbaar. Er is in twintig jaar veel moois gegroeid. Mensen gunnen je ook een nieuwe uitdaging en vinden het ook een goed moment, hoewel ik daar helemaal niet mee bezig was. Ik had ook hier wel weer mijn uitdagingen gevonden.”

Welke verschillen zie je tussen Zwijndrecht en Nieuwendijk?

“Mensen verschillen ook weer niet zoveel van elkaar. Alle mensen hebben hun vergelijkbare sores. Er zijn natuurlijk wel wat verschillen in de volksaard maar één op één merk je dat niet zo. Dat heb ik gemerkt bij de overgang van het hoge noorden naar het randje van Brabant. Ik denk dat de sfeer wel wat anders zal zijn. Ik verwacht dat er wat meer mensen zijn die zich met het kerkelijk beleid bemoeien. Meer mensen die met eigen initiatieven komen. Rondom jeugdbeleid en het beleid rond erediensten bijvoorbeeld. De basis waar je op steunt is misschien ook iets breder.”

“Mensen zijn hier misschien ook wel wat minder studieus. Mensen die je op zondag in de kerk zag, waren door de week afwezig. Dat vond ik in 1999 vreemd maar blijkbaar wen je daar aan. Bij de toerustingsavonden zag je altijd maar een select groepje. Misschien heeft dat met het dorpse te maken, mensen hebben allerlei lijntjes maar komen elkaar ook op andere plekken tegen, in de COOP of bij de voetbal. Om dan ook over geloof te praten met diezelfde mensen, dat hoeft dan niet. Er is sowieso een grote groep die het lastig vind om te praten over de wat diepere dingen. Veel mensen die met de handen werken – en spreken! In Zwijndrecht zijn het misschien meer pratens, en in Twijzelerheide zag ik dat ook wel terug. Dat is hier wat anders.”

Is er veel veranderd?

“Ik denk dat er veel ten goede is veranderd. Het is minder vormelijk geworden. Ik ben nooit van de formele dingen geweest en ik heb altijd gemeend dat het over de inhoud moet gaan. Ik heb altijd mijn stinkende best gedaan het evangelie goed te kunnen communiceren. Dat kan en mag niet saai en voorspelbaar zijn. De zorgvuldigheid van de vorm helpt daar natuurlijk wel bij. Dat kan gaan om een mooi beeld, een pakkende woordspeling, de schoonheid van muziek en poëtische taal en filosofie. Ik hoop dat ik daarmee het Woord heb gediend.”

Ben jij veranderd? Sta je er anders in?

“Ik denk dat ik dingen wel anders ben gaan doen. Maar ik voel me niet vervreemd van degene die ik vroeger was. Ik kan me nog wel goed verplaatsen in degene die ik toen was. Ik ben altijd theologisch genoeg geweest om mijn vermeende zekerheden te bevragen. Ik ben een redelijke orthodoxe jongen geweest, en dat ben ik nog steeds, maar de antwoorden

liggen niet vast. In je geloof zit ook nog steeds beweging. Ook de dingen waarvan je overtuigd bent, die kun je bij tijden betwifelen. Niet alleen intellectueel, je moet het ook existentiëler durven toelaten. Ik ben wel altijd iemand die de ontwikkeling in theologie en cultuur bijhoudt. Dus er komen ook weer nieuwe dingen op je bordje. In de tijd dat ik studeerde ging het over atoombewapening en sociale gerechtigheid maar men had toen minder aandacht voor bijv. het stagneren van de geloofsoverdracht. Het moet nu jonger en groener.”

“Misschien ben ik wel eens wat te ‘lievig’ geweest. ik denk bijvoorbeeld aan die keer dat ik met Jochem in Nijmegen liep en die tegen me zei: ‘Pa, ik heb altijd gedacht dat die Jezus zo’n aardige man was. Maar hij kon mensen aardig op hun nummer zetten.’ Samen met Femke was hij tot die conclusie gekomen op basis van eigen bijbellezen. Dat was voor mij wel een eyeopener. Had ‘ie dat ‘lievige’ Jezus-beeld dan van zijn vader geleerd?”

“Ik loop niet voor lastige teksten weg. Daar moet je doorheen. Bij iedere tekst, bij iedere preek, loop je daar tegenaan. De teksten die hard zijn, voor mij schuren, die ik lastig vind, hebben iets heilzaams en leveren vaak de meeste reacties op. Rikkert Zuiderveld zei ooit: Als je je nooit geërgerd hebt aan Jezus, dan heb je ‘m nooit goed begrepen. Jezus zegt af en toe vreselijk irritante dingen. Als je toch die moeite neemt om daar doorheen te kruipen en het jezelf even goed moeilijk te maken, dan gebeurt er ook wat. Dat vind ik heel mooi. Dat is, denk ik, wel een verschil met twintig jaar geleden.”

Hoe ga je als predikant om met vragen rondom lijden? In je pastorale werk heb je daar volop mee te maken?

“Je kunt antwoorden hebben, maar hebben mensen daar in een lijdenstijd wat aan? Mensen die in het lijden zitten stellen die vraag vaak helemaal niet. Het zijn vaker de mensen die er buiten staan. Ik ben dan ook niet degene die koste wat kost de Here God gaat verdedigen. Vrienden van Job zijn er al genoeg. Wat ik vaak merk is, wanneer er ruimte is voor de pijn en de klacht, bijvoorbeeld in het gebed, dat dat helpt. Dat blijkt God dichterbij dan in een verklaring. Het kortste Bijbelvers is: “En Jezus weende”. Dan hoef ik me niet groot te houden. De kerk is een plek rondom het kruis, waar je paaservaringen op kunt doen. Lijden is niet iets wat aan de God van Jezus vreemd is.

Hoe zat het met de scheiding tussen werk en privé? Hoe ging je daarmee om?

“Ik heb natuurlijk geen negen tot vijf baan. Maar het is me altijd wel gelukt om daar een evenwicht in te vinden. Bij tijden loop je rond op adrenaline en koffie maar je weet dat er ook weer andere tijden komen. Aan een dominee met een burnout heb je ook niets. Ik heb daarom ook gekozen om bijvoorbeeld pianoles te volgen en de laatste jaren naar de sportschool gegaan. Dat zijn dingen om er even uit te zijn. Aan de andere kant heb ik het ook altijd heel mooi gevonden, dat je ook buiten ‘kantooruren’ beschikbaar bent en mensen

je weten te vinden. Juist op kwetsbare momenten. Ontroerend. Dan ga je niet zeuren over ongeregelde werktijden... ”

“Ik heb me nooit in een glazen huis gevoeld. Ik was natuurlijk wel d’n dominee maar mensen hebben me denk ik ook wel als een benaderbaar iemand gezien.”

Had je de ruimte om je eigen dingen te doen?

“Ik heb altijd wel de dingen kunnen doen waarvan ik dacht dat ik ze moest doen. Tegelijkertijd heb je ook niet zoveel ruimte. Je moet keuzes maken en mensen snappen dat doorgaans best. Al kun je mensen daarin ook teleurstellen, dat besef ik heel goed. En dat is ook niet altijd goed te praten. Als het om pastoraat gaat, wil je wel eens meer dan wat lukt. In het begin was het natuurlijk toch wel wat anders toen we met twee fulltimers waren. Toen Hans Meijer weg ging heb ik wel geprobeerd alle gaten dicht te lopen, maar uiteindelijk lukt dat natuurlijk niet. Iedereen snapt dat niet werkt.”

Waar moeten we met deze gemeente naar toe?

“Ik denk dat je voorzichtig moet zijn met woeste toekomstvoorspellingen. Samuel Wells, een Engelse theoloog-ethicus schreef: “We geloven in de vergeving van de zonden, dus het verleden kan het grootste probleem niet zijn. We geloven in de wederkomst van Christus dus voor de toekomst hoeven we niet al te benauwd voor te zijn. We hebben hier vandaag onze taak.” Die lijn volgend moet natuurlijk je beleid op orde zijn, ook op zakelijk vlak, je moet tenslotte de boel kunnen betalen. Maar dat is niet het belangrijkste voor een dominee. Ik denk dus dat het toch om kwaliteit blijft gaan. Dat je moet proberen samen te leven als gemeente van Christus. Dus samen bezig te zijn, biddend nadenkend over wat de Bijbel je aanreikt en wat dat voor jouw leven zou kunnen betekenen. Dat geeft handvatten om verder te gaan.”

“Ik denk dat als je er vanuit wil gaan dat Christus zijn kerk regeert door woord en Geest, dat het op een bepaalde manier een gezamenlijke ontdekkingstocht is. Ik denk dat je een beetje argwaan mag hebben als mensen precies weten waar het naar toe moet. Maar het is natuurlijk helemaal niet verkeerd om beleidsplannen te maken.”

Wat ga je hier missen?

“Het vertrouwde, de mensen. En dat wat je met mensen hebt gedeeld. Op 7 juli had ik kenbaar gemaakt dat ik vertrok. Op 14 juli was het Avondmaal. En bij het uitdelen van het brood, waarom ik het deed weet ik niet, sprak ik van iedereen bij het uitspreken van de zegen de voornaam uit. En ik kende alle namen. Dat overviel me en dat ontroerde. Ik dacht: dat ga ik in Zwijndrecht niet meer meemaken. Ik heb gemerkt, en dat geldt ook voor Herma, dat we veel meeleven en sympathie van mensen hebben gehad. Dat we er gewoon bij hoorden. Dat zullen we gaan missen.”

“Er is niet iets waar ik echt een hekel aan heb gehad. Ik heb wel eens het gevoel gehad dat je op een eenzame post staat en dat je eigenlijk vaak zelf alles moet regelen. En anders moet je het toch wel checken. Ze zeggen wel eens dat ik, veel, soms teveel naar me toetrek. Maar ik ben ook wel een beetje door schade en schande wijs geworden. Ik ben niet zo perfectionistisch, geloof ik, maar als het niet goed is, leidt dat gewoon af. Dat is een beetje mijn punt. Ik vind wel dat het goed moet zijn, theologisch doordracht en kwalitatief goed. Het moet geen geklungel en gefruits zijn. Er is in de eredienst ruimte voor veel, maar het moet wel kwaliteit hebben!”

Dan over het kerkblad? Wordt dat wel gelezen eigenlijk? Is dat nog wel van deze tijd?

“Ik durf het niet helemaal te zeggen. De mensen die ik erover hoor, en dat zijn natuurlijk veelal ouderen, zijn eraan gewend en waarderen het ook. Naar de huidige regelen der layout is het nog net geen “socialisties-met-ie stencil” zoals we dat in de jaren zestig kenden. Het is ook geen ‘gelikt’ blad zoals ze dat bijvoorbeeld in Almkerk hebben. Het blad wordt nog steeds wel gelezen door de mensen die dat waarderen. Het blad wordt ook nog steeds bij iedereen bezorgd en het heeft in die zin missionaire waarde. Hoewel ik daar ook weer niet al te hoge verwachtingen van heb. Voor de jongere generatie zou het goed zijn als er met de website iets meer zou gebeuren. Maar ik ga zelf geen weblog maken of zo, daar ligt mijn hart ook weer niet. Jongere mensen lezen natuurlijk nauwelijks nog kranten en vanaf papier.”

Gaan wij jou nog terugzien voor een preekbeurt zo af en toe?

“Ik heb gezegd dat ik in ieder geval het komend jaar de boot even afhoud. Ik heb mijn energie nodig voor de nieuwe gemeente. Ik wil graag alle zondagen in de kerkdiensten daar zijn. Voor beide partijen is het ook een beetje afkicken van elkaar. Er zijn nog wel afspraken voor trouwdiensten, maar t/m 2020 toch even rust. Je nieuwe gemeente eist je ook weer helemaal voor haar op. Dat heb ik destijds gemerkt toen ik vanuit Twijzelerheide hier startte.”

Wat wens je kerkelijk Nieuwendijk toe?

“Als het om beide kerken gaat, dat ze de luxe niet hebben om elkaar al te links te laten liggen. Meer samenwerken zou goed zijn, wat niet meteen wil zeggen langs dát en dát spoor. Dat er verschillen zijn tussen beide gemeente, dat snap ik. De verhoudingen zijn op zich niet slecht maar wat meer samenwerking zou best mogen. En dat ligt echt niet alleen aan de ander. Ik zie best wat kansen op het gebied van jeugdbeleid en diaconaat.”

En wat is jouw wens voor onze gemeente?

“Dat de binding, de warmte en de gemeenschap die ik altijd gevoeld heb, blijft. Maar ook dat we het ons samen ook weer niet te makkelijk maken en uitdagingen aandurven. Volhouden bij de bronnen te blijven en van daaruit

relaties aangaan. Dat het niet gezapig wordt en op de automatische piloot gaat.”

“Ik hoop dat de vacante periode goed benut wordt. De vergelijking met een liefdesrelatie is niet helemaal passend, maar of het verstandig is als je je direct na de scheiding in een nieuwe relatie stort... Als kerkenraad en gemeente moet je nadenken over wat je wil. En keuzes durven maken en niet het schaap met vijf poten willen hebben. Want dat is een misgeboorte.”

“Je hebt natuurlijk de luxe dat Ria Meeder uitbreiding van uren heeft gehad. Dan is Nieuwendijk op pastoraal vlak niet zonder dominee. De (hoog)nodige dingen kunnen gewoon doorgaan. Dat moet toch ook gelegenheid geven samen na te gaan welke predikant echt iets aan deze gemeente toe te voegen heeft - en oog heeft voor wat (of wie!) ik nooit zag.”

“Jullie kunnen best zonder mij. Andersom ben ik er minder zeker van.”



Arie Strik

BIJ DE DIENSTEN

Vrijdag 6 september 2019

14.30 uur: Inzegening van het huwelijk van Ruben Pijpelink en Natascha de Bruin; voorganger: ds. R.A. Wouda

Zondag 8 september 2019: Avondmaalszondag

10.00 uur: Viering Heilig Avondmaal

14.30 uur: Verkorte Avondmaalsviering in Het Steunpunt.

Voorganger deze zondag: ds. R.A. Wouda

Collecten: 1. PKN/JOP; 2. Kerkradio

Zondag 15 september 2019:

10.00 uur: Voorganger: ds. R.A. Wouda, afscheidsdienst

Collecten: 1. Diaconie; 2. Kosten energie; 3. Avondmaalscollecte

Zondag 22 september 2019

10.00 uur: Voorganger: ds. M.P. Vis, Werkendam

Collecten: 1. Vredesweek; 2. Jeugdwerk

Zondag 29 september 2019: Startzondag

10.00 uur: Voorganger: ds. J.H. Meijer, 's Gravenzande

Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Onderhoud orgel

Zondag 6 oktober 2019: Israëlzondag

10.00 uur: Voorganger: prof.dr. K. Spronk, Utrecht

Collecten: 1. Kerk en Israel; 2. Algemeen kerkelijke arbeid

Zondag 13 oktober 2019: Werelddiaconaat

10.00 uur: Voorganger: ds. M.F. Meeder-van Hof

Collecten; 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Kosten energie

Zondag 20 oktober 2019

10.00 uur: Voorganger: ds. A. van Andel, Valkenswaard

Collecten: 1. ZWO; 2. Algemeen kerkelijke arbeid

Zondag 27 oktober 2019

10.00 uur: Voorganger: dhr. J. Lankhaar, Wijk en Aalburg

Collecten: 1. PKN; 2. Onderhoud orgel

Zondag 3 november 2019

10.00 uur: Voorganger: ds. A.W. Mol, Hendrik Ido Ambacht

Collecten; 1. Kerk in Actie/Werelddiaconaat; 2. Kosten energie

Woensdag 6 november 2019: Dankdag voor gewas en arbeid

19.30 uur: *Dankstond*. Voorganger: ds. A.W.W. de Ruiter, Wijk en Aalburg

Collecten: 1. Dankstondcollecte; 2. –

Zondag 10 november 2019

10.00 uur: Voorganger: ds. C. van der Linden

Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Kerkklanken

Zondag 17 november 2019: Avondmaalszondag

10.00 uur: Voorganger: ds. M.C. van der Zouwen, Sleeuwijk

Collecten; 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Kosten energie; 3. Avondmaalscollecte



Avondmaalscollecte van zondag 8 september

Terwijl de zomervakantie voor vele van ons alweer voorbij is, zijn meer dan 14 miljoen mensen in Zuid-Azië getroffen door zware regenval, aardverschuivingen en overstromingen.

Dit natuurgeweld is veroorzaakt door overvloedige moessonregens in de afgelopen weken. Mensen in Bangladesh, India, Nepal zijn het zwaarst getroffen. Sommige gebieden zijn nog steeds niet toegankelijk vanwege de overstromingen en aardverschuivingen. Er zijn meer dan 150 doden te betreuren, 650.000 gezinnen zijn ontheemd.

In Oost- en Centraal-Nepal zijn ongeveer 500.000 mensen getroffen. Volgens het ministerie van Binnenlandse zaken zijn 10.385 huishoudens ontheemd geraakt. Er worden waterzuiveraars, zeep en muskietennet uitgedeeld aan de getroffen families.

Naar schatting zijn 4 miljoen mensen in Noordoost- en Centraal-Bangladesh getroffen door de overstromingen. Meer dan 350.000 huizen zijn beschadigd of vernietigd door de allesverwoestende waterstromen. Kerk in Actie werkt in Bangladesh samen met lokale partners. Zij konden de hulp snel opstarten. Zij delen onder de getroffen mensen voedsel en andere levensmiddelen uit, zoals rijst, sojaolie, suiker, zout, ORS en zeep.

Mogen wij deze collecte dan ook van harte bij u/jou aanbevelen.



BIJZONDERE ZAKEN

Nieuw jaarthema

Een nieuw kerkelijk jaar met als thema “Een goed verhaal”. Het thema dat de PKN heeft aangedragen. Immers, Bijbelse verhalen nodigen je uit om deze te vertalen naar je eigen leven. Daarmee wordt het goede verhaal van God en mensen een spiegel voor ons dagelijkse leven.

Zondag 29 september is de start met dominee Hans Meijer als predikant. Na de kerkdienst van 10.00 uur wordt er tijdens het koffiedrinken uitleg gegeven over het programma. Groot en klein.....iedereen is van harte welkom! We hopen voor elke leeftijd een programma aan te bieden. Ook gasten zijn van harte welkom om eens te proeven aan onze gemeente.

Deze kerkproeverij gaan we ook letterlijk doen: om 13.00 uur is er een gezamenlijke maaltijd die bestaat uit Joodse gerechten met een bijbels verhaal als oorsprong. We hebben een aantal heerlijke recepten gevonden en nodigen bakkers en kooksters uit om deze met ons klaar te maken. Opgeven kan bij H.d.peuter@hccnet.nl of bij één van de themagroepsleden.

Dit is de start van het nieuwe kerkelijk jaar. Half september krijgt iedereen een programmaboekje uitgereikt waar het complete jaarprogramma in staat. Als je daarover vragen of opmerkingen hebt...laat het ons weten!

De themagroep: Miranda Groenenberg, Arina Groeneveld, Hanneke de Peuter en Nel van Vugt.



Personele wijzigingen

De termijn van 4 jaar in de ZWO commissie van Arjen Palland zit erop. We zijn blij en dankbaar voor de inzet van Arjen de afgelopen periode. Arjen is inmiddels diaken geworden zoals de meeste van u /jullie dat zullen weten. We hebben de vacante plaats weer kunnen opvullen. Eric Onvlee is bereid gevonden deze plaats in de ZWO commissie in te nemen.

Nieuw jaardoel

Het komende kerkelijk jaar 2019/2020 gaan we ons weer inzetten voor een nieuw jaardoel. Dit zullen we op de zondag van het wereld diaconaat bekend maken.

Het afgelopen jaar 2018/ 2019 was ons jaardoel opvang van Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh. Hieronder nog een korte omschrijving van het project.

Opvang van Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh

Er zijn naar schatting meer dan 1 miljoen Rohingya vluchtelingen in Bangladesh. Ze zijn gevlucht uit angst voor het gewelddadige Myanmarese leger. Ruim 70 procent van de vluchtelingen kind, onder wie veel pasgeboren baby's. Ook zijn er veel zwangere en dus kwetsbare vrouwen. Nog altijd komen er dagelijks een grote aantallen vluchtelingen per boot of te voet aan in Cox's Bazar (vluchtelingenkamp).

De vraag naar voedsel, onderdak, water en elementaire hygiëne is groot. Als gezinnen niet aan hun basisbehoeften kunnen voldoen, zal het lijden nog erger worden. Meer dan 36.000 pasgeboren kinderen zijn het meest kwetsbaar. Ze leven in omstandigheden waarin grote kans is op de verspreiding van ziekten.

In Bangladesh hebben Kerk in Actie en ICCO toegang tot de vluchtelingen in Cox's Bazar via lokale partnerorganisaties. Er is hulp beschikbaar gesteld voor voedselpakketten, hygiënepakketten en handwasfaciliteiten voor in totaal 1500 families. Alleenstaande vrouwen, oude en gehandicapte mensen krijgen de voorkeur.

BIJBELLEESROOSTER

zondag	1 september	Lucas 14:1-11	Uitnodigen
maandag	2 september	Lucas 14:12-24	Sorry-cultuur
dinsdag	3 september	1 Samuel 14:36-46	Gratie
woensdag	4 september	1 Samuel 14:47-52	Strijdbare koning
donderdag	5 september	1 Samuel 15:1-9	Gehoorzaamheid gevraagd
vrijdag	6 september	1 Samuel 15:10-23	Spijt
zaterdag	7 september	1 Samuel 15:24-35	Berouw
zondag	8 september	1 Samuel 16:1-13	Een nieuwe gezalfde
maandag	9 september	1 Samuel 16:14-23	Rustgevende muziek
dinsdag	10 september	1 Samuel 17:1-11	Wie durft?
woensdag	11 september	1 Samuel 17:12-30	Lastige vragen
donderdag	12 september	1 Samuel 17:31-40	Dauids wapenrusting
vrijdag	13 september	1 Samuel 17:41-54	Reuzenkracht
zaterdag	14 september	1 Samuel 17:55-18:5	Vriendendienst
zondag	15 september	1 Samuel 18:6-16	Irritant populair
maandag	16 september	1 Samuel 18:17-30	Vorstelijke beloning
dinsdag	17 september	Lucas 14:25-35	Kun jij Jezus volgen?
woensdag	18 september	Lucas 15:1-10	Hoera, gevonden!
donderdag	19 september	Lucas 15:11-32	De wachtende vader
vrijdag	20 september	Lucas 16:1-9	Creatief boekhouden?
zaterdag	21 september	Lucas 16:10-18	Tot in de puntjes
zondag	22 september	1 Samuel 19:1-17	Vlucht en uitvlucht
maandag	23 september	1 Samuel 19:18-24	Nieuw spreekwoord
dinsdag	24 september	1 Samuel 20:1-11a	Afspraak
woensdag	25 september	1 Samuel 20:11b-23	Aanwijzing met een pijl
donderdag	26 september	1 Samuel 20:24-21:1	Roerend afscheid
vrijdag	27 september	Lucas 16:19-31	Waardoor laat jij je overtuigen?
zaterdag	28 september	Lucas 17:1-10	Geloof je of geloof je het wel?
zondag	29 september	1 Samuel 21:2-10	Gewijde sfeer?
maandag	30 september	1 Samuel 21:11-22:5	Gek genoeg

dinsdag	1 oktober	1 Samuel 22:6-23	Moordpartij
woensdag	2 oktober	1 Samuel 23:1-13	Bevrijding en verraad
donderdag	3 oktober	1 Samuel 23:14-28	Achternvolging
vrijdag	4 oktober	1 Samuel 24:1-8a	Respect

Studieavond met Peter Pellemans in de Geertruidskerk

Op woensdag 25 september is er in Geertruidenberg een studieavond met Peter Pellemans van Christenen voor Israël. Het thema is: De Joodse wortels van het christelijke geloof. De bijeenkomst vindt plaats in de Geertruidkerk, Elfhuizen 3 in Geertruidenberg. De aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis. Er is verkoop van producten uit Israël.

De Joodse wortels van het christelijke geloof

Wanneer we Gods Woord eerlijk bestuderen zien we dat het een Joods/Hebreeuws karakter uitstraalt. De voorbije eeuwen van vervangingstheologie wilden ons anders doen geloven. Alle verbonden werden door God met Israël gesloten. Jezus werd als Jood geboren en leefde als Jood. De apostelen waren Joods en Jezus zei dat Hij op de eerste plaats kwam "voor de verloren schapen van het huis Israëls". Daar in Israël liggen onze wortels, onze oorsprong en onze hoop.

Achtergrond spreker

Peter Pellemans is getrouwd en heeft twee kinderen. In 1988 kwam hij tot geloof en als oud-voorganger heeft hij vele jaren mogen dienen in een gemeente in Weert (Limburg). Peter is o.a. ook actief als docent voor de cursus Jewish-roots. Deze cursus behandelt de joodse wortels van het christelijke geloof.



PUZZEL

in het bijbelboek Handelingen staan een heleboel verhalen over Paulus. Kun jij Paulus helpen om uit Damascus te ontsnappen door een weg voor hem te vinden door het muurdoolhof? Je mag niet over de lijntjes! Het verhaal van Paulus' ontsnapping kun je lezen in Handelingen 9:19b-30.





**De bloemen in de kerk worden
iedere week geschonken door:**

**Bloemenatelier "Het Klaverblad"
Rijksweg 212, Nieuwendijk**

www.bloemenatelierhetklaverblad.nl/

Opgelet!

Houdt u er rekening mee dat Kerkklanken op de website van de kerk geplaatst wordt en dat alle genoemde gegevens (telefoonnummer, adres etc.) dus zichtbaar zijn op internet. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan dient u dit bij het te plaatsen bericht, kenbaar te maken.

75e jaargang nr. 7/ 2019

INFO

Gereformeerde Kerk, Kerkweg 3, 4255 GA Nieuwendijk, tel. 403326
www.gknieuwendijk.nl

Kerkdienst 10.00 uur

Predikanten Ds. R.A. Wouda, Kerkweg 1, tel. 405855 (maandag vrije dag)
e-mail: r.a.wouda@gmail.com (tot 15 september 2019)
Ds. M.F. Meeder-van Hof, Diefdijk 3, 4141 MD Leerdam,
Tel. (0345) 619932, e-mail: mfmhdhof@hotmail.com

Scriba ouderling-scriba: Cor Polak, tel. 403473
e-mail: scriba@gknieuwendijk.nl

Kerkelijk Bureau Voor aangifte van doop, kerkelijke huwelijksbevestiging, adreswijziging
etc. bij: Ina van der Mooren, Dijkje 7A, tel. 403045
e-mail: kerkelijkbureau@gknieuwendijk.nl

Drukwerk drukwerk@gknieuwendijk.nl

Beheerder Beheerdersgroep, tel. 06-10676764
Kerkgebouwen

Kerkradio Jes Walraven, Oslopark 6, tel. 401908
Jan van Erp, Pr. Beatrixlaan 3, tel. 402593

Kerkauto Marco en Arja Groenenberg, Rijksweg 77c, tel. 403658

CvK Secr.: H. Vink, Zandsteeg 41, tel. 403974
Penningmeester: Wim Colijn, Singel 3, tel. 401842 e-mail:
wimcolijn@gmail.com

Bank- en girorekeningen

CVK NL97RBRB0791812294 SNS / NL78RABO0301505012 RABO /
NL57INGB0001077052 ING

Diaconie NL90RABO0301511586 RABO
ZWO NL35RABO0301545944 RABO

Nieuwsbrief Berichten voor de Nieuwsbrief inleveren bij: Jesse van Elzelingen,
Rijksweg 156, tel. 06-13053783, e-mail: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl.
Graag donderdag vóór 17.00 uur.

Redactie Marco Groenenberg, Wilma van Gammeren-Scheffers,
Kerkklanken Arie Strik.

Inleveren kopij Tot uiterlijk **maandag 23 september 2019** vóór 18.00 uur bij:
Arie Strik, Dahliastraat 38, 4255JJ, tel. 403721
e-mail: redactie@gknieuwendijk.nl

Hoveniersbedrijf Arjan van Rosmalen

- *Ontwerp en aanleg van uw tuin
- * Onderhoud van uw tuin
- * Levering van o.a. planten en bomen



Bereklaauw 8
4251 KS Werkendam
Mob: 06-28720324
Tel: 0183-505582

ROAD INBOEDELZORG V.O.F.

Voor het Op- & Ontruimen van: Huizen
Seniorenwoningen
Bedrijfspannen
Appartementen
Kantoren
Enz.

Ook voor het opruimen van Stormschade's en Tuinen.

Bel voor vrijblijvende informatie 06-42089900

Of kijk op WWW.ROADINBOEDELZORG.NL