

## **MEDITATIE**

---

### **Pastoria**

#### *Gebed van een vader – moeder*

Geef Heer, dat mijn kinderen steeds sterk genoeg zijn  
om zich van hun zwakheid bewust te blijven,  
en dat ze moedig genoeg zijn, dit voor zichzelf te bekennen.  
Laat hen fier en vastberaden blijven bij een zware tegenslag,  
maar ook nederig en grootmoedig bij succes.  
Geef dat hun verstand nooit hun hart verdringt  
dat zij U kennen, mijn God, en dat zij aan die kennis steeds voorrang geven.  
Leid hun weg niet altijd langs welstand en gemak,  
maar ook langs moeilijkheden en kruisen  
zodat zij voeling blijven hebben met hun medemens.  
Leer hen stand te houden in de storm  
en begrijpend mee te voelen met hen die ten onder gaan.  
Geef hen een zuiver hart en hoge betrachtingen,  
dat zij zichzelf beheersen vooraleer zij anderen willen leiden.  
Mogen zij leren lachen...zonder ooit het wenen te verleren  
Mogen zij de toekomst tegemoet gaan...zonder het verleden te vergeten  
Maak hen nederig, zodat zij steeds voor ogen kunnen houden:  
de eenvoud van de ware grootheid, het begrijpen van de ware wijsheid,  
de mildheid van de ware sterkte.  
Dan zal ik, Vader, mijzelf durven toefluisteren: "Ik heb niet tevergeefs  
geleefd!"  
Ik bid U: zegen en bewaar ons gezin.

(Bewerkt naar Generaal D. M. Arthur)

## **VAN DE REDACTIE**

---

Voor u ligt een nieuwe editie van Kerkklanken. Dit keer voor het eerst zonder de vaste bijdragen van Ds. Wouda en – toeval of niet – direct ook een stukje dunner dan normaal. Het is even wennen en ook een beetje schakelen. Maar het komt allemaal goed.

Het is overigens geen "Wouda"-loos blad geworden. Want naast de afscheidsspeech van voorzitter Jaap van Elzelingen levert onze oud-predikant naast een In memoriam ook nog een persoonlijke bijdrage aan.

Ging het vorige kerkblad vergezeld van de jaargids, inmiddels is er ook een prachtig boekje bij u thuisbezorgd met daarin het jaarprogramma van de themagroep. Een flitsend boekje met dito inhoud. Aanbevolen.

Tenslotte. De deadline voor het volgende kerkblad is maandag 28 oktober. Dus hebt u een bijdrage voor het kerkblad? Dan zien we die graag tegemoet via ons e-mailadres redactie@gknieuwendijk.nl of via de brievenbus van Dahliastraat 38.

Van de redactie



## **VAN DE VOORZITTER**

---

*Het is gebleken dat de toespraak tijdens de afscheidsdienst van ds. René Wouda op jongstleden 15 september niet door iedereen goed was te verstaan. Op verzoek van een aantal gemeenteleden wordt deze toespraak in de rubriek 'Van de voorzitter' in deze editie van Kerkklanken weergegeven.*

“We hebben besloten om naar de maan te gaan”, zei Kennedy op 12 september 1962 op de universiteit in Houston. “Niet omdat het makkelijk is, maar omdat het moeilijk is, omdat dat doel het beste in ons los zal maken. En omdat het een uitdaging is die we willen aangaan”. De Amerikanen wisten dat het een gevaarlijke onderneming was. Dat er risico's aan zaten. Die risico's namen zij voor lief.

Op 20 juli 1969 landde de maanlander van de Apollo 11-missie op het maanoppervlak. Aan boord bevonden zich de astronauten Neil Armstrong en Edwin Aldrin. Enkele uren later zette Neil Armstrong als eerste mens ooit voet op de maan en sprak hij de beroemde woorden: 'Een kleine stap voor een man, een geweldige sprong voor de mensheid'.

Toen Neil Armstrong vijftig jaar geleden aanstalten maakte voor zijn 'kleine stap voor een man', hielden velen op het commandocentrum in Houston hun hart vast. Ze wisten namelijk niet zeker of de maanbodem hem zou houden. Ze wisten niet waar die bodem uit was samengesteld en ze waren bang dat die beroemde eerste stap een stap in drijfzand zou zijn. Het was dan ook een enorme opluchting toen bleek dat hij er niet in wegzakte.



"Ik heb besloten om naar Nieuwendijk te gaan" zei ds. Wouda op 12 september 1998 in de pastorie van de Gereformeerde Kerk te Twijzelerheide. "Niet omdat het makkelijk is, maar omdat het moeilijk is, omdat dit doel het beste in ons zal losmaken. En omdat het een uitdaging is die ik wil aangaan". De pastorie bewoners wisten dat het een gevaarlijke onderneming was, werken in dat onbekende Brabantse dorp. Dat er risico's aan zaten. Die risico's namen zij voor lief. Op 10 oktober 1999 stopte het voertuig van de Wouda-missie in het Brabantse polderlandschap. Aan boord een herder en leraar, zijn vrouw en de drie jonge kinderen, Wytse, Jochem en Marijke. Bij zijn eerste voetstap op de Nieuwendijkse klei sprak ds. Wouda de beroemde woorden: 'Een kleine stap voor een man, een geweldige stap voor Nieuwendijk'. Toen René Wouda bijna twintig jaar geleden aanstalten maakte voor zijn 'kleine stap voor een man', hielden velen op het commandocentrum in Twijzelerheide hun hart vast. Ze wisten namelijk niet zeker of de polderbodem hem staande zou houden. Ze waren bang dat die beroemde eerste stap in de modder direct een uitglijder zou opleveren. Het was dan ook een enorme opluchting toen bleek dat hij zich in eerste instantie staande hield.

Natuurlijk was het geen kleine stap voor jou en je gezin, maar een forse sprong in het diepe. Van een kleine kerkelijke gemeenschap in Friesland naar een grote kerk met een behoorlijk aantal leden, onderverdeeld in de wijken A en B, met elk een wijkkerkenraad en een fulltime predikant. Wijk A was jouw pakkie an. We kunnen gerust wel zeggen dat jij je gedurende die twintig jaar hebt staande gehouden. Dat ging natuurlijk niet zonder slag of stoot. Want als je iets wilt bereiken, moet je niet bang zijn om vuile handen te krijgen. Door je nek uit te steken, kunnen zelfs je kleren smerig worden of scheuren oplopen. Volgens mij ben je daar niet voor weg gelopen, ondanks de uitglijders die onderweg vast en zeker zijn gemaakt. Je voetstappen zijn in de kerkelijke klei gezet, zowel binnen onze eigen gemeente, als daarbuiten.

Eén van de kerntaken van een predikant is het leraar zijn. Van een predikant wordt verwacht dat hij de Schriften van Mozes en de Goede Boodschap van het Evangelie dat Jezus heeft gebracht (en nog brengt) kan uitleggen en vertalen naar de tijd waarin we leven. Deze kerntaak is je op het lijf geschreven. Om geloofwaardig over te komen en iets zinnigs over teksten te kunnen zeggen is bestudering van de grondtekst noodzakelijk. Zo kom je tot de kern van de tekst. Dat vergt veel studie. Daartoe was je bereid en mede daardoor ben je theologisch sterk onderlegd en breed georiënteerd. Dat kan haast ook niet anders, want de inkt van een net uitgegeven inspirerend boek was nog maar amper opgedroogd of Bol.com had de opdracht al gekregen dit boek naar de Kerkweg te transporteren. Als een echte boekenwurm wist je er wel raad mee. Met de opgedane kennis kon je moeiteloos menig onderwerp op gesprekskringen van A tot Z van uitleg voorzien. En als je eenmaal losging, ja, dan ging je echt los.

Theologisch doordacht en kwalitatief goed, zo lazen we in Kerkklinken, waren de sleutelwoorden waarmee je vriend en vijand tegemoet wilde treden. Van geklungel en gefruits hield je niet. Die lijn was ook terug te vinden in de erediensten. Een eredienst moest af zijn en van begin tot eind had je er graag de regie over. Je vertelde wel eens dat je op zondagmorgen uren voor de aanvang van een dienst in de kerk een laatste check uitvoerde om te kijken of alles echt wel geregeld was en op z'n plaats stond. Zonder check geen goed gevoel. Ook de wijze waarop je in rouwdiensten vooring heeft menig gemeentelid oprecht goed gedaan. De erediensten en het kringwerk hebben zeker het beste in je los gemaakt. Je stak er heel veel energie in, je wilde er altijd iets moois van maken en was creatief met het gebruik van de beamer. Jouw diensten werden gewaardeerd en daar zijn we je dankbaar voor.

Ook de rol van Herma willen we natuurlijk niet vergeten. Een steun en toeverlaat heeft iedereen nodig. Een predikant misschien nog wel meer dan menigeen denkt. En aan Herma heb je zeker een goeie gehad. Maar de rol van jou, Herma, was veel breder en zeker op pastoraal gebied heb jij je sporen meer dan verdiend en ben je van onschatbare waarde geweest. Vanzelfsprekend wil de kerkenraad jullie namens de gemeente bedanken voor alles wat je in de afgelopen 19,9 jaar hebt gedaan en bereikt, zowel binnen als buiten de kerkmuren, maar ook voor wat we met elkaar onderweg mochten delen aan inspiratie en geloof.

En als we het dan toch over *onderweg zijn* hebben, dan is het bruggetje naar jullie aanstaande vertrek snel gelegd. Want het gaat van lieverlee toch wel echt korten. Aanstaande zondag word jij, René, aan de Bethelkerk in Zwijndrecht verbonden. Dit houdt in dat losmaking van onze gemeente op zaterdag 21 september om precies 12 uur middernacht een feit zal zijn. Ervan uitgaande dat het nu 4 minuten voor 11 is, dan breekt dat moment over precies 157 uur en ruim 3 minuten aan. Maar goed dat de meeste verhuisdozen al zijn ingepakt. Op de extra kerkenraadsvergadering van 11 juli jongleden, toen we net op de hoogte waren gebracht van jouw aanstaande vertrek, heb ik de vergadering geopend met Psalm 121. Die Psalm wil ik graag ook vanmorgen gebruiken. Het is een van de pelgrimspsalmen, waarin mensen onderweg zijn naar de tempel in Jeruzalem. Door deze psalmen heen zie je als het ware wat de pelgrims op hun reis tegen kwamen en wat ze zagen. Dat had invloed op hun gevoel en verlangen. Vaak was de reis moeilijk en de weg zwaar. De reizigers zagen dan tegen de reis op. En terecht, want om Jeruzalem te bereiken moest je vanuit het noorden, oosten en zuiden eerst door een stuk rotsachtige woestijn reizen over moeilijk begaanbare paden. Gelukkig was in de verte dan wel het reisdoel te zien, omdat Jeruzalem op een aantal heuvels was gebouwd. Het zicht op die mooie stad gaf ze kracht en moed om verder te gaan, om vol te houden.

Momenteel staan jullie, René en Herma, aan het begin van een nieuwe uitdaging. Wandelen en klimmen zijn jullie wel toevertrouwd, maar voor je gevoel loopt deze route steil omhoog. Je kijkt tegen de reis op en hebt het idee dat een hoge berg beklommen moet worden, zonder precies te weten waar je in terecht komt of wat je te wachten staat. Je laat iets met gemengde gevoelens achter en richt de blik op een nog onbekende toekomst. Deze kerkelijke gemeente begint ook aan een nieuwe fase in haar bestaan. Een pittige weg zal gevolgd moeten worden, waarbij vele hobbels op ons pad zullen liggen. We komen voor moeilijke keuzen te staan, keuzes waar we tegenop zien, maar die wel gemaakt moeten worden. We zullen er alles aan moeten doen om eensgezind het doel te kunnen bereiken.



In Psalm 121 worden we bemoedigd op onze weg. We hoeven niet bang te zijn voor moeilijke dingen of een onzekere toekomst. God zal ons helpen op de route die gelopen moet worden. Over de vragen heen kunnen we de bergen zien, in de wetenschap dat Gods hulp van boven komt, uit de hemel. En de hemel is altijd hoger dan de hoogste berg. Jullie, maar ook wij, zijn onderweg naar een

nieuwe toekomst en kunnen daarbij vertrouwen op God. Laten we er ons terdege van bewust zijn, dat we de volgende stap niet zonder Gods leiding kunnen zetten en erop vertrouwen dat Hij ons de juiste weg zal wijzen.

In Psalm 121 staat het volgende geschreven:

De Heer zal je beschermen,  
Ik kijk omhoog naar de bergen.  
Daar komt mijn hulp vandaan.  
Daar is de Heer, hij helpt mij.  
Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt.  
De Heer zorgt ervoor dat jou niets overkomt.  
Hij beschermt je, hij slaapt niet.  
Hij slaapt nooit, hij let goed op.  
Hij beschermt zijn volk Israël altijd.  
De Heer beschermt je.  
Hij gaat met je mee,  
bij hem ben je veilig.  
Er overkomt je geen kwaad,  
niet overdag en niet in de nacht.  
De Heer zal je steeds beschermen,  
het kwaad zal je niet raken.  
De Heer beschermt je,  
overal, waar je ook gaat,  
je leven lang.

Rest ons nog een ding: elkaar in onze gebeden gedenken en Gods zegen toe te wensen!

## ***VANUIT DE KERKENRAAD***

---

**Moderamen Kerkenraad:** Jaap van Elzelingen, preses  
Daniel Grobecker, jeugdouderling  
Elise Ippel, vanuit de Diaconie  
Ria Meeder, predikant  
Cor Polak, scriba  
Jan van der Schuit, vanuit het CvK  
Piet van Vugt, pastoraal ouderling

**Scribaat Kerkenraad:** Email: [scriba@gknieuwendijk.nl](mailto:scriba@gknieuwendijk.nl)

**Predikant:** ds. M.F. Meeder-van Hof  
Diefdijk 3, 4141 MD Leerdam  
tel. 0345 619932; email: [mfmhdhof@hotmail.com](mailto:mfmhdhof@hotmail.com)

## ***UIT DE GEMEENTE***

---

### **In memoriam Broer van der Stelt**

Op vrijdag 6 september overleed in Verpleeghuis Altenahove Johan Cornelis van der Stelt, echtgenoot van Ank van der Stelt-Groenevelt; vader van en voor Angela en Jolon, Vincent en Annemarie, Christoph en Daniëlle; opa van Maxime, Luca en Matthieu, Jasmijn en Femme, Luuk en Thijs.

Broer van der Stelt is 83 jaar geworden.

Als jongste broertje in het gezin Van der Stelt werd hij 'broertje' genoemd – en ook toen hij groter werd, bleef het: 'Broer'. Zijn humor en opgewektheid, zijn liefde en zijn loyaliteit, zijn en blijven onvergetelijk voor zijn allernaasten. En ook buiten die kring kwam je hem vaak tegen, met een brede lach op zijn scooter onderweg, naar de schapen en de paarden, zijn liefhebberij. Op zondag zag je 'm in de kerk. Voor Broer van der Stelt sprak dat volkomen vanzelf – en van Hem, die hij de Schepper van zijn leven wist.

Op 5 december 2013 trof hem het ongeluk: een hersenbloeding, in de schuur, bij de paarden. Na een paar uur werd hij gevonden. Die klap zette zijn leven totaal op z'n kop! Van een actieve, vitale man word je ineens totaal hulpbehoevend en kun je alleen af en toe nog even thuiskomen: je lichaam wil nog maar half, halfzijdig; je emoties heb je niet meer zo onder controle als je dat gewend was – en wenselijk vond. Het ontreddert je. Toch pakte hij de moed weer bij elkaar. Gedreven was hij om te revalideren en er het beste van te maken: 'Ik ga weer lopen!' Dat is er niet meer van gekomen, maar hij heeft

het intussen niet opgegeven (ook toen er fysiek verder geen verbetering meer mogelijk was – en dat is, denk ik, nog ‘knapper’, want het kan onmogelijk makkelijk zijn geweest!) om zo positief mogelijk te blijven. De brede lach waarmee hij mij altijd begroette, kon verdwijnen als zijn kwetsbaarheid, zijn verdriet, ter sprake kwam of stil gevoeld werd – maar de lach kwam altijd terug. Een ‘positieve drive’ noemen zijn kinderen het.

Het heeft vast ook iets te maken met het geloof, de hoop en de liefde – waarvan de trouwtekst van Broer en Ank zei en zegt dat dat iets is wat blijft, ook als je leefwereld klein wordt als een rolstoel: ‘Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.’ (1 Kor. 13:13) Ze zijn gebleven rondom hen, deze laatste jaren in Altenahove. Het niet meer samen onder één dak wonen, leek de verbondenheid alleen maar sterker te maken – en (nog) dieper werd gevoeld. Jaren van ups en downs, zonder veel grote veranderingen maar met geloof, hoop en liefde. Pas de laatste week bleek zijn laatste restje gezondheid ineens in een neerwaartse spiraal beland: complicaties, een longontsteking. ‘s Vrijdagmorgens stierf hij, dicht bij Ank. Verdrietig, maar toch ook ontroerend (mooi) en als iets van een verlossing voel je het wel en gun je het hem ...

Op de dag van zijn begrafenis, op ‘nine-eleven’ / 11 september, lazen we o.a. Romeinen 8:31-39, waarin Paulus als zijn vertrouwen uitspreekt / uit zingt, dat we in de hoogte- en de dieptepunten van ons leven, zelfs in het sterven, onafscheidelijk zijn van Gods liefde in Christus. In dat geloof vertrouwen we zowel Broer als degenen die verdrietig achterblijven, Ank voorop, toe aan Gods liefde. Moge Hij hen troosten en moed geven. (raw)

### **Huwelijksjubilea**

Echtparen die in de komende periode 25, 40, 45, 50, 55 enz. jaar getrouwd zijn.

#### *Oktober:*

25 Van der Stelt-Schumacher (Heistraat 10) 45 jaar

#### *November*

4 Van der Stelt-Ippel (Pr. Julianaweg 14) 25 jaar

Beide echtparen hiermee alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen over hun verdere levensweg, in voor- en tegenspoed, toegebeden!

### **Verjaardagen 75+**

De volgende gemeenteleden van 75 jaar of (veel) ouder hopen in de komende periode hun verjaardag te vieren:

#### *Oktober:*

1 A. van Esch (Rijksweg116c) 83 jaar

1 C. de Rade-Ippel (Rijksweg 109-105, JB Dijkhuis) 81 jaar

2	A. Post-ten Broeke (Singel 14)	89 jaar
4	J. Koliijn-van Bijleveld (Crocuspad 6)	75 jaar
5	J. Bech (Anjerstraat 11)	88 jaar
5	W. Tolenaars-Pruissen (Heistraat 3)	81 jaar
6	A. van der Stelt (Rijksweg 116e)	80 jaar
6	L. van Noorloos (Van der Steltstraat 6)	79 jaar
9	A. van der Schaaf-Colijn (Singel 61)	75 jaar
11	J.J. Ouwerkerk-Visser (Anemoonstraat 49)	80 jaar
12	E. van Breugel (Van der Steltstraat 25)	83 jaar
12	J. van Noorloos (Van der Steltstraat 19)	83 jaar
12	G. van Maastrigt-van der Laan van Maastrigt (Altenastraat 48)	88 jaar
22	P.A.J. Kraaij-Witte (Rijksweg 109-201, JB Dijkhuis)	78 jaar
26	A.J. van der Stelt-Pieterse (Amaryllishof 34)	84 jaar
29	B. Vink (Rijksweg 109-303, JB Dijkhuis)	92 jaar
29	M.C. van der Stelt-van der Wiel (Altenahove, Rivierenland 1, Guldenroede, kamer 1.12)	91 jaar
30	A. voor den Dag (Goezate, Raadhuislaan 4, kamer 0.20)	83 jaar
30	C.J. van Maastrigt-Rijken (Altenahove, Rivierenland 1, Guldenroede, kamer 1.14)	87 jaar
31	A. van Oord-van Daalen (Altenahove, Rivierenland 1, Guldenroede, kamer 1.15)	89 jaar

### *November*

1	G. van der Stelt-Pruissen (Amaryllishof 1)	89 jaar
4	J.M. Bambacht-Branderhorst (Amaryllishof 24)	83 jaar
4	J. van Maastricht (Biesboschstraat 8)	83 jaar
9	P. de Heus-Bras (Van der Steltstraat 16)	92 jaar

Wij feliciteren hen hiermee (alvast) van harte, wensen hen een goede verjaardag en bidden hen Gods bemoediging en zegen toe bij de vreugden en het verdriet op hun verdere levensweg.

### **Een kleine zwanenzang...**

Herma en ik kijken met vreugde en dankbaarheid terug op de afgelopen, bewogen weken. Het afscheid in Nieuwendijk op 14 en 15 september was aangrijpend en indrukwekkend, weemoedig maar warm; ook de intrededienst van zondag 22 september heeft ons goed gedaan, mede door de aanwezigheid van veel vertrouwde gezichten uit Nieuwendijk.

Na de woorden van dank die ik als kopij voor het vorige kerkblad aanleverde moest het afscheidswEEKEND nog volgen. 't Was me het weekendje wel...

Alle mensen die hun bijdrage hebben geleverd aan voorbereiding, organisatie en uitvoering van de afscheidsavond en aan de afscheidsdienst willen we van harte bedanken voor de onvergetelijke indruk die het bij ons achterlaat. En je



snapt wel dat dit dieper dan woorden gaat... En je snapt ook dat het dan niet allereerst om de vele gulle cadeaus gaat, die we ontvingen.

De vele reacties die ik in allerlei vorm ontving (gesprek, mail, telefoon, kaart en brief), van binnen en buiten de kerk, hebben me ontroerd en verrast: dat ik zo lang en vaak zo intensief deelgenoot heb mogen zijn van jullie onderweg zijn met God, heeft niet alleen bij mij onvergetelijke ervaringen nagelaten en ging dieper dan ik vermoedde. Fijn dat je me dat ter afscheid toevertrouwde. Dat maakt me dankbaar, maar ook klein. Overigens ontving ik ook een paar reacties, waarin teleurstelling werd uitgesproken over mijn optreden in bepaalde situaties. Ook die neem ik ter harte. Ook die houden mij klein.

Herma en ik zijn in een andere plaats en pastorie beland. Veel nieuwe indrukken komen op ons af. En dat terwijl nog niet eens alle verhuisdozen zijn uitgepakt. We hebben er echter vertrouwen ook hier onze plek te vinden, al zal Nieuwendijk ook een onvervangbare plek in onze levensgeschiedenis blijven houden. Het ga jullie goed, *à Dieu*.

Hartelijk groetend,  
ds. René Wouda

Abraham Kuypersingel 43  
3332 HB Zwijndrecht  
Tel. 0682900271 (R)  
Tel. 0623239501 (H)

## ***VORMING EN TOERUSTING***

---

### **Groothuisbezoek (slot)**

Wie in het voorjaar de Groothuisbezoekronde over Levenskunst niet bij heeft kunnen wonen, krijgt nog een nieuwe kans. Vrijdag 11 oktober is er een laatste bijeenkomst bij Jostein en Anita Kiezebrink, Dirkappel 26. Begin om 20.00 uur, einde om 22.00 uur. Deze avond valt in het programma van de Samen Geloven Groep, maar iedereen is welkom.

Bij het thema Levenslust gaat het om de balans in je leven. Balans tussen inspanning en ontspanning, soberheid en overvloed, ernst en plezier, aandacht voor jezelf en aandacht voor anderen.

In verband met de ruimte graag aanmelden voor mensen buiten de Samen Geloven Groep via [pietvanvugt@gmail.com](mailto:pietvanvugt@gmail.com) of 0183-403228.

## **KERKELIJK BUREAU**

---

### Overleden

Op 6 september 2019: Johannes Cornelis van der Stelt, geb.: 14-10-1935; Singel 59 (wijk 2).

### Ingekomen

### Vertrokken

Naar Enspijk: Mw. E.A. den Dekker, Dirkappel 10 (wijk 2);  
Naar Zwijndrecht: Fam. R.A. Wouda-Ypma, Kerkweg 1 (wijk 1).

### Verhuizingen

Fam. S. Biesheuvel-Smits; van Rijksweg 109-205, JB Dijkhuis (wijk 5) naar Griendstraat 3a, Altenastaete, kamer 7 (wijk 5);

## **RONDJE KERKENRAAD**

---

**Waar is de kerkenraad allemaal mee bezig? Die vraag wordt weleens aan een kerkenraadslid gesteld. Middels deze rubriek wil de kerkenraad maandelijks een korte weergave geven van de zaken die worden besproken, zijn afgerond of nog gaan komen. Zo proberen wij de gemeente meer te betrekken bij het reilen en zeilen van de kerk.**



Het licht van de dag wordt in rap tempo opgeslokt door de duisternis van de avond en de nacht. De zomerse dagen van september hebben iedereen goed gedaan (behalve de hardlopers in Amsterdam). De nachten zijn nog steeds erg zacht. Desondanks laten diverse bomen en struiken als gevolg van de droogte in rap tempo hun bladeren vallen. Afhankelijk van de soort, zijn talloze bomen al zó kaal, dat je er dwars doorheen kunt kijken. En de herfst is eigenlijk nog maar amper begonnen. De appels- en perenpluk is in volle gang. Er rijden dagelijks 'treintjes' met fruit door het dorp op weg naar de thuisbasis. De eerste suikerbieten zijn inmiddels gerooid, de uien zijn van het veld en de blik wordt nu gericht op de aardappelen. De veehouders proberen nog een laatste snede gras te oogsten. De groenbemesters zorgen van lieverlee voor een palet van kleuren in de polder. Binnen onze kerkelijke gemeente geven de vrijwilligers kleur aan het winterwerk. De startzondag is achter de rug en daar kan met plezier en dankbaarheid op terug gekeken worden. Vol vertrouwen beginnen we aan het winterseizoen.

Inmiddels zijn ds. Wouda en Herma aan de Bethelkerk in Zwijndrecht verbonden en staat de pastorie leeg. De kerkenraad richt zich vanaf nu vol op het beroepingswerk. Naast het beroepingswerk moeten de 'dagelijkse' zaken natuurlijk ook gewoon doorgang vinden. Dat vergt de nodige tijd en aandacht. Taken zullen dan ook waar mogelijk verdeeld moeten worden.

Wat speelt er:

- De kerkenraadsvergadering van jongstleden 4 september stond in het teken van de informatiebijeenkomst over het beroepingswerk, die door de Academie van de PKN werd verzorgd. De ervaring leert dat het zinvol is om als kerkenraad toegerust te worden op het terrein van het beroepingswerk. Het is een tijd om na te denken over wie we als gemeente zijn, wat we willen, hoe we denken de vacature te gaan vervullen en welke hulp (al dan niet professioneel) we daarbij nodig denken te hebben. Tijdens deze zogeheten instaptraining zijn we uitgebreid geïnformeerd over de wijze waarop het beroepingswerk zo goed mogelijk georganiseerd kan worden, hoe een wervingsprocedure werkt en wie welke verantwoordelijkheden heeft. Er is duidelijk aangegeven wat daarbij de taken zijn van de kerkenraad, de beroepingscommissie en de gemeente. Het was zonder meer een zinvolle en leerzame avond.
- Zodra een gemeente vacant is speelt de consulent een belangrijke rol als adviseur van de kerkenraad en begeleider van het beroepingswerk. Het Team Mobiliteit van de dienstenorganisatie heeft al aangegeven dat we in ieder geval gedurende het eerste half jaar van de vacaturetijd aanspraak kunnen maken op een consulent. Via ds. Meeder heeft ds. Van der Zouwen (Ries) kenbaar gemaakt er wel iets voor te voelen de rol van consultant voor onze gemeente op zich te willen nemen. De kerkenraad heeft in de vergadering van 4 september positief op dit aanbod gereageerd. Vervolgens heeft onze scriba een verzoek ingediend bij de werkgemeenschap van predikanten. Vanuit de werkgemeenschap is er geen bezwaar geuit tegen ons verzoek.
- Het is goed om te benadrukken dat de consulent voornamelijk de taak heeft om het beroepingswerk te begeleiden en de procedure te bewaken. Daarnaast heeft hij een adviserende stem in de vergaderingen van kerkenraad en moderamen. Alle overige taken binnen de kerkelijke gemeente (pastoraat, preekbeurten, kringwerk, catechese, bijdragen Kerkklanken enz.) kunnen niet bij onze consulent worden neergelegd, omdat we in de persoon van ds. Meeder al over een predikant beschikken. De preekbeurten waar ds. Van der Zouwen voor staat ingeroosterd staan los van het consulentschap.
- Afgelopen woensdag 18 september heeft ds. Van der Zouwen de kerkenraadsvergadering al bijgewoond. De eerste stappen zijn gezet om zowel een profielschets van de gemeente als van de te beroepen predikant op te stellen. Begin oktober hopen wij hier een vervolg aan te

geven. Na het definitief vaststellen van de profielschetsen gaan we aan de slag om de beroepingscommissie samen te stellen.

De kerkorde geeft aan, dat er naast kerkenraadsleden ook gemeenteleden in de commissie zitting moeten hebben. Bij de samenstelling van de beroepingscommissie wordt ernaar gestreefd een evenwicht te vinden tussen enerzijds een juiste vertegenwoordiging en anderzijds een formatie die daadkrachtig kan werken.

- De nog te vormen beroepingscommissie werkt volgens de bevoegdheden die haar door de kerkenraad zijn toegekend. Ook bepaalt de kerkenraad de randvoorwaarden van de commissie. De beroepingscommissie gaat met de profielschetsen op pad. In de profielschets van de gemeente wordt in ieder geval iets verteld over: *de visie en de identiteit (waar staan we als gemeente op geloofsgebied), de feiten en de cijfers, de invulling van het kerkelijke werk en de burgerlijke gemeente*. In de profielschets van de predikant wordt weergegeven: *over welke kennis- en vaardigheden de predikant moet beschikken, welke persoonskenmerken op prijs worden gesteld en waar de nadruk v.w.b. bepaalde werkzaamheden en/of doelgroepen komt te liggen*.

Te zijner tijd worden de definitieve profielschetsen voor de gemeenteleden inzichtelijk gemaakt. Een gemeenteavond is hier een mooie gelegenheid voor.

- Tot nu toe zijn we zeer dankbaar over het verloop en de voortgang van het traject om tot het echte beroepingswerk over te kunnen gaan. De positieve resultaten zijn een stimulans om verder te gaan. Dat is echter niet alleen een zaak van de kerkenraad. Er is juist een grote rol weggelegd voor de gemeente. Wij willen er dan ook alles aan doen om de gemeenteleden bij het beroepingswerk te betrekken en de gelegenheid te geven mee te denken tijdens de komende wervingsprocedure.
- Op de kerkenraadsvergadering van 18 september is er ook gesproken over voortzetting van de catechese en het kringwerk. Het streven is er op gericht hier het winterseizoen toch op de een of andere manier invulling aan te geven. T.a.v. de catechese wordt er advies gevraagd aan Martin de Groot, die al eerder bij het Jeugd, Jongeren en Jonge gezinnen traject was betrokken.
- Het preekrooster voor het restant van 2019 is definitief vastgesteld. De invulling van de viering van het Heilig Avondmaal in het Steunpunt op zondagmiddag is nog niet rond. Op de komende Moderamenvergadering wordt hier verder over gesproken.
- Het in september geplande overleg met het Moderamen van de Hervormde Gemeente was niet haalbaar. We hopen de draad op 14 januari 2020 weer op te pakken.

Wilt u of jij iets meer weten over deze genoemde punten? Neem gerust contact op met de scribe (Cor Polak) of de voorzitter (Jaap van Elzelingen) van de kerkenraad.

## **BIJ DE DIENSTEN**

---

### **Zondag 6 oktober 2019: Israëlzondag**

10.00 uur: Voorganger: prof.dr. K. Spronk, Utrecht

Collecten: 1. Kerk en Israel; 2. Algemeen kerkelijke arbeid

### **Zondag 13 oktober 2019: Werelddiaconaat**

10.00 uur: Voorganger: ds. M.F. Meeder-van Hof

Collecten; 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Kosten energie

### **Zondag 20 oktober 2019**

10.00 uur: Voorganger: ds. A. van Andel, Valkenswaard

Collecten: 1. ZWO; 2. Algemeen kerkelijke arbeid

### **Zondag 27 oktober 2019**

10.00 uur: Voorganger: dhr. J. Lankhaar, Wijk en Aalburg

Collecten: 1. PKN; 2. Onderhoud orgel

### **Zondag 3 november 2019**

10.00 uur: Voorganger: ds. A.W. Mol, Hendrik Ido Ambacht

Collecten; 1. Kerk in Actie/Werelddiaconaat; 2. Kosten energie

### **Woensdag 6 november 2019: Dankdag voor gewas en arbeid**

19.30 uur: *Dankstond*. Voorganger: ds. A.W.W. de Ruiters, Wijk en Aalburg

Collecten: 1. Dankstondcollecte; 2. –

### **Zondag 10 november 2019**

10.00 uur: Voorganger: ds. C. van der Linden

Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Kerkklanken

### **Zondag 17 november 2019: Avondmaalszondag**

10.00 uur: Voorganger: ds. M.C. van der Zouwen, Sleenwijk

Collecten; 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Kosten energie; 3. Avondmaalscollecte

## BIJZONDERE ZAKEN

---

### Nieuws van de themagroep

Op de startzondag is met "Een goed verhaal" het nieuwe, kerkelijk jaar begonnen. Als het goed is heeft iedereen het programmaboekje 2019-2020 in de bus gevonden. Niet? Geef het aan ons door dan zorgen we alsnog voor een exemplaar.



Met alle verzamelde verhalen en liederen van de startzondag stellen we een zangdienst samen voor **zondag 13 oktober** om 18.30 uur.

We zingen door gemeenteleden aangeleverde liederen afgewisseld met gedichten en teksten.



**Zondag 17 november** om 18.30 uur zal er weer een avonddienst zijn. Exacte details voor deze dienst vind je te zijner tijd op de nieuwsbrief of in Kerklanken.

In de avonddienst van **zondag 15 december** gaat ds. P. van Helden voor. Hij zal voorlezen uit zijn eigen gedichten passend bij de Adventstijd. Medewerking wordt verleend door Keetje Lindner (viool) en Koen Lindner (cello).



Vragen of suggesties over het jaarprogramma? Geef het aan ons (de themagroep) door:

Arina Groeneveld, Hanneke de Peuter, Miranda Groenenberg en Nel van Vugt.

### Ladiesnight

De Ladiesnight richt zich op vrouwen tussen 25 en 45 jaar. Elke avond een afwisselend thema over het geloof, kerk, bijbel en dagelijks leven.

Ook dit jaar zijn er weer ladiesnights:

- **Woensdag 16 oktober**
- Woensdag 27 november
- Woensdag 29 januari
- Woensdag 18 maart
- Woensdag 27 mei

Locatie 16 oktober: In de Inloop (kerk)

Tijd: 19.30 uur – 21.00 uur

Schuif gerust aan; je bent welkom!

Groetjes Lenneke, Heleen, Karin en Irene  
(voor meer info: 06-23850730 of irenewolvers@live.nl)

### **Samen Geloven Groep**

We hebben in september de eerste avond gehad van alweer ons derde seizoen Samen Geloven Groep. We zijn dit seizoen mooi begonnen met een themavond over ambities.

De avonden van dit seizoen zijn op:

- 11 oktober
- 15 november
- 17 januari
- 21 februari
- 13 maart
- 17 april
- 15 mei
- 19 juni

Ben je tussen de 20 en begin 40, sluit gerust eens aan bij de Samen Geloven Groep! 11 oktober zijn we te gast bij Jostein en Anita (Dirkappel 26), we beginnen om 20.00.

De organisatie,  
Jostein Kiezebrink, Jeroen den Dekker en Matty van Tilburg



**De bloemen in de kerk worden  
iedere week geschonken door:**

**Bloemenatelier "Het Klaverblad"  
Rijksweg 212, Nieuwendijk**

[www.bloemenatelierhetklaverblad.nl/](http://www.bloemenatelierhetklaverblad.nl/)

## BIJBELLEESROOSTER

dinsdag	1 oktober	1 Samuel 22:6-23	Moordpartij
woensdag	2 oktober	1 Samuel 23:1-13	Bevrijding en verraad
donderdag	3 oktober	1 Samuel 23:14-28	Achtervolging
vrijdag	4 oktober	1 Samuel 24:1-8a	Respect
zaterdag	5 oktober	1 Samuel 24:8b-23	(Zonder) kleerscheuren
zondag	6 oktober	1 Samuel 25:1-19	Belediging
maandag	7 oktober	1 Samuel 25:20-35	Wijs en dwaas
dinsdag	8 oktober	1 Samuel 25:36-44	Hartaanval
woensdag	9 oktober	1 Samuel 26:1-12	De geschiedenis herhaalt zich
donderdag	10 oktober	1 Samuel 26:13-25	Confrontatie
vrijdag	11 oktober	1 Samuel 27:1-28:2	Dubbelrol
zaterdag	12 oktober	1 Samuel 28:3-14	Geestelijke strijd
zondag	13 oktober	1 Samuel 28:15-25	Verlamd van schrik
maandag	14 oktober	1 Samuel 29:1-11	Hoog spel
dinsdag	15 oktober	1 Samuel 30:1-15	Moord en brand
woensdag	16 oktober	1 Samuel 30:16-31	Eerlijk delen
donderdag	17 oktober	1 Samuel 31:1-13	Vallen in je eigen zwaard
vrijdag	18 oktober	Lucas 17:11-19	Tien gereinigd, één genezen
zaterdag	19 oktober	Lucas 17:20-37	Word geen zoutpilaar
zondag	20 oktober	Lucas 18:1-8	De aanhouder bidt
maandag	21 oktober	2 Samuel 1:1-16	Onverwachte reactie
dinsdag	22 oktober	2 Samuel 1:17-27	Treurnis
woensdag	23 oktober	2 Samuel 2:1-11	Twee koningen
donderdag	24 oktober	2 Samuel 2:12-32	Burgeroorlog
vrijdag	25 oktober	2 Samuel 3:1-16	Onderhandelingen
zaterdag	26 oktober	2 Samuel 3:17-27	Wraak voor recht
zondag	27 oktober	2 Samuel 3:28-39	Rouwbetoon
maandag	28 oktober	2 Samuel 4:1-12	Moordaanslag afgekeurd
dinsdag	29 oktober	2 Samuel 5:1-16	Machtsuitbreiding
woensdag	30 oktober	Psalm 58	Vraag om vergelding
donderdag	31 oktober	Lucas 18:9-17	Zeg niet: 'Gelukkig ben ik niet zoals die farizeeër ...'

### Opgelet!

*Houdt u er rekening mee dat Kerkklanken op de website van de kerk geplaatst wordt en dat alle genoemde gegevens (telefoonnummer, adres etc.) dus zichtbaar zijn op internet. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan dient u dit bij het te plaatsen bericht, kenbaar te maken.*



vrijdag	1 november	Lucas 18:18-30	Rijkdom
zaterdag	2 november	Lucas 18:31-43	Kom dat zien!
zondag	3 november	Lucas 19:1-10	Groot in het koninkrijk van God
maandag	4 november	Lucas 19:11-28	Gebruik wat je hebt
dinsdag	5 november	2 Samuel 5:17-25	Met de hulp van de HEER
woensdag	6 november	2 Samuel 6:1-11	Dankdag Plaatsmaken en je plaats weten
donderdag	7 november	2 Samuel 6:12-23	Dienend leiderschap
vrijdag	8 november	2 Samuel 7:1-16	Bouwplan

## **EN VERDER**

---

*Gelezen in Trouw van 7 september 2019, een column van Stijn Fens*

### **In het land waar ik woon...**

In het land waar ik woon, fiets ik langs een rij huizen waar ooit een kerk heeft gestaan. Ik vraag me af wat er in de bodem onder die huizen nog aanwezig is aan sporen van wat op die plek ooit aan geloof is geweest. Is dat te meten? Misschien kan ik met een apparaat de bodem doorboren, meter voor meter en zo wat korrelig materiaal naar boven halen. Dan leg ik het onder de microscoop en wellicht zie ik dan aan de samenstelling ervan of op deze plek God ooit is aangetroffen.

In het land waar ik woon, lijkt het christelijk religieus besef steeds verder weg te slijpen en is de Bijbel tegenwoordig een ‘associatievraag’ bij televisiequiz de ‘Slimste Mens’ waar ‘woord van God’ vijftig seconden oplevert. In talkshows op tv weet de interviewer zich vaak geen raad met op het oog verstandige gasten die in iets als de Eeuwige Aanwezige geloven. “Geloof je dan echt in God?” en “Bid je wel eens?”, wordt er gevraagd. Als er dan bevestigend geantwoord wordt, hoor je: “Echt? Wat bijzonder.” Zo’n gesprek doet denken aan een interview met iemand die aan een zeldzame ziekte lijdt. “Heb je veel pijn? Is er nog kans op genezing? Hoe heeft je directe omgeving gereageerd?”

Ik heb altijd veel bewondering voor de gelovige die in een wereldse televisie-omgeving ondervraagd wordt. Hoe die probeert – tegen de stroom in – iets van dat mysterie dat geloven uiteindelijk is, over te brengen terwijl bijna iedereen in de studio daar niets van begrijpt. Geen antenne meer voor. Eigenlijk is het onbegonnen werk.

## **Wie thuisbleef, werd nagewezen**

In het land waar ik woon, lijkt het soms alsof mijn ouders er nooit hebben geleefd. Veel van wat voor hen van waarde was, lijkt verdwenen of weggestopt. Ik sta bij het graf van mijn vader en denk zijn stem te horen, maar het blijkt een man te zijn een tiental graven verderop. Zijn stem lijkt gewoon op die van mijn vader. Blijft over die grafsteen met zijn naam erop in iets te grote letters en dat weelderige perkje ervoor, met plantjes waar de konijnen zich aan te goed doen als het donker is en de begraafplaats zijn deuren al lang heeft gesloten. En toch hou ik hem zo een beetje bij me.

Dan denk ik aan de wereld waarin hij en mijn moeder opgroeiden, waarin God en kerk samen zo'n beetje de lucht vormden waarin je leefde. Praktisch iedereen ging op zondag naar de kerk, de protestantse of de rooms-katholieke. Het was zeker geen ideale wereld. Wie thuisbleef, werd met de vinger nagewezen. Nu krijg je dezelfde behandeling als je zegt regelmatig naar de kerk te gaan.

## **Voltooid leven**

In het land waar ik woon, hebben we sinds een paar jaar een nieuw begrip. Het heet 'voltooid leven' en sinds ik erover hoorde, meen ik het met enige regelmaat op heterdaad te betrappen. Zo zag ik in de supermarkt een bejaarde man die tergend langzaam zijn boodschappen op de band zette bij de kassa. "Die is vast bijna klaar met het leven", dacht ik.

Er is een Kamerlid van D66 dat ervoor wil zorgen dat er een wet komt voor ouderen die vinden dat hun leven voltooid is. Deze week meldde ze zich weer; ze lijkt haast te willen maken. Ze vindt dat mensen die levensmoe zijn, waardig moeten kunnen sterven. Ik zou van dat Kamerlid en haar partij iets meer begrip willen zien voor diegenen die er níet voor zijn om zelf te kunnen kiezen om hun leven uit te zetten, maar die het gewoon tot het einde willen uitzitten, hoe dat er ook uitziet. Mensen die erop vertrouwen dat iets of iemand hen erdoor heen trekt en uiteindelijk opvangt.

In het land waar ik woon is in een grote stad, dichtbij een station, een kerk waar ik me thuis voel. Zondag was ik er nog. Ik was niet alleen. Het koor zong hemels, er werd voorgelezen uit de Schrift en na afloop was er een samenzijn met koffie en thee in papieren bekertjes. Buiten begreep bijna niemand wat wij die anderhalf uur in die kerk aan het doen waren. Dat gaf niks.

Binnen was het de normaalste zaak van de wereld.

## **INFO**

---

Gereformeerde Kerk, Kerkweg 3, 4255 GA Nieuwendijk, tel. 403326  
www.gknieuwendijk.nl

Kerkdienst 10.00 uur

Predikanten Ds. M.F. Meeder-van Hof, Diefdijk 3, 4141 MD Leerdam,  
Tel. (0345) 619932, e-mail: [mfmdhof@hotmail.com](mailto:mfmdhof@hotmail.com)  
Vacant

Scriba ouderling-scriba: Cor Polak, tel. 403473  
e-mail: [scriba@gknieuwendijk.nl](mailto:scriba@gknieuwendijk.nl)

Kerkelijk Bureau Voor aangifte van doop, kerkelijke huwelijksbevestiging, adreswijziging  
etc. bij: Ina van der Mooren, Dijkje 7A, tel. 403045  
e-mail: [kerkelijkbureau@gknieuwendijk.nl](mailto:kerkelijkbureau@gknieuwendijk.nl)

Drukwerk [drukwerk@gknieuwendijk.nl](mailto:drukwerk@gknieuwendijk.nl)

Beheerder Beheerdersgroep, tel. 06-10676764  
Kerkgebouwen

Kerkradio Jes Walraven, Oslopark 6, tel. 401908  
Jan van Erp, Pr. Beatrixlaan 3, tel. 402593

Kerkauto Marco en Arja Groenenberg, Rijksweg 77c, tel. 403658

CvK Secr.: H. Vink, Zandsteeg 41, tel. 403974  
Peningmeester: Wim Colijn, Singel 3, tel. 401842 e-mail:  
[wimcolijn@gmail.com](mailto:wimcolijn@gmail.com)

### Bank- en girorekeningen

CVK NL97RBRB0791812294 SNS / NL78RABO0301505012 RABO /  
NL57INGB0001077052 ING

Diaconie NL90RABO0301511586 RABO

ZWO NL35RABO0301545944 RABO

Nieuwsbrief Berichten voor de Nieuwsbrief inleveren bij: Jan van Vugt, Julianastraat  
30, Andel, tel. 0183-405144, e-mail: [nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl](mailto:nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl). Graag  
donderdag vóór 17.00 uur.

Redactie Marco Groenenberg, Wilma van Gammeren-Scheffers,  
Kerklanken Arie Strik.

Inleveren kopij Tot uiterlijk **maandag 28 oktober 2019** vóór 18.00 uur bij:  
Arie Strik, Dahliastraat 38, 4255JJ, tel. 403721  
e-mail: [redactie@gknieuwendijk.nl](mailto:redactie@gknieuwendijk.nl)

# Hoveniersbedrijf Arjan van Rosmalen

- \*Ontwerp en aanleg van uw tuin
- \* Onderhoud van uw tuin
- \* Levering van o.a. planten en bomen



Bereklaauw 8  
4251 KS Werkendam  
Mob: 06-28720324  
Tel: 0183-505582

---

## **ROAD INBOEDELZORG V.O.F.**

Voor het Op- & Ontruimen van: Huizen  
Seniorenwoningen  
Bedrijfspannen  
Appartementen  
Kantoren  
Enz.

Ook voor het opruimen van Stormschade's en Tuinen.

Bel voor vrijblijvende informatie 06-42089900

Of kijk op [WWW.ROADINBOEDELZORG.NL](http://WWW.ROADINBOEDELZORG.NL)