

## **MEDITATIE**

---

### **Pastoria: November – Tijd om te gedenken.**

*Jesaja 49: 8-16*

*De Ene gedenkt de mensen als zijn kinderen en schrijft hun namen in de palm van zijn hand.*

In de maand november, als de herfst invalt, gedenken we hen die gestorven zijn. Op Allerheiligen en Allerzielen, 1 en 2 november of op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de Eeuwigheidszondag (dit jaar 24 november), biedt de christelijke traditie ruimte om de doden te gedenken.

Ook het seizoen en de kalender nodigen daartoe uit. De natuur neemt afscheid van wat groeide en bloeide, de vruchten zijn verzameld. De natuur toont haar sterfelijkheid en gaat *undercover*. Dit alles bepaalt onze gedachten ook bij de liefde die geweest is en die, al is het een andere vorm, nog altijd blijft bestaan.

In onze gedachtenis omvatten we ook de doden, die vergeten zijn en die niet meer bij hun naam worden genoemd. God bewaart immers de namen wel. Ze staan geschreven in de palm van zijn hand. Hij erbarmt zich over wie wat zij waren.

Ons hele leven staat in het teken van gedenken. Op geboortekaartjes staan de namen van de ouders; in overlijdensadvertenties meestal die van de kinderen, kleinkinderen, broers, zussen. We houden onze geliefden in gedachtenis door hun namen te blijven noemen. Want wie nog altijd met liefde bij name wordt herinnerd, blijft aanwezig.

In de bijbel is het allereerst de Ene die ons mensen gedenkt. Zij worden voor hem nooit verleden tijd. Wij sluiten daarbij aan door onze geliefden die gestorven zijn te blijven gedenken.

**Zondag 24 november (Eeuwigheidszondag)** gedenken wij - in het midden van de gemeente - hen die bij ons hoorden en in het afgelopen jaar gestorven zijn:

- Pieterella Adriana (Nel) Pruissen–van Wijngaarden, 02-04-2019, 88 jaar
- Jacob (Jaap) van Bruggen, 11-04-2019, 98 jaar
- Dirkje (Dir) Van de Laan–van Maastrigt, 21-04-2019, 82 jaar
- Jacoba Hendrika (Coby) Ippel-van Putten, 22-04-2019, 80 jaar
- Sientje Dekker–van der Mijden, 20-05-2019, 87 jaar
- Marinus (Rinus) van Burgel, 15-07-2019, 74 jaar
- Leendert Willem Dingeman (Leo) Vink, 01-08-2019, 83 jaar
- Dina Tolenaars – Groeneveld, 18-08-2019, 87 jaar
- Johan Cornelis (Broer) van der Stelt, 06-09-2019, 83 jaar
- Antonia (Tonia) van Oord- van Daalen, 10-10-2019, 89 jaar

*Vandaag zal ik met liefde aan je denken.  
Met bloemen schrijf ik weer opnieuw jouw naam.  
De schimmen van 't verleden blijven wenken,  
Maar ik heb jou beloofd om door te gaan.*

*Jij leeft voor mij in mijn herinneringen:  
Een zee van tranen en een bron van moed,  
Waaruit ik beurtelings zal blijven drinken,  
Waardoor jij voor vergeten wordt behoed.*

*Jouw naam herhaalt zich in al mijn gebeden  
En veel van wat ik bid is godgeklaagd.  
Toch ligt de toekomst voor mij hier en heden  
Omdat jouw nagedachtenis dat van mij vraagt.*

ds. Ria Meeder – van Hof

## ***VAN DE REDACTIE***

---

Voor u ligt een goed gevuld kerkblad met heel diverse inhoud. Het is al weer even geleden dat er zoveel berichten binnenkwamen uit zoveel diverse geledingen vanuit de gemeente. Een goed teken, want van een “ingedut zootje” is dus zeker geen sprake.

Het enthousiasme spat af van het nieuwe kerstmarktcomité, dat het stokje van Hannie van Breugel na zoveel jaar heeft overgenomen. Diezelfde Hannie die de coördinatie van de Rommelmarktcommissie heeft overgedragen aan een nieuw team maar wel actief blijft als “gewoon” vrijwilliger. Vanaf deze plaats is een dikke pluim aan Hannie wel op zijn plaats.

Bij dit kerkblad treft u een enquête aan over Kerkklanken. We willen graag weten wat u van ons blad vindt. Zijn we goed bezig of moet het kerkblad “op de schop”? We hopen op een hoge respons met een uitkomst die perspectief biedt.

Verder in dit blad een artikel over Radio Zonneschijn. Het gaat niet zo goed met clubje. Voldoende luisteraars maar te weinig verzoekjes en te weinig vrijwilligers ook nog eens. Verderop meer hierover.

Tenslotte een woord van dank aan al die verschillende mensen die dit blad weer hebben gemaakt tot wat het is geworden.

De deadline voor het volgende kerkblad is maandag 9 december. Dus hebt u een bijdrage voor het kerkblad? Dan zien we die graag tegemoet via ons e-mailadres redactie@gknieuwendijk.nl of via de brievenbus van Dahliastraat 38.

Van de redactie



## VAN DE VOORZITTER

---



In het Nederlands televisieprogramma Beste Zangers, dat net naast de 54e Gouden Televizier-Ring greep, reist een groep bekende zangers en zangeressen af naar een warm land om persoonlijke liedjes voor elkaar te zingen. Eén van die bekende Nederlanders staat in een aflevering centraal en hoeft dan niet op te treden, maar beoordeelt de anderen. Aan het einde van de avond kiest deze persoon namelijk degene die hem of haar het meeste heeft weten te raken.

Op zaterdag 5 oktober was Tim Akkerman, de voormalige leadzanger en gitarist van de Haagse band Di-rect, de hoofdgast van Beste Zangers. Deze Tim heeft een album gemaakt dat 'Lions don't cry' heet en hij was dan ook echt niet van plan om op deze avond te huilen. Toch krijgt hij het zwaar als Floor Jansen voor hem het nummer 'Winner' zingt. Dit nummer heeft Akkerman speciaal voor zijn oudere broer geschreven, die al heel z'n leven in een rolstoel zit. Tim Akkerman zegt er nooit eerder bij stil te hebben gestaan hoe veel moeite het zijn broer kost om de normale, alledaagse dingen te doen. Tim is trots op z'n broer, omdat die zich niet door de tegenslagen laat ontmoedigen en altijd positief is.

De rode draad in het betreffende lied: broerlief heeft de geest in zichzelf gezet, waardoor hij het levensspel kon spelen. Dat ging niet vanzelf, nee, dat ging met de nodige pijn en moeite gepaard. Door die lange strijd is de broer geworden wat hij is. Op z'n eigen manier en op z'n eigen tempo heeft hij de finish bereikt. Bij die finish begint eigenlijk zijn leven opnieuw. *Er is een begin bij de finish.* En omdat hij op deze wijze de finish heeft bereikt, kan de weg vanaf die streep als winnaar worden vervolgd.

Wel bijzonder dat Tim nooit eerder heeft opgemerkt hoe zijn broer, waar hij toch mee is opgegroeid, alles op alles moet zetten om in het dagelijkse leven

een 'beetje vooruit' te kunnen. Dat kan natuurlijk te maken hebben met het feit dat zijn broer geen klager is en er zo goed en zo kwaad als het gaat, elke dag het beste van probeert te maken.

Zoiets komt natuurlijk niet alleen in huize Akkerman voor. We kunnen gerust zeggen dat het iets van alledag en van alle plaatsen is. Het gebeurt ook in onze directe omgeving, binnen de eigen familie of vriendenkring, op de werkplek en zelfs binnen de kerkelijke gemeenschap. Met ellende geconfronteerd worden zonder het te zien. Op de een of andere manier verblind raken voor het 'struikelen of vallen' van een medemens. De signalen wel ontvangen, maar om wat voor reden dan ook niet bij machte zijn er iets aan te doen. Ziende blind en horende doof? Tja, zo hard kan dat nu ook weer niet gezegd worden. Het is verrekke lastig om de door een medemens in nood afgegeven signalen op te vangen. Soms klinkt een noodkreet zo zachtjes, dat een goed verstaander meer dan een half woord nodig heeft om er het zijne van te denken. Soms wordt door de drukte van alledag de tijd niet genomen om aandacht aan anderen te schenken. We hebben genoeg aan het hoofd en daarnaast de handen vol aan het reilen en zeilen van de dagelijkse beslommeringen. Zo nu en dan wordt er wél scherp waargenomen waar onze broeder of zuster mee worstelt, maar ontbreekt de tijd om direct in actie te komen. We schuiven het voor ons uit en meestal komt van uitstel..... En als je er dan weer onverhoopt erg in hebt, is de voorgenomen prioriteit verdwenen.

Omzien naar elkaar behoort zondermeer tot het christelijke gedachtengoed. Niemand minder dan Jezus heeft dit tijdens zijn leven op aarde in woord en daad duidelijk gemaakt. Hij heeft ons ook een heldere opdracht meegegeven, die in de Bijbel ruimschoots wordt belicht. Jezus onderwees mensen hoe ze met God én met elkaar om moesten gaan. Jezus riep zijn volgelingen op God lief te hebben en hun naaste als zichzelf, waarbij de naaste ieder mens is die men in het leven ontmoet. God heeft ons aan elkaar gegeven om elkaar te bemoedigen en elkaar hierbij te helpen. Vanuit de liefde van God elkaar in liefde dienen, dat is de clou van het verhaal. Die opdracht geldt al meer dan 2000 jaar en is in feite nog steeds actueel. Al bieden resultaten uit het verleden geen garantie voor de toekomst, het is wel iets om aan vast te houden. Want door te proberen aan deze opdracht een stukje invulling te geven, zijn we mooi op weg naar een betere wereld en bovenal naar Gods nieuwe wereld.

Omzien naar elkaar klinkt als een 'stemmetje van God'. Een bijzonder voorbeeld hiervan is de wijze waarop een aantal jongeren met elkaar omgaan. Ze kampen een voor een met enorme tegenslagen, waardoor lang niet alles lukt wat ze eigenlijk zouden willen. Hun gezondheid is, om wat voor reden dan ook, de grote spelbreker, waardoor een onzekere toekomst wacht. Ze hebben weet van elkaars beperkingen en proberen er samen zo goed en zo kwaad als het gaat de moed in te houden. Het is dan geweldig mooi en ontroerend dat er onderling kaartjes met bemoedigende woorden worden verstuurd. Op een kaart stond de tekst "Never give up, because great things take time". Dát kun je nu oprecht een boodschap met een dubbele betekenis noemen. Een boodschap waarmee je al struikelend de finish kunt halen en waarmee je onder allerlei omstandigheden als 'winner' verder kunt gaan. **Er is een begin bij de finish.**



Over stemmetjes gesproken!

## ***VANUIT DE KERKENRAAD***

---

**Moderamen Kerkenraad:** Jaap van Elzelingen, preses  
Daniel Grobecker, jeugdouderling  
Elise Ippel, vanuit de Diaconie  
Ria Meeder, predikant  
Cor Polak, scriba  
Jan van der Schuit, vanuit het CvK  
Piet van Vugt, pastoraal ouderling

**Scribaat Kerkenraad:** Email: [scriba@gknieuwendijk.nl](mailto:scriba@gknieuwendijk.nl)

**Predikant:** ds. M.F. Meeder-van Hof  
Diefdijk 3, 4141 MD Leerdam  
tel. 0345 619932; email: [mfmdbhof@hotmail.com](mailto:mfmdbhof@hotmail.com)

## **COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS**

---

Hierbij een overzicht van de collectenopbrengsten van september en oktober 2019.

### Zondag 1 september:

1. Kerk in Actie / zending: € 253,85
2. Algemeen kerkelijke arbeid: € 214,25
3. Deurcollecte Vluchtelingenwerk Altena: € 152,37

### Zondag 8 september:

1. P.K.N. / JOP: € 196,85
2. Kerkradio: € 167,60
3. Z.W.O. (busjes): € 108,85
4. Avondmaalscollecte: 691,20 tbv Kerk in Actie – overstromingen ZO-Azië

### Zondag 15 september:

1. Diaconie: € 342,72
2. Kosten energie: € 282,75
3. Z.W.O. (busjes) € 109,92

### Zondag 22 september:

1. Vredesweek: € 202,80
2. Jeugdwerk : € 166,85
3. Z.W.O. (busjes) € 123,70

### Zondag 29 september:

1. Algemeen kerkelijke arbeid: € 239,55
2. Onderhoud orgel: €203,70
3. Z.W.O. (busjes) € 118,90

### Zondag 6 oktober:

1. P.K.N. / Kerk en Israel: € 203,81
2. Algemeen kerkelijke arbeid: € 164,30
3. Deurcollecte Open Doors: € 137,80

### Zondag 13 oktober:

1. Algemeen kerkelijke arbeid: € 290,90
2. Kosten energie: € 202,17
3. Z.W.O. (busjes): € 152,60

### Zondag 20 oktober:

1. Z.W.O.: € 243,-
2. Algemeen kerkelijke arbeid: € 207,70
3. Z.W.O. (busjes) € 120,30

### Zondag 27 oktober:

1. Algemeen kerkelijke arbeid: € 210,35
2. Onderhoud orgel : € 201,60
3. Z.W.O.(busjes) € 127,60

## **Dankdag Gewas en Arbeid**

De 'Dankdag voor Gewas en Arbeid' wordt iedere eerste woensdag van november gehouden. Dit jaar is dat op woensdag 6 november om 19.30 uur. Op deze dag tijdens een viering dankt de protestante kerkgemeenschap God voor de verkregen gewassen.

Een dankdag is een gebruik uit de Middeleeuwen. Er waren toen vaste bededagen. In 1578 werd bepaald dat er tijdens oorlog en andere rampen massaal gebeden en gedankt moest worden.

Een vaste dag om te danken werd in 1653 in Overijssel vastgesteld. Besloten werd om op de eerste woensdag van november te danken voor het gewas; het eten waarin iedereen dagelijks werd voorzien. Toen de industrialisatie toenam, is de viering veranderd in dankdag voor gewas én arbeid.

Voor diegenen die niet in staat zijn deze dienst bij te wonen, of die hun bijdrage alsnog willen overmaken, is in deze Kerkklanken enveloppe ingesloten, die u kunt gebruiken om uw gift alsnog te doneren. U kunt deze enveloppe op zondag 10 november of zondag 17 november in de daarvoor speciale bus deponeren, die u achter in de kerk zult aantreffen. U mag natuurlijk de enveloppe ook aan de dominee, ouderling, of een ander kerklid meegeven, of uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL 78 RABO 0301505012 t.n.v. Gereformeerde Kerk Nieuwendijk.

Het College van Kerkrentmeesters beveelt de collecte van harte bij u aan.



## **UIT DE GEMEENTE**

---

### **Geboren**

5 oktober 2019:

Levi Joseph Grobecker, roepnaam Levi  
zoon van Daniël Grobecker en Rosanne Grobecker-Pijpelink,  
broertje voor Janne  
De Graaff 34 Werkendam

15 oktober 2019:

Moos Sebastiaan Jakob Prins, roepnaam Moos  
zoon van Bastiaan Prins en Jantine van Vianen  
Kilse Suikerpeer 2

23-10-2019:

Tirza Francina Maaïke van Pelt geboren, roepnaam Tirza.  
dochter van Laura Lukkezen en Twan van Pelt  
Kerkweg 50

*Welkom kind, zo broos, zo hulpeloos  
maar zo volmaakt als alles wat begint.  
Jij bent echt welkom.  
Jij bent een onberoerde morgen,  
een melodie die nooit tevoren klonk,  
een lang verhaal ligt nog in je naam verborgen.  
Jij bent de vrucht van ons intens verlangen,  
zichtbare hoop, een mens geworden wens,  
vervulde droom van geven en ontvangen,  
een woord van liefde tussen God en mens.  
Een nieuwe wereld glinstert in je ogen,  
nog zonder grenzen en nog zonder tijd.  
Een wereld waar de liefde is herboren,  
een wereld heel dicht bij de eeuwigheid.*

### **In memoriam Antonia van Oord–van Daalen**

Op 10 oktober overleed Antonia van Oord–van Daalen in verpleeghuis Altenahove. Tonia werd geboren op 31 oktober 1929 in Almkerk aan de Korn. Op haar 4e verhuisde het gezin van Daalen naar de Hankse Buitenkade. Tonia kreeg de ziekte Polio. De ziekte bleef niet zonder gevolgen, lang lopen ging niet.

Haar ouders vonden het heel belangrijk dat ze voor zichzelf zou kunnen zorgen, dus mocht ze naar de Mulo in Sleeuwijk aan de Tol. Door deze opleiding kon ze administratief werk gaan doen.



Op 10 september 1964 trouwde Tonia met Wim van Oord en samen kregen ze twee dochters, Alie en Henny. Naast haar huishoudelijke taken en naaiwerk bleef ze ook administratief werk doen. Stil zitten was er niet bij. Als er tijd was volgde ze cursussen, en ze probeerde allerlei soorten van handwerk uit. Bijzonder waren de reizen naar familie in Canada, drie keer is ze er geweest.

Tonia leefde met de mensen om haar heen mee: stuurde kaartjes, belde mensen op, was lid van de vrouwenbond en betrokken bij de kerk.

Belangrijke momenten waren de geboorten van de kleinkinderen en het 50-jarig huwelijksjubileum in 2014.

In 2015 moest Tonia na een val opgenomen worden in Altenahove. Gelukkig kon ze toen na enige tijd weer terug naar huis, mede ook door de inspanningen van Wim en de dochters.

Op 28 februari 2017 overleed Wim, haar trouwe echtgenoot. Dit was een groot verlies. Vorig jaar ging het niet meer in het Biesheuvel Dijkhuis, Tonia moest definitief opgenomen worden in Altenahove. 10 oktober overleed ze daar in alle rust, een lieve sterke vrouw.

Woensdag 16 oktober verzorgde Cees van Andel, de geestelijk verzorger van Altenahove, de afscheidsdienst in de aula aan de Zandsteeg. Daar werd gezongen: 'Jezus is de trouwe bootsman, die ons altijd veilig leidt.' Tonia mocht dat ervaren in haar leven.

Mogen die woorden ook Alie en Carel, Hennie en Richard, de kleinkinderen en haar familie tot troost zijn.

ds. Ria Meeder - van Hof

## **Huwelijksjubilea**

Echtparen die in de komende periode 25, 40, 45, 50, 55 enz. jaar getrouwd zijn.

### *November*

4	Van der Stelt-Ippel (Pr. Julianaweg 14)	25 jaar
12	Van Noorloos-Ebert (Pr. Bernhardlaan 9)	50 jaar
28	Groeneveld-Braskamp (Hoge Polderweg 3, W'dam)	45 jaar

### *December*

12	De Pender-den Dekker (Kildijk 138)	50 jaar
18	Kasen-van den Steenhoven (Zandsteeg 30)	50 jaar
19	Van Andel-Morée (Dijkje 17)	50 jaar

Alle echtparen hiermee alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen over hun verdere levensweg, in voor- en tegenspoed, toegebeden!

## Verjaardagen 75+

De volgende gemeenteleden van 75 jaar of (veel) ouder hopen in de komende periode hun verjaardag te vieren:

### *November*

4	J.M. Bambacht-Branderhorst (Amaryllishof 24)	84 jaar
4	J. van Maastricht (Biesboschstraat 8)	84 jaar
9	P. de Heus-Bras (Van der Steltstraat 16)	93 jaar
12	A.T. van den Boom-Groeneveld (Vijverstraat 36)	83 jaar
13	P. de Ruijter-Holster, Julianastraat 9a, Aernswaert Hank	84 jaar
13	L.A. de Pender, Rijksweg 21	76 jaar
16	C.J. Ippel-van Daalen, Dahliastraat 13	81 jaar
17	C. van der Pijl-van Anrooij, Van der Steltstraat 13	80 jaar
17	B.B. Ouwerkerk-Koops, Rijksweg 96	76 jaar
20	A.H. van Bruggen, Buitendijk 38	91 jaar
23	E. Versteeg-van Vuuren, Raadhuislaan 4, Goezate, kamer 2.08	93 jaar
26	H. Keller, Midgraaf 4	80 jaar

### *December*

3	E.H. van Drunen-Brienen, Van der Steltstraat 2	79 jaar
4	G.T. Groeneveld, Rijksweg 109-209, JB Dijkhuis	76 jaar
10	A. van der Pijl, Van der Steltstraat 13	81 jaar
11	C. Walraven, Amaryllishof 8	82 jaar
11	G. Jordens, Hoekkampstraat 3	79 jaar
15	J. van Breugel, Rijksweg 109-003, JB Dijkhuis	90 jaar
17	M.A. van Vugt-Verdoorn, Singel 6	92 jaar

Wij feliciteren hen hiermee (alvast) van harte, wensen hen een goede verjaardag en bidden hen Gods bemoediging en zegen toe bij de vreugden en het verdriet op hun verdere levensweg.

### Jaardoel 2018-2019

Afgelopen jaar hebben we namens onze gemeente ons in gezet voor de Rohingya vluchtelingen in Bangladesh.

Deze vluchtelingen leven in een vluchtelingenkamp in Cox's Bazar. Daar wordt hulp geboden voor de basisbehoeften, zoals voeding, onderdak, water en elementaire hygiëne.

Dit project is door de gemeente rijkelijk ondersteund met een bedrag van €6200,-. Hartelijk dank voor uw steun.



### Jaardoel 2019-2020

Het komende jaar willen we ons inzetten voor Christenen in Pakistan.

In Pakistan is anderhalf procent van de bevolking Christen. Een enorme minderheid, maar in een land met ruim 210 miljoen inwoners gaat het toch om 3 miljoen gelovigen. De kerk staat voor grote uitdagingen.

Veel christenen in Pakistan wonen op het platteland, zij zijn vaak laag opgeleid en behoren tot de armste bevolkingsgroep. Vaak worden christenen in Pakistan gezien als een groep die niet in Pakistan thuishoort. Ze hebben te maken met discriminatie en aanslagen.

Toch is ze geen ondergrondse kerk.

Integendeel, de Kerk van Pakistan wil duidelijk zichtbaar zijn en wil bijdragen aan de samenleving. Door verschillende activiteiten laten ze zien dat ze een relevante kerk zijn.

Komend jaar vragen wij uw steun voor dit project.

Steun de Christenen in Pakistan door uw gebed en een financiële bijdrage.



### Gift

De ZWO commissie heeft een gift van € 250,- gegeven aan de stichting Out of Area waarmee Renate Westen-Snijders samenwerkt.

De €250,- is bedoeld voor het project in Bosnië waarover Renate zelf een stukje heeft geschreven:

*Persoonlijk ben ik ruim 10 jaar geleden enorm gegrepen door een bezoek aan Bosnië. Ik werkte samen met een arts en andere vrouwen die bij de stichting Snaga Zene (sterke vrouwen) horen. Bosnië is na de afschuwelijke oorlog nog steeds verwond. Littekens zitten op de gebouwen, de woningen*

*en vooral in de harten. De nieuwe generatie is daarmee besmet. Twee jaar geleden ben ik samen gaan werken met Stichting Out of Area. Opgericht door een ex-militair waarvan de ene helft van zijn gebroken hart in Bosnië is gebleven en de andere helft in Nederland. Samen met zijn vrouw richtte hij deze stichting op. Zij leven termen als hoop, mogelijkheden, samen en aandacht. Ik ben trots om bij deze Stichting te horen! Met 38 projecten per jaar bouwen we met studenten van diverse Nederlandse scholen aan muren, vloeren, gezondheidszorg, onderwijs, deskundigheid en vooral vertrouwen! Mensen in Bosnië zijn dankbaar voor het vertrouwen. De Nederlandse studenten zijn dankbaar om te geven. Het bijzonder om te ervaren dat een mens rijker wordt door te geven.*

*Intussen werk ik mee als projectleider en leveren ook studenten van de gezondheidszorg opleidingen waar ik als docent werk, daar hun bijdrage. Dit jaar bundelen we krachten van Snaga Zene en Out of Area. Voor alle projecten van Out of Area zie [www.outofarea.nl](http://www.outofarea.nl)*

*Renate Westen-Snijders*

## **Kerstkaartenactie**

Op zondag 17 november deelt de ZWO-commissie weer kerstkaarten uit. Deze kaart met een persoonlijke wens betekent enorm veel voor gevangenen en dak- en thuislozen. Vooral rond Kerst, wanneer zij de eenzaamheid extra voelen. Via de jaarlijkse Ark Mission kerstkaartenactie bezorgen wij in december duizenden kerstgroeten in gevangnissen en in opvangcentra van het Leger des Heils. Uw kaart kan een bemoediging zijn wanneer rond Kerst het gemis aan huiselijke gezelligheid zo pijnlijk wordt ervaren. Vorig jaar zijn 15.000 gevangenen en daklozen verrast met een kaart. Ark Mission werkt bij deze actie samen met het Justitiepastaat.



De actie is eenvoudig: schrijf een persoonlijke wens/bemoediging op een kaart en onderteken alleen met uw voornaam en eventueel uw woonplaats. Ook tekeningen zijn welkom. Ook dan geldt: alleen een voornaam en eventueel een woonplaats. Gebruik zo min mogelijk het jaartal 2020 op uw

kaart, zodat kaarten die overblijven ook volgend jaar uitgedeeld kunnen worden.

### **Werkwijze**

Doe de kaart (met of zonder blanco envelop en open klep - heel belangrijk!) of tekening in een gefrankeerde (verzamel)envelop en adresseer deze aan : **Ark Mission kaartenactie, Oude Amersfoortseweg 79, 1213 AC Hilversum**. U mag meerdere kaarten/ tekeningen in één keer toesturen. U kunt kaarten/ tekeningen opsturen tot **uiterlijk 1 december 2019**.

### **Wat mag u NIET sturen?**

Kaarten met metalen onderdeeljes, paperclips, metalen draadjes, nietjes en cd's die tot kaart zijn verwerkt.

De envelop die u aan ons adresseert, gooien wij weg. De kaarten worden bij Ark Mission gecontroleerd, gesorteerd en verdeeld over tientallen dozen. Die worden begin december via centrale distributieadressen doorgezonden naar gevangenen in binnen- en buitenland en naar opvangcentra.

Ark Mission werkt bij deze actie samen met het Justitiepastoraat, St. Epafraas en het Leger des Heils. Zij zorgen ervoor dat de kaarten terecht komen bij respectievelijk gevangenen en dak- en thuislozen.

## **DIACONIE**

---



### **Avondmaalscollecte van zondag 17 November**

Het Leger des Heils helpt ieder jaar duizenden mensen met professionele zorg en begeleiding. Met hun brede zorgaanbod kunnen ze bijna iedereen helpen. Daarnaast zoekt het Leger des Heils met u mee naar zingeving en antwoord op levensvragen. Waarom leef ik? Bestaat God? Vragen waar iedereen mee worstelt. Het Leger des Heils heeft op bijna 50 plaatsen in Nederland Kerken waar elke zondag een dienst wordt gehouden. Ook zamelt het Leger des Heils al meer dan honderd jaar gebruikte kleding en textiel in. Kleding die anders in de vuilnisbak beland. Zonde. Want die kleding kunnen ze nog prima gebruiken voor hulpverlening of de verkoop. De opbrengsten van de kledingverkoop gaan naar de projecten van het Leger des Heils. Mogen wij deze collecte dan ook van harte bij u/jou aanbevelen?

### **Kerstpakkettenactie.**

Het lijkt misschien vroeg om het over de kerst te hebben, maar over een aantal weken hopen we deze mooie dagen met elkaar te vieren. Kerst, de tijd van bezinning, en voor de meeste van ons ook een tijd van gezelligheid, warmte en sfeer. Dat is iets moois waar we ook van mogen genieten maar, zeker zo mooi en waardevol is het als we anderen daar in mee laten delen. Want helaas heeft niet iedereen het goed. Dat kan op financieel maar ook op emotioneel gebied zijn. Er zijn mensen onder ons die het niet zo makkelijk hebben of een moeilijke tijd achter de rug hebben, of er nog midden in zitten. Ook dit jaar willen wij een beroep op u/jou doen, door namen van personen waarvan u/jij denkt die kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken op een briefje te schrijven en in de daarvoor bestemde bak te doen. Deze staat in de hal van de kerk en zal er tot zondag 15 december staan. Natuurlijk mag er naast de namen ook een financiële bijdrage bij gevoegd worden, dat zou mooi zijn. De week voor kerst zullen de pakketten bezorgd worden door de diakenen.

Laten wij als gemeente ons steentje bijdragen aan deze actie. Wij hopen en vertrouwen op u/jou medewerking, omdat het belangrijk is dat we omzien naar elkaar een taak waar we niet aan voorbij kunnen en mogen gaan. Natuurlijk mag u/jij altijd een diaken aanspreken. Alvast bedankt namens de gezamenlijke diaconieën.

**Deze actie loopt van zondag 1 t/m zondag 15 december.**

## ***VORMING EN TOERUSTING***

---

### **Catechese: Hulp nodig!**

De kerkenraad vindt het belangrijk dat in de komende winterperiode een vorm van onderwijs wordt aangeboden. Dit in navolging van Jezus, die de mensen met woord en daad onderrichtte, maar daarnaast zijn leerlingen en volgelingen de opdracht heeft gegeven met zijn onderwijs verder te gaan. Die opdracht mogen wij als kerk niet zomaar naast ons neerleggen. Het is juist goed met elkaar, jong en oud, na te denken over de betekenis van het geloof in ons leven. Met betrekking tot jongeren is catechisatie een mooie manier om hieraan vorm en inhoud te geven.

Maar: Er ontbreekt een predikant die deze rol op zich kan nemen, want de taak van ds. Meeder ligt vooral in het pastoraat.

De kerkenraad voelt zich verantwoordelijk, maar mag er toch ook vanuit gaan dat het om een gedeelde verantwoordelijkheid gaat: we doen het samen met de gemeente. Daarom heeft de kerkenraad een dringend beroep op de gemeenteleden gedaan. Er is tot tweemaal toe gevraagd wie bereid is zich deze winter in te zetten voor het mede verzorgen van de catechese. Helaas heeft nog geen enkel gemeentelid op deze vraag gereageerd.

De kerkenraad is inmiddels begonnen met het gericht benaderen van gemeenteleden om toch een vorm van catechese mogelijk te maken. Martin de Groot (jeugdwerker) heeft aangegeven als mentor op te willen treden. De frequentie en de leeftijdsgroepen willen we t.z.t. in overleg met degenen die zich aanmelden vaststellen. We hopen op uw/jullie enthousiasme!

De kerkenraad.

### **Hoe kan de kerk ouders ondersteunen bij de (geloofs)opvoeding? Waar hebben ouders behoefte aan en hoe kun je dat realiseren? En wat is de verantwoordelijkheid van de kerk?**

In drie regionale ontbijtsessies gaan we hier met elkaar over in gesprek. Je maakt kennis met de kaders vanuit wetenschappelijk perspectief (theologisch, sociologisch). Daarna ga je in twee interactieve sessies aan de slag.

- **Ronde 1:** Wat kunnen we als gemeente doen, wat doen we al en wat willen we om er ook voor kinderen en jongeren in de gemeente te zijn? En hoe kun je naast ouders staan en hen ondersteunen in hun taken als (geloofs)opvoeder. Wat voor effect heeft dat op de gemeente als geheel?
- **Ronde 2:** Wat vraagt dat van mij? Hoe geef ik gestalte aan persoonlijke beschikbaarheid voor ouders, kinderen, jongeren.

Je gaat naar huis verrijkt met informatie, nieuwe ideeën, beproefde ervaringen van anderen, een netwerk in je regio en een gevulde buik!

#### **Doelgroep**

Predikanten, ouderlingen, jeugdouderlingen en andere die zich betrokken voelen bij ouders, gezinnen, jeugd en geloofsopvoeding thuis.

#### **Waar en wanneer?**

- Regio Midden: woensdag 20 november, Amersfoort (Hart van Vathorst, Angelinapolder 3)
- Regio Zuid: woensdag 27 november, Sint-Michielsgestel (Protestantse Gemeente Sint-Michielsgestel/Schijndel, Schijndelseweg 1)

**Tijd:** 09.00 - 12.30 uur

**Kosten:** gratis

Ds. Ria Meeder – van Hof

[mfmdhof@hotmail.com](mailto:mfmdhof@hotmail.com)

tel. 0345619932

## Belijdenis

Graag nodig ik iedereen uit die overweegt “Openbare belijdenis van het geloof” te gaan doen, of die met een groep mensen voorlopig alleen nog maar wil nadenken over “Belijdenis”.

We willen het komende seizoen een aantal avonden met elkaar in gesprek gaan over belangrijke thema's van het geloof.



Ds. Ria Meeder – van Hof  
[mfmhdhof@hotmail.com](mailto:mfmhdhof@hotmail.com)  
tel. 0345619932

## Dementie

Dit najaar volg ik de cursus: “**Dementie: een pastorale en theologische uitdaging**”. Dementie is ontwrichtend. Het beïnvloedt verregaand hoe iemand in het leven staat en wat nog zin geeft. Dat geldt ook voor naasten van de persoon met dementie: zij kennen hun dierbare soms bijna niet meer terug. Mensen met dementie en hun naasten pastoraal begeleiden is daarom een uitdaging.

In het voorjaar wil ik graag naar aanleiding van deze cursus één of meer avonden organiseren over dit thema.

ds. Ria Meeder – van Hof





## **DANKBETUIGINGEN**

---

Graag wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten en aandacht bij mijn verblijf in het ziekenhuis.

Hartelijke groeten,  
Jan Groeneveld

Ik verblijf sinds enkele weken in 'De Hoogstraat Revalidatie Utrecht' en daar zal ik voorlopig nog wel enige tijd zijn.

Toch wil ik jullie op dit moment allemaal heel hartelijk bedankten voor de vele vele kaarten en bemoedigende woorden die jullie in grote getalen naar mij hebben gestuurd. Dit heeft ons heel goed gedaan en we voelen ons gesteund door jullie allemaal.

*De Hoogstraat Revalidatie  
Ans Niggelie-Hoeke  
Afdeling C2-300, kamer 317  
Rembrandtkade 10  
3583 TM Utrecht*

## **KERKELIJK BUREAU**

---

### Overleden

Op 10 oktober 2019: Antonia van Oord-van Daalen, Rivierenland 1, Altenahove (wijk 5).

### Ingekomen

Jantine van Vianen, Kilse Suikerpeer 2 (wijk 2).

### Verhuizingen

Mw. A. Post-ten Broeke; van Singel 14 (wijk 2) naar Griendstraat 3a, Altenastaete (wijk 5);

Mw. G. van Pelt-van den Steenhoven; van Griendstraat 3a, Altenastaete (wijk 5) naar Rivierenland 1, Altenahove, Afd. Morgenster, kamer 105 (wijk 5).

## **RONDJE KERKENRAAD**

---

**Waar is de kerkenraad allemaal mee bezig? Die vraag wordt weleens aan een kerkenraadslid gesteld. Middels deze rubriek wil de kerkenraad maandelijks een korte weergave geven van de zaken die worden besproken, zijn afgerond of nog gaan komen. Zo proberen wij de gemeente meer te betrekken bij het reilen en zeilen van de kerk.**



De net ingestelde wintertijd zet de meeste mensen nog eventjes op het verkeerde been. Alhoewel het licht van de dag een uurtje eerder aanvangt, wordt 's avonds toch snel duidelijk dat er andere tijden aankomen. Het is al ruim voor het acht uurjournaal donker. En dat is weer even wennen. Ook de wereldwijde massademonstraties geven weer dat er andere tijden aanbreken. Er is breed protest op allerlei gebied. De onvrede giert de pan uit en eigenlijk weet niemand er raad mee. Zelfs in Nederland groeit de onrust en laten diverse groepen 'de tanden' zien. De regering moet kiezen of kabelen, want iedereen te vriend houden is haast onmogelijk. De agrariërs hebben momenteel wel iets anders aan het hoofd. Na de regenval moet de beschikbare tijd voor het oogsten goed worden benut. Het is alle hens aan dek. De veehouders proberen nog een laatste snede gras te oogsten. Door de zachte maand oktober is de groei niet gestopt. In de fruitteelt keert de rust weer. Het binnenhalen van het fruit is haast geruisloos voorbijgegaan.

Het kerkenwerk heeft het eerste blok (van startzondag tot herfstvakantie) doorstaan. Iedereen probeert zijn of haar 'ding' te doen. Er is gelukkig absoluut geen sprake van stilstand door het vertrek van ds. Wouda.

Wat speelt er:

- Naast het beroepingswerk moeten de 'dagelijkse' zaken natuurlijk ook gewoon doorgang vinden. Dat vergt de nodige tijd en aandacht. Taken zullen dan ook waar mogelijk verdeeld moeten worden. Het is al vrij aardig gelukt om de ontbrekende puzzelstukjes op z'n plaats te leggen. Helaas gaat nog lang niet alles goed. Wij hopen dan ook op geduld en begrip van de gemeenteleden als 'iets' anders gaat dan men gewend is. Het meedenken vanuit de gemeente wordt zeer op prijs gesteld.
- Op de kerkenraadsvergadering van woensdag 9 oktober is uitvoerig gesproken over het inhoudelijk opstellen van de profielschetsen van de gemeente en de te beroepen predikant. In grove lijnen zijn de profielschetsen op papier gezet. Deze voorlopige opzet is nu verder uitgewerkt tot een concept, dat op de kerkenraadsvergadering van 13

november hopelijk definitief vastgesteld kan worden. De nog te vormen beroepingscommissie gaat te zijner tijd met deze profielschetsen op pad. Ondertussen wordt er nagedacht over de samenstelling (aantal gemeenteleden/kerkenraadsleden) van de beroepingscommissie. De kerkorde geeft aan, dat er naast kerkenraadsleden ook gemeenteleden in de commissie zitting moeten hebben. Bij de samenstelling van de beroepingscommissie wordt ernaar gestreefd een evenwicht te vinden tussen enerzijds een juiste vertegenwoordiging en anderzijds een formatie die daadkrachtig kan werken. We hopen in januari de definitieve samenstelling rond te hebben.

- Op woensdag 4 december wordt er een gemeenteavond georganiseerd. Op die avond worden in ieder geval de definitieve profielschetsen voor de gemeenteleden inzichtelijk gemaakt. Daarnaast worden de voorlopig vastgestelde begrotingen besproken. Zet deze avond alvast in de agenda!
- De samenwerking met onze consulent ds. Van der Zouwen verloopt uitermate plezierig. Zijn heldere kijk op de wezenlijke zaken, praktische insteek en grote ervaring zijn van groot belang voor de voortgang van het beroepingswerk. Het is goed om te benadrukken dat de consulent voornamelijk de taak heeft om het beroepingswerk te begeleiden en de procedure te bewaken. Daarnaast heeft hij een adviserende stem in de vergaderingen van kerkenraad en moderamen. Alle overige taken binnen de kerkelijke gemeente (pastoraat, preekbeurten, kringwerk, catechese, bijdragen Kerkklanken enz.) kunnen niet bij onze consulent worden neergelegd, omdat we in de persoon van ds. Meeder al over een predikant beschikken. De preekbeurten waar ds. Van der Zouwen voor staat ingeroosterd staan los van het consulentschap.
- Het streven is er op gericht in het winterseizoen toch op de een of andere manier invulling aan catechese en kringwerk te geven. T.a.v. de catechese is er advies gevraagd aan Martin de Groot, die al eerder bij het Jeugd, Jongeren en Jonge gezinnen traject was betrokken. De hulp van de gemeenteleden is ingeroepen (zie elders in deze Kerkklanken).
- Het preekrooster voor 2020 is op de Moderamen vergadering van 4 november definitief vastgesteld. Ook de invulling van de viering van het Heilig Avondmaal in het Steunpunt is geregeld. Deze vieringen worden voorlopig om praktische redenen op donderdagmiddag ingepland. De Avondmaalsvieringen in het Jan Biesheuvel Dijkhuis worden indien mogelijk met de ontmoetingsochtenden (dinsdagmorgen) gecombineerd. Het betreft hier dan wel de ontmoetingen die door ds. Meeder worden geleid. T.z.t. volgt de nodige informatie.
- Door de vele gastpredikanten is de kans op een mutatie (om wat voor redenen dan ook) groter geworden. Natuurlijk probeert onze preekvoorzienaar voor een uitgevallen gastpredikant een vervanger te zoeken. Als dit niet lukt zal er voor een alternatief gezorgd moeten

worden. De kerkenraad denkt hierover na en het is de bedoeling binnenkort met de preeklezers in overleg te treden.

Wilt u of jij iets meer weten over deze genoemde punten? Neem gerust contact op met de scriba (Cor Polak) of de voorzitter (Jaap van Elzelingen) van de kerkenraad.

## ***BIJ DE DIENSTEN***

---

### **Woensdag 6 november 2019: Dankdag voor gewas en arbeid**

19.30 uur: *Dankstond*. Voorganger: ds. A.W.W. de Ruiter, Wijk en Aalburg  
Collecten: 1. Dankstondcollecte; 2. –

### **Zondag 10 november 2019**

10.00 uur: Voorganger: ds. C. van der Linden  
Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Kerkklanken

### **Donderdag 14 november 2019: Heilig Avondmaal Steunpunt**

14.30 uur: ds. M.F. Meeder-van Hof

### **Zondag 17 november 2019: Avondmaalszondag**

10.00 uur: Voorganger: ds. M.C. van der Zouwen, Sleeuwijk  
18.30 uur: Zang/themadienst o.l.v. Hanneke de Peuter  
Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Kosten energie; 3. Avondmaalscollecte

### **Zondag 24 november 2019: Voleindingszondag**

10.00 uur: Ds. M.F. Meeder-van Hof  
Collecten: 1. Onderhoud gebouwen; 2. Z.W.O.

### **Zondag 1 december 2019: Eerste Advent**

10.00 uur: ds. A.A. van Alphen, Haastrecht  
Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Kosten energie

### **Zondag 8 december 2019: Tweede Advent**

10.00 uur: ds. A.W. Mol, Hendrik Ido Ambacht  
Collecten: 1. Jeugdwerk; 2. Onderhoud gebouwen

### **Donderdag 12 december 2019: Heilig Avondmaal Altenastaete**

14.30 uur: ds. M.F. Meeder-van Hof

## **Zondag 15 december 2019: Derde Advent**

10.00 uur: ds. W. Bisschop, Breda

Collecten: 1. Diaconie; 2. Onderhoud orgel

### **HA viering in 't Steunpunt**

Zondag 17 november Avondmaalszondag vieren we als gemeente de Maaltijd van de Heer in de morgendienst. In het verleden was u gewend dat op diezelfde dag 's middags een verkorte viering plaatsvond in 't Steunpunt. Organisatorisch valt dat helaas niet meer te verwezenlijken.

We nodigen u nu van harte uit om op **donderdag 14 november 2019 om 14.30 uur** in Het Steunpunt samen in een verkorte viering de Maaltijd van de Heer te vieren.

*Kom, als je honger hebt of dorst.*

*Hier kun je eten, deel met ons.*

*Kom met je tranen en je pijn.*

*Hier is het goed, hier mag je zijn.*

*Met open armen word je ontvangen.*

### **Adventsproject Kindernevendienst 2019**

Op zondag 1 december start de kindernevendienst met het adventsproject.

Dit jaar zal het thema zijn '**God belooft de Vredeking?**'.

Tijdens de Adventsperiode lezen wij verhalen uit het Bijbelboek Micha. Dan lezen wij hoe de profeet Micha werkt in Juda. Micha moet in een tijd van bedreigingen vertellen aan het volk over wat er komen gaat, vanuit Gods perspectief. Micha belooft dat God zal ingrijpen en vrede zal brengen. Micha geeft het volk Israël en ons een bijzonder vergezicht. God heeft een plan: de Koning die in vrede zal regeren, komt.

Het kerstproject herinnert ons niet alleen aan Jezus' komst op aarde, maar laat ons ook vooruitkijken naar de tijd dat Hij als Koning zal terugkomen en zal regeren over heel de aarde. Wij mogen in het project Gods beloften zien en ervaren hoe het zou kunnen zijn. Leven met het oog gericht op de toekomst, trouw aan Gods geboden en leven vanuit echte liefde voor de Heer.

De projectverbeelding is een langwerpige venster, zoals dat in veel kerken te zien is. Een venster geeft een vergezicht: de mogelijkheid om verder te kijken. Zoals Micha het volk Israël en ons door zijn verhalen een vergezicht geeft.

Het kozijn verdeelt het venster in 9 of 10\* raampartijen. De verschillende raamdelen zullen steeds verder gevuld worden met symbolen. Het symbool is gelinkt aan de thema's en doelen van de week. De duif is het bovenste

plaatje van de project verbeelding en deze staat voor Vrede. Maar in het begin is het nog donker om hem heen. De kleine donkere stukjes mozaïek staan voor gebrokenheid in de wereld. Tussen de kleine stukjes steen blijven smalle randjes zichtbaar. De blauwe ondergrond blijft zichtbaar als teken van het duister wat de wereld nog vult. In de verhalen van Micha hoor je steeds meer over de Vredekonink, zijn geboorte en hoe dit de wereld verandert. Als de Messias wordt geboren, worden de donkere stralen van de mozaïeksteentjes rond de duif wit van kleur. Dit is het teken van de Vredekonink en dat de gebrokenheid van de wereld in Gods toekomst er niet meer zal zijn. God zal alles compleet maken.

Zoals gebruikelijk in de Adventsperiode, willen we samen met de kinderen en de tieners tijdens de kindernevendienst en tienerdienst weer sparen voor een goed doel. Met de opbrengst van de collectie willen we steun bieden aan de kwetsbare kinderen in Cambodja zodat deze kinderen onderwijs en bescherming krijgen. Vooral in de grote steden lopen deze kinderen grote risico's en krijgen ze geen onderwijs. Deze kinderen missen één of zelfs beide ouders, of hun ouders zijn chronisch ziek; ze werken en/of leven op straat; ze groeien op in zeer arme huishoudens; ze worden misbruikt, hebben een handicap, zijn zelf ziek (bv. hiv/aids), zijn verslaafd of in de criminaliteit beland. Het Salvation Centre Cambodja ontfermt zich over deze kinderen in de hoofdstad Phnom Penh en de steden Battambang en Siem Reap. Meer informatie over dit doel is te vinden op: <https://www.kerkinactie.nl/projecten/onderwijs-en-bescherming-voor-de-meest-kwetsbare-kinderen>

De leiding van de kindernevendienst en tienerdienst.

### **Gezamenlijke kerstviering voor ouderen op maandag 16 december**

Over een aantal weken op maandag 16 december hopen wij voor de ouderen weer een mooie en fijne kerstmiddag in het Tavenu te verzorgen. De voorbereidingen zijn in volle gang, en dat betekent dat u binnenkort uitgenodigd wordt door iemand van de Zusterkring of de HVD om bij deze kerstviering aanwezig te zijn. Iedereen vanaf 70 jaar is van harte welkom.

De middag begint om 14.30 uur. We beginnen met koffie en thee met wat lekkers, daarna mag u meezingen, luisteren en genieten van en met elkaar van een mooie en fijne kerstviering. We sluiten de middag af met een maaltijd.

Wij kijken uit naar uw komst en hopen u namens beide kerken te mogen begroeten.

De zusterkring en de HVD.

## ***VAN DE THEMAGROEP***

---

### **Startzondag**

Een fantastische startzondag was dat eind september! Eerst een fijne dienst met dominee Meijer en weer eens een cantorij met een groepje kinderen die het zelfs aandurfden “alleen “ te zingen!



Tijdens de koffie zocht iedereen een foto uit waar over te vertellen was. In groepjes kwamen de verhalen boven tafel. Na afloop was er een twaalftal kaarten waarop een lied of een tekst was geschreven die weer gebruikt werden in de avonddienst van 13 oktober.

Als afsluiting heerlijke Joodse gerechten die door een grote groep gemeenteleden gemaakt waren. En waar ook zoveel mensen van hebben genoten. Fijn dat de kinderen er bij betrokken waren en met ons mee aten. Foto's van de startzondag kun je vinden op de website [gknieuwendijk.nl](http://gknieuwendijk.nl)

### **Stilte wandeling**

Zaterdag 2 november is er een stilte wandeling. Je bent vanaf 9.30 uur welkom bij Miranda Groenenberg, Weerestein 5. Om 10.00 uur starten we voor een wandeling van ruim een uur.

Meld even als je mee wilt: [aej.groenenberg@gmail.com](mailto:aej.groenenberg@gmail.com) of [arina@hugogroeneveld.nl](mailto:arina@hugogroeneveld.nl)

### **Avonddiensten**

Zondag 17 november om 18.30 uur zal er weer een avonddienst zijn, voorbereid door Dirk Ruiten en Hanneke de Peuter. De dienst wordt gehouden in de kerkzaal met Pieter Jan Lucas achter het orgel. Verdere details voor deze dienst vind je op de nieuwsbrief .

In de avonddienst van zondag 15 december gaat ds. P. van Helden voor. Hij zal voorlezen uit zijn eigen gedichten, passend bij de Adventstijd. Muzikale medewerking wordt verleend door Keetje Lindner (viool) en Koen Lindner (cello).

### **Kerst**

Zondag 22 december 's middags om 16.00 uur de Kinder Kerst Musical: “De wonderlijke kerstdroom” geschreven door Heleen Kramp en Roelinde vd Heuvel. Iedere vrijdagmiddag wordt er druk geoefend door een grote groep enthousiaste kinderen en onder leiding van niet minder enthousiaste volwassenen.

Dinsdag 24 december 2019 om 22.00 uur: Kerstnachtdienst: Een dienst vol muziek, zang en een prachtig verhaal.

Woensdag 25 december 2019 om 10.00 uur: Kerstfeest: Ds. Meeder gaat voor in deze (gezins)dienst

Er liggen in de hal van de kerk nog programmaboekjes voor jezelf of om uit te delen aan je burens. Vragen of suggesties over het jaarprogramma? Geef het aan ons (de themagroep) door: Arina Groeneveld, Miranda Groenenberg, Hanneke de Peuter en Nel van Vugt.

### **Breicafé en stille centrum**



Iedere donderdagmiddag van half twee tot vier kun je terecht in het breicafé. In de Hoeksteen staat allerlei materiaal klaar om te (leren) haken of breien. Maar voor een kopje koffie of thee met een praatje ben je ook van harte welkom!

Op dezelfde tijd zijn de kaarsen aan in de kerk voor wie even een rustmoment wil. In alle stilte even zitten of wat lezen. Loop gerust eens binnen..... Zo'n moment van stilte bij de speciale tafel voor in de kerk kan ook na de zondag morgendienst in de kerk.



Gastvrouwen Betty, Elly, Hanneke, Henriette en Joke.

## **BIJZONDERE ZAKEN**

---

### **Radio Zonneschijn in nood!**

Vorige jaar werd er aandacht gevraagd voor Radio Zonneschijn, omdat de commissie met enkele vacatures kampte. Ook het aantal verzoeken was aan de magere kant. Na een wat mindere periode was er gelukkig weer een stijgende lijn in het aantal verzoeken waar te nemen.

Helaas zijn we nu weer terug bij af: twee vacatures en weinig verzoekjes. Het is belangrijk dat de toch wel zéér gewaardeerde en goed beluisterde uitzendingen wekelijks te horen zijn. *Dat gaat op deze manier niet meer lukken.* De kerkenraad doet een beroep op gemeenteleden om de commissie te hulp te komen. Enerzijds door de vacatures in te vullen en anderzijds door verzoekjes aan te vragen. Laten we ervoor zorgen dat Radio Zonneschijn niet On Hold komt te staan.





## **Kerstmarkt**

De dagen korten weer en de herfst heeft zijn intrede gedaan. Wij denken alweer aan de kerstperiode die er aan komt. We hebben de eerste kerstverlichting alweer ingeslagen voor de kerststukjes die we weer willen gaan maken in december. Voorheen deden we dat onder leiding van Hannie van Breugel. Hannie heeft het stokje overgedragen aan twee "nieuwe dames", te weten Ina Sprangers en Jannet Kant.

Met zijn allen kunnen we hier weer een succes van maken!

Het is de bedoeling dat we in de week na Sinterklaas weer gaan bloemschikken. Zo'n 10 tot 15 dames zijn dan in touw, geholpen door wat handige mannen. Van maandag 9 december tot vrijdag 14 december willen we dit doen, van de morgen tot de avond.

Op **zaterdag** 15 december van 10.00 uur tot 15.00 uur gaan we deze prachtige kerststukken verkopen.

We hebben vorig jaar voor **zaterdag** gekozen omdat de doordeweeks werkende mensen er dan ook van kunnen profiteren! Dat is al best geslaagd het afgelopen jaar, maar we zoeken nog meer van deze, zeker ook jongere, mensen die bij ons hun kerststuk(jes) willen kopen. De kerststukken zijn immers voor jong **en** oud.

We **maken** en **verkopen** van alles wat. Van klassiek kerststukje tot modern tafelstuk, en van een mooi opgemaakte glas tot groots opgemaakt taartplateau. (Fruit)takken in kerstsfeer, wintertafereeltjes, kransen, in zwart, wit, (ijs)blauw, klassiek rood, bordeaux, zilver, goudkleurig of liever iets van hout of riet. Noem het maar op.....

We hopen zo'n **200** stukken te gaan maken! In alle prijsklassen! Voor jong en oud! We hebben al wat leuke en unieke items staan om aan te beginnen.... We hebben er zin in! De opbrengst is uiteraard weer voor de kerk.

Wat vragen we van u als lezer van dit artikel? Wilt u alvast eens rond kijken in uw tuin naar: **scimmia, taxus, kastanjetakken, magnoliatakken, kronkelhazelaar, kronkelwilg, dennengroen**, mooie **bessentakken**, takken/blad van de "**broodboom**" en **gele conifeer/schijncypres**.

We hebben nogal wat nodig. Misschien wilt u nog even wachten met snoeien voor ons, voor de kerststukken. Het groen mag in overleg met ons op maandag of woensdag in de kerk gebracht worden. We kunnen het ook bij u komen ophalen op zaterdag 7 december. Dit uiteraard ook in overleg.

Als u nog **bijzondere** potten of mandjes heeft om op te maken, mag u ze op **maandag 9 december** komen brengen in de kerk.

Dus heeft u te zijner tijd bovenstaand groen? Wilt u dit dan doorgeven aan Ina Sprangers, tel. 402938 of Jannet Kant, tel. 501695

Alvast bedankt namens alle dames van de kerstmarkt!

## Rommelmarkt nieuws

Wellicht heeft u het al wel gehoord, maar Hannie van Breugel is gestopt met alle verantwoordelijke taken die het organiseren van een rommelmarkt met zich meebrengt. Wij vinden het erg fijn dat ze nog als vrijwilliger betrokken wil blijven bij de rommelmarkt. Wij willen haar nogmaals via deze weg bedanken voor alle inzet de afgelopen jaren.

Maar hoe nu verder? Gelukkig hebben we mensen bereid gevonden om plaats te nemen in de commissie, waardoor de organisatie van de rommelmarkt niet in gevaar komt. Daar zijn we erg blij mee.

De commissie bestaat nu uit:

Eli Vos, Cees de Rooij, Mari van Zanten, Peter van de Berg, Mariska v/d Garde en Nicolette Dalm-Groenevelt.

Mocht u een ruime hoeveelheid aan spullen hebben ten behoeve van de rommelmarkt die opgehaald kunnen worden, dan kunt u contact opnemen met Cees de Rooij, 0183-402557 of 06-53405911.

Voor alle duidelijkheid: Wij nemen **geen** ledikanten, matrassen, grote kasten, bankstellen, (keuken) tafels en stoelen mee. Gelieve ook geen contact op te nemen met de familie van Elderen voor het brengen of ophalen van spullen voor de rommelmarkt.

Tevens zijn wij nog op zoek naar een extra locatie voor opslag (schuur of loods). Mocht u iets beschikbaar hebben of weten, dan kunt u contact opnemen met Eli Vos (06-38899154).

Tot zover de mededelingen over de rommelmarkt.

Met vriendelijke groet,  
Nicolette Dalm



## BIJBELLEESROOSTER

---

woensdag	6 november	2 Samuel 6:1-11	Dankdag Plaatsmaken en je plaats weten
donderdag	7 november	2 Samuel 6:12-23	Dienend leiderschap
vrijdag	8 november	2 Samuel 7:1-16	Bouwplan
zaterdag	9 november	2 Samuel 7:17-29	Toekomst voor de koning
zondag	10 november	Psalms 101	Streven naar volmaaktheid
maandag	11 november	Hosea 6:4-11a	God wil liefde ...
dinsdag	12 november	Hosea 6:11b-7:7	... maar het volk wil het niet zien
woensdag	13 november	Hosea 7:8-16	Hardleers
donderdag	14 november	Lucas 20:1-8	Geen antwoord
vrijdag	15 november	Lucas 20:9-19	Toch een antwoord
zaterdag	16 november	Lucas 20:20-26	De mond gesnoerd
zondag	17 november	Lucas 20:27-40	Woorden van eeuwig leven
maandag	18 november	Lucas 20:41-21:4	Major donor
dinsdag	19 november	Hosea 8:1-7	Kalverliefde is afgodendienst
woensdag	20 november	Hosea 8:8-14	Dommer dan een ezel
donderdag	21 november	Hosea 9:1-9	Afrekening
vrijdag	22 november	Hosea 9:10-17	Onvruchtbaar
zaterdag	23 november	Psalms 39	Klein voor God
zondag	24 november	Lucas 21:5-19	Blij vooruitzicht?
maandag	25 november	Lucas 21:20-28	Hij komt!
dinsdag	26 november	Lucas 21:29-38	Wees bij de tijd
woensdag	27 november	Hosea 10:1-8	Misbruik van weelde
donderdag	28 november	Hosea 10:9-15	Roofbouw
vrijdag	29 november	Micha 1:1-7	Oordeel
zaterdag	30 november	Micha 1:8-16	Kaalslag

zondag	1 december	Micha 2:1-5	Advent 1 Expansiedrift
maandag	2 december	Micha 2:6-11	Wil je de waarheid horen?
dinsdag	3 december	Micha 2:12-3:4	Lijden door leiders
woensdag	4 december	Micha 3:5-12	Valse profeten zorgen voor valse gerustheid
donderdag	5 december	Filippenzen 1:1-11	Verlangen
vrijdag	6 december	Filippenzen 1:12-26	Doelgericht
zaterdag	7 december	Psalm 80	Gebed om terugkeer
zondag	8 december	Micha 4:1-8	Advent 2 Verenigde naties
maandag	9 december	Micha 4:9-14	Verloskunde
dinsdag	10 december	Micha 5:1-5	Zicht op Betlehem
woensdag	11 december	Micha 5:6-14	Hoe komt er vrede op aarde?
donderdag	12 december	Filippenzen 1:27-2:11	Eenheidsstreven
vrijdag	13 december	Filippenzen 2:12-18	Inspanning
zaterdag	14 december	Filippenzen 2:19-30	Meeleven
zondag	15 december	Psalm 146	Advent 3 Bijstand
maandag	16 december	Micha 6:1-8	Moet de HEER zijn oudste kind geven voor wat wij hebben misdaan?
dinsdag	17 december	Micha 6:9-16	Teleurstellende resultaten
woensdag	18 december	Filippenzen 3:1-11	Wat is waardevol?
donderdag	19 december	Filippenzen 3:12-21	Op weg naar de finish
vrijdag	20 december	Filippenzen 4:1-9	Vreugde

### **Nieuws van Gambia Child**

Tijdens de lange zomervakantie van 3 maanden hebben we voor een aantal dagen per week de ernstig gehandicapte sponsorkinderen opgevangen in het huis te Brusubi. Het zou een soort dagopvang moeten worden, misschien ook voor de toekomst. Maar in Gambia zijn ze bezig met nieuwe wetten en regels waar we ons aan moeten houden. Het blijkt nu dat we op deze manier illegaal bezig zijn. Carine en Amadou gaan uitzoeken naar een legale optie voor een dagopvang, want de behoefte is groot.

Al onze 45 sponsorkinderen zijn intussen weer naar school. Het schoolgeld plus reiskosten zijn betaald, daar heeft Amadou voor gezorgd. Amadou is een topper voor alle gehandicapte kinderen. Ook met het operatie project gaat hij mee helpen.

Tijdens de zomervakantie is Carine naar Nederland gekomen om hier hard te werken. Ze krijgt van de stichting een vergoeding waar ze niet van rond kan komen. Ze betekent erg veel voor de stichting en we hopen echt dat ze de boel draaiende kan houden.

We zijn druk in de weer met de voorbereidingen voor het operatieproject. Er is intussen veel gips per schip verstuurd wat we gratis hebben gekregen van bedrijf Skills Meducation. Ook de operatiespullen die Harry nodig heeft, zijn verzonden en alle nieuwe stretchers die we hebben gekregen staan in Gambia.

In de afgelopen periode heeft Amadou de eventuele kandidaten voor een operatie regelmatig bezocht. Er zijn gesprekken gevoerd met de ouders maar ook grootouders hebben hun mening gegeven. Wanneer grootouders niet akkoord gaan, mogen de kinderen niet geopereerd worden. De cultuur is vaak voor ons niet te begrijpen, maar we hebben dat volledig te respecteren. Waarschijnlijk worden er ongeveer 15 kinderen geopereerd aan hun misvormingen aan benen en voeten.

De chirurg, Harry de Vries, komt 22 november aan in Gambia. Hij gaat de kinderen 23 november in het ziekenhuis Medicare te Brusubi bekijken en vanaf 25 november tot 29 november probeert hij per dag 4 kinderen te opereren. Na de operatie komt het gips om de benen. De kinderen blijven 1 nachtje in het ziekenhuis en daarna worden ze per auto verhuisd naar het huis wat we gehuurd hebben in Brusubi. We hebben daar 20 stretchers klaar staan waarop ze kunnen slapen. Een van hun ouders blijft dag en nacht bij de kinderen. Ze koken daar en verzorgen hun kinderen. De meeste kinderen zullen hier 6 weken verblijven.

Gelukkig hebben we 5 enthousiaste leerling-verpleegkundigen die in deze tijd komen helpen. Zij betalen zelf hun reis en verblijfkosten. Het zijn echte toppers. Ze zullen een geweldige levenservaring op gaan doen. Daar zijn we van overtuigd!!

Beste mensen onze dank is zeer groot voor al jullie belangstelling en donaties. De kinderen die geopereerd gaan worden gaan over een aantal

maanden verder door het leven zonder handicap. Dat is in een ontwikkelingsland zo waardevol. Ze tellen weer mee in de maatschappij. Maar ook de kinderen die door Gambia Child naar school kunnen, worden veel meer geaccepteerd. Ze leren schrijven rekenen en lezen. En mogen samen met hun vriendjes, broertjes, zusjes naar school... hoe fijn dat is valt hier met geen pen te beschrijven....

Dank jullie wel!!!!

Gerda, Carine, Wim, Mary, Lia en Francien



**De bloemen in de kerk worden  
iedere week geschonken door:**

**Bloemenatelier "Het Klaverblad"  
Rijksweg 212, Nieuwendijk**

[www.bloemenatelierhetklaverblad.nl/](http://www.bloemenatelierhetklaverblad.nl/)

## **INFO**

---

Gereformeerde Kerk, Kerkweg 3, 4255 GA Nieuwendijk, tel. 403326  
www.gknieuwendijk.nl

Kerkdienst 10.00 uur

Predikanten Ds. M.F. Meeder-van Hof, Diefdijk 3, 4141 MD Leerdam,  
Tel. (0345) 619932, e-mail: [mfmdhof@hotmail.com](mailto:mfmdhof@hotmail.com)  
Vacant

Scriba ouderling-scriba: Cor Polak, tel. 403473  
e-mail: [scriba@gknieuwendijk.nl](mailto:scriba@gknieuwendijk.nl)

Kerkelijk Bureau Voor aangifte van doop, kerkelijke huwelijksbevestiging, adreswijziging  
etc. bij: Ina van der Mooren, Dijkje 7A, tel. 403045  
e-mail: [kerkelijkbureau@gknieuwendijk.nl](mailto:kerkelijkbureau@gknieuwendijk.nl)

Drukwerk [drukwerk@gknieuwendijk.nl](mailto:drukwerk@gknieuwendijk.nl)

Beheerder Beheerdersgroep, tel. 06-10676764  
Kerkgebouwen

Kerkradio Jes Walraven, Oslopark 6, tel. 401908  
Jan van Erp, Pr. Beatrixlaan 3, tel. 402593

Kerkauto Marco en Arja Groenenberg, Rijksweg 77c, tel. 403658

CvK Secr.: H. Vink, Zandsteeg 41, tel. 403974  
Peningmeester: Wim Colijn, Singel 3, tel. 401842 e-mail:  
[wimcolijn@gmail.com](mailto:wimcolijn@gmail.com)

### Bank- en girorekeningen

CVK NL97RBRB0791812294 SNS / NL78RABO0301505012 RABO /  
NL57INGB0001077052 ING

Diaconie NL90RABO0301511586 RABO

ZWO NL35RABO0301545944 RABO

Nieuwsbrief Berichten voor de Nieuwsbrief inleveren bij: Jan van Vugt, Julianastraat  
30, Andel, tel. 0183-405144, e-mail: [nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl](mailto:nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl). Graag  
donderdag vóór 17.00 uur.

Redactie Marco Groenenberg, Wilma van Gammeren-Scheffers,  
Kerklanken Arie Strik.

Inleveren kopij Tot uiterlijk **maandag 9 december 2019** vóór 18.00 uur bij:  
Arie Strik, Dahliastraat 38, 4255JJ, tel. 403721  
e-mail: [redactie@gknieuwendijk.nl](mailto:redactie@gknieuwendijk.nl)

# Hoveniersbedrijf Arjan van Rosmalen

- \*Ontwerp en aanleg van uw tuin
- \* Onderhoud van uw tuin
- \* Levering van o.a. planten en bomen



Bereklaauw 8  
4251 KS Werkendam  
Mob: 06-28720324  
Tel: 0183-505582

---

## **ROAD INBOEDELZORG V.O.F.**

Voor het Op- & Ontruimen van: Huizen  
Seniorenwoningen  
Bedrijfspannen  
Appartementen  
Kantoren  
Enz.

Ook voor het opruimen van Stormschade's en Tuinen.

Bel voor vrijblijvende informatie 06-42089900

Of kijk op [WWW.ROADINBOEDELZORG.NL](http://WWW.ROADINBOEDELZORG.NL)