

DE BOODSCHAP VAN PASEN

Kortgeleden bracht ds. René de Reuver een bezoek aan de protestantse gemeente van Palu in Indonesië. Een stadje op Midden-Sulawesi waar de kerk door natuurrampen volledig werd verwoest. Het verhaal van ds. Alex illustreert voor scriba René de Reuver de boodschap van Pasen:

Bonhoeffer en het wonder van Pasen

Het is 75 jaar geleden dat de bekende Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer stierf. Op uitdrukkelijk bevel van Hitler is hij vlak voor het einde van de oorlog geëxecuteerd. Nog steeds inspireert Bonhoeffer velen.

Bonhoeffer heeft veel nagedacht over Pasen. Het wonder van Pasen hield hem in de Duitse gevangenis op de been. Het geloof in Jezus, de Opgestane die tot in de dood nabij is, maakte dat hij er voor zijn medegevangenen kon zijn. Naar zijn diepste overtuiging maakt geloof - in de woorden van Christus, 'Ik ben met je tot aan de voleinding van de wereld' - alles anders. Hij schreef: 'Christus' is niet in de wereld gekomen opdat wij Hem zouden begrijpen, maar opdat wij ons aan Hem vastklampen, opdat wij ons eenvoudig door Hem laten meeslepen in het ongehoorde gebeuren van de opstanding.'

Het wonder van Pasen maakt het leven anders

Het wonder van Pasen zet je weer op de benen. Opent het leven. We zien het in het paasevangelie: de vrouwen krijgen nieuwe kracht als ze horen dat Jezus is opgestaan. De ogen van Maria gaan weer gloeien als ze in de tuin bij haar naam wordt geroepen. De twee mannen van Emmaüs krijgen weer vleugels als ze ontdekken dat de Opgestane brood en wijn met hen deelt. Het wonder van Pasen, de verrassende ervaring dat er Eén is die je niet vergeet, maar als Levende je roept en voor gaat, maakt het leven anders. Geeft nieuwe kracht, hoop en perspectief. Dietrich Bonhoeffer heeft dit ervaren in zijn laatste levensjaren als gevangenen van het Naziregime.

Het wonder van Pendeta Alex

Met enkele mensen van Kerk in Actie bezocht ik kortgeleden de protestantse gemeente van Palu in Indonesië. Een stadje op Midden-Sulawesi. Een half jaar geleden werd het geteisterd door een aardbeving en een tsunami. De onstabiele aarde en een nietsontziende modderstroom verwoestte ontelbare levens, huizen en landerijen.

De ramp trof ook Pendeta (dominee) Alex en zijn gemeente. Hij vertelde mij zijn indrukwekkende verhaal. Op het moment van de ramp was de predikant met zo'n 300 jongeren bijeen in het toerustingscentrum Pusediklat GPID van de kerk, vlakbij de baai van Palu. Plotseling schudde de aarde. Zowel het trainingscentrum als de nabijgelegen kerk stortte in. In paniek renden ds Alex met de jongeren naar buiten. Daar trof hen een andere ramp. De grond was aan het schuiven. De modderstroom sleurde alles mee: land, bomen, gebou-

wen, alsook de jongeren. In de kolkende water- en moddermassa kon ds. Alex zich vastgrijpen aan een boom. Voor zijn ogen zag hij jongeren in de modder verdwijnen. Anderen hielp hij zich ook ergens aan vast te klemmen. Ruim twee kilometer werden zij meegesleurd door de modderstroom. En dat alles in het donker. Ongewis hoe lang ze het nog vol zouden houden. Totdat ineens, geheel onverwacht, uit het niets klonk: 'pendeta Alex!, pendeta Alex! De dominee kon zijn oren niet geloven. De roep klonk steeds sterker. Iemand riep zijn naam. Zouden ze dan toch nog gered worden? En jawel, ineens waren ze daar. Mannen van de moslimgemeenschap uit Palu. Zij hadden zich gerealiseerd dat ds. Alex met zo'n 300 jongeren in het toerustingscentrum zaten, precies in het gebied van de aardbeving en de tsunami. Geen moment aarzelden ze. Direct zijn ze gaan zoeken. En niet zonder resultaat. Ze vonden ds. Alex en de jongeren die zich aan dezelfde boom hadden vastgeklemd. De dominee en de jongeren werden gered door hun moslimburen.

Het wonder van saamhorigheid

Na een uur in de moskee gerust te hebben ging ds. Alex weer terug naar de modderstroom. Samen met de imam had hij groepjes van vier redders samengesteld. Enkele jongeren hebben zij nog gered. Voor zo'n 100 jongeren kwam de hulp te laat. Van het toerustingscentrum en de pastorie is niets meer teruggevonden. Ze zijn compleet verzwoegen door de vloed. Ook één van de redders uit de moskee overleefde de reddingsactie niet. De ramp heeft de relatie tussen de protestantse gemeente en de moskee versterkt. Nog nooit zijn de banden met de moskee zo goed geweest. Op dit moment ondersteunt de protestantse gemeente de moslimgemeenschap. Hun moskee is dan wel niet ingestort, de noodzakelijke irrigatie op hun land is wel verwoest. Er groeit niets meer op het land. Toen we op bezoek waren bij deze moslimgemeenschap werd een lading rijst afgeleverd, betaald door de protestantse gemeente. Het raakte me toen ik zag dat de ondersteuning van de protestantse gemeente door Kerk in Actie en het geld dat u aan Giro 555 hebt gegeven ook op deze wijze wordt besteed. Niet alleen dus om de nood van de protestantse gemeente te lenigen, maar ook die van de moslimburen.

Het wonder van Pasen

Het verhaal van pendeta Alex illustreert het wonder van Pasen: de ontdekking dat je midden in de misère van het leven, niet aan je lot wordt overgelaten maar bij name wordt geroepen. Voor ds. Alex werd dit heel concreet door zijn moslimvrienden. Het maakte zijn leven en dat van zijn gemeente anders dan voorheen. Met diepe wonden moet men verder. Toch worden alweer plannen gemaakt voor de bouw van een nieuwe kerk. Een nieuw begin... Het leven, ook de kerk, is net als Christus niet zonder wonden. Midden in ons kwetsbare, bedreigde en verwonde leven geschiedt het wonder van Pasen.

Klinkt de stem van de Levende, die zegt: 'Ik ben met je!' Dit maakt alles anders! Door Pasen.

ds. René de Reuver, scriba PKN

VAN DE REDACTIE

Als redactie zijn we een beetje trots!

Net voor het doorsturen van de copy naar de drukker kregen we namelijk het bericht dat Ina van der Mooren een lintje heeft gehad voor het vele vrijwilligerswerk wat ze verricht. Niet alleen voor de muziek maar ook voor onze kerk.

Ina is al jarenlang "het kerkelijk bureau" en levert in die hoedanigheid ieder kerkblad opnieuw een overzicht aan van de mutaties in de ledenadministratie. Ina mag zich in het vervolg Lid in de Orde van Oranje Nassau noemen. Namens de redactie: van harte gefeliciteerd.

Wij wensen u opnieuw veel leesplezier toe met deze Kerkklanken.

De deadline voor het volgende kerkblad is maandag 27 mei. Dus hebt u een bijdrage voor het kerkblad? Dan zien we die graag tegemoet via ons e-mailadres redactie@gknieuwendijk.nl of via de brievenbus van Dahliastraat 38.

Van de redactie



VAN DE VOORZITTER

Een jaar of 5 geleden is onze tuinmuur 'versierd' met een leipeer Gieser Wildeman. Deze perensoort, met de overheerlijke en felrood kokende stoofpeer (wie kent hem niet) is zelfbestuivend, dus, was de simpele gedachte: succes met het aantal vruchten is gewaarborgd. De fruitkisten stonden als het ware al klaar. Helaas, ondanks de van lieverlee breder uitdijende takken was het steeds hetzelfde liedje: geen bloemen en dus geen vruchten. Jaar in, jaar uit. Niets, echt, helemaal niets! Na weer een teleurstellend jaar werd dan toch maar het besluit genomen om de perenboom te rooien. De bijl stond al klaar toen ineens de eerste bloemknopjes zichtbaar werden. Het zal toch niet waar zijn? Maar, het was wel waar. De bloesem nam dagelijks grotere vormen aan en op het laatst werd een overdadige bloemenzee door de takken gedragen. Prachtig om te

zien, machtig om te aanschouwen.

Deze verrassende wending moest natuurlijk gedeeld worden met de hovenier, die de leipeer geleverd had. Hé, Jan, er is een wonder gebeurd! Jan keek mij recht in de ogen aan en zei: "Jongen, er gebeuren élke dag wonderen. We zien ze alleen niet meer". Even stond ik perplex en ik mompelde iets van, oh, en vervolgde mijn verhaal met de vraag: Weet je nog dat die jaren geleden geplante perenboom alsmaar geen vruchten wilde dragen? Nou, ik wilde daar vorige week de bijl in zetten en, wat denk je? Hij staat momenteel wit van de bloesem. Dat is toch een wonder of niet? Deze Jan de tuinman ging onverstoorbaar verder met zijn betoog en merkte fijntjes op dat in de Bijbel over die bijl en het omhakken van de boom een mooie gelijkenis te vinden is. De strekking van dat verhaal: 'Laat de boom nog één jaar staan, verzorg hem extra goed en hij zal vrucht dragen'. Tja, wat moet je daar dan nog tegenin brengen. Het verhaal is zo klaar als een klontje.

Een bloeiende boom geeft je een goed gevoel, je kunt er blij van worden. Dat gevoel wordt versterkt wanneer deze boom ook nog eens in een speciale vorm is gegroeid, op een speciale plaats staat of als er een verhaal aan vast zit. Denk bijvoorbeeld aan de Troeteleik in de middenberm van de A58 bij Ulvenhout of de Paardenkastanje bij het Anne Frank Huis in Amsterdam).

Zo'n gevoel moeten de mormoonse kolonisten ook hebben gehad toen zij in het midden van de 19^e eeuw met huifkarren door de Mojave-woestijn trokken en Yucca bomen tegenkwamen. De unieke vorm van deze bomen herinnerde hen aan een Bijbels verhaal waarin

Joshua in gebed met zijn handen tot in de hemel reikt. De kolonisten bedachten zich geen moment en gaven de naam "*Joshua tree*" (boom van Jozua) aan de boom.

Joshua is de Engelse naam van Jozua, een van de twaalf verspieders die door Mozes naar het Beloofde Land werden gestuurd. Deze Jozua volgde Mozes op als leider van de Israëlieten en heette eerst Hosea. De naam Hosea kun je vertalen met 'hulp' of 'redding'. Er wordt als het ware om hulp geroepen. En dat deed Jozua op het moment dat het volk Israël overmand werd door angst. Hij was ervan overtuigd dat de Heer redding zou brengen en deed zijn naam eer aan, want

de naam Jozua betekent "*de Heer is mijn heil, de Heer redt*". Met deze krachtige naamsverandering werd duidelijk dat er een toekomst voor Gods volk was weggelegd. Dat kun je zeker wel een wonder noemen.

Het is een kleine stap om van Jozua bij Jezus terecht te komen. "*Jezus*" is het Griekse woord voor de Hebreeuwse naam Joshua. En die naam werd aan de Zoon van God gegeven. "*Gij zult Hem de naam Jezus geven. Want*



Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden."

En dan zijn we precies waar we moeten zijn, namelijk bij het net achter de rug zijnde Paasfeest, waarin het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus centraal heeft gestaan. Via Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag naar de Paaszondag. Van dikke duisternis naar helder licht. Van wanhoop naar hoop. Van verloren naar gered. Een groter wonder is toch niet te bedenken.

Overigens kan het woord 'wonderen' op verschillende manieren worden gebruikt. Over het algemeen kan het duiden op iets buitengewoons, iets onverwachts of op iets dat grote verbazing wekt en moeilijk te geloven of te begrijpen is. Vaak bestempelt men die gebeurtenis dan als 'wonderlijk'. Op religieuze gronden doelt men op een door of met hulp van God verrichte handeling die de natuurkrachten te boven gaat en als onverklaarbaar en zeer indrukwekkend wordt gezien. Nou, de opstanding van Jezus is toch zeker wel in deze categorie te plaatsen. Je kunt het zelfs 'buitencategorie' noemen, want het is zelfs een **Gods wonder!**

VANUIT DE KERKENRAAD

Moderamen Kerkenraad: Jaap van Elzelingen, preses
Daniel Grobecker, jeugdouderling
Henriëtte Jansen-Bokdam, pastoraal ouderling
Cor Polak, scriba
Jan van der Schuit, vanuit het CvK
Joke Wijnands-van der Linde, Diaconie
René Wouda, predikant

Scribaat Kerkenraad: Email: scriba@gknieuwendijk.nl

Predikanten: ds. M.F. Meeder-van Hof
Diefdijk 3, 4141 MD Leerdam
tel. 0345 619932; email: mfmdbhof@hotmail.com

ds. R.A. Wouda
Kerkweg 1, 4255 GA Nieuwendijk
tel. 0183 405855; email: r.a.wouda@gmail.com

Vergaderingen

Diaconie:	maandag 29 april
Moderamen:	dinsdag 7 mei, 19.45 uur, De Hoeksteen
Kerkenraad:	woensdag 22 mei, 19.45 uur, De Hoeksteen
Diaconie:	maandag 3 juni
Moderamen:	dinsdag 4 juni, 19.45 uur, De Hoeksteen

Pastoraal Overleg*: woensdag 12 juni, 19.45 uur, De Hoeksteen
(* wijkouderlingen en predikanten)
Kerkenraad: woensdag 19 juni, 19.45 uur, De Hoeksteen

Vakantie ds. Wouda: dinsdag 23 april t/m donderdag 2 mei 2019

Ds. Meeder neemt dan het crisispastoraat in de hele gemeente waar.

Bevestiging ambtsdragers: zondag 16 juni

Op zondag 16 juni a.s. is er 'wisseling van de wacht': er treden ambtsdragers af, er treden nieuwe ambtsdragers aan. Op dit moment kan er nog niet een volledig overzicht gegeven worden van de gaande en de komende mensen en de gevolgen daarvan voor de bezetting in moderamen en pastoraal team. In de volgende Kerkklanken volgt daarover meer info.

Houdt in de tussentijd de Nieuwsbrief in de gaten!

Groothuisbezoekronde 'Levenskunst', een korte terugblik

De groothuisbezoekronde in maart-april leverde mooie ontmoetingen op. De opkomst was niet hoog, maar de kwaliteit van de gesprekken was dat wel. Dank voor alle inzet, gastvrijheid en betrokkenheid!

UIT DE GEMEENTE

Geboorte Ties van der Wal

'How wonderful life is now you're in the world'

Op dinsdag 2 april werd *Ties Pieter Antonie* geboren, zoon van Ton en Jeannette van der Wal-voor den Dag (Dirkappel 21), broertje van Sophie. Wij feliciteren dit gezin, en allen die zich met hen verheugen, van harte met de geboorte van dit kind en bidden hen Gods zegen toe bij het opgroeien en opvoeden van Ties.

In memoriam Nel Pruissen-van Wijngaarden

Op dinsdag 2 april overleed in De Lemmenskamp (in Woudrichem) *Pieterrella Adriana Pruissen-van Wijngaarden*, sinds 1 december 1992 weduwe van Hans Pruissen. *Nel Pruissen* is 88 jaar geworden. Haar begrafenis heeft op zaterdag 6 april plaatsgevonden, na een afscheidsdienst waarin Psalm 23 centraal stond.

Haar laatste jaren (in Werkendam, in Woudrichem) kenden toenemende belemmeringen van lichaam en geest. Heimwee had ze, naar Nieuwendijk, heimwee naar 'huis': naar haar vertrouwde plekje, aan de Buitendijk, de Irenelaan, het Oslopark, waar ze haar stille, onopvallende gang kon gaan in en om huis, met de tuin en de bloemen.

Haar leven kende ook het stille verdriet: om het gebrek aan een onbezorgde jeugd, om de kinderen en de man die ze verloor, om haar geliefde zorgenkind, *Jonnie* – al wist ze zich ook in alle eenvoud geborgen bij God.

We bidden om troost voor Stina en Jan, Jesma en Jonnie, haar kinderen, en haar kleinkinderen. Boven Nel's rouwbrief staat: 'Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven.' Die, Jezus' nodiging blijft.

In memoriam Jacob van Bruggen

Op donderdag 11 april overleed in Verpleeghuis Altenahove Jacob van *Bruggen*, sinds 12 oktober vorig jaar weduwnaar van Aria van Bruggen-Kant. *Jaap van Bruggen* is 98 jaar geworden. Donderdag 18 april, op Witte Donderdag, hebben we hem begraven.

Voor wie hem kenden en liefhadden blijft een volheid van herinneringen aan een lang leven, een actief leven vooral ook, dat tot op hoge leeftijd van een wonderbaarlijke vitaliteit is geweest. Jaap en Aria van Bruggen hebben jarenlang hun vertrouwde plek in ons midden gehad. Aan de Rijksweg, de Irenelaan vooral, en de laatste jaren in het Jan Biesheuvel Dijkhuis.

Pas enkele jaren geleden ging 't wat moeizamer. Van autorijden en fietsen werd gaandeweg afstand gedaan en zelfs het tuinieren werd 'm teveel. Maar samen hadden ze het heel lang heel goed en leefden ze met aandacht voor anderen.

Een jaar geleden, met de val van zijn vrouw, begon de beweging naar beneden, die 'het begin van het einde' bleek. Het 70-jarig huwelijksjubileum (op 20 augustus 2018) werd in Altenahove herdacht - 'gevierd' is misschien teveel gezegd bij de pijn en de verwardheid van zijn vrouw. Het sterven van Aria van Bruggen-Kant knakte (ook) de levenslust van haar man.

'Een mens wordt geboren om te sterven' - 't was al heel lang een soort mantra van 'm. Dit laatste half jaar ging (zelfs) hij dat steeds meer in zijn eigen botten voelen. Met zo'n oude, bijbelse uitdrukking: 'oud en van het leven verzadigd'. Zijn sterven kwam niet als een verschrikking.

Ook hier in onze kerk heeft Jaap van Bruggen zijn vertrouwde plek gehad. Hij kon hier zijn jas uitdoen, of (in zijn geval): hij kon hier zijn hoed op de kapstok leggen. Hij was hier kind aan huis. Ook de ontmoetingsochtenden en de avondmaalsvieringen in het Jan Biesheuvel Dijkhuis werden tot het laatst toe bezocht.

Voor wie verdrietig achterblijven, zijn kinderen en kleinkinderen en allen die hem hebben liefgehad, bidden wij om troost.

*Christus in het graf geborgen
is verrezen in de morgen.
Hij passeert de dodenwacht,
breekt het zegel van de nacht,
breekt de regel van de dood.
Loof nu God, want Hij is groot.*

*Christus aan het licht gekomen
heeft de zijnen meegenomen.
Hij verschijnt met groot gezag,
draagt de doden naar de dag,
draagt ons Gode tegemoet.*

Loof nu God want Hij is goed. (Ria Borkent, Lied 639)

In memoriam Dirkje van der Laan van Maastrigt–van Noorloos

(24 oktober 1936 - 21 april 2019)

Op 21 april, eerste Paasdag, overleed Dirkje van der Laan van Maastrigt – van Noorloos.

82 jaar geleden op 24 oktober 1936 werd Dir geboren aan de Kerkweg, de 2^e in het grote gezin van Mientje en Job van Noorloos, dat uiteindelijk 7 kinderen telde.

Op 4 september 1959 trouwde ze met Marcelis van der Laan van Maastrigt. Ze gingen wonen aan de Eemstraat. Samen kregen ze 4 kinderen: Gerrit, Wilna, Annemarie en Marco. Ceel leed aan een huidziekte waardoor hij al op zijn 45^e met vervroegd pensioen moest. Samen hadden ze toen een goede tijd. Maar door de ziekte overleed Ceel al op 62- jarige leeftijd.

De eerste 5 jaar zonder hem waren erg moeilijk maar uiteindelijk pakte Dir de draad weer op. Ze ging wandelen, fietsen en zwemmen en heerlijk in de tuin en de kas werken.

Dir was een van de eerste leden van de EHBO in Nieuwendijk, jaren heeft ze er zich voor ingezet. Ze maakte een paar mooie reizen, kookte in het Steunpunt, ging naar de jeu de boules.

Moeilijk was het toen ze vorig jaar ziek werd, zware chemo kuren volgden. Maar het leek allemaal niet voor niets te zijn, Dir knapte weer op. Twee maanden geleden kwam echter het slechte nieuws. Toekomstdromen werden abrupt verstoord. Bijzondere weken van afscheid nemen volgden, haar kinderen en kleinkinderen waren steeds trouw om haar heen.

Eerste Paasdag overleed Dir in haar eigen huis, in haar eigen bed. Het was goed, daarom kon Marco tijdens de afscheidsdienst ook de volgende woorden lezen:

*Ga maar, en laat los.
Je leven hier op aarde
is voltooid, je hebt geleerd
wat je hier leren mocht,
je hebt gegeven wat je
van binnenuit te geven had.
Nu mag je in vrede
het nieuwe leven binnengaan.*

Mogen haar kinderen, Gerrit en Anja, Wilna en Wim, Annemarie en Chris, Marco en Annika, de kleinkinderen en haar zussen en broers zich hierdoor getroost weten.

ds. M.F. Meeder – van Hof

Huwelijksjubilea

Echtparen die in de komende periode 25, 40, 45, 50, 55 enz. jaar getrouwd zijn.

Mei:

3	Dekker-Hoeke (Anjerstraat 14)	45 jaar
22	Van Maastricht-van Noorloos (Biesboschstraat 8)	60 jaar

Juni:

1	Tinke-Smouter (Rijksweg 29)	40 jaar
10	Walraven-Boevé (Buitendijk 22)	60 jaar
15	Van de Kieboom-van der Stelt (Rijksweg 178)	40 jaar
20	Van Dongen-Heiblom (Pr. Marijkelaan 4)	45 jaar
28	Van Hemert-Straver (Hankse Buitenkade 37)	45 jaar

Alle echtparen hiermee alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen over hun verdere levensweg, in voor- en tegenspoed, toe gebeden!

Verjaardagen 75+

De volgende gemeenteleden van 75 jaar of (veel) ouder hopen in de komende periode hun verjaardag te vieren:

Mei:

1	J. van der Stelt (Amaryllishof 34)	89 jaar
6	A. Groeneveld-van Putten (Eemstraat 9)	84 jaar
13	C.H. Groeneveld (Dijkje 8)	79 jaar
18	D. Versteeg (Dahliastraat 39)	88 jaar
22	A. Lagrouw (Heistraat 11)	77 jaar
22	N. van der Stelt-van Maastricht (Griendstraat 3a)	87 jaar
23	H. Keller (Vijverstraat 24)	85 jaar
24	N. van Daalen (Van der Steltstraat 28)	84 jaar
24	G. van Pelt-van den Steenhoven (Griendstraat 3a)	90 jaar
25	J.H. Hoeke-de Rooij (Altenastraat 20)	89 jaar

Juni:

3	J.A. Groeneveld-Vink (Zandsteeg 66)	81 jaar
8	C. Scheffers-van den Boom (Rijksweg 109-004)	79 jaar
12	J.H. Ippel (Anemoonstraat 45)	84 jaar

12	W.A. Vonk (Rijksweg 30)	75 jaar
13	J.C. de Graaf (Vijverstraat 2a)	81 jaar
19	B.B. Dekker (Biesboschstraat 10)	82 jaar
20	C. Boterblom (Amaryllishof 12)	77 jaar
20	L.K.A. Colijn (Van der Steltstraat 1)	76 jaar
20	D. Tolenaars-Groeneveld (Altenahove)	87 jaar
24	A.C. Visser-van Noorloos (Pr. Beatrixlaan 9)	80 jaar
26	W. van Breugel-Nederlof (Rijksweg 109-108)	85 jaar
26	L. van Maastricht-van Noorloos (Biesboschstraat 8)	82 jaar
27	A van Noorloos (Singel 12)	84 jaar
27	M.J. van Rosmalen-van Kooij (Zandsteeg 50)	75 jaar
29	P. Ippel (p/a Rijksweg 109-102)	87 jaar

Wij feliciteren hen hiermee (alvast) van harte, wensen hen een goede verjaardag en bidden hen Gods bemoediging en zegen toe bij de vreugden en het verdriet op hun verdere levensweg.

De laatste loodjes ... – het Centraal Schriftelijk Eindexamen

De eindsprint wordt inmiddels al ingezet door alle scholieren die zich voorbereiden op het Centraal Schriftelijk Eindexamen, dat in de maand mei begint. Hopelijk de afsluiting van (een deel van) hun middelbare schooltijd. Een spannende tijd voor hen en hun ouders. Ik wens je daarbij sterkte toe en voldoende rust om je beste beentje voor te kunnen zetten. Succes!

Zogezegd (161)

Een kleine psalm

*Hij alleen zou met een grote sigaar
in de mond op straat mogen lopen,
met de duimen in zijn vest,
want Hij is God.
Maar Hij doet het niet,
want Hij is God.*

(J.B. Charles)

Ten slotte

Met een hartelijke groet vanuit de pastorie,
ds. R.A. Wouda (Tel. 405855; r.a.wouda@gmail.com)

VORMING EN TOERUSTING

VORMING EN TOERUSTING – Ideeën voor het volgende seizoen ...?

De catechisaties, gesprekskringen en toerustingsactiviteiten van dit winterseizoen zijn inmiddels grotendeels afgerond. We mogen terugzien op veel goede, opbouwende ontmoetingen. *Dank aan allen die daar hun bijdrage aan leverden!*

In de komende maanden zullen we nadenken over een nieuw jaarthema en plannen maken voor het volgende winterseizoen. *Aan die bezinning kunnen ook u en jij een bijdrage leveren!*

Vandaar de vraag: zijn er onderwerpen, thema's, waar u/jij graag eens mee aan de slag zou willen? Heb je vragen waar je mee rondloopt en die je wel eens me anderen zou bespreken en doordenken?

Suggesties zijn van harte welkom!

Via r.a.wouda@gmail.com of 0183 405855.

Ds. Wouda

Gesprekskring

Het is goed om met elkaar na te denken over (geloofs-)onderwerpen die je bezig houden. Eén manier om dat te doen is door bij ons in de kring aan te sluiten. We komen in de regel minstens maandelijks bijeen, bij een van de deelnemers thuis. Tijd: 9.30-11.00 uur. Op de Nieuwsbrief staat t.z.t. de plek van samenkomen. Bellen/mailen kan ook: contactpersonen zijn Elly Polak (tel. 403473; email: elly_polak@hotmail.com) en Herma Wouda (tel. 405855; email: hermawouda@hotmail.com) *Iedereen is van harte welkom!*
De laatste bijeenkomst van dit seizoen is op:

dinsdag 14 mei (slot)

Toerustingsavonden DENKEND AAN DE DOOD KOM IK TOT LEVEN Gedachten over het levenseinde.

Emeritus-predikant Piet Schelling schreef een boek met bovenstaande titel, waarin hij (die nog lange tijd van het leven hoopt te genieten) laat zien wat het denken aan zijn levenseinde met hem doet. Hij deelt zijn gevoelens, vraagt naar wat waarde houdt, ruimt op wat hem dwarszit, erkent de pijn van het loslaten en afscheid nemen. Ook op de vraag wat ons wacht na de dood zoekt hij een antwoord.

Daarnaast vertelt hij hoe hij zich verhoudt tot actuele thema's zoals reanimatie, orgaandonatie, euthanasie en voltooid leven. Nu hij weet waar hij staat, geeft dat rust en verhoogt dat de kwaliteit van leven. Zijn doel met dit eerlijke boek is om anderen te stimuleren na te denken over hun levenseinde. 'Want denken over de dood maakt het leven rijker!' (blz. 8)

In een aantal toerustingsavonden wil ik met dit boek aan de slag.
De startavond is op donderdag 9 mei (De Hoeksteen, 20.00-21.30 uur)
Bij voldoende belangstelling zijn de volgende toerustingsavonden op de
donderdagden 23 mei, 6 en 20 juni en 5 juli.

Het is aan te bevelen het boek zelf aan de schaffen:

Piet Schelling, 'Denkend aan de dood kom ik tot leven. Gedachten over het
levenseinde' (KokBoekencentrum Uitgevers, Utrecht 2019)

GEZAMENLIJKE BIJEENKOMSTEN VOOR OUDEREN

Ouderenkring (Van der Steltstraat 16a)

Dit is een maandelijkse ontmoeting in Het Steunpunt, op een donderdag-
middag, van 15.00-16.15 uur. Er wordt meestal een (praktisch, eenvoudig)
onderwerp gekozen, bedoeld om met elkaar in gesprek te komen.

De kring wordt geleid door ds. Meeder-van Hof of ds. Wouda

De laatste bijeenkomst voor de zomervakantie is:

donderdag 30 mei (ds. Meeder)

Ontmoetingsochtenden Jan Biesheuvel Dijkhuis (Rijksweg 109)

Deze maandelijkse ochtenden staan ook open voor niet-bewoners. De
bijeenkomsten beginnen om 10.00 uur; vanaf 9.45 uur bent u welkom.

De ochtenden worden geleid door ds. Van Ommeren of ds. Wouda

Tot aan de zomervakantie gaat het om de volgende data:

dinsdag 7 mei (ds. Wouda)

dinsdag 4 juni (ds. Van Ommeren)

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Hierbij een overzicht van de collectenopbrengsten van maart 2019.

Zondag 3 maart:

1. Algemeen kerkelijke arbeid: € 246,85
2. Jeugdwerk: € 214,51
3. Deurcollecte Z.O.A.: € 202,85

Zondag 10 maart:

1. Kerk in Actie/zending: € 223,35
2. Kosten energie: € 183,16
3. Z.W.O. (busjes) € 115,40

Woensdag 13 maart : bidstonddienst

1. P.K.N. / Kerk in Actie: € 271,90

Zondag 17 maart:

1. Diaconie: € 279,65

2. Kerkradio: € 234,13

3. Z.W.O. (busjes) € 158,75

Zondag 24 maart;

1. Kerk in Actie/PKN: € 239,82

2. Jeugdwerk: € 199,67

3. Z.W.O. (busjes): € 145,90

Zondag 31 maart;

1. Algemeen kerkelijke arbeid: € 236,40

2. Onderhoud orgel: € 207,50

3. Z.W.O. (busjes): € 140,20

KERKELIJK BUREAU

Overleden

op 2 april 2019: Mw. Pieterella Adriana Pruissen-van Wijngaarden, bel. lid, geb.: 14-3-1931; Wethouder De Joodestraat 2, 'De Lemmenschamp', Woudrichem (wijk 5).

op 11 april 2019: Dhr. Jacob van Bruggen, bel. lid, geb.: 30-8-1920; Rivierenland 1, 'Altenahove', Almkerk (wijk 5).

op 21 april 2019: Mw. Dirkje van der Laan van Maastrigt-van Noorloos, bel. lid, geb.: 24-10-1936; Eemstraat 3 (wijk 2).

Op 22 april 2019: Mw. Jacoba Hendrika Ippel-van Putten, bel. lid, geb.: 20-3-1939; Wethouder De Joodestraat 2, 'De Lemmenschamp', Woudrichem (wijk 5).

Openbare belijdenis afgelegd op 14 april 2019

Martijntje Maria (Marije) de Bruijn, Zevenhuizen 9b, Werkendam (wijk 1).
Rowy Raams, Dwarssteeg 9 (wijk 1).

Matty van Tilburg, Pr. Irenelaan 21 (wijk 2).

Marijke Renske (Marijke) Wouda, p/a Kerkweg 1 (wijk 1).

RONDJE KERKENRAAD

Waar is de kerkenraad allemaal mee bezig? Die vraag wordt weleens aan een kerkenraadslid gesteld. Middels deze rubriek wil de kerkenraad maandelijks een korte weergave geven van de zaken die worden besproken, zijn afgerond of nog gaan komen. Zo proberen wij de gemeente meer te betrekken bij het reilen en zeilen van de kerk.



Het voorjaar laat zich tot nu toe van zijn of haar beste kant zien. Wat een mooi weer hebben we al op ons bordje gekregen. Gelukkig is er ook wat regen gevallen, want de natuur smacht naar water. Ondanks de droogte komt alles van lieverlee in bloei te staan. De wegen worden geflankeerd door een lint van de geel bloeiende Herik en het witte Fluitenkruid. Net zoals in 'Het Dorp' van Wim Sonneveld. Alhoewel de watervogels zich al met hun eerste kroost bezighouden, beginnen de zangvogels pas net met het bouwen van nesten. Alles op z'n tijd zullen ze misschien wel denken. Het meeste poot- en zaaigoed zit al in de grond en het eerste gras is geoogst. Het moet toch allemaal niet gekker worden.

Wat een mooie diensten en een indrukwekkende Paascyclus hebben we achter de rug. Dankzij de inzet van de predikanten en de vele gemeenteleden mogen we daar dankbaar op terugkijken. Ondanks dat het winterseizoen al dik over de helft is, blijven er activiteiten georganiseerd worden. Dat is toch bewonderingswaardig!

Wat speelt er:

- De ambtsdragers werving verloopt momenteel wat stroever. De veertien door de gemeente voorgedragen gemeenteleden zijn inmiddels allemaal benaderd. Zoals de vorige keer al aangegeven, hebben tot nu toe twee gemeenteleden aangegeven het ambt van diaken te willen aanvaarden. Gelukkig heeft een gemeentelid aangegeven wijkmedewerker te willen worden. Dat stemt tot dankbaarheid, want pastoraat is een belangrijk onderdeel van het kerkenwerk. Binnen de kerkenraad zijn ook namen genoemd van te benaderen gemeenteleden. Momenteel worden die mensen benaderd, in de hoop de vacatures voor het ambt jeugdouderling en wijkouderling nog ingevuld te krijgen. In vertrouwen dat het goed komt gaan de kerkenraadsleden op pad.
- Op de kerkenraadsvergadering van 27 maart is gediscussieerd over de werkverdeling van de predikanten. Met name het pastoraat is besproken. Het is uiteindelijk de bedoeling dat de kerkenraad

duidelijkheid verschaft over de wijze waarop zij denkt invulling aan het pastoraat te moeten geven.

- Het voornemen is er nog steeds om in juni een *'bijzondere'* avonddienst voor de doelgroep van het Jeugd Jongeren en Jonge Gezinnen-Traject te organiseren. Na de dienst is er dan gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje op een informele manier 'bij te praten'. We hopen binnenkort hier meer gerichte informatie over te verstrekken.
- Het Moderamen blikt tevreden terug op het 'open' gedeelte van de van de kerkenraadsvergadering van jongsleden 27 maart. Een verslag wordt in Kerkklanken editie juni opgenomen. Dus niet in deze Kerkklanken, zoals de vorige keer is aangegeven.
- Het CvK is in overleg met de verkeersdeskundige van de gemeente Altena over de verkeerssituatie op de Kerkweg. Een aantal dingen spelen er: de afremmende zuiltjes, de onoverzichtelijke situatie als gevolg van geparkeerde auto's tijdens de erediensten, waardoor de hulpdiensten niet goed kunnen passeren en de gewenste parkeerplaats voor de kerkauto en bijvoorbeeld een lijkwagen of anderszins.
- De kerkenraad heeft het voornemen de Plaatselijke Regeling (*in zegening levensverbintenissen*) op te pakken. De plaatselijke regelingen zijn belangrijke instrumenten om te voorzien in "aangelegenheden van plaatselijke aard". Het is een mogelijkheid om de verschillende richtingen binnen de kerk aan te geven, bv. Confessioneel, Gereformeerde Bond, enz. Het kerkordeartikel, dat over de plaatselijke regelingen handelt, duidt deze aan als 'regelingen ten behoeve van het leven en werken van de eigen gemeente'. De vraag is nog wel hoe we dit het beste kunnen doen, omdat deze regeling veel vragen op zal roepen en veel discussie zal geven. De kerkenraad wil graag de gemeente raadplegen en voorlichten over de materie. Het is een mooie gelegenheid om bijvoorbeeld na een dienst met de gemeente hierover in discussie te gaan. Wordt vervolgd!
- Het CvK is gestart met de voorbereidingen voor de verbouwing van de keuken. De voorbereidingen hebben betrekking op het uitwerken van de plannen, de planning van de werkzaamheden en het werven van vrijwilligers.

Wilt u of jij iets meer weten over deze genoemde punten? Neem gerust contact op met de scriba (Cor Polak) of de voorzitter (Jaap van Elzelingen) van de kerkenraad.

KERKKLANKEN WOORDZOEKER 10

O	N	T	K	E	R	K	E	L	I	N	G	Z	K	
P	O	R	E	G	A	R	D	S	T	B	M	A	E	
E	V	E	R	K	L	A	R	I	N	G	E	N	R	
N	E	E	E	I	T	C	A	N	I	K	R	E	K	
D	R	G	G	N	I	D	L	E	E	B	F	A	E	
O	S	C	H	E	P	P	I	N	G	E	V	E	N	
O	P	W	E	K	K	I	N	G	E	H	O	O	R	
R	E	E	K	E	M	M	O	P	R	O	E	P	A	
S	L	E	C	H	T	N	I	E	U	W	S	F	A	
E	E	N	E	D	I	J	T	E	R	E	K	N	O	D
R	V	E	R	L	E	N	G	I	N	G	E	O	S	
E	E	N	E	A	V	O	N	D	M	A	A	L	L	
E	N	N	O	I	D	A	R	K	R	E	K	E	I	
H	K	I	N	D	E	R	A	C	H	T	I	G	D	

NA HET WEGSTREPEN VAN DE WOORDEN BLIJVEN ER EEN AANTAL LETTERS OVER DIE SAMEN EEN WOORD VORMEN.

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

AFBEELDING
 AMBTSDRAGER
 AVONDMAAL
 DONKERETIJDEN
 GEHOOR
 GELOOF
 GEVEN
 HEERE
 KERKENRAADSLID
 KERKINACTIE
 KERKRADIO
 KINDERACHTIG
 LEVEN
 OMMEKEER
 ONTKERKELING
 OPENDOORS

OPROEP
 OPWEKKING
 OVERSPEL
 SCHEPPING
 SLECHTNIEUWS
 VERKLARINGEN
 VERLENGING

OPLOSSING nr 9: JOHANNES

Timzingt en Tear: Omgekeerd

Zoals iedereen haast wel gelezen of gehoord zou moeten hebben was 'Tim Zingt' op vrijdag 12 april 2019 in onze kerk. Voor velen was Tim Zingt nog onbekend, maar inmiddels bekend genoeg in de regio. Op deze avond waren er namelijk 258 kaarten verkocht en dus was onze kerk best goed gevuld. De opbrengst van deze avond was voor St. Tear en de ZWO heeft dit in samenwerking met enkele gemeenteleden tot een mooie avond weten te brengen. Tim heeft ons een mooie spiegel voorgehouden over rijk en armoede door middel van zijn mooie liedjes en verhalen.

Naast de entreegelden van de 258 kaarten, zijn er ook nog 68 ingevulde donateurskaarten opgehaald (de opbrengst hiervan voor het 1^e jaar is zelfs 2172 euro) en daarnaast zijn er drankjes verkocht op de avond zelf met een netto-opbrengst van ongeveer 500 euro. Al met al een zeer geslaagde avond dus. Daarnaast was het natuurlijk ontzettend leuk om samen met de kerken uit Almkerk samen te werken.

Iedereen die hieraan mee geholpen heeft, allemaal hartelijk bedankt hiervoor!

Gift

Dit kwartaal geven we een gift van €250,- aan de Cama-zending voor het bouwen van een kraamkliniek in de bush van Guinee in West-Afrika.

Het sterfte cijfer bij de geboorte onder de kinderen en moeders is daar erg hoog. Goede medische hulp is dus zeer belangrijk.

Het medisch centrum zal daar worden uitgebreid met een kraamkliniek die speciaal gericht is op de bevalling en de hulp aan de moeders.

Anjo en Adrie de Vroome uit Almkerk houden zich bezig met dit project.

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 5 mei 2019: *Misericordia Domini* / Bevrijdingsdag

10.00 uur: Voorganger: ds. R.A. Wouda. Met muzikale medewerking van een koperensemble o.l.v. Henk den Uyl

Collecten: 1. Diaconie; 2. ZWO

Zondag 12 mei 2019: *Jubilate* / Moederdag

10.00 uur: *Doopdienst*. Voorganger ds. R.A. Wouda

Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Kerkradio

Zaterdag 18 mei 2019 (Jan Biesheuvel Dijkhuis)

18.00 uur: *Viering Heilig Avondmaal*. Voorganger: ds. R.A. Wouda

Zondag 19 mei 2019: *Cantate*

10.00 uur: Voorganger: ds. A.W. Mol, Hendrik Ido Ambacht

18.30 uur: *Zangdienst*. Voorganger: ds. R.A. Wouda

Collecten: 1. Onderhoud gebouwen; 2. Algemeen kerkelijke arbeid

Zondag 26 mei 2019: *Rogate*

10.00 uur: Voorganger: ds. M.F. Meeder-van Hof

Collecten: 1. Diaconie; 2. Onderhoud orgel

Donderdag 30 mei 2019: *Veertigste Paasdag / Hemelvaart*

6.00 uur: Dauwtrappen, met aansluitende (om ca.)

8.00 uur: ontbijt in De Hoeksteen, en een afsluitende

9.00 uur: viering van Hemelvaart. Voorganger: ds. R.A. Wouda

Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Onderhoud gebouwen

Zondag 2 juni 2019: *Exaudi of Wezenzondag*

11.30 uur: Evangelisatiedienst in de Feesttent bij Tavenu. Thema:

Goed in je vel zitten. Over je lijfstijl. Leiding: ds. R.A. Wouda.

Muzikale medewerking: blaasensemble o.l.v. Lijn van der Wiel

Collecten: 1. Diaconie; 2. nvt

Zondag 9 juni 2019: *Vijftigste Paasdag / Pinksteren*

10.00 uur: Voorganger: ds. R.A. Wouda

Collecten: 1. Kerk in Actie/Zending; 2. Kerkklanken

Zondag 16 juni 2019: *Trinitatis*

10.00 uur: *Bevestiging ambtsdragers*. Voorganger: ds. R.A. Wouda

Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Onderhoud gebouwen

Zondag 23 juni 2019:

10.00 uur: Voorganger: ds. B. Ridder, Almkerk

Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Kerkklanken

Zondag 30 juni 2019:

10.00 uur: Voorganger: dhr. J. Lankhaar, Wijk en Aalburg

Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Onderhoud gebouwen

Zondag 7 juli 2019:

10.00 uur: Afsluiting jaarthema 'Kunst in de kerk' en Brugdienst voor de kinderen uit Groep 8. Voorganger: ds. R.A. Wouda

Collecten: 1. Diaconie; 2. Algemeen kerkelijke arbeid

BIJZONDERE ZAKEN

Kleding en textiel inzameling rommelmarkt 14-15 juni

Dit jaar wordt ook zoals de voorgaande jaren kleding, schoenen, meerdere soorten textiel, tassen en sieraden op de rommelmarkt verkocht.

Tweedehands kleding /schoenen voor volwassenen, tieners en kinderen. Of lakens, gordijnen, kleden, dekens, spreien, tassen, sieraden enz. is bruikbaar. De BOETIEK staat er ook weer.

Hiervoor zoeken we speciaal nog mooie dames/heren en tienerkleding

We willen dit alles graag inzamelen vanaf **maandag 6 mei** bij:

Jannie Tolenaars Pr. Julianaweg 11, tel 403214

Graag 's avonds na 18.00 uur

Bij voorbaat hartelijk dank.

Nieuws van de themagroep

Fotografie

Bram van Meel heeft samen met een collega fotograaf de foto's bekeken.

Van de 52 ingezonden foto's zullen er 12 op een mooi formaat worden uitgeprint en opgehangen zodat iedereen die kan bekijken. Wordt vervolgd!

Dauwtrappen

Donderdag 30 mei is het Hemelvaart en gaan we de dag weer beginnen met dauwtrappen.

Voorafgaand aan de viering op Hemelvaartsdag (aanvang: 9.00 uur)

verzamelen we om 6.00 uur bij de kerk. Bij terugkomst is er ontbijt in de kerk. Ook mensen die niet in staat zijn aan de wandeling deel te nemen, zijn bij het ontbijt van harte welkom!

Het ontbijt begint om ca. 8.00 uur.

Wel graag opgeven voor wandeling en/of ontbijt bij Hanneke de Peuter h.d.peuter@hccnet.nl.

Bellen kan ook 402318. Opgave uiterlijk dinsdag 8 mei.



Liturgisch bloemschikken

Een mooi bloemstuk brengt schoonheid in de kerk, maar een symbolische bloemschikking kan iemand diep raken. Met vorm en kleur verbeeldt een symbolische bloemschikking het thema van een viering of de kleur van het kerkelijk jaar. Met dit als uitgangspunt organiseert de themagroep een avond liturgisch bloemschikken. We willen dat doen op donderdagavond 6 juni, vlak voor Pinksteren. Het Pinksterfeest is het thema van de bloemstukken. Carola de Pender, die altijd voor de bloemen in de kerk zorgt, wil ons deze avond leren zo'n feestelijk bloemstuk te maken. Carola zorgt ook voor alle materiaal en bloemen, daar betalen we natuurlijk voor. Iedere deelnemer draagt € 20,00 bij in de kosten.



De bloemen moeten tijdig besteld worden dus graag opgeven vòòr 30 mei bij één van de themagroep mensen of per mail h.d.peuter@hccnet.nl.

Laten we zorgen voor een feestelijk aangeklede kerk met Pinksteren! En natuurlijk neemt iedere deelnemer zijn/haar eigen stuk daarna mee naar huis.

Donderdag 6 juni Liturgisch bloemschikken.

Plaats Gereformeerde kerk Nieuwendijk

Kosten € 20,- per persoon

De themagroep.

Eetpunt Nieuwendijk verwelkomt nieuwe gasten!

Dit jaar bestaat Eetpunt Nieuwendijk maar liefst 28 jaar!

Vrijwilligers koken wekelijks in groepjes van 4 personen voor ruim 30 ouderen die op woensdag klokslag 12.30 uur komen eten in Steunpunt Nieuwendijk.

De gasten betalen slechts € 4 voor een uitgebreide vers gekookte viergangenmaaltijd.

De afgelopen jaren was er sprake van een wachtlijst voor de ouderen die zich graag wilden aanmelden om als vaste gast te komen eten. Tegenwoordig worden mensen die op de wachtlijst staan uitgenodigd voor het eten indien vaste gasten een keertje overslaan, bijvoorbeeld vanwege een andere afspraak of vanwege ziekte. En ... de wachtlijst wordt steeds korter! Heeft u, of uw vader of moeder zin om mee te genieten van de wekelijkse maaltijden? U kunt zich aanmelden! In eerste instantie wordt u uitgenodigd als er een plaatsje over is; later krijgt u een vaste plaats in deze mooie eetgroep. Voor aanmeldingen kunt u contact opnemen met Henriette Jansen, tel. (0183) 40 91 76, e-mail janshenriette@hotmail.com en Ineke Kieboom, tel. (0183) 40 18 22, e-mail hkieboom@ziggo.nl.

BIJBELLEESROOSTER

woensdag	1 mei	Psalm 144	Geluk voor het volk
donderdag	2 mei	Hooglied 1:1-7	Verlangen
vrijdag	3 mei	Hooglied 1:8-17	Zoete woorden
zaterdag	4 mei	Hooglied 2:1-7	Voor mij is er maar één
zondag	5 mei	Hooglied 2:8-15	Samenkomst
maandag	6 mei	Hooglied 2:16-3:5	Zoeken
dinsdag	7 mei	Hooglied 3:6-11	Bewondering
woensdag	8 mei	Hooglied 4:1-11	Lichaamstaal
donderdag	9 mei	Hooglied 4:12-5:1	Paradijs ...
vrijdag	10 mei	Hooglied 5:2-8	Aangeraakt
zaterdag	11 mei	Hooglied 5:9-6:3	De ware
zondag	12 mei	Psalm 148	Collectieve lof
maandag	13 mei	Hooglied 6:4-12	Stralen
dinsdag	14 mei	Hooglied 7:1-6	Knap
woensdag	15 mei	Hooglied 7:7-8:4	Genieten van elkaar
donderdag	16 mei	Hooglied 8:5-14	De kracht van liefde
vrijdag	17 mei	Psalm 64	Verbaal geweld
zaterdag	18 mei	Jakobus 1:1-18	Verankerd geloof
zondag	19 mei	Jakobus 1:19-27	Woorden en daden
maandag	20 mei	Jakobus 2:1-13	Wet op gelijke behandeling
dinsdag	21 mei	Jakobus 2:14-26	Daadwerkelijk geloof
woensdag	22 mei	Jakobus 3:1-12	Houd je tong in toom
donderdag	23 mei	Jakobus 3:13-18	Wijsheid
vrijdag	24 mei	Jakobus 4:1-10	Wie is jouw vriend?
zaterdag	25 mei	Jakobus 4:11-17	Let op je woorden
zondag	26 mei	Jakobus 5:1-6	Rijk-dom
maandag	27 mei	Jakobus 5:7-12	Geduld
dinsdag	28 mei	Jakobus 5:13-20	Help bidden, want bidden helpt
woensdag	29 mei	Handelingen 1:1-8	Verbondenheid
donderdag	30 mei	Handelingen 1:9-14	Hemelvaart Vurig en eensgezind
vrijdag	31 mei	Handelingen 1:15-26	Lotgeval

zaterdag	1 juni	Psalm 120	Ontheemd
zondag	2 juni	Spreuken 6:20-35	Vreemdgaan is gevaarlijk
maandag	3 juni	Spreuken 7:1-27	Laat je niet verleiden
dinsdag	4 juni	Spreuken 8:1-11	Filosofie is ...
woensdag	5 juni	Spreuken 8:12-21	... liefde voor de wijsheid
donderdag	6 juni	Spreuken 8:22-36	Scheppingsverhaal
vrijdag	7 juni	Spreuken 9:1-18	Wijsheid duurt het langst
zaterdag	8 juni	Psalm 117	Kort maar krachtig



**De bloemen in de kerk worden
iedere week geschonken door:**

**Bloemenatelier "Het Klaverblad"
Rijksweg 212, Nieuwendijk**

www.bloemenatelierhetklaverblad.nl/

Opgelet!

Houdt u er rekening mee dat Kerkklanken op de website van de kerk geplaatst wordt en dat alle genoemde gegevens (telefoonnummer, adres etc.) dus zichtbaar zijn op internet. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan dient u dit bij het te plaatsen bericht, kenbaar te maken.

INFO

Gereformeerde Kerk, Kerkweg 3, 4255 GA Nieuwendijk, tel. 403326
www.gknieuwendijk.nl

Kerkdienst 10.00 uur

Predikanten Ds. R.A. Wouda, Kerkweg 1, tel. 405855 (maandag vrije dag)
e-mail: r.a.wouda@gmail.com
Ds. M.F. Meeder-van Hof, Diefdijk 3, 4141 MD Leerdam,
Tel. (0345) 619932, e-mail: mfmhdhof@hotmail.com

Scriba ouderling-scriba: Cor Polak, tel. 403473
e-mail: scriba@gknieuwendijk.nl

Kerkelijk Bureau Voor aangifte van doop, kerkelijke huwelijksbevestiging, adreswijziging
etc. bij: Ina van der Mooren, Dijkje 7A, tel. 403045
e-mail: kerkelijkbureau@gknieuwendijk.nl

Drukwerk drukwerk@gknieuwendijk.nl

Beheerder Beheerdersgroep, tel. 06-10676764
Kerkgebouwen

Kerkradio Jes Walraven, Oslopark 6, tel. 401908
Jan van Erp, Pr. Beatrixlaan 3, tel. 402593

Kerkauto Marco en Arja Groenenberg, Rijksweg 77c, tel. 403658

CvK Secr.: H. Vink, Zandsteeg 41, tel. 403974
Peningmeester: Wim Colijn, Singel 3, tel. 401842 e-mail:
wimcolijn@gmail.com

Bank- en girorekeningen

CVK NL97RBRB0791812294 SNS / NL78RABO0301505012 RABO /
NL57INGB0001077052 ING

Diaconie NL90RABO0301511586 RABO
ZWO NL35RABO0301545944 RABO

Nieuwsbrief Berichten voor de Nieuwsbrief inleveren bij: Martijn van Vliet, Kildijk 95, tel.
(0183) 404482, e-mail: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl. Graag donderdag
vóór 17.00 uur.

Redactie Marco Groenenberg, Wilma van Gammeren-Scheffers,
Kerkklanken Arie Strik.

Inleveren kopij Tot uiterlijk **maandag 27 mei 2019** vóór 18.00 uur bij:
Arie Strik, Dahliastraat 38, 4255JJ, tel. 403721
e-mail: redactie@gknieuwendijk.nl

Hoveniersbedrijf Arjan van Rosmalen

- *Ontwerp en aanleg van uw tuin
- * Onderhoud van uw tuin
- * Levering van o.a. planten en bomen



Bereklaauw 8
4251 KS Werkendam
Mob: 06-28720324
Tel: 0183-505582

ROAD INBOEDELZORG V.O.F.

Voor het Op- & Ontruimen van: Huizen
Seniorenwoningen
Bedrijfspannen
Appartementen
Kantoren
Enz.

Ook voor het opruimen van Stormschade's en Tuinen.

Bel voor vrijblijvende informatie 06-42089900

Of kijk op WWW.ROADINBOEDELZORG.NL