

### ***Pinksteren.***

Wat is er toch voor bijzonders met het Pinksterfeest. Het lijkt wel of wij er niet goed raad mee weten. Sowieso de onkerkelijken. Maar heel weinig Nederlanders blijken te weten wat de kerk met Pinksteren viert. Met Pinksteren heb je een lang weekend vrij, 800.000 Nederlanders gaan op vakantie, 3,5 miljoen Nederlanders gaan er een dagje op uit. Er worden de meest uiteenlopende evenementen georganiseerd: Muziekfestivals, puzzelritten, kunstexposities, aspergefeesten. Voor elk is er wat wils. En het lijkt wel of de kerk zelf verlegen is met dit feest. We vieren het in tegenstelling tot Kerst en Pasen bescheiden. Niets geen bijzondere voorbereidingsweken. geen bijzondere symboliek. Nee we moeten ons buigen over een moeilijk begrip: De Heilige Geest.

Aan de ene kant zijn er christenen die zeggen: Heilige Geest is een woord dat me niets zegt, ik weet niet wat ik me er bij voor moet stellen, het is zoiets vaags. Aan de andere kant zijn er christenen die het zich heel goed kunnen voorstellen: Heilige Geest heeft te maken met enthousiasme en gedrevenheid. We zingen toch niet voor niets: "Komt laat ons deze dag met heilig vuur bezingen en met vernieuwde vreugd want God deed grote dingen". Weer anderen zijn zelfs een beetje huiverig voor alles wat met Pinksteren te maken heeft, we gaan toch vooral niet in de kerk al te uitbundig zingen en al helemaal niet klappen en onze handen opheffen.

Pinksteren is op z'n zachtst gezegd een verbazingwekkend gebeuren. Er zijn mensen bij elkaar, leerlingen van Jezus. Dan is er plotseling het geluid als van een geweldige windvlaag die het hele huis vult. Er zijn tongen als van vuur die zich aan hen vertonen, ze verdelen zich en zetten zich op een ieder van hen. De leerlingen worden vervuld met Heilige Geest en gaan met andere tongen spreken, zodat mensen uit alle windstreken hen kunnen verstaan.

Maar wat betekent dat dan voor mij persoonlijk? Geest is toch een abstract begrip, het is de tegenstelling van alles wat je concreet met je handen vast kunt pakken. Geest is in de bijbel het woord voor adem, wind, storm, het is zoiets als blazen. Geest betekent: geestkracht, invloed, bezieling. Nee, de Heilige Geest is niet God die wij moeten begrijpen maar God die ons grijpt. God in actie, God die mensen raakt en verandert. De Geest is de naam voor God in zijn werkzaamheid onder ons. De Geest drukt uit op welke wijze God zich met mensen inlaat, de actieve tegenwoordigheid van God. God in actie, zijn aanwezigheid in deze wereld.

Hoe merk je daar iets van? Een moment dat de aarde en de hemel elkaar raken. Zien soms even ... De zon die met haar stralen door een wolkenpartij

breekt. De serene uitstraling van een pas geboren baby. De overweldigende klanken van een muziekstuk.

De bijzondere dagen rond het sterfbed van je vader die een gezegende leeftijd mocht bereiken. Je kunt het moeilijk in woorden vatten, het moment tilt je boven jezelf uit. Intense gevoelens van warmte, geborgenheid en nabijheid. Het doorbreekt iets, je raakt erdoor beziel, het geeft je nieuwe inspiratie en levenslust.

*Wij delen in het vuur  
dat neerstrijkt op de hoofden,  
de vonk die overspringt  
op allen die geloven.*

Ds. Ria Meeder – van Hof

## ***VAN DE REDACTIE***

---

Voor u ligt de Pinkster-editie van Kerkklanken. Hierin nemen we u weer mee in het reilen en zeilen van onze gemeente. Met een woord van dank aan onze vaste schrijvers.

De deadline voor het volgende kerkblad, de vakantie-editie alweer, is maandag 25 juni. Dus hebt u een bijdrage voor het kerkblad? Dan zien we die graag tegemoet via ons e-mailadres [redactie@gknieuwendijk.nl](mailto:redactie@gknieuwendijk.nl) of via de brievenbus van Dahliastraat 38.

*Van de redactie*



## ***IN DE GEEST VAN JEZUS LEVEN***

---

### **10 woorden rond Pinksteren**

Op de avond voordat Jezus werd verraden en gevangen genomen, beloofde Hij de apostelen dat Hij hun de Heilige Geest zal sturen. Dat gebeurde op wat later de (eerste) Pinksterdag is gaan heten. De gelovigen waren bijeen toen er plotseling het geluid van een grote windvlaag was en 'vlammen' zich boven de hoofden van de aanwezigen verspreidden, zgn. 'vurige tongen'. Gelovigen werden vervuld met de Heilige Geest en begonnen het evangelie in allerlei vreemde talen te verkondigen. Daar kwamen veel mensen op af. De apostel

Petrus hield daarop een lange toespraak waarna ongeveer drieduizend mensen zich bij hen aansloten.

Pinksteren is niet zo makkelijk te 'verbeelden', want hoe laat je iets van de Heilige Geest zien? Tien woorden helpen om je het feest van Pinksteren beter voor te kunnen stellen. Een bijbeltekst en een vraag helpen bij de bezinning op deze woorden.

### **1. Vuur**

Pinksteren wordt altijd verbonden met vuur en vurigheid. We lezen hoe er vlammen verschijnen op de hoofden van de leerlingen. Teken van de Geest die hen vervult. De kleur in de kerk is rood. Warm, feestelijk, hartstochtelijk ook. De kleur van passie. We staan 'in vuur en vlam'. Het heeft te maken met enthousiasme, letterlijk 'in God zijn'.

*Wat zet jou in vuur en vlam? Lees Handelingen 2:1-4*

### **2. Duif**

De Geest van God komt in de Bijbel voor als een vogel, een duif. Bij de doop van Jezus daalt een duif neer en klinkt een stem: dit is mijn Zoon de geliefde, luister naar Hem. De duif is ook symbool van vrede en een nieuw begin: bij Noach keert hij terug naar de ark met een takje in zijn snavel, teken dat de aarde weer bewoonbaar wordt. Bij de schepping 'broedt' de Geest als een vogel over de chaos: dan komt er orde, grond onder de voeten en de mogelijkheid van leven.

*Hoe kun jij vandaag de vrede en het leven dienen?*

Lees Genesis 1:1,2 en Genesis 8: 11

### **3. Inspiratie**

Inspiratie, letterlijk in-blazen. Als mensen geïnspireerd raken ervaren ze dat als een geschenk, als iets wat hen overkomt. Je kunt het niet organiseren. Inspiratie kan komen via andere mensen, via muziek, via teksten, een gedachte of iets wat zomaar in je opkomt, geen idee hoe en waar vandaan. Opeens weet je wat je moet zeggen, achteraf sta je zelf verbaasd. Kwam het van Gods Geest?

*Wie of wat inspireert je? Ken je de momenten van inspiratie?*

Lees Psalm 51:12-14

### **4. Oogst**

Pinksteren vindt plaats op het feest van de oogst, ook wel 'wekenfeest'. Duizenden mensen zijn in Jeruzalem om dat feest te vieren en God te danken voor de vruchten van het land. Dan komt de geest van God en vervult de leerlingen van Jezus. Ze raken vol van het goede nieuws over zijn leven en opstanding en vertellen erover aan wie het maar horen wil. Op die dag komen drieduizend mensen tot geloof in Jezus, een grote oogst. 'De velden zijn wit om te oogsten' zei Jezus.

*Wat is 'oogst' voor ons, wat zie jij als oogst in je leven?*

Lees Exodus 34:21,22

## **5. Vrijheid**

Waar de Geest van God is, daar is vrijheid, schrijft de apostel Paulus. Geest en vrijheid hebben met elkaar van doen. Als Gods Geest jou raakt, word je een vrij mens. Vrij van wat? Van alles wat je kan binden, alles waar je vast aan kunt zitten, wat jou bepaalt en angstig maakt en klein. Afhankelijk zijn van wat mensen vinden, van geld, van bezit of status, van werk of drukte of prestaties. De angsten van het leven die je opjagen.

*Wat is vrijheid voor jou? Kan een mens daarin groeien?*

Lees Galaten 5:1

## **6. Taal**

Als de leerlingen van Jezus op die Eerste Pinksterdag vol raken van Gods Geest spreken ze opeens alle talen. Iedereen kan hen verstaan. Er worden woorden gevonden. Woorden voor het goede nieuws over Jezus. Petrus houdt een lange toespraak. Pinksteren is dus ook het feest van taal en vertalen. Bijbels zijn in bijna alle talen vertaald, maar nog steeds zijn er mensen bezig om bijbels te vertalen in de eigen taal van groepen mensen. De Geest vertaalt zich in vele volkeren, in een grote variëteit van talen en woorden.

*Welke woorden heb jij als het gaat om God en Jezus? Welke taal raakt je?*

Lees Handelingen 2:4-13

## **7. Gaven**

De Geest geeft taal en woorden maar ook gaven. Mensen ontvangen bijzondere mogelijkheden om zich in te zetten, voor de kerk en de wereld. Met een variëteit aan gaven, zoals gaven van bestuur, van geloof, van dienen, van gebed, van onderricht, kennis en genezing. Niet iedereen ontvangt alle gaven, de Geest geeft de gaven zoals God dat wil - het betekent dus dat we afhankelijk zijn van elkaar. Wat ik niet heb, vult de ander aan. Zo vormen we één geheel.

*Welke gaven zie je om je heen, en welke gaven hebt je zelf ontvangen?*

Lees 1 Korintiërs 12:1-18

## **8. Vruchten**

Als de Geest van God in je woont kan het niet anders of je verandert, je groeit. Je draagt vrucht. Paulus omschrijft die vrucht met de woorden liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Met die vrucht kun je het uithouden in het leven, je wordt er een mooi mens van.

*In welk deel van de vrucht van de Geest zou je willen groeien?*

Lees Galaten 5:22

## 9. Zending

Pinksteren is niet alleen maar een goed gevoel, een mooie Godservaring. De leerlingen worden eropuit gestuurd, de wereld in! Vertel overal het goede nieuws van het Koninkrijk. Dat doen ze dan ook onmiddellijk, maar het levert ook allerlei problemen op. Er ontstaat vervolging. Ze worden gevangen gezet en onthoofd. De beweging van de Geest leidt ook naar strijd.

*Ervaar je jezelf als een gezondene? En je kerkgemeenschap?*

Lees Handelingen 1:8

## 10. Jezus

Veel mensen vinden de Geest van God een vaag begrip en Pinksteren een onduidelijk feest. Toch is het heel concreet. Als de Geest de leerlingen inspireert hebben ze opeens de mond vol over Jezus. De Geest van God is de Geest van Jezus. De Jezus van Kerst en Pasen is ook de Jezus van Pinksteren. Het gaat om zijn beweging door de wereld, aangedreven door zijn Geest. In de Geest van Jezus leven. Dat maakt het al een stuk minder vaag.

*Hoe zou je vandaag in de Geest van Jezus kunnen leven?*

Lees Handelingen 2:22-24

## ***VAN DE VOORZITTER***

---

Het belangrijkste internationale voetbaltoernooi voor clubs in en rond Europa is de UEFA Champions League. Dit toernooi bestaat sinds 1992, maar was voor die tijd bekend onder de naam Europacup I. De editie 2018/2019 mag er oprecht eentje van de buitenste categorie worden genoemd. Spectaculaire wedstrijden, verrassende uitslagen en een halve finale tussen teams die de kenners daar nooit hadden verwacht.

Mijn cluppie AJAX was er daar een van. Dit team deed de wereld verbazen en nagenoeg iedereen sprak er vol lof en bewondering over. Je kon dan ook geen krant openslaan of het ging over AJAX. De een vond dit erg overdreven, de ander kon er geen genoeg van krijgen. Zo gaat dat nu eenmaal. Ook de sfeer rondom de wedstrijden kreeg de nodige aandacht, waarbij de door de supporters gezongen clublieders een onmisbaar onderdeel zijn geworden.

In een sportcolumn van Trouw, Vak T geheten, werd speciale aandacht besteed aan de clublieders, al dan niet officieel aan een club verbonden. De meeste officiële clublieders zijn rond het ontstaan van een club geschreven en kunnen dus al heel oud zijn. Denk maar eens aan de Sparta Marsch uit 1909. In Vak T werd het lied 'You'll Never Walk Alone' aangehaald, dat in 1945 voor de musical Carousel was geschreven en na een bewerking in 1963, als lijflied door Liverpool werd omarmd. De tekst van dit lied is werkelijk prachtig en zeker de moeite waard om eens 'onder de loep' te nemen:

*“Als je door een storm loopt, hou je hoofd omhoog en wees niet bang van het*

*donker. Want aan het einde van de storm is een gouden lucht en het zoete zilveren liedje van de leeuwerik. Loop door, door de wind. Loop door, door de regen. Ondanks dat er met je dromen gewoeld wordt en weggeblazen. Loop door, loop door, met hoop in je hart en je zult nooit alleen lopen. Je zult nooit alleen lopen”.*

Het is van begin tot eind een levensles waarmee we verder kunnen komen. Regen, wind, storm, donkerte, weggeblazen dromen, tja, geen mens die er niet mee te maken krijgt. En dan kun je bang zijn, de moed verliezen, je volkomen alleen voelen, met als gevolg dat je het niet meer ziet zitten. Voor je gevoel door God en iedereen verlaten. Waar haal je op zo'n moment de moed vandaan om tegen de wind én de regen toch door te lopen? Hoe krijg je weer hoop in je hart, waardoor je het gebogen hoofd op kan heffen? In je eentje ga je dat niet redden, dan is die weg echt te zwaar. We hebben hulp nodig. Er wordt dan vaak gezegd dat onze enige hoop bij Jezus ligt, die immers beloofd heeft altijd met ons mee te gaan, zowel in voor- als in tegenspoed. Dan komt het goed. Zo simpel kan het zijn.

Zo simpel? Is dat wel zo? Wat dan als het ziekteverloop toch een andere wending aanneemt dan gehoopt? Wat als de tumoren zich niet laten verdringen? Wat als het gemis van een dierbare alleen maar groter wordt naarmate dat de tijd verstrijkt? Wat als depressiviteit elk streepje zonlicht in de weg staat en het dag en nacht donker is? Wat te doen als je kind ongelukkig is? Komt het dan nóg allemaal goed? En de problematiek van de wereld dichtbij en verder weg, die ons toch eigenlijk niet onberoerd kan laten. De vluchtelingen, de nood onder de vervolgte christenen, het toenemende antisemitisme, het klimaat, de afnemende biodiversiteit. Komt het daar allemaal goed mee? Wat een last kunnen we toch eigenlijk met ons meesjouwen. Met zo'n pakket ellende op de schouder kan er van doorlopen toch geen sprake zijn. Kun je dan zeggen dat het simpelweg goed komt?



AMT 2015  
song by Bob Marley

Misschien een raar moment om terug te komen op de eerdergenoemde onofficiële clublieders, waarvan 'Three Little Birds' van Bob Marley er eentje is. Dit nummer wordt direct na de rust in de Amsterdam Arena gedraaid en massaal in koor meegezongen. Het komt er in het lied op neer, dat drie kleine vogeltjes een zuiver en oprecht melodietje fluiten met een persoonlijke boodschap: 'Maak je nergens zorgen over, want zelfs het kleinste ding gaat goed komen'. Bijna aan het einde van het lied gaat deze oproep over in een

bevestigend antwoord: *'Ik zal me geen zorgen maken, want zelfs het kleinste ding gaat goed komen'!*

Het is een kleine moeite om de overstap te maken naar de religieuze liederen. Nergens anders zijn zoveel liederen met een diepere betekenis te vinden als in de christelijke bundels. De keuze is reuze. Vooral de liederen van Jacqueline Elisabeth van der Waals zijn zeer geliefd, waarbij "Wat de toekomst brengen moge" als een van de mooiste wordt ervaren. Het sluit dan ook prachtig aan op de eerdergenoemde liederen en is zelfs de overtreffende trap, omdat het laat zien dat we hulp krijgen om moeilijke tijden door te komen, dat we als het ware gedragen zullen worden over de voor ons onbegaanbare weg, die nu met vallen en opstaan wordt afgelegd. En als we vallen, zullen we door Gods toegestoken handen overeind geholpen worden. Als we denken te bezwijken onder onze last, zullen we worden verlicht. Als we geen lichtpuntje meer zien, zal de weg met Gods heerlijkheid worden beschenen. Bij zo'n lied kunnen we toch alleen maar uitroepen: **'Ik zal me geen zorgen maken, want zelfs het kleinste ding gaat goed komen'!**

## ***VANUIT DE KERKENRAAD***

---

**Moderamen Kerkenraad:** Jaap van Elzelingen, preses  
(tot 19 juni 2019) Daniel Grobecker, jeugdouderling  
Henriëtte Jansen-Bokdam, pastoraal ouderling  
Cor Polak, scriba  
Jan van der Schuit, vanuit het CvK  
Joke Wijnands-van der Linde, Diaconie  
René Wouda, predikant

**Scribaat Kerkenraad:** Email: [scriba@gknieuwendijk.nl](mailto:scriba@gknieuwendijk.nl)

**Predikanten:** ds. M.F. Meeder-van Hof  
Diefdijk 3, 4141 MD Leerdam  
tel. 0345 619932; email: [mfmdhof@hotmail.com](mailto:mfmdhof@hotmail.com)

ds. R.A. Wouda  
Kerkweg 1, 4255 GA Nieuwendijk  
tel. 0183 405855; email: [r.a.wouda@gmail.com](mailto:r.a.wouda@gmail.com)

### **Vergaderingen**

Diaconie:	maandag 3 juni
Moderamen:	dinsdag 4 juni, 19.45 uur, De Hoeksteen
Pastoraal Overleg*:	woensdag 12 juni, 19.45 uur, De Hoeksteen (* wijkouderlingen en predikanten)

Kerkenraad: woensdag 19 juni, 19.45 uur, De Hoeksteen  
Moderamen: donderdag 11 juli, 19.45 uur, De Hoeksteen

### **Bevestiging ambtsdragers: zondag 16 juni**

Op zondag 16 juni a.s. is er 'wisseling van de wacht': er treden ambtsdragers af, er treden nieuwe ambtsdragers aan. Op dit moment kan er nog niet een volledig overzicht gegeven worden van de gaande en de komende mensen en de gevolgen daarvan voor de bezetting in moderamen en pastoraal team. In de volgende Kerkklanken volgt daarover meer info.

*Houdt in de tussentijd de Nieuwsbrief in de gaten!*

## ***UIT DE GEMEENTE***

---

### **In memoriam Coby Ippel-van Putten**

Op 22 april (Tweede Paasdag) overleed Coby Ippel-van Putten in Zorgcentrum "De Lemmenschamp" in Woudrichem.

Coby werd 80 jaar geleden geboren, het vijfde kind in het gezin van Hendrik en Jacoba van Putten dat uiteindelijk zeven kinderen zou tellen. Na de lagere school bleef Coby thuis bij moeder in het huishouden helpen.

Coby trouwde 14 juli 1960 met Cees Ippel, die samen met zijn broers een bouwbedrijf had. Cees en Coby kregen drie kinderen, Erik, Henri en Coby. Coby was altijd erg op zichzelf, ging niet graag naar buiten, stond niet graag in het middelpunt. Ze had veel last van hoofdpijn. Goede herinneringen zijn er aan de verschillende vakanties met familieleden en vrienden.

Op 42 jarige leeftijd moest Coby een zware operatie ondergaan waar ze in eerste instantie goed van opknapte. Maar na een half jaar kwamen de problemen. Verschillende therapieën en opnames volgden, het mocht niet baten. Uiteindelijk verhuisden Cees en Coby naar het huis boven het winkelcentrum.

In 2010 vierden ze samen met de kinderen en kleinkinderen hun 50-jarig huwelijksjubileum met een boottocht, een mooie dag.

Door Cees zijn slechte gezondheid, zijn nierziekte, verhuisden ze begin 2011 naar de Lemmenschamp. Ze woonden er nog maar net toen Cees daar 20 april 2011 overleed, ook toen was het Pasen en ook toen was het prachtig weer.

In de Lemmenschamp kreeg Coby vriendschap aan Alie van der Stelt, samen luisterden ze graag naar de kerkdienst in Nieuwendijk. Op Tweede Paasdag overleed Coby in het bijzijn van haar kinderen aan een longontsteking. Het was goed.

Mogen haar kinderen, Erik, Henri en Coby, haar zussen en broer, Aartje, Ida en Henk, de kleinkinderen, de zwagers en schoonzussen zich getroost weten door de woorden die in de afscheidsdienst klonken:



*Huil niet om mij,  
ik heb mijn doel bereikt  
Waar kan een gelovig mens  
tenslotte beter zijn  
en veiliger geborgen  
dan in die eeuwigheid  
van vrede, liefde, God?*

*Huil niet om mij,  
mijn lijden is ten einde.  
Voor mij geen zorgen meer,  
geen angst en nooit meer pijn  
Wil niet verdrietig zijn  
zoals soms mensen doen  
die weten van verlies  
maar vreemd zijn aan 't gewin*

*Huil niet om mij  
Ik kreeg wat ik verlangde:  
de vrede, die uit God is, is mijn deel.  
Laat dat een troost zijn  
voor die achter blijven.  
Er komt een uur, waarop wij allen  
verenigd zijn in God,  
de God die Liefde is.*

Ds. M.F. Meeder – van Hof

### **In memoriam Josina Sijke Dekker-van der Mijden**

Op maandag 20 mei overleed in Verpleeghuis Altenahove *Josina Sijke Dekker-van der Mijden*, sinds 17 mei 2015 weduwe van Gerrit Dekker; moeder van Anja en Marry, schoonmoeder van Will en Robert, oma van Niels, buurvrouw, vriendin... *Sientje Dekker* is 87 jaar geworden.

Voor wie haar gekend hebben, blijft de herinnering aan een moedige, montere vrouw – desondanks. Belemmerd door een steeds krommer trekkend lijf, maar niet zonder de twinkelende ogen, die spraken van vrede, vertrouwen en vriendschap.

*Sientje van der Mijden* heeft geen gemakkelijk leven gehad. Het ontbrak haar aan een onbezorgde en liefdevolle jeugd. Depressiviteit heeft haar vaak gekweld en klein gehouden. Maar (met dank aan mensen om haar heen – en Goddank) heeft ze ook liefde en vriendschap gekend en gedeeld.

De laatste jaren in het Jan Biesheuvel Dijkhuis werden, naast de zorgen om haar lichamelijke gezondheid, toch ook gekenmerkt door hartelijkheid en

meeleven, ook met onze kerkelijke gemeenschap, b.v. op de ontmoetings-ochtenden en bij de avondmaalsvieringen.

De laatste periode in Altenahove waren maanden van een verder verval van krachten, maar ook van een in vertrouwen afscheid nemen en in geloof ook afscheid kunnen nemen. Op vrijdag 24 mei is Sientje Dekker, na een bijeenkomst in de kring van haar geliefden, gecremeerd.

We gedenken Sientje Dekker in het geloof, waar zij zelf in leven, op haar stille en bescheiden wijze, haar rust in vond. Bij mijn laatste bezoek, al wisten we dat toen nog niet, namen we afscheid met een gebed en een zegen. *A Dieu.* (raw)

### **Huwelijksjubilea**

Echtparen die in de komende periode 25, 40, 45, 50, 55 enz. jaar getrouwd zijn.

#### *Juni:*

1	Tinke-Smouter (Rijksweg 29)	40 jaar
10	Walraven-Boevé (Buitendijk 22)	60 jaar
15	Van de Kieboom-van der Stelt (Rijksweg 178)	40 jaar
20	Van Dongen-Heiblom (Pr. Marijkelaan 4)	45 jaar
28	Van Hemert-Straver (Hankse Buitenkade 37)	45 jaar

#### *Juli:*

14	Koops-Hollerhoek (Irisstraat 5)	25 jaar
24	Visser-van Noorloos (Rijksweg 109b)	60 jaar

Alle echtparen hiermee alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen over hun verdere levensweg, in voor- en tegenspoed, toe gebeden!

### **Verjaardagen 75+**

De volgende gemeenteleden van 75 jaar of (veel) ouder hopen in de komende periode hun verjaardag te vieren:

#### *Juni:*

3	J.A. Groeneveld-Vink (Zandsteeg 66)	81 jaar
8	C. Scheffers-van den Boom (Rijksweg 109-004)	79 jaar
12	J.H. Ippel (Anemoonstraat 45)	84 jaar
12	W.A. Vonk (Rijksweg 30)	75 jaar
13	J.C. de Graaf (Vijverstraat 2a)	81 jaar
19	B.B. Dekker (Biesboschstraat 10)	82 jaar
20	C. Boterblom (Amaryllishof 12)	77 jaar
20	L.K.A. Colijn (v/h Van der Steltstraat 1)	76 jaar
20	D. Tolenaars-Groeneveld (Altenahove)	87 jaar
24	A.C. Visser-van Noorloos (Pr. Beatrixlaan 9)	80 jaar
26	W. van Breugel-Nederlof (Rijksweg 109-108)	85 jaar

26	L. van Maastricht-van Noorloos (Biesboschstraat 8)	82 jaar
27	A van Noorloos (Singel 12)	84 jaar
27	M.J. van Rosmalen-van Kooij (Zandsteeg 50)	75 jaar
29	P. Ippel (p/a Rijksweg 109-102)	87 jaar

#### *Juli:*

4	J.G. Crielaard (Rijksweg 109a)	75 jaar
4	M.A. Groeneveld (Vijverstraat 26)	80 jaar
4	G. van Noorloos-van der Wiel (Dahliastraat 40)	82 jaar
13	B. Colijn (Antonia, k. 26, Almkerk)	89 jaar
13	M. Groeneveld-Duijzer (Pr. Beatrixlaan 29)	75 jaar
14	M.E. Keller-van Helden (Midgraaf 4)	78 jaar
16	M.N. van Breugel (Anemoonstraat 43)	83 jaar
17	L.A. Lagrouw-de Bok (Heistraat 11)	77 jaar
21	N. Groenevelt (Anemoonstraat 68)	85 jaar
23	H. van Breugel (p/a Transvaal 31, 4254 BB Sleenwijk)	92 jaar
23	A. Lagrouw-Ouwerkerk (Amaryllishof 6)	77 jaar
26	M.J. Oldenburg-van Hemert (Dahliastraat 102)	80 jaar
28	G.J. Koot-van den Heuvel (Steurstraat 28)	77 jaar

Wij feliciteren hen hiermee (alvast) van harte, wensen hen een goede verjaardag en bidden hen Gods bemoediging en zegen toe bij de vreugden en het verdriet op hun verdere levensweg.

#### **Afwachten ...– het Centraal Schriftelijk Eindexamen**

Voor alle scholieren die eindexamen hebben gedaan, is het nu tijd van (uitblazen) en afwachten. Heb je er goede hoop op? Vrees je het ergste? *Sterkte gewenst!* En al hoop ik dat het niet nodig is: succes bij een evt. herexamen!

#### **Zogezegd (162)**

*‘Tja, Pinksteren... We zijn vrij, omdat... Omdat...*

*Omdat we vrij zijn.*

*Darum.’*

(Simone Koop, gevonden op Pinterest)

#### **Ten slotte**

Met een hartelijke groet vanuit de pastorie,  
ds. R.A. Wouda (Tel. 405855; r.a.wouda@gmail.com)

## **VORMING EN TOERUSTING**

---

### **VORMING EN TOERUSTING – Ideeën voor het volgende seizoen ...?**

De catechisaties, gesprekskringen en toerustingsactiviteiten van dit winterseizoen zijn inmiddels grotendeels afgerond. We mogen terugzien op veel goede, opbouwende ontmoetingen. *Dank aan allen die daar hun bijdrage aan leverden!*

In de komende maanden zullen we nadenken over een nieuw jaarthema en plannen maken voor het volgende winterseizoen. *Aan die bezinning kunnen ook u en jij een bijdrage leveren!*

Vandaar de vraag: zijn er onderwerpen, thema's, waar u/jij graag eens mee aan de slag zou willen? Heb je vragen waar je mee rondloopt en die je wel eens met anderen zou bespreken en doordenken?

Suggesties zijn van harte welkom!

Via [r.a.wouda@gmail.com](mailto:r.a.wouda@gmail.com) of 0183 405855.

Ds. Wouda

### **Leerhuisavonden 'Denken aan de dood kom ik tot leven'**

Emeritus-predikant Piet Schelling schreef een boek met bovenstaande titel, waarin hij (die nog lange tijd van het leven hoopt te genieten) laat zien wat het denken aan zijn levenseinde met hem doet. Hij deelt zijn gevoelens, vraagt naar wat waarde houdt, ruimt op wat hem dwarszit, erkent de pijn van het loslaten en afscheid nemen. Ook op de vraag wat ons wacht na de dood zoekt hij een antwoord.

Daarnaast vertelt hij hoe hij zich verhoudt tot actuele thema's zoals reanimatie, orgaandonatie, euthanasie en voltooid leven. Nu hij weet waar hij staat, geeft dat rust en verhoogt dat de kwaliteit van leven. Zijn doel met dit eerlijke boek is om anderen te stimuleren na te denken over hun levenseinde. 'Want denken over de dood maakt het leven rijker!' (blz. 8)

Op de donderdagen 9 en 23 mei, 6 en 20 juni en 5 juli zijn we met dit aan de slag (geweest). De Hoeksteen, 20.00-21.30 uur.

### **Ontmoetingsochtenden Jan Biesheuvel Dijkhuis (Rijksweg 109)**

Deze maandelijks ochtenden staan ook open voor niet-bewoners. De bijeenkomsten beginnen om 10.00 uur; vanaf 9.45 uur bent u welkom.

De ochtenden worden geleid door ds. Van Ommeren of ds. Wouda

Tot aan de zomervakantie is er nog één bijeenkomst:

dinsdag 4 juni (ds. Van Ommeren)

## **COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS**

---

Hierbij een overzicht van de collectenopbrengsten van april 2019.

### Zondag 7 april:

1. Diaconie: € 392,10
2. Algemeen kerkelijk arbeid: € 202,85
3. Deurcollecte MIVA: € 252,05
4. Collecte slotweekend: € 96,91

### Zondag 14 april:

1. PKN/ JOP: € 317,85
2. Algemeen kerkelijke arbeid: € 251,10
3. Z.W.O. (busjes) € 68,40
4. Storting ZWO / Tim Zingt: € 448,40

### Donderdag 18 april (witte donderdag)

1. Avondmaalscollecte: € 627,35

### Zondag 21 april; 1<sup>e</sup> paasdag

1. Kerk in Actie: € 349,86
2. Algemeen kerkelijke arbeid: € 293,07
3. Z.W.O. (busjes) € 163,85
4. Spaardoosjes: € 210,44

### Zondag 28 april:

1. Algemeen kerkelijke arbeid: € 211,50
2. Onderhoud orgel: € 174,80
3. Z.W.O. (busjes) € 147,10
4. Spaardoosjes: 82,86

## **RONDJE KERKENRAAD**

---

**Waar is de kerkenraad allemaal mee bezig? Die vraag wordt weleens aan een kerkenraadslid gesteld. Middels deze rubriek wil de kerkenraad maandelijks een korte weergave geven van de zaken die worden besproken, zijn afgerond of nog gaan komen. Zo proberen wij de gemeente meer te betrekken bij het reilen en zeilen van de kerk.**

De natuur zucht onder de aanhoudende droogte en het neerslagtekort is in onze streek sinds 1 april alweer opgelopen tot 100 mm. Veel bomen, zelfs kolossale exemplaren leggen het loodje. Planten, dieren en insecten hebben dorst. Vooral de agrariërs ondervinden aan den lijve hoe droog de gronden

zijn. Er moet al zeldzaam veel beregend worden om het zaad te laten ontkiemen en de planten in leven te houden. Eenden en Meerkoeten denken al aan een tweede legsel en van lieverlee beginnen de zomerbloeiërs hun prachtige kleuren te tonen. Nog even en de langste dag staat op de kalender.

Voor dag en dauw is er op Hemelvaartsdag gewandeld, onderwijl liederen zingend. Geweldig om op deze manier Gods schepping in alle vroegte en rust te ervaren. De laagdrempelige tentdienst is onder hoge temperaturen gevierd. Dankzij de inzet van vele gemeenteleden is deze dienst goed in de smaak gevallen. Het winterseizoen loopt op z'n laatste beentjes. De vrijwilligers gelukkig nog niet.



Wat speelt er:

- Afgelopen week zijn de laatste voorgedragen gemeenteleden benaderd. De ambtsdragers werving heeft tot nu toe geresulteerd in de toezegging van twee gemeenteleden om het ambt van diaken te willen aanvaarden. Tevens hebben twee gemeenteleden aangegeven wijkmedewerker te willen worden. Dat stemt tot dankbaarheid, want pastoraat is een belangrijk onderdeel van het kerkenwerk. De zorg om een goede invulling aan het pastoraat te kunnen geven is daardoor zeker verkleind, al gaat het tekort aan wijkouderlingen nog wel een rol spelen bij het kunnen invullen van diverse taken binnen de kerkenraad. De namen van de nieuwe ambtsdragers zijn inmiddels via de nieuwsbrief aan de gemeente voorgesteld. Daarbij worden de nieuwe wijkmedewerkers ook genoemd.
- Op zondag 7 juli is alweer de afsluiting van het jaarthema gepland. Er wordt teruggekeken op een jaar waarin veel is gepasseerd en veel is gedaan. We willen graag van deze gelegenheid gebruik maken om na afloop van de dienst in een korte presentatie aan te geven wat er allemaal is ondernomen naar aanleiding van de vorig jaar gehouden gespreksavond met jongeren en jonge gezinnen, maar ook binnen het jeugdwerk. In de Inloop is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje op een informele manier 'bij te praten'. Hiervoor word je alvast van harte uitgenodigd.
- Het CvK is in overleg met de verkeersdeskundige van de gemeente Altena over de verkeerssituatie op de Kerkweg. Een aantal dingen spelen er: de afremmende zuiltjes, de onoverzichtelijke situatie als gevolg van geparkeerde auto's tijdens de erediensten, waardoor de hulpdiensten niet goed kunnen passeren en de gewenste parkeerplaats voor de kerkauto of anderszins.
- Tijdens de kerkenraadsvergadering op 22 mei is een werkgroepje samengesteld, dat informatie gaat vergaren over het opstellen van de

Plaatselijke Regeling (*in*) *zegening levensverbintenissen*. Er wordt ook gekeken naar de wijze waarop andere gemeenten zo'n regeling hebben opgesteld. Het voornemen is er, om in september een start te maken met het bespreken van dit onderwerp. Na de discussie binnen de kerkenraad wordt de gemeente geraadpleegd, omdat deze materie waarschijnlijk de nodige vragen zal oproepen en discussie zal geven. Het is een mooie gelegenheid om bijvoorbeeld na een dienst met de gemeente hierover in gesprek te gaan. Wordt vervolgd!

- Het CvK heeft een overleg gehad met de aannemer over de start van de verbouwing van de keuken. Het is al wel duidelijk dat de werkzaamheden niet eerder dan na de zomervakantie zullen aanvangen. Op eerdergenoemde kerkenraadsvergadering stond ook het punt AVG-wet op de agenda. Met name de vraag hoe om te gaan met het weergeven van namen van gemeenteleden op de nieuwsbrief, in Kerkklanken, in de Kerkgids en op de website kwam aan de orde. Ofschoon er nog veel onduidelijkheid heerst omtrent het naleven van de AVG-wet, willen we daar toch van lieverlee gestalte aan gaan geven.

**Vanwege de voorbereidingen op het samenstellen van de Kerkgids jaargang 2019-2020 vraagt de kerkenraad aan elk gemeentelid, wiens gegevens (naam, adres, telefoonnummer) normaal gesproken in de nieuwe editie van de Kerkgids zouden worden opgenomen, om aan te geven of er bezwaar is tegen vermelding in de Kerkgids. ***Bij bezwaar tegen vermelding in de Kerkgids moet u of jij dat dus zelf aan de scriba kenbaar maken.*****

Wilt u of jij iets meer weten over deze genoemde punten? Neem gerust contact op met de scriba (Cor Polak) of de voorzitter (Jaap van Elzelingen) van de kerkenraad.

## KERKKLANKEN WOORDZOEKER 11

D	E	D	G	U	E	R	V	T	S	E	E	F	V
U	G	N	A	G	N	I	D	N	A	T	S	P	O
B	R	E	I	C	A	F	E	E	T	G	E	E	L
B	V	D	I	E	H	N	E	G	E	L	R	E	V
E	I	N	D	E	L	O	O	S	L	E	G	N	E
L	Z	O	O	N	N	E	R	E	T	H	C	I	R
H	A	E	P	A	S	E	N	R	N	E	E	E	W
A	A	N	D	A	C	H	T	I	G	M	A	D	A
R	K	L	O	W	K	O	O	R	T	M	A	H	C
T	R	O	D	I	E	H	K	IJ	L	R	E	E	H
I	K	O	N	I	N	G	S	C	H	A	P	U	T
G	N	I	T	T	A	H	C	S	R	E	V	O	I
W	J	E	R	U	Z	A	L	E	M	S	I	O	N
E	E	R	B	I	E	D	W	A	A	R	D	I	G

NA HET WEGSTREPEN VAN DE WOORDEN BLIJVEN ER EEN AANTAL LETTERS OVER DIE SAMEN EEN WOORD VORMEN.

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

AANDACHTIG	OPSTANDING
ADAM	OVERSCHATTING
BREICAFÉ	PASEN
CHAM	RICHTEREN
DUBBELHARTIG	ROOKWOLK
EERBIEDWAARDIG	SION
EINDELOOS	VERLEGENHEID
ENGEL	VOLVERWACHTING
FEESTVREUGDE	WEEËN
HEERLIJKHEID	ZOON
INGANG	
IZAAK	
JERUZALEM	
KONINGSCHAP	
LEEGTE	

Oplossing nr. 10: ZEGENEN

© 2019 S v Welsenis



## ***BIJ DE DIENSTEN***

---

### **Zondag 9 juni 2019: Vijftigste Paasdag / Pinksteren**

10.00 uur: Voorganger: ds. R.A. Wouda

Collecten: 1. Kerk in Actie/Zending; 2. Kerkklanken

### **Zondag 16 juni 2019: Trinitatis**

10.00 uur: *Bevestiging ambtsdragers*. Voorganger: ds. R.A. Wouda

Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Onderhoud gebouwen

### **Zondag 23 juni 2019:**

10.00 uur: Voorganger: ds. B. Ridder, Almkerk

Collecten: Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Kerkklanken

### **Zondag 30 juni 2019:**

10.00 uur: Voorganger: dhr. J. Lankhaar, Wijk en Aalburg

Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Onderhoud gebouwen

### **Zondag 7 juli 2019: 'slotdienst'**

10.00 uur: Afsluiting jaarthema 'Kunst in de kerk' en Brugdienst voor de kinderen uit Groep 8. Voorganger: ds. R.A. Wouda

Collecten: 1. Diaconie; 2. Algemeen kerkelijke arbeid

### **Zondag 14 juli 2019: Avondmaalszondag**

10.00 uur: Viering van Schrift en Tafel.

14.30 uur: Avondmaalsviering in Het Steunpunt.

Voorganger deze zondag: ds. R.A. Wouda

Collecten: 1. ZWO; 2. Onderhoud gebouwen

### **Zondag 21 juli 2019: begin basisschoolvakantie**

10.00 uur: Voorganger: ds. R.A. Wouda

Collecten: 1. Jeugdwerk; 2. Algemeen kerkelijke arbeid

### **Zondag 28 juli 2019**

10.00 uur: Voorganger: ds. M.F. Meeder-van Hof

Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Kerkklanken

### **Zondag 4 augustus 2019**

10.00 uur: Voorganger: ds. H.P. de Goede, Werkendam

Collecten: 1. Diaconie; 2. Algemeen kerkelijke arbeid

### **Zondag 11 augustus 2019**

10.00 uur: Voorganger: ds. A. van Andel, Valkenswaard

Collecten: 1. Kerk in Actie/Werelddiaconaat; 2. Onderhoud orgel

## **Zondag 18 augustus 2019**

10.00 uur: Voorganger: ds. H.P. de Goede, Werkendam

Collecten: 1. Diaconie; 2. ZWO

## **Zondag 25 augustus 2019**

10.00 uur: Voorganger: ds. M.F. Meeder-van Hof

Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Jeugdwerk

## ***BIJZONDERE ZAKEN***

---

### **Rommelmarkt**

Nog een paar weken en dan wordt de jaarlijkse rommelmarkt weer georganiseerd en wel op **vrijdag 14 juni vanaf 13.00 uur en zaterdag 15 juni vanaf 9.00 uur tot 13.00 uur.**

U wordt van harte uitgenodigd om te komen kijken naar en natuurlijk te kopen van de spullen die we het hele jaar door weer verzameld hebben.

Ook zijn er weer heerlijke pannenkoeken, slaatjes en broodjes hamburger te koop.

Wij vragen u nog aandacht voor het volgende :

De commissie kan altijd extra handen gebruiken bij het uitpakken en verdelen van de spullen over de kramen. Mocht u een paar uurtjes tijd hebben, dan bent u van harte welkom op vrijdagochtend 14 juni.

Ook tijdens de verkoop op vrijdagmiddag en de zaterdagochtend kunnen we vrijwilligers gebruiken om onze handelswaar aan te prijzen.

Mocht u zin en tijd hebben dan bent u van harte welkom.

We gaan er van uit dat de mensen die elk jaar bereid zijn om te helpen ook nu weer aanwezig kunnen zijn. U wordt dus niet persoonlijk gevraagd om mee te helpen.

Ook aan de rommelmarkt komt weer een einde en zullen alle spullen en tenten weer opgeruimd moeten worden. Hierbij is natuurlijk ook alle hulp van harte welkom!

Graag tot ziens!

De Rommelmarkt Commissie

## **Samen Geloven Groep**

Onze bijeenkomst in mei stond in het teken van 'avondtrappen'. Na het lezen van enkele Bijbelteksten waarin wandelen voor komt zijn we met onze groep op stap gegaan. Tijdens onze wandeling hebben we ook 'over het water gelopen' middels het trekpontje Bakkerskil.

Ben je tussen de 20 en begin 40, sluit gerust eens aan bij de Samen Geloven Groep!

De laatste avond van het tweede seizoen Samen Geloven Groep is op 14 juni 2019. Graag voor de BBQ aanmelden via [samengeloven@gknieuwendijk.nl](mailto:samengeloven@gknieuwendijk.nl)

De organisatie,  
Jostein Kiezebrink, Jeroen den Dekker en Matty van Tilburg.

## **Van de themagroep**

Vanaf zondag 9 juni zullen de mooiste dertien foto's opgehangen worden in de gang bij de Inloop.

Bram van Meel heeft de mooiste foto voor wat betreft de techniek al uitgezocht. Nu zijn jullie aan de beurt. Want welke foto heeft jou iets te zeggen? Wat is voor jou het mooiste plaatje? Er komen kaartjes in de kerk te liggen waarop je je voorkeur voor een foto kunt aangeven. De kaartjes verzamelen we en de fotograaf van de foto met de meeste stemmen krijgt de publieksprijs!

Op zondag 7 juli sluiten we daarmee het jaar van de kunst af. Tijdens de collecte in die dienst wordt op de beamer een overzicht getoond van allerlei activiteiten van het afgelopen jaar.

De themagroep is al weer bezig met het nieuwe jaar. Helaas moeten we het dan zonder Marjanne van Breugel doen want zij stopt er nu mee. Met heel veel dank aan Marjanne voor alle werkzaamheden en de vele verslagen die zij gemaakt heeft.

Inge, Hanneke, Miranda en Nel

## **Zusterkring**

Het werk van de zusterkring in onze gemeente is een belangrijke schakel tussen de kerk en de gemeenteleden. Wanneer er iets bijzonders is bij een gemeentelid ontvangen zij een bezoekje van een zusterkringlid. We denken dan aan bijvoorbeeld langdurige zieke, een ziekenhuisopname, geboorte of verjaardag van ouderen (75 jaar en ouder) of een huwelijksjubileum in onze gemeente. Ook organiseert de zusterkring met kerst een kerstmiddag voor ouderen. Dat alles wordt gedaan door menig vrijwilliger.

Er zijn al vele mensen actief in de zusterkring van onze gemeente maar helaas hebben we nog steeds vacante wijken. We zijn dan ook naarstig op zoek naar mensen die in een wijk wat bezoekjes willen afleggen.

Lijkt u dit wel wat of wilt u nog meer informatie over dit belangrijke werk, neem dan contact op met Marjo Straver, tel. nr 401168.

Wij hopen op positieve reacties!

## **KERKELIJK BUREAU**

---

### Overleden

op 20 mei 2019: Mw. Josina Sijke Dekker-van der Mijden, geb.: 23-2-1932; Rivierenland 1, 'Altenahove', Almkerk (wijk 5).

### Gedoopt op 12 mei 2019

Stijn Johannes Baltus (Stijn) den Dekker, zoon van Jeroen en Bernadette den Dekker-Slagmolen, geb.: 6-3-2019, Dirkappel 16 (wijk 2).

Ties Pieter Antonie (Ties) van der Wal, zoon van Ton en Jeannette van der Wal-voor den Dag, geb.: 2-4-2019; Dirkappel 21 (wijk 2).

### Verhuizingen

Mw. H. Boterblom-de Graaf; van Vijverstraat 28 (wijk 3) naar Rivierenland 1, 'Altenahove', Akkerwinde, kamer 133 (wijk 5).

Fam. Van Beek-van Breugel; van Kastanjelaan 31, Woudrichem (wijk 1) naar Zandsteeg 2 (wijk 1).

Mw. J.E. van Beek-Branderhorst; van Zandsteeg 2 (wijk 1) naar Zandsteeg 2a (wijk 1).

Dhr. M. Groeneveld; van Pr. Irenelaan 23 (wijk 2) naar Kilse Suikerpeer 9 (wijk 2).

Dhr. P.J. de Jonge; van Anemoonstraat 60 (wijk 3) naar Kilse Suikerpeer 23 (wijk 2).

Dhr. en mw. Van Pelt-Lukkezen; van Pr. Irenelaan 32a (wijk 2) naar Kerkweg 50 (wijk 1) (m.i.v. 22 juni)

## BIJBELLEESROOSTER

zaterdag	1 juni	Psalm 120	Ontheemd
zondag	2 juni	Spreuken 6:20-35	Vreemdgaan is gevaarlijk
maandag	3 juni	Spreuken 7:1-27	Laat je niet verleiden
dinsdag	4 juni	Spreuken 8:1-11	Filosofie is ...
woensdag	5 juni	Spreuken 8:12-21	... liefde voor de wijsheid
donderdag	6 juni	Spreuken 8:22-36	Scheppingsverhaal
vrijdag	7 juni	Spreuken 9:1-18	Wijsheid duurt het langst
zaterdag	8 juni	Psalm 117	Kort maar krachtig
zondag	9 juni	Handelingen 2:1-13	Eerste Pinksterdag Verstaanbaar voor iedereen
maandag	10 juni	Handelingen 2:14-28	Vervulde profetie
dinsdag	11 juni	Handelingen 2:29-36	Trefzeker
woensdag	12 juni	Handelingen 2:37-47	Doopdienst
donderdag	13 juni	Handelingen 3:1-10	Op de been geholpen
vrijdag	14 juni	Handelingen 3:11-26	Niet in eigen kracht
zaterdag	15 juni	Handelingen 4:1-12	Confrontatie
zondag	16 juni	Handelingen 4:13-22	Wie moet je gehoorzamen?
maandag	17 juni	Handelingen 4:23-31	Bewogen gebed
dinsdag	18 juni	Lucas 7:36-50	Geven en vergeven
woensdag	19 juni	Lucas 8:1-8	Zaaien en oogsten
donderdag	20 juni	Lucas 8:9-15	Betekenisvol
vrijdag	21 juni	Lucas 8:16-21	Familiebijeenkomst
zaterdag	22 juni	Lucas 8:22-25	Volgelingen dichtbij en op afstand
zondag	23 juni	Lucas 8:26-39	Bezeten (van angst)
maandag	24 juni	Lucas 8:40-56	Aanraking
dinsdag	25 juni	Lucas 9:1-9	Uitzendprogramma
woensdag	26 juni	Lucas 9:10-17	Het broodnodige
donderdag	27 juni	Lucas 9:18-27	Imago-onderzoek
vrijdag	28 juni	Lucas 9:28-43a	Hoog bezoek
zaterdag	29 juni	Lucas 9:43b-50	Hoofd- en bijzaken
zondag	30 juni	Lucas 9:51-62	Goed te volgen?

maandag	1 juli	Psalm 76	De HEER strijdt voor zijn volk
dinsdag	2 juli	Handelingen 4:32-37	Samenleving
woensdag	3 juli	Handelingen 5:1-11	Bedrog
donderdag	4 juli	Handelingen 5:12-26	Niet te stuiten
vrijdag	5 juli	Handelingen 5:27-42	Risico



**De bloemen in de kerk worden  
iedere week geschonken door:**

**Bloemenatelier "Het Klaverblad"  
Rijksweg 212, Nieuwendijk**

[www.bloemenatelierhetklaverblad.nl/](http://www.bloemenatelierhetklaverblad.nl/)

**Opgelet!**

*Houdt u er rekening mee dat Kerkklanken op de website van de kerk geplaatst wordt en dat alle genoemde gegevens (telefoonnummer, adres etc.) dus zichtbaar zijn op internet. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan dient u dit bij het te plaatsen bericht, kenbaar te maken.*

**75e jaargang nr. 5/ 2019**

## **INFO**

---

Gereformeerde Kerk, Kerkweg 3, 4255 GA Nieuwendijk, tel. 403326  
www.gknieuwendijk.nl

Kerkdienst 10.00 uur

Predikanten Ds. R.A. Wouda, Kerkweg 1, tel. 405855 (maandag vrije dag)  
e-mail: r.a.wouda@gmail.com  
Ds. M.F. Meeder-van Hof, Diefdijk 3, 4141 MD Leerdam,  
Tel. (0345) 619932, e-mail: mfmdhof@hotmail.com

Scriba ouderling-scriba: Cor Polak, tel. 403473  
e-mail: scriba@gknieuwendijk.nl

Kerkelijk Bureau Voor aangifte van doop, kerkelijke huwelijksbevestiging, adreswijziging  
etc. bij: Ina van der Mooren, Dijkje 7A, tel. 403045  
e-mail: kerkelijkbureau@gknieuwendijk.nl

Drukwerk drukwerk@gknieuwendijk.nl

Beheerder Beheerdersgroep, tel. 06-10676764  
Kerkgebouwen

Kerkradio Jes Walraven, Oslopark 6, tel. 401908  
Jan van Erp, Pr. Beatrixlaan 3, tel. 402593

Kerkauto Marco en Arja Groenenberg, Rijksweg 77c, tel. 403658

CvK Secr.: H. Vink, Zandsteeg 41, tel. 403974  
Penningmeester: Wim Colijn, Singel 3, tel. 401842 e-mail:  
wimcolijn@gmail.com

Bank- en girorekeningen

CVK NL97RBRB0791812294 SNS / NL78RABO0301505012 RABO /  
NL57INGB0001077052 ING

Diaconie NL90RABO0301511586 RABO  
ZWO NL35RABO0301545944 RABO

Nieuwsbrief Berichten voor de Nieuwsbrief inleveren bij: Marjolein Bot, Buitendijk 26,  
tel. 06-21498141, e-mail: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl. Graag  
donderdag vóór 17.00 uur.

Redactie Marco Groenenberg, Wilma van Gammeren-Scheffers,  
Kerkklanken Arie Strik.

Inleveren kopij Tot uiterlijk **maandag 25 juni 2019** vóór 18.00 uur bij:  
Arie Strik, Dahliastraat 38, 4255JJ, tel. 403721  
e-mail: redactie@gknieuwendijk.nl

# Hoveniersbedrijf Arjan van Rosmalen

- \*Ontwerp en aanleg van uw tuin
- \* Onderhoud van uw tuin
- \* Levering van o.a. planten en bomen



Bereklaauw 8  
4251 KS Werkendam  
Mob: 06-28720324  
Tel: 0183-505582

---

## **ROAD INBOEDELZORG V.O.F.**

Voor het Op- & Ontruimen van: Huizen  
Seniorenwoningen  
Bedrijfspannen  
Appartementen  
Kantoren  
Enz.

Ook voor het opruimen van Stormschade's en Tuinen.

Bel voor vrijblijvende informatie 06-42089900

Of kijk op [WWW.ROADINBOEDELZORG.NL](http://WWW.ROADINBOEDELZORG.NL)