

‘Ambtsdragers’

bij Psalm 134

Psalm 134 werd vroeger altijd gezongen (bij huwelijksinzegeningen ook wel, maar vooral:) na *de bevestiging van ambtsdragers*: ‘Dat 's Heren zegen op u daal, Zijn gunst uit Sion u bestraal’...’ (Psalm 134:3 ob)

Maar het blijkt wel een beetje de omgekeerde wereld te zijn, want in Psalm 134 zingt niet de *gemeente* deze woorden, maar: de *ambtsdragers* zingen het de gemeente toe! Dat is nu zomaar terloops zo’n puntje dat je bij het lezen van deze Psalm ineens opvalt: het regeltje wit tussen de verzen 2 en 3 ...

Psalm 134 is een *pelgrimslied*. Het is de *laatste* van de bedevaartsliederen. Deze Psalm is aan het *einde* geplaatst, dus werd hij waarschijnlijk gezongen aan het einde van de bedevaart. De pelgrims gaan weer terug naar hun werk en hun dorp en zij groeten nu (aan het slot van alle vieringen) bij het afscheid de priesters en de Levieten, die daar in de tempel en in Jeruzalem achterblijven, en die daar hun dienst blijven verrichten. Zo moeten we ons dat indenken.

Zo *begint* Psalm 134. Het is dus ook een *afscheidspsalme*. Het volk wat weer naar huis gaat bidt dit de dienaren in de tempel (de Levieten en de priesters) toe. ‘Ziet (*hinné*: dat is een extra opwekking: kom op!) ‘Jullie die daar staan in het heiligdom ... - zegent de Here’ zeggen ze. ‘Laat Hem in het middelpunt staan – zegen Hem!’ - dat bidden ze de priesters en de Levieten (als hun kerntaak!) toe.

En nu zegt hier Psalm 134: ‘Daar begint nu alle zegen horizontaal.’ Als dat *verticale* er niet eerst is, dan kun je al dat *horizontale* wel schudden. Dat is eigenlijk de eerste boodschap van deze Psalm.

En het volk weet dat. Dat zegt: ‘Als die dienaren nu maar God blijven zegenen! Als verkondiging, gebed en lofzang maar gaande blijven! Als zij dat maar blijven doen (ook in de nacht!) - dan varen wij daar wel bij: dan dragen ook wij vanuit het Godshuis de zegen van de HERE mee haar huis.’

Maar dan volgt er een regeltje wit ...

Reden: er vindt een rolwisseling plaats.

Eerst was de gemeente die de mensen die dienstdoen in het heiligdom toespreekt - maar nu zijn het de dienstknechten in het heiligdom die op hun beurt de gemeente toespreken: ‘Moge uit Sion de HEER u zegenen, die hemel en aarde gemaakt heeft!’

Wie zijn nu eigenlijk de *ambtsdragers*? Zijn dat de mensen die hun dienst in het heiligdom verrichten? Of zijn dat de mensen die Gods zegen meedragen hun alledaagse leven in? Moeten we met Psalm 134 (en trouwens ook met Luther) niet zeggen: ambtsdragers – dat zijn ze allebei! Want beide *ontvangen* zij en *dragen* zij de zegen van de HEER! Er is een *verschil* in taken, een rollenspel – maar kennelijk ook: een *wisselwerking*! Luther zou

zeggen: samen dragen zij het ambt aller gelovigen; samen zijn zij verantwoordelijk voor de gemeente; samen vormen zij het lichaam van Christus! Wat een regeltje wit ons al niet te zeggen heeft!

VAN DE REDACTIE

Voor u ligt de vakantie-editie van Kerkklanken. De redactie gaat op reces, net als een groot deel van Nederland.

In deze Kerkklanken treft u voorlopig de laatste Woordzoeker aan van Silvère van Welsenis. Silvère heeft ons blad de laatste tijd telkens voorzien van een puzzel. En daar waren we als redactie hartstikke blij mee. Hopelijk u ook als lezer en/of puzzelaar. Silvère heeft even geen tijd en moet dus helaas andere keuzes maken. We hopen dat het afscheid van tijdelijke aard is. Silvère, heel hartelijk dank voor jouw bijdragen.

Verder in dit blad weer de gebruikelijke rubrieken zodat het weer een lezenswaardig blad is geworden. Voor de vakantiegangers; een fijne vakantie toegewenst en een veilige thuiskomst. En voor de thuisblijvers: ook graag weer tot begin september.

De deadline voor het volgende kerkblad is maandag 26 augustus. Dus hebt u een bijdrage voor het kerkblad? Dan zien we die graag tegemoet via ons e-mailadres redactie@gknieuwendijk.nl of via de brievenbus van Dahliastraat 38.

Van de redactie



VAN DE VOORZITTER

Twintig juni was Wereld Vluchtelingendag. Een dag die door de Verenigde Naties in het leven is geroepen om jaarlijks aandacht te vragen voor deze kwetsbare groep mensen. Wereldwijd wordt er op verschillende manieren stilgestaan bij het lot van vluchtelingen.

Voorafgaand aan deze dag wordt in Nederland sinds 2010 de Nacht van de Vluchteling georganiseerd door de Stichting Vluchteling. Om precies 00:00 uur klinkt het startschot, waarna in het holst van de nacht duizenden deelnemers een 40 kilometer lange sponsorloop in verschillende provincies van het land hebben gelopen. Met elkaar een zo hoog mogelijk bedrag

ophalen voor noodhulp aan vluchtelingen en ontheemden in de regio, maar ook voor mensen die wereldwijd op de vlucht zijn voor oorlog, conflict en onderdrukking. Iets positiefs willen doen als reactie op het verharde klimaat tegen vluchtelingen, een signaal af geven tegen



alle negativiteit. Art Rooijrakkers, ambassadeur van de Nacht van de Vluchteling, noemt het hartverwarmend dat mensen hun nacht opofferen om geld en aandacht te vragen voor vluchtelingen, een prachtig initiatief.

Meer mensen dan ooit zijn op de vlucht voor oorlog, vervolging of natuurgeweld. Over de hele wereld zijn dat er zo'n 68,5 miljoen, waarvan ruim de helft minderjarig is. Verhoudingsgewijs is dit 1 op de 1000 mensen. Onvoorstelbaar toch? Zij hebben huis en haard verlaten en zijn op zoek naar een veilige toekomst. De aantallen maken de persoonlijke drama's die achter de vluchtelingencrisis schuilen vaak onzichtbaar. Wat maken vluchtelingen mee? Hoe is het om als een ontheemde door het donker te sjouwen in de gedachte dat je niet weet waar je terecht zult komen? Tijdens de Nacht van de Vluchteling wordt dat door de deelnemers een heel klein beetje ervaren. Eigenlijk is het natuurlijk absoluut niet te vergelijken, omdat vluchtelingen nu eenmaal niet over rechte en gebaande wegen lopen. Overal loert het gevaar en op elk moment kan de vlucht ten einde komen.

Zelf lopen we het liefste op rechte paden, zonder hobbels en kuilen. Als het effe kan ook met zo min mogelijk obstakels langs de kant van de weg. De route moet overzichtelijk zijn, zodat ons zo min mogelijk verrassingen staan te wachten. Hoe verder er weggekeken kan worden hoe prettiger het

onderbuikgevoel. Wat het oog niet ziet zal het hart niet deren. Door ons gesjouw en gejaag langs die kaarsrechte banen, loert het gevaar dat de werkelijkheid uit het oog wordt verloren. We zien alleen ons eigen drukke leventje en vergeten in de spiegel of achterom te kijken. De ellende om ons heen wordt als het ware aan het zicht onttrokken. Het geweten wordt gesust door ontkenning en soms ook verharding.

Greta Thunberg, de zestienjarige Zweedse milieuactiviste, heeft de Ambassadeur van het Gewetenprijs van Amnesty International ontvangen. Zij heeft vorig jaar een klimaatprotest in vele landen teweeggebracht door wekelijks met duizenden scholieren te spijbelen én te demonstreren voor een beter klimaat. Deze Ambassadeur van het Gewetenprijs, die al eens gewonnen werd door Nelson Mandela en Malala Yousafzai, is niet zomaar een prijs. Door de internationale klimaatstaking van scholieren hebben tieners een leidende rol gekregen in de strijd tegen klimaatverandering. De secretaris-generaal van Amnesty, Kumi Naidoo, zegt hierover: *'We zijn nederig en geïnspireerd door de vastberadenheid waarmee jonge activisten in de hele wereld ons uitdagen om de werkelijkheid over de klimaatcrisis onder ogen te zien.'* Bij Greta en haar collega's is van wegstijgen geen sprake. Zij maken zich hard voor een betere wereld. En dat is geen overbodige luxe, omdat, volgens een panel van de Verenigde Naties, *'de mens roofbouw pleegt op zijn natuurlijke omgeving en bezig is wereldwijd de fundamentele uit te hollen van economie, levensonderhoud, voedselzekerheid, gezondheid en kwaliteit van leven'*. Dat zijn niet mis te verstane woorden, die keihard aan zouden moeten komen op de gewenste rechte weg van ons leven.

In de Bijbel komen we het rechte pad regelmatig tegen. In Prediker wordt dit item vaak aangehaald, waarbij aan hen die op rechte wegen gaan, voorspoed en beschutting wordt toegezegd: *'Aan wie rechtschapen is geeft Hij voorspoed, voor wie op rechte wegen gaat, is Hij een schild'*. Verder klinkt telkens de waarschuwing over de wijze waarop we van het juiste pad af kunnen raken, als we onze levens niet leiden zoals Jezus ons geleerd heeft. Een voortdurende herinnering is noodzakelijk, omdat afdwalen van het Christelijke pad continue op de loer ligt.

Al met al willen we graag op het rechte pad lopen, maar zorgt onze levenswijze er juist voor dat afdwalen van dit pad meer voor de hand ligt. De juiste keuze maken, daar draait het allemaal om. En hulp van onze God is daarbij onontbeerlijk. In een reactie van een lezer in Trouw werd op treffende wijze de eenvoud van Pinksteren verwoord: *'wat hebben we het anno 2019 ontzettend nodig elkaar op te zoeken én te vinden, elkaar te verstaan, te bemoedigen, te inspireren. Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen en liefhebben door Uw kracht'*.

Als we daar iets van mee willen pikken, zal een bredere blik op Gods wereld

hard nodig zijn. We moeten de realiteit niet uit het oog verliezen. Dan pas kunnen we met een schoon geweten onze weg vervolgen.

VANUIT DE KERKENRAAD

Moderamen Kerkenraad: Jaap van Elzelingen, preses
(vanaf 18 juni 2019) Daniel Grobecker, jeugdouderling
Elise Ippel, vanuit de Diaconie
Cor Polak, scriba
Jan van der Schuit, vanuit het CvK
Piet van Vugt, pastoraal ouderling
René Wouda, predikant

Scribaat Kerkenraad: Email: scriba@gknieuwendijk.nl

Predikanten: ds. M.F. Meeder-van Hof
Diefdijk 3, 4141 MD Leerdam
tel. 0345 619932; email: mfmdbhof@hotmail.com

ds. R.A. Wouda
Kerkweg 1, 4255 GA Nieuwendijk
tel. 0183 405855; email: r.a.wouda@gmail.com

Vergaderingen

Moderamen:	donderdag 11 juli, 19.45 uur, De Hoeksteen
Moderamen:	dinsdag 3 september, 19.45 uur
Kerkenraad:	woensdag 18 september, 19.45 uur

Vakantie ds. Wouda: 28 juli t/m 18 augustus 2019

In pastorale noodgevallen kunt u dan een beroep doen op ds. Meeder (bereikbaar via tel. 0345-619932 en/of email: mfmdbhof@hotmail.com)

Een nieuwe kerkenraad

Op zondag 16 juni j.l. vond er de 'wisseling van de wacht': ambtsdragers traden af en aan.

Afgetreden zijn: Henriëtte Jansen-Bokdam (pastoraal ouderling), Anita Kiezebrink-Bezemer (jeugdouderling), Dirk Ruiten (diaken), Joke Wijnands-van de Linde (diaken) en Joke de With-Slob (jeugdouderling).

Enkele ambtsdragers hebben hun termijn verlengd: José van Elderen-Crielaard (diaken), Elly Polak-Nieuwkoop (pastoraal ouderling) en Francien Smits-de Ruijter (diaken).

Als nieuwe ambtsdragers mochten we bevestigen: Mariëlle Groenevelt-Kamerling en Arjen Palland, te bevestigen, beiden als diaken.

Weliswaar geen lid van de kerkenraad, maar als nieuwe wijkmedewerkers zeer welkom zijn: Henriette Jansen-Bokdam en Els van der Stelt-Sprangers. Over de (nieuwe) taakverdeling in ons Pastorale Team kunnen we op dit moment nog geen mededelingen doen. Dat zal u in de nieuwe kerkgids worden medegedeeld.

UIT DE GEMEENTE

Huwelijksjubilea

Echtparen die in de komende periode 25, 40, 45, 50, 55 enz. jaar getrouwd zijn.

Juli:

14	Koops-Hollerhoek (Irisstraat 5)	25 jaar
24	Visser-van Noorloos (Rijksweg 109b)	60 jaar

Augustus:

7	Jansen-Bokdam (Singel 75)	45 jaar
31	Van der Stelt-Sprangers (Pr. Beatrixlaan 11)	40 jaar

Alle echtparen hiermee alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen over hun verdere levensweg, in voor- en tegenspoed, toe gebeden!

Verjaardagen 75+

De volgende gemeenteleden van 75 jaar of (veel) ouder hopen in de komende periode hun verjaardag te vieren:

Juli:

4	J.G. Crielaard (Rijksweg 109a)	75 jaar
4	M.A. Groeneveld (Vijverstraat 26)	80 jaar
4	G. van Noorloos-van der Wiel (Dahliastraat 40)	82 jaar
13	B. Colijn (Antonia, k. 26, Almkerk)	89 jaar
13	M. Groeneveld-Duijzer (Pr. Beatrixlaan 29)	75 jaar
14	M.E. Keller-van Helden (Midgraaf 4)	78 jaar
16	M.N. van Breugel (Anemoonstraat 43)	83 jaar
17	L.A. Lagrouw-de Bok (Heistraat 11)	77 jaar
21	N. Groenevelt (Anemoonstraat 68)	85 jaar
23	H. van Breugel (p/a Transvaal 31, 4254 BB Sleenwijk)	92 jaar
23	A. Lagrouw-Ouwerkerk (Amaryllishof 6)	77 jaar
26	M.J. Oldenburg-van Hemert (Dahliastraat 102)	80 jaar
28	G.J. Koot-van den Heuvel (Steurstraat 28)	77 jaar

Augustus:

1	H. van Hemert-van den Heuvel (Rijksweg 116b)	79 jaar
4	H.A. Ouwerkerk (Dahliastraat 26)	84 jaar
4	M.J. Warmer-van der Stelt (Van der Steltstr 9)	82 jaar
5	H. Boterblom-de Graaf (Altenahove, Akkerwinde 133)	96 jaar
6	J.O. Groenevelt-Verkerk (Amaryllishof 36)	78 jaar
7	T.J. van der Laan van Maastrigt-van der Stelt (Altenastraat 31)	75 jaar
9	J. Hoeke (Altenastraat 37)	79 jaar
10	J.J. Groenevelt (Hankse Buitenkade 55)	81 jaar
11	G.J. Groenevelt-van Steenis (Anemoonstraat 68)	80 jaar
11	S.A. Hoeke-van Wijk (Altenastraat 37)	77 jaar
11	E.J. Pellekaan-van Tilborg (Antonia, Knotwilg 33)	90 jaar
13	L. Groeneveld (Amaryllishof 21)	79 jaar
13	J. Kraaij (p/a Rijksweg 109-201)	83 jaar
15	T.H. voor den Dag (Amaryllishof 13)	76 jaar
15	N. Morée-Vink (Vijverstraat 18)	94 jaar
18	P. van den Berg (Heistraat 5)	79 jaar
18	J. Ouwerkerk (Kildijk 45)	80 jaar
18	I. van Putten-van Steenis (Heistraat 1)	78 jaar
20	L. Kant (Hoekkampstraat 39)	75 jaar
21	A. Hoeke-in 't Veld (Hoekkampstraat 35)	83 jaar
24	N.C. de Graaff-de Bok (Pr. Irenelaan 22)	87 jaar
24	A.J. van der Pijl-van Breugel (Dahliastraat 48)	82 jaar
27	G. van Daalen-de Ruijter (Antonialaan 28, Almkerk)	91 jaar
29	J. Hoeke-van den Heuvel (Vijverstraat 34)	81 jaar

September:

1	A. Kant-Colijn (Van der Steltstraat 22)	78 jaar
2	G. van Daalen-van Steenis (Van der Steltstraat 28)	84 jaar
5	H. Heibloom-Monshouwer (Van der Steltstraat 7)	85 jaar
9	W. de Graaf-Groeneveld (Rijksweg 109-107)	82 jaar
9	J. van Herwijnen (Amarillishof 23)	85 jaar
10	E. Ippel-Visser (Rijksweg 109-102)	82 jaar
17	C.N. de Rade-de Graaf (Hoefslag 6, 4286 GD Almkerk)	81 jaar
19	H.N van Drunen (Van der Steltstraat 2)	82 jaar
21	J.J. Groenenberg-van Ravestijn (Hoge Polderweg 2)	82 jaar
22	J. Groeneveld-van Hemert (Vijverstraat 26)	79 jaar
27	W. Ouwerkerk (Dahliastraat 28)	78 jaar
28	B. de Haas-van Daalen (Rijksweg 109-103)	87 jaar
30	J. Groeneveld (Zandsteeg 66)	83 jaar

Wij feliciteren hen hiermee (alvast) van harte, wensen hen een goede verjaardag en bidden hen Gods bemoediging en zegen toe bij de vreugden en het verdriet op hun verdere levensweg.

Geslaagd ! – of niet ...?

De uitslag van het Centraal Schriftelijk Eindexamen is inmiddels bekend. Daarmee is de spanning (zo niet: stress) van examenkandidaten - èn hun ouders ten einde. Voor alle geslaagden: van harte gefeliciteerd met je diploma! En veel succes bij de nieuwe stap die je nu gaat maken – na een welverdiende vakantie uiteraard.

Als je een teleurstellende mededeling kreeg en/of ook het herexamen mislukte, laat dan de moed niet zakken! Sterkte gewenst om, na een ontspannende vakantie, de draad weer op te kunnen pakken.

Zogezegd (163): Psalm 23 in 4G

Mijn smartphone is mijn alles, het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten met lekkere muziek in mijn oren.
Hij voert mij langs mooie plaatjes op Pinterest.
Hij laadt mij op met nieuwe energie.
Hij leidt mij met Google Maps langs veilige paden,
god, wat handig zo'n ding.
Al gaat mijn weg door een dip, ik vrees geen gevaar
want mijn smartphone heb ik in mijn broekzak,
overall heb ik bereik.
Hij nodigt mij aan whatsapp-gesprekken
voor het oog van mijn non-followers.
Hij trilt mijn handen met liefde, mijn inbox vloeit over.
Ik ben non-stop connected, alle dagen van mijn leven.
Ik keer terug in het huis met Wifi tot in lengte van dagen.

Vakantiegroet

Iedereen die de komende maanden op vakantie gaat, een goede en ontspannende tijd gewenst! Kortom: 'recreatie' (= herschepping). En een behouden thuiskomst. Alle goeds ook voor hen die thuis (moeten of willen) blijven.

Ten slotte

Met een hartelijke groet vanuit de pastorie,
ds. R.A. Wouda (Tel. 405855; r.a.wouda@gmail.com)

GEZAMENLIJKE BIJEENKOMSTEN VOOR OUDEREN

Ook wat deze activiteiten betreft is er sprake van een zomerreces.
Vanaf september wordt een en ander weer opgestart.

VORMING EN TOERUSTING

VORMING EN TOERUSTING – Ideeën voor het volgende seizoen ...?

De catechisaties, gesprekskringen en toerustingsactiviteiten van dit winterseizoen zijn inmiddels grotendeels afgerond. We mogen terugzien op veel goede, opbouwende ontmoetingen. *Dank aan allen die daar hun bijdrage aan leverden!*

In de komende maanden zullen we nadenken over een nieuw jaarthema en plannen maken voor het volgende winterseizoen. *Aan die bezinning kunnen ook u en jij een bijdrage leveren!*

Vandaar de vraag: zijn er onderwerpen, thema's, waar u/jij graag eens mee aan de slag zou willen? Heb je vragen waar je mee rondloopt en die je wel eens met anderen zou bespreken en doordenken?

Suggesties zijn van harte welkom!
Via r.a.wouda@gmail.com of 0183 405855.
Ds. Wouda

KERKELIJK BUREAU

Ingekomen

Dhr. Dian Versteeg, Anjerstraat 8 (wijk 3).

Dhr. G. Oldenburg, Rijksweg 109-206, JB Dijkhuis (wijk 5).

Vertrokken

Dhr. P. de Ruijter, Anemoonstraat 90 (wijk 3).

Verhuizingen

Dhr. P.J. Zondag; van Rijksweg 35 (wijk 4) naar Kilse Suikerpeer 10 (wijk2).

Mw. L. Struik-van der Wiel; van Dahliastraat 9 (wijk 3) naar Knotwilg 31c, 'Antonia', Almkerk (wijk 5).

Mw. J.G. van der Stelt; van Pr. Irenelaan 32 (wijk 2) naar Buitendijk 140, Hank (wijk1).

KERKKLANKEN WOORDZOEKER 12

M	A	C	H	T	E	L	O	O	S	H	E	I	D
O	E	G	Y	P	T	E	D	D	R	A	A	W	Z
R	A	A	D	S	H	E	R	E	N	E	G	E	E
D	R	V	A	O	U	N	E	G	I	N	E	T	S
E	O	E	V	J	O	H	A	N	N	E	S	S	T
C	B	N	I	S	O	O	L	E	D	D	O	G	I
H	E	R	D	E	R	S	A	M	U	E	L	O	G
A	D	A	T	H	C	A	Z	E	B	U	L	O	N
I	B	A	B	Y	D	D	O	G	E	R	E	H	G
H	E	B	E	L	IJ	D	E	N	N	P	V	R	I
E	S	T	H	E	R	Z	U	I	L	O	I	E	F
E	S	S	L	E	E	D	R	O	O	S	E	L	T
R	T	O	N	R	E	C	H	T	A	T	T	L	E
E	D	K	IJ	L	E	W	U	H	C	S	F	A	N

NA HET WEGSTREPEN VAN DE WOORDEN BLIJVEN ER EEN AANTAL LETTERS OVER DIE SAMEN EEN ZIN VORMEN.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

AFSCHUWELIJK
 ALLERHOOGSTE
 BABY
 BELIJDEN
 DAVID
 DEBORA
 DEURPOST
 EGYPTE
 ESTHER
 GAVEN
 GIFTEN
 GODDELOOS
 HEERE
 HEREGOD
 HERDERS
 JOHANNES

KOSTBAAR
 LEVIET
 MACHELOOSHEID
 MORDECHAI
 ONRECHT
 OORDEEL
 RAADSHEREN
 SAMUEL
 STENIGEN
 ZACHT
 ZEBULON
 ZESTIG
 ZUIL
 ZWAARD

De oplossing van Woordzoeker 11 en 12 vindt u verderop in dit blad.

DIACONIE



Welkom en afscheid

Wij vinden het heel erg fijn dat we twee nieuwe diakenen mogen verwelkomen. Dankbaar zijn we dat Arjen Palland en Mariëlle Groenevelt-Kamerman het ambt van diaken op zich hebben genomen. Voor beiden is het hun eerste ambtsperiode in de diaconie.

Samen met de nog zittende diakenen zal dit best goed komen en hopen we dat jullie zich snel thuis mogen voelen in de diaconie. Zij gaan met vertrouwen aan hun ambt beginnen en dat vertrouwen mag er ook zijn! Wij hopen op een mooie en inspirerende tijd met elkaar, wetende dat we er niet alleen voor staan!

Ook willen wij onze afscheidnemende diakenen Dirk Ruiten en Joke Wijnands-van der Linden heel hartelijk bedanken voor hun inzet en betrokkenheid. Joke hoorde zowat bij de inventaris na drie volle periode zich ingezet te hebben in de diaconie. Dirk nam de overstap van ouderling naar diaken en we hebben nog enkele jaren met hem samen mogen werken. Het waren goede en fijne jaren, zo hebben we een mooie en waardevolle tijd met elkaar mogen beleven. Dank jullie wel daarvoor!

Bestemming Avondmaalscollecte.

Net als voorgaande jaren willen wij als diaconie rond de vakantietijd een bedrag van € 70,- overmaken voor de minima hier in Nieuwendijk. Dit gaat in samenwerking met de gemeente Werkendam. Zij weten welke huishoudens er recht op hebben en zij zorgen er voor dat het bij deze mensen komt. Wij willen de Avondmaalscollecte van zondag 14 juli hiervoor bestemmen. Wij bevelen de collecte daarom van harte bij u aan.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Hierbij een overzicht van de collectenopbrengsten van mei 2019.

Zondag 5 mei:

1. Diaconie: € 225,15
2. Z.W.O.: € 195,20
3. Deurcollecte Mercy Ships Holland: € 169,90

Zondag 12 mei:

1. Algemeen kerkelijke arbeid: € 290,70
2. Kerkradio: € 246,26
3. Z.W.O. (busjes) € 135,95

Zondag 19 mei:

1. Onderhoud gebouwen: € 224,25
2. Algemeen kerkelijke arbeid: € 193,-
3. Z.W.O. (busjes) € 144,80
4. Avondmaalscollecte JB Dijkhuis: € 35,50

Zondag 26 mei:

1. Diaconie: € 219,95
2. Onderhoud orgel: € 190,85
3. Z.W.O. (busjes) € 118,55

Donderdag 30 mei;(hemelvaartsdag)

1. Algemeen kerkelijke arbeid: € 59,80
2. Onderhoud gebouwen: €43,05
3. Z.W.O. (busjes) € 36,40

RONDJE KERKENRAAD

Waar is de kerkenraad allemaal mee bezig? Die vraag wordt weleens aan een kerkenraadslid gesteld. Middels deze rubriek wil de kerkenraad maandelijks een korte weergave geven van de zaken die worden besproken, zijn afgerond of nog gaan komen. Zo proberen wij de gemeente meer te betrekken bij het reilen en zeilen van de kerk.



De tropische omstandigheden hebben al menig zweetdruppeltje gekost. Hitte records worden alweer gebroken. De temperatuur vliegt als een jojo heen en weer. De niet te stoppen eikenprocessierups gedijt prima bij deze weersomstandigheden en zorgt voor steeds meer overlast. Je zult maar aan een Eikenlaan wonen. De zorgen omtrent de afnemende biodiversiteit blijven onverminderd groot. De regenbuien van de afgelopen tijd hebben de gewassen goed gedaan, alhoewel er gewoon weer beregend wordt. Rust zit er voor de akkerbouwers voorlopig dus nog niet in. De hooibouw verloopt zonder stress. De kersen worden geplukt en vinden gretige aftrek. De bloeiende voorjaarsplanten hebben plaats gemaakt voor de zomerse collega's. Het winterseizoen is nagenoeg voorbij. Zo links en rechts nog een enkele vergadering,en dan

is het gepiept. De vele vrijwilligers van onze kerk hebben een periode van rust dik verdiend. Voor de meesten van ons staat een vakantieperiode voor de deur. Lekker even uitrusten, ontspannen en tijd nemen voor andere dingen.

Wat speelt er:

- Op de kerkenraadsvergadering van jongstleden 18 juni is afscheid van de teruggetreden ambtsdragers genomen. In een persoonlijk woord zijn zij bedankt voor hun inzet. De nieuwe ambtsdragers zijn verwelkomd als kerkenraadslid. Er is ook een moment stilgestaan bij de kerkenraadsleden, die hun ambtstermijn hebben verlengd. Na de pauze heeft de kerkenraad in de nieuwe samenstelling de vergadering vervolgd. Het Formulier voor de Ambtsdragers is ondertekend.
- Het zittende Moderamen heeft voor de periode juli 2019 tot en met juni 2020 de samenstelling van het nieuwe Moderamen aan de kerkenraad voorgelegd. De kerkenraad stemt met deze samenstelling in. Tevens krijgt het opnieuw samengestelde Moderamen het mandaat van de kerkenraad om de taken volgens Ordinantie 4 van de Kerkorde uit te voeren
- Aanstaande zondag 7 juli staat de ochtenddienst in het teken van de afsluiting van het jaarthema. Er wordt teruggekeken op een jaar waarin veel is gepasseerd en veel is gedaan. We willen graag van deze gelegenheid gebruik maken om na afloop van de dienst in een korte presentatie aan te geven wat er allemaal is ondernomen naar aanleiding van de vorig jaar gehouden gespreksavond met jongeren en jonge gezinnen, maar ook binnen het jeugdwerk. In de Inloop is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje op een informele manier 'bij te praten'. Hiervoor word iedereen van harte uitgenodigd.
- Een verkeersdeskundige van de gemeente Altena heeft met een collega de verkeerssituatie op de Kerkweg ter plaatse beoordeeld. Zij zijn van mening dat de situatie voldoet aan de regels die voor wegversmallingen gelden. Wel is toegezegd uit te zoeken in hoeverre er geparkeerd mag worden in de nabijheid van een wegversmalling. Ook de gewenste parkeerplaats voor de kerkauto of anderszins wordt nog in het verhaal meegenomen.
- De gemeente Altena heeft alle kerkgenootschappen binnen de gemeentegrenzen uitgenodigd voor een bijeenkomst op 27 juni, waar o.a. het sociale domein op de agenda stond. Een afvaardiging van de kerkenraad is op deze bijeenkomst geweest. Het was een positieve samenkomst, waar het belang van samenwerking sterk werd benadrukt, omdat er veel raakvlakken zijn waar zowel kerk als gemeente mee te maken hebben. Wordt vervolgd.

- Tijdens de kerkenraadsvergadering op 22 mei is een werkgroepje samengesteld, dat informatie gaat vergaren over het opstellen van de Plaatselijke Regeling *(in) zegening levensverbintenissen*. Er wordt ook gekeken naar de wijze waarop andere gemeenten zo'n regeling hebben opgesteld. Het voornemen is er, om in september een start te maken met het bespreken van dit onderwerp. Na de discussie binnen de kerkenraad wordt de gemeente geraadpleegd, omdat deze materie waarschijnlijk de nodige vragen zal op roepen en discussie zal geven. Het is een mooie gelegenheid om bijvoorbeeld na een dienst met de gemeente hierover in gesprek te gaan. Wordt vervolgd!
- De verbouwing van de keuken start, voor zover nu is te zeggen, direct na de bouwvak vakantie.
- Op de kerkenraadsvergadering van 22 mei stond ook het punt AVG-wet op de agenda. Met name de vraag hoe om te gaan met het weergeven van namen van gemeenteleden op de nieuwsbrief, in Kerkklanken, in de Kerkgids en op de website kwam aan de orde. Ofschoon er nog veel onduidelijkheid heerst omtrent het naleven van de AVG-wet, willen we daar toch van lieverlee gestalte aan gaan geven.
- **Vanwege de voorbereidingen op het samenstellen van de Kerkgids jaargang 2019-2020 vraagt de kerkenraad aan elk gemeentelid, wiens gegevens (naam, adres, telefoonnummer) normaal gesproken in de nieuwe editie van de Kerkgids zouden worden opgenomen, om aan te geven of er bezwaar is tegen vermelding in de Kerkgids. *Bij bezwaar tegen vermelding in de Kerkgids moet u of jij dat dus zelf aan de scriba kenbaar maken.***

Wilt u of jij iets meer weten over deze genoemde punten? Neem gerust contact op met de scriba (Cor Polak) of de voorzitter (Jaap van Elzelingen) van de kerkenraad.

En niet te vergeten

De kerkenraad wil, zo aan het einde van het winterseizoen, ieder gemeentelid, die op wat voor manier dan ook, zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan het werk binnen onze kerk, heel hartelijk bedanken. Zonder jullie inzet, hoe groot of hoe klein en op wat voor gebied dan ook, kan de kerk niet.

Juist door samen sterk te zijn, kunnen we ook samen Kerk zijn!

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 7 juli 2019: 'slotdienst'

10.00 uur: Afsluiting jaarthema 'Kunst in de kerk' en Brugdienst voor de kinderen uit Groep 8. Voorganger: ds. R.A. Wouda

Collecten: 1. Diaconie; 2. Algemeen kerkelijke arbeid

Zondag 14 juli 2019: Avondmaalszondag

10.00 uur: Viering van Schrift en Tafel.

14.30 uur: Avondmaalsviering in Het Steunpunt.

Voorganger deze zondag: ds. R.A. Wouda

Collecten: 1. ZWO; 2. Onderhoud gebouwen; 3. Avondmaalscollecte

Zondag 21 juli 2019 / begin basisschoolvakantie

10.00 uur: Voorganger: ds. R.A. Wouda

Collecten: 1. Jeugdwerk; 2. Algemeen kerkelijke arbeid

[Tijdens de basisschoolzomervakantie hebben ook onze lectores vrijaf (vanaf 28 juli). De gastvoorgangers verzorgen dan zelf de lezingen. De draad wordt weer opgepakt op zondag 1 september.]

Zondag 28 juli 2019

10.00 uur: Voorganger: ds. M.F. Meeder-van Hof

Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Kerkklanken

Zondag 4 augustus 2019

10.00 uur: Voorganger: ds. H.P. de Goede, Werkendam

Collecten: 1. Diaconie; 2. Algemeen kerkelijke arbeid

Zondag 11 augustus 2019

10.00 uur: Voorganger: ds. A. van Andel, Valkenswaard

Collecten: 1. Kerk in actie/Werelddiaconaat; 2. Onderhoud orgel

Zondag 18 augustus 2019

10.00 uur: Voorganger: ds. H.P. de Goede, Werkendam

Collecten: 1. Diaconie; 2. ZWO

Zondag 25 augustus 2019

10.00 uur: Voorganger: ds. M.F. Meeder-van Hof

Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Jeugdwerk

Zondag 1 september 2019 / einde basisschoolvakantie

10.00 uur: Voorganger: ds. R.A. Wouda

Collecten: 1. Kerk in Actie/Zending; 2. Algemeen kerkelijke arbeid

Zondag 8 september 2019

10.00 uur: Voorganger: ds. A.W.W. de Ruiter, Wijk en Aalburg

Collecten: 1. PKN/JOP; 2. Kerkradio

Zondag 15 september 2019: Avondmaalszondag

10.00 uur: Voorganger: ds. R.A. Wouda

14.30 uur: (Het Steunpunt) Voorganger: ds. R.A. Wouda

Collecten: 1. Diaconie; 2. Kosten energie; 3. Avondmaalscollecte

Zondag 22 september 2019: Startzondag

Collecten: 1. Vredesweek; 2. Jeugdwerk

BIJZONDERE ZAKEN

Terugblik op rommelmarkt 14 en 15 juni 2019

De rommelmarkt van dit jaar was weer een groot succes! Het weer was niet helemaal perfect maar dat was niet te merken aan de opbrengst. De opbrengst is namelijk € 7000,- netto. Een geweldig bedrag dat ten goede komt aan de uitbreiding van de keuken in De Hoeksteen.

Kleding en textiel rommelmarkt

De verkoop van kleding, schoenen, tassen en verder textiel is dit jaar wederom goed verlopen. Door de aangeleverde kwalitatieve spullen werd er goed verkocht. De Boetiek werd ook weer goed bezocht, wat resulteerde in een prima verkoop. Hierdoor hebben we een mooie bijdrage kunnen leveren aan het totaal bedrag van de rommelmarkt. De overgebleven kleding, schoenen en verder textiel zijn door een goed doel opgehaald.

Boodschappenmand

Het exacte bedrag van de boodschappenmand is niet geraden.

Mevrouw J van Zanten zat met 6 cent naast het juiste bedrag. Zij heeft de mand al in ontvangst genomen.

Namens de commissie willen wij iedereen die mee heeft geholpen, in welke vorm dan ook, ontzettend BEDANKEN, want zonder vrijwilligers en sponsors was dit nooit mogelijk geweest.

Wij hopen dat we volgend jaar weer op u/jullie medewerking kunnen rekenen.

Met vriendelijke groet,
De Rommelmarkt commissie

BIJBELLEESROOSTER

maandag	1 juli	Psalm 76	De HEER strijdt voor zijn volk
dinsdag	2 juli	Handelingen 4:32-37	Samenleving
woensdag	3 juli	Handelingen 5:1-11	Bedrog
donderdag	4 juli	Handelingen 5:12-26	Niet te stuiten
vrijdag	5 juli	Handelingen 5:27-42	Risico
zaterdag	6 juli	Psalm 42	Dorst
zondag	7 juli	Lucas 10:1-16	Herauten
maandag	8 juli	Lucas 10:17-24	Het belangrijkste effect
dinsdag	9 juli	Lucas 10:25-37	Vragen naar de bekende weg?
woensdag	10 juli	Lucas 10:38-42	De eerste zorg
donderdag	11 juli	Psalm 25	Geestelijke TomTom
vrijdag	12 juli	Kolossenzen 1:1-14	Kolossaal!
zaterdag	13 juli	Kolossenzen 1:15-23	Dank aan de Schepper
zondag	14 juli	Kolossenzen 1:24-2:5	Blijmoedig lijden
maandag	15 juli	Kolossenzen 2:6-15	Sterven en leven
dinsdag	16 juli	Kolossenzen 2:16-3:4	Eet en drink, want morgen leven we
woensdag	17 juli	Kolossenzen 3:5-17	Oud en nieuw
donderdag	18 juli	Kolossenzen 3:18-4:6	Huisregels
vrijdag	19 juli	Kolossenzen 4:7-18	Hartelijke groeten
zaterdag	20 juli	Psalm 79	Smeekebed
zondag	21 juli	1 Samuel 1:1-20	Gebedsverhoring
maandag	22 juli	1 Samuel 1:21-2:11	Magnificat van Hanna
dinsdag	23 juli	1 Samuel 2:12-26	Misbruikschandaal
woensdag	24 juli	1 Samuel 2:27-36	Onheilsprofetie
donderdag	25 juli	1 Samuel 3:1-14	Roeping
vrijdag	26 juli	1 Samuel 3:15-4:1a	Groei
zaterdag	27 juli	Psalm 108	Rust en vertrouwen
zondag	28 juli	Lucas 11:1-13	Gebedsonderwijs
maandag	29 juli	Lucas 11:14-28	Met stomheid geslagen?
dinsdag	30 juli	Lucas 11:29-36	Meer dan Jona
woensdag	31 juli	Lucas 11:37-44	Wat verdient de schoonheidsprijs?

donderdag	1 augustus	Lucas 11:45-54	Wie beledigt wie?
vrijdag	2 augustus	Lucas 12:1-12	Wat de Geest je ingeeft
zaterdag	3 augustus	1 Samuel 4:1b-11	De HEER laat zich (niet) meenemen
zondag	4 augustus	1 Samuel 4:12-22	De eer is weg
maandag	5 augustus	1 Samuel 5:1-12	Wie is de sterkste?
dinsdag	6 augustus	1 Samuel 6:1-12	Comeback
woensdag	7 augustus	1 Samuel 6:13-7:1	Bewaarplaats
donderdag	8 augustus	1 Samuel 7:2-17	Eben-Haëzer
vrijdag	9 augustus	Lucas 12:13-21	Waar is jouw schat?
zaterdag	10 augustus	Lucas 12:22-34	Zorgen en zorg
zondag	11 augustus	1 Samuel 8:1-9	Wie is koning?
maandag	12 augustus	1 Samuel 8:10-22	Waarschuwing
dinsdag	13 augustus	1 Samuel 9:1-14	Op zoek
woensdag	14 augustus	1 Samuel 9:15-10:1	Gezalfd
donderdag	15 augustus	1 Samuel 10:2-16	Nog geheim
vrijdag	16 augustus	1 Samuel 10:17-27	Sauls grootheid
zaterdag	17 augustus	Lucas 12:35-48	Onverwachts, maar niet onverwacht
zondag	18 augustus	Lucas 12:49-59	Vrede op aarde?
maandag	19 augustus	1 Samuel 11:1-13	Koningsnummer
dinsdag	20 augustus	1 Samuel 11:14-12:17	Troonrede
woensdag	21 augustus	1 Samuel 12:18-25	Bemoediging
donderdag	22 augustus	Lucas 13:1-9	Eerst de balk in je eigen oog ...
vrijdag	23 augustus	Lucas 13:10-17	Goeddoen op sabbat
zaterdag	24 augustus	Lucas 13:18-21	Klein begin
zondag	25 augustus	Lucas 13:22-30	Wie gered worden
maandag	26 augustus	Lucas 13:31-35	Drie dagen
dinsdag	27 augustus	1 Samuel 13:1-15a	De wacht aangezegd
woensdag	28 augustus	1 Samuel 13:15b-22	Wapenembargo
donderdag	29 augustus	1 Samuel 13:23-14:15	Heldendaad
vrijdag	30 augustus	1 Samuel 14:16-23	Verwarring
zaterdag	31 augustus	1 Samuel 14:24-35	De strijd gestaakt

zondag	1 september	Lucas 14:1-11	Uitnodigen
maandag	2 september	Lucas 14:12-24	Sorry-cultuur
dinsdag	3 september	1 Samuel 14:36-46	Gratie
woensdag	4 september	1 Samuel 14:47-52	Strijdbare koning
donderdag	5 september	1 Samuel 15:1-9	Gehoorzaamheid gevraagd
vrijdag	6 september	1 Samuel 15:10-23	Spijt

EN VERDER

Oplossing Woordzoeker

Nr. 11: VERTROUW

Nr. 12: DE GOUDEN STAD

Inschrijving geopend voor cursussen TVG

Op de website www.tvgrotterdam.nl is de inschrijving opengesteld voor het cursusjaar 2019-2020 voor de cursussen Theologische Vorming Gemeenteleden en Geïnteresseerden Rotterdam (TVG). Naast informatie over de driejarige basisopleiding biedt de website een overzicht van een reeks kortlopende cursussen. De bijeenkomsten voor de basisopleiding zijn op maandagavond of dinsdagochtend in kerkgebouw 'De Hoeksteen' in Capelle aan den IJssel. De korte cursussen zijn te volgen in de Alexanderkerk (v/h Verrijzeniskerk) te Rotterdam. Voor alle nieuwe cursisten is er een informatieavond op maandag 26 augustus in 'De Hoeksteen' in Capelle aan den IJssel.

De TVG-cursussen vinden plaats onder auspiciën van het Centrum voor Vorming en Educatie van het Dienstencentrum Protestantse Kerk te Utrecht. In Zuid-Holland zijn de cursussen te volgen in (de regio's) Rotterdam, Den Haag, Gouda en Middelharnis.

De driejarige basis cursus is bestemd voor mensen die interesse hebben in de Bijbel en in alles wat met geloof te maken heeft. De cursus is bedoeld voor wie zijn/haar kennis wil uitbreiden of zoekt naar persoonlijke verdieping. Er worden geen eisen gesteld aan vooropleiding of kerkelijke gezindte. De cursus loopt van september t/m mei, met één les per week. In de schoolvakanties is er geen cursus.

Inhoudelijk ligt de nadruk op zgn. basisvakken: Oude en Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, Dogmatiek en Ethiek. Verder zijn er vakken uit de praktische theologie: Liturgiek, Pastoraat en Diaconaat en toegevoegde vakken: Wereldgodsdiensten, Rabbinica, Spiritualiteit, Filosofie en Gemeenteopbouw.

Na beëindiging van de basis cursus ontvangen de cursisten een certificaat. Hieraan kunnen geen bevoegdheden worden ontleend; soms is de cursus een opstap naar een hbo-opleiding.

Op verzoek van oud-cursisten verzorgt TVG Rotterdam sinds enkele jaren ook korte cursussen van een tot drie dagdelen in de Alexanderkerk (v/h Verrijzeniskerk) te Rotterdam. In het cursusjaar 2019-2020 is er in deze reeks aandacht voor o.m. het Bijbelboek Openbaring, het werk van de theologen Miskotte en Bonhoeffer, de mystiek van de Nadere Reformatie en de rabbijnse Midrasj.

De Japanse steenhouwer

Mensen zijn vaak meer bezig met wat ze nog allemaal willen, dan met wat ze al hebben. Het paradoxale daarvan is, dat als wensen eenmaal in vervulling zijn gegaan vaak nieuwe – soms nog grotere – wensen volgen. Dit verhaal een mooie illustratie hiervan.

Er was eens een Japanse steenhouwer. Iedere dag ging hij naar het gebergte om stenen uit de wand te hakken. Het was een zwaar bestaan.

Op zekere dag moest hij bij een rijk man een grafsteen brengen. Toen hij bij diens huis aangekomen was en naar binnen keek, verbaasde hij zich over de rijkdom. De steenhouwer wiste zich het zweet van het voorhoofd en verzuchtte: "Ach, was ik maar rijk, dan hoefde ik niet de hele dag stenen te kappen". Nauwelijks had hij deze woorden geuit of zijn wens werd vervuld. Toen hij 's avonds thuiskwam was hij een rijk man. Al spoedig was hij zijn vorige bestaan vergeten.



Een tijd later zag hij de koning, die door zijn dienaren met een parasol beschermd werd tegen de zonnestralen, in zijn draagstoel voorbijkomen. De rijke man had echter wel last van de warmte en verzuchtte: "Ach was ik maar koning." Direct werd ook deze wens vervuld. Als een koning werd hij onder de schaduw van een parasol rondgedragen.

Die zomer werd het steeds heter. Alles op het land verdorde onder de hitte van de zon, geen grassprietje bleef er over. Toen hij dit als koning merkte, verzuchtte hij: "Ach was ik maar de zon, die is nog veel machtiger dan ik". Nauwelijks had hij dit uitgesproken, of hij veranderde in de zon. Trots zond hij zijn stralen naar de aarde en zorgde dat alle mensen, arm en rijk, een bruinverbrande huid kregen.

Maar toen er op een dag een wolk voor de zon trok, kon hij niet schijnen. Zijn licht kon er niet doorheen dringen. "Ach", riep hij uit "was ik maar een wolk". Ook deze wens werd vervuld; een paar tellen later was hij een wolk. Hij hield de zonnestralen tegen en bevloede de aarde met zijn regenbuien.

Als wolk was hij echter pas tevreden, als hij een overvloed aan water naar beneden gestort had. Zo veel, dat de rivieren overstromden en de dijken doorbraken. Alleen een eenzame, stevige rots was in staat zich overeind te

houden. De wolk verbaasde zich over zijn kracht. “Ik wil een rots zijn”, riep hij uit. En hij werd rots. Geen watervloed kon hem uit zijn evenwicht brengen.

Op een dag hoorde hij een vreemd geluid. Toen de rots omlaag keek, zag hij een kleine mens; een steenhouwer die met een houweel stukken steen uit de voet van de rots brak. De rots raakte geheel buiten zichzelf en riep: “Een nietig mens is sterker dan ik, een machtige rots. Dan wil ik die mens zijn”. En voor de laatste keer werd zijn wens vervuld.

Hij was weer de steenhouwer van voorheen, die zijn kost verdiende in het zweet des aanschijns. Maar ondanks zijn zware beroep was hij gelukkig. Want een ding had hij voorgoed geleerd: wie niet tevreden is met zichzelf, is met niets tevreden.

**IN LEVEND
WATER KUN
JE NIET
VERDRINKEN**





**De bloemen in de kerk worden
iedere week geschonken door:**

**Bloemenatelier "Het Klaverblad"
Rijksweg 212, Nieuwendijk**

www.bloemenatelierhetklaverblad.nl/

Opgelet!

Houdt u er rekening mee dat Kerkklanken op de website van de kerk geplaatst wordt en dat alle genoemde gegevens (telefoonnummer, adres etc.) dus zichtbaar zijn op internet. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan dient u dit bij het te plaatsen bericht, kenbaar te maken.

75e jaargang nr. 6/ 2019

INFO

Gereformeerde Kerk, Kerkweg 3, 4255 GA Nieuwendijk, tel. 403326
www.gknieuwendijk.nl

Kerkdienst 10.00 uur

Predikanten Ds. R.A. Wouda, Kerkweg 1, tel. 405855 (maandag vrije dag)
e-mail: r.a.wouda@gmail.com
Ds. M.F. Meeder-van Hof, Diefdijk 3, 4141 MD Leerdam,
Tel. (0345) 619932, e-mail: mfmdhof@hotmail.com

Scriba ouderling-scriba: Cor Polak, tel. 403473
e-mail: scriba@gknieuwendijk.nl

Kerkelijk Bureau Voor aangifte van doop, kerkelijke huwelijksbevestiging, adreswijziging
etc. bij: Ina van der Mooren, Dijkje 7A, tel. 403045
e-mail: kerkelijkbureau@gknieuwendijk.nl

Drukwerk drukwerk@gknieuwendijk.nl

Beheerder Beheerdersgroep, tel. 06-10676764
Kerkgebouwen

Kerkradio Jes Walraven, Oslopark 6, tel. 401908
Jan van Erp, Pr. Beatrixlaan 3, tel. 402593

Kerkauto Marco en Arja Groenenberg, Rijksweg 77c, tel. 403658

CvK Secr.: H. Vink, Zandsteeg 41, tel. 403974
Penningmeester: Wim Colijn, Singel 3, tel. 401842 e-mail:
wimcolijn@gmail.com

Bank- en girorekeningen

CVK NL97RBRB0791812294 SNS / NL78RABO0301505012 RABO /
NL57INGB0001077052 ING

Diaconie NL90RABO0301511586 RABO
ZWO NL35RABO0301545944 RABO

Nieuwsbrief Berichten voor de Nieuwsbrief inleveren bij:
Juli: Marjolein Bot, Buitendijk 26, tel. 06-21498141
Augustus: Jesse van Elzelingen, Rijksweg 156, tel. 06-13053783,
e-mail: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl. Graag donderdag vóór 17.00 uur.

Redactie Marco Groenenberg, Wilma van Gammeren-Scheffers,
Kerkklanken Arie Strik.

Inleveren kopij Tot uiterlijk **maandag 26 augustus 2019** vóór 18.00 uur bij:
Arie Strik, Dahliastraat 38, 4255JJ, tel. 403721
e-mail: redactie@gknieuwendijk.nl

Hoveniersbedrijf Arjan van Rosmalen

- *Ontwerp en aanleg van uw tuin
- * Onderhoud van uw tuin
- * Levering van o.a. planten en bomen



Bereklaauw 8
4251 KS Werkendam
Mob: 06-28720324
Tel: 0183-505582

ROAD INBOEDELZORG V.O.F.

Voor het Op- & Ontruimen van: Huizen
Seniorenwoningen
Bedrijfspannen
Appartementen
Kantoren
Enz.

Ook voor het opruimen van Stormschade's en Tuinen.

Bel voor vrijblijvende informatie 06-42089900

Of kijk op WWW.ROADINBOEDELZORG.NL