

MEDITATIE

Ds. Wim Beekman, classispredikant Friesland, woont regelmatig kerkenraadsvergaderingen bij. Het mooiste vindt hij de opening. "Wij dominees kunnen de opening ook doen. (...) Maar zo mooi als het 'gewone' kerkenraadslid kan ik het niet."

In mijn werk als classisdominee zit ik geregeld met kerkenraadsleden om de tafel. Dan hebben we gesprekken over hun gemeente. Over het vele dat hen blij maakt. En delen de zorgen die er ook zijn. Mooi is dat. Het mooist vind ik altijd de opening.

In een kerkenraadsvergadering doen de leden deze opening vaak bij toerbeurt. Een gedicht, een gebed, een Bijbelgedeelte, of een meditatieve tekst van internet – het is telkens heel verschillend, maar is er altijd diep over nagedacht.

Dan raak ik ervan onder de indruk hoe gemeenteleden vanuit het eigen hart vrijmoedig iets van hun geloof en van zichzelf laten zien. Waar ik als dominee bij zit nota bene, en de eigen dominee ook. 'Priesterschap van alle gelovigen' is het hart van de protestantse kerken.

Wij dominees kunnen de opening ook doen. Wij hebben daarvoor geleerd, het is ons ambt en het vormt ons ambacht. Een mooie Bijbels gedachte, of een diepe theologische lijn, wij kunnen het vinden. Maar zo mooi als het 'gewone' kerkenraadslid kan ik het niet.

De mooiste opening afgelopen jaar was die van een bewogen ouderling. "Wacht even", zo begon zij haar opening. Vervolgens deed ze haar tas open, haalde er haar mobiele telefoon uit, en zo'n luidspreker als mijn kleinzoon ook heeft, zocht even op YouTube, en stak van wal:

"Jullie weten dat wij in ons gezin het afgelopen jaar veel meegemaakt hebben." Van de aandachtige gezichten las ik de herkenning. Haar woorden hadden geen nadere uitleg nodig, ieder wist waar zij op doelde. En zelf had ik genoeg aan de stille ontroering van de anderen.

"In ons gezin hebben wij één lied waar we ons in de goede en de slechte tijden aan vasthouden. Groot is uw trouw o, Heer. Ik heb het vanavond als opening meegenomen." Daarna startte zij het YouTube filmpje en klonken uit de luidspreker de bekende tonen en woorden.

Met een verstolen blik zag ik hoe mijn linkerbuurman het niet droog hield en mijn buurvrouw rechts een traan wegpinkte. Ook achter mijn eigen ogen begon iets branden. Eén lied kan meer zeggen dan duizend preken en overdenkingen.

Mijn gedachten gingen naar mijn grootmoeder, jong weduwe, achtergebleven zonder inkomen. Zij had een psalm die haar over de bergen en door de dalen van haar leven droeg: Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het nad'ren van de dood volkomen uitkomst geven.

En naar mijn oude vriend die soms twijfelde aan zichzelf, en op een briefje een lied had geschreven voor zijn uitvaart: Heer, die mij ziet zoals ik ben,

dieper dan ik mijzelf ooit ken. Als het even donker was in zijn leven, hij de slaap niet vatten kon, kwamen juist die woorden naar boven. Gelovigen zijn niet altijd mensen van veel woorden. Immers wat het meest voor de hand ligt, is het moeilijkst te zeggen. Maar zingen kan altijd.

VAN DE REDACTIE

Voor u ligt het eerste kerkblad van 2020. We beginnen als redactie weer vol energie aan inmiddels de 76^e jaargang. Met veel nieuws vanuit de kerkenraad, de themagroep, maar ook een terugblik op de kerstmarkt. En niet te vergeten de uitkomst van de enquête die we vorig jaar hebben gehouden. Kortom: er is weer genoeg te lezen.

De deadline voor het volgende kerkblad is maandag 24 februari. Dus hebt u een bijdrage? Dan zien we die graag tegemoet via ons e-mailadres redactie@gknieuwendijk.nl of via de brievenbus van Dahliastraat 38.

Veel leesplezier!

Van de redactie



GEDICHT

Een deel van een gedicht van M.L. Haskins

*Ik zei tot de man die stond
aan de poort van het nieuw jaar.
Geef mij een licht, zodat ik veilig
het onbekende binnen kan gaan.*

*Maar hij antwoordde:
Ga in de duisternis
en leg je hand in de hand van God,
Dat zal beter voor je zijn dan licht,
en veiliger dan een bekende weg.*

VAN DE VOORZITTER

De wensen voor het jaar 2020 zijn al lang en breed uitgesproken. We zitten weer in het ritme van alle dag en gaan erin mee alsof er geen jaarwisseling is geweest. De maand januari is zelfs op dit moment alweer bijna op een oor na gevuld. Er wordt altijd gesproken over de donkere dagen vóór de kerst, maar de dagen na de kerst kunnen er ook wat van met het oog op het donker zijn. Wordt de duistere periode rondom kerst aan alle kanten verdrongen door de rijkelijk aangebrachte kerstverlichting, na het inwisselen van oud voor nieuw is hier geen sprake meer van. Op een enkele die-hard na, die van geen wijken weet en van de lichtjes geen afstand kan doen, is het weer 'gewoon' donker op straat en worden de huiskamers en de straten alleen nog maar door de vertrouwde lampen beschenen. Precies zoals we altijd gewend zijn. En daarop voortbordurend probeert eenieder zijn of haar weg te vinden en z'n ding te doen. Maar ja, wat is 'gewoon' donker als voor je gevoel het licht niet van het donker te onderscheiden is. De wereld om je heen is verduisterd en er lijken voor de immense problemen op de aarde geen doeltreffende oplossingen voorhanden te zijn.

Ook in je persoonlijke leventje kan het mandje meer dan vol zijn, zelfs zo vol dat het eigenlijk over dreigt te lopen. Het gevoel alleen te staan in het verdriet, de beklemmende eenzaamheid na het verlies van een partner, de wetenschap te moeten leven met een ziekte die hardnekkiger is dan gedacht en eigenlijk van geen wijken weet, een depressie die de kop weer opsteekt na wederom een tegenslag. Tja, redenen te over om moedeloos, boos, verontwaardigd of zelfs gelaten rond te lopen.

En net op het moment dat je door het lengen van de dagen toch weer een beetje moed bij elkaar hebt geschraapt, komt daar de meest deprimerende dag van het jaar voorbij: 'Blue Monday'. Op de derde maandag van januari is volgens een formule van de Engelse psycholoog Cliff Arnall het opgetelde gevoel van ongeluk het grootst. Dit onbehagen wordt mede veroorzaakt door het grijze weer, verprutste goede voornemens, de voorbij zijnde feestdagen, financiële tegenvallers of andere ellende die op ons bordje terecht komt. Ook de toestand van de wereld doet hier over het algemeen geen goed aan. Dan kan het donker zijn, aardedonker, en weet je niet waar je het licht vandaan moet halen.

De Experience + Innocence Tour van de rockband U2 eindigde op 13 november 2018 in Berlijn. Dit concert werd op oudejaarsavond 2019 uitgezonden en zal zeker niet aan de aandacht van de liefhebbers ontgaan zijn. Het prachtige nummer '*There Is a Light*' werd op een bijzondere manier ten gehore gebracht. De geheel donkere concertzaal werd verlicht door een enorme hangende gloeilamp, die zachtjes rond het podium werd geslingerd. De tekst van dit nummer is aangrijpend en past eigenlijk precies bij het

'blauwe maandag' gevoel. Het geeft aan dat de duisternis zich altijd rondom het licht verzamelt. Daar kunnen we niet omheen. Het leven is niet onschuldig meer, het heeft zijn onbevangingheid verloren. Er is pijn. Er is verdriet. Er zijn littekens. Soms lijkt alles verloren.

Gelukkig dat dit een even verhelderend als bemoedigend lied is. Een lied dat zelfs een opdracht in zich heeft, die gekoppeld is aan een machtig mooie boodschap. In het slotrefrein komt dit allemaal overduidelijk bijeen:

There is a light, you can't always see / Er is een licht, dat kunnen we niet altijd zien

If there is a world, we can't always be / Als er een wereld is, kunnen we dat niet altijd zijn

If there is a dark, that we shouldn't doubt / Als er een donker is, moeten we niet twifelen

And there is a light, don't let it go out! / En er is een licht, laat het niet uitgaan!



Er is een licht, laat het niet uitgaan! Makkelijker gezegd, dan gedaan. Dat zeker, maar juist om verder te kunnen, om onze weg te vervolgen, om door te willen gaan, de draad weer op te pakken, moeten we volhouden. Ook al doen de littekens pijn. We moeten blijven zoeken naar het licht.

Maar hoe doe je dat, hoe vind je dat verhelderende licht? Wat moet je doen als de verschrikkingen van de nacht je uit de slaap houden? Hoe hou je het vol als rouw of verdriet je de levensvreugde ontnemt? En, als je geremd wordt door lichamelijke beperkingen, waardoor je niet uit het leven kunt halen wat erin zit of hoort te zitten? Wat, als de duisternis het licht dreigt te doven of voor ons gevoel zelfs al gedoofd heeft en het vertrouwen op een goede afloop er niet meer is? Zijn we dan niet te laat om het vlammetje brandende te houden?

Even terug naar een volgende tekstregel: 'En weet dat de duisternis zich altijd

rondom het licht verzamelt'. Er staat **Rondom** het licht verzamelt. De conclusie mag dan zijn, dat het licht niet wordt verdrongen! Het blijft schijnen, ondanks het feit dat het totaal afgeschermd wordt door de duisternis en voor het gevoel niet is waar te nemen. Het is er wél degelijk. Dat is een ongeziene meevaller. Als we over dat o zo kleine lichtje heen durven te kijken, dwars door de donkerste duisternis, zien we in de verte het Licht van Kerstmis. Het wonder is al geschied! Het Kerstlicht schijnt al weken volop. Hier en overal. Daar kan de duisternis absoluut niet tegenop. 'There Is a Light'. Geloof het maar!

UITSLAG ENQUÊTE

We hadden het al toegezegd. In deze editie van Kerkklanken zouden we de complete terugkoppeling geven van de opbrengst van de enquête.

We zijn tevreden over de uitkomst. Het blad wordt gelezen en we proeven volop waardering voor het werk wat we als redactie, schrijvers en bezorgers verrichten.



Hierna kunt u per onderdeel zien wat u als lezer van ons blad vindt.

De deelname

We hebben 79 enquêtes terug ontvangen. De oplage van Kerkklanken is 605. De respons was dus 13%. We hadden gehoopt op een iets hogere score, maar zijn toch niet ontevreden. Is de uitkomst naar statistische maatstaven representatief? Dat zal niet het geval zijn. Desondanks zijn de opbrengsten zeer waardevol.

Wie hebben de enquête ingevuld?

60 enquêtes waren ingevuld door individuele personen, 19 namens gezin of partner. Vrouwen vormden de meerderheid bij het invullen: 53 vrouwen, 19 mannen en 7 onbekend. Hiervan gaven 74 personen aan betrokken te zijn bij de kerk, 3 niet betrokken (maar toch maar mooi de enquête ingeleverd) en van 2 invullers was dit onbekend.

Wat was de leeftijd van de invullers?

Niet heel verrassend, maar meer dan de helft van de respondenten bleek 60 jaar of ouder te zijn.

Leeftijdscategorie	aantal
20-29 jaar	2
30-39 jaar	5
40-49 jaar	6
50-59 jaar	7
60-69 jaar	23
70-79 jaar	21
80 jaar en ouder	15
totaal	79

Wordt Kerkklanken gelezen?

Jazeker. 68 mensen geven aan het kerkblad altijd te lezen, 10 meestal en 1 persoon gaf aan het blad soms te lezen.

Welke waardering krijgt Kerkklanken?

Ons kerkblad scoort een mooie 8 (8,03 om precies te zijn). We kregen 3 keer een 10 en één keer een 6. En veel zevens, achten en negens.

Favoriete rubrieken?

Veel lezers gaven aan geen favorieten te hebben maar alles te lezen. Werden favorieten genoemd, dan scoorde onze voorzitter hoog met 29 hits. De verjaardagen, huwelijksjubilea en kerkelijk bureau deden het ook goed en zien overduidelijk in een behoefte. Ook de meditatie kreeg waardering, net als het Rondje Kerkenraad.

Missen de lezers iets?

Het adres van de jarigen of jubilarissen werd door sommigen gemist. Maar vanwege de privacy-richtlijnen kan aan die wens niet worden voldaan. Verder een jeugdrubriek of nieuws over jeugdigen. Ook nieuws over praktische zaken zoals onderhoud en kerkrentmeesters werd gemist. Suggestie werd gedaan om meer interviews in het blad op te nemen, bijv. met gemeenteleden.

Wat is het belang van het kerkblad?

74 lezers gebruiken Kerkklanken om op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen van de kerk, 24 lezers zien de inhoud van blad als een stukje verdieping in hun geloof, terwijl 16 mensen aangeven dat het kerkblad heel praktisch aangeeft wie er a.s. zondag preekt.

Over de lay-out

Een grote meerderheid vindt de huidige opmaak prima, 60 lezers vinden het helemaal goed. Maar dat het anders kan en mag vinden 11 mensen. Bijvoorbeeld door meer foto's op te nemen. Of een ander lettertype. Of een andere opmaak. Het kerkblad van buurgemeente Almkerk werd als goed

voorbeeld genoemd hoe het ook kan. Daarbij werd zelfs de suggestie gedaan om na te denken over samenwerking.

Het huidige formaat werd positief en als lekker handzaam beoordeeld. Enkele lezers zagen liever een groter formaat.

Advertenties storend?

Een overweldigende meerderheid (74) had geen enkele moeite met advertenties. “Zonder adverteerders geen geld” was de opvatting. Enkele lezers (4) waren tegen. “We zitten toch niet langs het sportveld?”, gaf één van de lezers aan.

Komt het blad te vaak of te weinig uit?

Maar liefst 71 mensen vonden precies goed zoals het nu gaat. Volgens 8 lezers kan het wel wat minder, bijv. 5 of 6 keer per jaar.

Leest u het blad weleens via de website?

Het merendeel (71) leest Kerkklanken nooit via de website, 8 personen soms. Het idee om Kerkklanken alleen digitaal uit te brengen, viel niet in goede aarde. 64 lezers waren hierop tegen, met name met het oog op de oudere gemeenteleden. 12 mensen maakte het niet en 3 personen vonden het een goed idee.

Tevreden over de bezorging?

Jazeker, maar liefst 77 lezers vonden de bezorging prima. Slechts 2 mensen gaven aan dat het beter kon. Omdat de enquête anoniem was ingevuld, weten we niet waar we ‘een steekje’ laten vallen.

Aanmeldingen voor nieuwe vrijwilligers?

We kregen één aanmelding voor een nieuwe bezorger. En daar zijn we blij mee. Onze distributeurs pakken deze aanmelding op.

Hoe verder?

De redactie heeft voldoende tips en tops meegekregen om vervolg aan te geven. Wat, hoe en wanneer? Dat gaan we eerst maar eens intern bespreken.

Voor alle lezers die de enquête hebben ingevuld: hartelijk dank!

En mocht u nog een nabrander hebben. Schroom niet en mail die naar redactie@gknieuwendijk.nl. Of neem contact op met één van de redactieleden.



VANUIT DE KERKENRAAD

Moderamen Kerkenraad: Jaap van Elzelingen, preses
Daniel Grobecker, jeugdouderling
Elise Ippel, vanuit de Diaconie
Ria Meeder, predikant
Cor Polak, scriba
Jan van der Schuit, vanuit het CvK
Piet van Vugt, pastoraal ouderling

Scribaat Kerkenraad: Email: scriba@gknieuwendijk.nl

Predikant: ds. M.F. Meeder-van Hof
Diefdijk 3, 4141 MD Leerdam
tel. 0345 619932; email: mfmdhof@hotmail.com

Notulen voltallige kerkenraad, inloopgedeelte *d.d. 4 december 2019*

1. Welkom,

Preses Jaap van Elzelingen heet allen hartelijk welkom.

Opening. In verband met verkeersproblematiek en daardoor vertraging van ds. Meeder, verzorgt preses de opening. Hij leest een Bijbelgedeelte over Jozua en de strijd tegen Amalek en staat stil bij de betekenis van bidden in het gelezen gedeelte en ook voor ons. Soms kun je, net als Mozes, niet alleen verder en heb je het gebed van anderen nodig. Dan kunnen we samen bidden. Dat doen we ook nu, waarbij preses voorgaat in gebed.

2. Vastellen agenda inloopgedeelte voor gemeenteleden:

De agenda wordt gevolgd zoals deze is voorgesteld.

3. Notulen VK 27 maart deel 1 (gedeelte inloop voor gemeenteleden):

Hierover zijn geen vragen of opmerkingen. De notulen worden vastgesteld en ondertekend.

4. Presentatie begrotingen 2020:

Er heeft nog geen voorlopige vaststelling plaatsgevonden.

– **CvK:** Wim Colijn presenteert en licht toe: Het is een bijzondere begroting, die overeenkomstig de PKN-richtlijnen is opgesteld. Het vertrek van ds. Wouda heeft nogal wat consequenties. Er is uitgegaan van het in dienst treden van een opvolger van ds. Wouda per 1 september 2020. In verband hierbij is een lager bedrag aan personeelslasten te zien, een verschil van € 25.000,00. Daarentegen zijn andere posten hoger gesteld, voor gastpredikanten wordt ruim € 3.000,00 meer begroot. Dit geldt ook voor de salariskosten verbonden aan de aanstelling van ds. Meeder: Zij toonde zich

bereid tijdens de vacaturetijd haar uren te verdubbelen, m.n. voor het pastoraat.

M.b.t. salariskosten kan verder nog worden genoemd dat deze wat lager uitpakken i.v.m. het feit dat de PKN een andere methodiek is gaan toepassen. Er gaat meer via de centrale kas. Per saldo maakt het echter niet veel uit.

Doordat de pastorie een aantal maanden niet aan een predikant wordt verhuurd zijn de inkomsten op dit punt naar beneden bijgesteld.

De vrijwillige bijdragen zijn wat lager begroot, deze waren al wat aan het dalen.

De afdracht aan de Diaconie bedraagt 2,5% van de Vaste vrijwillige bijdrage en 15% van de Dankstondcollecte.

De begroting laat ondanks lagere uitgaven op bepaalde posten geen overschot zien: wat overgehouden zou worden wordt in de algemene reserves gestort: daaruit wil het CvK de renovatie van de pastorie financieren. Als het overschot niet in de reserves zou zijn ondergebracht zou er een positief saldo van € 16.000,00 te noteren zijn geweest. Dat zou overigens niet voldoende zijn voor de renovatie van de pastorie.

Gevraagd wordt waar de opbrengst van het Verjaardagsfonds aan wordt besteed. Preses licht toe: Deze wordt ter beschikking van de St. Gereformeerd Jeugdwerk gesteld, daarmee kan men activiteiten uitvoeren. Er wordt de laatste tijd nog eens bekeken welke regeling mogelijk is, o.a. gezien het feit dat het CCBB (Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken) steeds strakkere richtlijnen hanteert. Daarnaast zijn de activiteiten van de Stichting op het moment ook minimaal. We willen de statuten nog eens bestuderen, maar het inzicht krijgen in de materie gaat niet zo gemakkelijk.

Door één van de aanwezigen wordt opgemerkt dat zij al lange tijd geen Verjaardagsfonds meer heeft gezien. Preses: Het is belangrijk dat er duidelijkheid komt over de afspraken die in het verleden zijn gemaakt.

De vergadering stemt in met definitieve vaststelling van de gepresenteerde begroting.

- **Diaconie, ZWO, Wereldwinkel:**

- Diaconie: Ten opzichte van verleden jaar zijn er nogal wat verschillen: Bijv. met betrekking tot de actie t.b.v. de minima: De Hervormde Gemeente heeft daaraan dit jaar niet bijgedragen, onze diaconie heeft de uitgaven daarvoor op zich genomen, wat betekent dat de reserves daarvoor aangesproken moesten worden. In 2018 bedroegen de reserves nog € 18.000,00. Deze worden overeenkomstig het verzoek vanuit de kerkeraad (en gemeente) teruggebracht.

Gevraagd wordt of het niet meedoen van de Hervormden éénmalig of structureel is. Elise: We hopen hen er volgend jaar weer bij te krijgen. Als factor die speelde noemt zij dat vertrekkende diakenen aan opvolgers niet goed hebben overgebracht wat de activiteiten inhouden.

- ZWO: Is t.o.v. verleden jaar redelijk hetzelfde gebleven.

- Wereldwinkel: idem. Mari: Er is wél een verschil nu de openingstijden beperkter zijn, ook de verkoop van collectebonnen lijkt minder. Als het alleen van donderdagmiddag zou afhangen zouden we moeten stoppen. De weergegeven omzet is inclusief de verkoop van kerstpakketten.
Preses: De reserve zou met € 1.000,00 teruggebracht worden. Mari: Dat gaat ook wel gebeuren. Het beeld op papier wijkt wat af van de werkelijkheid. Dit laatste wordt ook genoemd m.b.t. de cijfers van ZWO.
Opgemerkt wordt dat de cijfers wat geschat lijken. Geantwoord wordt dat het geen prognose is.
De begrotingen worden vastgesteld met de aantekening dat de reserves worden teruggebracht zoals eerder voorgenomen.

5. Pauze

6. Beroepingswerk

Preses licht e.e.a. toe betreffende de procedure. Uitgelegd hoe we proberen te komen tot de samenstelling van de beroepingscommissie: de verschillende geledingen van de Voltallige Kerkeraad, als vertegenwoordiging van de gemeente, zijn vertegenwoordigd in de beroepingscommissie. Daarnaast heeft kerkeraad namen van andere gemeenteleden ingediend, waarbij rekening is gehouden met de verschillende leeftijdscategorieën en achtergronden binnen de gemeente en behartiging van hun belangen. Vanavond wordt een selectie die het moderamen heeft gemaakt uit de voorgedragen namen voorgelegd aan de Voltallige Kerkeraad. Als deze instemt met het voorstel worden de betreffende gemeenteleden benaderd. Qua aantal leden adviseert de PKN : 10 á 12 leden vanuit kerkeraad en andere gemeenteleden bij elkaar.

Vervolgens neemt Cor de formats m.b.t. a. Profielschets gemeente en b. predikant met de aanwezigen door en verteld hoe e.e.a. tot stand is gekomen en wat e.e.a. inhoudt. Over de pluriformiteit wordt nog opgemerkt dat deze in onze gemeente niet zo groot zou zijn. Cor: Zelfs met het nu aanwezige aantal leden zullen duidelijk verschillen naar voren komen. Zijn de overeenkomsten niet belangrijker?, wordt daarop gevraagd. Het antwoord is: Ja, daarom zoeken we ook iemand die de verbinding nastreeft. Daarover zijn we het eens.

c. Vervolg procedure, tijdpad. De voorgedragen gemeenteleden zullen worden benaderd en worden voorzien van de profielschetsen.

Natuurlijk is het belangrijk dat, wanneer zij willen deelnemen aan de commissie, zij zich kunnen vinden in de profielschetsen.

d. Communicatie met en rol van de gemeente: De beroepingscommissie gaat zelfstandig en in stilte te werk, maar rapporteert op bepaalde tijden naar de kerkeraad en ook de gemeente wordt t.z.t.

geïnformeerd. De gemeente wordt overigens ook in de gelegenheid gesteld namen van predikanten die men in de vacature vindt passen in te dienen.

De beroepingscommissie wordt begeleid door een consulent: ds. Van der Zouwen. We zijn blij met zijn begeleiding, Er is zeker een klik. Hij kent onze situatie, heeft ervaring met dit werk en doet het graag.

7. Rondvraag inloopgedeelte:

Genoemd wordt de lage opkomst voor de Dankstond, waaraan de vraag wordt gekoppeld of het niet beter is een dankstondmoment weer naar zondag te verplaatsen. We nemen de vraag mee.

Verder wordt nog opgemerkt dat zorgvuldiger zou moeten worden omgegaan met de gang van zaken in de diensten wanneer een gastpredikant voorgaat.

Cor: Alles was gecommuniceerd, maar niet alles werd opgevolgd.

8. Sluiting inloopgedeelte.

Preses sluit dit gedeelte van de vergadering met een avondgebed van Bonhoeffer, bedankt allen voor aanwezigheid en inbreng en wenst degenen die nu vertrekken wel thuis.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Hierbij een overzicht van de collectenopbrengsten van december 2019.

Zondag 1 december:

1. Algemeen kerkelijke arbeid.: € 233,25
2. Kosten energie: € 199,10
3. Deurcollecte Open doors: € 159,30

Zondag 8 december:

1. Jeugdwerk : € 226,60
2. Onderhoud gebouwen: € 215,05
3. Z.W.O. (busjes) € 128,60

Zondag 15 december:

1. Diaconie: € 253,55
2. Onderhoud orgel: € 206,70
3. Z.W.O. (busjes) € 119,35

Zondag 22 december

- 1: Algemeen kerkelijke arbeid € 401,25 (1^e en 2^e collecte)
2. Z.W.O. (busjes): 101.65
3. Collecte Ouderenkerstfeest: € 425,50
4. Collecte musical: 381,98

Kerstdienst 24 december

1. Daklozenopvang Leger des Heils.: € 641,86

!e Kerstdag

1. PKN/ Kinderen in de Knel.: € 383,45

2. Algemeen kerkelijke arbeid: € 245,41

3. Z.W.O. (busjes): € 189,65

Zondag 29 december;

1: Jeugdwerk: € 239,05

2. Z.W.O: € 195,45

3. Z.W.O. (busjes): € 114,20

UIT DE GEMEENTE

In memoriam Janna Jacoba Groenenberg – Ravestijn

(*21 september 1937 †14 december 2019)

Weduwe van Ad Groenenberg sinds 9 februari 2007

Hooge Polderweg 2, Werkendam

Jannie Ravestijn werd 82 jaar geleden geboren in de Haarlemmermeerpolder op boerderij Anna's Hoeve. Het enige meisje tussen 5 broers. Haar vader overleed op jonge leeftijd.

Ad Groenenberg ging naar de landbouw winterschool in Hoofddorp. Jannie en Ad leerden elkaar daar kennen op het ijs. Na hun huwelijk gingen ze samen wonen op de boerderij aan de Hooge Polderweg in de Biesbosch. Twee zoons werden geboren, Willem en Jan.

Jannie was een dame, modern gekleed, een vrouw in een mannenwereld. Een sterke vrouw, letterlijk en figuurlijk. Ze gebruikte haar talenten volop. Ze legde de lat hoog voor zichzelf, alles verzorgde ze tot in detail.

Ad werd ernstig ziek. Een zware tijd brak aan, twee keer per dag naar het Beatrixziekenhuis en zelfs $\frac{3}{4}$ jaar dagelijks naar Gent. Twaalf jaar geleden overleed Ad. Een groot gemis.

Blij was ze met de komst van de kleindochters die om haar heen woonden. Maar de laatste jaren veranderde Jannie. Langzaam verloor ze de grip op het leven. Met inzet van de kinderen en Lia haar trouw hulp kon ze zolang mogelijk in haar eigen huis blijven wonen.

Na een kort ziekbed overleed Jannie.

“Gezegend is de oogst die u binnenhaalt en het deeg dat u kneedt”
(Deuteronomium 28: 5) was de tekst die haar zoons uitkozen voor haar afscheid.

Gezegend was de oogst, wat was ze trots op het bedrijf, dat het zo mocht uitbreiden. Gezegend was het deeg. Hoeveel koekjes, boterkoek en taarten zal ze niet voor iedereen gebakken hebben.

De dankdienst voor haar leven werd 19 december gehouden in de Gereformeerde kerk van Nieuwendijk. De kleindochters hebben tijdens de dankdienst met het Licht van de Paaskaars kaarsen aangestoken.

Aansluitend werd Jannie bijgezet in het graf van haar man.

God is ons mensen in de duisternis tegemoet gekomen door Zijn Zoon als het Licht te geven. Mogen Willem en Miranda, Jan en Brenda en de kleindochters ervaren dat Godzelf het verdriet om het het verlies van moeder en oma zal verlichten.

-0-0-0-

In memoriam Bertha Vink

(* 29 oktober 1926 †15 december 2019)

48 jaar in vriendschap verbonden geweest met Ans van Meenen, Jan Biesheuvel Dijkhuis, Rijksweg 109/303 Nieuwendijk

93 jaar geleden werd Bertha geboren te Almkerk aan de Boompjes. Zij was de dochter van Teunis Vink en Johanna Hendrika Nultenboek.

Zij groeide op in een gezin van negen kinderen. In de oorlogs winter van 1944 moest het gezin evacueren. Dat was heel ingrijpend, niet weten waar je terecht zou komen en bij wie. Het werd achter Gorinchem bij de familie de Kuiper.

Haar wens was leren en de verpleging in. Ze behaalde verschillende diploma's: voor verpleegkundige, kraamverpleegkundige, kinderaantekening en uiteindelijk werd ze wijkverpleegkundige. Eerst in Dussen en later in Schoonhoven, waar ze tot haar pensioen gewerkt heeft.

Daar leerde ze ook Ans van Meenen kennen. Samen hebben ze lief en leed gedeeld, 48 jaar lang. Genoten hebben ze van veel mooie reizen.

Toen ze ouder werd, wilde Bertha terug naar Almkerk. Ze betrokken samen een appartement in het Jan Biesheuvel Dijkhuis, in de buurt van haar zus Neeltje Morée - Vink.

Bertha heeft heel haar leven met veel inzet voor andere gezorgd. Ook was ze heel plichtsgetrouw. Tot op het laatst en met alle kracht die ze had, heeft ze voor Ans gezorgd zodat zij niet naar een verzorgingshuis hoefde. Bertha's wereldje werd steeds kleiner. Dankbaar was ze voor de zorg van nicht Lena. Het was goed zo, in haar eigen appartement met de vertrouwde spullen om haar heen.

Zondagnacht 15 december is ze rustig en kalm ingeslapen. Haar wens om thuis in haar vertrouwde omgeving te mogen sterven is in vervulling gegaan. 20 december was er een herdenkingsdienst in het Afscheidshuis Authena in Sleeuwijk. Bertha is daarna in besloten kring begeleid naar het crematorium in Oosterhout.

In de dienst stond Psalm 139 centraal. “HEER, u kent mij, u doorgrondt mij. U legt uw hand op mij.”

Mag het voor haar zussen Neeltje en Annie, de neven en nichten, in het bijzonder Lena, een troost zijn te weten dat Gods hand haar vasthoudt door de dood heen. God houdt ook hen vast, hier en nu. Zijn hand zal hen verder leiden.

-0-0-0-

In memoriam Piet Ippel

(*29 juni 1932 †26 december 2019)

echtgenoot van Lies Ippel – Visser

Rijksweg 109-102 Nieuwendijk

Piet werd 29 juni 1932 geboren, de oudste van 8 kinderen. Op 7 april 1961 trouwde hij met Lies Visser. Samen kregen ze 3 kinderen: Rick, Rianne en Annelies. Er kwamen 10 kleinkinderen en inmiddels zijn er ook al 3 achterkleinkinderen.

In 1960 kocht Piet het huis van zijn opa op het hoekje Rijksweg/ Ippelseweg. Deze woning hebben ze zelf volledig gerenoveerd. Samen met zijn vrouw heeft Piet hier tot 2014 gewoond.

Piet is op jonge leeftijd al gaan werken. In zijn avonduren heeft hij zijn aannemersdiploma behaald. Hij is in dienst gegaan bij het bedrijf van zijn vader en oom, waar hij zich heeft opgewerkt tot adjunct-directeur. Zijn specialiteiten waren het bouwen van zwembaden, viaducten en bruggen. In 1973 is Piet samen met zijn broers verder gegaan als ‘aannemingsbedrijf Ippel Nieuwendijk b.v.’.

Omstreeks 1990 is Piet met de ‘vut’ gegaan. Hierdoor had hij veel tijd om leuke dingen met zijn kleinkinderen te doen. Verder was Piet ook erg actief betrokken bij de kerk. Hij heeft hier vol overgave verschillende ambten vervuld. Daarnaast is hij ook zeer betrokken geweest bij verschillende bouw en verbouwingen in de kerk. Ook de houders van de collectezakken en de dooprollen zijn een mooie blijvende herinnering aan hem.

Piet was een man van weinig woorden, meer van het uitvoeren. Piet voelde zich op zijn gemak wanneer hij andere mensen kon helpen.

De laatste 4 jaren is Piet liefdevol verzorgd in Altenahove. Op tweede kerstdag, 26 december, is Piet in Altenahove overleden op de leeftijd van 87 jaar.

De dankdienst voor zijn leven werd gehouden op vrijdag 3 januari 2020 in de Gereformeerde Kerk te Nieuwendijk. Na de dienst is Piet in besloten kring naar zijn laatste rustplaats gebracht.

*Als wij onze weg gaan in het licht
– zoals Hij zelf in het licht woont –
dan zijn wij met elkaar verbonden*

De tekst die in het leven van Piet en Lies en in de dankdienst voor zijn leven centraal stond.

Mogen Lies, de kinderen, de klein- en achterkleinkinderen ervaren dat het Licht van Christus alle duisternis verdrijft. Het gaat voor ons uit zoals de vuurzuil in de nacht toen het volk wegtrok uit Egypte. Het verlicht ons en wijst ons de weg.

-0-0-0-

In memoriam Jaap Kraaij

(*13 augustus 1936 †26 december 2019)

echtgenoot van Nel Kraaij – Witte

Jan Biesheuvel Dijkhuis, Rijksweg 109/303 Nieuwendijk

Jaap Kraaij werd geboren op 13 augustus 1936 in Nieuwendijk uit het huwelijk van Ege en Ag Kraaij-Schouten. Zijn vader en moeder hadden een bakkerswinkel aan de Rijksweg. In 1957 ontmoette Jaap Nellie Witte uit Almkerk. 1 augustus 1963 trouwden ze en gingen inwonen in de bakkerij. Er werden 3 kinderen geboren, Erik, Rianne en Gerard, en later 8 kleinkinderen. Jaap genoot van het werk in de bakkerij maar ook van het broodbezorgen. Kort na de geboorte van Erik kreeg Jaap hersenvliesontsteking als gevolg van een eerder motorongeluk.

In 1991 moest Jaap de moeilijke beslissing nemen om zijn beroep als bakker neer te leggen. In de periode die volgde, werkte de altijd positieve Jaap mee aan de vele kerkacties voor de verbouw van de kerk en de aanbouw van de "Hoeksteen". Hij was ook ouderling. Toen echter in 2003 de ziekte Parkinson werd geconstateerd, werd het leven steeds zwaarder. Om die reden verhuisde hij met Nel naar Rijksweg 186, het voormalige huisje van zijn ouders. Samen hebben ze daar nog een mooie en rustige periode kunnen leven, ondanks de verdere beperkingen. Uiteindelijk moest er in 2018 verhuisd worden naar het Jan Biesheuvel Dijkhuis. Daar kon hij uiteindelijk maar 5 maanden blijven wonen, omdat Nellie de intensieve zorg, die ze zo graag wilde geven, niet meer kon geven. Met pijn in zijn hart en met de uitdrukking "Wat moet, dat moet", stapte hij in september vorig jaar de afdeling Wilgenroos in Altenahove binnen. Al snel bleek dat de ziekte Parkinson meer en meer ook de hersencellen van Jaap aantastten, waardoor hij in september van dit jaar nog verhuizen moest naar de afdeling "Akkerwinde". Op deze afdeling is hij na een liefdevolle verzorging op 26 december overleden.

Zaterdag 4 januari was er een dankdienst voor zijn leven in de Gereformeerde kerk in Nieuwendijk. Aansluitend was de begrafenis.

Jaap A DIEU

*Je bent niet dood, de Heer heeft je geroepen
bij Hem te wonen in Zijn glanzend huis;
je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken*

je hébt ze nu want je bent veilig thuis.

Mogen Nel, de kinderen en kleinkinderen in dat vertrouwen Jaap loslaten.

-0-0-0-

In memoriam Jenneke Helena Hoeke – de Rooij

(*25 mei 1930 †18 januari 2020)

Weduwe sinds 1 mei 2005 van Gerard Hoeke

Altenastraat 20

89 jaar geleden werd Jenneke geboren in het gezin van Theodorus de Rooij en Helena van der Stelt. Ze ontmoette Gerard Hoeke op de ijsbaan en 9 november 1951 trouwden ze. Het jonge stel trok in bij Jenneke's ouders aan de Kil. Uiteindelijk kregen ze een eigen huisje aan de Kildijk 99. Blij waren ze met de geboorte van Piet, Theo en Johanna. Stil verdriet was er om het dood geboren kindje.

Aan de Kildijk werden kippen, konijnen en geiten gehouden.

Jenneke genoot in het najaar van het appels plukken in de boomgaard van Crielaard.

In 2005 overleed Gerard na een kort ziekbed. Jenneke kon ondanks het verlies de draad van het leven weer oppakken. Ze regelde zoveel mogelijk alles zelf.

Haar grote hobby was breien, ontelbare sokken. Jenneke was betrokken bij de kerk. In Kerkklanken keek ze wie de komende week jarig was en ze vroeg dan bij radio Zonneschijn een plaatje voor je aan.

Ze genoot thuis van de muziek van Kees en Renate, van zanggroep Gideon en Piet Smit.

Toen ze zelf niet meer naar de kerk kon luisterde ze trouw naar de kerktelefoon. Steevast vroeg ze: "Hoe was jullie preek? Ik heb een kostelijke preek gehad."

Tot het laatst kon ze gelukkig met hulp van de kinderen in haar huis in de Altenastraat blijven wonen. Na een korte ziekenhuisopname is ze daar in het bijzijn van haar gezin overleden. *"Die poort staat open ook voor mij, voor mij, voor mij ! Staat open ook voor mij."*

18 januari stond de poort open voor Jenneke, haar Heer en Heiland haalde haar thuis. Er was een kamer voor haar gereed in het Vaderhuis.

Donderdag 23 januari was er een dienst van Woord en Gebed, voorafgaand aan haar begrafenis, in de aula aan de Zansteeg.

Mogen Piet, Ina, Theo, Anita en Johanna, de kleinkinderen en achterkleinkinderen troost vinden in de woorden die we bij haar afscheid lazen:

Huil niet om mij

Ik kreeg wat ik verlangde:

de vrede, die uit God is, is mijn deel.

Laat dat een troost zijn

*voor die achter blijven.
Er komt een uur, waarop wij allen
verenigd zijn in God,
de God die Liefde is.*

Huwelijksjubilea

Echtparen die in de komende periode 25, 40, 45, 50, 55 enz.
jaar getrouwd zijn.

Januari

30 Van der Stelt-Blom, Singel 55 50 jaar

Februari

27 Van Roosmalen-Biesheuvel, Pr. Irenelaan 52 45 jaar

Alle echtparen hiermee alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen
over hun verdere levensweg, in voor- en tegenspoed, toegebeden!

Verjaardagen 75+

De volgende gemeenteleden van 75 jaar of (veel) ouder hopen in de
komende periode hun verjaardag te vieren:

Januari

27 A.G. de Heus-van der Stelt, Kerkweg 61 83 jaar

28 A.M. voor den Dag-Venderbosch, Amaryllishof 13 75 jaar

Februari

3 H. Kasen, Zandsteeg 30 78 jaar

4 J. Ouwerkerk-van Breugel, Amaryllishof 5 87 jaar

5 S. Biesheuvel, Griendstraat 3a, Altenastaete 97 jaar

7 A.M. van Vugt-Broekhuizen, Altenastraat 10 76 jaar

10 N.C. Ippel-Zwets, Anemoonstraat 45 80 jaar

12 D. van der Stelt-Tolenaars, Julianastraat 9a,
Aernswaert, Hank 89 jaar

12 Th. Visser, Rijksweg 109b 84 jaar

14 J.M. van der Sommen, Anemoonstraat 53 77 jaar

22 L. van Boxel-Ouwerkerk, Singel 86 75 jaar

23 J.C. Colijn-van Rijswijk, Boomgaard 14 80 jaar

26 G.J. Visser, Heistraat 15 80 jaar

28 C.A. Boterblom-Colijn, Amaryllishof 12 76 jaar

Maart

5 M.J. Walraven-Boevé, Buitendijk 22 84 jaar

Wij feliciteren hen hiermee (alvast) van harte, wensen hen een goede verjaardag en bidden hen Gods bemoediging en zegen toe bij de vreugden en het verdriet op hun verdere levensweg.

Heilig Avondmaal viering in Het Steunpunt en Jan Biesheuvel Dijkhuis

Zondag 2 februari Avondmaalszondag vieren we als gemeente de Maaltijd van de Heer in de morgendienst.

Donderdag 30 januari om 14.30 uur is er een verkorte viering van de Maaltijd van de Heer in Het Steunpunt.

Dinsdag 4 februari om 11.00 uur is er een verkorte viering van de Maaltijd van de Heer in het Jan Biesheuvel Dijkhuis.

*Rond de tafel, in de kring
Staat ons land voor ogen
Neem en eet, drink en gedenk,
Proef hoe zoet: Gods mededogen
Die ons schenkt in de woestijn brood en wijn.*

Informatieavond over Dementie op 4 maart 19.30 uur in de Hoeksteen.

Dementie verandert in toenemende mate het leven van degene die dat overkomt en de naasten. Voor familieleden, vrienden, vrijwilligers, kortom voor iedereen die betrokken is, is het goed om te weten wat dementie inhoudt; wat betekent het voor de persoon zelf en hoe ga je er zo goed mogelijk mee om?

Jennie Dalm, casemanager dementie en Bettina Kraaieveld, coördinator vrijwillige hulp en zorg, zetten zich vanuit hun werk bij De Riethorst Stromenland en Trema in voor een Dementievriendelijke gemeente.

Zij willen deze avond graag vanuit hun vakgebied informatie geven. Daarnaast gaan zij graag in gesprek over dit onderwerp. Hoe gaan we als samenleving om met mensen met dementie, wat geeft hoop en hoe kunnen wij helpen om zo lang mogelijk een zelfstandig en volwaardig leven te leiden.

Iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp is van harte welkom. Graag wil ik naar aanleiding van deze avond met belangstellenden verder praten over hoe wij als Gereformeerde kerk een “dementievriendelijke gemeente” kunnen zijn.

Ds. Ria Meeder – van Hof



Avondmaalscollecte 2 februari 2020

Meer dan 288.000 mensen zijn in de Democratische Republiek Congo getroffen door mazelen, van wie al 5.700 mensen zijn overleden. Het is op dit moment de grootste uitbraak ter wereld van de ziekte, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. De teams van **Artsen zonder grenzen** zetten in Congo alles op alles om de ziekte te bestrijden, met vaccinaties en behandelingen.

Veel te weinig mensen in het land zijn gevaccineerd tegen mazelen. Er zijn te weinig vaccins, te weinig artsen en verpleegkundigen en veel mensen wonen te ver van een kliniek.

Alleen al in de laatste week van november werden er 9.605 nieuwe patiënten gemeld, het hoogste aantal sinds de start van het jaar. 2% van de patiënten die in 2019 de ziekte opliepen, is overleden. Dat is tweemaal zoveel als in 2018. Bij driekwart van de sterfgevallen gaat het om kinderen.

Ons kleine verkennende team begon meteen met behandelen en startte een vaccinatiecampagne. Ook begin december openden teams een project in de kustplaats Muanda. Binnen een paar dagen waren de behandelcentra overvol en moesten de teams verhuizen naar grotere gebouwen. In totaal bestrijden we mazelen in 13 van de 26 provincies die Congo telt.

De mazelenepidemie treft ook het oosten van Congo, waar ook een uitbraak van ebola gaande is. Op dit moment komen daar veel meer mensen om door mazelen dan door ebola. Samen met **UNICEF** heeft **Artsen zonder grenzen** en de Congolese gezondheidsautoriteiten een manier ontwikkeld om daar veilig te kunnen vaccineren. Daarbij horen strenge hygiënische maatregelen en ook dat van iedereen die komt voor een vaccinatie de temperatuur gemeten wordt met een zogenaamde 'thermoflash'. Daarbij hoeft iemand niet aangeraakt te worden. Op deze manier hebben we al ruim 4.300 kinderen gevaccineerd in de door ebola getroffen provincie Ituri.

Mogen wij deze collecte dan ook van harte bij u/jou aanbevelen.



DANKBETUIGINGEN

Allereerst wil ik iedereen bedanken voor de kaarten met lieve woordjes erop en voor de bloemen en fruit.

Na de ziekenhuisopname ben ik naar het revalidatie centrum Revant gegaan. Dat was hard werken, maar ik loop weer en kan weer traplopen. Het praten gaat vooruit en het schrijven ook.

Hoe krijg je nu een herseninfarct? Nou, dat kunnen verschillende oorzaken zijn. Bij mij was het door een medicijn dat ik tegen de kanker slikte. Dat was een bijwerking die weinig voorkwam, maar ik kreeg hem. Nu gaat het de goede kant op, maar het is wel balen.

Nu nog een half jaar revalideren en dan hoop ik weer de oude te zijn.

Na 5 weken ben ik weer thuis. Heerlijk. Ook namens Ad hartelijk bedankt voor alle belangstelling. Het deed me goed.

Nella van der Leeden

Het heeft ons goed gedaan dat wij zoveel blijken van medeleven en belangstelling mochten ontvangen na het overlijden en bij de uitvaart van mijn vrouw, onze moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Jannigje Biesheuvel-Smits

Wij hebben dit zeer op prijs gesteld en betuigen u daarvoor onze oprechte dank.

S. Biesheuvel
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Nieuwendijk, februari 2020



Namens de familie willen we iedereen bedanken voor de bemoedigingen, ondersteuning, de vele gesproken en geschreven troostende woorden, de hand op de schouder, voor een stil gebed.

Uw medeleven heeft ons goed gedaan bij het overlijden onze zorgzame moeder, schoonmoeder en trotse oma.

Fam Groenenberg

KERKELIJK BUREAU

Overleden

- Op 14 december 2019: mw. Janna Jacoba Groenenberg-Ravenstijn, geb.; 21-9-1937, Hoge Polderweg 2, Werkendam (wijk 1);
- Op 15 december 2019: mw. Bertha Vink, geb.: 29-10-1926, Rijksweg 109-303, Jan Biesheuvel Dijkhuis (wijk 5);
- Op 26 december 2019: dhr. Pieter Ippel, geb.: 29-6-1932, Rijksweg 109-102, Jan Biesheuvel Dijkhuis (wijk 5);
- Op 26 december 2019; dhr. Jacob Kraaij, geb.: 13-8-1936, Rijksweg 109-201, Jan Biesheuvel Dijkhuis (wijk 5);
- Op 6 januari 2020: dhr. Jan Huibert Ippel, geb.: 12-6-1935, Anemoonstraat 45 (wijk 3);
- Op 18 januari 2020: mw. Jenneke Helena Hoeke-de Rooij, geb.: 25-5-1930, Altenastraat 20 (wijk 2).

Gedoopt op 5 januari 2020

- Sofie Marie (Sofie) Bijl, geb.: 15-8-2019, dochter van Marian van Zanten en Jasper Bijl, Zoutmanweg 30, Breda (wijk 1);
- Levi Joseph (Levi) Grobecker, geb.: 5-10-2019, zoon van Daniël en Rosanne Grobecker-Pijpelink, De Graaff 34, Werkendam (wijk 1);
- Moos Sebastiaan Jakob (Moos) Prins, geb.: 15-10-2019, zoon van Jantine van Vianen en Bastiaan Prins, Kilse Suikerpeer 2 (wijk 2).
- Tirza Francina Maaïke (Tirza) van Pelt, geb.: 23-10-2019, dochter van Twan en Laura van Pelt-Lukkezen, Kerkweg 50 (wijk 1);
- Lise Marianne Elisabeth (Lise) Verhagen, geb.: 18-11-2019, dochter van Henri en Marjolein Verhagen-van den Berg, Kafappel 13 (wijk 2).

Ingekomen

Mw. C.G.M. (Carolien) Craaijo, Kilse Suikerpeer 21 (wijk 2).

Verhuisd

Mw. R.L. de With; van Minoes 30, Gorinchem (wijk 1) naar Arsenaal 9, Gorinchem (wijk 1).



RONDJE KERKENRAAD

Waar is de kerkenraad allemaal mee bezig? Die vraag wordt weleens aan een kerkenraadslid gesteld. Middels deze rubriek wil de kerkenraad maandelijks een korte weergave geven van de zaken die worden besproken, zijn afgerond of nog gaan komen. Zo proberen wij de gemeente meer te betrekken bij het reilen en zeilen van de kerk.



Australië gaat gebukt onder een griezelige remake van de tien plagen waarmee God de Farao van Egypte op de knieën dwong. Het gevoel dat het einde der tijden is genaderd hangt daar al weken in de lucht. In onze omgeving is het gelukkig allemaal wat gematigder, waarbij de term milde winter wel erg uitslaat naar een extreem zachte winter. Storm en regen horen daar als vanzelfsprekend bij. De bloembollen kunnen zich niet meer inhouden en schieten de grond uit. De Keukenhof overweegt zelfs om eerder open te gaan, omdat anders het moois aan het oog van de toeristen voorbijgaat. Wilde eenden zijn al druk aan het paren en de nestkastjes worden door Koolmeesjes geïnspecteerd én geclaimd. In de polder is het nog erg rustig. De akkerbouwers kijken de kat nog even uit de boom. De weilanden zijn nog zó groen als gras in de zomer hoort te zijn. De groei is er amper uit geweest. Boomer is het Woord van het Jaar geworden. Het is niet zo'n positief woord ten opzichte van de ouderen. Hoe moeilijk is het om iedereen in z'n waarde te laten!

Het kerkenwerk is aan de tweede fase begonnen. Er zijn zeker positieve dingen te benoemen, maar we kunnen onze ogen niet sluiten voor de problemen die spelen en waar nog oplossingen voor gevonden moeten worden. Niettemin blijven we vol goede moed in het vertrouwen dat het kerkenwerk onder Gods leiding mag worden gedaan.

Wat speelt er:

- Op de kerkenraadsvergadering van woensdag 8 januari zijn de leden van de Beroepingscommissie (BC) formeel benoemd. De samenstelling van deze commissie is inmiddels met de gemeente gedeeld. Toch is het goed de namen nog een keer te noemen: voor de leeftijdscategorie 18-24 jaar nemen Fleur Groenenberg en Jarco Koekkoek zitting in de BC. Matty van Tilburg vertegenwoordigt de leeftijdscategorie 25-34. Roelinde van den Heuvel is bereid gevonden dit voor de leeftijdsgroep 35-44 te doen. Namens de 45-54-jarigen zit Miranda Groenenberg in de BC. Tus Heijstek en Eli Smits treden op voor de categorie 55-64-jarigen. De belangen van de 65+ ers worden door Henriette Jansen en Mari van Zanten behartigd. De kerkenraadsleden Arjen Palland, Cor

Polak, Marjolein Both en Eli Vos (Kerkrentmeester) zijn namens de kerkenraad afgevaardigd. Op 29 januari komt de BC voor het eerst bijeen.

- Tijdens deze eerste bijeenkomst van de BC worden afspraken gemaakt en taken verdeeld, wordt de werkwijze besproken en de geheimhouding verplicht gesteld. Onze consulent ds. Ries van der Zouwen zit de vergadering voor. In de volgende editie van Kerkklanken wordt de werkwijze van de beroepingscommissie nader toegelicht.
- De Kerkorde verplicht de kerkenraad om de gemeenteleden in de gelegenheid te stellen namen te noemen van door hen geschikte predikanten. Dit komt voort uit de gedachte dat de gemeente zich zeer betrokken voelt bij het beroepingswerk. Wij willen dan ook graag de gemeenteleden daartoe oproepen. Afgelopen zondag is gelijktijdig met de nieuwsbrief, een bijlage uitgedeeld, waarop precies staat beschreven hoe een en ander in zijn werk gaat. Ook op de website is deze informatie terug te vinden.
- Vanaf januari wordt de nieuwsbrief in zijn nieuwe jasje gebruikt. Het is even wennen aan de opzet, maar overzichtelijker is de brief toch wel geworden. Een grote verandering is het niet meer noemen van diverse taakgerichte namen (bijv. beamist, lector, ouderling van dienst). Het is de verantwoordelijkheid van het betreffende gemeentelid om zijn of haar agenda bij te houden en te raadplegen.
- Het gezamenlijk overleg tussen het Moderamen van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk staat nu ingepland op dinsdag 11 februari. De komende periode wordt de agenda samengesteld.



- In de vorige editie van Kerkklanken is vermeld dat er vijf ambtsdragers aftredend en herkiesbaar zijn en dat twee ambtsdragers begin 2019 hebben aangegeven in ieder geval voor 1 jaar hun ambtsperiode te willen verlengen. Aan de betreffende ambtsdragers is gevraagd om op de kerkenraadsvergadering van 8 januari kenbaar te maken of ze zich wederom wel of niet herkiesbaar willen stellen. Wijkouderling Elze Tinke-Smouter heeft gemeend zich na een ambtstermijn van 4 jaar niet meer herkiesbaar te stellen. Wijkouderling Lia Colijn-Biesheuvel heeft aangegeven aan het eind van dit seizoen na 8 jaar haar ambt neer te leggen. Diaken José van Elderen-Crielaard en diaken Francien Smits-de Ruiten stellen zich na een periode van 5 jaar niet meer herkiesbaar. Wijkouderling Piet van Vugt en scriba Cor Polak willen zich na 4 jaar voor een volgende periode van 4 jaar herkiesbaar stellen. Ten slotte is diaken Elise Ippel bereid haar termijn met 1 jaar te verlengen. Lia Colijn wil haar rol binnen het pastorale werk als wijkmedewerker voortzetten.

- Soms is het niet gemakkelijk om een keus te maken, een beslissing te nemen. De hierboven genoemde kerkenraadsleden hebben weloverwogen het besluit genomen zich wel of niet herkiesbaar te stellen. Ieder had hier zo zijn of haar eigen reden voor. We zijn dankbaar dat zij de kracht hebben gekregen om tot een besluit te komen en bovendien verheugd dat Piet, Cor en Elise hebben aangegeven in de kerkenraad te willen blijven en dat Lia als wijkmedewerker voor het pastoraat beschikbaar blijft. Daarnaast zijn we dankbaar dat Elze, Lia, José en Francien met al hun inzet en betrokkenheid deel hebben mogen uitmaken van de kerkenraad.
- In aansluiting op de gemaakte keuzes van de genoemde ambtsdragers is er binnen de kerkenraad van gedachten gewisseld over de samenstelling van het toekomstige kerkelijk bestuur. Het wordt steeds lastiger om invulling te geven aan de opengevallen plaatsen van aftredende ambtsdragers. De vraag ligt op tafel of de huidige structuur van de kerkenraad nog haalbaar is. Hoe kunnen we als bestuur de komende jaren invulling blijven geven aan de vijf basistaken (het gaande houden van de eredienst, diaconale, pastorale en missionaire inzet en geestelijke vorming) die in de Kerkorde genoemd worden? We willen graag onderzoeken of vereenvoudiging van de kerkenraad mogelijk is met behoud van kwaliteit van bestuur. Er is een werkgroepje samengesteld. De gebruikelijke ambtsdragers werving wordt voorlopig opgeschort. Het is de bedoeling binnenkort de gemeente hierover te informeren.



- Zes gemeenteleden (Marije de Bruijn, Lisa Kraaij, Inge van der Spek, Erik van Zanten, Heleen Kramp en Roelinde van den Heuvel) zijn bereid gevonden om vanaf half februari Basis- en Tienercatechese te gaan verzorgen. In een overleg op 21 januari o.l.v. Martin de Groot is de opzet besproken. Het is de bedoeling om vier avonden in te vullen, waarbij in drie teams met de betreffende leeftijdsgroepen gewerkt zal worden. Het is hartstikke mooi dat er dankzij deze gemeenteleden invulling aan de catechese gegeven kan worden. Het is nog mooier als de ouders of verzorgers of wie dan ook, de kinderen/jongeren stimuleren naar catechese te gaan. Het is het allermooist als de jongeren naar deze avonden toe komen! Binnenkort worden de betreffende kinderen/jongeren persoonlijk uitgenodigd!

- De kerkenraad denkt na over de mogelijkheden om in het resterende deel van het seizoen toch nog invulling aan het jeugdwerk te kunnen geven. Het is de bedoeling om in februari de Jeugdraad voor een overleg bijeen te roepen.
- Naast het beroepingswerk moeten de 'dagelijkse' zaken natuurlijk ook gewoon doorgang vinden. Dat vergt de nodige tijd en aandacht. Taken zullen dan ook waar mogelijk verdeeld moeten worden. Natuurlijk gaat niet alles goed. Wij hopen op geduld en begrip van de gemeenteleden als 'iets' anders gaat dan men gewend is. Het meedenken vanuit de gemeente wordt overigens zeer op prijs gesteld.

Wilt u of jij iets meer weten over deze genoemde punten? Neem gerust contact op met de scribe (Cor Polak) of de voorzitter (Jaap van Elzelingen) van de kerkenraad.

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 2 februari 2020: Werelddiaconaat, viering Heilig Avondmaal

10.00 uur: Voorganger: ds. M.F. Meeder - van Hof

Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Kosten energie; 3. Avondmaalscollecte

Zondag 9 februari 2020:

10.00 uur: Voorganger: dhr. J. Lankhaar, Wijk en Aalburg

Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Kerkklanken

Zondag 16 februari 2020:

10.00 uur: Voorganger: Ds. H.P. de Goede, Werkendam

Collecten: 1. Diaconie; 2. Onderhoud gebouwen

Zondag 23 februari 2020:

10.00 uur: Voorganger: Ds. J.P. van den Hout, Raamsdonksveer

Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Onderhoud gebouwen

Zondag 1 maart 2020:

10.00 uur: Voorganger: ds. M.F. Meeder - van Hof

18.30 uur: Bijzondere dienst

Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Jeugdwerk

Zondag 8 maart 2020:

10.00 uur: Voorganger: Ds. J.H. Meijer, 's Gravenzande

Collecten: 1. Kerk in Actie/Zending; 2. Kosten energie

Woensdag 11 maart 2020: Biddag

19.30 uur: Voorganger: Ds. M.P. Vis

Collecten: 1. PKN/Kerk in Actie; 2. –

VAN DE THEMAGROEP



Kloosterweekend 21 – 22 februari. Is helemaal volgeboekt!

Zoveel mensen die de rust van het klooster willen opzoeken. Wil je er meer over weten dan kun je terecht bij Nel van Vugt.



Op **woensdag 4 maart** zal ds Meeder gesprekken voeren over dementie. De avond begint om 19.30 uur. Afhankelijk van de belangstelling zal dit een vervolg krijgen.

De interactieve lezing over ...jouw scheppingsverhaal is op 11 maart, na de biddag voor gewas en arbeid. We drinken eerst koffie en daarna zal Annelies Kraaij ons vragen te vertellen over ons eigen scheppingsverhaal. Kennen we ons eigen 'scheppingsverhaal'? Allemaal zijn we geboren, maar niet allemaal op dezelfde manier. Wat er tijdens de zwangerschap is gebeurd en hoe jouw geboorte is verlopen, is bepalend voor de rest van je leven en van grote invloed op wie en hoe jij bent, en omgaat met alles wat er gebeurt in je leven.

Bloemschikken met als thema Pasen.

Op woensdag 8 april gaan we onder leiding van Carola de Pender bloemschikken. Aanmelden vòòr 25 maart bij Hanneke de Peuter, h.d.peuter@hccnet.nl

Vragen op opmerkingen aan de themagroep? Dan kun je bij ons terecht: Arina, Hanneke, Miranda en Nel.

Handwerkclub en breicafé.

De afgelopen jaren heeft Jannie voor den Dag heel veel wol en katoen gekregen die mensen over hadden. Dat ligt allemaal keurig op kleur in een kast in de kerk. Met het breicafé gaan we op zoek naar een goed doel waarvoor de wol gebruikt kan worden.

Wil je met ons mee breien en haken? Van harte welkom iedere donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur. Materiaal is er volop aanwezig dus kom gezellig meedoen!

Zolang de voorraad strekt kun je bij ons die middag ook sokken kopen. Je hoeft dus niet met koude voeten te zitten!

Over een aantal maanden is het weer rommelmarkt. Op de vrijdag hopen we weer een stand te vullen met handwerkspullen. Wel zouden we heel graag hulp krijgen. Ieder paar handen is welkom. Zowel om iets te maken als om ons die vrijdag te helpen de stand te bemensen.

Voor vragen, aanmelden en voor de aanschaf van een paar sokken kun je naar het breicafé komen of bellen met Hanneke de Peuter (402318)



BIJZONDERE ZAKEN

Kerstmarkt 14 december

Het is al weer even geleden dat de kerstmarkt is geweest. Het was weer een geweldig succes. De opbrengst was ruim € 3.600. De kerstmarkt is weer druk bezocht en dat is een beloning voor alle inzet om het tot een succes te maken.

Aan dit succes hebben heel veel mensen hun medewerking gegeven. We noemen hierbij de vaste ploeg mensen die de kerstmarkt opzetten en bloemschikken. Ook de mannen die wat afgesjouwd hebben voor deze dames en die meegeholpen hebben om alles klaar te zetten en op te ruimen. Alle mensen die materiaal beschikbaar stelden uit hun tuin. Alle mensen die creatief



bezig waren en kerst accessoires gemaakt hebben voor de kerstmarkt. Alle bakkers die iets lekkers gebakken hebben wat we bij de koffie en thee aan konden bieden en verkopen. Kortom een geweldige groep mensen die samen van deze kerstmarkt een succes gemaakt hebben. Iedereen die meegeholpen heeft hartelijk dank!!!!!!!!!!!!

Rommelmarkt Nieuws

Achter de schermen wordt er alweer hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de rommelmarkt van dit jaar. De rommelmarkt zal plaatsvinden op vrijdag 19 en zaterdag 20 juni 2020.

Hierbij willen wij u een aantal dingen laten weten.

Omdat we nu een rommelmarktcommissie hebben met meerdere personen hebben we besloten om geen jaarlijkse " openbare" vergadering te houden. De taken die het organiseren van een rommelmarkt met zich meebrengt zijn onderverdeeld bij de leden van de commissie.

Dit jaar zal de ophaalronde plaatsvinden op zaterdag 14 maart 2020.

Heeft u spullen dan kunt u ze op deze zaterdag **voor 9.00 uur** buiten zetten voor uw woning.

Mocht u waardevolle spullen hebben die u liever deze dag niet buiten zet, dan kunt u contact opnemen met Mari van Zanten, tel. 06- 39 63 86 08

Hij zorgt ervoor dat de spullen die ochtend bij u worden opgehaald.

Wij halen deze dag geen grote spullen op zoals: ledikanten, matrassen, bankstellen, kasten en/of stoelen.

Natuurlijk zijn extra handen welkom om de spullen op te halen en te brengen bij de schuur. Wit u meehelpen, dan bent u om **9.00 uur** van harte welkom in de Hoeksteen van de kerk.

Ondanks de oproep om zelf geen spullen bij de schuur van familie van Elderen te brengen is dit toch (weer) gebeurd. Wij willen u dringend vragen dit niet meer te doen!

Heeft u een grote hoeveelheid spullen ten behoeve van de rommelmarkt, dan kunt u contact opnemen met Cees de Rooij 06- 53 40 59 11

Graag tot ziens op zaterdag 14 maart!

Met vriendelijke groet,
De Rommelmarkt commissie

BIJBELLEESROOSTER

zaterdag	1 februari	Psalm 149	Muziekfestival
zondag	2 februari	Matteüs 5:1-12	Het echte geluk
maandag	3 februari	Matteüs 5:13-26	Wet met evangelie
dinsdag	4 februari	Matteüs 5:27-37	Hard voor jezelf ...
woensdag	5 februari	Matteüs 5:38-48	... mild voor anderen
donderdag	6 februari	Deuteronomium 28:1-14	Zegen
vrijdag	7 februari	Deuteronomium 28:15-26	Vloek
zaterdag	8 februari	Deuteronomium 28:27-44	Zinloos zwoegen
zondag	9 februari	Deuteronomium 28:45-57	Ellende voor wie zich van de HEER afkeert
maandag	10 februari	Deuteronomium 28:58-69	Wees gewaarschuwd ...
dinsdag	11 februari	Psalm 31:1-14	Paria in nood
woensdag	12 februari	Psalm 31:15-25	Veilig bij de HEER
donderdag	13 februari	Deuteronomium 29:1-14	Verbonden
vrijdag	14 februari	Deuteronomium 29:15-28	God duldt geen andere goden naast zich
zaterdag	15 februari	Deuteronomium 30:1-10	Er is altijd een weg terug
zondag	16 februari	Deuteronomium 30:11-20	Kies
maandag	17 februari	Psalm 18:1-16	Een gebed met grote gevolgen
dinsdag	18 februari	Psalm 18:17-35	Wederzijdse trouw
woensdag	19 februari	Psalm 18:36-51	God maakt je sterk
donderdag	20 februari	Exodus 1:1-14	Bang voor aansluitingsproblemen
vrijdag	21 februari	Exodus 1:15-22	Verlos-kundigen
zaterdag	22 februari	Exodus 2:1-10	Adoptieplan
zondag	23 februari	Exodus 2:11-22	Leven als een prins?
maandag	24 februari	Spreuken 5:1-14	Een gewaarschuwd man telt voor twee
dinsdag	25 februari	Spreuken 5:15-23	Wees trouw
woensdag	26 februari	<i>Aswoensdag</i> Matteüs 6:1-18	Niet voor de bühne
donderdag	27 februari	Matteüs 6:19-34	Denk en geloof niet te klein
vrijdag	28 februari	Matteüs 7:1-12	Inzicht
zaterdag	29 februari	Psalm 51	Schuldbewust en vernieuwingsgezind

zondag	1 maart	Exodus 2:23-3:10	Klagen helpt
maandag	2 maart	Exodus 3:11-22	Ja, maar ...
dinsdag	3 maart	Exodus 4:1-17	En als ... Ga!
woensdag	4 maart	Exodus 4:18-31	Net op tijd
donderdag	5 maart	Exodus 5:1-18	Werkoverleg mislukt
vrijdag	6 maart	Exodus 5:19-6:13(-25)	Verzwarend

EN VERDER

Aangepaste kerkdienst

Zondagmiddag 2 februari a.s. is er een aangepaste kerkdienst met en voor mensen met een verstandelijke beperking, in de Hervormde kerk te Nieuwendijk (Biesboschstraat 18).

De dienst begint om 15.00 uur !!!

Voorganger is Ds. N.M. van Ommeren uit Nieuwendijk, en het thema luidt: "Beloofd is beloofd!"

Muzikale medewerking in deze dienst zal worden verleend door de Activoband o.l.v. Maria Rijkers uit Uitwijk.

We hopen op een fijne dienst.

Na afloop is er nog gelegenheid om gezellig met elkaar na te praten, onder het genot van een kopje koffie, thee of fris.



**De bloemen in de kerk worden
iedere week geschonken door:**

**Bloemenatelier "Het Klaverblad"
Rijksweg 212, Nieuwendijk**

www.bloemenatelierhetklaverblad.nl/

INFO

Gereformeerde Kerk, Kerkweg 3, 4255 GA Nieuwendijk, tel. 403326
www.gknieuwendijk.nl

Kerkdienst 10.00 uur

Predikanten Ds. M.F. Meeder-van Hof, Diefdijk 3, 4141 MD Leerdam,
Tel. (0345) 619932, e-mail: mfmdhof@hotmail.com
Vacant

Scriba ouderling-scriba: Cor Polak, tel. 403473
e-mail: scriba@gknieuwendijk.nl

Kerkelijk Bureau Voor aangifte van doop, kerkelijke huwelijksbevestiging, adreswijziging
etc. bij: Ina van der Mooren, Dijkje 7A, tel. 403045
e-mail: kerkelijkbureau@gknieuwendijk.nl

Drukwerk drukwerk@gknieuwendijk.nl

Beheerder Beheerdersgroep, tel. 06-10676764
Kerkgebouwen

Kerkradio Jes Walraven, Oslopark 6, tel. 401908
Jan van Erp, Pr. Beatrixlaan 3, tel. 402593

Kerkauto Marco en Arja Groenenberg, Rijksweg 77c, tel. 403658

CvK Secr.: H. Vink, Zandsteeg 41, tel. 403974
Penningmeester: Wim Colijn, Singel 3, tel. 401842 e-mail:
wimcolijn@gmail.com

Bank- en girorekeningen

CVK NL97RBRB0791812294 SNS / NL78RABO0301505012 RABO /
NL57INGB0001077052 ING

Diaconie NL90RABO0301511586 RABO

ZWO NL35RABO0301545944 RABO

Nieuwsbrief Berichten voor de Nieuwsbrief inleveren bij: Martijn van Vliet, Kildijk 95, tel.
0183-404482, e-mail: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl. Graag donderdag
vóór 17.00 uur.

Redactie Marco Groenenberg, Wilma van Gammeren-Scheffers,
Kerklanken Arie Strik.

Inleveren kopij Tot uiterlijk **maandag 24 februari 2020** vóór 18.00 uur bij:
Arie Strik, Dahliastraat 38, 4255JJ, tel. 403721
e-mail: redactie@gknieuwendijk.nl

Hoveniersbedrijf Arjan van Rosmalen

- *Ontwerp en aanleg van uw tuin
- * Onderhoud van uw tuin
- * Levering van o.a. planten en bomen



Bereklaauw 8
4251 KS Werkendam
Mob: 06-28720324
Tel: 0183-505582

ROAD INBOEDELZORG V.O.F.

Voor het Op- & Ontruimen van: Huizen
Seniorenwoningen
Bedrijfspannen
Appartementen
Kantoren
Enz.

Ook voor het opruimen van Stormschade's en Tuinen.

Bel voor vrijblijvende informatie 06-42089900

Of kijk op WWW.ROADINBOEDELZORG.NL