



De diensten van deze zondag 18 november 2018: 9^e zondag van de herfst

10.00 uur: Thema: **Dragen en gedragen worden**. Schriftlezingen: Jacobus 2:14-26 en Marcus 8:27-35. Liederen: Lied 215:1-4 (voorzang); Lie 868; 'Plaats van, plaats om ...'; 'Trouwe Vader'; Psalm 62:1,5; Kinderlied: 'Wij gaan voor even uit elkaar'; 'Zie naar elkaar als mensen om'; Psalm 68:7; Psalm 116:1,3,5; Lied 791 en Lied 416

18.30 uur: *Zangdienst*. Thema: **Liederen van verlangen**. Liederen: 'Zouden wij ook eenmaal komen' (Lied 124, voorzang); 'Laat komen, Heer, uw rijk' (Lied 756 / Liedboek 2013); 'Zie ons wachten aan de stromen' (Lied 120); 'Boven de starren' (Lied 10); 'Er is een land van louter licht' (Lied 753 / Liedboek 2013); 'Eens zal op die grote morgen' (Lied 21); 'Jezus leeft in eeuwigheid' (Lied 62) en 'Lichtstad met uw paarden poorten' [De liederen zijn afkomstig uit ons gele, Nieuwendijkse bundeltje, tenzij anders aangegeven.]

Voorgangers:	's mo: dhr. J. Lankhaar	's av: ds. R.A. Wouda
Organist:	's mo: Karin van Andel	's av: Jaco van de Werken
Ouderling van dienst:	's mo: Thea Hoeke	's av: ???
Koster:	's mo: Cees de Rooij	's av: Rik Ippel
Beamisten:	's mo: Kees Heijstek	's av: Gerard de Graaf
Lector:	Hans Crielaard	
Gastvrouwen:	Hannie van Breugel en Linda Dekker	
Collecten:	1: Algemeen Kerkelijke Arbeid; 2: Kosten energie	
Kindernevendienst:	voor de Groepen 1 t/m 8; er is Tienerdienst	
Beheerder:	Jan van Erp (bereikbaar op: 0610676764)	

Avondgebed: woensdag 21 november, 19.00-19.30 uur, bij Marie van Vugt (Singel 6)

De dienst van volgende week zondag 25 november 2018: Voleindingszondag

10.00 uur: *Gedachtenis van de gestorvenen*. Schriftlezingen: Jesaja 40:1-11 en Openbaring 21:1-7. Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden.

12.00 uur: (Begraafplaats, Zandsteeg) Afsluitend liturgisch moment

Voorgangers:	ds. M.F. Meeder-van Hof en ds. R.A. Wouda	
Organiste:	Karin van Andel	
Pianiste:	Hanneke de Peuter	
Ouderling van dienst:	Henriëtte Jansen	
Koster:	Erik Kraaij	
Beamist:	Niels Colijn	
Lector:	Margreeth Damminga	
Gastheer en vrouw:	Kees Heijstek en Maja Heijstek	
Collecten:	1. Onderhoud gebouwen 2. ZWO	
Kindernevendienst:	Voor groep 1 t/m 8.	
Beheerder:	Jan Moree (bereikbaar op 0610676764)	

ZIEKEN

Verpleeghuis Altenahove, Rivierenland, Almkerk

D. Tolenaars-Groeneveld, Afd. Guldenroede, k. 117

Het Gasthuis, Banneweg 61, 4204 AA Gorinchem:

W. van Breugel-Nederlof, k. 17

Al onze zieken, thuis of elders verpleegd, bidden we Gods bemoedigende nabijheid toe.

BLOEMENGROET

De bloemen uit de kerk gaan vandaag als groet uit de gemeente naar Mw. C. Walraven.

MEDEDELINGEN

Kerkenraad: woensdag 21 november, vanaf 19.45 uur, in De Hoeksteen

Tiencatechese: dinsdag 27 november, 19.00-20.00 uur, De Inloop

Basiscatechese: woensdag 28 november, 19.00-20.00 uur, in de pastorie (Kerkweg 1)

Belijdeniscatechese: woensdag 28 november, 20.00-21.30 uur, in de pastorie

Alpha cursus Nieuwendijk

Na een aantal jaren van afwezigheid willen wij graag weer een Alpha cursus in Nieuwendijk organiseren. Inmiddels zijn we zover dat we jullie kunnen vertellen dat we eind januari van start gaan. De cursus zal midden april afgelopen zijn. Elke avond begint met een gezellige maaltijd waarna we telkens een ander onderwerp over het christelijk geloof aan bod laten komen.

Komende tijd zullen we jullie regelmatig van nieuwe informatie over de cursus geven.

Contactpersoon voor algemene vragen of opmerkingen over de cursus is Henk-Jan van den Ham, 06-27578895. Wil je helpen met de maaltijden dan kun je contact opnemen met Marina Schermers, 06-14580154.

Aangepaste kerkdienst te Giessen.

Zondagmiddag 2 december is er een aangepaste met en voor mensen met een verstandelijke beperking, in de Hervormde kerk te Giessen (Kerkstraat 2). De dienst begint om 15.00 uur !!!

Voorganger is Ds. N.J. Dekker uit Almkerk en het thema luidt: "*Bericht uit de hemel!*".

Muzikale medewerking in deze dienst zal worden verleend door Chiel van Breugel met trompet en Hanneke Ermstrang op het orgel.

Kerstkaartenactie: Deze zondag deelt de ZWO commissie kerstkaarten uit.

Ark Mission organiseert dit najaar weer een grote kerstkaartenactie.

U kunt kerstwensen sturen aan gevangenen in ons land en aan dak- en thuislozen. De opzet van de kerstkaartenactie is eenvoudig: schrijf een bemoedigende tekst op de kerstkaart, onderteken alleen met uw voornaam en eventueel uw woonplaats. Geen jaartal 2019 vermelden. Stuur uw kaart(en) naar Ark Mission kaartenactie, Oude Amersfoortseweg 79 1213 AC Hilversum. De kaarten moeten voor 1 december bij Ark Mission bezorgd zijn. Ark Mission zorgt ervoor dat uw kaarten rond kerst worden uitgedeeld. Tekeningen zijn ook welkom. Voor meer informatie zie het kerkblad van november.

Herinnering Dankstondcollecte 2018

De dankstondcollecte van dit jaar heeft tot nu toe (stand per 16 november) € 3.300,- opgebracht. Dit is het totaal van de opbrengst van de collecte van 7 november en daarna nog ontvangen bedragen. Vorig jaar bedroeg de uiteindelijke opbrengst € 5.400,-. Omdat deze opbrengst opvallend lager is dan voorgaande jaren, wordt hierbij nogmaals een oproep gedaan aan diegenen die nog niet in de gelegenheid zijn geweest om hun bijdrage te voldoen, om dit alsnog te doen. U kunt dit doen door uw bijdrage over te maken op één van de bankrekeningen van de kerk of door gebruik te maken van de envelop die met de 'Kerkklanken' van oktober is meegestuurd. U kunt deze envelop op zondag 19 november nog in de speciale bus voor in de kerk achterlaten en daarna nog in een van de collectezakken tijdens de zondagse diensten.

HERDERSTOCHT: Op donderdag 20 december zal er weer een herderstocht worden gehouden.

Deze begint en eindigt op het grote plein van de Regenboogschool. Vanaf 17.30 uur vertrekt er om de 6 minuten een groep van 24 personen o.l.v. een herder.

Basisschoolkinderen lopen onder begeleiding van hun ouders, grootouders enz.

Om dit avontuur mee te beleven, dient u een **gratis** kaartje af te halen.

Voor de kinderen van de Regenboogschool op woensdag 28 november (zie Infoboog) en op zondag 2 december van 11.15 - 12.00 uur in de hal van de Gereformeerde en de Hervormde Kerk.

Iedereen is van harte welkom!

Kerkelijke berichten voor de volgende nieuwsbrief inleveren **vóór donderdag 22 november, 17.00 uur** bij Jan van Vugt, email: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl.

Familieberichten s.v.p. doorgeven aan de predikant of uw contactouderling

De kerkenraad wenst u gezegende diensten toe.

www.gknieuwendijk.nl

EXTRA LIEDEREN

Voor de morgendienst:

'Plaats van, plaats om ...'

melodie: Licht dat ons aanstoot (Lied 601)

- 1 Plaats om verhalen door te geven
van hoop en liefde voor elkaar;
van idealen hoog verheven
en onze dromen worden waar.
Hier komen mensen steeds weer samen
en zoeken naar een spoor van God.
Teken van eenheid, ja en amen:
de liefde als een nieuw gebod.
- 2 Plaats om te horen en te weten:
Zijn liefde voegt het al aaneen.
God-hier-met-ons zal niet vergeten:
een mens leeft niet van brood alleen.
Hier klinkt een woord en wordt gebeden
om toekomst en om nieuwe moed.
Zo wordt hier voelbaar in het heden:
Zijn vrede blijft bij ons voorgoed.
- 3 Plaats van ontmoeting en van zoeken
naar woorden met een nieuwe zin.
Woorden van God in oude boeken:
Hij maakt met ons een nieuw begin.
Hier vinden wij de kracht tot leven,
hier roept Gij mensen bij hun naam.
Allen en alles zult Gij geven,
Gij God, de bron van ons bestaan.

'Trouwe Vader'

melodie 'Wat de toekomst brengen moge'

- 1 Trouwe Vader, hoor ons bidden,
dank U wel voor deze dag,
voor Uw trouw en voor Uw liefde,
voor Uw Zoon, die 't leven gaf.
Maar ik ben voor U een zondaar,
in mijn mond en in mijn hart.
Trouwe Vader schenk vergeving,
voor de zonden deze dag.
- 2 Here Jezus wees mijn Heiland,
leid mijn leven elke dag.
Geef mij moed en ook vertrouwen,
dat ik tot U komen mag.
'k Bid om vrede in de wereld,
voor de honger in een land.
Leer ons naar Uw wil te leven,
aan Uw trouwe Vaderhand.

'Zie naar elkaar als mensen om'

Melodie: Psalm 134

- 1 Zie naar elkaar als mensen om,
van kindsaf tot in ouderdom.
Zoek naar God in elkaars gezicht,
hef zo elkander naar het licht.
- 2 Kom, laat ons samen verder gaan,
bekommerd om elkaars bestaan,
bekommerd in zachtmoedigheid
om wat de ander draagt en lijdt.
- 3 Zie naar elkaar en zie niet om,
wat is geweest komt niet weerom.
Draag dat wat goed was in het hart
als balsem tegen pijn en smart
- 4 Vervul alzo wat God je vraagt,
dat je elkanders lasten draagt.
Zo leidt een weg door de woestijn.
Zo zal de weg van mensen zijn.

Voor de avonddienst:

'Lichtstad met uw paarlen poorten'

(Glorieklokken 52)

- 1 Lichtstad met uw paarlen poorten,
wond're stad zo hoog gebouwd.
Nimmer heeft men op deez' aarde
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Refrein:

- Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.
- 2 Heilig oord vol licht en glorie
waar de boom des levens bloeit
en de stroom van levend water
door de gouden godsstad vloeit. (*refrein*)
 - 3 Schoon tehuis voor moede pelgrims,
komend uit de zandwoestijn,
waar zij rusten van hun werken
bij de springende fontein. (*refrein*)
 - 4 Wat een vreugde zal dat wezen,
straks vereend te zijn met Hem
in die stad met paarlen poorten,
in het nieuw Jeruzalem. (*refrein*)