



De dienst van deze zondag 7 oktober 2018: Israëlzondag

10.00 uur: Thema: **Onder de pannen?** Schriftlezingen: Prediker 1:12-2:16 en Matteüs 6:19-23.
Liederen: Lied 1010:1,2 (voorzang en Schoollied); Psalm 122; 'Shalom chaveriem'
(Lied 91, N'dijkse bundel); Lied 797; Lied 949; 'Uit diepten van ellende' (Psalm 130:1,
voor Sulawesi) en 'Yerushalaïm' (z.o.).
Het klezmerorkest speelt (voor de dienst:) 'At the Rabbi's feast', 'Freilech', (bij het welkom:)
'Shalom aleichem', (samenzang:) 'Shalom chaveriem', (tijdens de collecte:) 'Klezmer freilach' en
(samenzang:) 'Yerushalaïm'.
Het inleidend filmpje over het Loofhuttenfeest, kunt u thuis bekijken via:
<https://www.youtube.com/watch?v=4bGq0Sr8NHw>

Voorganger:	ds. R.A. Wouda
Muzikale medewerking:	een klezmerorkest o.l.v. Hanneke de Peuter en Karin van Andel (orgel)
Ouderling van dienst:	Thea Hoeke
Koster:	Cees de Rooij (bereikbaar op 0653405911)
Beamist:	Kees Heijstek
Lector:	Wim Pellekaan
Gastvrouwen:	Thea de Rooij en Teunie van der Sommen
Collecten:	1: PKN /Kerk en Israël; 2: Onderhoud orgel voor Groep 1 t/m 8; er is ook Tienerdienst
Kindernevendienst:	
Beheerder:	Dick de Peuter (bereikbaar op 0610676764)

Avondgebed: woensdag 10 oktober, 19.00-19.30 uur, bij Marie van Vugt (Singel 6)

De Avondmaalsviering op zaterdag 13 oktober 2018:

18.00 uur: (Ontmoetingsruimte Jan Biesheuvel Dijkhuis) Gezamenlijke Avondmaalsviering
voor de bewoners; gasten zijn welkom. Voorganger: ds. R.A. Wouda

De dienst van volgende week zondag 14 oktober 2018: Werelddiaconaat

10.00 uur: Voorganger: ds. J.H. Meijer, 's Gravenzande

Organiste:	Mieneke Meijer-de Vries
Ouderling van dienst:	Henriette Jansen
Koster:	Eli Vos (bereikbaar op 06-38899154)
Beamist:	Gerard de Graaf
Lector:	lid ZWO-commissie
Gastvrouwen:	Mariet Scheffers en Wilma Scheffers
Collecten:	1. PKN kerk in actie/ Werelddiaconaat 2. Kosten energie
Kindernevendienst:	Voor groep 1 t/m 8.
Beheerder:	Jan van Erp (bereikbaar op 0610676764)

ZIEKEN

Al onze zieken, thuis of elders verpleegd, bidden we Gods bemoedigende nabijheid toe.

BLOEMENGROET

De bloemen uit de kerk gaan vandaag als groet uit de gemeente naar Mw. J.O. Groenevelt-Verkerk.
De maandelijkse bloemengroet wordt bezorgd bij Mevr. A. van Oord van Daalen in Altenahove te Almkerk.

MEDEDELINGEN

Belijdeniscatechese: zondag 7 oktober, 19.00 uur, in de pastorie (Kerkweg 1). We bespreken de
hoofdstukken 3 ('Gemaakt voor elkaar') en 4 ('Over de schoonheid van de aarde') uit *Eenvoudig christelijk*,
van Tom Wright

Gesprekskring: dinsdag 9 oktober, 9.30–11.00 uur, bij Elly Polak (Hasselmanstraat 8). Het is goed om als gemeente met elkaar na te denken over Bijbelse onderwerpen die ons bezig houden. Eén manier om dat te doen is door bij ons in de kring te komen. We lezen en bespreken een artikel uit het magazine 'Groei'. Dit keer is het thema verbinden en het artikel gaat over hoe Jezus veel tijd en aandacht besteedt aan individuele ontmoetingen. Gestencilde exemplaren liggen in de hal van de kerk. Iedereen is van harte welkom! Kom ook (een keer) in onze kring! Voor meer info kun je bellen met Elly Polak (403473).

Ontmoetingsochtend Jan Biesheuvel Dijkhuis: dinsdag 9 oktober, 10.00-11.00 uur; inloop vanaf 9.45 uur. Onderwerp: *Psalm 71*, de 'psalm van de ouderdom'; leiding: ds. Wouda

Basiscatechese: woensdag 10 oktober, 19.00-20.00 uur, in de pastorie (Kerkweg 1) Bedoeld voor de Groepen 7-8 van de Basisschool, (maar) *iedereen is welkom!*

Contactavond Palliatieve zorg: donderdag 11 oktober, in de Gereformeerde kerk van Almkerk. De inleiding wordt verzorgd door mevr. Alie Hoek-van Kooten, uit Veenendaal; ze is arts en publiceert regelmatig over medisch-ethische zaken. De avond begint om 20.00 uur; inloop vanaf 19.30 uur. Mensen met belangstelling voor ethiek en pastoraat zijn van harte welkom!

Belijdeniscatechese: zaterdag 13 oktober, 19.00 uur, in de pastorie. We bespreken de hoofdstukken 5 ('God') en 6 ('Israël') uit *Eenvoudig christelijk*.

Pastoraal Overleg: dinsdag 16 oktober, 19.45 uur, De Hoeksteen

Heilig Avondmaalsviering

Donderdag 11 oktober om 11.00 uur HA viering in woon-zorgcentrum Altenastaete, Griendstraat o.l.v. van ds. M.F. Meeder - van Hof

Bestemming deurcollecte zondag 7 oktober

Het laatste kwartaal zal de opbrengst bestemd zijn voor MAF. MAF is er voor mensen die in afgelegen gebieden leven; met 130 vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt MAF hen bereikbaar voor hulp en het Evangelie. Meer dan 1.000 (hulp)organisaties doen dankzij MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk. Elke 5 minuten stijgt ergens ter wereld een vliegtuig op om te helpen. MAF maakt hen bereikbaar voor Gods Liefde! Want niemand mag onbereikbaar zijn. www.maf.nl

Zondag 28 oktober een bijzondere avonddienst

Bekende gelijkenissen uit de bijbel nu verbeeld door papiersnijkunst van ds. Arie de Ruiter. Hij zal ook een toelichting geven bij de beelden. In de pauze kun je veel van zijn werken bekijken en daarna ook vragen stellen. De dienst begint om 18.30 uur. Van harte welkom!

Kerkelijke berichten voor de volgende **nieuwsbrief** inleveren **vóór donderdag 11 oktober, 17.00 uur** bij Jan van Vugt, email: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl.

Familieberichten s.v.p. doorgeven aan de predikant of uw contactouderling
De kerkenraad wenst u gezegende diensten toe.

www.gknieuwendijk.nl

Extra lied - 'Yerushalaïm'

1. Daar in de heuvels van Judea,
na jarenlange strijd,
daar luiden klokken in de verte,
de stem der eeuwigheid.
Een pad van stenen haast versleten,
daar trok de tijd voorbij.
Een muur waar mensen staan te bidden
opdat het vrede zij.

2. De weg naar Jericho ligt open door 'n bloeiende woestijn.
Het wonder dat daar eens gebeurde zal steeds mijn lichtpunt zijn.
O gouden stad, wil mij vergeven, mijn lofzang is maar klein.
Jeruzalem, je bent mijn leven en zal dat altijd zijn. (refrein)

3. Er is een tafel om te eten, voorbij het niemandsland.
Er is een volk dat wordt vergeten, dat volk roept overal.
Er is een wereld zonder grenzen, zo groot als het heelal.
Er is een hemel voor de mensen, dat hoor je overal. (refrein)

Refrein (2x): Yerushalaïm stad van goud, stad van koper en van licht, 'k wil voor jouw lied'ren en verhalen een klankbord zijn.