



## BLOEMENGROET

De bloemen uit de kerk gaan vandaag als groet uit de gemeente naar mevrouw Van Pelt, Griendstraat 3a.

## MEDEDELINGEN

**Belijdeniscatechese:** een eerste, verkennende bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden. We gaan binnenkort echt van start! De data en onderwerpen worden komende week gepubliceerd op de website: [www.gknieuwendijk.nl](http://www.gknieuwendijk.nl) (en in de komende Nieuwsbrieven en Kerkklanken). Ook dan ben je van harte welkom om aan te haken!

**Startavond Tienercatechese:** woensdag 19 september. We starten deze avond (om 19.00 uur) met een fietstocht, waarbij we gaan *geocachen* (een puzzeltocht met coördinaten en zoekopdrachten). Neem dus je smartphone of gsm mee. Voor vertrek krijg je uitleg en kun je een *app* downloaden. Het belooft een leuke avond te worden. Je bent van harte welkom!

**Kerkenraad:** donderdag 20 september, De Hoeksteen; aanvang: 19.45 uur.

**Ladiesnight** (voor vrouwen tussen 25 en 40): woensdag 19 september ben je van harte welkom op Dirkappel 26 om 20.00 uur. Schuif gerust eens aan. We zouden het gezellig vinden als je er bij bent! Groetjes Marielle, Karin, Lenneke en Irene (06-23850730 / irenewolvers@live.nl)  
Overige data nieuwe seizoen: dinsdag 27/11, dinsdag 29/1, woensdag 20/3, woensdag 8/5 en woensdag 19/6.

## EXTRA LIED

### 'Ik zal er zijn'

Dichter onbekend; melodie Giuseppe Verdi, arr. Tom Parker

Als je eenzaam bent of in het duister / denk dan aan Mij en roep Mij aan.  
Als geen mens je kent en niemand luistert, / zelfs als je fluistert zal ik je stem verstaan.

*Refrein:* Als een Vriend wil ik je dragen, alle dagen. *Ik zal er zijn.*  
Als een ster in donkre nachten zal Ik wachten. *Ik zal er zijn!*  
Wees niet bang voor de stilte om je heen.  
Wees niet bang, Ik laat je nooit alleen  
Als een Vriend wil ik je dragen, alle dagen. *Ik zal er zijn!*

Drukt de hele wereld op je schouders / en spoken zorgen door je hoofd.  
Er is iemand die je kunt vertrouwen, / die van je houdt en die echt in jou gelooft.

*Refrein:* Als een Vriend wil ik je dragen, alle dagen. *Ik zal er zijn.*  
Als een ster in donkre nachten, zal Ik wachten. *Ik zal er zijn!*  
Wees niet bang voor de stilte om je heen  
Wees niet bang, Ik laat je nooit alleen.

Als een Vriend wil ik je dragen, alle dagen. *Ik zal er zijn.*  
Als een ster in donkre nachten zal Ik wachten. *Ik zal er zijn.*  
- zal ik wachten. *Ik zal er zijn!*

**Kerkelijke berichten** voor de volgende nieuwsbrief inleveren **vóór donderdag 20 september, 17.00 uur** bij Marjolein Bot, tel. 06 21498141, email: [nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl](mailto:nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl).

**Familieberichten s.v.p. doorgeven aan de predikant of uw contactouderling.**

**De kerkenraad wenst u gezegende diensten toe.**

[www.gknieuwendijk.nl](http://www.gknieuwendijk.nl)