



De dienst van deze zondag 8 juli 2018: 3^e zondag van de zomer

10.00 uur: *Afsluiting Jaartheme* 'Dankbaarheid' en '*brugdienst*' voor de oudste KND-groep.
Thema: **Je kunt de boom in / uit.** Schriftlezingen: 1 Thessalonicenzen 5:15-24 (leefregel);
Genesis 12:1-3 en Lucas 19:1-10. Liederen: Lied 531 (voorzang); Psalm 87; Lied 218; Psalm
23c; 'Als Jozua gekomen, door Jericho gegaan' (z.o.); 'Het lied van Gods Naam' (z.o.) en Lied
704.

Voorganger:	ds. R.A. Wouda
Organist:	Gerard Westerlaken
Ouderling van dienst:	Marjolein Bot
Koster:	Eli Vos (06-38899154)
Beamist:	Kees Heijstek
Lector:	Arja Groenenberg
Gastvrouwen:	Teunie v/d Sommen en Thea de Rooij
Collecten:	1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Kerkklanken
Kindernevendienst:	Groep 1 t/m 8. <i>Er is tienerdienst</i>
Beheerder:	Jan Moree, telefonisch bereikbaar op 06-10676764

De dienst van volgende week zondag 15 juli 2018: 4^e zondag van de zomer

10.00 uur: Thema: **Paulus: feminist of vrouwenhater?** Schriftlezingen: enkele van Paulus'
'vrouwonvriendelijke' (?) teksten.

Voorganger:	ds. R.A. Wouda
Organiste:	Karin van Anandel
Pianiste:	Hanneke de Peuter
Ouderling van dienst:	Piet van Vugt
Koster:	Cees de Rooij
Beamist:	Arie Strik
Lector:	Adri van Esch
Gastvrouwen:	Mariet Scheffers & Wilma Scheffers
Collecten:	1. Diaconie; 2. Algemeen kerkelijke arbeid
Kindernevendienst:	Groep 1 t/m 8.
Beheerder:	Theo Dekker, telefonisch bereikbaar op 06-10676764

ZIEKEN

Beatrix-ziekenhuis, Banneweg 57, 4204 AA Gorinchem:

K. Tuinstra, Afd. 4- Oost, k. 432

Verpleeghuis Altenahove, Rivierenland 1, 4286 DC Almkerk:

A. van Bruggen-Kant, Afd. Guldenroede, k. 117

(haar echtgenoot J. van Bruggen woont tijdens de revalidatie bij haar in Altenahove)

H. Heijstek-Haneveld, Afd. Guldenroede, k. 124

A. Koops-Heijstek, Afd. Wilgenroos, k. 203

M.C. van der Stelt-van der Wiel, Afd. Guldenroede, k. 129

Al onze zieken, thuis of elders verpleegd, bidden we Gods bemoedigende nabijheid toe.

BLOEMENGROET

De bloemen uit de kerk gaan vandaag als groet uit de gemeente naar dhr. en mw. J. Groeneveld-Vink, Zandsteeg 66.

MEDEDELINGEN

Basiscursus Pastoraat: woensdag 11 juli, 19.00-20.30 uur, De Hoeksteen. De derde en laatste bijeenkomst van deze cursus. Deze cursus is wel allereerst bedoeld voor de nieuwe pastorale bezoekers, maar iedereen met een taak of interesse in het pastoraat zijn van harte uitgenodigd!

Voor belangstellenden liggen programma en boekje in de hal van de kerk.

Vakantie avondgebed

Wij hopen op 12 sept. 2018 weer bij elkaar te komen.

Wereldwinkel/boekerij+: Elke donderdagmiddag van 13.30-16.00 uur kunt u ons vinden in de Hoeksteen. Loop eens gezellig even binnen voor een kopje koffie of thee en maak dan ook even van de gelegenheid gebruik om kennis te maken met onze producten van de wereldwinkel. Ook de Boekerij heeft een enorm assortiment aan boeken, puzzels, kaarten etc.

Op **donderdagmiddag 12 juli a.s.** van 13.30 - 16.00 uur is de laatste verkoopdag. De boeken worden tegen een gereduceerde prijs verkocht. De boeken kunnen niet meer worden afgegeven bij de kerk, maar op de ophaaldagen van de Rommelmarkt worden aangeboden. De verkoop door Jannie via Marktplaats gaat door, zolang de voorraad strekt. Henk van Putten (tel. 402768) Jannie voor den Dag (tel. 402763)

EXTRA LIEDEREN

‘Als Jozua gekomen, door Jericho gegaan’

André Troost, *Zingende gezegend* 61; melodie: Psalm 128

1. Als Jozua gekomen, door Jericho gegaan
ziet Jezus in de bomen de vrucht Zacheüs aan:
als Adam in de struiken, als Achan zit hij daar
zichzelve te verrijken – de dief, de tollenaar.

2. Als Jozua gekomen, door Jericho gegaan
raakt Jezus in de bomen de voze vijgen aan:
de drift om te verdringen, de droom om groot te zijn -
hoog staan slechts de geringen, wie overvraagt, blijf
klein.

3. Als Jozua gekomen, door Jericho gegaan
prijst Jezus in de bomen de rijpe vruchten aan:
de liefde die doet geven wat leugen ooit ontnam,
die liefde doet herleven het zaad van Abraham!

4. Als Jozua gekomen, door Jericho gegaan
wijst Jezus in de bomen het vruchtbaar kruishout aan.
Roep Adam uit de struiken, roep Eva in de hof,
dit Pasen doet ontluiken: de levensboom – Godlof!

‘Het lied van Gods Naam’

Hans Bouma, tekst; melodie: Frits Mehrrens (Lied 650)

- 1 God heeft zijn Naam gezegd, / Ik zal er zijn voor jou.
Hij gaat met je op weg, / Hij blijft je eeuwig trouw.
- 2 Geloof Hem op zijn woord, / Hij spant zich voor je in,
Hij trekt je in zijn spoor, / bemint je als zijn kind.
- 3 God heeft zijn Naam gezegd, / wij weten wie Hij is;
Je komt weer tot je recht, / Hij maakt geschiedenis.
- 4 Een Bondgenoot is God, / voor wie geen leven heeft.
Hij zal er zijn voor ons / als deernis ons beweegt.
- 5 De schepping is in nood, / God brengt ons aan het licht.
Hij stelt op ons zijn hoop, / zalig wie Vrede sticht
- 6 God heeft zijn naam gezegd, / wij nemen Hem ter hand.
Wij gaan met God op weg, / Hij staat aan onze kant.

Kerkelijke berichten voor de volgende nieuwsbrief inleveren **vóór donderdag 12 juli, 17.00 uur** bij
Jesse van Elzelingen, *email: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl*.

Familieberichten s.v.p. doorgeven aan de predikant of uw contactouderling.

De kerkenraad wenst u gezegende diensten toe.

www.gknieuwendijk.nl