

MEDITATIE

Jezus, naam van heinde en verre

een gedicht van Alfred C. Bronswijk

Jezus, naam van heinde en ver,
lijdensman en levensster,
woord voor wie hier woordloos zijn:
Open ons het Godsgeheim.

Jezus, tegenstrijdigheid
tussen tijd en eeuwigheid,
mens in wie God mens wil zijn:
Open ons het Godsgeheim.

Jezus, kroon en kruis gelijk,
scheppingslied en dodenrijk,
hand voor wie hier zoekend zijn:
Open ons het Godsgeheim.

Jezus, stem van het begin,
tussen aarde en hemel in,
offer dat voor ons wil zijn:
Mensgeworden Godsgeheim.

'Dit is uw opgang naar Jeruzalem ...' (uit Lied 556:5)

Enkele kanttekeningen bij de Paascyclus

Een goede traditie

Voor de 19e keer komen we als gemeente samen op de 'witte donderdag', 'goede vrijdag', 'stille zaterdag' en de paasmorgen. Hoewel dus verdeeld over vier bijeenkomsten, is het één doorlopende, ingetogen viering: *doorlopend*, omdat de bijeenkomsten samen een doorlopend geheel vormen, dat het Evangelie op de voet volgt en in het Paasfeest uitmondt; *ingetogen*, omdat we van een stil en bescheiden makende lijdensgeschiedenis horen; een *viering*, omdat het Evangelie ('blijde boodschap') ons voorhoudt dat dit alles geschiedt is om ons en voor ons, ons ten goede, en omdat het Evangelie niet bij kruis en graf halt houdt, maar vertelt van een open graf.

Deze laatste dagen ...

'Alles wat over ons geschreven is, gaat Gij volbrengen deze laatste dagen' (Lied 556). Wie de vier Evangelieën eens doorbladert, komt er al snel achter dat alle evangelisten hun verkondiging toespitsen op de laatste fase van Jezus' leven op aarde, vooral de laatste dagen in Jeruzalem vanaf de intocht. Iemand heeft de Evangelieën eens getypeerd als 'lijdensgeschiedenissen met

een lange inleiding' en daar zit een kern van waarheid in. De laatste dagen van Jezus in Jeruzalem, uitlopend op zijn kruisiging en vooral de verrassende wending ten leven daarna – zij vormen zeker de kern van het Evangelie, de climax van de verkondiging.

Kruis en opstanding vormen samen de brandpunten van het Evangelie. Het is dan ook geen wonder dat de gemeente van de gekruisigde en opgestane Heer altijd bijzondere aandacht aan deze gebeurtenissen gegeven heeft. Geen wonder ook dat haar liturgische traditie op de dagen rondom Pasen rijk en veelkleurig is. Onze eigen Nieuwendijkse 'traditie' van de Paas-cyclus is daar (maar) een heel klein onderdeelje van, maar daarom niet minder waardevol.

Aan de hand van Marcus

Wanneer we in enkele samenkomsten aan de hand van één Evangelie (dit jaar is het Evangelie naar Marcus weer aan de beurt) de geschiedenis volgen, dan toch vooral om ons te verwonderen over de diepte en de betekenis ervan. Op het Evangelie zelf, daarop ligt alle nadruk. We lezen Marcus' Evangelie nu niet in stukjes uiteengelegd, maar we lezen het (zoals het bedoeld en geschreven is!) als één doorlopend verhaal, dat op zichzelf al beeldend en sprekend genoeg is. Wat er op de donderdag voor zijn dood gebeurde, dat willen wij op Witte Donderdag gedenken. Op vrijdag werd Hij gekruisigd; op de Goede Vrijdag staan we daar bij stil. Op de dag tussen zijn sterven en opstanding, op de Stille Zaterdag dus, denken we o.a. aan de betekenis van onze doop: 'Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood?' (Romeinen 6:3). En op de morgen van Pasen gedenken wij de 'morgen ongedacht' (Lied 630), waarop God Jezus' leven rehabiliteert en opwekt uit de doden. Zo volgen wij de gebeurtenissen op min of meer hetzelfde ritme als waarin zij zich voltrokken.

Op een afstand

Volgen? Nu, met het op de voet volgen van het Evangelie verbeelden wij ons niet beter te zijn dan de eerste leerlingen. Van hen wordt immers gezegd dat ze hun Heer allemaal in de steek laten of hooguit een veilige (?) afstand bewaren (Marcus 14:54). Laten we geen illusies koesteren, wij zouden geen haar beter zijn geweest! Als we de weg van Jezus gedenken, dan verwonderd en dankbaar dat Hij deze weg heeft willen gaan, Hij alleen in onze plaats.

Een bijeenkomst in vieren, om te vieren.

De nieuwe Paaskaars

Op paaszondag 1 april brandt de nieuwe paaskaars in onze kerk. Op de kaars zijn o.a. een vredesduif, een (laurier)blad en een kelk te zien (symbolen van de Heilige Geest), afgebeeld op een klassiek rood kruis.

VAN DE REDACTIE

Voor u ligt een kersverse editie van Kerkklanken. We bevinden ons inmiddels in de Veertigdagentijd en dat leest u terug in verschillende bijdragen van onze vaste schrijvers. Samen kijken we vooruit richting Pasen.

We kijken ook nog even terug en nemen afscheid van een winter die toch nog heel even de tanden heeft laten zien. Uw speciale aandacht en complimenten voor het verslag van Henk van Putten en zijn team die in omstandigheden die je als bar en boos zou kunnen bestempelen heel wat schaatsen heeft verkocht vanuit zijn popup kraam langs de Julianaweg. Wat de redactie betreft: chapeau en een vetleren medaille is op zijn plaats.

De deadline voor de eerstvolgende Kerkklanken nadert al weer snel. Dit hangt samen met komende Pasen. Heeft u copy, lever deze dan uiterlijk maandag 19 maart in via mail redactie@gknieuwendijk.nl of de brievenbus van Dahliastraat 38.

Veel leesplezier.

VAN DE VOORZITTER

Op zondag 11 februari stond de schrijfster van het boek “Dank” oog in oog met de in de Hoeksteen aanwezige gemeenteleden. In een gezellige, huiskamerachtig aandoende sfeer, gaf Marije Vermaas een lezing over het thema ‘dankbaarheid’. De leidraad van de lezing was natuurlijk het genoemde boek, maar ook het daaraan gekoppelde jaarthema van onze commissie.

Dankbaarheid kent volgens de Dikke van Dale verschillende aspecten: *dank voelend* en *voldoening gevend*, waarbij vermeld dat dit dan te maken heeft met een geschenk, een bewezen dienst. Danken wordt door Van Dale uitgelegd als *dank betuigen* of *dank uitspreken*. Door Marije werd prachtig uitgelegd dat het woord eucharistieo van alles te maken heeft met het woord danken. Het komt er volgens Vermaas op neer, dat dankzeggen een logische reactie is op het besef dat alles een geschenk is, dat we alles als genadegave uit Gods hand mogen ontvangen. Dit leidt dan weer tot vreugde, omdat je beseft wat je hebt ontvangen.

Hoe simpel kan het eigenlijk zijn. Je ontvangt iets goeds, je bent daar blij mee, het geeft voldoening en er is alle reden om daarvoor dank te betuigen. Dat doe je dan ook, omdat Hem alle lof toekomt. Er is geen enkele reden aan Gods goede bedoelingen te twijfelen. Glashelder! Om dit te benadrukken

wijst Vermaas op de op de tafel staande fles met water. Geen vuiltje aan de lucht.

Tot dat de fles op z'n kop wordt gezet en het bezinksel zich vermengd met het voorheen heldere water. Een troebel mengsel is het resultaat. Zo kan het ook in het leven gaan. Eerst staat alles op z'n pootjes, zoals het op z'n pootjes moet staan. We zien wat we hebben én krijgen, bijna als een vanzelfsprekendheid. Het glas is altijd halfvol. Daar kun je tenminste mee verder.

En dan ineens wordt je voortkabbellende leventje ruw heen en weer geschud. Net zoals met die fles is gebeurd. Het leven valt plotseling tegen. Het heldere water wordt gevuld met ziekte, pijn, verdriet, eenzaamheid, depressie, rouw. De weg waarop we lopen is onverwacht omgeven door dichte mist, waar geen einde aan komt. Er is twijfel aan Gods goede bedoelingen. Je komt er gewoonweg niet meer uit, hebt geen idee welke kant op te gaan. En als het zo tegen zit, heb je wel wat anders aan je hoofd dan dankbaarheid te tonen. Het glas is halfleeg en wat er nog in zit valt vies tegen. Zo kun je toch niet verder?

Toen Marije Vermaas de fles weer op tafel had gezet, moest ik denken aan het een aantal jaren geleden geschreven stukje, waarin de Chinese filosoof Lao Tse werd geciteerd. Hij zei: "als je troebel water met rust laat, wordt het vanzelf weer helder". Dat bedoelde Vermaas op deze zondagavond ook.

Haar leventje is niet over een geplaveide weg gegaan. Zeker niet. Toch heeft ze geleerd, met vallen en opstaan, voorbij 'de problemen' te kijken. Door op deze manier haar blik te verleggen, is het gelukt in te zien wat er, ondanks de tegenslagen, dagelijks van Gods goedheid wordt verstrekt. Dat is veel meer dan je voor mogelijk durft te houden. Het is zelfs zoveel, dat het halflege glas rijkelijk wordt gevuld, overstroomt. Door de tranen heen is dit natuurlijk niet zo gemakkelijk waar te nemen. Het zicht wordt nog steeds aan het oog onttrokken en twijfel blijft overheersen. Die onzekerheid moet in feite wegvloeien, verdwijnen door het overlopende glas. Hoe moeilijk is het om rust te vinden, de boel te laten bezinken en erop te vertrouwen dat het weer goed komt, dat alles weer zuiver wordt. Om bovenal oog te hebben voor Gods omringende liefde. Dat kunnen we niet alleen, daar is een bruggenbouwer voor nodig.

Soms is één en één op een heel gemakkelijke manier om te buigen naar twee. Met dat een-tweetje bedoel ik dan de tophit die Simon en Garfunkel in de jaren zeventig hebben gehad. De iets ouderen onder ons hebben maar een half woord nodig om te weten dat hier het lied "Bridge Over Troubled Water" wordt bedoeld. Een brug over troebel, woelig water. Mooier kunnen we het niet treffen. De muziek en de tekst zijn gespiegeld aan een gospelnummer uit de jaren '50, waarin het zinnetje *'Ik zal jouw brug zijn over*

diep water, als je Mijn naam gelooft' voorkomt. De tekst van het lied van Simon en Garfunkel is zo mooi, dat ik het niet na kan laten hem hieronder weer te geven:

Als je vermoeid bent en je je klein voelt. Als de tranen in je ogen staan, zal ik ze allemaal drogen.

Ik sta aan jou kant, oh, als er ruige tijden zijn. En je geen vrienden kunt vinden.

Als een brug over woelig water. Zal ik mij neerleggen.

Als je uitgeput bent en op straat staat. Als de avond je zwaar valt, ik zal je troosten.

Ik zal jouw deel overnemen, oh, als de duisternis valt. En de pijn alom is.

Als een brug over woelig water. Zal ik mij neerleggen.

Zeil door, zilveren meisje, Zeil voorbij. Jouw tijd is gekomen om te stralen.

Al je dromen zijn op weg uit te komen. Zie hoe ze stralen, oh, als je een vriend nodig hebt,

Ik vaar vlak achter je

Als een brug over woelig water. Zal ik je geest tot rust brengen.

Troebel water, daar weten we vaak geen raad mee. De tijd die het nodig heeft om te kunnen bezinken, die tijd, ja, die gunnen we ons zelf niet. Zo lopen we vast en kunnen geen kant meer op. En dan is daar die brug, dan is daar Jezus, die een brug wil zijn over ons troebele water, onze moeiten, onze problemen en onze zorgen. Die verbinding geeft rust, geeft uitzicht. Die verbinding is gebaseerd op liefde, pure, zuivere Liefde.

Een brug te ver? Ik dacht het niet! Daar zal Jezus zelf voor zorgen, want Hij zal de brug tussen God en de mensen zijn. Toendertijd sloot ik af met de zin: 'Troebel water wordt altijd weer helder'..... als je het maar gelooft. Tijden veranderen, de waarheid niet.

Het IJE koor had een erg mooi arrangement van Like a Bridge!

Een moeder is een brug tussen schoot en het leven.

Een vriend is een brug tussen alleen zijn en samen.

Een vader is een brug tussen klein-blijven en groot-worden.

Een grootouder is een brug tussen verleden en toekomst.

Een leerkracht is een brug tussen leren en leven.

Een dichter is een brug tussen werkelijkheid en droom.

Een kind is een brug tussen ontvankelijkheid en leergierigheid

Een nacht is een brug tussen gisteren en morgen.

*Een zoen is een brug tussen spreken en zwijgen.
Muziek is een brug tussen emoties en klank
Een gebed is een brug tussen ongeloof en geloof
Een mens is een brug tussen eenzaamheid en verbondenheid
Jezus is een brug tussen God en mensen.*

VANUIT DE KERKENRAAD

Moderamen Kerkenraad: Jaap van Elzelingen, preses
Anita Kiezebrink-Bezemer, jeugdouderling
Erik Kraaij, pastoraal ouderling
Cor Polak, scriba
Teus voor den Dag, vanuit het CvK
Joke Wijnands-van der Linde, Diaconie
René Wouda, predikant

Scribaat Kerkenraad: Email: scriba@gknieuwendijk.nl

Predikanten: ds. M.F. Meeder-van Hof
Diefdijk 3, 4141 MD Leerdam
tel. 0345 619932; email: mfmdhof@hotmail.com

ds. R.A. Wouda
Kerkweg 1, 4255 GA Nieuwendijk
tel. 0183 405855; email: r.a.wouda@gmail.com

Voor wijkindelingen, contactouderlingen en andere pastorale bezoekers, zie de overzichten in de Jaargids van september jl.

Vergaderingen

dinsdag 13 maart	(19.45 uur) Moderamen
dinsdag 20 maart	(19.45 uur) Kerkenraad
dinsdag 3 april	(19.45 uur) Moderamen
woensdag 11 april	(19.45 uur) Voorjaarsgemeenteavond
woensdag 18 april	(19.45 uur) Pastoraal Overleg

UIT DE GEMEENTE

Geboren Fien Ebert en Nina Onvlee

Op dinsdag 30 januari werd *Fien* geboren, dochter van Robin en Iris Ebert-van der Stelt (Eemstraat 7, 4255 VK), zusje van Tess.

Op dinsdag 6 februari werd *Nina Sarah* geboren, dochter van Erik en Sandra Onvlee-van Tilburg (Loevesteinlaan 27, 4206 XS Gorinchem).

Wij feliciteren beide ouderparen van harte met hun dochter, al is het bij Sandra en Erik ook met heel gemengde gevoelens. We bidden hen Gods zegen toe bij het opgroeien en opvoeden van *Fien* en *Nina*.

*Het koninkrijk is voor een kind dat zorgeloos speelt
en dat zich in de wereltijd nog niet verveelt;
en ieder die eenvoudig wordt, een kind gelijk,
die de heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk.*
(uit Lied 782)

Een gebed:

‘Gij die toekomst scheidt,
wij danken U voor onze kinderen
in wie Gij onze hoop levend houdt.
Wij bidden U
dat zij hun weg zullen vinden in deze haastige wereld
en goede keuzes maken in het vele dat op hen afkomt,
dat zij de waarde wegen van wat zij meekrijgen
en daarin de grondtoon van liefde ervaren.’

Huwelijksjubilea

Echtparen die in de komende periode 25, 40, 45, 50, 55 enz. jaar getrouwd zijn.

Maart:

8	Branderhorst-van Hemert (Kildijk 53a)	50 jaar
27	Biesheuvel-Smits (Rijksweg 109-205)	65 jaar

Alle echtparen hiermee alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen over hun verdere levensweg, in voor- en tegenspoed, toegebeden!

Verjaardagen 75+

De volgende gemeenteleden van 75 jaar of (veel) ouder hopen in de komende periode hun verjaardag te vieren:

Maart:

5.	A. de Rooij-Scheffers (Vijverstraat 30)	90 jaar
5.	M.J. Walraven-Boevé (Buitendijk 22)	82 jaar

7.	E.J. Kolijn-van der Pijl (Dahliastraat 46)	80 jaar
9.	A.E.H. van Esch-de Graaf (Griendstraat 3)	77 jaar
9.	S.A. Romeijn-van der Stelt (Pr. Julianaweg 8)	83 jaar
13.	M.J. van den Berg-Versteeg (Heistraat 7)	79 jaar
14.	P.A. Pruissen-van Wijngaarden (De Erker 17 Werkendam)	87 jaar
20.	J.H. Ippel-van Putten (Lemmenskamp. W'chem)	79 jaar
22.	L. Struik-van der Wiel (Dahliastraat 9)	92 jaar
27.	J. van der Stelt-van der Stelt (H. Buitenkade 25a)	86 jaar
27.	M. van der Stelt (Singel 42)	76 jaar
28.	M.A. de Graaf-de Ruijter (Vijverstraat 2a)	75 jaar

Wij feliciteren hen hiermee (alvast) van harte, wensen hen een goede verjaardag en bidden hen Gods bemoediging en zegen toe bij de vreugden en het verdriet op hun verdere levensweg.

In memoriam Gerrit van Tilburg

In de zomer van 1985 leerden Gerrit en ik elkaar kennen in Almkerk in het Wapen van Emmickhoven. Het was voor ons beiden liefde op het eerste gezicht! Begin 1987 kwam er een huis te koop aan de Rijksweg 115. Na maanden van klussen met familie en vrienden konden we gaan trouwen op 29 mei 1987. Ons huwelijk werd ingezegend in onze kerk. Het werd een solide en goed huwelijk, waar liefde, trouw en vertrouwen voorop kwamen samen met respect, humor en vriendschap. Ons huwelijk werd gezegend met de komst van drie dochters. Sandra in 1989, Matty in 1992 en Tessa in 1996. Het was een gelukkige tijd, die naar ons beider tevredenheid, in traditionele rolverdeling plaatsvond. Gerrit werkte buitenshuis en was de kostwinner. Ik zorgde thuis voor de kinderen. In die tijd grapte ik weleens: 'ik leef uit de korf zonder zorg'. Voor Gerrit voelde dit soms toch wat anders: daar hij een groot verantwoordelijkheidsgevoel had voor ons, zijn gezin. En voor zijn werk dat steeds aan veranderingen onderhevig was. Er werd namelijk gefuseerd en zo rond 2005 sloot Waterschap Alm en Biesbosch aan bij Waterschap Rivierenland in Tiel. Daar kreeg Gerrit, de man die veel vrijheid had en in een groot buitengebied werkte, ineens een binnen-/kantoorbaan en er kwam reis- en filetijd in zijn leven. Na enige tijd van wennen kreeg hij het toch heel goed naar zijn zin en genoot hij van het contact met alle nieuwe collega's. Hij kreeg een nieuwe functie als senior project leider.

Gerrit was een integer, zeer betrokken en hard werkend mens. Hij legde de lat hoog voor zichzelf. Mede door de gezondheidszorgen van zijn hoogbejaarde ouders, kreeg hij in 2006 een burn out... hij kwam enige weken thuis te zitten. Niet zo lang, want het werk, de structuur hiervan, trok hem terug, hij heeft zich er letterlijk doorheen gewerkt. In oktober 2008 overleden zijn beide ouders binnen dezelfde maand, voor de kinderen en kleinkinderen een groot gemis.

In het najaar van 2011 was Gerrit steeds ziek: de griep of isias en pijn in de benen. Begin 2012 bij de huisarts aangeklopt en na enkele weken doorge-
stuurd naar de internist. Groot was de schrik toen we begin mei te horen
kregen dat hij ongeneselijk ziek was. Prostaatanker, met uitzaaiingen in de
botten: Een enorm verdriet kwam ons gezin binnen. Nog diezelfde maand, de
29e mei vierden we onze 25 jarige bruiloft, met een dubbel, maar vooral toch
dankbaar gevoel.

De eerste behandeling sloeg goed aan en Gerrit kon zijn werk weer oppak-
ken. Ook zijn ziekte bestreed hij projectmatig: alles werd grondig uitgezocht,
hij werd een prostaatankerexpert en zijn arts werd steeds bijgepraat over
alle nieuwe bevindingen.

We konden vakanties maken en er kwamen schoonzoons op de proppen.
Gerrit en Sandra deden samen belijdenis. Sandra ging trouwen met Erik, in
onze kerk gaf hij zijn dochter weg aan Erik. Matty studeerde af in Wagenin-
gen, wat was hij trots op haar! Afgelopen herfst kwam Robin in haar leven.
Tessa en Siebe gingen samenwonen aan de Janbaas. Het was Gerrit die de
zolder en kelderkast onder handen nam. Mei 2017 konden we zelfs ons 30
jarig huwelijk vieren en zijn we met ons hele gezin op vakantie geweest. Niet
lang hierna hoorden we dat we opa en oma werden: iets moois waar we
enorm naar uitkeken.

Het zijn jaren geweest om enorm dankbaar voor te zijn. Jaren in reservetijd.
Ook moeilijke tijden, van slopende onzekerheid, van ziekenhuis en onderzoek
en uitslagen. Van een plotselinge operatie om zijn been te verstevigen. Van
zware chemo en radium behandelingen. Jaren van ziek zijn, pijn, koorts en
grote vermoeidheid. Leven onder de schaduw van het naderende afscheid.
Vanaf november namen zijn krachten af. De geest wil nog wel, maar het lijf is
op, zei hij. Sint werd nog als van ouds gevierd, hij genoot van wat de
kinderen aan surprises maakte. Mijn verjaardag volgde, emotioneel, wetende
dat het onze laatste december samen was. Van Kerst heeft hij enorm
genoten, de harmonie van het samen zijn met het gezin. Met oudjaar bakten
Erik en Siebe de olieballen, in plaats van vader Gerrit. Half januari werd
duidelijk dat de ziekte zich had uitgebreid naar de lever. Dit bracht flinke
complicaties met zich mee... Alles heeft hij er voor gedaan om de komst van
ons kleinkind te beleven, maar helaas mocht het niet zo zijn. Gerrit is van ons
heen gegaan naar zijn Heer en Heiland. We zijn zo trots op hem!
Dankbaar ben ik dat ik zijn vrouw mocht zijn.

Marijke van Tilburg -Broekhuizen

In memoriam Aagje Littooi – Hoeke

28 januari overleed Aagje Littooi – Hoeke in zorgcentrum Altenastaete.
Agnes werd 90 jaar geleden geboren aan de Dwarssteeg als 5^e kind in het
gezin Hoeke. Uiteindelijk telde het gezin 8 meiden en 2 jongens.

Moeder kreeg met al die dochters regelmatig iemand aan de deur met de vraag: Vrouw Hoeke, heb jij nog een dochter die mij kan helpen? Je moest altijd voor iedereen klaar staan en daar hoefde niets mee verdiend te worden.

Schaatsend op het ijs maakte Aagje kennis met Cor Littooi uit Almkerk. In 1950 trouwden Cor en Aagje. Cor werd leraar in Rotterdam. Ze verhuisden daardoor naar Rotterdam, een hele overgang. Aagje werkte jaren in het Zuiderziekenhuis in de verpleging. Ze genoot van dat werk. Het huis stond altijd voor iedereen open. Zus Door en later nichtje Sannie werden er een aantal jaren liefdevol verzorgd. Cor en Aagje waren intens blij met de geboorte van hun zoon Martin.

Cor was een man met veel talenten, beeldhouwen en schilderen. Wat zijn ogen zagen konden zijn handen maken. Hoe moeilijk zal het voor hem geweest zijn dat juist hij het zicht moest verliezen. Wat is het dan bijzonder geweest dat Aagje hem kon helpen om samen toch vele mooie kunstwerken te maken. Aag was zijn ogen.

Cor en Aagje zijn vaak verhuisd. Op Martin's verzoek kwamen ze vanuit Drunen in Hellevoetsluis wonen. Martin was hartpatiënt maar wat was het een schok dat hij zo jong aan een hartstilstand overleed. Gelukkig konden Cor en Aagje samen goed praten over dit onbegrijpelijke zware verlies. Des te moeilijker was het voor Aagje de deze gesprekken te moeten missen toen Cor geestelijke achteruit ging. In 2014 overleed Cor. Het leven hoefde van Aagje niet meer. Zeker de laatste maanden. Haar gehoor was slecht en ook haar ogen gingen verder achteruit. Ze verlangde naar Cor en Martin. Na een kort ziekbed werd haar gebed verhoord.

1 februari was er voorafgaand aan haar begrafenis een afscheidsdienst In Hellevoetsluis.

*Ik kan gaan slapen zonder zorgen,
want slapend kom ik bij U thuis.
Alleen bij U ben ik geborgen.
Gij doet mij rusten tot de morgen
en wonen in een veilig huis.*

Mogen deze woorden haar schoondochter Rita, de kleinkinderen en haar zusters tot troost zijn.

In memoriam Clement van Pelt

16 februari overleed Cock van Pelt in zorgcentrum Altenastaete. Cock werd geboren op 22 april 1928. Hij groeide op in Dordrecht. Daar kreeg hij al jong verkering met Gerda van der Steenhoven. Ze trouwden en kregen drie dochters: Ank, Atty en Clementine.

Cock was een drogist in hart en nieren. Eerst nam hij een zaak over in de Vriesestraat en in 1966 werd er een prachtige nieuwe drogisterij gebouwd. In 1984 moest Cock de zaak om gezondheidsredenen verkopen. Een moeilijke beslissing.

Samen met Gerda, de kinderen en de kleinkinderen genoot Cock van het appartement in Zwitserland, van varen met de boot en van de vele buitenlandse reizen.

Veel verdriet was er om het veel te vroege overlijden van schoonzoon Cees in 1984. In 2012 stierf Atty plotseling na een hartstilstand en 4 maanden later schoonzoon Leo aan een longembolie.

In 2014 moesten Cock en Gerda de moeilijke overstap maken naar het verzorgingscentrum Altenastaete in Nieuwendijk. Cock voelde zich altijd bij de kerk betrokken. In Zwitserland ging hij naar de franse kerk. Later volgden ze daar via de schotel de uitzendingen van de Nederlandse TV, Nederland Zingt en de kerkdiensten op zondagmorgen. In Altenastaete heeft Cock 2 keer samen de andere bewoners het Heilig Avondmaal gevierd op zijn kamer. Geëmotioneerd sprak Cock alle bekende teksten mee.

Vrijdag 23 februari was er voorafgaand aan zijn begrafenis een dienst van Woord en gebed in rouwcentrum Memoriam te Werkendam. Voor de afscheidsdienst had Cock zelf de liturgie opgesteld.

Psalm 121 moest centraal staan. *“Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen?”* Cock wist zelf het antwoord: *“Mijn hulp is van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft”*

Mogen die woorden zijn vrouw Gerda, de kinderen Ank, Kees en Clementine, de klein- en achter kleinkinderen de kracht geven om hun verdriet te dragen.

Zogezegd (148)

*‘Hoe rechtvaardiger men zichzelf vindt,
hoe minder vergevingsgezind men is.’* (Rikkert Zuiderveld)

Ten slotte

Met een hartelijke groet vanuit de pastorie,
ds. R.A. Wouda (Tel. 405855; r.a.wouda@gmail.com)

VORMING EN TOERUSTING

Catechese

Ook de kerk kent een vorm van onderwijs, daar 'catechese' of 'catechisatie' genoemd. Aan onze jongeren geven we doordeweeks **Basiscatechese** (voor de Groepen 7-8 van de Basisschool) en **Tienercatechese** (twee groepen, voor tieners uit de klassen 1-2 resp 3-4 van het voortgezet onderwijs).

Wil je meer informatie of eens proberen wat een catechisatie is?

Je bent van harte welkom bij een van onderstaande groepen!

Basiscatechese

Voor de kinderen uit de Groepen 7 en 8 van de basisschool wordt ook in dit komende seizoen weer basiscatechese gegeven, als een kleine verkenning van wat er in de kerk te zien, te doen en te beleven valt. De basiscatechisatie wordt op de maandagavond gegeven, van 19.00 tot (uiterlijk) 20.00 uur, in de pastorie (Kerkweg 1). De eerstvolgende data zijn:

maandag 5 maart

maandag 19 maart

Tienercatechese

Al onze jongeren in de eerste vier jaren van het Voortgezet Onderwijs nodigen we uit voor de Tienercatechisatie om, in een huiselijke sfeer, samen bezig te zijn met bijbel en geloof en wat die met jouw leven te maken kunnen hebben. Gezellig en leerzaam, hopen we.

Er zijn een jongste en een oudere groep Tienercatechese. Voor jeugd uit de klassen 2 en 3 van het VO is het evt. mogelijk om voor de andere groep te kiezen, mocht je op de andere avond niet kunnen.

Tienercatechese I

Deze catechisatie is voor jeugd uit de groepen 1 en 2 van het Voortgezet Onderwijs. Deze catechisatie wordt normaliter op de woensdagavond gegeven. Plaats: de pastorie (Kerkweg 1); tijd: 19.00-20.00 uur.

I.v.m. de vespers op de woensdagavonden voor Pasen wordt er voor deze catechesegroep per keer naar een nieuwe datum gezocht.

Tienercatechese II

Deze catechisatie is voor jongeren uit de groepen 3 en 4 van het Voortgezet Onderwijs en wordt gewoonlijk om de week op de dinsdagavond gegeven.

Plaats: de pastorie (Kerkweg 1); tijd: 19.00-20.00 uur.

Via de *app* houden we elkaar op de hoogte van nieuwe data.

Gesprekskring

Het is goed om met elkaar na te denken over (geloofs-)onderwerpen die je bezig houden. Eén manier om dat te doen is door bij ons in de kring aan te

sluiten. We komen in de regel minstens maandelijks bijeen, bij een van de deelnemers thuis. Tijd: 9.30-11.00 uur. Op de Nieuwsbrief staat t.z.t. de plek van samenkomst. Bellen/mailen kan ook: contactpersonen zijn Elly Polak (tel. 403473; email: elly_polak@hotmail.com) en Herma Wouda (tel. 405855; email: hermawouda@hotmail.com) *Iedereen is van harte welkom!*

ACTIVITEITEN VOOR 20-ers en 30-ers / Save the date(s) alvast

We hopen in de komende maanden enkele activiteiten op touw te zetten voor een leeftijdsgroep waar we tot nu toe nog weinig aandacht voor hebben: de twintigers en dertigers (maar deze leeftijds aanduiding is vloeiend ...)

Escape-room: zaterdagmiddag 24 maart

Als eens een escaperoom geprobeerd? Zo ja, dan weet je hoe leuk en spannend dat kan zijn; zo niet, dan wordt het tijd die uitdaging eens aan te gaan! Het Fort in Raamsdonksveer heeft twee escaperooms. Met twee ploegen willen we ons op zaterdagmiddag 24 maart laten opsluiten en hopen we de codes te kunnen kraken om te kunnen ontsnappen.

Houd daarvoor die middag van 14.00-17.30 uur vrij in je agenda.

Mocht je nog op willen geven, dan kun je een mailtje sturen:

r.a.wouda@gmail.com of: jostein@kiezebrink.com

Geo-cachen: de zaterdagmiddagen 14 april, 19 mei en 23 juni

Onze gemeente kent een aantal enthousiaste 'geo-cachers'. We willen dit voorjaar met hen een aantal geo-cachtochten voorbereiden: met je GPS of smartphone eropuit om via coördinaten verborgen 'schatten' op te sporen, op zoek naar de schat. Wandelend, speurend en 'picknickend' hopen we op mooie ontmoetingen! Meer info volgt t.z.t.

Het ligt overigens in de bedoeling om ons in één van deze geo-cach-tochten speciaal te richten op *gezinnen*.

GEZAMENLIJKE BIJEENKOMSTEN VOOR OUDEREN

Door de beide kerken in Nieuwendijk is afgesproken dat we onze bijeenkomsten voor ouderen op elkaar gaan afstemmen - en: dat we *al* onze ouderen voor *al* onze bijeenkomsten van harte uitnodigen

Het gaat om de volgende bijeenkomsten:

Koffieochtenden in De Ark (Biesboschstraat 18)

In de Hervormde kerk worden er op de tweede en de vierde donderdagochtenden in de maand koffieochtenden georganiseerd, voor ontmoeting en

gezelligheid, die open staan voor *alle* ouderen. De koffieochtenden beginnen om 10.00 uur; vanaf 9.45 uur is de kerk open.

Ouderenkring (Van der Steltstraat 16a)

Dit is een maandelijkse ontmoeting in Het Steunpunt, op een donderdagmiddag, van 15.00-16.15 uur. Er wordt meestal een (praktisch, eenvoudig) onderwerp gekozen, bedoeld om met elkaar in gesprek te komen. De kring wordt geleid door ds. Meeder-van Hof of ds. Wouda
De eerstvolgende bijeenkomst is op:

donderdag 22 maart

Ontmoetingsochtenden Jan Biesheuvel Dijkhuis (Rijksweg 109)

Deze maandelijkse ochtenden staan ook open voor niet-bewoners. De bijeenkomsten beginnen om 10.00 uur; vanaf 9.45 uur bent u welkom. De ochtenden worden geleid door ds. Van Ommeren of ds. Wouda
De eerstvolgende bijeenkomsten:

dinsdag 13 maart	(ds. Van Ommeren)
dinsdag 10 april	(ds. Wouda)

U bent overal welkom! U bent als 'gereformeerde' dus van harte welkom op de koffieochtenden in De Ark en bij ontmoetingsochtenden in het Jan Biesheuvel Dijkhuis. Evenzo hopen we bij de Ouderenkring 'hervormden' te mogen begroeten.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Hierbij een overzicht van de collectenopbrengsten van januari en februari 2018:

Zondag 7 januari:

1. Algemeen kerkelijke arbeid: € 286
2. Kosten energie: € 250
3. Deurcollecte Timon en de Hoop: € 248

Zondag 14 januari:

1. Diaconie: € 256,42
2. Onderhoud gebouwen: € 214,54
3. Z.W.O. (busjes) € 116,65

Zaterdag 21 januari:

1. Algemeen kerkelijke arbeid: € 206,35
2. Kosten energie: € 177,30
3. Z.W.O. (busjes) € 99,35

Zondag 28 januari:

1. Algemeen kerkelijke arbeid: € 214,27
2. Kosten energie: € 188,15
3. Z.W.O. (busjes) € 105,-

Zondag 4 februari:

1. Werelddiaconaat: € 461,30
2. Algemeen kerkelijk arbeid: € 194,35
3. Deurcollecte Timon en de Hoop: € 217,45

Zondag 11 februari:

1. Algemeen kerkelijke arbeid: € 224,25
2. Kerkklanken: € 229,80
3. Z.W.O. (busjes) € 145,95

Zondag 18 februari:

1. Diaconie: € 219,27
2. Onderhoud gebouwen: € 189,25
3. Z.W.O. (busjes) € 95,10
4. Avondmaalscollecte: 561,30

Zondag 25 februari:

1. Algemeen kerkelijke arbeid: € 207,55
2. Onderhoud gebouwen: € 178,05
3. Z.W.O. (busjes) € 103,70
4. Avondmaal Steunpunt: € 192,80

ZWO

Primula actie

Op donderdag 15 maart is weer onze jaarlijkse primula-actie. Voor €1,25 per stuk, 3 voor €3,50 en 9 voor €10 komen vrijwilligers aan de deur om de primula's te verkopen. Op 4 en 11 maart liggen in de hal van de kerk bestellijsten klaar voor bestellingen vanaf 10 primula's. Die worden op 15 maart tussen 10 en 12 uur thuisbezorgd in Nieuwendijk.

De opbrengst gaat dit jaar naar steun aan de Syrische vluchtelingen.

Syrische kerken als baken van hoop:

Uitzichtloos en rampzalig is de situatie in Syrië. Steeds meer mensen doen een beroep op kerken voor onderdak, voedsel en veiligheid. De zelf zwaar getroffen Syrische kerken bieden tussen de puinhopen hulp aan iedereen die bij hen aanklopt.

Samen met u, steunen we de kerken in Syrië, zodat ze moed houden om hun belangrijke werk te blijven doen.

Paasgroetenactie 2018

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International.

De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagenthema: Onvoorwaardelijke liefde.

Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met vrouwelijke gedetineerden: "Daar kwam naar voren, dat onvoorwaardelijke liefde veel kleuren heeft. Deze liefde is uitgebeeld in een hart met veel kleuren. Maar onvoorwaardelijke liefde kan ook niet zonder offers. Daarom is in het midden van het hart het kruis opgenomen. De vrouwen zien dit als een symbool van Gods liefde voor ons."

Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. Op **zondag 11 maart 2018** worden de kaarten uitgedeeld.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er aan hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak moeilijk werk van lange adem, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken.

We vragen u de paasgroetenkaarten uiterlijk **donderdag 22 maart 2018** te versturen.

De paasgroeten worden in de penitentiaire inrichtingen in Nederland op Palmпасen, 25 maart en/of Pasen, 1 april uitgedeeld.

Tips voor de afzender

- Op de kaarten **nooit** een adres of woonplaats schrijven, maar wel altijd uw **naam** op de kaart met adres en/of woonplaats. Kaarten zonder naam worden niet doorgegeven;
- Op de kaarten voor een 'verre gevangene' – dat zijn de enkele Nederlandstalige kaarten, die naar Kerk in Actie gestuurd worden – wordt vaak in het Engels geschreven. Dat is niet nodig, de kaarten gaan naar Nederlanders in buitenlandse gevangenissen;
- De dubbele kaart gaat naar gedetineerden in Nederland. U kunt uw groet en uw naam schrijven achterop de bovenste kaart. Op de onderste kaart, een bloemenkaart, schrijft u niets, deze kaart kan de gedetineerde zelf versturen. Daarmee kan hij zijn contact met de buitenwereld in stand houden. Dat dat voor hem mogelijk wordt gemaakt, doet extra goed, aldus vele justitiepredikanten. Plakt u wel een postzegel op deze kaart.

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op

www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.

We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen sturen!

KERKELIJK BUREAU

Overleden

Op 28 januari 2018: Mw. Aagje Littooi-Hoeke, geb.: 19-9-1927; Griendstraat 3a 'Altenastaete' (wijk 5).

Op 3 februari 2018: Dhr. Gerrit Cornelis van Tilburg, geb.: 23-11-1959; Rijksweg 115 (wijk 4).

Op 16 februari 2018: Dhr. Clement van Pelt, geb.: 22-4-1928; Griendstraat 3a 'Altenastaete' (wijk 5).

Op 27 februari 2018: Mw. Adriana Ouwerkerk-van Tilborg, geb.: 19-11-1924; Singel 8 (wijk 2).

Vertrokken

Naar Oosterhout: Dhr. en mw. H.C.A. Wintermans-van der Stelt, Erik Pinksterblomstraat 94, Oosterhout (wijk 1).

Naar Wijk en Aalburg: Mw. S. Scheffers, Rijksweg 79 (wijk 4).

Ingekomen

Dhr. en mw. C.A. de Heus-Vos, Griendstraat 6 (wijk 2)

Fam. Krul-van Dort, Janbaas 37 (wijk 2).

Verhuisd

Dhr. en mw. H. Scheffers-van Maastricht; van Buurstede 17, Oosterhout (wijk 5) naar 'Antonia', Knotwilg 29, Almkerk (wijk 5).

RONDJE KERKENRAAD

Waar is de kerkenraad allemaal mee bezig? Die vraag wordt weleens aan een kerkenraadslid gesteld. Middels deze rubriek wil de kerkenraad maandelijks een korte weergave geven van de zaken die worden besproken, zijn afgerond of nog gaan komen. Zo proberen wij de gemeente meer te betrekken bij het reilen en zeilen van de kerk.



De Russische beer (de Engelsen hebben het over the beast of the east) heeft menig schaatsershart sneller doen kloppen. Op het moment van schrijven kon er hier en daar al op ondiep water geschaatst worden. Door het snijdend koude weer heeft het naderende voorjaar even een stapje terug moeten doen. Desondanks zijn veel vogels druk in de weer elkaar het hof te maken. De krokussen, sneeuwklompjes en narcissen kleuren de parken. Ook de winterakoniet doet vrolijk mee. De krachtiger wordende zon levert de nodige vitaminen op. In de landbouw wordt verlangend uitgekeken naar het moment dat er weer gezaaid kan worden. De eerste mest is al uitgereden. Kerkelijk gezien is het winterseizoen aan de eindsprint begonnen. Tal van activiteiten passeren de revue of staan nog op stapel. Er is nog volop energie om er het beste van te maken.

Wat speelt er:

- De ambtsdragers werving is in volle gang. De eerste aanbevelingen zijn binnen. Op de kerkenraadsvergadering van aanstaande 20 maart worden de aanbevolen gemeenteleden besproken en wordt het verdere traject bepaald.
- Een ander lopend traject is dat van de jeugd, jongeren en jonge gezinnen (J-J-JG). Het uit de jeugdouders en een derde kerkenraadslid bestaande werkgroepje heeft een advies aan de voltallige kerkenraad voorgelegd. Samenvattend kan worden geconcludeerd, dat het lastig is een duidelijk plan van aanpak uit de ingeleverde formulieren van de groepjes kerkenraadsleden op te stellen. Er zijn nog veel vragen over het verslag, de conclusies en aanbevelingen. Wel is er overeenstemming met het voorogen zijnde doel: verbonden blijven met de Jeugd-Jongeren-Jonge Gezinnen door met deze gemeenteleden in gesprek te gaan en zo in kaart te brengen wat de behoefte en de beleving van genoemde doelgroep is. Hieruit voortkomend kan een Jeugdbeleid opgezet worden, dat kerkenraad breed gedragen wordt. Vanwege het feit dat persoonlijk bezoek een enorme hoeveelheid werk met zich mee zal brengen, is besloten op zondagavond 8 april een ontmoetingsavond te organiseren, waarvoor

betreffende gemeenteleden tussen de 16 en 45 jaar worden uitgenodigd. Het is de bedoeling met de aanwezigen in kleine groepjes in gesprek te gaan. Jeugdwerker Martin de Groot zal deze avond leiden. Over de precieze invulling en wijze van gespreksvoering moet nog verder overlegd worden. De uit- en opkomst van deze avond zal de noodzaak van een eventueel vervolg duidelijk maken. Elders in deze Kerkklanken is de uitnodiging te vinden.

- Zoals in de vorige Kerkklanken is vermeld, moesten kerkenraden voor 1 februari hun bevindingen over de voorstellen voor wijzigingen in de ordinanties in het kader van Kerk 2025, deel 3 aan de scribe van de Classis sturen. Dit laatste deel van het pakket Kerkordewijzigingen betreft de rechtspositie en (vooral) mobiliteit van predikanten. De kerkenraad heeft het besluit genomen positief te considereren met enkele kanttekeningen, d.w.z. dat wij de Classis hebben laten weten dat we kunnen instemmen met de voorgestelde wijzigingen. Het betreft een doordacht stuk, weliswaar met open vragen, maar gemaakt door deskundigen uit de hele breedte van de landelijke kerk. De Kerkordecommissie van onze Classis heeft zich inmiddels over de reacties van de gemeenten gebogen. Op de Classisvergadering van 21 februari is een en ander besproken. Wordt nog vervolgd.
- Op jongstleden 15 februari heeft de gezamenlijke Moderamina vergadering met onze Hervormde collega's plaatsgevonden. In een goede sfeer zijn tal van agendapunten besproken. De wil is aanwezig om op meerdere punten naar een vorm van samenwerking te zoeken en de reeds lopende zaken meer aandacht te geven. Om in de gezamenlijke vergaderingen meer structuur te krijgen, is besloten tweemaal per jaar samen te komen, in het voor- en najaar.
- De resultaten van de actie Kerkbalans zijn zeer hoopgevend. De kerkenraad is enorm blij met de getoonde verantwoordelijkheid en betrokkenheid van de gemeenteleden.
- Een afvaardiging van de kerkenraad heeft op 21 februari een vergadering van de Zusterkring bijgewoond. Een belangrijk agendapunt betrof de toekomst van deze Zusterkring. Het overleg verliep zeer bemoedigend. Zowel de zusters als de aanwezige kerkenraadsleden zijn het erover eens, dat het bijzonder jammer zou zijn, als dit belangrijke pastorale en diaconale werk niet voortgezet kan worden. We zijn dan ook dankbaar dat er op een positieve wijze naar oplossingen is gezocht en dat die, zoals het er nu naar uitziet, ook gevonden zijn. Binnenkort worden deze mogelijke oplossingen in de kerkenraad besproken.
- Op 20 februari heeft Irene Wolvers uitleg gegeven aan de wijkouderlingen en predikanten over het LRP systeem, waar het pastoraat mee gaat werken. Via dit ledenregistratie pakket kan het bezoekwerk per wijk beter afgestemd worden.

Wilt u of jij iets meer weten over deze genoemde punten? Neem gerust contact op met de scribe (Cor Polak) of de voorzitter (Jaap van Elzelingen) van de kerkenraad.

VESPERS ROND DE KRUISWOORDEN

Een oude traditie oppakkend, willen we in de (voorbereidings-)weken voor Pasen in een aantal vespers stilstaan bij de kruiswoorden van Jezus, t.w. de zeven uitspraken van Jezus vanaf het kruis, uit de vier evangeliën bijeen verzameld, 'gelezen'. Het gaat om deze woorden:

- 1 'Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.' (Lucas 23:34)
- 2 'Dit is uw zoon', 'Dat is je moeder' (Johannes 19:27)
- 3 'Nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.' (Lucas 23:43)
- 4 'Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?'
(Matteüs 27:46; Marcus 15:34)
- 5 'Ik heb dorst!' (Johannes 19:28)
- 6 'Het is volbracht.' (Johannes 19:30)
- 7 'Vader, in uw handen leg ik mijn geest.' (Lucas 23:46)

De vespers worden van 19.00-19.30 uur gehouden, in de kerkzaal. Voor de luisteraars thuis worden de vespers ook uitgezonden. Het gaat om de volgende data:

woensdag 14 februari:	het 1 ^e kruiswoord
dinsdag 20 februari:	het 2 ^e kruiswoord
woensdag 28 februari:	het 3 ^e kruiswoord
woensdag 7 maart:	het 4 ^e kruiswoord
(woensdag 14 maart, z.o.)	
<u>donderdag</u> 22 maart:	het 6 ^e kruiswoord
woensdag 28 maart	het 7 ^e kruiswoord.

Op woensdag 14 maart is er geen vesper, omdat op die avond de bidstond voor gewas en arbeid gehouden wordt; met de gebruikelijke aanvangstijd: 19.30 uur. Wel zal dan het 5^e kruiswoord overdacht worden.

'Als wij de tijd niet nemen voor de Eeuwige, neemt de tijd ons.'
Een goede voorbereidingstijd op Pasen gewenst, in de diensten, in de vespers en in uw/jouw stille tijd thuis, samen of alleen!

BIJ DE DIENSTEN

Woensdag 7 maart 2018

19.00 uur: Vesper rond het 4^e kruiswoord. Voorganger: ds. Wouda

Zondag 11 maart 2018: *Laetare*

10.00 uur: Voorganger: dhr. J.F. van Dijken, Werkendam

Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid 2. Kerkklanken

Woensdag 14 maart 2018: Biddag voor gewas en arbeid

19.30 uur: *Bidstond*, bij het 5^e kruiswoord. Voorganger: ds. R.A. Wouda

Collecten: 1. Bidstond 2. Geen

Zondag 18 maart 2018: *Judica*

10.00 uur: Voorganger: ds. R.A. Wouda

Collecten: 1. Diaconie 2. Kerkradio

Donderdag 22 maart 2018:

19.00 uur: Vesper rond het 6^e kruiswoord. Voorganger: ds. Meeder

STILLE WEEK EN PASEN: 25 maart – 1 april 2018

Zondag 25 maart 2018: *Palmarum*

10.00 uur: *The Passion*, met 4-Tune

Collecten: 1. Kerk in actie/zending 2. Jeugdwerk

Woensdag 28 maart 2018

19.00 uur: Vesper bij het 7^e kruiswoord. Voorganger: ds. R.A. wouda

Witte Donderdag, 29 maart 2018

15.00 (!) uur: *Avondmaalsviering* in Het Steunpunt. Voorganger: ds. Wouda

19.30 uur: *Avondmaalsviering*. Voorganger: ds. M.F. Meeder-van Hof

Collecten: geen

Goede Vrijdag, 30 maart 2018

19.30 uur: Voorganger: ds. M.F. Meeder-van Hof

Collecten: geen

Stille Zaterdag, 31 maart 2018

19.30 uur: *Paaswake en doopgedachtenis*. Voorganger: ds. R.A. Wouda

Collecten: geen

Pasen, 1 april 2018

10.00 uur: *Paasviering*. Voorganger: ds. R.A. Wouda

Collecten: 1. Pasen/JOP 2. Algemeen kerkelijke arbeid

Zondag 8 april: Beloken Pasen

10.00 uur: Voorganger: ds. R.A. Wouda

Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid 2. Onderhoud orgel

Zondag 15 april:

10.00 uur: Voorganger: ds. M.F. Meeder-van Hof

17.00 uur: Afsluiting Clubweekend

Collecten: 1. Diaconie 2. ZWO

DANKBETUIGINGEN

Hierbij willen wij iedereen heel hartelijk bedanken die met ons meeleeft in de voor ons zo moeilijke tijd.

Het was geweldig zoveel kaarten, bloemen, telefoontjes enz. we ontvingen. Dat heeft ons erg goed gedaan!

Lieve groeten,

Rie en Jur van Herwijnen-Dolislager

Hartverwarmend was het dat zovelen ons terzijde stonden bij het afscheid van mijn man, onze pa en opa. De belangstelling neemt het verdriet niet weg, maar geeft ons het gevoel dit niet alleen te dragen.

Uit de grond van ons hart bedanken wij u voor uw steun, vriendschap en liefde.

Riet de Graaf – Groeneveld, Arjan en Anneke, Ilse en Jeroen en kleinkinderen



BIJZONDERE ZAKEN

Samen Geloven Groep

De Samen Geloven Groep is een gespreksgroep voor twintigers, dertigers en begin 40ers. We komen een aantal vrijdagavonden bij elkaar en gaan in gesprek over je geloof. Welke rol heeft geloven in jouw leven? Hoe vorm je je christelijke identiteit? Welke vragen, twijfels en inzichten zou je in relatie met de bijbel en actualiteiten uit het leven met elkaar willen bespreken? Elkaar leren kennen, je geloof verdiepen maar ook met ruimte voor gezelligheid. De locatie is in een toegankelijke sfeer, wisselend bij één van de deelnemers thuis.

In februari hebben we een Bijbel Pub Quiz gehouden met vragen om je kennis te testen op het gebied van o.a. Christelijke muziek, de Bijbel, onze kerk, Israël. Met 4 groepjes tegen elkaar werd het een nek-aan-nek race. De volgende avonden staan gepland op 16 maart, 13 april, 11 mei en 15 juni. Meer informatie is te verkrijgen via samengeloven@gknieuwendijk.nl.

Schaatsenverkoop

Onder ijzige omstandigheden werden de laatste week van februari schaatsen verkocht voor de kerk. Velen kwamen kijken en kopen. Na aftrek van gemaakte kosten bleef er een bedrag over van € 1.021,50. Een geweldig resultaat! Alle kopers hartelijk dank.

Met vriendelijke groeten,
Henk van Putten

Maart...filmmaand

The visitor

Economieprofessor en eenzame weduwnaar Walter Vale reist naar New York om een conferentie bij te wonen. Daar aangekomen treft hij in zijn appartement twee illegale immigranten aan, Tarek en Zainab. Hoewel hij ze in eerste instantie de deur wijst, besluit hij hen bij nader inzien tijdelijk onderdak te bieden. Ondanks alle verschillen delen de drie huisgenoten een



passie voor muziek. Geheel onverwachts krijgt Walter weer kleur in zijn leven als hij vriendschap met het stel sluit, maar dan wordt Tarek opgepakt. □ Onder invloed van 9/11 is de Amerikaanse samenleving minder coulant naar vreemdelingen zonder geldige verblijfsstatus. Met begrip voor alle kanten van

de situatie en zeer goed geacteerd. Een film die met mededogen laat zien hoe hard het leven kan zijn. Er is gelukkig ook een lichtpuntje.

Woensdag 7 maart om 19.30 uur na de vesper. We drinken eerst koffie/thee en starten dan de film.

Deux jours, une nuit

Sandra, met de hulp van haar man, heeft slechts één weekend om haar collega's op te zoeken en hen ervan te overtuigen om hun premie te weigeren zodat zij niet ontslagen hoeft te worden.



Woensdag 14 maart zal de film na de dienst voor de biddag

voor gewas en arbeid beginnen met koffie/thee om ongeveer 20.30 uur.

Babette's feast



Aan de kust van Denemarken wonen Martina en Philippa, dochters van een strenge Protestantse pastoor.

Op een dag arriveert Babette in het diep religieuze dorpje. De twee zussen besluiten haaronderdak aan te bieden, in ruil voor het verrichten van huishoudelijk werk. Op een dag krijgt ze het bericht dat ze de loterij gewonnen heeft. Ze besluit het hele dorp te trakteren op een feestmaal.

Donderdag 22 maart om 19.30 uur. Vanaf 19.15 uur is er koffie/thee.

Voor alle films geldt: ze worden vertoond in de Inloop! En de toegang is gratis.

Na afloop praten we nog wat na over de film.

Namens de themagroep van harte welkom! Nel, Miranda, Marjanne, Inge en Hanneke



BIJBELLEESROOSTER

donderdag	1 maart	2 Petrus 3:10-18	Uitzien naar gerechtigheid
vrijdag	2 maart	Spreuken 22:1-16	Goede naam en faam
zaterdag	3 maart	Jozua 1:1-9	Opvolgen
zondag	4 maart	Jozua 1:10-18	Mobilisatietijd
maandag	5 maart	Jozua 2:1-14	Op de wallen van Jericho
dinsdag	6 maart	Jozua 2:15-24	De rode draad
woensdag	7 maart	Jozua 3:1-17	Stilstaand water
donderdag	8 maart	Jozua 4:1-14	Een steen bijdragen
vrijdag	9 maart	Jozua 4:15–5:1	Vertel het aan de kinderen
zaterdag	10 maart	Jozua 5:2-12	Inhaalslag
zondag	11 maart	Psalm 6	Gebed om genade
maandag	12 maart	Jozua 5:13-6:14	Omlopen
dinsdag	13 maart	Jozua 6:15-27	De muur valt
woensdag	14 maart	Jozua 7:1-15	Wat ging er fout?
donderdag	15 maart	Jozua 7:16-26	Straf op de zonde
vrijdag	16 maart	Jozua 8:1-13a	List
zaterdag	17 maart	Jozua 8:13b-29	Overwinning
zondag	18 maart	Jozua 8:30-35	Voorleesdag
maandag	19 maart	Jozua 9:1-15	Misleid
dinsdag	20 maart	Jozua 9:16-27	De eed blijft geldig
woensdag	21 maart	Jozua 10:1-15	De zon blijft schijnen
donderdag	22 maart	Jozua 10:16-28	Verslagen koningen
vrijdag	23 maart	Jozua 10:29-43	Veldslagen
zaterdag	24 maart	Jozua 11:1-15	In opdracht van God
zondag	25 maart	Marcus 11:1-11	Hooggespannen verwachting
maandag	26 maart	Marcus 11:12-25(26)	De kracht van het gebed
dinsdag	27 maart	Psalm 7	Tegenstellingen
woensdag	28 maart	Marcus 14:1-11	Weet je wel wat dat kost!
donderdag	29 maart	Marcus 14:12-52	Maaltijd en meer
vrijdag	30 maart	Marcus 14:53–15:47	Gods Zoon lijdt
zaterdag	31 maart	Genesis 1:1–2:4a	Dagwerk
zondag	1 april	Marcus 16:1-8	De eerste getuigen

JEUGD

Hoi allemaal,

We zijn druk bezig in het kerkelijk jaar en ook alweer aan het toewerken naar de afronding!

Dit seizoen komt er nog een clubmiddag / avond voor (waarschijnlijk) de oudere kinderen. Hierover volgt meer informatie via Facebook en whatsapp!

We hebben nog 2 bijzondere diensten in vooruitzicht:

- 25 maart zal 4tune naar onze kerk komen voor een nieuwe versie van "The Passion".
- In juni (tentdienst) zal zowel ONS als een kinderkoor ons muzikaal komen verrassen.

Ook zijn er diverse initiatieven waarover in deze Kerkklanken meer informatie staat:

- escape room
- geocache
- samen geloven groep activiteiten
- avond voor jeugd, jongeren en jonge gezinnen in onze kerk om te praten over hoe de kerkdienst en het kerk-zijn wordt ervaren

We hopen natuurlijk op veel betrokkenheid en aanmeldingen voor alle initiatieven!

Groetjes, Joke en Anita



JOUW MENING VINDEN WIJ BELANGRIJK!!!

Ontmoetingsavond Jeugd, Jongeren en Jonge Gezinnen

- zondag 8 april
- 19.15 uur inloop met koffie en een koek
- 19.30 uur aanvang / start

Wij hebben jouw mening nodig! Op zondag 8 april willen wij met de jeugd, jongeren en jonge gezinnen (van ongeveer 16-45 jaar) in gesprek over hoe de kerkdienst en het kerk-zijn wordt ervaren.

Hiervoor komt Martin de Groot (werkzaam als jeugdwerker voor o.a. de PKN) naar onze gemeente. Het is de bedoeling in kleine groepjes uit elkaar te gaan met een aantal gespreksvragen.

Na deze avond hopen wij voldoende informatie te hebben om ons jeugd en jonge gezinnen beleid verder uit te stippelen, voor zover mogelijk rekening houdend met wensen vanuit deze doelgroep.

We zouden het erg waarderen als je je aanmeldt (jeugd@gknieuwendijk.nl of 06-10639448), maar ook zonder aanmelding ben je uiteraard van harte welkom! We kijken uit naar je komst.

Werkgroep Jeugd, Jongeren en Jonge Gezinnen (J, J en JG)
Anita, Joke en Jaap.

Nieuws van Alpe d'HuZes team: liever met dan voor

Hallo allemaal.

Het is mooi gepland dat de kopij voor de volgende uitgave van kerkklanken moest worden ingeleverd op de maandag na weer een actie van ons Alpe d'HuZes team.

Zaterdag 24 februari was het stampottenbuffet in de Hoeksteen. We kunnen terugzien op een zeer geslaagde avond, gezellig en met een grote variatie aan soepen, hoofdgerechten en desserts. Dankbaar gestemd waren we door de vele positieve opmerkingen na afloop en ook de volgende dagen nog. Een keur aan gerechten werd (mee)gebracht, nog aangevuld door diverse ondernemers. Alles bij elkaar ruim voldoende voor de vele aanwezigen. Tijdens de voorbereidingen en op de avond zelf zijn we geweldig geholpen door Erik en Annelies en Otto en Marjanne, waarvoor ook hier nog eens bedankt! Na afloop van het buffet bleek ook hoe onze actie gedragen wordt. Een groot aantal mensen hielp met opruimen, stofzuigen, afwassen en wat er verder maar te doen was. Ook hier past alleen maar veel dank van onze kant. Het lijkt erop dat het jaarthema van de kerk juist voor ons is gekozen, we komen wel aan tienduizend redenen tot dankbaarheid!

Op het moment dat de kopij moest worden ingeleverd was de juiste opbrengst nog niet bekend. We kunnen wel vertellen dat er ruim 1300 euro(!) is opgehaald, maar er moesten nog enkele zaken worden ingeleverd en afgerekend¹. De juiste opbrengst wordt (of is inmiddels) bekendgemaakt op de nieuwsbrief en op de Facebookpagina van ons team: [alpe d'huzes team liever met dan voor](#).

Wij houden jullie op de hoogte van verdere acties die gaan komen. Zo is er op vrijdag 20 april een wijnproef en –verkoop avond gepland en gaan we op zaterdag 5 mei nog auto's wassen.

We zijn al een flink stuk op weg naar ons streefbedrag, maar elke euro telt in de strijd tegen kanker. Het credo is niet voor niets: opgeven is geen optie!

Ter herinnering nog even: de verkoop van maaltijdsalades en erwtensoep gaat gewoon door tot eind mei. U kunt bij Ina terecht voor inlichtingen en bestellingen op telefoonnummer 0183-402750 of op email inaheijstek-prins@kpnmail.nl Ook de kwarktaartenactie van Arja Groenenberg-Prins loopt nog, inlichtingen en bestellingen op telefoonnummer 0183-403658 of email arja.groenenberg@ziggo.nl

Onze actiepagina bij Alpe d'HuZes is:

<https://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/lievermetdanvoor> Via deze pagina

¹Definitief bedrag: € 1.351,40

kan ook worden gedoneerd, voor het team of (via keuze 'deelnemers') voor ieder afzonderlijk. Op onze persoonlijke actiepagina's staan ook onze motivaties. Voor mensen die dit te veel gedoe vinden is er altijd de mogelijkheid om geld aan een van ons te geven. Wij zorgen er dan voor dat het gestort wordt op de rekening van Stichting Alpe d'HuZes.

Stortingen kunnen anoniem of met naamsvermelding, die keuze is aan u of jou.

Steun ons! Want: **Niemand meer dood aan kanker. Dat wil jij toch ook?**

Met vriendelijke groeten namens ons hele gezin.
Tus Heijstek.

Passie van de Langstraat

In het hart van de Langstraat vindt op woensdag 28 maart de Passie van de Langstraat plaats. Beleef samen met het gezin een bijzondere avond tijdens de Passie van de Langstraat.

Tijdens dit evenement wordt het lijdensverhaal vertaald naar de actualiteit anno 2018. Waarin mensen te maken hebben met lijden, met vallen en met weer op staan. Het paasverhaal in een modern jasje.

Een combinatie van drama en moderne muziek met nummers zoals: Stil in Mij, Denk niet wit, denk niet zwart en Niet van deze wereld.

Phonè werkt samen met koor Arabesk uit Waspik en Theatergroep Maker uit Tilburg.

De Passie van de Langstraat is voor iedereen toegankelijk. De entree is gratis. Wel zal er gecollecteerd worden om de kosten te drukken.



Passie4kids

Voorafgaande aan de Passie van de Langstraat is de Passie4kids. De Passie4kids is een bijzondere processie waarbij de kinderen een onderdeel zijn van de Passie. Het is de bedoeling dat de kinderen met lampionnen door Waalwijk lopen (ca 1,8 km). Om op deze manier Waalwijk te verlichten, een mooie gedachte zo vlak voor Pasen.

Het licht van de Passie4kids brengt hoop en liefde in een maatschappij waar de liefde soms zo ver weg lijkt, een maatschappij die steeds meer verhard en waarin de verbinding zo ver weg lijkt. Naast het licht, dragen de kinderen het kruis richting de Kerk aan de Haven. Daar zullen de kinderen het kruis uiteindelijk naar binnen dragen. De kids zijn daarmee op een interactieve manier onderdeel van het lijdensverhaal. De ouders, grootouders en

verzorgers worden van harte uitgenodigd om samen met hun (klein) kind of kinderen mee te lopen tijdens deze bijzondere lichtjes optocht en processie. U kunt uw kind(eren) aanmelden via passievandelangstraat@gmail.com. Via dit email adres kunt u ook meer informatie ontvangen over de Passie4kids. Aanmelden is niet verplicht, maar om de veiligheid goed te kunnen borgen vindt de organisatie het prettig een indicatie te hebben van het aantal deelnemers.

Er is EHBO aanwezig en verkeersregelaars om de kinderen veilig te laten oversteken. Deelname aan de Passie4kids is gratis.

Tijden:

Verzamelen kinderen vanaf 18.30 uur op de Taxandriaweg 6 te Waalwijk
Vertrek lichtjes optocht: 19.00 uur

Lampionnen.

Het gebruik van eigen lampionnen is toegestaan, mocht u geen lampion hebben dan kunt u voorafgaande aan de Passie4kids een lampion kopen voor € 2,50 per stuk. In de voorverkoop zijn de lampionnen voor € 2,- per stuk te koop. U ontvangt hiervoor een witte, ronde lampion met een stok van bamboe, samen met een led lampje.



**De bloemen in de kerk worden
iedere week geschonken door:**

**Bloemenatelier "Het Klaverblad"
Rijksweg 212, Nieuwendijk**

www.bloemenatelierhetklaverblad.nl/

Opgelet!

Houdt u er rekening mee dat Kerkklanken op de website van de kerk geplaatst wordt en dat alle genoemde gegevens (telefoonnummer, adres etc.) dus zichtbaar zijn op internet. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan dient u dit bij het te plaatsen bericht, kenbaar te maken.

INFO

Gereformeerde Kerk, Kerkweg 3, 4255 GA Nieuwendijk, tel. 403326
www.gknieuwendijk.nl

Kerkdienst 10.00 uur

Predikanten Ds. R.A. Wouda, Kerkweg 1, tel. 405855 (do. vrije dag)
e-mail: r.a.wouda@gmail.com
Ds. M.F. Meeder-van Hof, Diefdijk 3, 4141 MD Leerdam,
Tel. (0345) 619932, e-mail: mfmhdhof@hotmail.com

Scriba ouderling-scriba: Cor Polak, tel. 403473
e-mail: scriba@gknieuwendijk.nl

Kerkelijk Bureau Voor aangifte van doop, kerkelijke huwelijksbevestiging, adreswijziging
etc. bij: Ina van der Mooren, Dijkje 7A, tel. 403045
e-mail: kerkelijkbureau@gknieuwendijk.nl

Koster tijdens erediensten: 06 - 30 76 49 39
e-mail: koster@gknieuwendijk.nl

Beheerder (tijdelijk) Teus voor den Dag, tel. 402763
Kerkgebouwen

Kerkradio Jes Walraven, Oslopark 6, tel. 401908
Jan van Erp, Pr. Beatrixlaan 3, tel. 402593

Kerkauto Marco en Arja Groenenberg, Rijksweg 77c, tel. 403658

CvK Secr.: H. Vink, Zandsteeg 41, tel. 403974
Penningmeester: Wim Colijn, Singel 3, tel. 401842 e-mail:
wimcolijn@gmail.com

Bank- en girorekeningen

CVK NL97RBRB0791812294 SNS / NL78RABO0301505012 RABO /
NL57INGB0001077052 ING

Diaconie NL90RABO0301511586 RABO
ZWO NL35RABO0301545944 RABO

Nieuwsbrief Berichten voor de Nieuwsbrief inleveren bij: Heidi Oldenburg, Rijksweg 15,
Nieuwendijk, tel. 404363, e-mail: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl. Graag
donderdag vóór 17.00 uur.

Redactie Marco Groenenberg, Wilma van Gammeren-Scheffers,
Kerkklanken Arie Strik.

Inleveren kopij Tot uiterlijk **maandag 19 maart 2018** vóór 18.00 uur bij:
Arie Strik, Dahliastraat 38, 4255JJ, tel. 403721
e-mail: redactie@gknieuwendijk.nl

Hoveniersbedrijf Arjan van Rosmalen

- *Ontwerp en aanleg van uw tuin
- * Onderhoud van uw tuin
- * Levering van o.a. planten en bomen



Bereklaauw 8
4251 KS Werkendam
Mob: 06-28720324
Tel: 0183-505582

ROAD INBOEDELZORG V.O.F.

Voor het Op- & Ontruimen van: Huizen
Seniorenwoningen
Bedrijfspannen
Appartementen
Kantoren
Enz.

Ook voor het opruimen van Stormschade's en Tuinen.

Bel voor vrijblijvende informatie 06-42089900

Of kijk op WWW.ROADINBOEDELZORG.NL