

MEDITATIE

De (on)zin van het leven

De levenskunst van Prediker

In de late zomer / vroege herfst worden in het Jodendom verschillende, onderling samenhangende feesten gehouden, waarvan *Rosj Hasjana* (Joods nieuwjaar, dit jaar op 12 september), *Jom Kippoer* (Grote Verzoendag, op 19 september), *Soekkot* (Loofhuttenfeest, 24-30 september) en *Simchat Thora* (Vreugde van de Thora, 2 oktober) de bekendste zijn.

Bij het *Loofhuttenfeest* wordt *Prediker* gelezen, dat wonderlijke boekje dat in allerlei toonaarden de (ont)nuchter(end)e waarheid bezingt (en het klinkt hier en daar ons zelfs vals in de oren!): 'Niets is hier blijvend, alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan ...' De loofhut beeldt dat a.h.w. uit: er is geen dak boven ons hoofd dan een open hemel.

Bij het Loofhuttenfeest hoort een *loelav*: een bundel takken, samengesteld uit takken van 4 verschillende boomsoorten. Een rabbijnse uitleg vertelt het zo:

'Vruchten van sierlijke vruchten – dat zijn *wij*.

De *citrusvrucht* heeft geur en smaak:

er zijn er onder ons die kennis van Gods Woord hebben en goede daden doen.

Takken van de palmen – dat zijn *wij*.

De *palmtak* heeft smaak, maar geen geur:

er zijn onder ons die goede daden doen, maar geen kennis hebben van Gods Woord.

Twijgen van loofbomen – dat zijn *wij*.

De *myrth* heeft geur, maar geen smaak:

er zijn onder ons die kennis van Gods Woord hebben, maar geen goede daden doen.

Beekwilgen – dat zijn *wij*.

De *beekwilg* heeft geen geur en geen smaak: er zijn

er onder ons die geen goede daden doen en ook geen kennis van Gods Woord hebben.

Wat doet de Heilige, geloofd zij Hij?

Hen vernietigen is onmogelijk.

Daarom laat Hij hen tezamen in één hand nemen opdat zij voor elkaar verzoening doen.'

Het boekje *Prediker* geeft nogal te denken, voor zinzoekers, maar niet minder ook voor ontnuchterde en sceptische mensen van vandaag. En dat willen we dan ook doen in deze komende maanden: ons te denken laten geven / nadenken over de levenskunst van *Prediker* en de (on)zin van het leven.

Al was het maar om te ontdekken: er is geen dak boven ons hoofd dan een open hemel.

VAN DE VOORZITTER

Het kan haast niet anders, dan dat een liefhebber van speciale bieren weleens een La Trappe heeft geproefd. Het bier La Trappe is afkomstig van de abdij "Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven" in Berkel-Enschot, dat deel uitmaakt van de 10 Trappistenbrouwerijen die wereldwijd bestaan en die het logo Authentic Trappist Product (ATP) mogen voeren. Er zijn in Nederland twee abdijen die trappistenbier brouwen volgens de regels van de IVT, de Internationale Vereniging Trappist. Dit is een vereniging die de belangen beschermt van de Abdijen waar Trappistenbier wordt gebrouwen. Om het (ATP) logo te mogen dragen moeten de brouwerijen voldoen aan 3 regels: Trappist moet gebrouwen worden binnen de muren van de abdij, onder toezicht van de kloostergemeenschap, waarbij de exploitatie ondergeschikt is aan het klooster en de opbrengsten gebruikt worden voor het levensonderhoud van de monniken en het onderhoud aan het klooster. Het geld dat overblijft moet besteed worden aan goede doelen.

Waar komt de benaming Trappist eigenlijk vandaan? Hiervoor moeten we terug naar de Franse 17e eeuw. Daar ligt de oorsprong van de Trappistbrouwerijen zoals we die vandaag de dag kennen. Er ontstonden in die tijd kloostergemeenschappen die de armoede van Christus centraal stelden en terug wilden naar de soberheid en regelgeving van Benedictus. Zodoende werd in de Franse Abdij La Trappe de 'Cisterciënzers van de Strikte Observantie', opgericht. In de volksmond werden zij ook wel 'Trappisten' genoemd. Als gevolg van strenge regelgeving in Frankrijk werden de monniken gedwongen op zoek te gaan naar een andere locatie. Zo kwamen ze onder andere uit in Berkel-Enschot, waar op de heide een aantal boerderijen waren gevestigd, die bekend stonden onder de naam 'de Koningshoeven'. De trappisten ontgonnen de heidegrond en bouwden de hoeven en de bijbehorende schaapskooi om tot een klooster, waarna in 1881 het eerste trappistenklooster van Nederland een feit was. Het 'boeren' bracht niet genoeg op voor het groeiend aantal monniken. De activiteiten werden uitgebreid met een kleine bierbrouwerij. Tot op de dag van vandaag is Brouwerij De Koningshoeven de belangrijkste bron van inkomsten voor het klooster. En al die tijd vormen stilte, soberheid en solidariteit de basis van het leven. *"De stilte zorgt voor een goede balans tussen individu en gemeenschap. Ze bevordert een openheid voor God, jezelf en de ander, zodat de roeping tot een onophoudelijk gebed tot bloei kan komen. Soberheid uit zich voor de broeders in een duurzame levensstijl en maatschappelijke betrokkenheid en betekent voor hen: oprecht voorzichtig omgaan met Gods*

schepping. Solidariteit beleven de broeders allereerst in hun eigen gemeenschap waar broeders van verschillende afkomst en herkomst samenleven. Met hart voor de mens en oog voor diens behoeften ondersteunen zij mensen waar ze maar kunnen”.

Om deze kernwaarden te kunnen naleven, is het terrein van de abdij min of meer in twee gedeelten gesplitst. Het monnikenverblijf is niet toegankelijk, maar de diensten in de abdiijkerk mag iedereen bijwonen. De brouwerij en het terrein hier direct omheen is alleen onder begeleiding van een gids te betreden. Op het openbare terrein is de Kloosterwinkel, een proeflokaal en een restaurant met bijbehorend terras te vinden.

Afgelopen zomer mocht ik een excursie bijwonen. Niet om het een of ander, maar het is een echte aanrader dit eens een keer te doen. Het is heel bijzonder om te ‘ervaren’ hoe het er vroeger aan toe ging en eigenlijk nog steeds aan toe gaat. De keus voor een leven in soberheid en stilte uit liefde voor God en met respect voor elkaar, tja, ga er maar aanstaan. Een keus tussen de wereld van de overdaad of een leven van onthouding en eenvoud, tussen een duurzame levensstijl of een min of meer materialistisch ingestelde vorm van leven. De monniken stellen een duidelijke grens. Een grens, die voor ons gevoel onbereikbaar is en geen of amper raakvlak met onze manier van doen en laten heeft. Dat hoeft echter niet zo te zijn. Want, en dat is best grappig, het kloosterleven in Berkel-Enschot ligt dichterbij het leven van alledag, dan we vermoeden. Deze monniken sluiten zich namelijk helemaal niet van de buitenwereld af, maar begeven zich juist onder de mensen, waardoor iedereen van deze bijzondere levensstijl mag proeven. Ze lopen absoluut niet te koop met hun normen en waarden en toewijding aan God, maar ongemerkt stralen zij wel iets uit en dwingen zij op de een of andere manier respect af. Eenvoud en bescheidenheid siert de mens. En dan kan het zomaar zijn dat je in de drukbezochte kloosterwinkel bij toeval geholpen wordt door de schrijver van een boek, dat in deze winkel te koop ligt. En dat deze monnik, ondanks de grote rij klanten voor de kassa, alle tijd neemt om het boekje te signeren en van een tekst te voorzien. Bijzonder feit: er is niemand van de wachtenden die moppert of een boze blik naar de treuzelende monnik werpt. Het wordt gewoon geaccepteerd. Waar kom je dat vandaag de dag nog tegen.

Een leven gericht op stilte, soberheid en solidariteit.? Daar zijn wij toch niet voor in de wieg gelegd? Dat is toch monnikenwerk? Dat kan God toch niet van ons verwachten? Je moet toch ook een beetje kunnen genieten van het leven! Misschien moeten we proberen de dingen minder zwart wit te zien. Als we gewoon ons best doen om God te volgen, dan is een waardevolle manier van leven zeker mogelijk. God dringt zich niet op. Het is aan ons om te bepalen of we met Hem op weg willen gaan.

Weet je wat de monnik Bernardus trouwens in het boekje heeft geschreven: **Zoek God en leef!** En zo is het maar net. Daar mag best op gedronken worden!

VANUIT DE KERKENRAAD

Moderamen Kerkenraad: Jaap van Elzelingen, preses
Anita Kiezebrink-Bezemer, jeugdouderling
Henriëtte Jansen-Bokdam, pastoraal ouderling
Cor Polak, scriba
Jan van der Schuit, vanuit het CvK
Joke Wijnands-van der Linde, Diaconie
René Wouda, predikant

Scribaat Kerkenraad: Email: scriba@gknieuwendijk.nl

Predikanten: ds. M.F. Meeder-van Hof
Diefdijk 3, 4141 MD Leerdam
tel. 0345 619932; email: mfmdhof@hotmail.com

ds. R.A. Wouda
Kerkweg 1, 4255 GA Nieuwendijk
tel. 0183 405855; email: r.a.wouda@gmail.com

Wekelijkse vrije dag ds. Wouda: maandag

Ter info: m.i.v. dit seizoen is de maandag mijn vaste vrije dag. Uiteraard kan er bij dringende zaken gewoon een beroep op mij worden gedaan. Mocht u/jij op de maandag geen gehoor krijgen, dan kan er in crisisgevallen contact met ds. Meeder worden opgenomen.

Vergaderingen

Pastoraal Overleg: dinsdag 16 oktober, 19.45 uur
Moderamen: woensdag 7 november, na de Dankstond
Kerkenraad: woensdag 21 november, 19.45 uur

Afwezigheid ds. Wouda: maandag 22 t/m zaterdag 27 oktober 2018
Ds. Meeder zal dan het crisispastoraat in de gemeente waarnemen.

Wijzigingen in het Pastorale Team

Wijk 1 Thea Hoeke (Begoniastraat 22; tel. 405270)
is wijkouderlinge in Wijk 1 (ter vervanging van Erik Kraaij)

Wijk 5 Arja Groenenberg- Prins (Rijksweg 77c; tel. 403658)
is wijkmedewerkster geworden in het **Jan Biesheuvel Dijkhuis**
(wijkouderlinge Elze Tinke-Smouter, Rijksweg 29; tel. 409065.
Rectificatie: Joke Raams is *geen* zusterkringlid voor het JBD)

Marco Groenenberg (Rijksweg 77c; tel. 403658)
is wijkmedewerker geworden in **Verpleeghuis Altenahove**
(wijkouderlinge Lia Colijn-Biesheuvel, Singel 3; tel. 401842)

Voor wijkindelingen en pastorale bezoekers, zie de overzichten in de
(nieuwe) Jaargids.

UIT DE GEMEENTE

Huwelijksjubilea

Echtparen die in de komende periode 25, 40, 45, 50, 55 enz.
jaar getrouwd zijn.

Oktober:

4	Van der Pijl-van Anrooij (Van der Steltstraat 13)	55 jaar
8	Vos-van der Mooren (Anemoonstraat 42)	25 jaar
13	Heijstek-Prins (Cactusstraat 21)	40 jaar
18	Van den Berg-Versteeg (Heistraat 5)	55 jaar
20	Tolenaars-Admiraal (Rijksweg 2B)	40 jaar
25	De Graaf-Leeggangers (Rijksweg 124)	55 jaar
31	De Pender-Maas (Griendstraat 17)	45 jaar

November:

2	Van Drunen-Brienen (Van der Steltstraat 2)	45 jaar
13	Van Daalen-van Steenis (Van der Steltstraat 28)	60 jaar
16	De Jonge-de Graaf (Theo van Delftstraat 8 Raamsdonksveer)	45 jaar
17	Vos-Boevé (Rijksweg 18)	40 jaar

Alle echtparen hiermee alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen
over hun verdere levensweg, in voor- en tegenspoed, toe gebeden!

Verjaardagen 75+

De volgende gemeenteleden van 75 jaar of (veel) ouder hopen in de komende periode hun verjaardag te vieren:

Oktober:

1	A. van Esch (Griendstraat 3)	83 jaar
1	C. de Rade-Ippel (Rijksweg 109-105)	81 jaar
2	A. Post-ten Broeke (Singel 14)	89 jaar
4	J. Kolijn-van Bijleveld (Crocuspad 6)	75 jaar
5	J. Bech (Anjerstraat 11)	88 jaar
5	W. Tolenaars-Pruissen (Heistraat 3)	81 jaar
6	L. van Noorloos (Van der Steltstraat 6)	79 jaar
6	A. van der Stelt (Rijksweg 116 ^E)	80 jaar
9	A. van der Schaaf-Colijn (Singel 61)	75 jaar
12	E. van Breugel (Van der Steltstraat 25)	83 jaar
12	G. van Maastricht-v.d.Laan v.Maastricht (Altenastr. 48)	88 jaar
12	J. van Noorloos (Altenastraat 21)	83 jaar
14	J.C. van der Stelt (p/a Singel 59)	83 jaar
22	P.A.J. Kraaij-Witte (Rijksweg 109-201)	78 jaar
24	D. van der Laan van Maastricht-van Noorloos (Eemstraat 3)	82 jaar
26	A.J. van der Stelt-Pieterse (Amaryllishof 34)	84 jaar
29	M.C. van der Stelt-van der Wiel (Verpleeghuis Altenahove, 'Guldenroede', k. 112)	91 jaar
29	B. Vink (Rijksweg 109-303)	92 jaar
30	A. voor den Dag (Verpleeghuis Goezate, k.20)	83 jaar
30	C.J. van Maastricht-Rijken (Verpleeghuis Altenahove, Afd. 'Guldenroede', k. 114)	87 jaar
31	A. van Oord-van Daalen (Verpleeghuis Altenahove, 'Guldenroede', k. 115)	89 jaar

November:

1	G. van der Stelt-Pruissen (Amaryllishof 1)	89 jaar
4	J.M. Bambacht-Branderhorst (Amaryllishof 24)	83 jaar
4	J. van Maastricht (Biesboschstraat 8)	83 jaar
9	P. de Heus-Bras (Van der Steltstraat 16)	92 jaar
12	A.T. van den Boom-Groeneveld (Vijverstraat 36)	82 jaar
13	L.A. de Pender (Rijksweg 21)	75 jaar
13	P. de Ruijter-Holster (Aernswaerd, Hank)	83 jaar
17	C.J. Ippel-van Daalen (Dahliastraat 13)	80 jaar
17	B.B. Ouwerkerk-Koops (Rijksweg 96)	75 jaar
17	C. van der Pijl-van Anrooij (Van der Steltstr 13)	79 jaar
20	A.H. van Bruggen (Buitendijk 38)	90 jaar
23	E. Versteeg-van Vuuren (Goezate, Werkendam)	92 jaar
26	H. Keller (Midgraaf 4)	79 jaar

Wij feliciteren hen hiermee (alvast) van harte, wensen hen een goede verjaardag en bidden hen Gods bemoediging en zegen toe bij de vreugden en het verdriet op hun verdere levensweg.

Zogezegd (154)

‘De Bijbel heeft een duidelijke boodschap over God en mensen. Daar zit de kern. Maar de Schrift heeft ook rafelranden. (..) Rafelranden waar je soms meer vragen vindt dan antwoorden, rafelranden waar de kern erg ver naar de achtergrond lijkt te verdwijnen. Je kunt ook zeggen: rafelranden, zoals het leven rafelranden heeft. Rafelranden waar een heel eigen licht op de kern van de Bijbel valt. En bij die rafelranden vinden we Prediker. De filosoof. Hij telt vragen over ‘nut’, ‘vreugde’, ‘zwoegen’, ‘leegte’ – vragen die je in de Bijbel verder bijna nergens vindt. Hij begeeft zich soms zo ver van de kern dat je bijna denkt met één van zijn Griekse collega-filosofen te maken hebt. (...) ‘Heeft het leven wel echt zin?’ vraagt hij dan. ‘Is de dood niet veel sterker dan het leven? Zijn gezondheid en genieten niet het allerbelangrijkste? Zit de schepping wel eerlijk in elkaar, en houdt God zich er nog wel mee bezig?’ Voor veel 21^e-eeuwse gelovigen zijn dat gedurfde maar herkenbare vragen.’

[Edward van 't Slot en Lucie van 't Slot-Wierenga, *Prediker – rafelranden aan de Bijbel* (Luisteroefeningen), Zoetermeer 2014, blz. 8v]

Ten slotte

Met een hartelijke groet vanuit de pastorie,
ds. R.A. Wouda (Tel. 405855; r.a.wouda@gmail.com)

VORMING EN TOERUSTING

Catechese

Ook de kerk kent een vorm van onderwijs, daar 'catechese' of 'catechisatie' genoemd. Aan onze jongeren geven we doordeweeks **Basiscatechese** (voor de Groepen 7-8 van de Basisschool) en **Tienercatechese** (voor tieners in de middelbare schoolperiode).

De **Basiscatechese** wordt (meestal) in de pastorie gegeven, door ds. en mevr. Wouda (c.q. juf Herma) op de woensdagavond, van 19.00-20.00 uur. Om verder alvast in je agenda of op de kalender te zetten:

woensdag 10 oktober
woensdag 31 oktober
woensdag 14 november

woensdag 28 november
woensdag 12 december

De **Tienercatechese** wordt dit seizoen door een team van mensen gegeven. We beginnen om 19.00 uur samen in de kerk (inloop van 18.45 uur) met een gezamenlijke ontvangst en opening. Daarna gaan we uiteen in verschillende (leeftijds-)groepen om over het onderwerp door te praten. Vanaf 20.00 uur sluiten we weer samen af. Daarna kun je of naar huis of nog even gezellig nablijven. Je bent van harte welkom! En neem gerust ook iemand mee. Om verder alvast in de je agenda of op de kalender te zetten:

woensdag 3 oktober
woensdag 17 oktober
dinsdag 30 oktober

dinsdag 13 november
dinsdag 27 november
dinsdag 11 december

Flyer Catechese en Toerusting

In deze Kerkklanken is een flyer gevouwen met het hele, inhoudelijke programma van de Basiscatechese, de Tienercatechese en het overige aanbod van bezinning en activiteiten voor verschillende doelgroepen.

Belijdeniscatechese

De belijdeniskring is inmiddels gestart. Op (6) wisselende avonden gaan we tot aan de kerstvakantie met het boekje *Eenvoudig christelijk* van Tom Wright aan de slag, een (ver)frisse(nde) uitleg van het christelijk geloof in de wereld van vandaag. Ook aan andere belangstellenden aan te bevelen!

GEZAMENLIJKE BIJEENKOMSTEN VOOR OUDEREN

Ouderenkring (Van der Steltstraat 16a)

Dit is een maandelijkse ontmoeting in Het Steunpunt, op een donderdagmiddag, van 15.00-16.15 uur. Er wordt meestal een (praktisch, eenvoudig) onderwerp gekozen, bedoeld om met elkaar in gesprek te komen.

De kring wordt geleid door ds. Meeder-van Hof of ds. Wouda

Voor de rest van dit kalenderjaar zijn de data:

donderdag 25 oktober

donderdag 29 november

Ontmoetingsochtenden Jan Biesheuvel Dijkhuis (Rijksweg 109)

Deze maandelijkse ochtenden staan ook open voor niet-bewoners. De bijeenkomsten beginnen om 10.00 uur; vanaf 9.45 uur bent u welkom.

De ochtenden worden geleid door ds. Van Ommeren of ds. Wouda

Voor dit kalenderjaar zijn de data:

dinsdag 9 oktober (ds. Wouda)

dinsdag 6 (!) november (ds. Van Ommeren)

dinsdag 11 december (met ds. Meeder)

Data 2019

In het kerstnummer van Kerkklanken volgt een overzicht van de diverse data voor na de jaarwisseling.

ZWO

Kwartaalgift

Buiten ons jaardoel om geven wij als ZWO per kwartaal een extra gift van €250,- aan buitenlandse zendings- en ontwikkelingsprojecten van christelijke organisaties. We bekijken ook of er (jonge) gemeenteleden zijn die zich inzetten voor zo'n project of iemand die erbij betrokken is.

Mocht u/jij een project weten of iemand die zich hiervoor inzet, dan horen wij dit graag. U kunt mailen

naar jaanietolenaars@hotmail.com of bellen naar 0183-403214.



ZWO commissie



Aktie voor dankdag 2018, GSW Altena

Stichting GSW Altena (Welzijnsorganisatie Gratis Shoppen en weggeven) heeft als doel medemensen zo breed mogelijk te helpen.

Wij gaan deze stichting ondersteunen rondom dankdag. In de maand oktober kunnen houdbare spullen gedoneerd worden in de dozen, die staan in de hal van de kerk.

Hierbij denken wij onder andere aan:

Soep, blikken van 1L	Wasmiddel	Koffie
Groenten uit pot of blik	Toiletpapier	Thee
Zoet beleg (hagelslag, pasta, jam)	Luiers	Suiker
Houdbare melk	Tandpasta	Melkpoeder
Ranja	Shampoo	Pak sap
Koekjes	Maandverband	Bakolie
Rijst	Scheergel	Bloem
Pasta	Douchegel	
Kruidenmix, spaghetti, nasi, bami		

Denk aan de 1+1 gratis acties in de supermarkt, 1 artikel voor u en 1 voor de GSW, aan bijvoorbeeld douchegel wat u heeft gekregen en uw geur niet is. Let wel op de houdbaarheidsdatum van de gedoneerde levensmiddelen.

Mocht u het lastig vinden om iets mee te nemen naar de kerk, dan mag u ook een donatie in de daar voor bestemde bus doen in de vorm van collectebonnen of geld.

Mogen wij weer op uw steun rekenen?



COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

De Boekerij

Zoals u ongetwijfeld hebt kunt lezen en/of zien is de Boekerij na jaren van inzameling en verkoop van boeken gestopt met haar activiteiten.

Heel jammer maar alle begrip vanuit het CvK voor de kartrekkers Henk en Ida van Putten en Jannie voor den Dag voor dit besluit.

Ook heel jammer vanuit financieel oogpunt, want toen ik onze penningmeester raadpleegde ter voorbereiding van dit stukje, kwam naar voren dat de Boekerij vanaf 2013 tot heden maar liefst **€ 12.164,00** heeft opgebracht voor onze kerk.

Voor dit geweldig bedrag en de vele inspanningen wil ik namens het CvK een groot woord van dank en waardering uitspreken voor allen die hieraan hebben bijgedragen!!!!

Als blijk van waardering voor iedereen hebben wij Jannie, Henk en Ida in de bloemetjes gezet.

Hoe mooi is het dat zo'n initiatief van enkele leden kan leiden tot zo'n mooi resultaat. Ik spreek dan de hoop uit dat andere leden het stokje overnemen en met één of ander idee komen. Waardoor er door middel van acties de rekening van onze kerk gespekt kan worden. Want zonder deze acties wordt het voor onze penningmeester steeds moeilijker de komende jaren een sluitende begroting te presenteren.

College van Kerkrentmeesters,
Eli Vos (Voorzitter)

Collecten

Hierbij een overzicht van de collectenopbrengsten van juli en augustus 2018:

Zondag 1 juli:

1. Jeugdwerk: € 197,20
2. Algemeen kerkelijke arbeid: € 181,90
3. Deurcollecte Jeugdorp De Glind: € 151,15

Zondag 8 juli

1. Algemeen kerkelijke arbeid: € 230,75
2. Kerkklanken: € 197,25
3. Z.W.O. (busjes): € 131,06
4. Actie vakantietasjes diaconie: € 508,80



Zondag 15 juli:

1. Diaconie: € 224,15
2. Algemeen kerkelijke arbeid: € 185,95
3. Z.W.O. (busjes) € 89,-

Zondag 22 juli:

1. Algemeen kerkelijke arbeid: € 168,89
2. Onderhoud orgel: € 137,30
3. Z.W.O. (busjes) € 110,15

Zondag 29 juli:

1. Diaconie: € 183,85
2. Z.W.O.: € 147,10
3. Z.W.O. (busjes) € 94,65

Zondag 5 augustus:

1. Algemeen kerkelijke arbeid: € 164,35
2. Jeugdwerk: € 144,20
3. Z.W.O. (busjes) € 72,40,-

Zondag 12 augustus:

1. Kerk in Actie/ zending: € 209,88
2. Algemeen kerkelijke arbeid: € 171,25
3. Z.W.O. (busjes): € 122,25

Zondag 19 augustus:

1. Algemeen kerkelijke arbeid: € 233,65
2. Kerkradio: € 210,63
3. Z.W.O. (busjes) € 127,45

Zondag 26 augustus:

1. Diaconie: € 240,95
2. Kosten energie : € 211,12
3. Z.W.O. (busjes) € 101,45

KERKELIJK BUREAU

Gedoopt

Op 2 september 2018: Thijmen Barend (Thijmen) van Zanten, geb.: 24-4-2018; zoon van Erik van Zanten en Iris Klop, Janbaas 11 (wijk 2).

Op 16 september 2018: Johanne Wilhelmina (Janne) Grobecker, geb.: 20-8-2018; dochter van Daniël en Rosanne Grobecker-Pijpelink, De Graaff 34, Werkendam (wijk 10)

Verhuisd

Fam. H. Ippel-van der Stelt; van Anemoonstraat 7a (wijk 3) naar Werkendam, Buitenlaag 39 (wijk 1) (Tijdelijk).

Dhr. J. Kraaij; van Rijksweg 109-201, 'J.B. Dijkhuis' (wijk 5) naar Rivierenland 1, 'Altenahove', Wilgenroos, kamer 1.48 (wijk 5).

RONDJE KERKENRAAD

Waar is de kerkenraad allemaal mee bezig? Die vraag wordt weleens aan een kerkenraadslid gesteld. Middels deze rubriek wil de kerkenraad maandelijks een korte weergave geven van de zaken die worden besproken, zijn afgerond of nog gaan komen. Zo proberen wij de gemeente meer te betrekken bij het reilen en zeilen van de kerk.



Nog even en de klok wordt weer een uur teruggezet, waarmee de zomer ook in z'n tijd wordt afgesloten. De bladeren staan op het punt van verkleuren en kondigen de herfst aan. De nachten zijn al behoorlijk kouder. De winterdekbedden zijn in menig huis tevoorschijn gehaald. Het is lekker om 's avonds even de verwarming aan te zetten. Het heeft gelukkig een beetje geregend, al is het neerslagtekort nog gigantisch. De oogst in de akkerbouw en de fruitteelt is in volle gang en verloopt voorspoedig. Het mooie en rustige weer is gunstig voor deze werkzaamheden. De natuur heeft het door de droogte taai gehad, maar hersteld zich gelukkig een beetje. De trekvogels zoeken elkaar op en staan op het punt om aan een lange reis te beginnen. Na een prachtige startdag is het winterwerk 'los' gegaan. Het voorbereide werk moet z'n vruchten af gaan werpen. En dat komt vast goed. Waarom? Nou, omdat alle vrijwilligers er het beste van willen maken en iedereen weet dat er op hulp van boven gerekend mag worden.

Wat speelt er:

- Er is op 12 september een overleg geweest met de werkgroep van Radio Zonneschijn in bijzijn van een kerkenraadslid. Gelukkig is deze werkgroep weer compleet, zodat de uitzendingen voor dit seizoen gewaarborgd zijn. Uitbreiding is echter nog wel gewenst. Het is zeker niet overbodig om het belang van deze werkgroep te benadrukken. Wekelijks luisteren er tussen de 60 en de 80 mensen naar deze muzikale en meditatieve bijdrage. Om het aantal verzoekjes in de lift te krijgen, zal dit mooie werk meer onder de aandacht gebracht gaan worden.
- In het kader van het traject Jeugd, Jongeren en Jonge Gezinnen is er op 11 september een vergadering geweest met de jeugdouders en de leidinggevenden van de Kindernevendienst. Onder leiding van Martin de Groot is een programma opgesteld, waarin een aantal vragen zijn behandeld. De avond draaide om het thema "jij bent het belangrijke instrument", waarbij gevraagd werd wat een leidinggevende leuk, vervelend, belangrijk en moeilijk vindt. Momenteel wordt hetzelfde programma aan de niet aanwezig zijnde leidinggevenden voorgelegd, zodat er straks een breed verhaal op tafel komt te liggen. Binnenkort gaan de jeugdouders ook in gesprek met de leidinggevenden van de Tienerdienst.
Voorlopig willen we alleen gebruik blijven maken van de diensten van Martin de Groot. Ondertussen richt ds. Wouda zich met een werkgroepje op de catechese.
- Op de voltallige kerkenraadsvergadering heeft de werkgroep m.b.t. de inrichting van een Stiltecentrum de definitieve plannen voorgelegd en van uitleg voorzien. De kerkenraad heeft positief gereageerd en stemt dan ook in met de opzet, die een simpel karakter krijgt. Vanaf de Voleindingszondag hopen we ermee te kunnen starten. Verdere informatie volgt nog.
- Binnen de Diaconie heeft Dirk Ruiter de voorzittershamer overgedragen aan Elize Ippel. Elize zal de vergaderingen van de Diaconie vanaf september voorzitten.
- Het is niet gelukt de definitieve wijkindeling in de Kerkgids te plaatsen. De wijkindeling staat nu wel weergegeven in deze editie van Kerklanken.
- Er is nog steeds geen archivaris gevonden. De kerkenraad vindt het echter van belang dat de kerkelijke stukken op een juiste wijze worden gearchiveerd. Die taak is toebedeeld aan het CvK. Wie interesse heeft in de uitvoering van deze taak is van harte welkom.
- De kerkenraad denkt na over een voortzetting van de huidige opzet van de gemeenteavond/ledenvergadering of eventueel een alternatieve vorm van samenkomen. Misschien hebt u of jij wel een idee over hoe de opzet eruit zou kunnen zien. **Deel het gerust met ons!**

- Op 9 oktober staat een overleg ingepland tussen een afvaardiging van het Moderamen en het bestuur van de Stichting gereformeerd Jeugdwerk.

Wilt u of jij iets meer weten over deze genoemde punten? Neem gerust contact op met de scriba (Cor Polak) of de voorzitter (Jaap van Elzelingen) van de kerkenraad.

BIJ DE DIENSTEN

Avondgebed – elke woensdagavond van 19.00-19.30 uur
bij Marie van Vugt (Singel 6)

Zondag 7 oktober 2018: Israëlzondag

10.00 uur: Voorganger: ds. R.A. Wouda, met muzikale medewerking van een eigen *klezmerorkest*, o.l.v. Hanneke de Peuter
Collecten: 1. Kerk en Israel; 2. Onderhoud orgel

Donderdag 11 oktober 2018

(?) Avondmaalsviering in Altenastaete

Zaterdag 13 oktober 2018

18.00 uur: *Avondmaalsviering* in het Jan Biesheuvel Dijkhuis.
Voorganger: ds. R.A. Wouda

Zondag 14 oktober 2018: Werelddiaconaat

10.00 uur: Voorganger: ds. J.H. Meijer, 's-Gravenzande
Collecten: 1. Kerk in Actie/Werelddiaconaat; 2. Kosten energie

Zondag 21 oktober 2018

10.00 uur: Voorganger: ds. R.A. Wouda
Collecten: 1. Diaconie; 2. Algemeen kerkelijke arbeid

Zondag 28 oktober 2018

10.00 uur: Voorganger: ds. M.F. Meeder-van Hof. Gospelkoor *Shalom* verleent muzikale medewerking.
Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Onderhoud orgel

Zondag 4 november 2018

10.00 uur: *Jeugddienst*. Voorganger: ds. R.A. Wouda. Band *Think Twice* uit Sleeuwijk verleent muzikale medewerking.
Collecten: Kerk in Actie/zending; 2. Algemeen kerkelijke arbeid

Woensdag 7 november 2018: Dankdag voor gewas en arbeid

19.30 uur: *Dankstond*. Voorganger: ds. R.A. Wouda

Collecten: 1. Dankstond; 2. –

Zondag 11 november 2018: Avondmaalszondag

10.00 uur: *Viering Heilig Avondmaal*. Voorganger: ds. R.A. Wouda

14.30 uur: *Verkorte Avondmaalsviering* in Het Steunpunt

Collecten: 1. Kerk in Actie/binnenlands diaconaat; 2. Algemeen kerkelijke arbeid; 3. Heilig Avondmaal

Zondag 18 november 2018:

10.00 uur: Voorganger: dhr. J. Lankhaar, Wijk en Aalburg

18.30 uur: *Zangdienst*, met ds. Wouda en Jaco van de Werken

Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Kosten energie

Zondag 25 november 2018: Voleindingszondag

10.00 uur: Laatste zondag van het kerkelijk jaar met de gedachtenis van de gestorvenen. Voorgangers: ds. M.F. Meeder-van Hof en ds. R.A. Wouda

Collecten: 1. Onderhoud gebouwen; 2. ZWO

BIJZONDERE ZAKEN

Startzondag

Wat een geweldige dag was dat! Eerst een prachtige kerkdienst, dan koffie met door kerkleden gebakken koek en cake. Daarna op pad naar vier verschillende adressen. Blijfe gezichten bij de muziek, bij het verhaal van Cor en bij het schilderen. En niet te vergeten het prachtige weer waardoor het wandelen tussen de diverse adressen een pleziertje werd en waardoor er op enkele adressen zelfs buiten gegeten kon worden. Gelukkig hebben we als aandenken de vele schilderijtjes, die tot enkele grote schilderijen gecomponeerd zijn en nu een plek hebben gekregen aan de muren in de kerk. Een mooi begin van het jaar met “Kunst in de kerk”!



De themagroep is gevraagd om op **zondag 28 oktober** een avonddienst in te vullen. “Leren en ontmoeten” blijft ons uitgangspunt. In het kader van “Kunst in de kerk” hebben we dominee Arie de Ruiter bereid gevonden om in deze dienst uitleg te geven bij de door hem gemaakte afbeeldingen van papierknipkunst. Deze afbeeldingen, met een bepaald thema, zijn uitgesneden uit een vel papier. Verschillende kleuren worden achter elkaar bevestigd. Zo ontstaat een afbeelding die de ene keer tot nadenken stemt en een andere keer de kijker er toe zet om even in gedachten weg te dwalen. Soms humoristisch en een andere moment met de nodige ernst van het leven

De dienst zal beginnen om 18.30 uur en wordt gehouden in de Hoeksteen. Op een tafel staan veel waxinelichtjes en tijdens de dienst is er een moment voor ieder die dat wil om een lichtje aan de Paaskaars aan te steken. Dat kan in stilte, maar je kunt ook een naam noemen van iemand voor wie je wilt bidden. Na het gebed is er een collecte. We zingen nog een lied en worden gezegend.

Uiterlijk 20.00 uur is de dienst afgelopen. Er is, voor wie dat wil, de mogelijkheid om nog even na te praten. Iedereen van harte welkom!

De themagroep: Hanneke, Inge, Marjan, Miranda en Nel.



Herderstocht 2018

Samen met basisschool De Regenboog en de Hervormde kerk

wordt er dit jaar weer een Herderstocht georganiseerd. Op donderdag 20 december gaan we het kerstverhaal uitbeelden in allerlei scènes verspreid door het dorp. We zoeken mensen die graag zingen en die in onze kerk 's avonds tijdens de Herderstocht een poosje kerstliederen komen zingen. Wil je of kun je niet zingen maar wel meehelpen? Laat maar weten, er is genoeg te doen!

Lege glazen potjes zijn ook van harte welkom. Daarvan zijn er nooit genoeg, dus even niet naar de glasbak maar naar de familie de Peuter (Kerkweg 7). Wel graag het etiket eraf halen, dat scheelt ons veel werk. Voor vragen en aanmeldingen: h.d.peuter@hccnet.nl of bellen 0183-402318.

Laten we er met elkaar weer net zo'n succes van maken als twee jaar geleden!

Hartelijke groet, Margreeth en Hanneke



GOSPELKOOR SHALÔM KOMT ZINGEN OP 28 OKTOBER!!

Het interkerkelijk Gospelkoor Shalôm is een gemengd koor met ongeveer 30 enthousiaste leden. We zingen voornamelijk Engelstalige gosselliederen, maar ook Nederlandstalig. Met onze liederen zingen we meerstemmig over de blijde boodschap van Jezus' komst. De meeste koorleden beleven het geloof al zingend en willen dat geloof ook graag zingend uitdragen.



Wij komen daarom graag medewerking verlenen in de ochtenddienst op zondag 28 oktober om 10.00 uur in de Gereformeerde kerk in Nieuwendijk. Het jaarthema is "Kunst in de kerk". Dat komt zeker terug in deze dienst. Zingen is ook een kunst, de zangkunst. Dat kun je alleen doen, maar wij doen het graag met elkaar. Samen zingen zorgt voor een fijn gevoel van saamhorigheid. Zingen scheidt een band. Wij hopen voor u en met u te zingen op 28 oktober. Samen zingen, samen bidden, samen ons geloof beleven om zo vol van Gods liefde te getuigen. Wees welkom allemaal.

Hartelijke groet,
Corina en Marjon
Gospelkoor Shalôm
Nieuwendijk

LEVEN IN LAAK

Beste Nieuwendijkers,

Het is inmiddels alweer een hele tijd geleden dat we in *Kerklanken* van ons hebben laten horen. Tussen alle (wasbare) luiers en gebroken nachten is onze pioniersplek Leven in Laak natuurlijk gewoon doorgedaan – sterker: we hebben alleen maar meer gemerkt hoe fijn het is een stevig netwerk om je heen te hebben. Die gemeenschap die we hier vormen is weliswaar nog steeds klein, qua groeicijfer behoren we denk ik tot de top van de Nederlandse kerken, want binnen een jaar vanaf Imme's geboorte verwachten we liefst drie andere geboortes! We moeten zo langzamerhand dus eens gaan nadenken hoe we bij onze vieringen een crèche en op termijn een kindernevendienst gaan vormgeven. Of moeten we de viering zo inrichten dat kinderen gewoon mee kunnen doen? – als je pioniert zijn veel

van dit soort kerkelijke randzaken niet zo vanzelfsprekend meer; soms is dat wel wat vermoeiend, maar het is regelmatig verfrissend om alles wat je in de kerk doet eens goed te overdenken.

Erg bijzonder was het dat een jong stel, dat ergens in mei eens aan kwam wippen in de viering, zó enthousiast was over Leven in Laak, dat onmiddellijk een huis in de wijk werd gezocht. Zo kan het gebeuren dat we op het ene moment in onze straat geen vergelijkbare jonge stellen kennen en nu vanaf begin oktober vrienden op een steenworp afstand hebben wonen. Dat zij een dochter hebben van twee dagen ouder dan Imme maakt alles natuurlijk nog leuker: zo kunnen we samen onze weg vinden in alles wat te maken heeft met opgroeien en school in deze wijk, die soms nog steeds als een wildernis voelt.

Wildernis of niet: als een afvaardiging van de landelijke Protestantse Kerk vraagt of wij mee willen werken aan een 'Pionierssafari', voelt dat toch wel een beetje gek. Alsof het gewone kerkelijke volk hier even in wit tropenpak en hoed deze vreemde randstedelijke buurt kan komen bekijken. Dat voelt toch wel een beetje als een belediging voor 'ons' Laakkwartier! Tegelijkertijd is het natuurlijk leuk en waardevol dat de landelijke kerk, die zoveel energie en financiën in pioniersplekken heeft gestoken, hier kan zien en leren wat er goed en fout gaat in het pionierswerk. Als een van de eerste pioniersplekken in den lande zijn we toch een soort proefkonijn, dat lessen moet opleveren voor de nog op te richten plekken. Meer over deze safari en lessen die uit het pionierswerk getrokken kunnen worden in onze volgende bijdrage.

Met een hartelijke groet uit de stad van vrede en recht (dat klinkt haast als een Bijbels vergezicht...),

Jochem, Femke en Imme Wouda



Den Haag

KERKKLANKEN WOORDZOEKER 4

L	A	C	H	L	N	E	R	O	T	K	R	E	K
O	J	O	L	U	C	A	S	L	E	O	J	N	N
O	O	D	N	A	M	N	E	Z	E	I	B	E	E
F	H	P	B	S	E	N	I	O	R	R	E	T	D
H	A	N	N	A	F	O	O	L	E	G	K	A	D
U	N	N	K	B	O	E	K	E	N	E	R	L	I
T	N	E	R	T	S	I	N	A	G	R	O	A	B
T	E	R	E	C	H	T	W	I	J	Z	I	N	G
E	S	E	K	R	U	I	M	E	L	S	I	N	A
N	G	T	H	E	O	L	O	G	I	E	N	S	D
A	E	S	T	H	E	R	O	O	H	E	G	T	K
R	P	I	A	N	O	N	I	J	T	S	E	O	W
K	R	U	I	S	I	G	I	N	G	H	E	V	A
P	A	L	M	B	O	M	E	N	N	E	D	A	D

NA HET WEGSTREPEN VAN DE WOORDEN BLIJVEN ER EEN AANTAL LETTERS OVER DIE SAMEN EEN WOORD VORMEN.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

ARK	JOHANNES	TERECHTWIJZING
BEKRONING	KERK	THEOLOGIE
BIDDEN	KERKTOREN	WOESTIJN
BIEZENMAND	KRUIMELS	
BOEKEN	KRUISIGING	
DADEN	LACH	
DANKDAG	LOOFHUTTEN	
ESTHER	LUCAS	
GALATEN	LUISTEREN	
GEHOOR	ORGANIST	
GELOOF	PALMBOMEN	
HANNA	PIANO	
HEVA	SAUL	
JOEL	SENIOR	

OPLOSSING WOORDZOEKER 3: KERKRADIO

BIJBELLEESROOSTER

maandag	1 oktober	Rechters 11:1-11	(Over)gehaald
dinsdag	2 oktober	Rechters 11:12-27	Met open vizier
woensdag	3 oktober	Rechters 11:28-40	Aan de HEER de keuze van het offer
donderdag	4 oktober	Psalm 35:1-10	Doe mij recht, HEER!
vrijdag	5 oktober	Psalm 35:11-28	Lijden onder leedvermaak
zaterdag	6 oktober	Marcus 10:1-16	Kinderzegen
zondag	7 oktober	Marcus 10:17-31	Door het oog van een naald
maandag	8 oktober	Rechters 12:1-7	Sjibbolet
dinsdag	9 oktober	Rechters 12:8-15	Vruchtbare rechters
woensdag	10 oktober	Romeinen 16:1-16	Hartelijke groeten
donderdag	11 oktober	Romeinen 16:17-27	Eervolle vermeldingen
vrijdag	12 oktober	Deuteronomium 14:1-21	Heilig dieet
zaterdag	13 oktober	Deuteronomium 14:22-29	Tien procent
zondag	14 oktober	Deuteronomium 15:1-11	Armoedebestrijding
maandag	15 oktober	Deuteronomium 15:12-23	Oormerk
dinsdag	16 oktober	Deuteronomium 16:1-17	Feestregels
woensdag	17 oktober	Rechters 13:1-14	Geboorteaankondiging
donderdag	18 oktober	Rechters 13:15-25	Vertrouwen op de belofte
vrijdag	19 oktober	Rechters 14:1-20	Raadselachtig huwelijk
zaterdag	20 oktober	Rechters 15:1-20	Bot geweld
zondag	21 oktober	Marcus 10:32-45	Niet heersen, maar dienen
maandag	22 oktober	Marcus 10:46-52	Uitzicht
dinsdag	23 oktober	Rechters 16:1-3	Open poorten
woensdag	24 oktober	Rechters 16:4-22	Femme fatale
donderdag	25 oktober	Rechters 16:23-31	Wie bespot wie?
vrijdag	26 oktober	Openbaring 1:1-8	Vrede van a tot z
zaterdag	27 oktober	Openbaring 1:9-20	Visioen op zondag
zondag	28 oktober	Openbaring 2:1-7	Terug naar de bron
maandag	29 oktober	Openbaring 2:8-11	Door de verdrukking heen
dinsdag	30 oktober	Openbaring 2:12-17	Goede naam
woensdag	31 oktober	Openbaring 2:18-29	Sterkte-zwakteanalyse

donderdag	1 november	Openbaring 3:1-6	Schone schijn
vrijdag	2 november	Openbaring 3:7-13	Weinig invloed, grote kracht
zaterdag	3 november	Openbaring 3:14-22	Lauwheid
zondag	4 november	Openbaring 4:1-11	Open deur
maandag	5 november	Psalm 21	Koningslied
dinsdag	6 november	Marcus 11:27-33	Legitimatie
woensdag	7 november	Marcus 12:1-12	Gelijkenis begrepen
donderdag	8 november	Marcus 12:13-17	Ieder het zijne
vrijdag	9 november	Marcus 12:18-27	Onderschatting van Gods macht

EN VERDER

NAJAARSCONCERT

Op zaterdag 6 oktober geeft mannenkoor 'Onderling Genoegen' een najaarsconcert in onze kerk. Aan dit concert werkt ook het Chr. gemengd koor 'De Lofstem' uit Woubrugge mee, o.l.v. Pieter Dijksman. De piano wordt bespeeld door Henk Teuling en de algehele leiding is in handen van dirigent Johan den Hoedt.

Toegang is € 5,00. Donateurs gratis.

Aanvang 20.00 uur.

Uit het dagboek van Ans

God de Heer maakte kleren van dierenhuiden voor de man en zijn vrouw en deed hun die aan (Genesis 3;21).

God had tegen de mens gezegd dat hij zou sterven als hij van die ene boom zou eten. Dat zou dezelfde dag nog gebeuren. Op de dag dat je daarvan eet zul je sterven. Toch was de eerste dode in de schepping geen mens maar een dier. Toen de mens gezondigd had, doodde God een dier, het eerste offer. En zo kwam de mens waarschijnlijk ook aan zijn eerste kleding. De mens staat dus niet alleen in de schuld bij God, maar ook bij de schepping.

Jullie blijde vogeltjes, jullie vogeltjes van God, moeten mij ook vergeven, want ook tegenover jullie heb ik kwaad gedaan. Want Gods vreugde was toch overal om mij heen; de vogels, de bomen, de vlakten, de hemel. Maar ik heb al dat schone helemaal niet eens opgemerkt. Ik sta schuldig tegenover hen allemaal. Maar ze zullen me immers allemaal vergeven. En precies daarin bestaat het paradijs.

Groet, Ans Niggelie.

GZB-dagboek Een handvol koren 2019

Het bekende dagboekje kan weer besteld worden. Vijf redenen om hét gezinsdagboek van 2019 te kopen:

1. Het is een dagboek voor jong en oud. Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. Bekijk een voorbeeld op www.gzb.nl/dagboek.
2. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in de overdenkingen verwerken, krijgt u een inkijkje in de wereldkerk.
3. Het dagboek biedt extra's zoals kinderpuzzels, wereldrecepten en verhalen uit de landen waar de GZB werkt.
4. Het dagboek kost slechts € 11,00. Ruim € 7,- gaat naar het zendingswerk.
5. Het is het best verkochte dagboek van Nederland.

Help mee om meer mensen te bereiken met het Evangelie! Dus bestel het dagboekje nu. Dat kan via de zendingscommissie van de Hervormde Kerk. Naam contactpersoon: Janet Sanner, emailadres janetsanner@hotmail.com of telefoon 0162-402897. Het boekje wordt bij u thuisbezorgd.

Aangepaste kerkdienst te Andel

Zondagmiddag 28 oktober a.s. is er een aangepaste kerkdienst met en voor mensen met een verstandelijke beperking, in de Hervormde kerk te Andel (Kerkstraat 2). De dienst begint om 15.00 uur !!!

Voorganger is Pastor Pieter Mostert uit Hendrik Ido Ambacht en het thema luidt: "Geloven is mooi!".

Muzikale medewerking in deze dienst zal worden verleend door een gelegenheidskoor en een kinderkoor olv Maria Rijkers.

We hopen op een fijne dienst. Na afloop is er nog gelegenheid om gezellig met elkaar na te praten, onder het genot van een kopje koffie, thee of fris.

Een herfstgedicht

Donkere wolken pakken zich samen,
een regenbui klettert tegen de ramen.
De zomer is weer verdwenen,
een nieuw seizoen verschenen.

De gure herfst is aan gekomen,
men ziet het aan de vele bomen.
Bladeren dwarrelen over de grond,
de wind speelt er mee in het rond.

De bladeren aan de takken verkleuren
dat is iedere herfst hetzelfde gebeuren.
Prachtige, goud gele tinten verschijnen,
maar zullen helaas spoedig verdwijnen.

De bomen worden kaler en kaler
weer en wind steeds schraler.
Storm en regen vieren nu hoogtij,
maar wij weten, dit gaat voorbij..

Herfst, winter, lente en zomer komen en gaan,
maar Gods liefde en trouw blijven bestaan.
Hij geeft ons de seizoenen en tijden,
laten we ons dan in Hem verblijden.

Ook in de herfst van ons eigen leven,
wil Hij ons kracht en sterkte geven.
Laten wij daarom steeds maar weer,
ons vertrouwen stellen op De Heer.

Geschreven door Arjan Booij



**De bloemen in de kerk worden
iedere week geschonken door:**

**Bloemenatelier "Het Klaverblad"
Rijksweg 212, Nieuwendijk**

www.bloemenatelierhetklaverblad.nl/

Opgelet!

Houdt u er rekening mee dat Kerkklanken op de website van de kerk geplaatst wordt en dat alle genoemde gegevens (telefoonnummer, adres etc.) dus zichtbaar zijn op internet. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan dient u dit bij het te plaatsen bericht, kenbaar te maken.

74e jaargang nr. 8/ 2018

INFO

Gereformeerde Kerk, Kerkweg 3, 4255 GA Nieuwendijk, tel. 403326
www.gknieuwendijk.nl

Kerkdienst 10.00 uur

Predikanten Ds. R.A. Wouda, Kerkweg 1, tel. 405855 (do. vrije dag)
e-mail: r.a.wouda@gmail.com
Ds. M.F. Meeder-van Hof, Diefdijk 3, 4141 MD Leerdam,
Tel. (0345) 619932, e-mail: mfmdhof@hotmail.com

Scriba ouderling-scriba: Cor Polak, tel. 403473
e-mail: scriba@gknieuwendijk.nl

Kerkelijk Bureau Voor aangifte van doop, kerkelijke huwelijksbevestiging, adreswijziging
etc. bij: Ina van der Mooren, Dijkje 7A, tel. 403045
e-mail: kerkelijkbureau@gknieuwendijk.nl

Drukwerk drukwerk@gknieuwendijk.nl

Beheerder Beheerdersgroep, tel. 06-10676764
Kerkgebouwen

Kerkradio Jes Walraven, Oslopark 6, tel. 401908
Jan van Erp, Pr. Beatrixlaan 3, tel. 402593

Kerkauto Marco en Arja Groenenberg, Rijksweg 77c, tel. 403658

CvK Secr.: H. Vink, Zandsteeg 41, tel. 403974
Penningmeester: Wim Colijn, Singel 3, tel. 401842 e-mail:
wimcolijn@gmail.com

Bank- en girorekeningen

CVK NL97RBRB0791812294 SNS / NL78RABO0301505012 RABO /
NL57INGB0001077052 ING

Diaconie NL90RABO0301511586 RABO
ZWO NL35RABO0301545944 RABO

Nieuwsbrief Berichten voor de Nieuwsbrief inleveren bij: Jesse van Elzelingen,
Rijksweg 156, tel. 06-13053783, e-mail: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl.
Graag donderdag vóór 17.00 uur.

Redactie Marco Groenenberg, Wilma van Gammeren-Scheffers,
Kerkklanken Arie Strik.

Inleveren kopij Tot uiterlijk **maandag 29 oktober 2018** vóór 18.00 uur bij:
Arie Strik, Dahliastraat 38, 4255JJ, tel. 403721
e-mail: redactie@gknieuwendijk.nl

Hoveniersbedrijf Arjan van Rosmalen

- *Ontwerp en aanleg van uw tuin
- * Onderhoud van uw tuin
- * Levering van o.a. planten en bomen



Bereklaauw 8
4251 KS Werkendam
Mob: 06-28720324
Tel: 0183-505582

ROAD INBOEDELZORG V.O.F.

Voor het Op- & Ontruimen van: Huizen
Seniorenwoningen
Bedrijfspannen
Appartementen
Kantoren
Enz.

Ook voor het opruimen van Stormschade's en Tuinen.

Bel voor vrijblijvende informatie 06-42089900

Of kijk op WWW.ROADINBOEDELZORG.NL