

MEDITATIE

Alles komt terug, alles komt terecht – meditatie

Bij Prediker 3:1-15

*‘Wat er is, was er reeds lang,
wat zal komen, is er altijd al geweest.
God haalt wat voorbij is altijd weer terug.’* (Prediker 3:15 NBV)

Je weet het maar nooit met de man die wij Prediker noemen. Een vreemde vogel in de Bijbel. Een boeiend figuur, een echte non-conformist. Steeds zegt hij de dingen net even anders dan je verwacht had. Soms lijkt hij rechtlijnig en systematisch om op het volgende moment iets te zeggen, dat je totaal op het verkeerde been zet.

Neem nu bijvoorbeeld wat hij zegt na een indrukwekkend verhaal over de afwisselende tijden en aspecten van het bestaan. Hij heeft geleerd dat er voor alle dingen een vaste tijd is en zegt tot slot: wat is, was er reeds lang en wat zijn zal is reeds lang geweest ...

Als belangstellend toehoorder concludeer je dan: hij beweert dat er niets nieuws onder de zon is. Hij is niet de enige die dat zegt. Deze boodschap, dat er niets nieuws onder de zon is, is vaker op te vangen. Of je het nu leuk vindt of niet. Bijvoorbeeld in de woorden van een gedicht: ‘In het heden ligt het verleden, in het nu wat worden zal’. Of met de woorden, waarmee wij elkaar zicht proberen te geven op de verwarrende veelheid van dingen en gebeurtenissen: ‘De geschiedenis herhaalt zich.’

Niets nieuws onder de zon. Het getuigt van zin voor de werkelijkheid, van historisch besef. Daar is veel voor te zeggen. Het is een goed medicijn tegen allerlei opgeklopt geroep over het ‘nieuwe’ van dingen, ervaringen, van de zelfverklaarde ‘historische’ momenten en ‘gebeurtenissen van de eeuw’ – vaak niet meer dan de waan van de dag.

‘Wat er is, was er reeds lang, wat zal komen, is er altijd al geweest’.

De toepassing is dan: leer de les van de geschiedenis. Leer van ervaringen die je opdeed, want het komt allemaal terug. En dan ben je beter toegerust.

Wel, daar kunnen we het mee doen. Het is niet irreëel. Het is niet onwaar.

Maar erg veel hoop en inspiratie ontlenen wij er ook niet aan. Het is meer een realistisch *berusten* dan dat je *verwachting* gewekt wordt.

Is de Prediker daarmee *uitgesproken*? Bijna achteloos zegt hij nog iets.

Nadat hij gezegd heeft: er is niets nieuws onder de zon, volgen een paar

woorden die ik geweldig spannend vind: ‘*God haalt wat voorbij is altijd weer terug*’ – al vind ik dat de vertalers van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV 2004)

hier wel wat teveel door de doorgaans sceptische toon van de Prediker zijn

aangestoken. Het klinkt alsof zelfs God altijd maar op herhaling gaat en

evenzeer aan de maalstroom van de tijd is gebonden als alles wat bestaat.

Oudere vertalingen lijken me hier beter: ‘en God zoekt het weggedrevene’

(Statenvertaling) of ‘en God zoekt weer op, wat voorbijgegaan is’ (Vertaling 1951).

'God haalt wat voorbij is altijd weer terug.' Is dat afsluiting of opening? Klinkt er ook iets in als: niet alleen wij kijken naar de geschiedenis, om ervan te leren. Ook God is in de geschiedenis geïnteresseerd. Hij is ook op zoek naar wat voorbijgegaan is. Hij *neemt* het niet dat er een definitief 'voorbij' is. Dat de dingen al voorgoed vastliggen. Dat alles nu eenmaal zo is gelopen is als het gelopen is, in gebeurtenissen, in verhoudingen tussen mensen.

'Jammer, maar niets aan te doen. Voorbij.'

Volgens de Prediker heeft God iets onrustigs. En ik vind dat iets heel bemoedigends hebben. God neemt het verleden opnieuw ter hand. Wat was er goed? Wat fout? Wat behoeft verbetering? Wat genezing? Wat herstel? Wat verzoening? Wat bleef nog ongedaan? Wat is er ongezegd?

God neemt het verleden opnieuw ter hand. Dat geeft hoop. Het is niet maar definitief voorbij. Gods oog gaat er nog een keer over om te beoordelen of het zo bestaan kan voor zijn Rijk. Hij zoekt wat voorbijgegaan is (en: *wie* voorbijgegaan *zijn*) op om het tot het bestemming te brengen. Om te herscheppen. Om het geschikt te maken voor zijn rijk. Om het goed te maken.

'Hmm' denkt de prediker, 'weer zo'n stichtelijke stoplap waar dominees het patent op hebben'...? En inderdaad, ik moet hem niet teveel in de mond willen leggen. Wat ik hierboven schreef is, is in de uitwerking meer Jesaja (55:6vv.) en Paulus (Kolossenzen 3:1vv) en bovenal Jezus zelf (b.v. Lucas 20:38) dan de Prediker. Deze sceptische zoeker laat zich zomaar niet domesticeren ...

Al zal hij zich moeten laten welgevalen dat hij in het brede spectrum van al die bijbelstemmen noch de enige noch de belangrijkste (Mattheüs 12:42) stem is: 'Meer dan Salomo is hier!'. Ook de relativiserende Prediker moet gerelativeerd worden.

In het koor van de Bijbel klinkt ook de stem van countertenor Prediker: 'Alles komt altijd terug' – beantwoord door de antifoon 'Alles komt eeuwig terecht'. Want 'God haalt wat voorbij is altijd weer terug', Hij zoekt weer op wat voorbijgegaan is – en wie voorbijgegaan zijn. Is 'meer dan Salomo' niet 'gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was' (Lucas 19:10)?

(raw)

VAN DE REDACTIE

Het is weer een mooi kerkblad geworden! Althans, dat vinden wij als redactie. En ook lekker gevuld met informatieve artikelen, bezinning en een stukje ontspanning.

Het is te zien dat we als kerkelijke gemeente weer helemaal "op stoom" zijn. Dit is af te leiden uit de verslagen van activiteiten die achter ons liggen en aankondigingen van activiteiten voor de komende weken.

De tijd gaat snel en we maken ons weer op voor het laatste kerkblad van 2018. De deadline voor de kersteditie is maandag 10 december. Dus hebt u een bijdrage voor het kerkblad? Dan zien we die graag tegemoet via ons e-mailadres redactie@gknieuwendijk.nl of via de brievenbus van Dahliastraat 38.

Weer veel leesplezier toegewenst.

Van de redactie


VAN DE VOORZITTER

In het jaarverslag 2017 van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB, dé Nederlandse organisatie voor verkeer en toerisme, wordt tevreden op een heel goed jaar teruggekeken. Deze inmiddels 135 jaar bestaande vereniging heeft daar ook alle reden toe. Het ledenaantal blijft groeien en er wordt op nagenoeg alle bedrijfsonderdelen winst geboekt. De ruim 4,4 miljoen leden mogen dan ook best trots zijn op hun cluppie, dat met recht de grootste vereniging van Nederland is. Een groei met 54000 leden is dan ook niet misselijk.

Volgens het jaarverslag bedient de ANWB haar leden op een overtuigende en eigentijdse wijze. De ANWB heeft behoorlijk veel invloed en is als lobbyorganisatie belangrijk voor de Nederlandse automobilisten. Denk nog maar eens aan de ledenraadpleging in 2010 over de kilometerheffing.

In de Statistische Jaarbrief Protestantse Kerk 2017 wordt melding gemaakt van een aanhoudende krimp van het aantal leden. In dat bewuste jaar nam het totaal aantal leden van de Protestantse Kerk af met 3% ten opzichte van eind 2016. Ruim 58.000 mensen keerden de PKN de rug toe, met als gevolg dat er 'nog' maar 1,85 miljoen leden geteld werden. Daarmee volgt de Protestantse Kerk de landelijke trend van secularisatie en vergrijzing.

Inmiddels is naar aanleiding van het CBS onderzoek bekend geworden dat voor het eerst in de geschiedenis meer dan de helft van de Nederlanders aangeeft niet-religieus te zijn en zich niet verbonden te voelen met een van de religieuze instituten. De PKN boet in aan betekenis en de invloed op de maatschappij daalt. De afhakers worden op de een of andere manier niet meer op overtuigende en eigentijdse wijze bediend. Deze daling is ook niet misselijk te noemen, ondanks de discussie die gaande is over de werkwijze van het CBS, waarin voorbij wordt gegaan aan de groep mensen die zich wel religieus noemt, maar niet kerkelijk is.

Hoe het ook zij, de ANWB is blij en ziet de toekomst rooskleurig in, terwijl de PKN teleurgesteld haar wonden likt. Succes en tegenslag liggen dicht bij elkaar, voor zover je de vereniging ANWB en de geloofsgemeenschap PKN naast elkaar kunt plaatsen. Allebei hebben ze het beste met hun leden voor. Bij de ene pakt dat fors beter uit dan bij de ander. Waar zit dat in?

Mogelijk ben je het al ergens op een fietspad of langs een drukke fietsroute tegengekomen: een sjabloon met de tekst 'zet je licht aan' en een smiley erachter. Deze zogenaamde *tags* zijn in het kader van de ANWB-fietsverlichtingscampagne door allerlei vrijwilligers aangebracht. De ANWB riep iedereen op om op 27 oktober, het weekend van de overgang van zomer- naar wintertijd, te gaan '*taggen*'. Een tag is een korte en simpele boodschap, zeg maar een sleutelwoord, waarmee geprobeerd wordt mensen bewuster te maken. Als gevolg van deze teksten op het fietspad, zetten veel meer mensen hun licht aan. De oproep om je te laten zien werkt dus voortreffelijk en leidt tot een gedragsverandering, omdat mensen er meteen iets aan kunnen doen. De tag "*Laat je zien*" prikkelt de verkeersdeelnemers wel degelijk.



Misschien is dat ook wel het punt waarin de PKN, de kerk in het algemeen, nogal eens tekortschiet: het prikkelen van mensen. Laat de PKN zich voldoende zien? Kunnen ze hard maken waar ze voor zouden moeten staan? Wordt hun stem genoeg gehoord als het gaat om immigratie, asielbeleid en bescherming van de schepping? Laat de PKN zich gelden bij het opkomen voor de zwakkeren in de maatschappij, de dreigende hongersnood in Jemen en de christelijke plicht tot naastenliefde? "Laat je zien" houdt toch veel meer in dan er alleen maar zijn? Dat vraagt op z'n tijd om actie en reactie. Daarin moet je keuzes maken en een *tag* durven aanbrengen. De kerk is er toch voor iedereen? De 'tijd van verschuilen' moet een 'tijd van tevoorschijn komen' worden.

Daarom juich ik de steun van de PKN voor het kerkasiel in de Haagse Bethelkerk van harte toe. Door mee te doen met de estafettediensten laat de PKN zien dat de visie op het kinderpardon geen loze kreet is en nemen zij de verantwoordelijkheid, die bij ze past. Volgens De Reuver, de voorman van de PKN, is de kerk de plaats waar het verhaal van de mensen, van kinderen wordt gehoord. Niet alleen maar rekenen met cijfers en regels, zoals een grote christelijke politieke partij denkt te moeten doen.

Nu is het erg gemakkelijk om alleen maar kritisch, vanuit een luie stoel, naar de PKN te kijken, zonder de eigen positie tegen het licht te houden. Als de PKN zich breder gaat manifesteren, kunnen wij als plaatselijke kerk eigenlijk niet achterblijven. Laat de Gereformeerde Kerk in Nieuwendijk zich voldoende zien? Zetten wij het licht aan? Tja, de een zal zeggen dat we prima op weg zijn, voor de ander lijkt het nog nergens op. Ligt de waarheid in het midden? Hoe je het ook went of keert, er is zeker nog een flinke slag te maken. De deuren staan nog niet ver genoeg open, de schroom moet nog verder afgeworpen worden. De rol van onze kerk in de samenleving kan nog veel meer betekenis krijgen. Dat kan o.a. door het gesprek aan te gaan met

Jan en alleman/vrouw en te ontdekken wat de bindende factor is of kan zijn. Je laten zien én je laten horen! Daar kun je als kerk zeker mee voor de **tag** komen.

VANUIT DE KERKENRAAD

Moderamen Kerkenraad: Jaap van Elzelingen, preses
Anita Kiezebrink-Bezemer, jeugdouderling
Henriëtte Jansen-Bokdam, pastoraal ouderling
Cor Polak, scriba
Jan van der Schuit, vanuit het CvK
Joke Wijnands-van der Linde, Diaconie
René Wouda, predikant

Scribaat Kerkenraad: Email: scriba@gknieuwendijk.nl

Predikanten: ds. M.F. Meeder-van Hof
Diefdijk 3, 4141 MD Leerdam
tel. 0345 619932; email: mfmhdhof@hotmail.com

ds. R.A. Wouda
Kerkweg 1, 4255 GA Nieuwendijk
tel. 0183 405855; email: r.a.wouda@gmail.com

Wekelijkse vrije dag ds. Wouda: maandag *(herhaald bericht)*

Ter info: met ingang van dit seizoen is de maandag mijn vaste vrije dag. Uiteraard kan er bij dringende zaken gewoon een beroep op mij worden gedaan. Mocht u/jij op de maandag geen gehoor krijgen, dan kan er in crisis-gevallen contact met ds. Meeder worden opgenomen.

Vergaderingen

Moderamen:	woensdag 7 november, na de Dankstond
Kerkenraad:	woensdag 21 november, 19.45 uur
Moderamen:	dinsdag 4 december, 19.45 uur
Pastoraal Overleg:	woensdag 19 december, 19.45 uur (alleen voor wijkouderlingen en predikanten)

Kerst- en nieuwjaarsgroeten / alvast ter attentie

Mogen wij u vragen om bij het schrijven van uw kerst- en nieuwjaarskaarten ook te denken aan onze gemeenteleden die in verzorgings- en verpleeghuizen eldes verblijven? Zij zullen een groet vanuit Nieuwendijk extra waarderen! In het kerstnummer volgen hun namen/adressen.

VOLEINDINGSZONDAG: 25 november 2018

Op deze zondag willen we hen gedenken die ons in het afgelopen kerkelijk jaar ontvielen. Tijdens de morgendienst zullen we hun namen noemen en daarbij rozen plaatsen in een vaas. Om 12.00 uur gaan we met de rozen naar de begraafplaats aan de Zandsteeg, waar we nog een kort liturgisch moment met elkaar hebben. In het licht van Gods trouw hopen we op een dienst van omzien en uitzien, van herinnering en bemoediging.

De families van onze overleden familieleden worden/zijn uitgenodigd deze zondag in ons midden aanwezig te zijn. Uiteraard is iedereen daartoe van harte uitgenodigd en daarbij troost toe gebeden!

Jezus:

‘Dat de doden opgewekt worden, dat heeft ook Mozes al duidelijk gemaakt in de tekst over de doornstruik, waar hij spreekt over de Heer als de God van Abraham en de God van Isaak en de God van Jakob. Hij is geen God van doden, maar van levenden, want voor Hem zijn allen in leven.’ (Lucas 22:37v.)

In dat geloof gedenken wij ...

Andries de Bok

echtgenoot van Willy de Bok-Spronk
overleden op 1 december 2017
in de leeftijd van 79 jaar

Adriaan (Ad) Pellekaan

echtgenoot van Bets Pellekaan-van Tilborg
overleden op 8 december 2017
in de leeftijd van 89 jaar

Diederick Adrianus (Dirk) de Graaf

echtgenoot van Riet de Graaf-Groeneveld
overleden op 28 december 2017
in de leeftijd van 65 jaar

Johannes (Hans) van der Stelt

echtgenoot van Dina van der Stelt-Pruissen
overleden op 3 januari 2018
in de leeftijd van 88 jaar

Aagje (Agnes) Littooi-Hoeke

weduwe van Cor Littooi
op 28 januari 2018 overleden
in de leeftijd van 90 jaar

Gerrit Cornelis (Gerrit) van Tilburg
echtgenoot van Marijke van Tilburg-Broekhuizen
op 3 februari 2018 overleden
in de leeftijd van 56 jaar

Clement (Cock) van Pelt
echtgenoot van Gerda van Pelt-van den Steenhoven
op 16 februari 2018 overleden
in de leeftijd van 89 jaar

Arie van Anrooij
echtgenoot van P. van Anrooij-Rosenbrand
op 20 februari 2018 overleden
in de leeftijd van 69 jaar

Adriana (Adrie) Ouwerkerk-van Tilborg
weduwe van Kees Ouwerkerk
op 27 februari 2018 overleden
in de leeftijd van 93 jaar

Johanna Maria (Johanna) van der Mooren-Splinters
weduwe van Antonie van der Mooren
op 2 maart 2018 overleden
in de leeftijd van 87 jaar

Hendrik (Henk) Scheffers
echtgenoot van Mijntje Scheffers-van Maastricht
op 12 maart 2018 overleden
in de leeftijd van 86 jaar

Alettina (Tine) de Peuter-Hoeke
weduwe van Bastiaan de Peuter
op 15 maart 2018 overleden
in de leeftijd van 89 jaar

Cornelia Christina (Corrie) Pruissen
weduwe van Ad Broekhuizen en Dim Biesheuvel
op 24 maart 2018 overleden
in de leeftijd van 83 jaar

Adriaan (Ad) de Rade
echtgenoot van Corrie de Rade-de Graaf
op 31 maart 2018 overleden
in de leeftijd van 83 jaar

Bastiaan (Bas) van Daalen
weduwnaar van Drika van Daalen-van der Stelt
op 1 april 2018 overleden
in de leeftijd van 90 jaar

Hendrika Johanna Eva (Henny) Bax-Beumer
weduwe van Cees Bax
op 4 april 2018 overleden
in de leeftijd van 79 jaar

Johanna van der Stelt-van der Stelt
echtgenote van Jo van der Stelt
op 6 april 2018 overleden
in de leeftijd van 86 jaar

Maria Hendrika (Riet) van Kooij-van der Pijl
weduwe van Ad van Kooij
op 11 april 2018 overleden
in de leeftijd van 77 jaar

Johannes Antonie (Jo) van der Stelt
weduwnaar van Johanna van der Stelt-van der Stelt
op 11 april 2018 overleden
op de leeftijd van 90 jaar

Hendriena Maria (Dina) van Delzen
overleden op 23 april 2018
in de leeftijd van 93 jaar

Bertus van der Stelt
weduwnaar van Berbra van der Stelt-van der Stelt
op 26 april 2018 overleden
in de leeftijd van 93 jaar

Aart van Vugt
echtgenoot van Anneke van Vugt-Broekhuizen
op 22 mei 2018 overleden
in de leeftijd van 76 jaar

Maria Pieterella (Rie) van Herwijnen-Dolislager
echtgenote van Jur van Herwijnen
op 29 mei 2018 overleden
op de leeftijd van 81 jaar

Leendert (Leen) Dolislager
weduwnaar van Ria Dolislager-van der Zalm
op 26 juni 2018 overleden
op de leeftijd van 71 jaar

Klazina (Klary) Tuinstra
op 7 juli 2018 overleden
op de leeftijd van 86 jaar

Johanna Goverdina (Joke) van Noorloos-Struik
weduwe van Peter van Noorloos
op 4 oktober 2018 overleden
op de leeftijd van 71 jaar

Aria van Bruggen-Kant
echtgenote van Jacob van Bruggen
op 12 oktober 2018 overleden
op de leeftijd van 96 jaar

Stilte

*Vrienden die zijn overleden
al wie ons zijn voorgegaan,
vouw ze samen in de vrede
van uw ene naam.*

*Laat ze niet tot niets bevroren
in de ijskou van voorbij,
laat hun namen nieuw geschieden
aan uw overzij.*

*Allen die zo, zonder adem,
biddende, zijn voorgegaan,
bind ze samen in het amen
van uw vaste naam.*

Guillaume van der Graft
(Lied 733)

UIT DE GEMEENTE

Geboren Roza Heijstek

*Leven uit ons leven,
klein en heel bijzonder
We gaven je een naam,
maar eigenlijk heet je 'Wonder'!*

Op vrijdag 19 oktober werd *Roza* geboren, dochter van Stephan en Tanja Heijstek-Wijnands (Kerkweg 28). We feliciteren Stephan en Tanja, en allen die zich met hen verheugen, van harte met hun dochter en bidden dit gezin Gods zegen toe bij het opgroeien en opvoeden van hun Roza.

In memoriam Joke van Noorloos-Struik

Op donderdag 4 oktober overleed *Johanna Goverdina van Noorloos-Struik*, sinds 16 augustus 2007 weduwe van Peter van Noorloos.

Door de ziekte van Alzheimer, waaraan ze leed, verbleef Joke al jaren in Verpleeghuis Aernswaert in Hank. Afscheid nemen, onbereikbaar worden – dat proces was al jaren gaande: alle liefdevolle verzorging, een aanraking, een gebaar, een zegen, maar geen herkenning van weerskanten; soms even contact. *Joke van Noorloos* is 71 jaar geworden.

De liefdevolle herinneringen blijven aan wie zij is geweest. In de bijeenkomst voorafgaand aan haar begrafenis op dinsdag 9 oktober werden er sprekende herinneringen aan haar leven gedeeld. Op zondag 14 oktober was er het In memoriam in ons midden. In onze gebeden gedenken we haar kinderen en kleinkinderen, haar moeder en allen die haar hebben liefgehad.

Alzheimer – een gedicht

*Vergeten wie ik was, vergeten wie ik ben..
Vergeten hoe ik fietsen moet,
Vergeten hoe ik ren.
Vergeten wie ik was, vergeten wie ik ben..
Vergeten hoe ik praten moet
Vergeten hoe te eten
Vergeten hoe ik ooit leefde
En vergeten hoe ik ben 'Vergeten'*

*Vergeten wie ik was, vergeten wie ik ben,
Geen thuis voor mij,
Ook al heet Alz "Heim-'er of dementie.
Is er iemand die me weer kan doen
Thuiskomen in mezelf, en mij wil zien*

*En helpen met de beste intentie
Vergeten wie ik was, vergeten wie ik ben'
Ik heb alle menselijke gevoelens
Noden en behoeften nog,
Alleen kan ik ze niet meer verwoorden.
Ik zoek naar verbindingen, ook al kan ik ze
Wellicht niet meer zoals bekend beantwoorden.*

*Vergeten wie ik was, vergeten wie ik ben.
Opgesloten in mezelf, en mezelf ook al vergeten,
Wie geeft mij voor weer 'stem'
Al is het die van het eigen geweten*

In memoriam Aria van Bruggen-Kant

Op vrijdag 12 oktober overleed in Verpleeghuis Altenahove *Aria van Bruggen-Kant*, echtgenote van Jacob van Bruggen.

Aria van Bruggen heeft een hoge leeftijd bereikt: 96 jaar. Tot dit jaar woonden Jaap en Aria van Bruggen in het Jan Biesheuvel Dijkhuis (en nog behoorlijk zelfstandig), maar door een val thuis werd een neergaande beweging ingezet: operatie en revalidatie, pijn, weer vallen, nog meer operaties ...

Opname in Verpleeghuis Altenahove werd noodzakelijk. Als geluk bij een ongeluk konden ze daar als echtpaar heen en hebben ze daar samen hun 70-jarig huwelijk kunnen gedenken.

Het verval van lichamelijke en ook geestelijke krachten zette door. Het einde van haar leven kwam niet onverwacht - en niet ongewenst. Ze was 'oud en van het leven verzadigd', om het in bijbeltaal te zeggen.

Haar einde kwam ook niet onvoorbereid: in het doosje met de sleutel van de klok lagen knipsels met woorden die een weg wijzen. Veel aandacht voor haarzelf bij haar begrafenis, wilde ze niet. Teveel poespas, wat haar betreft. Misschien ook wel omdat ze zelf de sleutel van haar leven ergens anders had gevonden: woorden van geloof, die zij bewaarde en die (zo geloofde zij) haar bewaren, ook nu voor de klok stilstaat, en zij 'uit de tijd' is. Bovenop lagen woorden uit Psalm 116 in de oude berijming: 'D' eenvoudigen wil God steeds gadeslaan' - steeds, ook nu dus. Het was het eenvoudige geloof van deze bescheiden vrouw.

Op donderdag 18 oktober heeft de begrafenis plaatsgevonden. In onze gebeden gedenken we haar man, haar kinderen en kleinkinderen en allen die haar hebben liefgehad.

Het volgende gedicht werd door Aria van Bruggen-Kant bewaard.
(Herkomst van dit gedicht is mij onbekend.)

*'k Heb lang geleefd en 'k ben vermoeid.
Mijn weg ging op en neer.
Bij kruis en kroon, in strijd en rust,*

*vaak ongemerkt, ook onbewust,
waart Gij mijn heil, o Heer.
Zal 'k twifelen op mijn oude dag
en vrezen, keer op keer?
Neen, Gij die waart mijn kracht en borg,
mijn Helper, ook in aardse zorg:
Gij zijt mijn heil, o Heer.*

*Als eens mij alles hier ontzinkt,
wat 'k dan van U begeer ...?
'k Zie heel mijn leven vol van schuld
maar ook in 't kruis uw raad vervuld.
Blijf Gij mijn heil, o Heer.*

Huwelijksjubilea

Echtparen die in de komende periode 25, 40, 45, 50, 55 enz. jaar getrouwd zijn.

November:

2	Van Drunen-Brienen (Van der Steltstraat 2)	45 jaar
13	Van Daalen-van Steenis (Van der Steltstraat 28)	60 jaar
16	De Jonge-de Graaf (Theo van Delftstraat 8 Raamsdonksveer)	45 jaar
17	Vos-Boevé (Rijksweg 18)	40 jaar

December:

8	Van Breugel-Boterblom (Cactusstraat 19)	40 jaar
10	Kant-de Groot (Vijverstraat 7)	25 jaar
23	Van Esch-de Graaf (Griendstraat 3)	55 jaar
27	Asmus-Ouwerkerk (Dahliastraat 4)	45 jaar
27	Wallaard-Boterblom (d'Altenaer 41, W'dam)	50 jaar

Alle echtparen hiermee alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen over hun verdere levensweg, in voor- en tegenspoed, toe gebeden!

Verjaardagen 75+

De volgende gemeenteleden van 75 jaar of (veel) ouder hopen in de komende periode hun verjaardag te vieren:

November:

1	G. van der Stelt-Pruissen (Amaryllishof 1)	89 jaar
4	J.M. Bambacht-Branderhorst (Amaryllishof 24)	83 jaar
4	J. van Maastricht (Biesboschstraat 8)	83 jaar
9	P. de Heus-Bras (Van der Steltstraat 16)	92 jaar
12	A.T. van den Boom-Groeneveld (Vijverstraat 36)	82 jaar

13	L.A. de Pender (Rijksweg 21)	75 jaar
13	P. de Ruijter-Holster (Aernswaerd, Hank)	83 jaar
17	C.J. Ippel-van Daalen (Dahliastraat 13)	80 jaar
17	B.B. Ouwerkerk-Koops (Rijksweg 96)	75 jaar
17	C. van der Pijl-van Anrooij (Van der Steltstr 13)	79 jaar
20	A.H. van Bruggen (Buitendijk 38)	90 jaar
23	E. Versteeg-van Vuuren (Goezate, Werkendam)	92 jaar
26	H. Keller (Midgraaf 4)	79 jaar

December:

3.	E.H. van Drunen-Brienen (Van der Steltstraat 2)	78 jaar
4.	G.T. Groeneveld (Rijksweg 109-209)	75 jaar
10.	A. van der Pijl (Van der Steltstraat 13)	80 jaar
11.	G. Jordens (Hoekkampstraat 3)	78 jaar
11.	C. Walraven (Amaryllishof 8)	81 jaar
15.	J. van Breugel (Rijksweg 109-003)	89 jaar
17.	M.A. van Vugt-Verdoorn (Singel 6)	91 jaar
21.	A. Scheffers-Ouwerkerk (Vijverstraat 20)	93 jaar
22.	O. Walraven (Buitendijk 22)	84 jaar
23.	J. van den Boom-Duijzer (Altenastaete, Griendstraat)	77 jaar
24.	J.G. van Maastricht-Sterkenburg (Zevenbanseweg 2a)	78 jaar
25.	E.M. van de Koppel-van der Stelt (Vijverstraat 32)	85 jaar
27.	W. van Maastricht (Altenastraat 48)	92 jaar

Wij feliciteren hen hiermee (alvast) van harte, wensen hen een goede verjaardag en bidden hen Gods bemoediging en zegen toe bij de vreugden en het verdriet op hun verdere levensweg.

Zogezegd (155)

‘Juist door mezelf te verliezen, doordat ik minder onafhankelijk word, in een rijtjeshuis woon, mijn kerstdagen verdeel, mijn keuzes overleg, groei ik in een relatie die met afstand de bijzonderste, revolutionairste ter wereld en aller eeuwen is. Is het voor ons, de mensen, niet nog altijd het moeilijkst om onszelf te geven en het belang van iemand anders voorop te stellen? Is het niet zo dat we, door daar ondanks alles toch voor te kiezen, uiteindelijk vrij worden van onszelf?’

Sinds mijn laatste ongetrouwde verjaardag geloof ik niet meer in de ware. Ik geloof dat de persoon voor wie je kiest dat uiteindelijk wordt. En je thuis wordt, misschien zelfs beter dan onafhankelijkheid – of op zijn minst je onafhankelijkheid waard. En nog steeds ruist, als ik daaraan denk, mijn bloed.’

[Rinke Verkerk, blz 163v in: Margot den Ouden en Rinke Verkerk, *De ware worden. Gelukkig met jezelf & gelukkig in de liefde*, Nieuw Amsterdam 2018]

Ten slotte

Met een hartelijke groet vanuit de pastorie,
ds. R.A. Wouda (Tel. 405855; r.a.wouda@gmail.com)

VORMING EN TOERUSTING

Catechese

Ook de kerk kent een vorm van onderwijs, daar 'catechese' of 'catechisatie' genoemd. Aan onze jongeren geven we doordeweeks **Basiscatechese** (voor de Groepen 7-8 van de Basisschool) en **Tienercatechese** (voor tieners in de middelbare schoolperiode).

De **Basiscatechese** wordt (meestal) in de pastorie gegeven, door ds. en mevr. Wouda (c.q. juf Herma) op de woensdagavond, van 19.00-20.00 uur. Om verder alvast in je agenda of op de kalender te zetten:

woensdag 14 november
woensdag 28 november

woensdag 12 december

De **Tienercatechese** wordt (meestal) in De Inloop gegeven.

We beginnen om 19.00 uur samen in de kerk; inloop van 18.45 uur. Om 20.00 uur ronden we af. Daarna kun je of naar huis of nog even gezellig nablijven. Je bent van harte welkom! En neem gerust ook iemand mee. Om verder alvast in de je agenda of op de kalender te zetten:

dinsdag 13 november
dinsdag 27 november

dinsdag 11 december

Belijdeniscatechese

De belijdeniskring is inmiddels gestart. Op (6) wisselende avonden gaan we tot aan de kerstvakantie met het boekje *Eenvoudig christelijk* van Tom Wright aan de slag, een (ver)frisse(nde) uitleg van het christelijk geloof in de wereld van vandaag. Ook aan andere belangstellenden aan te bevelen!

GEZAMENLIJKE BIJEENKOMSTEN VOOR OUDEREN

Ouderenkring (Van der Steltstraat 16a)

Dit is een maandelijkse ontmoeting in Het Steunpunt, op een donderdagmiddag, van 15.00-16.15 uur. Er wordt meestal een (praktisch, eenvoudig) onderwerp gekozen, bedoeld om met elkaar in gesprek te komen.

De kring wordt geleid door ds. Meeder-van Hof of ds. Wouda
Dit kalenderjaar is er nog een Ouderenkring op:

donderdag 29 november

Ontmoetingsochtenden Jan Biesheuvel Dijkhuis (Rijksweg 109)

Deze maandelijkse ochtenden staan ook open voor niet-bewoners. De bijeenkomsten beginnen om 10.00 uur; vanaf 9.45 uur bent u welkom. De ochtenden worden geleid door ds. Van Ommeren of ds. Wouda
Voor dit kalenderjaar zijn de data:

dinsdag 6 (!) november (ds. Van Ommeren)

dinsdag 11 december (met ds. Meeder)

Data 2019

In het kerstnummer van Kerkklanken volgt een overzicht van de diverse data voor na de jaarwisseling.

VAN DE JEUGDOUDERLINGEN

Crèche

We willen graag de allerkleinsten binnen onze gemeente onderdeel laten zijn van onze zondagsvieringen. Daarom willen wij ouders, die een kind op de crèche hebben, de gelegenheid geven om tijdens de collecte hun kindje op te halen uit de crèche en hen zo ook Gods zegen mee te laten krijgen.

Jeugdraad

Naar aanleiding van het Jeugd en Jonge Gezinnen Traject is besloten om de jeugdraad nieuw leven in te blazen. In de jeugdraad zal één of twee vertegenwoordiger(s) van elke vorm van jeugdwerk (crèche, kindernevendienst, tienerdienst, chute, etc.) plaatsnemen om samen met de jeugdouders de stand van zaken en de aankomende activiteiten met elkaar te bespreken. Op deze manier hopen we dat de verschillende takken met elkaar in gesprek komen en dat we samen mooie dingen kunnen organiseren. De verschillende jeugdwerkgroepen hebben reeds een agenda gekregen voor de eerste bijeenkomst de datum is nog niet bekend. Mocht jij in één van deze werkgroepen zitten en je hebt geen e-mail gehad. Neem dan contact op met Daniël per telefoon op 06-15260114 ('s avonds of in het weekend) of per e-mail op d.j.grobecker@gmail.com.

SAVE THE DATE!

Er staat een aantal leuke activiteiten gepland voor de jeugd van onze gemeente, noteer de datums dus vast in uw/jullie agenda's.

**Vrijdag 16
november
19:00u – 22:30u**

Na het succes van de vorige keer doen we het nog eens dunnetjes over. Een avond in de griend met de kinderen van groep 5 t/m 8 en de 1^e en 2^e klas van het voortgezet onderwijs. Kleed je warm aan en neem vooral een zaklamp en stevige laarzen mee. We sluiten de avond gezellig af rond het kampvuur. We verzamelen bij Dwarssteeg 10.

Opgeven kan voor 9 november per telefoon(06-12718995) of per e-mail(jeugdclub-gk-nieuwendijk@outlook.com). Bij slecht weer wordt iedereen tijdig geïnformeerd dus vergeet niet je telefoonnummer of e-mail adres te geven. De kosten voor deze avond bedragen €1,50 en kunnen ter plaatse worden voldaan.

**Vrijdag 14
december
17:00 – 20:00u**

Het is al bijna zover, de kerst staat voor de deur en daarom is er natuurlijk een heerlijke warme kerstmaaltijd voor alle kinderen van de basisschool en de 1^e en 2^e klas van het voortgezet onderwijs. Na de kerstmaaltijd gaan we natuurlijk nog wat leuks doen, maar dat blijft voorlopig nog een verrassing!

Opgeven voor de kerstmaaltijd kan voor 7 december onder vermelding van naam en geboortedatum per telefoon (06-12718995) of per e-mail(jeugdclub-gk-nieuwendijk@outlook.com), ook bij deze aanmelding graag je naam en telefoonnummer/e-mailadres opgeven.

**Donderdag 20
december**

In samenwerking met de school en de hervormde kerk staat er op donderdag 20 december een herderstocht op het programma. Meer informatie over deze herderstocht volgt nog...

**Zondag 23
december
16:00u**

Dit jaar zal het kinderkerstfeest iets anders van opzet zijn dan de voorgaande jaren, dit jaar is er namelijk geen kerstmusical vanuit onze eigen gemeente maar komt er een echt kindertheater invulling geven aan deze 'knettergekke' kinderdienst. We gaan nog niet te veel verklappen maar het lijkt erg leuk te gaan worden...

Jeugdactiviteiten 2019

Ook voor 2019 staan er al weer leuke activiteiten op het programma. Toch zijn wij als jeugdouderlingen constant op zoek naar mensen met leuke ideeën voor activiteiten voor de jeugd. Heb je een goed idee maar heb je geen tijd om het uit te werken of wil je juist graag een activiteit voorbereiden of juist meehelpen bij de activiteiten, laat het dan weten aan één van de jeugdouderlingen. Dat kan natuurlijk in de kerk maar ook per e-mail op jeugdouderling@gknieuwendijk.nl.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Hierbij een overzicht van de collectenopbrengsten van september en oktober 2018.

Zondag 2 september:

1. Jeugdwerk: € 287,89
2. Algemeen kerkelijke arbeid: € 237,71
3. Deurcollecte tbv De Glind: € 227,45

Zondag 9 september:

1. P.K.N. / JOP: € 191,55
2. Onderhoud Orgel: € 157,90
3. Z.W.O. (busjes): € 122,25
4. Avondmaalscollecte: € 666,95

Zondag 16 september:

1. P.K.N./Vredesweek: € 289,90
2. Onderhoud orgel: € 233,85
3. Z.W.O. (busjes) € 115,55

Zondag 23 september:

1. Algemeen kerkelijke arbeid: € 225,75
2. Kosten energie : € 191,35
3. Z.W.O. (busjes) € 119,60

Zondag 30 september:

1. Z.W.O.: € 293,70
2. Algemeen kerkelijke arbeid : € 242,90
3. Z.W.O. (busjes) € 158,25

Zondag 7 oktober:

1. PKN / Kerk en Israel: € 214,75
2. Onderhoud orgel: € 196,62

3. Z.W.O. (busjes): € 160,05

Zondag 14 oktober:

1. P.K.N. / Kerk in Actie: € 442,32
2. Kosten energie: € 213,42
3. Z.W.O. (busjes): € 148,80

Zondag 21 oktober:

1. Diaconie: € 241,44
2. Algemeen kerkelijke arbeid: € 211,75
3. Z.W.O. (busjes) € 119,35

Zondag 28 oktober:

1. Algemeen kerkelijke arbeid: € 280,16
2. Onderhoud orgel : € 220,86
3. Z.W.O. (busjes) € 128,65

Dankdag voor Gewas en Arbeid

De 'Dankdag voor Gewas en Arbeid' wordt iedere eerste woensdag van november gehouden. Dit jaar is dat op **woensdag 7 november om 19.30 uur**, Op deze dag dankt de protestante kerkgemeenschap, tijdens een viering, God voor de verkregen gewassen.

Een dankdag is een gebruik uit de Middeleeuwen. Er waren toen vaste bededagen. In 1578 werd bepaald dat er tijdens oorlog en andere rampen massaal gebeden en gedankt moest worden.

Een vaste dag om te danken werd in 1653 in Overijssel vastgesteld. Besloten werd om op de eerste woensdag van november te danken voor het gewas; het eten waarin iedereen dagelijks werd voorzien.

Toen de industrialisatie toenam, is de viering veranderd in dankdag voor gewas én arbeid.

Voor diegenen die niet in staat zijn deze dienst bij te wonen, of die hun bijdrage alsnog willen overmaken, is in deze Kerkklanken enveloppe ingesloten, die u kunt gebruiken om uw gift alsnog te doneren. U kunt deze enveloppe op zondag 11 november of zondag 18 november in de daarvoor speciale bus deponeren, die u achter in de kerk zult aantreffen. U mag natuurlijk de enveloppe ook aan de dominee, ouderling, of een ander kerklid meegeven, of uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL 78 RABO 0301505012 t.n.v. Gereformeerde Kerk Nieuwendijk.

Het College van Kerkrentmeesters beveelt de collecte van harte bij u aan.



Kerstpakkettenactie.

Het lijkt misschien vroeg om het over de kerst te hebben, maar over een aantal weken hopen we deze mooie dagen met elkaar te vieren. Kerst, de tijd van bezinning, en voor de meeste van ons ook een tijd van gezelligheid, warmte en sfeer. Dat is iets moois waar we ook van mogen genieten maar, zeker zo mooi en waardevol is het als we anderen daar in mee laten delen.

Want helaas heeft niet iedereen het goed. Dat kan op financieel maar ook op emotioneel gebied zijn. Er zijn mensen onder ons die het niet zo makkelijk hebben of een moeilijke tijd achter de rug hebben, of er nog midden in zitten.

Ook dit jaar willen wij een beroep op u/jou doen door namen van personen waarvan u/jij denkt dat die kunnen wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken, op een briefje te schrijven en in de daarvoor bestemde bak te doen. Deze staat in de hal van de kerk en zal er tot zondag 16 december staan. Natuurlijk mag er naast de namen ook een financiële bijdrage bij gevoegd worden, dat zou mooi zijn.

De week voor kerst zullen de pakketten bezorgd worden door de diakenen.

Laten wij als gemeente ons steentje bijdragen aan deze actie. Wij hopen en vertrouwen op uw/jouw medewerking, omdat het belangrijk is dat we omzien naar elkaar, een taak waar we niet aan voorbij kunnen en mogen gaan. *Deze actie loopt van zondag 2 t/m zondag 16 december.*

Natuurlijk mag u/jij altijd een diaken aanspreken. Alvast bedankt namens de gezamenlijke diaconieën.

Kindpakket.

Op de leesplank in de hal liggen folders over het kindpakket.

Het kan voorkomen dat ouders geen geld hebben om kinderen mee te laten doen aan bv sport, muzikles, een schoolreisje of het vieren van een verjaardag. Met kindpakket.nl staan deze kinderen niet aan de zijlijn en kunnen zij toch meedoen.

RONDJE KERKENRAAD

Waar is de kerkenraad allemaal mee bezig? Die vraag wordt weleens aan een kerkenraadslid gesteld. Middels deze rubriek wil de kerkenraad maandelijks een korte weergave geven van de zaken die worden besproken, zijn afgerond of nog gaan komen. Zo proberen wij de gemeente meer te betrekken bij het reilen en zeilen van de kerk.



Het heeft de laatste dagen van oktober en de eerste dagen van november gelukkig wel weer (een beetje) geregend. Hoewel de hoeveelheden nog best gering zijn, heeft dit soort weer toch meer raakvlak met de herfst dan die uitzonderlijk hoge temperaturen. Het waterpeil in de Rijn heeft nog nooit zo laag gestaan. Het verschil met het peil van begin dit jaar is opgelopen tot meer dan 8 meter. De agrariërs en de fruittelers hebben zonder hoogspanning het gros van de producten geoogst. In oktober was het enorm lastig om de grond weer zaai klaar te maken en in te zaaien met bijvoorbeeld wintertarwe of gras. Het zaaigoed deed niet veel vanwege de droogligging. De regen heeft wat dat betreft een handje geholpen. De natuur wikkelt zich van lieverlee in de herfstkleuren. De kleuren zijn lang niet zo uitbundig, omdat de droogte veel van bomen en struiken heeft gevergd. Sommige bomen zijn al bladloos. De wintertijd is met het verzetten van de klok definitief een feit. We zijn weer even van de steeds terugkerende discussie af.

Het kerkelijk werk heeft ook weer kleur op de wangen gekregen. Veel gemeenteleden zijn drukdoende om de toegewezen taken uit te voeren. Met recht mogen we trots op deze mensen zijn.

Wat speelt er:

- De aandacht voor Radio Zonneschijn, via de beamer en de nieuwsbrief, doet deze werkgroep zichtbaar goed. Gelukkig zijn de verzoekjes in aantal toegenomen. In deze Kerkklanken wordt Radio Zonneschijn eruit gelicht. Om het aantal verzoekjes in de lift te krijgen, zal dit mooie werk onder de aandacht gebracht blijven worden.
- In het kader van het traject Jeugd, Jongeren en Jonge Gezinnen zijn de jeugdouderlingen nog doende om het programma "jij bent het belangrijke instrument", waarbij gevraagd werd wat een leidinggevende leuk, vervelend, belangrijk en moeilijk vindt, aan de leidinggevendenden voor te leggen, die niet op het overleg van 11 september aanwezig waren. De bedoeling is om straks een breed verhaal op tafel te krijgen. Binnenkort gaan de jeugdouderlingen ook in gesprek met de

leidinggeevenden van de Tienerdienst.

Ds. Wouda heeft een werkgroepje gevormd, dat als een soort denktank gaat fungeren. De precieze rol van dit groepje moet nog tijdens het eerste overleg ingevuld worden. We komen er nog op terug.

- De werkgroep m.b.t. de inrichting van een Stiltecentrum hoopt vanaf de Voleindingszondag het Stiltecentrum in gebruik te gaan nemen. Verdere informatie volgt nog.
- Binnen de huidige Diaconie is het niet mogelijk de functie van penningmeester in te vullen. Momenteel worden er gemeenteleden benaderd, die deze rol wel op zich zouden kunnen nemen. De huidige Kerkorde biedt de mogelijkheid, om in navolging van Kerkrentmeesters, ook Diaconale-Rentmeesters aan te stellen. Een Diaconaal-Rentmeester wordt wel bevestigd voor 4 jaar, maar vervult geen rol als ambtsdrager.
- Op de voltallige kerkenraadsvergadering van 21 november worden de conceptbegrotingen door CvK en Diaconie gepresenteerd. Aansluitend hopen wij deze begrotingen voorlopig vast te stellen en ter inzage te leggen voor de gemeente. Vervolgens worden deze begrotingen aan de gemeenteleden voorgelegd op de gemeenteavond, die dit jaar op 6 december gehouden zal worden.
- De kerkenraad denkt na over een voortzetting van de huidige opzet van de gemeenteavond/ledenvergadering of eventueel een alternatieve vorm van samenkomen. We willen de gemeenteleden hier graag bij betrekken. Vanaf 10 november 'hangt' er een strookje aan de nieuwsbrief met een vraag hoe u of jij de opzet graag zou willen zien. De binnengekomen ideeën worden op de gemeenteavond van 6 december besproken.
- Op 9 oktober is er een overleg geweest tussen een afvaardiging van het Moderamen en het bestuur van de Stichting gereformeerd Jeugdwerk. Het was een nuttig en toch wel prettig gesprek, waarbij de wederzijdse pijnpunten zijn benoemd en naar oplossingen is gezocht. We zijn het erover eens, dat het bereiken van de jeugd een belangrijk doel is voor zowel het bestuur als de kerkenraad. Helaas lukt dit lang niet altijd op de manier die we voor ogen hebben. Daar komt nog bij dat het steeds lastiger wordt om de nodige handjes te vinden. We zijn tot de conclusie gekomen dat er iets moet gebeuren om het tij te keren. Het bundelen van onze krachten zal de eerste aanzet zijn. Het lijkt ons goed om een soort jeugdraad op te zetten, waarin van alle geledingen die met jeugd en jongeren te maken hebben (o.a. KND, Tienerdienst, Chûte, Stichting en JO), een vertegenwoordiger zitting neemt. Eigenlijk precies zoals dit in het verleden is gebeurd. Via deze jeugdraad kunnen activiteiten worden afgestemd, ideeën worden besproken en lijntjes worden uitgezet. Het streven is erop gericht om eind november een jeugdraad bij elkaar te hebben gescharreld. Om dit jaar toch nog actief

te zijn in de richting van de jeugd, wordt er, naast de kerstmaaltijd ook nog een kampvuur georganiseerd.

Wilt u of jij iets meer weten over deze genoemde punten? Neem gerust contact op met de scriba (Cor Polak) of de voorzitter (Jaap van Elzelingen) van de kerkenraad.

ZWO

Afsluiting jaardoel 2017-2018

Namens de ZWO willen we jullie allen bedanken voor jullie bijdrage aan het jaardoel van het afgelopen kerkelijk jaar.

Als jaardoel hadden we Syrische kerken als bakens van hoop, waar sinds de burgeroorlog in 2011 geheel Syrië in puin ligt. Van de 18 miljoen Syriërs zijn 12 miljoen mensen op drift.



Dankzij de financiële bijdrage van onder andere onze kerk, kunnen kerken in de regio ontheemden en vluchtelingen helpen.

Een jaarlang hebben we hier met z'n allen voor gespaard. Denk aan de vrijwillige bijdrage, de primula actie. Zelfs de pepermunten achter in de kerk hebben hieraan een steentje bijgedragen. Na een jaar sparen mogen we een mooi bedrag van ruim € 5000,- naar dit doel overmaken.

Bedankt!

Nieuw jaardoel 2018-2019

Het doel waar we ons het komende jaar voor gaan inzetten is **Rohingya**. De Rohingya bevolking wordt al tijden niet erkent als bevolking van Myanmar en zijn massaal gevlucht uit angst voor het gewelddadige Myanmarse leger. Er zijn naar schatting meer dan 1 miljoen Rohingya vluchtelingen naar Bangladesh gevlucht wat inmiddels de grenzen heeft gesloten. Ruim 70 procent van de vluchtelingen zijn kinderen. Nog altijd komen er dagelijks een groot aantal vluchtelingen per boot of te voet aan in Cox's Bazar (vluchtelingenkamp in Bangladesh). De vraag naar voedsel, onderdak, water en elementaire hygiëne is groot.

In Bangladesh heeft onder andere Kerk in Actie toegang tot de vluchtelingen in Cox's Bazar via lokale partnerorganisaties. Er is hulp beschikbaar gesteld voor voedselpakketten, hygiënepakketten en handwasfaciliteiten voor in totaal 1500 families.



Kerk in Actie doet zijn best om de hulp op te schalen, want er is veel meer hulp nodig. Hopelijk kunnen we aan volgend jaar een mooi bedrag overmaken naar dit doel. Want samen zijn we de kerk in actie!

Kerstkaarten Actie

Via de jaarlijkse Ark Mission kerstkaartenactie worden in december duizenden kerstgroeten in gevangenissen en opvangcentra van het Leger des Heils bezorgd. Een kaart met een persoonlijke wens betekent enorm veel voor gevangenen en dak- en thuislozen. Vooral rond Kerst, wanneer zij de eenzaamheid extra voelen.

Werkwijze

De actie is eenvoudig: schrijf een persoonlijke wens/bemoediging op een kaart en onderteken alleen met uw voornaam en eventueel uw woonplaats. Ook tekeningen zijn welkom. Ook dan geldt: alleen een voornaam en eventueel een woonplaats. Gebruik zo min mogelijk het jaartal 2019 op uw kaart, zodat kaarten die overblijven ook volgend jaar uitgedeeld kunnen worden.



Doe de kaart (met of zonder blanco envelop en open klep - heel belangrijk!) en/of tekening (u mag er ook meer tegelijk sturen) in een gefrankeerde (verzamel)envelop en adresseer deze aan Ark Mission kaartenactie, Oude Amersfoortseweg 79, 1213 AC Hilversum. U sluit de ingevulde campagnekaart bij. Per afzender is één ingevulde campagnekaart voldoende (voor campagnekaarten: zie hieronder).

De envelop die u aan ons adresseert gooien wij weg. De kaarten worden bij Ark Mission gecontroleerd, gesorteerd en verdeeld over tientallen dozen. Die

worden begin december via centrale distributieadressen doorgezonden naar gevangenen in binnen- en buitenland en naar opvangcentra. Ark Mission werkt bij deze actie samen met het Justitiepastaat, St. Epafra en het Leger des Heils die ervoor zorgen dat de kaarten terecht komen bij respectievelijk gevangenen en dak- en thuislozen.

U kunt kaarten en tekeningen opsturen tot **uiterlijk 1 december 2018**. Wat mag u sturen? - Enkele of dubbele kaarten, met of zonder blanco envelop, ansichtkaarten, landschappen e.d., kerstkaarten, zelfgemaakte kaarten etc. - tekeningen en kaarten van kinderen, met een wens of een groet erbij zijn heel welkom. Ze herinneren gevangenen vaak aan hun eigen kinderen, neefjes of nichtjes. Ook hier geldt: alleen een voornaam als afzender.

Wat mag u NIET sturen?

Kaarten met metalen onderdeeljes, paperclips, metalen draadjes, nietjes, cd's die tot kaart zijn bewerkt. Iedereen mag meedoen! Volwassenen en kinderen, iedereen mag meedoen en een of meerdere kaarten en tekeningen inleveren. Ook schrijven in groepsverband is stimulerend, bijvoorbeeld als vrouwen- of zangvereniging, bijbelstudie- of jeugdclub, huiskring, zondagsschool/kinderclub, catechesegroep of wijkgemeente.

U kunt alles in één grote verzamelenvelop sturen naar: Ark Mission kaartenactie, Oude Amersfoortseweg 79, 1213 AC Hilversum.

Bij voorbaat hartelijk dank, ZWO -commissie

BIJ DE DIENSTEN

Avondgebed – elke woensdagavond van 19.00-19.30 uur
bij Marie van Vugt (Singel 6)

Woensdag 7 november 2018: Dankdag voor gewas en arbeid

19.30 uur: *Dankstond*. Voorganger: ds. R.A. Wouda

Collecten: 1. Dankstond; 2. nvt

Zondag 11 november 2018: Avondmaalszondag

10.00 uur: *Viering Heilig Avondmaal*. Voorganger: ds. R.A. Wouda

14.30 uur: *Verkorte Avondmaalsviering* in Het Steunpunt

Collecten: 1. Kerk in Actie/Binnenlands diaconaat; 2. Algemeen kerkelijke arbeid

Zondag 18 november 2018:

10.00 uur: Voorganger: dhr. J. Lankhaar, Wijk en Aalburg
18.30 uur: *Zangdienst*, met ds. Wouda en Jaco van de Werken
Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Kosten energie

Zondag 25 november 2018: Voleindingszondag

10.00 uur: Laatste zondag van het kerkelijk jaar met de gedachtenis van de gestorvenen. Voorgangers: ds. M.F. Meeder-van Hof en ds. R.A. Wouda
Collecten: 1. Onderhoud gebouwen; 2. ZWO

Zondag 2 december 2018: 1^e zondag van Advent

10.00 uur: *Gezinsdienst*. Voorganger: ds. R.A. Wouda
Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Kosten energie

Zondag 9 december 2018: 2^e zondag van Advent

10.00 uur: Voorganger: ds. R.A. Wouda
Collecten: 1. Jeugdwerk; 2. Onderhoud gebouwen

Zondag 16 december 2018: 3^e zondag van Advent

10.00 uur: Voorganger: ds. R.A. Wouda
Collecten: 1. Diaconie; 2. Onderhoud orgel

Zondag 23 december 2018: 4^e zondag van Advent

10.00 uur: Voorganger: ds. A. van Andel, Valkenswaard
16.00 uur: *Kinderkerstfeest*
Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Algemeen kerkelijke arbeid

Maandag 24 december 2018:

22.00 uur: *Kerstnachtsdienst*. Voorganger: ds. M.F. Meeder-van Hof
Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Kosten energie

Dinsdag 25 december 2018: Kerstfeest

10.00 uur: *Kerstviering*. Voorganger: ds. R.A. Wouda. Muzikale medewerking wordt verleend door fanfare ONS en Gerard Roza (orgel).
Collecten: 1. Kinderen in de knel; 2. Algemeen kerkelijke arbeid

DANKBETUIGINGEN

*Ook al is het in het leven niet
altijd rozengeur en maneschijn...
Er is altijd wel wat te vinden
om dankbaar voor te zijn!*

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de vele felicitaties (kaarten, bloemen en telefoontjes) voor ons 55 jarig huwelijk.

Ad en Corrie van der Pijl
Van der Steltstraat 13

UITGELICHT

De kerkenraad wil graag maandelijks stil staan bij een orgaan van bijstand of een geleding, die actief is binnen de kerk. Onder het kopje **UITGELICHT** zal nader kennis gemaakt worden met alle vrijwilligers die zich inzetten voor de kerk. Deze maand:



Radio Zonneschijn

Radio Zonneschijn is een gezamenlijk initiatief van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk. Deze werkgroep wordt keurig geleid door Ina Hoeke. Van september tot en met mei worden wekelijks uitzendingen verzorgd aan de hand van ingediende verzoeknummers. De aanvragers hebben een enorme keuze aan liederen, die te vinden zijn in een speciaal samengestelde map, waarin 55 bladzijden met titels op alfabetische volgorde en gerangschikt naar onderwerp en categorie zijn te vinden.

Om die uitzendingen in de lucht te krijgen zijn er 5 presentatieteams actief (Ria Morée en Ina Hoeke, Bep de Bruijn en Akkie de Boer, Heiltje van der Stelt en Luci van der Wal, Jeanette van Noorloos en Corrie van Tilborg, Jan en Jacqueline Noordam), die op toerbeurt dienst hebben. De uitzendingen zijn gewoonlijk op donderdagmiddag tussen 14.00 en 15.00 uur en bij uitzondering, zoals deze keer, om 18.00 uur. Elke uitzending wordt omlijst met een korte meditatie (door ds. Van Ommeren, ds. Meeder, ds. Wouda, Hildebrand Dekker of Hans Crielaard).

Hoe gaat een en ander in z'n werk? Om daar een goed beeld van te krijgen heb ik de stoute schoenen aangetrokken en mij naar de studio begeven.

Zo stap ik aan het einde van weer een mooie, zonnige herfstdag vol verwachting en nieuwsgierig de studio van Radio Zonneschijn binnen. Het presentatieteam, ditmaal bestaand uit Jeanette en Corrie, zit startklaar om met de uitzending te beginnen. Hans Crielaard, die vanavond de overdenking zal verzorgen, merkt op dat ik geluk heb met het mooie weer. Als reactie op mijn vragende blik legt hij uit dat het vaak erg koud is in de voormalige consistorie, zodat de jas aanhouden geen overbodige luxe is. Vanwege de zomerse temperaturen is dat nu niet nodig. Dus de jas kan uit.

Al snel blijkt dat het presentatieteam werkt vanuit een vaste taakverdeling. Jeanette voert het woord en Corrie is er voor de techniek. Als voorbereiding op een uitzending worden ruim vooraf de aanvragen doorgenomen en op rangorde gezet. De cd's zijn terug te vinden in rekken, die binnen handbereik opgesteld staan, zodat er binnen een mum van tijd geschakeld kan worden. Hoe professioneel wil je het hebben? Voor een 'volle bak' zijn eigenlijk 12 verzoekjes noodzakelijk. Met de meditatie erbij kan dan een programma van minimaal een uur gepresenteerd worden. Dat is trouwens altijd de insteek. En wat dan als er onvoldoende liedjes zijn aangevraagd? Nou, dan is er geen man over boord. De dienstdoende presentatoren vullen het eigenlijke programma aan met zelfgekozen liederen en maken er een muzikale fruitmand van.

Helaas zijn er voor deze uitzending maar 5 aanvragen gedaan, zodat er een fruitmandje achteraan komt. Stipt om 18.00 uur wordt de begintune ingezet. Het U zij de glorie wordt na een minuut onderbroken door een woord van welkom, waarna de microfoon aan de spreker (Hans) wordt gegeven. Er is nog even onduidelijkheid over het functioneren van de apparatuur. Na groen licht van de aanwezige beheerder van de week, die de apparatuur instelt, blijkt dit loos alarm te zijn. Wederom is te zien op wat voor professionele wijze hier wordt gewerkt. Geen spoortje van paniek. De draad wordt gewoon weer opgepakt, zoals van vakmensen verwacht mag worden. Jesaja 65 is de rode draad van de meditatie, waarin de wolf en het schaap elkaar ontmoeten en naast elkaar leven op de nieuwe aarde. De meditatie wordt door Hans helemaal zelf in elkaar gezet en het is bijzonder knap hoe hij verleden, heden en toekomst in zijn praatje laat terugkomen. Ook de intro en het lied na de meditatie worden door hem uitgezocht, zodat er één geheel ontstaat. Na de overdenking gaat het echte werk voor het presentatieteam beginnen. Op werkelijk verbluffende wijze worden de plaatjes en de praatjes aan elkaar gekoppeld en op het juiste moment in werking gezet. Woord en techniek versmelten als het ware ineen. Er is steevast een verzoeknummer met gedicht van zowel de Hervormde als de Gereformeerde kerkenraad. Mieke de Graaf en Joke Wijnands dienen deze aanvragen wekelijks in. De verzoekjes galmen door de studio en je hebt al snel de neiging om zachtjes mee te zingen. Het is mooi om het plezier van de presentatoren te aanschouwen. Je kan met een gerust hart zeggen, dat de liederen met liefde worden gedraaid. Na het afronden van de verzoeknummers wordt er uit een ander vaatje getapt, namelijk uit de muzikale fruitmand van zelfgekozen

liederen. Er kan een beetje ontspannen worden, omdat er geen afkondigingen meer aan te pas komen. De microfoon gaat dus uit. Toch blijft waakzaamheid geboden, want een technisch mankement ligt altijd op de loer en moet als het even kan tijdig ontdekt worden. Een voorbeeld van deze waakzaamheid dient zich direct aan. Als het opstarten van een cd iets langer duurt, wordt al snel aan de buurvrouw, gevraagd 'of tie het al doet'. Een zucht van verlichting klinkt, als het antwoord 'ja, hij doet het' door de ruimte klinkt. Op mijn vraag of er nog sprake van spanning is, wordt opgemerkt dat de inmiddels opgedane ervaring veel van die spanning wegneemt. Wel blijft het zaak om kritisch op de eigen uitzendingen te blijven. Daarom wordt er altijd teruggeluisterd, om eventuele onvolkomenheden te ontdekken en verbeteringen aan te brengen. Na het laatste lied klinken nog een paar woorden ter afsluiting en met een verwijzing naar de volgende uitzending wordt de tune "U zij de glorie" opgezet. De tijd is omgevlogen. Beneden in de hal tref ik de beheerder van de week, Jan van Erp, aan. Door de vertraging in de lijn is nog steeds de tune te horen. Het kan dan ook niet anders dan dat ik naar huis fietsend het 'U zij de glorie' neurie. Wat zo'n uitzending al niet teweegbrengt.

Radio Zonneschijn verdient het om in de lucht te blijven. Daar kunnen we met z'n allen voor zorgen. Vraag een plaatje aan, en alles komt goed! Nu ook te beluisteren in Altenahove (met dank aan beheerder Jan).

BIJZONDERE ZAKEN

Rouwgroep

*Mag ik even bij je schuilen,
is er plaats voor mijn verdriet
Mag ik even bij je huilen,
want vergeten kan ik niet*

*Soms zijn woorden niet toereikend
en soms zijn er geen woorden voor
Soms zijn woorden ook ontwijkend
geef dan ruimte en vraag niet door*

*Maar is zwijgen niet te dragen
laat mij praten zoveel ik wil
Jaren, maanden, weken, dagen
geef mij ruimte, het is zo stil*

*Is het eenzaam in het donker
ben dan bij me en raak me aan
Wijs mij op het lichtgeflonker
geef mij ruimte om op te staan*

*Heb ik weer mijzelf hervonden
sta dan naast me en spoor me aan
Heb ik weer de weg gevonden
geef mij ruimte om door te gaan*

Het overlijden van een geliefde is een ingrijpende gebeurtenis in het leven van een mens. Staat in de beginperiode aanvankelijk nog ieder om je heen, langzamerhand ebt die belangstelling weg en sta je er alleen voor. Het leven gaat immers door. Je verhaal is bekend. Daar val je anderen niet mee lastig.

Voor wie?

Mensen die zich herkennen in deze situatie wil ik bij elkaar brengen. Ik denk aan mensen die een echtgeno(o)te, partner, (klein)kind, vader, moeder, broer, zus of een goede vriend(in) verloren hebben.

Doel

Samen praten over hoe we het verlies van een dierbare kunnen doorleven en met dit verlies verder kunnen leven. We delen welk houvast de Bijbel en het geloof kunnen bieden.

Data

In de maanden januari, februari en maart van 2019 wil ik een viertal bijeenkomsten plannen in overleg met de deelnemers. De bijeenkomsten zullen een anderhalf uur duren.

Mocht u twijfelen dan kunt u mij uitnodigen voor een bezoek om e.a. eerst te bespreken voordat u besluit om mee te doen.

Werkwijze

Tijdens de bijeenkomsten die gehouden worden willen we proberen elkaar te steunen door te praten over het verlies aan de hand van verschillende onderwerpen.

Onderwerpen zijn o.a. afscheid nemen, speciale dagen, reacties van de mensen om je heen, gevoelens die boven komen bij het rouwen.

Aanmelden

Graag vòòr 15 december 2018.

ds. Ria Meeder - van Hof

tel. 0345-619932

e-mail: mfmdhof@hotmail.com

Adventsproject

Het thema van deze adventstijd is: Geloof met me mee! We lezen verhalen over Bijbelse geloofsgetuigen, die ons uitnodigen om met hen mee te geloven. Allemaal vertellen ze hun eigen verhaal. Johannes krijgt op Patmos een kijkje in de hemel, Johannes de Doper vertelt over een nieuw begin, de profeet Sefanja droomt van bevrijding, Elisabeth juicht om het kind dat geboren zal worden en Maria ontdekt dat de wereld licht wordt als de Zoon van God geboren wordt. Aan de hand van hun verhalen denken we deze periode ook na over ons eigen geloof. Waar geloof je in en hoe laat je dat merken aan anderen?

Het project heeft het karakter van een reclamecampagne over het geloof. Geen reclamecampagne die mensen koste wat kost wil overtuigen van een bepaald gelijk, maar een uitnodigend en enthousiasmerend uitdragen van waar mensen voor staan.

Gespreksavond : Als je partner niet gelooft...

Voor wie interesse heeft is er op dinsdag 6 november een gespreksavond in De Hoeksteen om half 8.

Het is een eenmalige avond om met elkaar te praten over wat te doen als je partner niet gelooft (of jijzelf niet en je partner wel).

Iedereen die iets met dit thema heeft is welkom. Schuif gerust aan; de koffie/thee staat klaar.

Voor meer informatie(of voor als je niet kunt, maar wel interesse hebt); Inge vd Spek en Irene Wolvers 06-23850730 of irenewolvers@live.nl.

Activiteiten met het thema “Kunst in de kerk”:

Een prachtige avonddienst op 28 oktober met ds. De Ruiter. Met rondom in de Hoeksteen een aantal van zijn schilderijen van papiersnijkunst. Na een algemene uitleg en in het kort drie gelijkenissen besproken was het pauze. Iedereen bekeek de beelden en kon daarna aan de hand van een schilderij de eigen belevenis vertellen. Met het licht van de paaskaars werden de waxine lichtjes aangestoken en gebedsintenties uitgesproken. Een fijne en waardevolle avonddienst!



Op **maandag 14 januari** komt kunstenares Anneke Kaai naar Sleeuwijk. Zij schildert kunst met een Bijbelse symboliek. Een prachtige gelegenheid voor belangstellenden uit onze kerk om daar naar toe te gaan.

Anneke vindt de inspiratie voor haar werk in de Bijbel en thema's die daaraan verwant zijn. Deze avond laat zij ons de serie Openbaringen zien: zij heeft in 24 schilderijen alle visioenen van Johannes verbeeld. Openbaring van Johannes; het laatste bijbelboek, een moeilijk boek vol mysterie en mystiek. En toch... Openbaring, dat is: onthulling. Onthulling van het Plan Gods, van de dingen die komen, getoond in visioenen van de profeet-apostel Johannes op het eiland Patmos, zijn verbanningsoord.

Hij mag aanschouwen als de sluier is weggenomen. Hij ziet ontzagwekkende dingen: oordeel en verwerping, bloed en vuur en oorlogen, het ondergaande rijk van Satan.

Het ondergaande rijk van Satan, want de overwinning is aan het Lam, als geslacht. Daarom ook beelden van het onbeschrijflijke, van het Heerlijke, van de Eeuwige, van de Troon en de engelen daaromheen, van verlost en in witte klederen, van tranen, die worden afgewist, van vierentwintig oudsten, een getal dat ook staat voor het aantal schilderijen, die de tekst op de voet volgen van dat wonderlijke boek OPENBARING, Epos Zonder Weerga.

- Maandagavond 14 januari 2019
- Aanvang 20.00 uur
- Het Trefpunt in Sleeuwijk.

Als je mee wilt, geef je dan tijdig op bij één van de themagroep mensen : Marjanne van Breugel, Miranda Groenenberg, Nel van Vugt of Hanneke de Peuter (h.d.peuter@hccnet.nl)

Maandagavond 11 februari komt Karin van Andel (ja, onze organist!) praten over "Afgaan - op uiterlijk". Zij heeft cursussen gevolgd op het gebied van kleur en kleding en hoe groot de invloed daarvan op ons allemaal is. Is mode kunst? Wat moet je met mode in de kerk?

Ze zal kort iets vertellen over de psychologie en communicatie van kleding: Wat zegt een rode stropdas, een bruin jasje of een groene jurk?

Na een korte pauze komt de techniek van kleding aan de orde: Waarom staat die oranje sjaal mij nou wel/niet? Iedereen van harte welkom!

- Maandagavond 11 februari 2019
- Aanvang 20.00 uur
- in de Hoeksteen.

Fotografie

Allerlei soorten kunst komen dit jaar aan bod, zo ook fotografie. Foto's maken doen we allemaal, op vakantie, met familie of bij bijzondere gelegenheden. Soms zitten daar heel mooie opnamen bij, kunst! Daar zijn we benieuwd naar. Maak je weleens foto's die je raken? En die je graag met anderen zou willen delen? Met het thema van dit jaar, Kunst in de kerk, vragen we jullie

om je foto ook met ons te delen en die te mailen. Een vakman zal er naar kijken en een selectie maken van de foto's die het mooiste verhaal vertellen.

- Het kan zijn dat je foto op de website van de kerk of in de kerkzaal zelf te zien zal zijn. Met het sturen van je foto geef je ons daar toestemming voor.
- De foto's dienen uiterlijk **1 maart 2019** bij ons binnen te zijn, voorzien van naam en de bevestiging dat we de foto mogen laten zien.
Mailadres: h.d.peuter@hccnet.nl

Songs with a secret maandag 1 april 2019

'Go down Moses' en 'Nobody knows the trouble I've seen' zijn natuurlijk bekende liederen, geschreven in de tijd van slavernij in Noord- Amerika. Vanavond zullen we vooral zingen, maar ook lezen en luisteren naar muziek die spreekt van 'teksten met een dubbele bodem' Als protest, verzet en als troost. De zogenaamde 'negro spirituals' vertellen zo hun bijzondere verhaal. Nog steeds waard om te zingen!

- maandagavond 1 april 2019
- Aanvang 20.00 uur
- Het trefpunt in Sleeuwijk

Herderstocht 2018

Samen met mensen van basisschool De Regenboog, de Hervormde kerk en onze kerk zijn we alweer druk doende de Herderstocht te organiseren. Op donderdag 20 december willen we het kerstverhaal uit beelden in allerlei scènes verspreid door het dorp. Enkele wijzigingen op de route maken het weer spannend!

Meedoen? Kerstliederen meezingen in de kerk? Als je een uurtje komt zingen, kun je ook de herderstocht nog lopen.

Wil je of kun je niet zingen maar wel meehelpen? Laat maar weten, er is genoeg te doen!

Lege glazen potjes zijn nog steeds welkom. Daarvan zijn er nooit genoeg, dus even niet naar de glasbak maar naar de familie de Peuter (Kerkweg 7). Wel graag het etiket eraf halen, dat scheelt ons veel werk.

Voor basisschoolleerlingen zijn kaartjes voor de herderstocht eind november op school af te halen, zie de Infoboog. De overige kaartjes zullen in de beide kerken op 2 december na de dienst te verkrijgen zijn.

Voor vragen of aanmeldingen om mee te zingen of te doen: h.d.peuter@hccnet.nl of bellen 0183-402318.

Laten we er met elkaar weer net zo'n succes van maken als twee jaar geleden!

Hartelijke groet namens de commissie:

Bianca van Noorloos, Bianca vd Zouwen, Maaïke van Rijswijk, Margreeth Damminga, Marleen Geluk en Hanneke de Peuter.



Ladiesnight

Inmiddels is de eerste ladiesnight alweer geweest. Ditmaal ging het over 'Doelbewust kiezen'. De volgende ladiesnight zal op **dinsdag 27 november** zijn en wordt gehouden op Hankse Buitenkade 51 om 20.00 uur. Er is dan een mooie film te zien (christelijke romantische komedie); schuif gezellig aan. De koffie/thee staat klaar. De avond duurt ongeveer tot half 10 - 10 uur. De ladiesnight richt zich op de doelgroep vrouwen tussen 25 - 45 jaar.

Kun je deze avond niet; dan zijn dit de volgende data:

- Dinsdag 29 januari
- Woensdag 20 maart
- Woensdag 8 mei
- Woensdag 19 juni

Groetjes Marielle, Lenneke, Karin en Irene
(voor meer info: 06-23850730 of irenewolvers@live.nl)

De puntenspaarders van Douwe Egberts.

Op de eerste plaats hartelijk dank aan die personen, die nog steeds punten sparen. Voor die punten worden bij Blokker prachtige nuttige spullen aangeschaft, zoals een originele Philips Senseo koffieapparaat met gratis 3 pakken koffie, voor slechts 35 euro. Ook glazen en kopjes/ bekers alsmede kinderserviesjes zijn verkrijgbaar. Alle artikelen zijn van het DE merk voorzien.

Schorten, sokken en babyslofjes

Voor personen, die graag kokkerellen en schone kleren willen behouden, zijn nog steeds schorten voorhanden.

Ook bij Janny voor den Dag kunt u terecht voor sokken. Vooral nu de winter weer in aantocht is zijn die aan te bevelen. Baby slofjes zijn ook verkrijgbaar. U ziet wel: Wij willen actief zijn. Wilt u het ook?

Met een hartelijke groet van,
Goverdina Groenevelt tel. 0183-401914
Janny voor den Dag 0183-402763

Samen Geloven Groep

De laatste keer dat we samen komen in 2018 is vrijdag 16 november (Dirkappel 26). Deze avond komt schrijfster Marije Vermaas vertellen over haar nieuwe boek 'Jaag de liefde na'.

Ben je tussen de 20 en begin 40, sluit gerust eens aan bij de Samen Geloven Groep!

Meer informatie is te verkrijgen via samengeloven@gknieuwendijk.nl.

KERKKLANKEN WOORDZOEKER 5

I	N	L	O	O	P	H	U	I	S	S	I	E	R
K	E	R	K	D	I	E	N	S	T	E	N	V	E
B	T	O	P	A	R	E	L	E	A	S	O	N	G
IJ	W	A	X	I	N	E	U	R	R	D	U	E	E
B	E	B	R	E	T	N	I	W	T	I	A	E	N
E	R	R	IJ	K	P	K	A	W	Z	G	E	T	B
L	K	P	A	U	L	U	S	E	O	K	R	S	O
S	I	R	N	P	R	E	K	E	N	R	U	K	O
T	S	T	S	N	E	I	D	S	D	E	B	E	G
U	R	E	I	N	E	T	R	A	A	K	A	O	D
D	A	N	K	D	A	G	N	E	G	E	R	H	P
I	E	I	T	H	E	M	A	G	R	O	E	P	O
E	L	M	U	S	E	U	M	B	E	D	N	N	O
G	H	E	R	D	E	R	S	T	O	C	H	T	H

NA HET WEGSTREPEN VAN DE WOORDEN BLIJVEN ER EEN AANTAL LETTERS OVER DIE SAMEN EEN WOORD VORMEN.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

BAREN	NETWERK
BUREAU	PAREL
BIJBELSTUDIE	PAULUS
DANKDAG	PREKEN
GEBEDSDIENST	REGEN
HERDERSTOCHT	REGENBOOG
HOEKSTEEN	REIS
HOOP	RIJK
INLOOPHUIS	STARTZONDAG
ISRAEL	STEUNPUNT
KAARTEN	THEMAGROEP
KERKDIENTEN	WAXINE
KERKGIDS	WINTER
MUSEUMBED	ZWAK

OPLOSSING WOORDZOEKER 4 : OPBRENGST

BIJBELLEESROOSTER

donderdag	1 november	Openbaring 3:1-6	Schone schijn
vrijdag	2 november	Openbaring 3:7-13	Weinig invloed, grote kracht
zaterdag	3 november	Openbaring 3:14-22	Lauwheid
zondag	4 november	Openbaring 4:1-11	Open deur
maandag	5 november	Psalm 21	Koningslied
dinsdag	6 november	Marcus 11:27-33	Legitimatie
woensdag	7 november	Marcus 12:1-12	Gelijkenis begrepen
donderdag	8 november	Marcus 12:13-17	Ieder het zijne
vrijdag	9 november	Marcus 12:18-27	Onderschatting van Gods macht
zaterdag	10 november	Marcus 12:28-34	Dicht bij Gods nieuwe wereld
zondag	11 november	Openbaring 5:1-14	Wie verbreekt de zegels?
maandag	12 november	Openbaring 6:1-8	Vier paarden
dinsdag	13 november	Openbaring 6:9-17	Hoe lang nog?
woensdag	14 november	Openbaring 7:1-17	Ontelbaar
donderdag	15 november	Rechters 17:1-13	Godsdienstwaanbeeld
vrijdag	16 november	Rechters 18:1-10	God wil het?
zaterdag	17 november	Rechters 18:11-31	Rofoverval
zondag	18 november	Psalm 16	Levenslied
maandag	19 november	Marcus 12:35-44	Vader en zoon
dinsdag	20 november	Marcus 13:1-13	De onderste steen boven
woensdag	21 november	Marcus 13:14-27	De Mensenzoon komt
donderdag	22 november	Marcus 13:28-37	De les van de vijgenboom
vrijdag	23 november	Rechters 19:1-10a	Waar gaat dat heen?
zaterdag	24 november	Rechters 19:10b-30	Sodom in Israël
zondag	25 november	Rechters 20:1-11	Mobilisatie
maandag	26 november	Rechters 20:12-28	Links tegen rechts
dinsdag	27 november	Rechters 20:29-35	Krijgslust
woensdag	28 november	Rechters 20:36-48	Geweldsspiraal
donderdag	29 november	Rechters 21:1-25	Vrouwenhandel
vrijdag	30 november	Lucas 1:1-25	Elia komt

zaterdag	1 december	Lucas 1:26-38	Hoog bezoek
zondag	2 december	Openbaring 8:1-13	Als de bazuinen klinken
maandag	3 december	Openbaring 9:1-12	Afschrikwekkend beeld
dinsdag	4 december	Openbaring 9:13-21	Geen bekering
woensdag	5 december	Openbaring 10:1-11	Zoet in de mond en bitter in de buik
donderdag	6 december	Openbaring 11:1-14	Meetkunde
vrijdag	7 december	Openbaring 11:15-19	Keerpunt
zaterdag	8 december	Lucas 1:39-56	Magnificat
zondag	9 december	Openbaring 12:1-12	Een Kind is ons geboren
maandag	10 december	Openbaring 12:13-18	De strijd verplaatst zich
dinsdag	11 december	Openbaring 13:1-10	Beestenbende
woensdag	12 december	Openbaring 13:11-18	Beestmens 666
donderdag	13 december	Openbaring 14:1-13	Waar het op aankomt
vrijdag	14 december	Openbaring 14:14-20	Oogsttijd
zaterdag	15 december	Openbaring 15:1-8	Lied van overwinnaars
zondag	16 december	Openbaring 16:1-11	Rampen op schaal
maandag	17 december	Openbaring 16:12-21	Het einde komt
dinsdag	18 december	Openbaring 17:1-8	Onzuiver goud
woensdag	19 december	Openbaring 17:9-18	Tien koningen
donderdag	20 december	Openbaring 18:1-8	De toren van Babylon
vrijdag	21 december	Openbaring 18:9-24	Wereldwijde crisis



KERKELIJK BUREAU

Gedoopt

Op 28 oktober 2018: Maelynn Kiezebrienk, geb.: 9-10-2018; dochter van Jostein en Anita Kiezebrink-Bezemer, Dirkappel 26 (wijk 2).

Overleden

Mw. Johanna Goverdina van Noorloos-Struik, geb.: 17-5-1947; Julianstraat 9, 'Aernswaert', Hank (wijk 5).

Mw. Aria van Bruggen-Kant, geb.: 23-5-1922; Rivierenland 1, 'Altenahove', Almkerk (wijk 5)

Vertrokken

Naar Dongen: Mw. N. van der Wel, Dahliastraat 47 (wijk 3).

Verhuisd

Fam. G.J. Visser-van de Water; van Rijksweg 7 (wijk 4) naar Heistraat 15 (wijk 3).

EN VERDER

Aangepaste kerkdienst te Giessen

Zondagmiddag 2 december a.s. is er een aangepaste kerkdienst met en voor mensen met een verstandelijke beperking, in de Hervormde kerk te Giessen (Kerkstraat 2). De dienst begint om 15.00 uur !!!

Voorganger is Ds. N.J. Dekker uit Almkerk, en het thema luidt:

"Bericht uit de hemel!". Muzikale medewerking in deze dienst zal worden verleend door Chiel van Breugel met trompet en Hanneke Ermstrang op het orgel.

We hopen op een fijne dienst. Na afloop is er nog gelegenheid om gezellig met elkaar na te praten, onder het genot van een kopje koffie, thee of fris.

Met vriendelijke groeten,
Cora Antonides



**De bloemen in de kerk worden
iedere week geschonken door:**

**Bloemenatelier "Het Klaverblad"
Rijksweg 212, Nieuwendijk**

www.bloemenatelierhetklaverblad.nl/

Opgelet!

Houdt u er rekening mee dat Kerkklanken op de website van de kerk geplaatst wordt en dat alle genoemde gegevens (telefoonnummer, adres etc.) dus zichtbaar zijn op internet. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan dient u dit bij het te plaatsen bericht, kenbaar te maken.

74e jaargang nr. 9/ 2018

INFO

Gereformeerde Kerk, Kerkweg 3, 4255 GA Nieuwendijk, tel. 403326
www.gknieuwendijk.nl

Kerkdienst 10.00 uur

Predikanten Ds. R.A. Wouda, Kerkweg 1, tel. 405855 (do. vrije dag)
e-mail: r.a.wouda@gmail.com
Ds. M.F. Meeder-van Hof, Diefdijk 3, 4141 MD Leerdam,
Tel. (0345) 619932, e-mail: mfmdhof@hotmail.com

Scriba ouderling-scriba: Cor Polak, tel. 403473
e-mail: scriba@gknieuwendijk.nl

Kerkelijk Bureau Voor aangifte van doop, kerkelijke huwelijksbevestiging, adreswijziging
etc. bij: Ina van der Mooren, Dijkje 7A, tel. 403045
e-mail: kerkelijkbureau@gknieuwendijk.nl

Drukwerk drukwerk@gknieuwendijk.nl

Beheerder Beheerdersgroep, tel. 06-10676764
Kerkgebouwen

Kerkradio Jes Walraven, Oslopark 6, tel. 401908
Jan van Erp, Pr. Beatrixlaan 3, tel. 402593

Kerkauto Marco en Arja Groenenberg, Rijksweg 77c, tel. 403658

CvK Secr.: H. Vink, Zandsteeg 41, tel. 403974
Penningmeester: Wim Colijn, Singel 3, tel. 401842 e-mail:
wimcolijn@gmail.com

Bank- en girorekeningen

CVK NL97RBRB0791812294 SNS / NL78RABO0301505012 RABO /
NL57INGB0001077052 ING

Diaconie NL90RABO0301511586 RABO
ZWO NL35RABO0301545944 RABO

Nieuwsbrief Berichten voor de Nieuwsbrief inleveren bij: Jan van Vugt, Julianastraat
30, tel. (0183) 405144, e-mail: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl. Graag
donderdag vóór 17.00 uur.

Redactie Marco Groenenberg, Wilma van Gammeren-Scheffers,
Kerkklanken Arie Strik.

Inleveren kopij Uiterlijk **maandag 10 december 2018** bij:
Arie Strik, Dahliastraat 38, 4255JJ, tel. 403721
e-mail: redactie@gknieuwendijk.nl

Hoveniersbedrijf Arjan van Rosmalen

- *Ontwerp en aanleg van uw tuin
- * Onderhoud van uw tuin
- * Levering van o.a. planten en bomen



Bereklaauw 8
4251 KS Werkendam
Mob: 06-28720324
Tel: 0183-505582

ROAD INBOEDELZORG V.O.F.

Voor het Op- & Ontruimen van: Huizen
Seniorenwoningen
Bedrijfspannen
Appartementen
Kantoren
Enz.

Ook voor het opruimen van Stormschade's en Tuinen.

Bel voor vrijblijvende informatie 06-42089900

Of kijk op WWW.ROADINBOEDELZORG.NL