

MEDITATIE

'Nu daagt het in het oosten ...'

Een vader had al een tijdje het gevoel dat het eb (zo niet: doodtij) was in het geloofsleven in hun gezin. Op het oog ging alles z'n gang: bidden, Bijbel-lezen, zaterdagavond aan tafel een lied zingen, zondagochtend naar de kerk. Ook beide tienerjongens gingen regelmatig mee - niet helemaal van harte, maar toch. Ze waren ook bij een catechesegroep, waar ze haast altijd heengingen, maar thuis uit zichzelf niets over vertelden. Want zo gaat dat op die leeftijd. Wat wil je nog meer? Dat wist hij ook niet. En zijn vrouw evenmin. Maar toch bleven ze het vage gevoel houden dat het zo niet de goede kant op ging, dat je in deze tijd niet meer kan volstaan met de oude vormen van zo'n traditioneel christelijke opvoeding.

Kort voor Kerst was er iets gebeurd. Zaterdagavond zongen ze dus samen een lied. Ze mochten om beurten kiezen. Hun jongste, hun dochter had toen opgegeven: 'Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal'. Toen had zijn vrouw gevraagd (noem het een 'ingeving'): 'Weet je wel wat dat betekent: Nu daagt het in het oosten?' Nee, dat wist ze niet zo goed. De jongens dan? Die kwamen niet veel verder dan dat de zon daar opging of zo.

Ineens had hij gedacht (noem het een 'ingeving'): 'Weten die kinderen van mij dat wel: hoe lang een doorwaakte nacht duurt? Hoe de klamme kou je in de botten kruipt? De angst je naar de strot kan grijpen? Weet ik dat zelf eigenlijk nog wel? En hoe kan ons dan een licht opgaan? En wat zingen we dan ...?' Om een lang verhaal kort te maken: vader en kinderen wilden het wel eens meemaken en een paar jongens uit de buurt ook. Die kwamen weliswaar uit onkerkelijke gezinnen, maar het leek hen wel een gaaf idee. Plannen werden gemaakt: 'Hoe laat komt de zon op? Waar is de oostelijke horizon goed te zien? Thermosflessen mee. Wanneer? Morgen, om 6 uur!' Maar ja, bewolkt, motregen. Allemaal naar huis en de meesten weer in bed. 'Maar het weerbericht voor overmorgen is goed'.

Dat kwam gelukkig uit. Maar het was gemeen koud. Ze stonden daar in het pikkedonker op een landweggetje te kleumen, veel te vroeg. Eerst waren de jongens nog wat rumoerig. Maar toen kwamen de stilte en de nacht over hen. 'Nu moet ik iets zeggen' dacht hij, 'anders laat ik ze in de kou staan, zonder dat het iets te betekenen heeft.' En hij vertelde dat voor christenen de komst van Jezus Christus is als de opgang van de zon, na een koude, lange nacht – waarin slapen niet wil, omdat angst en wanhoop je verkleumt. En dat mensen veel kwetsbaarder zijn dan ze denken of waar willen hebben ... En dan: eindelijk wordt het licht. God dank! – het was niet om uit te houden. 'Zo is het ook met mijn leven', zei hij, wat schuw en verlegen, 'maar ik was het een beetje kwijt, want ik ging het allemaal heel gewoon vinden en de kille ervaringen had ik diep weggestopt. 'Nu voel ik het weer even. Blij dat ik hier sta, fijn dat jullie zijn meegegaan! Kijk, ik geloof dat het eindelijk begint te dagen.'

Hij wist zich op dat moment even dicht bij zichzelf, bij de kinderen, bij de Schepper en de schepping. Zouden die jongens dat nou ook zo beleven? Toen ze weer thuis kwamen, weer thee dronken, brood aten en luidruchtige grapjes maakten, zoals jongens van die leeftijd doen, twijfelde hij aan het opvoedkundige nut van zijn expeditie. Maar toen de buurjongens naar huis gingen, gaven ze hem toch wat schuchter een hand – iets wat ze anders nooit deden. ‘Dank u wel, meneer’, mompelden ze. En z’n tienerjongens waren warempel uit zichzelf alvast aan de afwas begonnen. ‘Als je nog eens wat weet, Pa ...’

Wat zo’n verhaal je vertelt? Allereerst dit, denk ik: dat je je kinderen erger in de kou kunt laten staan dan ze eens een nachtje te laten blauwbekken. Dat je geloof je kinderen in de kou laat staan als het voor jou blijft bij stommetje spelen. Als je geen woorden of beelden vindt (noem het een ‘ingeving’) om ze in te wijden in wat jou licht en warmte geeft in je eigen kwetsbaarheid. Hoe zou er dan bij hen wat gaan ‘dagen’?

Wat zo’n verhaal je vertelt? Vervolgens dan ook dit, geloof ik: dat Kerst voor jou een kermis is geworden als het opgaat in allerlei kouwe drukte zonder sympathie voor mensen die verkleumd zijn geraakt en zonder besef van de kwetsbaarheid en angst, van die ander, van jezelf.

Een warme en warmte gevende Kerst gewenst!

(raw)



VAN DE REDACTIE

Voor u ligt alweer de laatste Kerkklanken van 2018: de Kersteditie. We gaan op naar een heus jubileum. Eind januari starten we met de **75^e** jaargang. Maar voor het zover is, wensen we u nu weer veel lees- en ook puzzelplezier.

Ds. Wouda en voorzitter Van Elzelingen zijn weer verantwoordelijk voor een flink stuk van de inhoud. Maar ook Silvère van Welsenis laat zich niet onbetuigd met inmiddels zijn 6^e woordzoeker. En daarmee levert hij ook een vast onderdeel van ons blad. Allen hartelijk dank voor jullie bijdragen. Met een kerstverhaal van Godfried Bomans sluiten we deze editie.

De deadline voor het volgende kerkblad is maandag 21 januari. Dus hebt u een bijdrage voor het kerkblad? Dan zien we die graag tegemoet via ons e-mailadres redactie@gknieuwendijk.nl of via de brievenbus van Dahliastraat 38.

Weer veel leesplezier toegewenst.

Van de redactie


VAN DE VOORZITTER

Eerst *'Dag lieve kijkbuiskinderen, en nu maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom: oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker'.*
En dan *'de knipoog'!*



Tja, velen van ons zullen zich deze woorden nog heel goed herinneren. De woorden waarmee meneer De Uil dagelijks het kinderprogramma De Fabeltjeskrant, afsloot en waarna het voor de kleine kinderen tijd was om naar bed te gaan. Op 29 september was het precies 50 jaar geleden dat de eerste aflevering op de televisie te zien was. En populair was het, niet alleen bij kinderen, maar ook volwassenen vonden het leuk om ernaar te kijken.

Het programma dankte zijn populariteit vooral aan Leen Valkenier, die de verhaaltjes voor de Fabeltjeskrant schreef. Elke avond om tien voor zeven schaarden jong en oud zich voor de televisie om de aflevering van vijf minuten maar niet te hoeven missen. De vilten poppen met hun grappige stemmetjes kwamen heel levensecht over en hadden allemaal hun eigen karakter. Het verhaal speelde zich af in het Grote Dierenbos en ging over de belevenissen van de dieren die daar leefden. Elke dag las Meneer De Uil als

een echte nieuwslezer voor uit de Fabeltjeskrant, waarin de avonturen stonden vermeld. Het vertelde nieuws was zeer herkenbaar doordat er op speelse wijze werd ingespeeld op de actualiteiten uit het echte leven en de landelijke politiek. Vooral in de periode dat Joop Den Uyl minister-president was, werd dit als zeer grappig ervaren. De personages van de dieren waren gebaseerd op alledaagse bewoners uit het tuindorp Vreewijk.

Alledaagse dieren, ieder met z'n eigen karakter. In het Grote Dierenbos kwam je er heel wat tegen: de directheid van de klusjesmannen en technici Ed en Willem Bever, met hun nuchtere mentaliteit van *'zit niet zo te zeiken'* en *'niet lullen maar poetsen'*. De zorgzaamheid van de tweelingzussen Myra en Martha Hamster, de depressies van ome Gerrit de Postduif, de gesloten en eenzame Bor de Wolf, de uit de hoogte doende juffrouw Ooievaar, die altijd begaan was met het lot van anderen. En verder de altijd trek hebbende Lowieke de Vos met zijn bekende uitspraak *'Valt er nog wat te smikkelen en te smullen?'*, de uit de Limburgse mijnen komende en afgedankte mijnwerker Momfer de Mol met zijn geheel eigen filosofie, maar ook Meindert het Paard, de arts van het bos, een echte heer van stand en altijd beleefd en netjes. En, niet te vergeten, de altijd overal op fittende en mopperende Droes de Beer, en de eigenaardige Zoef de Haas, die zijn eigen politiek voert en zijn zinnen altijd met de woorden *'zoefzoef'*, begint. De bezige huisvrouw Truus de Mier, met de van haar bekende uitspraak *'tuut-tuut-tuut'*. Tevens de voortdurend last van kwaaltjes hebbende en medelijden opwekkende Stoffel de Schildpad, die vaak riep dat hij zich *'appelig'* voelde en zich moeizaam en traag voortbeweegt. Zo kunnen we nog wel een poosje doorgaan, want er passeerden er gedurende al die jaren nog veel meer. Te veel om op te noemen. Het kan haast niet anders zijn, dan dat bij het lezen van deze namen met de bijbehorende karaktertrekken een glimlach om de mond is waar te nemen. Ja toch? Deze alledaagse dieren maakten alledaagse dingen mee: er werd gekonkeld, gefit, gemopperd, gelachen, getreurd, gewerkt, gesmikkeld, gezorgd en naar elkaar omgekeken. Zo vormen zij met elkaar een gemeenschap zoals een gemeenschap kan zijn. *"Want dieren zijn precies als mensen. Met dezelfde mensenwensen en dezelfde mensenstreken"*. En dit alles onder het toezien van een wijze uil.

Tijdens het opsommen van de bij de dieren passende karakters begon ik onbewust de wereld van het dierenbos te vergelijken met die van onze kerkelijke gemeente. En....., hopelijk wordt mij dat niet kwalijk genomen, er zijn verbluffend veel overeenkomsten. Diezelfde veelkleurigheid aan karakters vind je ook in alle vezels van de kerk terug. Er zijn klusjesmannen/vrouwen die de handen uit de mouwen steken en de lijfspreuk *'niet lullen, maar poetsen'* hoog in het vaandel hebben staan. Er zijn zusters en broeders die omkijken naar de gemeentelieden die het nodig hebben, zoals eenzame, zieke en vastgelopen mensen. We vinden er fittende en mopperende leden, die het op hun manier toch ook weer goed bedoelen. Je

komt er ouderen tegen, die moeite hebben om zich voort te bewegen en zich afgedankt voelen. Maar ook jongeren, die zich in deze snelle, keiharde maatschappij niet staande kunnen houden. Gelukkig zijn er dan altijd weer mensen die begaan zijn met hun lot en een steuntje in de rug willen geven. Er zijn mannen en vrouwen die het liefst voortborduren op de eigen visie en de snelheid erin willen houden, maar als het erop aankomt toch water bij de wijn kunnen doen. En niet te vergeten, de bezige personen, die, vaak ongemerkt, bergen werk verzetten. Er zijn meedenkers en beleidsmakers. Gangmakers en, niet te vergeten, smaakmakers, die ervoor zorgen dat er wat *te smikkelen en te smullen* valt. Zo kunnen we nog wel een poosje doorgaan, want er gebeurt meer dan je voor mogelijk houdt. Te veel om op te noemen. Deze alledaagse mensen maken alledaagse dingen mee: er wordt gekonkeld, gefit, gemopperd, gelachen, getreurd, gewerkt, gesmikkeld, gezorgd en naar elkaar omgekeken.

Zo vormen wij met elkaar een gemeenschap zoals een gemeenschap kan zijn. *“Want mensen zijn precies als dieren”*.

En dit alles onder het toezien van onze trouwe God en Vader, die ons vast en zeker glimlachend gadeslaat. Vanuit die wetenschap kunnen we gerust gaan slapen.

VANUIT DE KERKENRAAD

Moderamen Kerkenraad: Jaap van Elzelingen, preses
Daniel Grobecker, jeugdouderling
Henriëtte Jansen-Bokdam, pastoraal ouderling
Cor Polak, scriba
Jan van der Schuit, vanuit het CvK
Joke Wijnands-van der Linde, Diaconie
René Wouda, predikant

Scribaat Kerkenraad: Email: scriba@gknieuwendijk.nl

Predikanten: ds. M.F. Meeder-van Hof
Diefdijk 3, 4141 MD Leerdam
tel. 0345 619932; email: mfmdhof@hotmail.com

ds. R.A. Wouda
Kerkweg 1, 4255 GA Nieuwendijk
tel. 0183 405855; email: r.a.wouda@gmail.com

Vergaderingen

Pastoraal Overleg:	woensdag 19 december, 19.45 uur (alleen voor wijkouderlingen en predikanten)
Moderamen:	dinsdag 8 januari, gezamenlijke vergadering met het Hervormde moderamen (Hervormde kerk)
Kerkenraad:	woensdag 16 januari, 19.45 uur, De Hoeksteen
Diaconie:	maandag 21 januari, 19.45 uur, De Hoeksteen
Moderamen:	dinsdag 5 februari, 19.45 uur, De Hoeksteen
Kerkenraad:	woensdag 20 februari, 19.45 uur, De Hoeksteen

Groothuisbezoekronde

In het voorjaar van 2019 zal er weer een serie groothuisbezoeken belegd worden. Een gespreksthema zijn we nog aan het uitwerken. In de volgende Kerkklanken hopen we onderwerp en data te kunnen presenteren.

Een kerstkaartje naar gemeenteleden elders ...

Mogen wij u vragen om bij het schrijven van uw kerst- en nieuwjaarskaarten ook te denken aan onze oudere gemeenteleden die in verzorgings- en verpleeghuizen verblijven? Zij zullen een groet uit Nieuwendijk waarderen!

'De Lemmenskamp', Wethouder De Joodestraat 2, 4285 CD Woudrichem:

J.H. Ippel-van Putten, k. 3.15

A. van der Stelt-van de Koppel, k. 3.30

'Altenahove', Rivierenland 1, 4286 DC Almkerk:

J. van Bruggen, Wilgenroos k. 106

P. Ippel, p/a. Rijksweg 109-102

H. Heijstek-Haneveld, Wilgenroos k. 205

J. Kraaij, p/a. Rijksweg 109-201

C.J. van Maastrigt-Rijken, Guldenroede k. 114

A. van Oord-van Daalen, Guldenroede k. 115

J.C. van der Stelt, p/a Singel 59

M. van der Stelt-van der Wiel, Guldenroede k. 112

D. Tolenaars-Groeneveld, Guldenroede k. 117

'Goezate', Raadhuislaan 4, 4251 VS Werkendam:

A. voor den Dag, k. 0.20

E. Versteeg-van Vuuren, k. 2.08

'De Erker'

P.A. Pruissen-van Wijngaarden, De Erker 17, 4251 EZ Werkendam

'D' Altenaer', D'Altenaer, 4251 TZ Werkendam

echtpaar Wallaard-Boterblom, D'Altenaer 41

'Antonia', Knotwilg 33, 4286 DE Almkerk:
B. Colijn
E.J. Pellekaan-van Tilborg
Scheffers-van Maastricht

zr. G. van Daalen-de Ruijter, Antonialaan 28, 4286 CW Almkerk

'Altenastaete', Griendstraat 3a, 4255 VX Nieuwendijk:
J. van den Boom-Duijzer
A. Lievaart-Stam
G. van Pelt-van den Steenhoven
echtpaar Van der Stelt-van Maastricht

'Aernswaert', Julianastraat 9, 4273 CD Hank
P. de Ruijter-Holster
D. van der Stelt-Tolenaars

UIT DE GEMEENTE

Geboren Fedde Thijmen van Wijngaarden

Twee harten

één liefde

Uit liefde

één hart

Zo kondigen Ad van Wijngaarden en Berdine de With (Anemoonstraat 63) de geboorte aan van hun zoon *Fedde Thijmen*. Fedde werd op zaterdag 24 november jl. geboren. We feliciteren Ad en Berdine hiermee van harte en bidden hen Gods zegen toe bij het opgroeien en opvoeden van hun kind. Een bemoedigende felicitatie ook aan oma Joke de With, in het besef dat Fedde's (2^e) naam ook een gemis oproept.

In memoriam Gijsbertje Heystek-Ouwerkerk

Op woensdagavond 31 oktober overleed *Gijsbertje Heystek-Ouwerkerk*, sinds 30 maart 2012 weduwe van Gijs Heystek.

Gijpie Heystek is 84 jaar geworden.

Ze is geboren en getogen aan de Buitendijk, al zullen de meesten haar in hun herinnering plaatsen aan de Prinses Irenelaan 46, waar Gijs en Gijpie Heystek het grootste deel van hun leven samen hebben gewoond. Ze hadden het goed samen, in de kring van hun familie, buurt, vrienden. Dat Gijs en Gijpie geen kinderen konden krijgen, was en bleef een verdriet voor hen.

Toen Gijs getroffen werd door een herseninfarct en niet meer thuis kon, heeft Gijpie hem 4 jaar lang dagelijks bezocht (met de taxi, want zelf rijden kon ze niet). Na zijn overlijden viel ze in een zwart gat. Ze begon te dwalen in haar

geest. Een zware tijd voor haar, maar ook voor de mensen om haar heen (zwager Gerrit, nicht Leny e.a.) In Altenahove werd een goede plek gevonden. Daar is ze, na een kort ziekbed, overleden.

De begrafenis heeft dinsdag 6 november jl. plaatsgevonden. Psalm 42 stond in de afscheidsdienst centraal. Zowel het 'hart onrustig, vol van zorgen, vleugellam geslagen ziel' als de daaruit opzingerende verwachting van de Heer die uitkomst geeft – beide heeft Gijpie gekend. Voorgangster was Rita van der Meer. Onze oud-kerkelijk werkster heeft destijds ook de begrafenis van Gijs Heystek geleid en is de afgelopen jaren Gijpie blijven bezoeken. Fijn dat ze ook dit laatste voor Gijpie kon en wilde doen!

In memoriam Anna Koops-Heijstek

Op maandag 5 november overleed *Anna Koops-Heijstek*, sinds 30 januari 2012 weduwe van Klazinus (Sinus) Koops.

An Koops is 77 jaar geworden.

Ook zij geboren en getogen aan de Buitendijk en later met Sinus en hun gezin haar plekje gevonden in de Altenastraat. Het werd er vertrouwd. In en rond huis was ze ook het meeste thuis. Op vakantie hoefde ze niet. 'Tuinesië' was mooi genoeg.

'Ieder huisje heeft z'n kruisje' gold ook hier. Zorgen waren er om de gezondheid van Sinus en na zijn overlijden bleef het met de gezondheid van An ook voortdurend sukkelen. Verhuizing naar het Jan Biesheuvel Dijkhuis werd nodig. Met plezier heeft ze er gewoond – tot ze teveel zorg nodig kreeg, en opname in Altenahove noodzakelijk werd.

An Koops verlangde naar huis. Naar het thuis bij God. Deze laatste jaren van ziekte en teruggang al wel vaker, en deze laatste periode in het bijzonder. 'Ik hoop dat de Heer me komt halen', zei ze me, de avond voor haar sterven.

Een gebed, een zegen, een afscheid. Ze wist zich in Gods hand. In die hoop en dat vertrouwen kon ze zich uit handen geven. Op zaterdag 10 november hebben we haar begraven.

Jezus zei en zegt:

*'Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn
en onder lasten gebukt gaan,
dan zal Ik jullie rust geven.
Neem mijn juk op je en leer van Mij,
want ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
Dan zullen jullie werkelijk rust vinden ...'* (Matteüs 11:28-30a)

Die rust hebben Gijpie Heystek en An Koops gevonden. Moge dat ook allen rust geven, die om hun sterven rouwdragen. (raw)

Huwelijksjubilea

Echtparen die in de komende periode 25, 40, 45, 50, 55 enz. jaar getrouwd zijn.

December (na verschijnen kerkblad):

23	Van Esch-de Graaf (Griendstraat 3)	55 jaar
27	Asmus-Ouwerkerk (Dahliastraat 4)	45 jaar
27	Wallaard-Boterblom (d'Altenaer 41, W'dam)	50 jaar

Januari:

25	Versteeg-Ouwerkerk (Singel 20)	45 jaar
28	Bot-van der Stelt (Buitendijk 26)	25 jaar

Februari:

1	Dekker-de Graaf (Anemoonstraat 23)	45 jaar
---	------------------------------------	---------

Alle echtparen hiermee alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen over hun verdere levensweg, in voor- en tegenspoed, toe gebeden!

Verjaardagen 75+

De volgende gemeenteleden van 75 jaar of (veel) ouder hopen in de komende periode hun verjaardag te vieren:

December (na verschijnen kerkblad):

17.	M.A. van Vugt-Verdoorn (Singel 6)	91 jaar
21.	A. Scheffers-Ouwerkerk (Vijverstraat 20)	93 jaar
22.	O. Walraven (Buitendijk 22)	84 jaar
23.	J. van den Boom-Duijzer (Griendstraat 3a)	77 jaar
24.	J.G. van Maastricht-Sterkenburg (Zevenbanseweg 2a)	78 jaar
25.	E.M. van de Koppel-van der Stelt (Vijverstraat 32)	85 jaar
27.	W. van Maastricht (Altenastraat 48)	92 jaar

Januari:

3.	T. Hoeke-Houtsma (Vijverstraat 16)	87 jaar
3.	C. Ippel (Dahliastraat 13)	83 jaar
3.	A. Lievaart-Stam (Griendstraat 3a)	88 jaar
5.	H. van Putten (Heistraat 1)	78 jaar
6.	J. de Graaf (Rijksweg 124)	82 jaar
7.	D. Ouwerkerk (Van der Steltstraat 21)	92 jaar
14.	J.G. Oldenburg-Tolenaars (Pr. Julianaweg 12)	86 jaar
15.	M.E. de Bok-Boterblom (Rijksweg 109-104)	76 jaar
15.	A. van Rosmalen (Zandsteeg 50)	78 jaar
16.	J. Vink-Griffioen (Zandsteeg 15)	77 jaar
17.	H. Colijn (Amaryllishof 14)	86 jaar
20.	J.C. van der Stelt (Pr. Irenelaan 31)	90 jaar

- | | | |
|-----|---|---------|
| 20. | C.A. Versteeg (Kerkweg 35) | 75 jaar |
| 27. | A.G. de Heus-van der Stelt (Kerkweg 61) | 82 jaar |

Februari:

- | | | |
|-----|--|---------|
| 3. | H. Kasen (Zandsteeg 30) | 77 jaar |
| 4. | J. Ouwerkerk-van Breugel (Amaryllishof 5) | 86 jaar |
| 5. | S. Biesheuvel (Rijksweg 109-205) | 96 jaar |
| 7. | A.M. van Vugt-Broekhuizen (Altenastraat 10) | 75 jaar |
| 10. | N.C. Ippel-Zwets (Anemoonstraat 45) | 79 jaar |
| 12. | D. van der Stelt-Tolenaars (Aernswaert, Hank) | 88 jaar |
| 12. | T. Visser (Rijksweg 109B) | 83 jaar |
| 14. | J.M. van der Sommen (Anemoonstraat 53) | 76 jaar |
| 23. | J.S. Dekker-van der Meijden (Rijksweg 109-002) | 87 jaar |
| 23. | J.C. Colijn-van Rijkswijk (Rijksweg 238) | 79 jaar |
| 26. | G.J. Visser (Heistraat 15) | 79 jaar |
| 27. | L.W.D. Vink (Zandsteeg 15) | 84 jaar |
| 28. | C.A. Boterblom-Colijn (Amaryllishof 12) | 75 jaar |

Wij feliciteren hen hiermee (alvast) van harte, wensen hen een goede verjaardag en bidden hen Gods bemoediging en zegen toe bij de vreugden en het verdriet op hun verdere levensweg.

Zogezegd (156,157)

‘Met kerstmis leiden alle wegen naar huis’ (Majorie Holmes)
 ‘Wie geen Kerstmis heeft in zijn hart, zal het nooit vinden onder een kerstboom.’ (Roy L. Smith)

Kerst- en nieuwjaarswens

Hartelijk dank (alvast) voor alle kerst- en nieuwjaarswensen, ook voor de daarop vermelde wensen en bemoedigingen. Mede namens Herma: *gezegende kerstdagen toegewenst*, met vreugde in alles waar u/jij naar uitkijkt en met kracht van Godswege voor alles waar u/jij tegenop ziet! Voor en na de dienst op zondag 6 januari a.s. of op de dagen ervoor en -na mogen wij elkaar heil en zegen wensen voor het nieuwe jaar dat voor ons ligt: *Anno Domini* (in het jaar van de Heer) 2019.

Ten slotte

Bij de bovenvermelde wensen, wil ik u/jou tot slot nog dit op het hart drukken: Schroom niet om te bellen (mij of iemand anders) als decemberdagen niet om door te komen zijn.

Met een hartelijke groet vanuit de pastorie,
 ds. R.A. Wouda (Tel. 405855; r.a.wouda@gmail.com)

VORMING EN TOERUSTING

Catechese

Ook de kerk kent een vorm van onderwijs, daar 'catechese' of 'catechisatie' genoemd. Aan onze jongeren geven we doordeweeks **Basiscatechese** (voor de Groepen 7-8 van de Basisschool) en **Tienercatechese** (voor tieners in de middelbare schoolperiode).

De **Basiscatechese** wordt (meestal) in de pastorie gegeven, door ds. en mevr. Wouda (c.q. juf Herma) op de woensdagavond, van 19.00-20.00 uur. Voor de eerste maanden in 2019 zijn de data als volgt:

woensdag 9 januari
woensdag 23 januari

woensdag 6 februari
woensdag 20 februari

De **Tienercatechese** wordt (meestal) in De Inloop gegeven. We beginnen om 19.00 uur samen in de kerk; inloop van 18.45 uur. Om 20.00 uur ronden we af. Daarna kun je of naar huis of nog even gezellig nablijven. Je bent van harte welkom! En neem gerust ook iemand mee. Om verder alvast in de je agenda of op de kalender te zetten:

dinsdag 15 januari
dinsdag 29 januari

dinsdag 12 februari

Belijdeniscatechese

De belijdeniskring kent 4 deelnemers en is samen in gesprek met het boekje *Eenvoudig christelijk* van Tom Wright, een frisse en verfrissende uitleg van het christelijk geloof in de wereld van vandaag. Ook aan andere belangstellenden aan te bevelen! (In de volgende Kerkklanken hopen we de datum van de belijdeniszondag bekend te kunnen maken.)

Gesprekskring

Het is goed om met elkaar na te denken over (geloofs-)onderwerpen die je bezig houden. Eén manier om dat te doen is door bij ons in de kring aan te sluiten. We komen in de regel minstens maandelijks bijeen, bij een van de deelnemers thuis. Tijd: 9.30-11.00 uur. Op de Nieuwsbrief staat t.z.t. de plek van samenkomst. Bellen/mailen kan ook: contactpersonen zijn Elly Polak (tel. 403473; email: elly_polak@hotmail.com) en Herma Wouda (tel. 405855; email: hermawouda@hotmail.com) *Iedereen is van harte welkom!*

De eerstkomende bijeenkomsten zijn op:

dinsdag 8 januari
dinsdag 12 februari
dinsdag 12 maart

'Nu of nooit' - leeravonden over het bijbelboek Esther

'Je bent nooit ergens voor niets. Dat is wat het boek Ester ons leert. Het is geschreven om mensen in nood een hart onder de riem te steken. Voor wie door machteloosheid is bevangen wil dit boek een aansporing zijn om op te staan en het er niet bij te laten zitten. 'Niets is onmogelijk' wil dit boek Ester zeggen. Ga het aan en zoek de rol die voor jou is weggelegd in dit leven.' Zo begint Ad van Nieuwpoort zijn boek 'Nu of nooit. Actuele bespiegelingen bij Ester' (2017).

In januari en februari 2019 staat het bijbelboek Est(h)er in de kerk op het leesrooster. Bij voldoende belangstelling wil ik ook graag groepsgewijs een aantal avonden met het boek Esther en met het bovengenoemde boek over Ester aan de slag. De gereserveerde avonden zijn:

donderdag 10 januari
donderdag 24 januari

donderdag 7 februari
donderdag 21 februari

Graag opgave vooraf (via: r.a.wouda@gmail.com of 0183-405855) i.v.m. het tijdig (en niet onnodig) klaarmaken van kopieën en koffie.

GEZAMENLIJKE BIJEENKOMSTEN VOOR OUDEREN

Ouderenkring (Van der Steltstraat 16a)

Dit is een maandelijkse ontmoeting in Het Steunpunt, op een donderdagmiddag, van 15.00-16.15 uur. Er wordt meestal een (praktisch, eenvoudig) onderwerp gekozen, bedoeld om met elkaar in gesprek te komen.

De kring wordt geleid door ds. Meeder-van Hof of ds. Wouda

De bijeenkomsten in 2019 zijn:

donderdag 31 januari (ds. Meeder)
donderdag 28 februari (ds. Meeder)
donderdag 28 maart (ds. Wouda)
donderdag 25 april (ds. Meeder)
donderdag 30 mei (ds. Meeder)

Ontmoetingsochtenden Jan Biesheuvel Dijkhuis (Rijksweg 109)

Deze maandelijkse ochtenden staan ook open voor niet-bewoners. De bijeenkomsten beginnen om 10.00 uur; vanaf 9.45 uur bent u welkom.

De ochtenden worden geleid door ds. Van Ommeren of ds. Wouda

Voor 2019 gaat het om de volgende data:

dinsdag 8 januari (ds. Van Ommeren)
dinsdag 5 februari (ds. Wouda)
dinsdag 5 maart (ds. Wouda)

dinsdag 2 april (ds. Van Ommeren)
dinsdag 7 mei (ds. Wouda)
dinsdag 4 juni (ds. Van Ommeren)

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Vooraankondiging: Actie Kerkbalans 2019

In de dienst van zondag 20 januari 2019 wordt het startsein gegeven voor de actie Kerkbalans 2019, die duurt tot en met begin februari. Eind januari ontvangt u de uitnodiging om deel te nemen.

Zorgen.

Onlangs heeft de gemeente de begroting 2019 vastgesteld. Hoewel er al enkele jaren sprake is van een dalende tendens in de hoogte van de vrijwillige bijdrage, moeten we tot onze spijt meedelen dat de begroting (voor het eerst sinds jaren) sluit met een tekort van ca. € 7.000,- . Dit is een ontwikkeling die zorgen baart en die, indien die daling doorzet, over enkele jaren bijv. gevolgen zal kunnen hebben voor de omvang van de predikantenformatie. P.K.N. Nederland beoordeelt ieder jaar de financiële positie van de aangesloten kerken en zal indien nodig (bijv. bij een toekomstige vacature) niet zondermeer akkoord gegaan met een nieuwe aanstelling.

Oorzaken.

De aangegeven daling van de vrijwillige bijdrage is overeenkomstig het landelijk beeld. Veel kerken worden hiermee geconfronteerd en zijn bezig hun beleid hierop af te stemmen. De oorzaken voor deze daling verschillen per kerk, maar in het algemeen kan gesteld worden dat de vergrijzing de belangrijkste reden is. De praktijk van de laatste jaren laat zien, dat het aantal kerkleden afneemt. Enerzijds doordat een relatief hoog aantal gemeenteleden is overleden, terwijl we aan de andere kant jaarlijks maar een beperkt aantal nieuwe leden kunnen verwelkomen. Daarbij komt dat ouderen verhoudingsgewijs meer bijdragen dan jonge gezinnen.

Oplossingen:

Er was ooit een richtlijn dat kerkleden geacht werden tenminste 3% van hun jaarinkomen aan de kerk te schenken. Als deze richtlijn nu nog zou gelden, zouden de financiële zorgen voorbij zijn. Die richtlijn geldt niet meer en dat is maar goed ook. Het gaat immers om een bedrage op basis van vrijwilligheid. Feit blijft wel dat we met elkaar verantwoordelijk blijven voor het reilen en zeilen van onze kerk, ook in materieel opzicht.

Indien een ieder zijn of haar bijdrage met 5% zou verhogen, zou het tekort in 2019 teniet gedaan zijn. Wellicht kan dit zonder dat dit u iets extra's kost. Zo

kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om een vijfjarige overeenkomst met uw kerk af te sluiten, waardoor u kunt profiteren van een belastingvoordeel (zo'n gift is drempelvrij !!). Steeds meer gemeenteleden maken hiervan gebruik. Meer informatie hierover vindt u in de uitnodigingsbrief die u in de loop van januari 2019 ontvangt.

Daarnaast doen we een dringend beroep op die gemeenteleden die geen of een uiterst geringe vrijwillige bijdrage betalen. Wij vragen juist van die groep een bijdrage, vanuit de wetenschap dat er geen enkele vereniging is, waarvan je lid kunt zijn zonder daarvoor een bijdrage of contributie te hoeven betalen. Het spreekwoord 'voor niets gaat de zon op' geldt ook in de kerk !!

Collectenopbrengsten

Hierbij een overzicht van de collectenopbrengsten van november 2018.

Zondag 4 november:

1. Kerk in Actie/Zending.: € 255,80
2. Algemeen kerkelijke arbeid: € 223,71

Zondag 11 november:

1. Kerk in Actie/Binnenlands Diaconaat : € 190,30
2. Algemeen kerkelijke arbeid: € 166,75
3. Z.W.O. (busjes) € 111,12
4. Avondmaalscollecte Kerk in Actie / Sulawesi: € 875,80

Zondag 18 november:

1. Algemeen kerkelijke arbeid: € 276,91
2. Kosten energie: € 236,70
3. Z.W.O. (busjes) € 156,-

Zondag 25 november:

1. Onderhoud gebouwen: € 422,16
2. Z.W.O.: € 313,75
3. Z.W.O. (busjes) € 115,75



UITGELICHT

De kerkenraad wil graag maandelijks stil staan bij een orgaan van bijstand of een geleding, die actief is binnen de kerk. Onder het kopje UITGELICHT zal nader kennis gemaakt worden met alle vrijwilligers die zich inzetten voor de kerk. Deze maand:



De Muzikale begeleiding

We zitten volop in de donkere dagen vóór, maar binnenkort toch ook wel ná de kerst. En het wordt voorlopig nog iedere dag gekker, omdat het licht van de dag tot het einde van dit jaar niet meer in verhouding staat met de lengte van het duister. De komende tijd vullen de kerken zich voor kerstsamenzang en feestelijke concerten, waarin de geboorte van Jezus centraal staat. Juist kerken zijn voor dit soort gelegenheden uitermate geschikt en gewild. Kerk en muziek hebben nu eenmaal met elkaar te maken. Echter niet alleen tijdens de feestdagen, maar ook en vooral in de gewone erediensten. Muziek is de taal bij uitstek om geloof in God te uiten. Het is een taal die meer zegt dan woorden alleen. Muziek kan mensen diep raken. Muziek inspireert en het zingen van een lied brengt de woorden tot leven. De melodie brengt op een unieke manier geloof, hoop, zorg en vertwijfeling onder woorden (op de site van Het Huis van de Kerkmuziek is hier van alles over te lezen).

Vrijwel in elk kerkgebouw is een vast muziekinstrument te vinden. Meestal een orgel en soms zelfs eentje met een historisch verleden. Al gaat de historie voor 'ons' orgel niet verder terug dan maart 1960, er kan toch wel van een bijzonder instrument gesproken worden. Het neobarokke orgel werd in die tijd dan ook als 'verfrissend, helder en sprankelend' omschreven en is een boeiend voorbeeld van de orgelbouw uit die periode. Door kenners wordt dit orgel als een van de betere en nog originele barokke orgels bestempeld. Maar ja, al is een orgel nog zo bijzonder, het mannetje of vrouwtje dat de klavieren, het trekregister en de pedalen bediend, is bepalend voor de klanken die eruit voortkomen. En daar komt meer bij kijken dan je denkt.

Om het fijne erover te weten te komen, toog ik, toch behoorlijk amuzikaal, naar het huis van Hanneke de Peuter, dé muzikale spil van de kerk. Direct bij binnenkomst komt het aroma van de muziek je al tegemoet en valt je oog meteen op een joekel van een Petrof Vleugel. Vol trots vertelt Hanneke over deze zelf uitgezochte vleugel, die een belangrijk deel van haar tijdsbesteding opslokt. Tijdens het vertellen spat de gedrevenheid en het enthousiasme ervan af. Hier spreekt een vrouw met een bijzondere liefde voor de muziek. Een liefde, die er van kinds af aan al in zit en op het conservatorium alleen maar groter is geworden. En juist die passie is enorm van belang om naar het hoogst haalbare te kunnen streven. De muziek moet tot en met de laatste

noot perfect zijn. Met die instelling worden onze zes organisten door Hanneke op muzikaal gebied aangestuurd en gemotiveerd om alles uit de kast te halen wat er maar in zit. Nel Janson zorgt overigens voor de organisatorische zaken, zoals het afstemmen en invullen van het speelrooster.

Het wordt mij al snel duidelijk dat organisten individualisten zijn, die ieder op de eigen karakteristieke wijze zijn of haar spel ten gehore brengt. Aan de toon van de muziek is de organist te herkennen. Ondanks de persoonlijke kwaliteiten van de organisten is het noodzakelijk 1 keer per jaar bij elkaar te komen voor een overleg. Er wordt dan kritisch teruggeblikt op de voorbije erediensten, waarbij ritme, tempo, samenhang van de liederen en beleving aan de orde komen. Verbeterpunten worden aangedragen en uitgebreid besproken, zodat de komende diensten nog beter kunnen worden begeleid. Zonder op de voorgrond te treden, wil Hanneke nog maar eens benadrukken, want muziek is een onderdeel van de dienst. Het moet geen concert zijn.

Gaandeweg mijn bezoek krijg ik steeds meer bewondering voor deze vrouw, die zoveel in haar mars heeft. Want naast het begeleiden van de organisten, kunnen we haar ook regelmatig live in actie zien achter de piano. *'Het moet in je vingers zitten'* hoor ik haar meermaals zeggen, terwijl ze je met glimmende pretoogjes aankijkt. Het *fingerspitzengefühl* maak ik er maar van. Als je dat gevoel niet hebt, wordt het een stuk lastiger om muziekstukken goed te kunnen spelen. Nou, bij Hanneke zit dat wel goed, dacht ik zo. Die speelt op haar gemak alle composities van Bach, Chopin of Mozart, alsof het een fluitje van een cent is. Nu trapt Hanneke toch wel even op de rem. *'Je moet niet denken dat alles vanzelf gaat, hoor'*, daaraan toevoegend: *'naast gevoel en talent zul je toch ook flink moeten oefenen'*. En als je geen plezier hebt, kun je het ook niet opbrengen om al die tijd te investeren in het onder de knie krijgen van een muziekstuk. Als voorbeeld wordt het pianospel tijdens de viering van het Heilig Avondmaal en de Voleindingszondag aangehaald. Om die stukken perfect te spelen, moet er dagelijks en gedurende enkele maanden geoefend worden. Hanneke zoekt overigens zelf de composities uit. Haar gevoel geeft aan of het stuk wel of niet passend is. Dat is niet uit te leggen, voegt ze er nog lachend aan toe. Tja, en daar zullen we het mee moeten doen.

KERKELIJK BUREAU

Overleden

Mw. Gijsbertje Heystek-Ouwerkerk, geb.: 15-9-1934; Rivierenland 1, 'Altenahove', Almkerk (wijk 5).

Mw. Anna Koops-Heijstek, geb.: 13-4-1941; Rivierenland 1, 'Altenahove', Almkerk (wijk 5).

Ingekomen

Dhr. C.P. van Driel, Graaf van Hornestraat 32, Almkerk (wijk 1).

Verhuisd

Fam. R.M. van Dalen; van Snijderstraat 11 (wijk 3) naar Dijkje 15 (wijk 4).

Mw. B. Colijn; van Van der Steltstraat 14 (wijk 2) naar 'Antonia', Knotwilg 33c, Almkerk (wijk 5).

Fam. A. van Esch-de Graaf; van Griendstraat 3 (wijk 2) naar Rijksweg 116c (wijk 4).

Fam. A. Brienen-Ippel; van Vijverstraat 44 (wijk 3) naar Biesboschstraat 7 (wijk 2).

ZWO

Elisabethbode

De komende week zal de kersteditie van de Elisabethbode weer worden bezorgd door de Hervormde- en Gereformeerde kerk. Het thema dit jaar is vrede en veiligheid.

De kerkdiensten voor de kerstdagen staan ook weer op de achterzijde vermeld.

Mocht u/jij geen Elisabethbode ontvangen dan liggen er extra exemplaren in de hal van de kerk die meegenomen kunnen worden.

Fijne en gezegende feestdagen toegewenst!



KERKKLANKEN WOORDZOEKER 6

P	S	A	L	M	D	U	O	H	R	E	D	N	O
I	K	IJ	E	O	O	G	P	U	N	T	P	E	W
O	O	D	D	G	U	E	J	R	W	H	A	M	I
N	R	B	U	S	J	E	S	K	E	C	A	E	L
I	G	A	R	C	H	I	V	A	R	I	S	O	D
E	E	N	D	R	A	C	H	T	K	D	K	L	E
R	L	E	E	N	I	M	O	D	G	E	A	B	R
M	A	N	N	E	N	K	O	O	R	G	A	M	N
O	L	D	E	D	I	E	H	I	O	T	R	O	I
N	T	T	U	H	F	O	O	L	E	S	S	B	S
N	E	S	C	R	I	B	A	E	P	F	E	I	L
I	N	E	Z	A	L	G	N	W	E	R	K	E	N
K	A	T	C	E	J	A	R	T	N	E	S	L	T
V	O	L	E	I	N	D	I	N	G	H	E	R	T

NA HET WEGSTREPEN VAN DE WOORDEN BLIJVEN ER EEN AANTAL LETTERS OVER DIE SAMEN EEN WOORD VORMEN.

OPLOSSING:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

ABDIJ
 ALTENA
 ARCHIVARIS
 BLOEMEN
 BUSJES
 DAGBOEK
 DOMINEE
 EENDRACHT
 GLAZEN
 HEIDE
 HERT
 HERFSTGEDICHT
 JEUGD
 LIEF
 LOOFHUT
 MANNENKOOR
 MOBIEL

MONNIK
 ONDERHOUD
 OOGPUNT
 ORGEL
 PAASKAARS
 PIONIER
 PSALM
 SCRIBA
 TRAJECT
 VOLEINDING
 WERKEN
 WERKGROEPEN
 WILDERNIS

RONDJE KERKENRAAD

Waar is de kerkenraad allemaal mee bezig? Die vraag wordt weleens aan een kerkenraadslid gesteld. Middels deze rubriek wil de kerkenraad maandelijks een korte weergave geven van de zaken die worden besproken, zijn afgerond of nog gaan komen. Zo proberen wij de gemeente meer te betrekken bij het reilen en zeilen van de kerk.



Terwijl talloze vertegenwoordigers van bijna alle landen ter wereld, op de klimaatop in Polen proberen een plan van aanpak te fabriceren, waarmee de klimaatsverandering hopelijk beteugeld kan gaan worden, hebben wij de zonnigste herfst ooit gemeten, achter de rug. Ook het neerslagtekort is nog onverminderd groot, al zijn er mensen die denken dat het alweer voldoende heeft geregend. De agrariërs hebben de oogst op hun gemak binnen kunnen halen. Gelukkig zijn de prijzen van de gewassen op dit moment gunstig, zodat alle zomerse inspanning om te beregenen niet voor niets is geweest. De meeste percelen zijn winterklaar gemaakt. De veetelers benutten de mooie dagen, door de dieren nog een poosje buiten te laten lopen. Velen onder ons doen hun best om in de sfeer van kerst te komen. De verlichting is uitgepakt en tal van versierselen zijn binnen- en buitenshuis zichtbaar geworden. Op het kerkelijk vlak is er van alles en nog wat gaande. Tal van vrijwilligers zijn doende geweest met de kerstmarkt en komende donderdag gaat de herdertjestocht van start. De leiding van de Kindernevendienst pakt ook flink uit om de Advent met prachtige filmopnames onder de aandacht te brengen.

Wat speelt er:

- Op de kerkenraadsvergadering van 21 november is een begin gemaakt met de bezinning over de vraag 'Wat mogen we van elkaar verwachten?'. In februari wordt hier een vervolg aan gegeven.
- In het kader van het traject Jeugd, Jongeren en Jonge Gezinnen is de jeugdraad een feit geworden. Op 10 januari staat de eerste vergadering ingepland. In de jeugdraad zijn contactpersonen van de Crèche, de KND, de Tienerdienst, de Chûte, de Stichting Gereformeerd Jeugdwerk en de Themacommissie vertegenwoordigd. De jeugdraad wordt geleid door een jeugdouderling. Het doel van deze jeugdraad: o.a. het bevorderen van de doorstroom van kinderen door de verschillende vormen van jeugdwerk, het

stimuleren van de samenwerking tussen de verschillende vormen van jeugdwerk en het gezamenlijk opzetten van activiteiten.

- Op de ledenvergadering van jongstleden 6 december zijn de begrotingen van het CvK, de Diaconie, ZWO en Wereldwinkel definitief vastgesteld. Deze worden nu ter controle aan het RCBB voorgelegd. De begroting van het CvK is niet sluitend. Dit baart de kerkenraad zorgen. Het CvK gaat zich beraden over deze situatie en zal bij de kerkenraad voorstellen indienen om het tekort op te vangen.
- Op de ledenvergadering is ook gesproken over een voortzetting van de huidige opzet van de gemeenteavond/ledenvergadering of eventueel een alternatieve vorm van samenkomen. Er zijn helaas maar 8 formulieren ingeleverd, waarop suggesties worden gedaan. Op de kerkenraadsvergadering van 16 januari zal dit punt aan de orde komen en wordt waarschijnlijk een besluit genomen.
- Ook wordt op deze kerkenraadsvergadering een start gemaakt met de ambtsdragers werving. Er zijn acht ambtsdragers aftredend, waarvan er zeven herkiesbaar zijn. Aan de betreffende ambtsdragers is gevraagd voor het einde van dit jaar kenbaar te maken of ze zich wel of niet herkiesbaar willen stellen.
- De werkgroep m.b.t. de inrichting van een Stiltecentrum is blij met de ingebruikname van het Stiltecentrum. Deze enthousiaste werkgroep heeft nog veel meer plannen. Binnenkort krijgt dit vast en zeker een vervolg. Elke donderdagmiddag is dit Stiltecentrum te bezoeken!
- Binnen de huidige Diaconie is de functie van penningmeester ingevuld. Diaken Marianne Ebert gaat die rol op zich nemen. Daarbij wordt zij ondersteund door Teun Versteeg, die haar de kneepjes van het vak zal bijbrengen. Met deze oplossing is de kerkenraad vanzelfsprekend erg content.
- Op 8 januari staat er een gezamenlijk overleg ingepland tussen het Moderamen van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk. We hopen de draad van het vorig jaar gehouden overleg weer op te kunnen pakken.
- Het gaat niet goed met het Beam team. Een aantal leden gaat ermee stoppen. Er is door Rowy Raams, contactpersoon van de beamisten, een noodkreet bij de kerkenraad neergelegd: het is waarschijnlijk in januari met het overblijvende en te kleine team niet meer mogelijk de huidige werkwijze voort te zetten. De kerkenraad hoopt dit probleem, dat de gehele gemeente aangaat, z.s.m. op te pakken.

Wilt u of jij iets meer weten over deze genoemde punten? Neem gerust contact op met de scriba (Cor Polak) of de voorzitter (Jaap van Elzelingen) van de kerkenraad.

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 23 december 2018: 4^e zondag van Advent

10.00 uur: Voorganger: ds. A. van Andel, Valkenswaard

16.00 uur: *Kinderkerstfeest*

Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Algemeen kerkelijke arbeid

Maandag 24 december 2018:

22.00 uur: *Kerstnachtsdienst*. Voorganger: ds. M.F. Meeder-van Hof

Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Kosten energie

Dinsdag 25 december 2018: Kerstfeest

10.00 uur: *Kerstviering*. Voorganger: ds. R.A. Wouda. Muzikale medewerking wordt verleend door fanfare ONS, o.l.v. Anneke Konings-Kros en Gerard Roza (orgel).

Collecten: 1. Kinderen in de knel; 2. Algemeen kerkelijke arbeid

Zondag 30 december:

10.00 uur: Voorganger: ds. J. van den Brink-Dekker, Genderen

Collecten: 1. Jeugdwerk; 2. ZWO

Maandag 31 december: Oudjaarsdag

19.30 uur *Oudjaarsavonddienst*. Voorganger: ds. R.A. Wouda

Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. –

Zondag 6 januari 2019: Epifanie

10.00 uur: *Nieuwjaarsdienst*. Voorganger: ds. R.A. Wouda. Met muzikale medewerking van Karin van Andel (orgel), Rosanne Grobecker (zang) en Hanneke de Peuter (piano)

Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Kosten energie

Zondag 13 januari 2019: Doop van de Heer

10.00 uur: Voorganger: ds. D. Eckhardt-Groeneveld, Zuilichem

Collecten: 1. Diaconie; 2. Onderhoud gebouwen

Zondag 20 januari 2019: Kanazondag

10.00 uur: Voorganger: ds. R.A. Wouda

18.30 uur: *Zangdienst*. Voorganger: ds. R.A. Wouda

Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Kosten energie

Zondag 27 januari 2019: Avondmaalszondag

10.00 uur: Voorganger: ds. M.F. Meeder-van Hof

14.30 uur: Viering in Het Steunpunt, met ds. Meeder

Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Kosten energie

Zondag 3 februari 2019: Werelddiaconaat

10.00 uur: Voorganger: ds. R.A. Wouda. Muzikale medewerking wordt verleend door een gemeenste-ensemble o.l.v. Lijn van der Wiel.

Collecten: 1. Kerk in Actie/Werelddiaconaat; 2. Algemeen kerkelijke arbeid

Zondag 10 februari 2019:

10.00 uur: Voorganger: ds. A.W.W. de Ruiter, Wijk en Aalburg

15.00 uur: *Kerk- en Schooldienst*, m.m.v. De Regenboog, ds. Van Ommeren en ds. Wouda

Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Kerkklanken





Kerstnachtdienst 2018 in de Gereformeerde Kerk te Nieuwendijk

met medewerking van

Mannenkoor Onderling Genoegen
o.l.v. Pieter Dijksman

Blazersensemble

o.l.v. Lijn v.d. Wiel

Voorganger: Ds. Ria Meeder – van Hof

Organist: Karin van Andel

Pianist: Henk Teuling

Kerstverhaal: *'Ave Maria'*

Aanvang 22.00 uur



DANKBETUIGINGEN

*“De mens wikt, God beschikt
Ieder moet het juk dragen
Wat hem op de schouders wordt gelegd”*

Wij zijn heel dankbaar dat wij ons 45-jarige huwelijksfeest mochten vieren. Daarbij zijn wij heel dankbaar voor alle lieve mooie kaartjes met gedichtjes die wij mochten ontvangen.

Een hartelijke groet,
Huib en Lies van Drunen-Brienen
Van der Steltstraat 2

BIJZONDERE ZAKEN

Herderstocht 2018

Donderdag 20 december is het zo ver! Om half zes gaat de eerste groep van start vanaf de Regenboogschool. Er zijn al ruim 700 kaartjes opgehaald.

Er zijn nog kaartjes voor na half negen. Tenzij je alleen bent, dan kun je ook vroeger mee. Zangers zijn nog steeds welkom! Loop gerust eerst mee en kom daarna bekende kerstliederen zingen in de kerk. Als je liever eerst een uurtje komt zingen, kun je altijd de herderstocht ook nog lopen.

P.S. De engelen komen wel in het wit zingen.



Inmiddels zijn er meer dan 700 glazen potjes ingeleverd, geweldig! Alle gevers hartelijk dank.

Voor vragen of aanmeldingen: h.d.peuter@hccnet.nl of bellen 0183-402318.

Hartelijke groet namens de commissie :

Bianca van Noorloos, Bianca van der Zouwen, Maaïke van Rijswijk, Marleen Geluk, Margreeth Damminga en Hanneke de Peuter

Ladiesnight

Een avondje 'vrij maken' voor een gezellig samenzijn? Kom dan naar de ladiesnight. De ladiesnight is speciaal bedoeld voor vrouwen tussen 25 - 45 jaar.

De data van de volgende ladiesnights:

- Dinsdag 29 januari
- Woensdag 20 maart
- Woensdag 8 mei
- Woensdag 19 juni

Locatie en thema komt op de nieuwsbrief. Tijd is telkens van 19.30 uur tot 21.00 uur.

Geen voorbereiding nodig, dus schuif gerust eens aan. Voor meer info: 06-23850730 of irenewolvers@live.nl.

Groetjes,
Marielle, Lenneke, Karin en Irene

Tim Zingt

Vrijdagavond 12 april 2019 om 20.00 uur komt cabaretier Tim Zingt uit Giessenburg bij ons in de kerk in samenwerking met stichting Tear. Meer informatie in de volgende editie van Kerkklanken.



BIJBELLEESROOSTER

woensdag	19 december	Openbaring 17:9-18	Tien koningen
donderdag	20 december	Openbaring 18:1-8	De toren van Babylon
vrijdag	21 december	Openbaring 18:9-24	Wereldwijde crisis
zaterdag	22 december	Openbaring 19:1-10	Getuigen = profeteren
zondag	23 december	Lucas 1:57-66	Naamgeving
maandag	24 december	Lucas 1:67-80	De stilte doorbroken in huize Zacharias
dinsdag	25 december	Lucas 2:1-21	Vrede
woensdag	26 december	Handelingen 6:8-15	Beeld van Mozes
donderdag	27 december	Handelingen 7:1-16	Geschiedenisles
vrijdag	28 december	Handelingen 7:17-34	De feiten op een rij
zaterdag	29 december	Handelingen 7:35-43	Les uit het verleden
zondag	30 december	Handelingen 7:44-60	Toepassing in het heden
maandag	31 december	Psalm 147	God zorgt

dinsdag	1 januari	Psalm 75	Lof aan God!
woensdag	2 januari	Openbaring 19:11-21	Nachtmerrie?
donderdag	3 januari	Openbaring 20:1-10	Zielsgelukkig of doodongelukkig
vrijdag	4 januari	Openbaring 20:11-15	Dodenherdenking
zaterdag	5 januari	Openbaring 21:1-8	Bevrijdingsdag
zondag	6 januari	Openbaring 21:9-27	Een nieuw Jeruzalem
maandag	7 januari	Openbaring 22:1-11	Heldere belofte
dinsdag	8 januari	Openbaring 22:12-21	Spoed
woensdag	9 januari	Lucas 2:22-35	Teken van vrede - voor wie het ziet
donderdag	10 januari	Lucas 2:36-40	Profetes in actie
vrijdag	11 januari	Lucas 2:41-52	Thuis
zaterdag	12 januari	Lucas 3:1-14	Een roepende in de woestijn
zondag	13 januari	Lucas 3:15-22(38)	Aankondiging van de vuurdoop
maandag	14 januari	Jesaja 40:1-11	Troost
dinsdag	15 januari	Jesaja 40:12-20	Niemand is als God
woensdag	16 januari	Jesaja 40:21-31	Leer van de schepping
donderdag	17 januari	Ester 1:1-12	Dank je feestelijk
vrijdag	18 januari	Ester 1:13-22	Mannentaal
zaterdag	19 januari	Ester 2:1-11	Miss-verkiezing
zondag	20 januari	Ester 2:12-18	Schoonheidsprijs
maandag	21 januari	Ester 2:19-23	Aanslag mislukt
dinsdag	22 januari	Psalm 26	Schone handen
woensdag	23 januari	Lucas 4:1-13	Het Woord beschermt
donderdag	24 januari	Lucas 4:14-30	Het Woord irriteert
vrijdag	25 januari	Lucas 4:31-37	Het Woord verwondert
zaterdag	26 januari	Lucas 4:38-44	Het Woord geneest
zondag	27 januari	Ester 3:1-11	Haman gooit hoge ogen
maandag	28 januari	Ester 3:12-15	Ongeluksgetal
dinsdag	29 januari	Ester 4:1-8	Verscheurd door verdriet
woensdag	30 januari	Ester 4:9-17	Help!
donderdag	31 januari	Ester 5:1-14	Uitnodiging

Stichting Hulpverlening Medechristenen Werkendam

Beste mensen in Nieuwendijk,

Einde van dit jaar zal er een bestuurswisseling in onze stichting plaats vinden. Maar ook kledinginzamelaars voor onze stichting gaan dan stoppen, Zoals Els van der Stelt, die al ongeveer 20 jaar kleding voor de arme mensen in Oost Europa heeft ingezameld. Wij zijn Els en haar man Gerrit heel dankbaar daarvoor. Els stopt met inzamelen eind december. Dus vanaf dan naar Werkendam rijden: **Achternvliet 8.**
Els en gevers, hartelijk dank!

Onze inzamelkledingkar blijft voorlopig staan achter de woning van Cees Huisman op het pleintje.



Gezocht: de digitale lezers van Kerkklanken

Kerkklanken wordt niet alleen op papier gelezen maar ook digitaal. Met het overzetten van de mail naar een andere server is het adressenbestand met digitale lezers verloren gegaan. Daarom een oproep aan deze lezers om zich te melden bij de redactie via redactie@gknieuwendijk.nl.

Niet alleen de huidige digitale lezers kunnen zich melden, maar ook gemeenteleden die Kerkklanken graag ook per mail willen ontvangen.



Kerstgedicht

*Wat heeft het Kerstkind ons in deze dagen nog te zeggen?
Is er een lichte hemel vol met engelenzang?
En wordt de Heer nooit moe het altijd maar weer uit te leggen
aan mensen zoals wij, elk jaar opnieuw, al eeuwen lang?*

*Of zou het zo zijn, dat wij leven in een eigen wereld
van schone schijn, waar alle lichten zijn gedoofd,
waar wij die ander in het donker haast niet kunnen vinden,
omdat men in het licht van vrede toch niet meer gelooft?*

*Zijn wij de herders die op weg zijn om dat Kind te zoeken?
Buigen wij ons in 't duister bij de kribbe neer?
Als we 't vinden, 't is gekleed in schamele doeken.
Dan wordt het licht om ons, dan horen we de engelen weer.*

*Dan gaan onze aarzelende handen weer tasten, zoeken,
niet meer in 't donker, maar in 't licht van onze Heer,
naar mensen onderweg, elk met zijn eigen angsten, lasten.
Dan vinden we elkaar in Betlehems stal bij de kribbe weer.*

*Dan heeft het Kerstkind toch deze dagen wat te zeggen
er is de lichte hemel vol van engelenzang
Er is een Heer die nooit te moe is het weer uit te leggen
aan mensen zoals wij . . . die vaak zo moe zijn en zo bang.*

Dichter onbekend



**De bloemen in de kerk worden
iedere week geschonken door:**

**Bloemenatelier "Het Klaverblad"
Rijksweg 212, Nieuwendijk**

www.bloemenatelierhetklaverblad.nl/

EEN WITTE KERST

door Godfried Bomans

Er was eens een man die het kerstfeest grondig wilde vieren. Hij haalde een laddertje uit de schuur en spande langs het plafond de rode papieren slingers die daarvoor garant zijn. Aan de lamp hing hij een van die rode bellen, die opgevouwen weinig lijken, maar naderhand nog aardig meevallen. Toen dekte hij de tafel. Hij had hiervoor urenlang over drie winkels verdeeld in de rij gestaan, maar het zag er dan ook goed uit. Naast elk bord stak hij ten slotte een kaarsje aan, waarvan je er tien in een doos koopt, en klapte in zijn handen. Dit was het teken om binnen te komen. Zijn vrouw en kinderen, die al die tijd in de keuken elkaar met een verlegen glimlach hadden aangekeken, kwamen bedremmeld binnen.

"Nee maar," zeiden ze, "dat had je niet moeten doen."

Maar omdat hij het toch gedaan had gingen ze blij zitten en keken elkaar warm aan.

"En nu gaan we niet alleen smullen," zei de man, "we moeten ook beseffen wat er nu eigenlijk gebeurd is."

En hij las voor hoe Maria en Jozef alle herbergen afliepen, maar nergens was er plaats. Maar het kind werd ten slotte toch geboren, zij het in een stal. En toen begonnen ze te eten, want nu mocht het, al was er dan veel ellende in de wereld.

"Kijk," zei de man "dat is nu Kerst vieren en zo hoort het eigenlijk." En daarin had hij gelijk. En zij verwonderden zich over de hardvochtigheid van al die herbergiers, maar het was ook tweeduizend jaar geleden moet je denken, zo iets kwam nu niet meer voor. En op dat ogenblik werd er gebeld. De man legde de banketstaaf die hij juist aan de mond bracht, verstoord weer op zijn bord.

"Dat is nu vervelend," zei hij, "er is ook altijd wat." Hij knoopte zijn servet los, sloeg de kruimels van zijn knie en slofte naar de voordeur.

Er stond een man op de stoep met een baard en heldere, lichte ogen. Hij vroeg of hij hier ook schuilen mocht, want het sneeuwde zo. Het was namelijk een witte Kerst, dat heb ik nog vergeten te zeggen, hoe kan ik zo dom zijn. De beide mannen keken elkaar een ogenblik zwijgend aan en toen werd de een door een grote drift bevangen. "Uitgerekend op Kerstmis," zei hij, "zijn er geen andere avonden." En hij sloeg de deur hard achter zich dicht. Maar terug in de kamer kwam er een vreemd gevoel over hem en de tulband

smaakte hem niet. "Ik ga nog eens even kijken," zei hij, "er is iets gebeurd, maar ik weet niet wat."

Hij liep terug naar de stoep en keek in de warrelende sneeuw. Daar zag hij de man nog juist om de hoek verdwijnen, met een jonge vrouw naast zich, die zwanger was.

Hij holde naar de hoek en tuurde de straat af, maar er was niemand meer te zien. Die twee leken wel in de sneeuw te zijn opgelost. Want het was, zoals gezegd, een witte Kerst.

Toen hij weer in de kamer kwam zag hij bleek en er stonden tranen in zijn ogen. "Zeg maar even niets," zei hij, "die wind is wat schraal, het gaat wel weer over." En dat was ook zo, men moet zich over die dingen kunnen heen zetten. Het werd nog een heel prettig Kerstfeest, het was in jaren niet zo echt geweest. Het bleef sneeuwen, de hele nacht door en zelfs het kind werd opnieuw in een schuur geboren.



Opgelet!

Houdt u er rekening mee dat Kerkklanken op de website van de kerk geplaatst wordt en dat alle genoemde gegevens (telefoonnummer, adres etc.) dus zichtbaar zijn op internet. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan dient u dit bij het te plaatsen bericht, kenbaar te maken.

INFO

Gereformeerde Kerk, Kerkweg 3, 4255 GA Nieuwendijk, tel. 403326
www.gknieuwendijk.nl

Kerkdienst 10.00 uur

Predikanten Ds. R.A. Wouda, Kerkweg 1, tel. 405855 (do. vrije dag)
e-mail: r.a.wouda@gmail.com
Ds. M.F. Meeder-van Hof, Diefdijk 3, 4141 MD Leerdam,
Tel. (0345) 619932, e-mail: mfmdhof@hotmail.com

Scriba ouderling-scriba: Cor Polak, tel. 403473
e-mail: scriba@gknieuwendijk.nl

Kerkelijk Bureau Voor aangifte van doop, kerkelijke huwelijksbevestiging, adreswijziging
etc. bij: Ina van der Mooren, Dijkje 7A, tel. 403045
e-mail: kerkelijkbureau@gknieuwendijk.nl

Drukwerk drukwerk@gknieuwendijk.nl

Beheerder Beheerdersgroep, tel. 06-10676764
Kerkgebouwen

Kerkradio Jes Walraven, Oslopark 6, tel. 401908
Jan van Erp, Pr. Beatrixlaan 3, tel. 402593

Kerkauto Marco en Arja Groenenberg, Rijksweg 77c, tel. 403658

CvK Secr.: H. Vink, Zandsteeg 41, tel. 403974
Penningmeester: Wim Colijn, Singel 3, tel. 401842 e-mail:
wimcolijn@gmail.com

Bank- en girorekeningen

CVK NL97RBRB0791812294 SNS / NL78RABO0301505012 RABO /
NL57INGB0001077052 ING

Diaconie NL90RABO0301511586 RABO
ZWO NL35RABO0301545944 RABO

Nieuwsbrief Berichten voor de Nieuwsbrief inleveren bij: Heide Oldenburg, Rijksweg
15, tel. 0183-404363, e-mail: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl. Graag
donderdag vóór 17.00 uur.

Redactie Marco Groenenberg, Wilma van Gammeren-Scheffers,
Kerkklanken Arie Strik.

Inleveren kopij Tot uiterlijk **maandag 21 januari 2019** vóór 18.00 uur bij:
Arie Strik, Dahliastraat 38, 4255JJ, tel. 403721
e-mail: redactie@gknieuwendijk.nl

Hoveniersbedrijf Arjan van Rosmalen

- *Ontwerp en aanleg van uw tuin
- * Onderhoud van uw tuin
- * Levering van o.a. planten en bomen



Bereklaauw 8
4251 KS Werkendam
Mob: 06-28720324
Tel: 0183-505582

ROAD INBOEDELZORG V.O.F.

Voor het Op- & Ontruimen van: Huizen
Seniorenwoningen
Bedrijfspannen
Appartementen
Kantoren
Enz.

Ook voor het opruimen van Stormschade's en Tuinen.

Bel voor vrijblijvende informatie 06-42089900

Of kijk op WWW.ROADINBOEDELZORG.NL