

MEDITATIE

'WIE KOMT ER IN MIJN HUISJE ?'

Moeder en vader die hun kind helpen
bij het leren lopen ...

Het is een *spel*.

Het is een *serieus* spel.

Het *leert* je: Bodem van vertrouwen.
Dat je eigen benen je kunnen dragen.
Dat er armen om jouw leven zijn.
Dat er iemand is die je aanmoedigt
en die je opvangt als je dreigt te vallen.
Je wordt gezien en geliefd.
Je bent gekend.

Je bent *kind van* ... je moeder, je vader.

Het lijkt wel leren bidden!

Bidden is ook ...

Leren vertrouwen dat er een bodem onder je leven is.
Dat er armen om jouw leven zijn.
Dat er iemand is die je aanmoedigt
en die jou niet laat vallen ... - zelfs niet
als jij door eigen schuld op je b.. gaat,
omdat je de verkeerde kant uitgaat ...
Je wordt gezien en geliefd.
Je bent gekend.

Je bent *kind van* ... je hemelse Vader.

Bidden is *voor kinderen*.

Maar: bidden is *niet kinderachtig!*

Bidden *pampert* mensen niet ...

Bidden houdt mensen niet klein ...

Bidden leert je op eigen benen staan, op te staan, op te komen (voor)...

Bidden maakt *mondig* en *volwassen* in het geloof ...

Als mondige mensen menen het gebed niet (meer) nodig te hebben,
dan is er toch iets misgegaan of mis verstaan.

VAN DE REDACTIE

Voor u ligt alweer de zomereditie van Kerklanken.

De redactie gaat op reces. En met de redactie ongeveer driekwart Nederland overigens.

Vorige keer kon u al kennismaken met een nieuwe rubriek in wording: een heuse puzzelrubriek. Laat dat *in wording* er maar vanaf. Het lijkt erop dat Silvère van Welsenis een nieuwe hobby heeft gevonden. De derde puzzel ligt al op de plank namelijk. Wij zijn hier blij mee. En u als lezer hopelijk ook. Ook een afrondend verslag van de familie Heijstek over hun belevenissen op Alpe d' Huez. Indrukwekkend om te lezen. En fijn om dit als gezin met elkaar te kunnen doen. Petje af voor de geleverde prestaties. Oftewel "chapeau" zoals de Fransen zeggen.

Verder ook weer tal van wetenswaardigheden vanuit de gemeente en kerkenraad. Jammer dat de Boekerij+ ermee gaat stoppen. Maar mooi dat er ook nieuwe initiatieven aanslaan, bijv. de samen geloven groep.

Wij wensen iedereen die op vakantie gaat een goede reis toe en een veilige thuiskomst. En voor de thuisblijvers, maak er ook iets moois van.

Van de redactie



VAN DE VOORZITTER

Ieder jaar wordt De Zilveren Nipkowschijf uitgereikt. Dit is de oudste televisieprijs van Nederland, die sinds 1961 wordt toegekend. De prijsuitreiking gebeurt door een jury, bestaande uit de gezamenlijke Nederlandse televisiecritici van dagbladen en tijdschriften, verenigd in de Stichting Nipkow.

Op 21 juni werd bekend gemaakt, dat de tv-serie "De Luizenmoeder" de winnaar van de jaargang 2018 is geworden. Deze serie was de afgelopen winter toch wel hét gesprek van de dag. Niet zo vreemd, omdat er ruim 3.5 miljoen mensen naar keken. In de serie fungeert het schoolplein van een basisschool als herkenbare verzamelaarsplaats voor zo'n beetje ieder modern ongemak. Op een schertsende manier werd het 'absurde van het alledaagse' in beeld gebracht. Een beeld dat voor velen zeer herkenbaar was en stof tot nadenken heeft opgeleverd. De serie is gemaakt vanuit de behoefte deze dwaasheid een beetje te relativiseren. De jury preeft De Luizenmoeder *als*

ultieme vanger van de tijdgeest anno 2018. Als klap op de vuurpijl kwam daar dan nog het liedje “Hallo Allemaal” bovenop. Dit vierregelige kinderliedje, waarmee juf Ank haar kinderen begroet, is uitgegroeid tot een enorme hit. *“Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent. Ben je voor het eerst hier of ben je al bekend? Stamp met je voeten, zet je handen in de zij. Ik ben Ank en wie ben jij? Mooi toch! En, eh,..... excuses als het wijsje nu weer in je hoofd blijft zitten.*

Eigenlijk doen we dat veel te weinig, zeggen dat je het fijn vindt dat iemand er is. Gewoon laten merken dat je iemands aanwezigheid op prijs stelt. In de familiekring, op het werk of tijdens de dagelijkse bezigheden, lang niet altijd hebben we daar oog voor. Terwijl het, als het erover gaat, geen enkele moeite hoeft te kosten. Zelfs in de kerk, de plaats waar geloofsgenoten samen komen, is het begroeten geen vanzelfsprekendheid. Gek toch, omdat juist in de kerk het omzien naar elkaar en het oog hebben voor de naaste een grote rol spelen. En die rol van de kerk zou als het ware gespiegeld moeten worden in ons doen en laten. In de kerk zitten mensen met elk een eigen verhaal. Verhalen van liefde, pijn, schuld, zorg, vreugde en verdriet. Achter ieder gezicht schuilt een bepaalde emotie, soms zichtbaar, vaak onzichtbaar. Niet iedereen loopt nu eenmaal met zijn of haar gevoelens te koop. Dat wil je niet of dat kun je niet. En in de kerk komen deze afzonderlijke verhalen bij elkaar. Dat is niet toevallig, want vaak hebben mensen behoefte aan plaatsen die ertoe doen. En Gods huis is zo'n oord. De inspirerende werking van Bijbelverhalen, de kracht van het geloof en de waarden en normen die dit geloof nastreeft en toch ook wel koestert. Dat is daar te vinden.

Kerkmensen hebben een verlangen naar zin, betekenis, inspiratie en hoop. Betekent dit dan automatisch dat je kerkbezoek alle twijfel en wanhoop aan de kant zet? Was dat maar waar. Integendeel. Er bestaat altijd een spanningsveld tussen geloven en twijfelen. Welmoed Vlieger schrijft in een van haar columns, dat God en de twijfel met elkaar verbonden zijn. Ze laat een rijtje twijfelaars de revue passeren: Adam en Eva, Kaïn, Mozes, Thomas, Luther, Goethe. Toch niet de eersten de besten. Dus wat dat betreft hoeven wij ons niet te schamen als onze naam aan deze opsomming wordt toegevoegd. Twijfel ligt overal op de loer. Niets menselijks is ons vreemd. Al gaat alles voor de wind, als er geen vuiltje aan de lucht is, als de bomen tot in de hemel groeien, als we zonder zorgen kunnen leven, ja dan, dan kan geloven een ‘makkie’ zijn. Dan ga je fluitend naar de kerk en wordt in hosanna stemming de tocht huiswaarts weer gemaakt. Maar wat als het allemaal niet zo mee zit, als donkere wolken boven je hoofd samenspannen en het licht door de duisternis wordt omsloten? Als je hart van zorg is vervuld. Als je met lood in de schoenen naar de kerk gaat en niet goed weet waar je het zoeken moet? Is je geloof dan nog in staat om de twijfel de rug toe te keren?

Volgens Welmoed Vlieger staan God en de twijfel niet los van elkaar. Ze zijn met elkaar verbonden. Wat mooi dat God hier als eerste wordt genoemd. Want God is de enige, die onze twijfel kan wegnemen. Die absoluut oog voor ons heeft en, om het in moderne taal te verwoorden, 24/7 voor ons klaarstaat. We hoeven er niet veel voor te doen om Gods aandacht te trekken. Roepen is voldoende, zelfs al komt er van ellende geen geluid over onze lippen. God 'hoort' ons!

De band U2 heeft de gewoonte haar concerten steevast af te sluiten met het nummer 40, de prachtige vertolking van Psalm 40. Want dit populaire Ierse kwartet wil de fans aan het eind van een concert graag een boodschap meegeven voor onderweg. En in Psalm 40 is een machtig mooie boodschap te vinden. Het is werkelijk bijzonder als uren na afloop van een concert de tonen van deze bewerking nog nagalmen boven de naar huis kerende fans. De schrijver van deze psalm geeft prachtig weer hoe God naar je omkijkt, je schreeuwen hoort en je boven je omstandigheden uittrekt.

'Vol verlangen wachtte ik op God. Hij boog zich naar mij toe en hoorde mijn roep om hulp. Hij trok mij uit de put. Haalde mij uit de modder van alledag. Hij zette me neer op een rots en gaf me vaste grond onder mijn voeten'. En eindigend met 'De HEERE is groot! Ik ben wel ellendig en arm, maar de Heere denkt aan mij. U bent mijn Helper en mijn Bevrijder'.

Dat, in navolging van U2, dit verlangend wachten op deze naar ons omkijkende God dé manier van denken en handelen van ons allemaal mag zijn. Dan worden wij, mensen, door het Grote Jurylid geprezen als ultieme vanger van de tijdgeest anno 2018.

Hallo, ik ben God, wat fijn dat je er bent!

"40" by U2

I waited patiently for the Lord
He inclined and heard my cry
He lifts me up out of the pit, out of the miry clay

I will sing, sing a new song (2X)
How long to sing this song (2X)
How long, how long, how long, how long,
To sing this song

He set my feet upon a rock
and made my footsteps firm
Many will see, many will see and fear

VANUIT DE KERKENRAAD

Moderamen Kerkenraad: Jaap van Elzelingen, preses
Anita Kiezebrink-Bezemer, jeugdouderling
Henriëtte Jansen-Bokdam, pastoraal ouderling
Cor Polak, scriba
Jan van der Schuit, vanuit het CvK
Joke Wijnands-van der Linde, Diaconie
René Wouda, predikant

Scribaat Kerkenraad: Email: scriba@gknieuwendijk.nl

Predikanten: ds. M.F. Meeder-van Hof
Diefdijk 3, 4141 MD Leerdam
tel. 0345 619932; email: mfmdhof@hotmail.com

ds. R.A. Wouda
Kerkweg 1, 4255 GA Nieuwendijk
tel. 0183 405855; email: r.a.wouda@gmail.com

Voor wijkindelingen, contactouderlingen en andere pastorale bezoekers, zie (voorlopig nog) de overzichten in de Jaargids van september jl.

N.B. Inmiddels is al wel afgesproken dat Thea Hoeke (Begoniastraat 22; tel. 405270) wijkouderling wordt in Wijk 1, als opvolgster van Erik Kraaij.

Vergaderingen

Moderamen	dinsdag 3 juli, 19.45 uur, De Hoeksteen
Kerkenraadsuitje:	zaterdag 7 juli
Moderamen:	dinsdag 4 september, 19.45 uur
Pastoraal Overleg:	woensdag 5 september, 19.45 uur

Vakantie ds. Wouda: 23 juli t/m 12 augustus

Ds. Meeder neemt in deze periode voor heel de gemeente waar.

UIT DE GEMEENTE

Huwelijksjubilea

Echtparen die in de komende periode 25, 40, 45, 50, 55 enz. jaar getrouwd zijn.

Juli:

31 Groeneveld-Vink (Zandsteeg 66) 55 jaar

Augustus:

1 Kraaij-Witte (Rijksweg 109-201) 55 jaar

3 Van Breugel-Brienen (Cactusstraat 7) 45 jaar

15 Van Bruggen-Kant (Rijksweg 109-203) 70 jaar

15 Van Breugel-Hoeke (Van der Steltstraat 25) 55 jaar

20 De Wit-Dolislager (Zalmstraat 18, Hank) 25 jaar

23 Groenevelt-de Haan (Hankse Buitenkade 55) 50 jaar

September:

1 Van der Stelt-van Breugel (Snijderstraat 9) 40 jaar

8 Rijneveld-van den Heuvel (Kildijk 96) 40 jaar

8 Van der Stelt-Bouwhuis (Kerkweg 42) 40 jaar

10 De Heus-Buijks (Pr. Irenelaan 74) 50 jaar

22 Hoeke-Wijkamp (Snijderstraat 15) 40 jaar

Alle echtparen hiermee alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen over hun verdere levensweg, in voor- en tegenspoed, toe gebeden!

Verjaardagen 75+

De volgende gemeenteleden van 75 jaar of (veel) ouder hopen in de komende periode hun verjaardag te vieren:

Juli:

3 J. van der Stelt (Amaryllishof 1) 89 jaar

4 M.A. Groeneveld (Vijverstraat 26) 79 jaar

4 G. van Noorloos-van der Wiel (Dahliastraat 40) 81 jaar

11 K. Tuinstra (Dahliastraat 5) 87 jaar

13 B. Colijn (Van der Steltstraat 14) 88 jaar

14 M.E. Keller-van Helden (Midgraaf 4) 77 jaar

16 M.N. van Breugel (Anemoonstraat 43) 82 jaar

17 L.A. Lagrouw-de Bok (Eemstraat 13) 76 jaar

21 N. Groenevelt (Anemoonstraat 68) 84 jaar

23 H. van Breugel (p/a Transvaal 31, 4254 BB Sleeuwijk) 91 jaar

23 A. Lagrouw-Ouwerkerk (Amaryllishof 6) 76 jaar

26 M.J. Oldenburg-van Hemert (Dahliastraat 102) 79 jaar

28 G.J. Koot-van den Heuvel (Steurstraat 28) 76 jaar

Augustus:

1	H. van Hemert-van den Heuvel (Rijksweg 116b)	78 jaar
4	H.A. Ouwerkerk (Dahliastraat 26)	83 jaar
4	M.J. Warmer-van der Stelt (Van der Steltstr 9)	81 jaar
5	H. Boterblom-de Graaf (Vijverstraat 28)	95 jaar
6	J.O. Groenevelt-Verkerk (Amaryllishof 36)	77 jaar
9	J. Hoeke (Altenastraat 37)	78 jaar
10	J.J. Groenevelt (Hankse Buitenkade 55)	80 jaar
11	G.J. Groenevelt-van Steenis (Anemoonstraat 68)	79 jaar
11	S.A. Hoeke-van Wijk (Altenastraat 37)	76 jaar
11	E.J. Pellekaan-van Tilborg (Griendstraat 3a)	89 jaar
13	L. Groeneveld (Amaryllishof 21)	78 jaar
13	J. Kraaij (Rijksweg 109-201)	82 jaar
15	T.H. voor den Dag (Biesboschstraat 2)	75 jaar
15	N. Morée-Vink (Vijverstraat 18)	93 jaar
18	P. van den Berg (Heistraat 5)	78 jaar
18	J. Ouwerkerk (Kildijk 45)	79 jaar
18	I. van Putten-van Steenis (Heistraat 1)	77 jaar
21	A. Hoeke-in 't Veld (Hoekkampstraat 35)	82 jaar
24	N.C. de Graaff-de Bok (Pr. Irenelaan 22)	86 jaar
24	A.J. van der Pijl-van Breugel (Dahliastraat 48)	81 jaar
27	G. van Daalen-de Ruijter (Antonialaan 28, Almkerk)	90 jaar
29	J. Hoeke-van den Heuvel (Vijverstraat 34)	80 jaar
30	J. van Bruggen (Rijksweg 109-203)	98 jaar

September:

1	A. Kant-Colijn (Van der Steltstraat 22)	77 jaar
2	G. van Daalen-van Steenis (Van der Steltstraat 28)	83 jaar
5	H. Heiblom-Monshouwer (Van der Steltstraat 7)	84 jaar
9	W. de Graaf-Groeneveld (Rijksweg 109-107)	81 jaar
9	J. van Herwijnen (Amarillishof 23)	84 jaar
10	E. Ippel-Visser (Rijksweg 109-102)	81 jaar
15	G. Heystek-Ouwerkerk (Verpleeghuis Altenahove, Afd. De Morgenster, k. 107)	84 jaar
17	C.N. de Rade-de Graaf (Hoefslag 6, 4286 GD Almkerk)	80 jaar
19	H.N van Drunen (Van der Steltstraat 2)	81 jaar
21	J.J. Groenenberg-van Ravestijn (Hoge Polderweg 2)	81 jaar
22	J. Groeneveld-van Hemert (Vijverstraat 26)	78 jaar
27	W. Ouwerkerk (Dahliastraat 28)	77 jaar
28	B. de Haas-van Daalen (Rijksweg 109-103)	86 jaar
30	J. Groeneveld (Zandsteeg 66)	82 jaar

Wij feliciteren hen hiermee (alvast) van harte, wensen hen een goede verjaardag en bidden hen Gods bemoediging en zegen toe bij de vreugden en het verdriet op hun verdere levensweg.

Overleden Leen Dolislager

Op dinsdag 26 juni overleed *Leendert Dolislager* (Amaryllishof 30), sinds 4 april 2015 weduwnaar van Ria Dolislager-van der Zalm. Leen Dolislager is 71 jaar geworden. In de volgende Kerkklanken wordt een In memoriam opgenomen

Geslaagd ! – of niet ...?

De uitslag van het Centraal Schriftelijk Eindexamen is inmiddels bekend. Daarmee is de spanning (zo niet: stress) van examenkandidaten - èn hun ouders ten einde. Voor alle geslaagden: van harte gefeliciteerd met je diploma! En veel succes bij de nieuwe stap die je nu gaat maken – na een welverdiende vakantie uiteraard.

Als je een teleurstellende mededeling kreeg en/of ook het herexamen mislukte, laat dan de moed niet zakken! Sterkte gewenst om, na een ontspannende vakantie, de draad weer op te kunnen pakken.

Zogezegd (152)

‘Het ‘God-gehalte’ in de kerk moet echt omhoog. Heb je Christus ontmoet of een praatje gehoord dat jij ook kon bedenken?’

Wim Dekker, in een interview over zijn laatste boek ‘Verbonden en vervreemd. Over de God van Paulus op de Areopagus.’ (Zoetermeer 2018)

Vakantiegroet

Iedereen die de komende maanden op vakantie gaat, een goede en ontspannende tijd gewenst! Kortom: ‘recreatie’ (= herschepping). En een behouden thuiskomst. Alle goeds ook voor hen die thuis (moeten of willen) blijven.

Ten slotte

Met een hartelijke groet vanuit de pastorie,
ds. R.A. Wouda (Tel. 405855; r.a.wouda@gmail.com)

VORMING EN TOERUSTING

VORMING EN TOERUSTING – Ideeën voor het volgende seizoen ...?

De catechisaties, gesprekskringen en toerustingsactiviteiten van dit winterseizoen zijn inmiddels grotendeels afgerond. We mogen terugzien op veel goede, opbouwende ontmoetingen. *Dank aan allen die daar hun bijdrage aan leverden!*

In de komende maanden zullen we ons bezinnen op het nieuwe jaarthema '**Kunst in de kerk**' en plannen maken voor het volgende winterseizoen. *Aan die bezinning kunnen ook u en jij een bijdrage leveren!*

Vandaar de vraag: zijn er onderwerpen, thema's, waar u/jij graag eens mee aan de slag zou willen? Heb je vragen waar je mee rondloopt en die je wel eens met anderen zou bespreken en doordenken?

Suggesties zijn van harte welkom!
Via r.a.wouda@gmail.com of 0183 405855.
Ds. Wouda

GEZAMENLIJKE BIJEENKOMSTEN VOOR OUDEREN

Ook wat deze activiteiten betreft is er sprake van een zomerreces. Vanaf september wordt een en ander weer opgestart.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Hierbij een overzicht van de collectenopbrengsten van juni 2018.

Zondag 3 juni:

1. PKN Kerk in Actie /zending: € 251,12
2. Kerkklanken: € 210,25
3. Deurcollecte MIVA: € 173,85

Zondag 10 juni: (tentdienst)

1. Algemeen kerkelijke arbeid: € 509,78

Zondag 17 juni:

1. Diaconie: € 175,60
2. Algemeen kerkelijke arbeid: € 142,65
3. Z.W.O. (busjes): € 81,45
- 4 Avondmaalscollecte: 540,40

Zondag 24 juni:

1. Z.W.O.: € 246,45
2. Onderhoud gebouwen: € 203,05
3. Z.W.O. (busjes): € 130,05

KERKELIJK BUREAU

Vertrokken

Naar Almkerk: Hr. en mw. H. Busser-de Pender, Antonialaan 98, Almkerk (wijk 5).

Naar Werkendam: Mw. A.J. de Pender, Rijksweg 148 (wijk 4).

Kerkelijke bevestiging van het huwelijk

Op 1 juni 2018: Hendrikus Marinus (Henri) Verhagen en Marianne Lisette Marjolein (Marjolein) van den Berg, Kafappel 13 (wijk 2).

Verhuisd

Mw. A. van Oord-van Daalen; van Rijksweg 109-208, J.B. Dijkhuis (wijk 5), naar Rivierenland 1, Altenahove, afd. Guldenroede, kamer 115 (wijk 5).

RONDJE KERKENRAAD

Waar is de kerkenraad allemaal mee bezig? Die vraag wordt weleens aan een kerkenraadslid gesteld. Middels deze rubriek wil de kerkenraad maandelijks een korte weergave geven van de zaken die worden besproken, zijn afgerond of nog gaan komen. Zo proberen wij de gemeente meer te betrekken bij het reilen en zeilen van de kerk.



De langste dag is de rug al weer toegekeerd. Na de geboortedag van Johannes de Doper (Sint Jan, 24 juni) beginnen de nachten ongemerkt te lengen. Het voorjaar is voor dit jaar definitief finito. In

de maand juni hebben we de paraplu niet nodig gehad. Tsjonge, wat is het droog. Vooral de boeren worstelen met de steeds duidelijker wordende klimaatsverandering. Er wordt volop berekend om de groei in de gewassen te houden. Extra kosten, veel inspanning. De natuur loopt ook ver op de tijd vooruit. Bermen en natuurterreinen worden al door van het verdroogde gras. Een beeld dat bij de hoogzomer past. Het einde van het kerkelijke seizoen is aangebroken. Nog een enkele vergadering, hier en daar een overleg, en dan even vakantie. Toch wordt er ook al gewerkt aan het komende winterseizoen. Want voor je het weet is het al weer zover. Nog maar even niet aan denken. Wat speelt er:

- Op de kerkenraadsvergadering van 12 juni is afscheid genomen van de afgetreden ambtsdragers. Op persoonlijke wijze werd stilgestaan bij een ieders inzet voor de kerk. De nieuwe ambtsdragers werden 'geïnstalleerd' en konden, na het Ondertekeningsformulier Ambtsdragers te hebben ondertekend, meteen 'aan de bak'.
- De jeugdouders zijn volop in de weer met het traject Jeugd, Jongeren en Jonge Gezinnen. Zoals in de vorige Kerkklanken was te lezen, worden er twee speerpunten verder uitgewerkt. De aandacht is gericht op de *doelgroep leeftijd 20-* en de *doelgroep leeftijd 20+*, voor *ontmoeting door de week*. Er wordt verder advies gevraagd aan de jeugd- en jongerenadviseur Martin de Groot. Tevens wordt er contact gelegd met een jeugdwerker. Nog voor de zomervakantie hopen we een echte stap te kunnen zetten.
- T.a.v. het Stiltecentrum is de afspraak gemaakt voorlopig met een simpele opzet te starten, zodat er nog niets verbouwd hoeft te worden. Na een proefperiode zal er geëvalueerd worden hoe verder te gaan. Zoals het er nu naar uitziet zal ergens in september van het Stiltecentrum gebruik gemaakt kunnen worden.
- De samenstelling van het Moderamen is gewijzigd vanwege de afgetreden kerkenraadsleden, die zitting hadden in het Moderamen. De plaats van Teus voor den Dag wordt overgenomen door Jan van der Schuit (CvK), die van Erik Kraaij door Henriette Jansen (Pastoraat).
- Zeer binnenkort hoopt het CvK duidelijkheid te verschaffen over de wijze waarop binnen de kerk met de nieuwe privacywetgeving moet worden omgegaan. Het is een lastige materie, die niet zonder slag of stoot aan ons voorbij zal gaan. Het is met name nog wachten op het advies van de PKN.
- Er is nog steeds geen archivaris gevonden. De kerkenraad vindt het echter van belang dat de kerkelijke stukken op een juiste wijze worden gearchiveerd. Die taak is toebedeeld aan het CvK. Wie interesse heeft in de uitvoering van deze taak is van harte welkom.
- Op de kerkenraadsvergadering van 17 mei is een start gemaakt met een bezinning aan de hand van het boekje *Leiderschap met Lef*. Het boekje gaat in op de taak van de kerkenraad, waarbij het leidinggeven

aan de gemeente, met als doel 'de gemeente bij het heil te bewaren' centraal staat. Met regelmaat hopen wij een aantal thema's te behandelen.

- De predikanten en de wijkouderlingen buigen zich binnenkort over de indeling van de wijken. Dit vanwege het afgenomen aantal wijkouderlingen.

Wilt u of jij iets meer weten over deze genoemde punten? Neem gerust contact op met de scriba (Cor Polak) of de voorzitter (Jaap van Elzelingen) van de kerkenraad.

En niet te vergeten:

De kerkenraad wil, zo aan het einde van het winterseizoen, ieder gemeentelid, die op wat voor manier dan ook, zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan het werk binnen onze kerk, heel hartelijk bedanken. Zonder jullie inzet, hoe groot of hoe klein en op wat voor gebied dan ook, kan de kerk niet.

Juist door samen sterk te zijn, kunnen we ook samen Kerk zijn!

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 8 juli 2018:

10.00 uur: Afsluiting jaarthema 'Dankbaarheid' en 'brugdienst' voor de oudste KND-groep. Voorganger: ds. R.A. Wouda
Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Kerklanken

Zondag 15 juli 2018: begin basisschoolzomervakantie

10.00 uur: Voorganger: ds. R.A. Wouda
Collecten: 1. Diaconie; 2. Algemeen kerkelijke arbeid
[Tijdens de basisschoolzomervakantie hebben ook onze lectores vrijaf (vanaf 22 juli). De gastvoorgangers verzorgen dan zelf de lezingen.
De draad wordt weer opgepakt op zondag 2 september.]

Zondag 22 juli 2018:

10.00 uur: Voorganger: ds. A. van Andel, Valkenswaard
Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Onderhoud orgel

Zondag 29 juli 2018:

10.00 uur: Voorganger: ds. W. Bisschop, Breda
Collecten: 1. Diaconie; 2. ZWO

Zondag 5 augustus 2018:

10.00 uur: Voorganger: ds. A.W.W. de Ruiter, Wijk en Aalburg

Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Jeugdwerk

Zondag 12 augustus 2018:

10.00 uur: Voorganger: ds. W. Bisschop, Breda

Collecten: 1. Kerk in Actie/Zending; 2. Algemeen kerkelijke arbeid

Zondag 19 augustus 2018:

10.00 uur: Voorganger: ds. M.F. Meeder-van Hof

Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Kerkradio

Zondag 26 augustus 2018: einde basisschoolzomervakantie

10.00 uur: Voorganger: ds. D. Eckhardt-Groeneveld, Zuilichem

Collecten: 1. Diaconie; 2. Kosten energie

Zondag 2 september 2018:

10.00 uur: Voorganger: ds. R.A. Wouda. Thema: *Geloven: daar zit muziek in!*
Gezinsdienst met muzikale medewerking van Gospel Unlimited en
Jaco van de Werken (orgel)

Collecten: 1. Jeugdwerk; 2. Algemeen kerkelijke arbeid

Zondag 9 september 2018: Avondmaalszondag

10.00 uur: Viering Heilig Avondmaal.

14.30 uur: Verkorte Avondmaalsviering in Het Steunpunt

Voorganger deze zondag: ds. R.A. Wouda

Collecten: 1. J.O.P.; 2. Onderhoud orgel

Zondag 16 september 2018: Startzondag

10.00 uur: *Startdienst*. Voorganger: ds. R.A. Wouda, m.m.v. een eigen
muziekensemble.

Collecten: 1. Vredesweek; 2. Algemeen kerkelijke arbeid

BIJZONDERE ZAKEN

Terugblik op rommelmarkt 22 en 23 juni 2018

De rommelmarkt van dit jaar was weer een groot succes!

Namens de commissie willen wij iedereen die mee heeft geholpen, in welke vorm dan ook, ontzettend BEDANKEN, want zonder vrijwilligers was dit nooit mogelijk geweest.

Wij hopen dat we volgend jaar weer op u/jullie medewerking kunnen rekenen.

De rommelmarkt heeft een geweldig resultaat opgebracht namelijk € 7.500,-
Dit bedrag wordt gebruikt voor de uitbreiding van de keuken in de kerk.

Het bedrag van de boodschappenmand is geraden door: Mevrouw Gerda Voskuilen.

Graag zien we u volgend jaar weer op de rommelmarkt!

Kleding en textiel

De verkoop van kleding, schoenen, tassen en verder textiel is dit jaar wederom goed verlopen. Door de aangeleverde kwalitatieve spullen werd De Boetiek goed bezocht, wat resulteerde in een goede verkoop. Hierdoor hebben we een mooie bijdrage kunnen leveren aan het totaal bedrag van de rommelmarkt. De overgebleven kleding, schoenen en verder textiel zijn door aan de kerk verbonden goede doelen opgehaald.

Iedereen die op wat voor manier heeft bijgedragen hiervoor hartelijk dank!

Met vriendelijke groeten,
De Rommelmarkt commissie

Samen Geloven Groep

De laatste avond van het eerste seizoen Samen Geloven Groep was op 22 juni 2018. Tijdens deze avond zijn we gezellig samen geweest onder het genot van een barbecue. Tevens zijn er plannen gemaakt voor het tweede seizoen, waarin we ook maandelijks samen willen komen op vrijdag van 20.00 tot ongeveer 22.00 uur.

De avonden voor seizoen 2018/2019 zijn op:

- 14 september
- 12 oktober
- 16 november
- 18 januari
- 15 februari
- 15 maart
- 12 april
- 17 mei
- 14 juni

De eerste avond voor het nieuwe seizoen (14 september) wordt gehouden bij Jostein en Anita (Dirkappel 26). Nog niet geweest, maar wel geïnteresseerd? Sluit gerust eens aan!

Meer informatie is te verkrijgen via samengeloven@gknieuwendijk.nl

De organisatie,
Jostein Kiezebrink, Jeroen den Dekker en Matty van Tilburg.

De Boekerij+

Op donderdag 12 juli a.s. sluit het boekenwinkeltje definitief.

We zijn nog open op donderdag 5 juli en op 12 juli. De boeken worden dan verkocht voor een gereduceerde prijs.

De boeken kunnen niet meer afgegeven worden bij de kerk op donderdagmiddag, maar op de ophaaldagen van de Rommelmarkt worden aangeboden.

De verkoop van boeken via Marktplaats gaat door, zolang er boeken voorradig zijn.

Voor meer informatie: Jannie voor den Dag (tel. 402763) en Henk van Putten (tel. 402768).

Nieuwe piano

“Daar begin ik niet aan” zei de pianostemmer toen hij bij ons was. “De piano in de kerk is niet meer te stemmen”. Dat was me jaren geleden door een andere stemmer ook al eens gezegd dus ik nam het van hem aan. Ieder zijn vak niet waar?

Een mailtje naar de kerkrentmeesters was snel gemaakt. Tot mijn grote plezier kreeg ik een mail terug dat er budget was voor een betere piano! Gelukkig is er internet, dus eerst maar eens gekeken waar tweedehands piano's te koop zijn en wat ze kosten. En wat is, behalve de klank, nog meer belangrijk? De kleur? De hoogte? Modern uiterlijk? Tjonge ja dat wist de penningmeester ook niet. Dus samen met Dick ben ik naar Breda gegaan naar een grote, goed bekend staande piano handel. De eerste vraag van de verkoper is dan: “wat mag het zo ongeveer kosten? Dan kan ik de piano's laten zien die binnen uw budget vallen.”

Na uitleg waar we de piano voor nodig hadden, kwam het lastigste moment. Met de meegenomen muziek liep ik de hele winkel door om op de piano's te spelen en te luisteren wat ik het mooiste vond. Tja, de klank is toch een persoonlijk ding. De eerste piano bleek favoriet. Steeds probeerde ik een andere piano maar keerde weer terug naar nummer 1. En dat bleef ook nummer 1.

Hij is bruin, dat kleurt gelukkig goed bij het interieur. Hij is veel hoger dan de oude. Dat betekent langere snaren en dus meer volume. Erg prettig als er onverhoopt de gemeentezang mee moet worden begeleid. Ik had weleens zere vingers om genoeg geluid uit de piano te krijgen! Ook voor



ACUSTICA

koorbegeleiding is hij goed bruikbaar. Als het koor op het podium staat kan de dirigent vanachter de piano alles goed overzien.
Maar het allerbelangrijkste.....de mooie, warme klank, zodat de stukken die ik thuis instudeer ook in de kerk mooi klinken. Daar gaat het om!
Dat we van deze piano maar weer heel veel jaren plezier mogen hebben!
Hanneke de Peuter

EN VERDER

Nieuws van Alpe d'HuZes team "Liever met dan voor"

Hallo allemaal.

De laatste maanden hebben wij jullie uitgebreid geïnformeerd over de voorbereidingen voor onze deelname aan Alpe d'HuZus en Alpe d'HuZes op 6 en 7 juni. Niet alleen over het sportieve deel maar ook vooral over de acties voor de werving van sponsorgelden. Het leek een enorme klus om het vooraf gestelde doel van 10.000 euro te realiseren als leden van één familie. Maar wat zijn we daar fenomenaal mee geholpen! Door sponsorgelden uit het bedrijfsleven, de plaatselijke middenstand en heel veel sympathisanten hebben we dit streefbedrag ruim overschreden. Spontane hulp, aanwezigheid en deelname aan de georganiseerde acties waren overweldigend. We voelen ons hierdoor enorm gezegend en zijn dankbaar voor iedereen die hiervoor op ons pad is gezet.

Het totaalbedrag is nog niet helemaal bekend maar we verwachten in totaal ergens in de buurt van de 16.000 !!! euro uit te komen. Naast de opbrengst voor ons team 'Liever Met Dan Voor' is het zeker waard te vermelden dat mede door de deelname van Willeke en Thijs aan Alpe d'HuZus dit geweldige bedrag is gerealiseerd. Iedereen die hier op een of andere manier aan heeft bijgedragen willen wij heel hartelijk bedanken. De totaalopbrengst van de landelijke actie is ook nog niet bekend. Veel sponsoring gebeurt op basis van het aantal beklimmingen en die gelden zijn nog niet geïnd. Maar toen op donderdag 7 juni door de organisatie werd bekendgemaakt dat er al meer dan 11 miljoen euro was gedoneerd –ruim 1 miljoen meer dan het totaal van de actie van 2017- was dat een positieve verrassing voor alle deelnemers, begeleiders en vrijwilligers ter plaatse. Het uiteindelijke bedrag wordt eind september bekend gemaakt door stichting Alpe d'HuZes en KWF kankerbestrijding. Tot die tijd blijft het dan ook mogelijk te doneren via onze actiepagina's.



Het is niet in woorden uit te drukken hoe de sfeer tijdens het evenement ter plaatse is. Iedereen die daar is komt voor hetzelfde doel en iedere deelnemer heeft in gedachte iemand in zijn rugzak of achterop de fiets. De lach en de traan liggen heel dicht bij elkaar en niemand vindt het vreemd. Als voorbeeld kunnen we de 'Nederlandse' bocht nemen: bocht nummer 7 van de klim naar Alpe d'Huez. Op die plaats staan op de koersdag honderden herdenkingskaarsen te branden, om werkelijk stil van te worden. Toch staat in diezelfde bocht een vrachtwagen waarop een discjockey Hollandse hits draait waarbij soms ook polonaise wordt gelopen. Raar? Helemaal niet, dat kan daar gewoon en iedereen doet mee. En 500 meter verder naar boven is het stil en loop je weer met je eigen gedachten. Maar niet alleen in bocht 7, in vrijwel alle 21 bochten van de klim staan supporters en wordt iedereen aangemoedigd. Op veel plaatsen is er eten en drinken voor de deelnemers, zijn medische steunpunten en plaatsen waar eventuele gebreken aan fietsen kunnen worden verholpen. Werkelijk fenomenaal wat er geregeld is door de aanwezige vrijwilligers en bedrijven. Op woensdag tijdens Alpe d'HuZus was het lekker weer en mooi druk langs het parcours en in de finishstraat. Hoe anders was dat op donderdag... Vrijwel de hele dag was er wel ergens regen, hetzij in het dal of op de berg. De wandelaars liepen geruime tijd met een regenjas aan, maar vooral de fietsers die meerdere keren omhoog en omlaag gingen hebben enkele keren droge kleren moeten aantrekken. Ook zorgde het natte wegdek voor extra risico op valpartijen, vooral bij het afdalen op de fiets. Er werd op toegezien dat de fietsers niet sneller dan 25 km per uur zouden rijden in de afdaling. Veel motorrijders van de organisatie zorgden hiervoor, waardoor het aantal valpartijen gelukkig beperkt is gebleven. Ook bij de finish was het door het slechte weer niet zo druk, wat natuurlijk heel jammer is.

Wij hebben een prachtige herinnering. Het was heel bijzonder om een week met het hele gezin onder deze bijzondere omstandigheden ter plaatse te zijn en mee te doen met dit evenement. We zijn enorm gezegend dat we dit inderdaad mét elkaar mochten doen.

Met hartelijke groeten,
namens ons hele gezin.
Tus en Ina Heijstek



Publicatie over Ds. Helenius de Bruijn

Mevrouw van As uit Werkendam heeft een artikel geschreven over Ds. Helenius de Bruijn(1877-1944). Ds. de Bruijn heeft heel lang in de Gereformeerde kerk van Nieuwendijk gestaan. Hij heeft op zondag 5 maart 1944 gepreekt over doop. 's Avonds is hij vrij plotseling overleden. Mevrouw van As heeft in het artikel de preek van 5 maart 1944 overgenomen en biografische schetsen over ds. de Bruijn en zijn familie gemaakt. Ds. de Bruijn heeft hele generaties Nieuwendijkers gedoopt, in het huwelijk bevestigd en begraven. In het artikel staan vrij veel foto's. Heeft u interesse? Dan kunt u uitgave kunt u bij mevrouw Van As bestellen. De prijs zal rond 5 euro zijn. Voor meer informatie:

Nel van As
Sigmondstraat 9 H
4251VB Werkendam
Tel 0183 504078
Email pjas@kpnplanet.nl

Hetvakantiebureau.nl

Hetvakantiebureau.nl maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk (PSDV). PSDV wil eraan bijdragen dat mensen zich niet buitengesloten voelen. Daarom bieden zij in samenwerking met en steun van de Protestantse Kerk in Nederland vakantiemogelijkheden aan voor mensen voor wie het door ziekte, beperking of leeftijd niet vanzelfsprekend is om op vakantie te gaan. De vakanties hebben een open-christelijk karakter en zijn voor iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond, toegankelijk. Men viert vakanties in een van de vijf eigen (aangepaste) of twee gehuurde (aangepaste) accommodaties in Nederland

Hetvakantiebureau.nl is specialist in **senioren vakanties** en **zorgvakanties**. Deze zorgvakanties zijn begeleide vakanties voor mensen die in het dagelijks leven zorg of begeleiding nodig hebben. Zo'n 1.500 vrijwilligers per jaar maken deze vakanties mogelijk.

Deze vakanties staan bekend om hun goede sfeer, de ruimte die men als individu krijgt binnen de groep en het bijzondere contact tussen gast en vrijwilliger. Op de leestafel in de hal liggen brochures om mee te nemen.

Vakantiebureau.nl zoekt vrijwilligers

Het Vakantiebureau.nl is op zoek naar vrijwilligers. Vooral gediplomeerde verpleegkundige (met of zonder BIG-registratie) zijn hard nodig. Wil je graag in een andere functie meedoen, dan ben je natuurlijk ook van harte welkom. Bel mij gerust voor informatie, mijn telefoonnummer is (0183) 401868. Het is heel mooi vrijwilligerswerk en ik vind het jammer dat ik dit niet meer kan doen. Doen jullie mee??

Een diaconale vakantiegroet van,

Janny Groenevelt-Verkerk

ZOMERCONCERT URKER MANS FORMATIE

Op vrijdag 6 juli 2018 komt de Urker MANS Formatie opnieuw naar Werkendam voor een concert in de Maranathakerk. Het repertoire bestaat uit liederen rondom het thema OP REIS. Want reislustig zijn ze.. Niet alleen binnen Nederland reizen ze heel wat af voor hun concerten maar ook in Canada waar zij dit jaar een tweede tournee maken. Op het programma staan titels van de laatste cd Morgen zoals: 'Is uw paspoort getekend, get on board en Coming home.' Daarnaast zingen ze bekende klassieke werken, spirituals en populaire muziek. De mannen zingen in traditionele Urker kleding onder leiding van de gedreven dirigent Martin Mans. Aan het orgel en de vleugel zit Mark Brandwijk die begeleidt en bovendien een improvisatie verzorgt. Martin en Mark zijn uitstekend op elkaar ingespeeld wat resulteert in een gestroomlijnd programma. Elke zanger heeft een solo waardoor hun individuele stemmen goed tot hun recht komen. Twee van hen bespelen, naast hun zang, een taragot en een altviool wat het programma nog een extra dimensie geeft. Een zomerconcert van de Urker MANS Formatie staat garant voor enkele uren ontspannen genieten van koor- en solozang en instrumentale muziek.

Datum : Vrijdag 6 juli 2018

Aanvang : 19.30 uur.

Locatie : Maranathakerk, Gedempte Haven 1, Werkendam

Toegang : € 17,50. Online € 16,=.

Leden van de PCOB/KBO/ANBO € 13,=.

Kinderen t/m 11 jaar € 5,=.

Reserveren: www.martinmans.nl of op de reserveerlijn: 06 – 25 39 19 03.

Voorverkoop van kaarten bij: De Angelot, Hoogstraat 56, Werkendam

THEOLOGISCHE VORMING GEMEENTELEDEN en geïnteresseerden; driejarige basiscursus en korte cursussen

In het seizoen 2018-2019 starten er weer **driejarige basiscursussen** **theologische vorming**: één op maandagavond 3 september en parallel daaraan één op dinsdag-morgen 4 september a.s. Deze cursussen worden gegeven in kerkgebouw

“de Hoeksteen”, Rivierweg 15 te Capelle aan den IJssel, (bereikbaar met de metro). Men komt wekelijks bijeen van september t/m mei, buiten de schoolvakanties.

Op 27 augustus is er een informatieavond voor alle nieuwe cursisten en geïnteresseerden die deelname overwegen.

Tevens zijn er diverse **korte cursussen** (1-3 dagdelen) die dit seizoen gegeven worden door:

- “Aspecten van het Nederlandse christendom in de 20^e eeuw”, dr. E.P. Meijering, dinsdagmorgen 11/9, 18/9 en 25/9 (2018);
- “Geloof en wetenschap”, prof. dr. M.J. de Vries, dinsdagmorgen 2/10, 9/10 en 16/10 (2018);
- “Psalmen in de moderne Nederlandse literatuur”, dr. J.C. de Bas, dinsdagmorgen 30/10, 6/11 en 13/11 (2018);
- “Rembrandts blik op de Bijbel”, mw. drs. L.J. Verschoor, dinsdagmorgen, 27/11 (2018);
- “Het Wilhelmus: achterhaald of actueel?”, drs. J.C. Blankers, dinsdagmorgen 4/12 en 11/12 (2018);
- “Tussen geloof en twijfel -aspecten van de filosofische, postmoderne theologie van de Tsjech Tomás Halik-”, drs. A.S.J. Smilde, dinsdagmorgen 15/1, 22/1 en 29/1 (2019);
- “Openbaring: een troostboek”, drs. A.J.O. van der Wal, dinsdagmorgen 5/2, 12/2 en 19/2 (2019);
- “Rabbijnse Literatuur: Dauw en opstanding”, mw. drs. E. Schorer, dinsdagmorgen 12/3, 19/3 en 26/3 (2019).

De korte cursussen worden gegeven in de Alexanderkerk (v/h Verrijzeniskerk), Springerstraat 340 te Rotterdam-Alexander, op maandagavond van 19.15 - 21.30 uur en op dinsdagmorgen van 10.00 -12.30 uur.

Aan de basiscursus en alle korte cursussen zijn kosten verbonden.

Een ieder die belangstelling heeft voor de Bijbel en alles wat daarmee samenhangt, is van harte welkom! Er zijn geen toelatingseisen.

Wilt u meer informatie, kijk dan op www.tvgrotterdam.nl

Voor persoonlijk contact kunt u mailen met Mw. M. Bezemer-Rietveld, e-mail: tvgrrotterdam@online.nl of bellen met mw. Koole, tel. 0167-536671.

BIJBELLEESROOSTER

zondag	1 juli	Job 42:1-17	Happy end
maandag	2 juli	Marcus 4:21-34	Oogsttijd
dinsdag	3 juli	Marcus 4:35-41	Tegen de storm in
woensdag	4 juli	Marcus 5:1-20	Bezeten
donderdag	5 juli	Marcus 5:21-34	Het bloed stroomt niet meer...
vrijdag	6 juli	Marcus 5:35-43	Het bloed stroomt weer!
zaterdag	7 juli	Psalm 123	Oogopslag
zondag	8 juli	Marcus 6:1-13	Een profeet in zijn vaderstad
maandag	9 juli	Marcus 6:14-29	Dodendans
dinsdag	10 juli	Marcus 6:30-44	Geen rust gegund
woensdag	11 juli	Romeinen 14:1-12	Plicht van de sterkste
donderdag	12 juli	Romeinen 14:13-23	Overtuigingskracht
vrijdag	13 juli	Romeinen 15:1-13	Bijbelstudie
zaterdag	14 juli	Efeziërs 1:1-6	Voorbestemd
zondag	15 juli	Efeziërs 1:7-14	Gemerkt
maandag	16 juli	Efeziërs 1:15-23	Dankbaarheid
dinsdag	17 juli	Psalm 14	Dwaasheid
woensdag	18 juli	Klaagliederen 1:1-11	Jeremiade
donderdag	19 juli	Klaagliederen 1:12-22	De HEER straft
vrijdag	20 juli	Klaagliederen 2:1-12	Donkere tijden
zaterdag	21 juli	Klaagliederen 2:13-22	De straf was niet onverwacht
zondag	22 juli	Klaagliederen 3:1-39	Wanhoop en hoop
maandag	23 juli	Klaagliederen 3:40-66	Gebed uit de diepte
dinsdag	24 juli	Klaagliederen 4:1-22	Leed, maar geen leedvermaak
woensdag	25 juli	Klaagliederen 5:1-22	Er komt een eind aan de ellende
donderdag	26 juli	Rechters 1:1-21	Veroveringen
vrijdag	27 juli	Rechters 1:22-36	Strijd
zaterdag	28 juli	Rechters 2:1-5	Jammerplaats
zondag	29 juli	Rechters 2:6-15	De geschiedenis herhaalt zich
maandag	30 juli	Rechters 2:16-23	Rechterlijke macht
dinsdag	31 juli	Rechters 3:1-6	Wie zijn je vijanden?

woensdag	1 augustus	Efeziërs 2:1-10	Opstanding
donderdag	2 augustus	Efeziërs 2:11-22	Medeburgers en gezinsleden
vrijdag	3 augustus	Rechters 3:7-11	Oorzaak en gevolg
zaterdag	4 augustus	Rechters 3:12-31	Verlos-kunst
zondag	5 augustus	Efeziërs 3:1-13	Vrije toegang
maandag	6 augustus	Efeziërs 3:14-21	Perspectief
dinsdag	7 augustus	Rechters 4:1-16	Sterke vrouw
woensdag	8 augustus	Rechters 4:17-24	Vastgepind
donderdag	9 augustus	Rechters 5:1-11	Tweestemmig lied
vrijdag	10 augustus	Rechters 5:12-22	Heldinnendicht
zaterdag	11 augustus	Rechters 5:23-31	De vijand geveld
zondag	12 augustus	Efeziërs 4:1-16	Liefde en verdraagzaamheid
maandag	13 augustus	Efeziërs 4:17-24	Word nieuw
dinsdag	14 augustus	Efeziërs 4:25–5:2	Verandering
woensdag	15 augustus	Efeziërs 5:3-20	Positieve houding
donderdag	16 augustus	Marcus 6:45-56	Waterloop
vrijdag	17 augustus	Marcus 7:1-23	Onreinheid komt van binnenuit
zaterdag	18 augustus	Marcus 7:24-30	Kruimels
zondag	19 augustus	Rechters 6:1-10	Eigen schuld
maandag	20 augustus	Rechters 6:11-24	Offer van een bange held
dinsdag	21 augustus	Rechters 6:25-40	Tekens
woensdag	22 augustus	Marcus 7:31-37	Gebarentaal
donderdag	23 augustus	Marcus 8:1-13	Vermenigvuldigen en delen
vrijdag	24 augustus	Marcus 8:14-26	Zuurdesem en onbegrip
zaterdag	25 augustus	Efeziërs 5:21-33	De basis is liefde
zondag	26 augustus	Efeziërs 6:1-9	Ken je plaats
maandag	27 augustus	Deuteronomium 1:1-8	Op herhaling
dinsdag	28 augustus	Deuteronomium 1:9-18	Staatsinrichting
woensdag	29 augustus	Deuteronomium 1:19-33	Woestijnreis
donderdag	30 augustus	Deuteronomium 1:34–2:1	Luisterhouding
vrijdag	31 augustus	Deuteronomium 2:2-15	Omtrekkende bewegingen

zaterdag	1 september	Deuteronomium 2:16-25	Volksverhuizingen
zondag	2 september	Efeziërs 6:10-17	Wapenrusting
maandag	3 september	Efeziërs 6:18-24	Gebedsoproep
dinsdag	4 september	Psalm 20	Overwinningslied
woensdag	5 september	Deuteronomium 2:26-37	De koninklijke weg geweigerd
donderdag	6 september	Deuteronomium 3:1-11	Museumbed
vrijdag	7 september	Deuteronomium 3:12-22	Iedereen moet meedoen



nederlands  **bijbel**genootschap

BIJBELSE WOORDZOEKER NR. 2

A	N	T	I	C	H	R	I	S	T	K	R	E	K
L	F	O	H	A	R	T	H	C	O	T	T	I	U
A	I	G	E	L	O	O	F	I	L	E	M	O	N
M	L	O	O	F	H	U	T	T	E	N	R	A	M
O	I	W	F	D	N	A	D	E	D	N	O	Z	K
T	S	G	E	A	S	E	D	R	O	M	E	N	R
H	T	Z	K	T	R	B	R	O	O	D	M	L	A
E	IJ	N	E	N	E	G	E	Z	T	N	E	I	A
S	N	J	O	N	A	N	G	E	E	G	N	B	N
U	E	B	B	I	R	K	D	L	L	A	A	A	E
D	N	E	N	E	E	Z	E	D	O	D	M	N	L
O	P	S	T	A	N	D	I	N	G	A	E	O	L
X	E	D	O	C	T	R	O	O	P	T	N	N	O
E	D	E	A	C	I	N	O	L	A	S	S	E	T

NA HET WEGSTREPEN VAN DE WOORDEN BLIJVEN ER EEN AANTAL LETTERS OVER DIE SAMEN EEN WOORD VORMEN.

OPLOSSING:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

AFGODSBEELDEN	DEDAN	HART	RAM
ALAMOTH	DELEN	HOF	ROEMEN
ALWETEND	DODEZEE	JONA	STAD
AMEN	DROMEN	KERK	TESSALONICA
ANTICHRIST	EXODUS	KRIBBE	TOLLENAAR
ARK	FILEMON	LIBANON	TOLEDOOT
BOEK	FILISTIJNEN	LOOFHUTTEN	UITTOCHT
BROOD	GAD	MENS	ZEGENEN
CITER	GELOOF	OPSTANDING	ZONDE
CODEX	GRAF	POORT	

De oplossing van puzzel 1 was: Christus

© 2018 S v Welsenis





**De bloemen in de kerk worden
iedere week geschonken door:**

**Bloemenatelier "Het Klaverblad"
Rijksweg 212, Nieuwendijk**

www.bloemenatelierhetklaverblad.nl/

Opgelet!

Houdt u er rekening mee dat Kerkklanken op de website van de kerk geplaatst wordt en dat alle genoemde gegevens (telefoonnummer, adres etc.) dus zichtbaar zijn op internet. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan dient u dit bij het te plaatsen bericht, kenbaar te maken.

74e jaargang nr. 6/ 2018

INFO

Gereformeerde Kerk, Kerkweg 3, 4255 GA Nieuwendijk, tel. 403326
www.gknieuwendijk.nl

Kerkdienst 10.00 uur

Predikanten Ds. R.A. Wouda, Kerkweg 1, tel. 405855 (do. vrije dag)
e-mail: r.a.wouda@gmail.com
Ds. M.F. Meeder-van Hof, Diefdijk 3, 4141 MD Leerdam,
Tel. (0345) 619932, e-mail: mfmdhof@hotmail.com

Scriba ouderling-scriba: Cor Polak, tel. 403473
e-mail: scriba@gknieuwendijk.nl

Kerkelijk Bureau Voor aangifte van doop, kerkelijke huwelijksbevestiging, adreswijziging
etc. bij: Ina van der Mooren, Dijkje 7A, tel. 403045
e-mail: kerkelijkbureau@gknieuwendijk.nl

Drukwerk drukwerk@gknieuwendijk.nl

Beheerder (tijdelijk) Teus voor den Dag, tel. 402763
Kerkgebouwen

Kerkradio Jes Walraven, Oslopark 6, tel. 401908
Jan van Erp, Pr. Beatrixlaan 3, tel. 402593

Kerkauto Marco en Arja Groenenberg, Rijksweg 77c, tel. 403658

CvK Secr.: H. Vink, Zandsteeg 41, tel. 403974
Peningmeester: Wim Colijn, Singel 3, tel. 401842 e-mail:
wimcolijn@gmail.com

Bank- en girorekeningen

CVK NL97RBRB0791812294 SNS / NL78RABO0301505012 RABO /
NL57INGB0001077052 ING

Diaconie NL90RABO0301511586 RABO

ZWO NL35RABO0301545944 RABO

Nieuwsbrief Berichten voor de Nieuwsbrief inleveren bij: Jesse van Elzelingen (juli),
Rijksweg 156, tel. 06-13053783, Marjolein Bot (augustus), Buitendijk 26,
tel. 06-21498141, e-mail: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl. Graag
donderdag vóór 17.00 uur.

Redactie Marco Groenenberg, Wilma van Gammeren-Scheffers,
Kerkklanken Arie Strik.

Inleveren kopij Tot uiterlijk **maandag 27 augustus 2018** vóór 18.00 uur bij:
Arie Strik, Dahliastraat 38, 4255JJ, tel. 403721
e-mail: redactie@gknieuwendijk.nl

Hoveniersbedrijf Arjan van Rosmalen

- *Ontwerp en aanleg van uw tuin
- * Onderhoud van uw tuin
- * Levering van o.a. planten en bomen



Bereklaauw 8
4251 KS Werkendam
Mob: 06-28720324
Tel: 0183-505582

ROAD INBOEDELZORG V.O.F.

Voor het Op- & Ontruimen van: Huizen
Seniorenwoningen
Bedrijfspannen
Appartementen
Kantoren
Enz.

Ook voor het opruimen van Stormschade's en Tuinen.

Bel voor vrijblijvende informatie 06-42089900

Of kijk op WWW.ROADINBOEDELZORG.NL