

MEDITATIE

‘Zichzelf redden kan Hij niet’ – meditatie

‘Anderen heeft Hij gered, maar zichzelf redden kan Hij niet ...’
(Marcus 15:31b)

Een verbijsterende gang van zaken. Marcus brengt er, sober, ingetogen maar tot-en-met-geladen, verslag van uit: één grote, politieke en religieuze samenwerking om Jezus uit hun midden weg te werken. Wat een verblinde wereld! Wat een verwaasde mensen!

De godsdienstige en theologisch elite voorop. ‘Anderen heeft Hij gered ...’ horen we de hogepriesters en schriftgeleerden spotten.

Zouden ze dat werkelijk menen? Of zouden ze bedoelen: ‘Hij heeft altijd *beweerd* dat Hij een redder van mensen was.’ Dan zijn ook deze woorden nog als spot bedoeld. Maar dat lijkt toch onwaarschijnlijk. De bevrijdende daden die Jezus gedaan had, waren toch niet weg te redeneren. Dat konden hogepriesters en schriftgeleerden ook niet ontkennen – integendeel, ze hadden zich er in de loop van de tijd juist zo verschrikkelijk over opgewonden! Des te merkwaardiger daarom, dat ze het op het allerlaatst bekennen, er nog *belijdenis* van doen.

Zijn bitterste vijanden erkennen het, midden in hun spot, waarin ze de roes van hun gelijkhebberij vieren: ‘Anderen heeft Hij gered. Inderdaad!’ Dat geeft het vervolgt van hun spot iets huiveringwekkends: ‘maar zichzelf redden kan Hij niet.’

Hoe zijn ze daar zo zeker van?

Zij zien geen diepte in wat hier gebeurt. Ze zien alleen de *buitenkant*.

Anderen heeft Hij genezen van ziekte en gereinigd van demonen, opgewekt uit de dood zelfs. Dat is het enige dat zij zien. Niet niks, me dunkt.

Maar dat er ook een *binnenkant* in zit: vergeving van zonden en verzoening van schuld, die Hij van Godswege op de aarde kwam brengen - dat zien zij over het hoofd. Zou jij ze dat kwalijk willen nemen?

‘Anderen heeft Hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet.’

Als de binnenkant nu eens zo was, dat Hij zichzelf wel zou kunnen redden – maar dat Hij dat niet ‘wil’? ‘Vader, niet wat ik wil, maar wat U wilt’, had Hij in Getsémané gebeden. ‘Anderen heeft Hij gered, maar zichzelf redden kan Hij niet!’ Als dat nu eens daaraan lag, dat Hij zichzelf niet kan redden, juist omdat Hij nog steeds bezig is *anderen* te redden, om anderen te kunnen redden - juist door te lijden en te sterven. Omdat jij en ik onszelf niet redden kunnen. Dat denk ik.

Al weet ik niet precies wat ik daarvan dan precies moet denken, me niet inbeeldend dat het kwartje toen bij mij (wel) gevallen zou zijn. De zijnen waren toen immers in geen velden of wegen te bekennen. En ook voor de spotters is gebeden: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’ Wat een wonderlijke, reddende genade! (raw)

VAN DE REDACTIE

Als redactie was het streven om dit blad net voor Pasen bij u op de deurmat te laten belanden. En als het goed is, is dat – met dank aan onze onvolprezen bezorgers – weer gelukt.

Ondanks de korte termijn waarbinnen de copy aangeleverd moest worden, hebben we toch weer een heel lezenswaardig Kerkklanken kunnen maken.

Met - na een tijdje radiostilte – weer eens nieuws uit Den Haag over (Nieuw) Leven in Laak. Als redactie brengen we graag de felicitaties over aan Jochem en Femke Wouda vanwege de geboorte van jullie dochter Imme.

Met een inspirerende bijdrage van onze voorzitter Jaap en zijn oproep aan onze jongeren om mee te denken over het jeugd en jongerenbeleid van de kerk. Op 8 april a.s. is er alle gelegenheid om mee te praten over wat goed gaat, maar ook over wat beter kan. Half acht in de kerk aan de Stoep!

En met een oproep van de Boekerij+. Er is dringend behoefte aan mensen die het stokje willen overnemen. Wie meldt zich?

De deadline voor de eerstvolgende editie is maandag 23 april. Copy kan via mail worden aangeleverd redactie@gknieuwendijk.nl of de brievenbus van Dahliastraat 38. Veel leesplezier.

VAN DE VOORZITTER

Sommige mensen hebben van nature een positieve uitstraling, zijn op de een of andere manier altijd opgewekt en optimistisch gemutst. Zien geen leeuwen en beren, maar waarderen de mooie dingen van het leven. Best iets om jaloers op te zijn. Nooit twifelen aan een goede afloop, de negatieve spiraal doorbreken door je blik op ‘zonnig’ te zetten, het vermogen bezitten vooral oog voor de fraaie dingen te hebben. Wie wil dat nu niet. Zulke mensen staan stevig in de schoenen, dat kan niet anders.

David Byrne, de voormalige zanger van de Talking Heads, is ook zo’n blijmoedig mannetje. Altijd positief. In een interview in de Trouw van 7 maart was daarover te lezen. Deze Byrne gaf aan een ‘wondermiddel’ tegen deprimerend nieuws te hebben gevonden. Even simpel als doeltreffend. Om ervoor te zorgen dat zijn humeur een beetje op peil bleef, bijvoorbeeld tijdens het lezen van de krant of het volgen van het nieuws, verzamelde hij juist de informatie waar hij wél vrolijk van werd. Deze verheugende berichten werden opgeslagen in een apart mapje. Zodra zijn humeur de verkeerde kant op

dreigde te gaan, bladerde Byrne door dit mapje, wat dan weer een positieve impuls gaf.

Het is natuurlijk niet te ontkennen dat wij ons over het algemeen laten leiden door het minder fraaie nieuws wat ons via allerlei kanalen ter ore of onder ogen komt. En eerlijk gezegd is die bulk aan informatie niet misselijk. Zonder het negatieve uit te vergroten, ga je je al snel ellendig voelen. En machteloos, want wat kun je er in je uppie aan doen? Zelfs de 'vele handen maken licht werk' theorie brengt de oplossing zo een, twee, drie niet binnen handbereik.

En toch heeft die Byrne geen ongelijk. Zijn methode om van zwart wit te maken is zo gek nog niet. Als je de moeite neemt om ook de nadruk te leggen op de dingen die goed gaan, dan sta je versted van de boost die je daardoor krijgt. En zo'n zetje in de rug is nou net het druppeltje dat ons boven water kan houden.

Dan lees je bijvoorbeeld dat de Bijbel er nu in twintig nieuwe talen is, waardoor de complete Bijbel inmiddels in 674 talen beschikbaar is en door ruim vijf miljard mensen in de eigen taal gelezen kan worden. Maar ook dat van de hulporganisatie Kerk in Actie van de PKN, die door kerken, kerkleden en andere particulieren wordt gefinancierd, het donateurenbestand met tien procent is gegroeid. Dat komt volgens de woordvoerder vooral, omdat Kerk in Actie daar is, waar ook jongeren zijn. Bijvoorbeeld bij nieuwe evenementen zoals "Zingen in de kerk". The Psalm Project is hier een voorbeeld van, waarbij op een bijzondere manier psalmen ten gehore worden gebracht.

Tijdens de schriftlezingen rondom het lijdensverhaal word je meegenomen in de eeuwenoude traditie van de liederen die uiting geven aan de vreugde, maar ook aan het verdriet van het leven. En het is werkelijk bijzonder hoeveel jongeren zo'n concert bijwonen.

Jongeren, we hebben er allemaal wel een beeld van. De generatie die niet zonder iPad, tablet en mobiele telefoon lijkt te kunnen. En dan ook de generatie die op grote schaal te maken krijgt met een Whatsapp-hand, een telefoon-elleboog, een tablet nek, een Computer Vision Syndroom of een "no-mobile-phone-fobie". Klinkt allemaal niet zo fraai en doet het ergste vrezen voor de toekomst van deze gasten. Het zijn echter wel déze jongeren die zich op een andere manier behoorlijk bekommeren om de toekomst en zich steeds meer maatschappelijk betrokken voelen. Er gaat in veel van die koppies meer om dan wordt vermoed. Verantwoordelijkheid voor de samenleving is een gedachtegoed dat bij hen steeds grotere vormen gaat aannemen. Vooral jongeren willen daar niet voor weg lopen. Dat zie je in vele facetten terug: ze maken zich drukker om het welzijn dan om de welvaart, snappen niet waarom er zo onverschillig over het vluchtelingenprobleem wordt gesproken, terwijl daden vanuit de regeringen achterwege blijven. Veel

jongeren zijn juist actief om ter plaatse te helpen. Een groot gedeelte uit deze leeftijdsgroep maakt zich zorgen over het verval van normen en waarden, tonen zich politiek actief en doen mee met vrijwilligerswerk. Duurzaamheid en het klimaat zijn voor hen belangrijke punten.

De bereidheid om bewust te leven is vele malen groter dan bij ouderen. Dat was bijvoorbeeld te zien tijdens de internationale beurs in Utrecht waar inspiratie op gedaan kon worden over een manier van leven die goed is voor mens, dier en milieu. Van de duizenden bezoekers was het gros in de leeftijd tussen de 20 en 30 jaar. Maar ook bij muzikale evenementen zoals The Passion en het eerder genoemde Psalm Project zijn jongeren in grote getalen aanwezig. Veelzeggend toch!

In het magazine Woord en Weg van december 2017 wordt verteld over een uniek project binnen het Stedelijk Museum in Amsterdam. Elk jaar worden daar vijftien tieners tussen de 15 en 19 jaar aangenomen om met een frisse blik naar het museum te kijken. Het project met de naam "Blikopener" is bedoeld om erachter te komen waarom er bijvoorbeeld zo weinig jongeren naar het museum komen. Is bedoeld om te ontdekken hoe jongeren de organisatie ervaren en vanuit hun kaders redeneren. Het is gebleken dat deze jongerenparticipatie alleen maar winnaars oplevert. Naar elkaar luisteren is wel de sleutel tot dit succes.

En dat is nu precies de reden waarom de kerkenraad graag met de jeugd, de jongeren en de jonge gezinnen in gesprek wil gaan. We willen als kerk meer betrokken raken in het leven van jongeren. We hebben, net als het Stedelijk Museum, een frisse blik vanuit deze doelgroep nodig, om te ervaren hoe zij het kerkzijn en het geloof beleven. We willen de jongeren waar mogelijk de ruimte geven om met elkaar een levendige kerkgemeenschap te bouwen. Een kerkgemeenschap waar de jeugd, de jongeren en de jonge gezinnen zich thuis voelen. Samen op zoek gaan naar een echte en warme gemeenschapsvorm. Met de blik vooruit, mogen we er op vertrouwen dat Gods wereld voor jong en oud geopend wordt. Waar een blikopener al niet goed voor kan zijn!

VANUIT DE KERKENRAAD

Moderamen Kerkenraad: Jaap van Elzelingen, preses
Anita Kiezebrink-Bezemer, jeugdouderling
Erik Kraaij, pastoraal ouderling
Cor Polak, scriba
Teus voor den Dag, vanuit het CvK
Joke Wijnands-van der Linde, Diaconie
René Wouda, predikant

Scribaat Kerkenraad: Email: scriba@gknieuwendijk.nl

Predikanten: ds. M.F. Meeder-van Hof
Diefdijk 3, 4141 MD Leerdam
tel. 0345 619932; email: mfmdhof@hotmail.com

ds. R.A. Wouda
Kerkweg 1, 4255 GA Nieuwendijk
tel. 0183 405855; email: r.a.wouda@gmail.com

Voor wijkindelingen, contactouderlingen en andere pastorale bezoekers, zie de overzichten in de Jaargids van september jl.

Vergaderingen

dinsdag 3 april	(19.45 uur) Moderamen
woensdag 11 april	(19.45 uur) Voorjaarsgemeenteavond
woensdag 18 april	(19.45 uur) Pastoraal Overleg

De nieuwe Paaskaars

Op paaszondag 1 april brandt de nieuwe paaskaars in onze kerk. Op de kaars zijn o.a. een vredesduif, een (laurier)blad en een kelk te zien (symbolen van de Heilige Geest), afgebeeld op een klassiek rood kruis.

UIT DE GEMEENTE

In memoriam Adriana Ouwerkerk – van Tilborg

27 februari overleed Adrie Ouwerkerk in haar eigen woning aan de Singel 8.

Adrie werd geboren 19 november in Dussen. Op haar eerste schooldag gebeurde er iets verschrikkelijks. Een ander kind deed het hek dicht en Adrie's vinger zat er tussen. De vinger kon niet meer hersteld worden.

In 1947 ontmoette Adrie Kees Ouwerkerk op een huwelijksfeest. In 1951 werd er getrouwd en gingen Kees en Adrie aan de Buitendijk wonen in het huisje van moeder Ouwerkerk. In 1953 ondervonden Adrie en Kees aan den lijve de watersnoodramp. Ze moesten hun huis verlaten met de drie maanden oude Lucy. In 1965 verhuisde het gezin met inmiddels 3 kinderen naar een nieuwe woning in de Hoekkampstraat. Adrie was al in de zestig toen ze haar zwemdiploma haalde, tegelijk met kleinzoon Ton.

In 1994 overleed Kees na een hartstilstand. En 10 jaar later verhuisde Adrie naar haar huisje aan de Singel. Daar was ze het liefst thuis, iedereen moest maar bij haar op bezoek komen. Genietend van de trouwe zorg van de

kinderen, de bezoeken van de klein- en achterkleinkinderen. Ze aanvaardde wat het leven haar bracht, ook haar ziektes, ook toen haar ogen steeds verder achteruit gingen, “als het zo blijft ben ik dankbaar”.

*“Wees getrouw tot in den dood,
en Ik zal u geven de kroon des levens.”*

Die tekst stond op de rouwkaart. Die tekst verwoordt Adrie's leven en sterven.

Maandag 5 maart was er voorafgaand aan haar begrafenis een dienst van Woord en gebed in de aula aan de Zandsteeg.

Het gedicht “Er is een hand die mij vasthoudt” werd er gelezen.

*Er is een hand die mij vasthoudt
in het golvengedruis.*

*‘t Is de hand van mijn Heiland.
Hij brengt mij veilig Thuis.*

Mogen Lucy en Piet, Wim en Nelly, Nel en Piet, de klein- en achterkleinkinderen, net als hun moeder en oma die hand voelen nu zij zonder haar verder moeten.

Ds. Ria Meeder – van Hof

In memoriam Johanna Maria van der Mooren – Splinters

Op 2 maart overleed Johanna van der Mooren in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem.

Johanna werd 23 september 1930 geboren. Ze groeide op in Genderen. Vader Splinters overleed toen Johanna nog maar 8 weken oud was aan TBC. Haar moeder hertrouwde met vader Bouman en Johanna kreeg uiteindelijk 6 zusters en 3 broers.

In 1957 trouwde Johanna met Antonie van der Mooren. Ze gingen wonen in een piepklein huisje in Genderen. Daar werden Jacobus en Marrie geboren. In 1960 verhuisden ze naar de Rijksweg in Nieuwendijk. Daar werden Kees, Tineke, Anton en Ina geboren.

Johanna was altijd druk bezig. Zelf kleding maken, haken, breien, borduren, kleden knopen. Ze moest iets te doen hebben met haar handen. Het was een vrouw die kon genieten van kleine dingen, van de natuur en uitstapjes.

Eerste kerstdag 2002 overleed Antonie. Moedig pakte ze het leven op. Maar uiteindelijk werd het huis en de tuin te groot. In 2016 kwam er een huisje aan

de Van der Steltstraat vrij. Ook daar genoot ze weer van het puzzelen, handwerken en vooral van de fotoboeken van de familiedagen met kinderen en kleinkinderen.

Johanna, een vrouw van weinig woorden maar van talloze teksten en gedichtjes die ze zorgvuldig bewaarde zoals Exodus 19: 4 *“Hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb”*. Johanna wist God is niet alleen boven ons maar ook onder ons om ons op te vangen. Dat gaf haar de kracht om door te gaan.

Donderdag 8 maart was er voorafgaand aan haar begrafenis een dienst van Woord en gebed in de aula aan de Zandsteeg. Het lied “De kracht van uw liefde” stond op de liturgie.

*“Ik voel uw kracht,
en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde”*

Mogen deze woorden de kinderen en kleinkinderen de moed en kracht geven verder te gaan na het verlies van hun moeder en oma.

Ds. Ria Meeder – van Hof

In memoriam Henk Scheffers

Op maandag 12 maart overleed *Hendrikus (Henk) Scheffers*, echtgenoot van Mijntje Scheffers-van Maastricht. Ze woonden sinds kort samen in Antonia. Daarvoor hadden we hun plek onder ons aan Dijkje en Buitendijk, en vooral: aan de Hoekkampstraat en de laatste jaren aan de Van der Steltstraat. Voor henzelf, hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen werd het, waar dan ook, een thuis: plek van gezelligheid en vrolijkheid. Henk en Mijntje zijn meer dan 68 jaar getrouwd geweest. Ze konden daar samen in groeiende dankbaarheid op terugzien.

Je kon Henk Scheffers vaak op z'n land aantreffen: om te zaaien, te zorgen, te wieden, te oogsten en daar anderen in te laten delen. Beroepshalve was hij bakker geweest, had hij in het grondwerk en de renovatie gezeten, maar eigenlijk was tuinieren zijn roeping, zijn lust en zijn leven. Hij deed het 't liefst op z'n levende akkertje. Of anders trof je hem met z'n fiets wel ergens onderweg aan, en altijd in voor een praatje.

Zorgen om zijn gezondheid waren er al vaker. Het hart vooral, en de laatste jaren het hoofd, maakten zijn gezondheid kwetsbaar, maar zijn onverstoorebare vrolijkheid leek er nauwelijks door aangetast. Door een (niet de eerste, wel de laatste) val thuis raakte zijn toch al kwetsbare leven echter in een vrije val, kon hij niet verder – en hoefde het van hem ook niet verder: in vrede kon hij sterven. Henk Scheffers is 86 jaar oud geworden.

Afgelopen vrijdag 16 maart is hij begraven. Zijn kinderen Ries en Henny en kleindochter dochter Debbie haalden herinneringen op aan een (niet alleen voor hen) onvergetelijk leven; kleindochter Alessa musiceerde. Het werd een persoonlijk afscheid van een man, die, zo bleek, zich nu ook weer niet zo gemakkelijk had laten kennen, maar die zich wel gekend wist door zijn Schepper. Psalm 139 was ook hem op het lijf geschreven.

Geloven hoorde er voor Henk Scheffers 'eenvoudig' bij. In alle eenvoud ook. Dat sprak voor hem min of meer vanzelf. Gelovig getob was hem vreemd. Al sprak hij daar dan niet zo makkelijk over, zingend lukte hem dat veel beter. Hij zong graag, en uitbundig. Dat kon overigens ook 'Het kleine café aan de haven' zijn (en dat is van een andere Vader Abraham), maar niet minder ook 'Veilig in Jezus' armen', 'Daar ruist langs de wolken', 'Lichtstad met uw paarden poorten' of 'Abba, Vader'. We hebben ze gezongen bij het afscheid, met een brok in de keel, maar ook in de hoop dat er in die liederen iets meezingt dat verder draagt dan de dag van onze dood. In de hoop ook dat zijn vrouw Mijntje, hun kinderen en (achter)kleinkinderen en allen die hem hebben liefgehad, troost en moed mogen ontvangen om verder te kunnen.

(raw)

In memoriam Alettina de Peuter - Hoeke

Op 15 maart jl. overleed Alettina de Peuter – Hoeke in zorgcentrum Antonia in Almkerk.

Tine werd 89 jaar geleden geboren aan de Kille als zesde kind van het gezin Hoeke. Toen Tine nog maar 19 jaar oud was overleed haar moeder. In 1954 verongelukte haar jongste broer Rinus.

Tine trouwde met Sjaan de Peuter. Ze waren trots op hun huisje aan de Dwarssteeg. Zes weken na hun trouwen kwam de watersnood, ze raakten al hun spulletjes kwijt. Samen kregen ze 4 kinderen, Gerrit, Corrie, Margreeth en Marinus.

Tine was een kordate vrouw, ze liep met de collectebus, was lid van het koor, de zusterkring en de vrouwenbond,

Ze was de betrokken moeder die thuis was als de kinderen uit school kwamen en naar hun verhalen luisterde. Een oma die de kleinkinderen heerlijk verwendde met lekker eten.

4 februari 2002 overleed Sjaan. Een zware slag. Tine moest zelf lichamelijk steeds meer inleveren. Maar ze bleef dapper en strijdbaar. Toch moest ze het huis aan de Dwarssteeg verlaten voor een huisje aan de van der Steltstraat en 5 jaar geleden verhuisde Tine naar Antonia. 's Zondags volgde ze daar al breiend de kerkdienst in Nieuwendijk via de kerktelefoon.

Woensdag 21 maart werd in de afscheidsdienst de trouwtekst, het verhaal van de bruiloft te Kana en een gedicht over de storm voorgelezen.

Twee uitersten. Toch verwoorden beide teksten het leven van Tine. Ze heeft de vreugde gekend en het verdriet. Nog maar zo kort geleden het overlijden van haar lievelingszus Aag op 28 januari.

In de afscheidsdienst brandde, net als in de kerk de Paaskaars:

*Licht oud symbool en simpel teken
van Licht dat deze wereld warmt,
dwars door de dood heen niet bezwaken
Licht dat zo ieder mens omarmt.*

Mogen Tine's kinderen en klein- en achterkleinkinderen en haar zussen zich door dit Licht omarmd weten.

Ds. Ria Meeder – van Hof

Geboren Maud Brien

Op woensdag 14 maart werd *Maud Noortje* geboren, dochter van Jelte Brien en Annemarije Lukkezen, zusje van Lotte (Vijverstraat 40). Wij feliciteren hen, en wie zich met hen verheugen, van harte met deze geboorte en bidden hun Gods zegen toe bij het opgroeien en opvoeden van Maud.

Huwelijksjubilea

Echtparen die in de komende periode 25, 40, 45, 50, 55 enz. jaar getrouwd zijn.

Maart – na verschijnen van Kerkklanken:

27 Biesheuvel-Smits (Rijksweg 109-205) 65 jaar

April:

5 Kant-Versteeg (Hoekkampstraat 39) 50 jaar

26 Hoeke-Boterblom (Dahliastraat 1) 50 jaar

27 De Rooij-Ouwerkerk (Hoekkampstraat 14) 40 jaar

Alle echtparen hiermee alvast van harte gefeliciteerd en Gods zegen over hun verdere levensweg, in voor- en tegenspoed, toegebeden!

Verjaardagen 75+

De volgende gemeenteleden van 75 jaar of (veel) ouder hopen in de komende periode hun verjaardag te vieren:

Maart – na verschijnen Kerkklanken:

27. J. van der Stelt-van der Stelt (H. Buitenkade 25a) 86 jaar

27. M. van der Stelt (Singel 42) 76 jaar

28. M.A. de Graaf-de Ruijter (Vijverstraat 2a) 75 jaar

April:

1. J. Biesheuvel-Smits (Rijksweg 109-205) 90 jaar
2. M.A. van Breugel-Hoeke (Van der Steltstraat 25) 78 jaar
2. J. de Graaff (Pr. Irenelaan 22) 86 jaar
3. H. van Noorloos (Pr. Bernardlaan 9) 77 jaar
3. M. van Pelt-van Daalen (Heistraat 9) 87 jaar
12. A. van der Stelt-van de Koppel 80 jaar
(De Lemmenschamp, Woudrichem, k. 330)
13. A. Koops-Heijstek (Rijksweg 109-302) 77 jaar
15. C.G. Noorloos (Altenastraat 14) 80 jaar
17. N. de Pender (Zandsteeg 74) 82 jaar
20. J. van Burgel-Groeneveld (Rijksweg 163) 87 jaar
20. J. van der Stelt (Altenastaete, 3a) 90 jaar
24. J. Colijn (Rijksweg 238) 80 jaar
25. M.A. Scheffers-van Maastricht (Van der Steltstr. 4) 86 jaar
25. A. van der Stelt (Grotewaardweg 7) 76 jaar

Mei:

1. J. van der Stelt (Amaryllishof 34) 88 jaar
6. A. Groeneveld-van Putten (Eemstraat 9) 83 jaar
13. C.H. Groeneveld (Dijkje 8) 78 jaar
18. D. Versteeg (Dahliastraat 39) 87 jaar
22. A. Lagrouw (Eemstraat 13) 76 jaar
22. N. van der Stelt-van Maastricht (Altenastaete, 3a) 86 jaar
23. A. van Bruggen-Kant (Rijksweg 109-203) 96 jaar
23. H. Keller (Vijverstraat 24) 84 jaar
24. N. van Daalen (Van der Steltstraat 28) 83 jaar
24. G. van Pelt-van den Steenhoven (Altenastaete 3a) 89 jaar
25. J.H. Hoeke-de Rooij (Altenastraat 20) 88 jaar

Wij feliciteren hen hiermee (alvast) van harte, wensen hen een goede verjaardag en bidden hen Gods bemoediging en zegen toe bij de vreugden en het verdriet op hun verdere levensweg.

De laatste loodjes ... – het Centraal Schriftelijk Eindexamen

Hoewel het nog even duurt, zal de eindsprint inmiddels al wel worden of zijn ingezet door alle scholieren die zich voorbereiden op het Centraal Schriftelijk Eindexamen. Hopelijk de afsluiting van (een deel van) hun middelbare schooltijd. Een spannende tijd voor hen en hun ouders. Ik wens jullie daarbij sterkte toe en voldoende rust om je beste beentje voor te kunnen zetten.

Alvast succes!

Nieuw leven in Laak

Sinds 7 maart jl. zijn Herma en ik de blije en dankbare grootouders van *Imme Maria*. Moeder en dochter (en vader) maken het goed.

Grootouder worden is kennelijk een ingrijpende ervaring. We hebben al de nodige clichés voorbij horen komen; we gaan, snel of op den duur, vanzelf ontdekken of en hoe ze kloppen. Vast een boeiende ontdekkingstocht!

Op verzoek ook het adres van ouders en kind:

Jochem, Femke en Imme Wouda
Laakkade 348, 2521 XT Den Haag

Zogezegd (149)

‘Het fundamentele verschil tussen licht en duisternis is, dat het licht wel de duisternis kan verdrijven, maar de duisternis het licht niet.’
(Rikkert Zuiderveld)

Ten slotte

Met een hartelijke groet vanuit de pastorie,
ds. R.A. Wouda (Tel. 405855; r.a.wouda@gmail.com)

VORMING EN TOERUSTING

Ideeën voor het volgende seizoen ...?

De catechisaties, gesprekskringen en toerustingsactiviteiten zijn inmiddels grotendeels in de afrondende fase. We mogen terugzien op veel goede, opbouwende ontmoetingen. *Dank aan allen die daar hun bijdrage aan leverden!*

In de komende maanden zullen we ons bezinnen op een nieuw jaarthema en plannen voor het volgende winterseizoen. *Aan die bezinning kunnen ook u en jij een bijdrage leveren!*

Vandaar de vraag: zijn er onderwerpen, thema's, waar u/jij graag eens mee aan de slag zou willen? Heb je vragen waar je mee rondloopt en die je wel eens me anderen zou bespreken en doordenken?

Suggesties zijn van harte welkom!
Via r.a.wouda@gmail.com of 0183 405855.
Ds. Wouda

Gesprekskring

Het is goed om met elkaar na te denken over (geloofs-)onderwerpen die je bezig houden. Eén manier om dat te doen is door bij ons in de kring aan te

sluiten. We komen in de regel minstens maandelijks bijeen, bij een van de deelnemers thuis. Tijd: 9.30-11.00 uur. Op de Nieuwsbrief staat t.z.t. de plek van samenkomst. Bellen/mailen kan ook: contactpersonen zijn Elly Polak (tel. 403473; email: elly_polak@hotmail.com) en Herma Wouda (tel. 405855; email: hermawouda@hotmail.com) *Iedereen is van harte welkom!*

ACTIVITEITEN VOOR 20-ers en 30-ers / Save the date(s) alvast

Geo-cachen: de zaterdagmiddagen 14 april, 19 mei en 23 juni

Onze gemeente kent een aantal enthousiaste 'geo-cachers'. We willen dit voorjaar met hen een aantal geo-cachtochten voorbereiden: met je GPS of smartphone eropuit om via coördinaten verborgen 'schatten' op te sporen, op zoek naar de schat. Wandelend, speurend en 'picknickend' hopen we op mooie ontmoetingen!

Voor zaterdag 14 april kun je je alvast opgeven bij ds. Wouda (tel: (0183) 405855; mail: r.a.wouda@gmail.com) Meer info volgt dan t.z.t.

Het ligt overigens in de bedoeling om ons in één van de volgende geo-cachtochten speciaal te richten op *gezinnen*.

GEZAMENLIJKE BIJEENKOMSTEN VOOR OUDEREN

Ouderenkring (Van der Steltstraat 16a)

Dit is een maandelijkse ontmoeting in Het Steunpunt, op een donderdagmiddag, van 15.00-16.15 uur. Er wordt meestal een (praktisch, eenvoudig) onderwerp gekozen, bedoeld om met elkaar in gesprek te komen.

De kring wordt geleid door ds. Meeder-van Hof of ds. Wouda.

Ontmoetingsochtenden Jan Biesheuvel Dijkhuis (Rijksweg 109)

Deze maandelijkse ochtenden staan ook open voor niet-bewoners. De bijeenkomsten beginnen om 10.00 uur; vanaf 9.45 uur bent u welkom.

De ochtenden worden geleid door ds. Van Ommeren of ds. Wouda

De eerstvolgende bijeenkomsten:

dinsdag 10 april

(ds. Wouda)

dinsdag 15 mei

(ds. Van Ommeren)

KERKELIJK BUREAU

Overleden

Op 2 maart 2018: Mw. Johanna Maria van der Mooren-Splinters, geb.: 23-9-1930; Van der Steltstraat 18 (wijk 2).

Op 12 maart 2018: Dhr. Hendrik Scheffers, geb.: 13-2-1932; Knotwilg 29, 'Antonia', Almkerk (wijk 5).

Op 15 maart 2018: Mw. Alettina de Peuter-Hoeke, geb.: 11-9-1928; Knotwilg 17, 'Antonia', Almkerk (wijk 5).

Verhuisd

Mw. A. Lievaart-Stam; van Rijksweg 109-208, "J.B. Dijkhuis" (wijk 5), naar Griendstraat 3a, 'Altenastaete', kamer 10 (wijk 5).

Mw. A.J.M.A. van der Zouwen; van Dirkappel 4 (wijk 2), naar Hoekkampstraat 10 (wijk 2).

Mw. G. Heijstek; van Pr. Irenelaan 46 (wijk 2) naar Rivierenland 1, 'Altenahove', afd. Morgenster, kamer 107 (wijk 5).

Mw. T. de Kuiper; van Hoog Meeuwen 66, Meeuwen (wijk 1), naar Janbaas 12 (wijk 2).

Mw. E.C. Sprangers, Eva Sterrenburg en Ruben Sterrenburg; van Rijksweg 146 (wijk 4) naar Tulpstraat 8 (wijk 3).

Mw. G.H. van den Boom; van Rijksweg 116d (wijk 4) naar Janbaas 16 (wijk 2).

Fam. Y.G. Penhoat-van Drunen; van Rijksweg 234 (wijk 4) naar Het Schansgat 1 (wijk 3).

RONDJE KERKENRAAD

Waar is de kerkenraad allemaal mee bezig? Die vraag wordt weleens aan een kerkenraadslid gesteld. Middels deze rubriek wil de kerkenraad maandelijks een korte weergave geven van de zaken die worden besproken, zijn afgerond of nog gaan komen. Zo proberen wij de gemeente meer te betrekken bij het reilen en zeilen van de kerk.



We werden opnieuw onaangenaam verrast door de op zijn schreden teruggekeerde Russische beer. Door die terugkomst werd zaterdag 10 maart de koudste dag ooit in Nederland. De krokussen, narcissen en andere bloeiende bolgewassen wisten even niet wat er gebeurde. Ondanks deze koudegolf werd op 14 maart

het eerste kievietsei in de gemeente Giessenlanden gevonden. De al vroeg in het prille voorjaar (zeg maar gerust late winter) geboren kuikentjes van de Grauwe Gans en de Nijlgans hebben het lang niet allemaal overleefd. De akkerbouw moet nog even op de rem om aan de slag te kunnen gaan. De koeien worden nog niet van stal gehaald, waardoor de schitterende en spectaculaire koeiendans zeker nog een aantal weken op zich laat wachten. Alhoewel de laatste loodjes altijd het zwaarst wegen, blijkt er nog voldoende energie aanwezig te zijn om de eindsprint van het kerkelijke werk op een mooie manier uit te voeren. Veel lof voor alle 'activisten'.

Wat speelt er:

- Op de kerkenraadsvergadering van afgelopen 20 maart is gesproken over de ambtsdragers werving. Door de gemeenteleden zijn acht aanbevelingen ingediend. Eén van deze acht voorgedragen gemeenteleden heeft zijn eigen naam voor het ambt van jeugdouderling genoemd. Daarnaast zijn er nog drie namen voor het ambt van Jeugdouderling voorgedragen. De kerkenraad heeft gemeend alleen contact op te nemen met het zichzelf voorgedragen gemeentelid. Voor de vier overige aanbevelingen is geen specifiek ambt genoemd. De kerkenraad wil met deze vier gemeenteleden graag in gesprek gaan over het ambt van diaken en wijkouderling. Naast het benaderen van deze door de gemeente voorgedragen leden, wil de kerkenraad nog met negen gemeenteleden contact opnemen voor het ambt van jeugdouderling, diaken en wijkouderling, waarbij onder andere de overzichtslijst van 2017 is geraadpleegd.
- De voorbereidingen voor de ontmoetingsavond op 8 april, voor het Jeugd, Jongeren en Jonge Gezinnen traject, zijn in volle gang. De opzet van de avond is in de kerkenraad besproken. Inmiddels zijn er ruim 280 uitnodigingen in de bus gedaan bij de tot deze doelgroep behorende gemeenteleden (tussen 16 en 45 jaar). Ook is er volop via social media genodigd. Het is de bedoeling met de aanwezigen in kleine groepjes, die op basis van leeftijd worden ingedeeld, in gesprek te gaan. Voor elk groepje is een gespreksleider gezocht. We hopen op een vruchtbare avond, die door jeugdwerker Martin de Groot zal worden geleid. De uit- en opkomst van deze avond zal de noodzaak van een eventueel vervolg duidelijk maken. Elders in deze Kerkklanken is de uitnodiging te vinden.
- Op de kerkenraadsvergadering is ook de concept exploitatierekening en balans van zowel het CvK, de Diaconie, de ZWO en de Wereldwinkel gepresenteerd. Na behandeling van de stukken zijn ze door de kerkenraad voorlopig vastgesteld. Op de voorjaarsledenvergadering worden de jaarrekeningen aan de gemeente voorgelegd, nadat ze twee weken (op 1 en 8 april) ter inzage zijn gelegd.
- Momenteel wordt door de kerkenraad de kascontrolecommissie samengesteld. Voor de definitieve vaststelling van de jaarrekeningen

moet de financiële administratie namelijk worden gecontroleerd door twee onafhankelijke deskundigen.

- Op woensdag 11 april staat de voorjaarsledenvergadering op het programma. Momenteel wordt de agenda samengesteld. In ieder geval stelt de kerkenraad de gemeenteleden in de gelegenheid hun mening over de jaarrekeningen kenbaar te maken.
- De kerkenraad heeft ingestemd met het voorstel de mogelijkheden tot openstelling van de kerk op bijvoorbeeld donderdagmiddag, eventueel in combinatie met de inrichting van een stiltecentrum, te onderzoeken en uit te werken. Er is een werkgroepje samengesteld, dat o.a. in gesprek zal gaan met de Wereldwinkel en de Boekerij.
- Het Moderamen heeft een positief advies aan het CvK gegeven om de niet meer te stemmen piano te vervangen.

Wilt u of jij iets meer weten over deze genoemde punten? Neem gerust contact op met de scriba (Cor Polak) of de voorzitter (Jaap van Elzelingen) van de kerkenraad.

BIJ DE DIENSTEN

Woensdag 28 maart 2018

19.00 uur: Vesper bij het 7^e kruiswoord. Voorganger: ds. R.A. wouda

Witte Donderdag, 29 maart 2018

15.00 (!) uur: *Avondmaalsviering* in Het Steunpunt. Voorganger: ds. Wouda

19.30 uur: *Avondmaalsviering*. Voorganger: ds. M.F. Meeder-van Hof

Collecten: geen

Goede Vrijdag, 30 maart 2018

19.30 uur: Voorganger: ds. M.F. Meeder-van Hof

Collecten: geen

Stille Zaterdag, 31 maart 2018

19.30 uur: *Paaswake en doopgedachtenis*. Voorganger: ds. R.A. Wouda

Collecten: geen

Pasen, 1 april 2018

10.00 uur: *Paasviering*. Voorganger: ds. R.A. Wouda

Collecten: 1. Pasen/J.O.P.; 2. Algemeen kerkelijke arbeid

Zondag 8 april 2018: *Quasimodo geniti* (Als pasgeboren kinderen)

10.00 uur: Voorganger: ds. R.A. Wouda

Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Onderhoud orgel

Zondag 15 april 2018: *Misericordia Domini* (Ontferming van de Heer)

10.00 uur: Voorganger: ds. M.F. Meeder-van Hof

17.00 uur: Afsluiting Clubweekend

Collecten: 1. Diaconie; 2. ZWO

Zondag 22 april 2018: *Jubilate* (Juicht!)

10.00 uur: Voorganger: ds. R.A. Wouda

Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Kerkradio

Zondag 29 april 2018: *Cantate* (Zingt!)

10.00 uur: Voorganger: ds. H.P. de Goede, Werkendam

Collecten: 1. Onderhoud gebouwen; 2. Algemeen kerkelijke arbeid

Zondag 6 mei 2018: *Rogate* (Bidt!)

10.00 uur: Voorganger: ds. A.W.W. de Ruiter, Wijk en Aalburg

Collecten: 1. Diaconie; 2. Onderhoud orgel

Donderdag 10 mei 2018: Hemelvaart

6.00 uur: Dauwtrappen, met aansluitend ontbijt

9.00 uur: *Viering*. Voorganger: ds. R.A. Wouda

Collecten: 1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Onderhoud gebouwen

Zondag 13 mei 2018: *Exaudi* (Verhoor) of *Wezenzondag*

10.00 uur: Voorganger: ds. R.A. Wouda

Collecten: 1. Jeugdwerk; 2. Kerkklanken

Zondag 20 mei 2018: Pinksteren

10.00 uur: Voorganger: ds. M.F. Meeder-van Hof

Collecten: 1. Kerk in Actie/zending; 2. Kerkklanken

Grijp je kans!

Welke kans?

De kans om mee te denken

Mee te denken? Waarover?

Over het jeugd- en jongerenbeleid

Dat klinkt goed!

Wanneer is dat?

**Op zondagavond 8 april, in de kerk,
vanaf 19.30 uur.**

En waarom eigenlijk?

**Nou,..... omdat wij jouw mening nodig
hebben. En,.....**



**JOUW MENING
VINDEN WIJ
BELANGRIJK!!!**

DANKBETUIGINGEN

Wij willen iedereen bedanken voor de vele gebeden, kaarten, bezoeken en telefoontjes die ons hebben gesterkt, tijdens het ziek zijn en na het overlijden van mijn allerliefste man en onze zorgzame vader, schoonvader en opa

Gerrit Cornelis van Tilburg

Het was hartverwarmend en heeft ons goed gedaan.

Marijke
Sandra en Erik, Nina
Matty en Robin
Tessa en Siebe

Graag wil ik iedereen bedanken voor alle lieve kaarten, bloemen en bezoeken voor en na mijn operatie. Het doet enorm goed te merken dat er zoveel mensen om ons heen staan en met ons meevoelen. Vol vertrouwen ben ik aan de 8 chemokuren begonnen. Nogmaals hartelijk dank, lieve groet ook namens Lijn,

Nel Janson

BIJZONDERE ZAKEN

Dauwtrappen op Hemelvaart

Er waren vorig jaar zoveel enthousiaste deelnemers bij het Dauwtrappen dat we het dit jaar graag nog eens doen.

Donderdag 10 mei, voorafgaand aan de viering op Hemelvaartsdag (aanvang: 9.00 uur) pakken we de traditie van Herma en René weer op om te gaan 'dauwtrappen'.



Verzamelen om 6.00 uur bij de kerk. Bij terugkomst is er ontbijt in de kerk. Ook mensen die niet in staat zijn aan de wandeling deel te nemen, zijn daarbij van harte welkom. Het ontbijt begint om ca. 8.00 uur. Geef je op voor wandeling en/of ontbijt bij Hanneke de Peuter h.d.peuter@hccnet.nl. Bellen kan ook 402318. Opgave uiterlijk dinsdag 8 mei.

De Boekerij+

Belangrijk Nieuws - We gaan stoppen.....wie neemt het over ?

Jaren gaan en jaren komen, veel liefhebbers hebben de weg naar het boekenwinkeltje gevonden. Soms voor een boek, een kaart, een puzzel of voor een kopje koffie en een praatje.

Toch komt er een eind aan, voor degenen die al 15 jaren met de boeken bezig zijn geweest. We zoeken vrijwilligers binnen onze kerkgemeenschap, die het werk van ons willen overnemen.

Graag een berichtje of telefoontje naar Henk van Putten of Jannie voor den Dag.

Na de Rommelmarkt hopen we dat er een oplossing zal worden gevonden.

Maar tot die tijd :

Is het boekenwinkeltje elke donderdagmiddag geopend van 13.30 - 16.00 uur in De Hoeksteen.

De gastvrouwen/gastheren heten u hartelijk welkom en u kunt genieten van een kopje thee of koffie. Iedereen is er van harte welkom, loop gerust eens binnen.

Hebt u overvloedige boeken, dan kunt u die met kleine hoeveelheden afgeven in het boekenwinkeltje. Als u een hele verzameling boeken wilt brengen, neem dan contact met ons op.

De opbrengst van de boekenverkoop is bestemd voor het bouwfonds van de kerk.

Informatie over 'De Boekerij+' bij Henk en Ida van Putten, Heistraat 1, tel. 402768 of Jannie voor den Dag, Biesboschstraat 2, tel. 402763

Rommelmarkt-nieuws

Het duurt nog even maar noteer vast in uw agenda: de Rommelmarkt wordt dit jaar gehouden op vrijdag 22 en zaterdag 23 juni.

De laatste ophaalronde zal zijn op zaterdag 28 april. De spullen graag voor 9.00 uur buiten zetten voor de woning. Wij halen geen grote spullen op zoals kasten, bankstellen, tafels en ledikanten.

Met vriendelijke groet,
Nicolette Dalm-Groenevelt
Namens de Rommelmarktcommissie

EN VERDER

(Nieuw) leven in Laak

Beste Nieuwendijkers,

Het zal de meesten van u niet ontgaan zijn (al was het maar omdat er niet iedere zondag tompoucejes worden uitgedeeld!) dat er in huize Wouda een dochter geboren is. Via deze weg willen we u hartelijk danken voor alle felicitaties (en de gebreide sokjes!) die ons vanuit Nieuwendijk bereikten.

In één klap is Leven in Laak een heel vitale pioniersplek geworden, met een bijzonder hoog geboortecijfer! 😊 Al langere tijd zijn we verwickeld in gesprekken met de lokale kerken over verdergaande verzelfstandiging van Leven in Laak. We hopen dat in het komende jaar betrokkenen in de kerkelijke ambten worden bevestigd, zodat er bij de pioniersplek op termijn ook het avondmaal gevierd kan worden. Voor ons is natuurlijk extra spannend of we Imme hier ook kunnen laten dopen!

De afgelopen maanden hebben sowieso weer wat enerverende momenten in Laak opgeleverd. De Alphacursus, waarover we een hele poos geleden schreven, is inmiddels afgerond. We hebben een serie interessante bijeenkomsten gehad en ook een heel leuk weekend. Bij de afsluitende bijeenkomst gaf op een enkeling na iedereen te kennen verder te willen gaan met een Bijbelkring. Wordt vervolgd, dus!

Nu we als betrokkenen bij Leven in Laak elkaar redelijk goed beginnen te kennen, ontstaat er langzamerhand een valkuil: we lopen het risico vooral activiteiten voor onszelf te organiseren en te weinig nieuwe mensen te bereiken. Om zichtbaarder te worden en Leven in Laak een vaste, herkenbare plaats in de wijk te geven, hebben wij (en 119 concurrenten!) een gooi gedaan naar een uitgeloofde bijdrage van het fonds 'Kerk en Wereld, onderdeel van de Protestantse Kerk. Hoe dat afgelopen is, leest in het bijgevoegde artikel van OmroepWest.

Hartelijke groet vanuit Laak,
Jochem, Femke en Imme Wouda

DEN HAAG - De Protestantse Kerk heeft bekendgemaakt welke projecten subsidie krijgen van het fonds Kerk en Wereld. Een van de gelukkigen is de buurtkerk 'Leven in Laak' in Den Haag. Gedurende drie jaar krijgen zij een bedrag van maximaal 50.000 euro per jaar.

Het fonds stelt het geld beschikbaar voor projecten die wederzijds begrip versterken en mensen stimuleren om blijvend samen op te trekken. 'Leven in Laak' is al een tijdje actief als buurtkerk in het multiculturele Haagse stadsdeel.

Petra de Nooy, pionier bij 'Leven in Laak', wil een koffietentje beginnen onder de naam KoffieToko. 'De toekenning is echt mooi nieuws voor ons', zegt ze. De combinatie van sociaal ondernemen én kerk-zijn is weinig bekend, maar volgens fonds Kerk en Wereld kan het elkaar juist ontzettend versterken. 'Met de KoffieToko wordt een toegankelijke thuisplek gecreëerd en aan de andere kant kunnen mensen met afstand tot werk aan de slag als barista', aldus het fonds.



Protestantse Kerk wil verbinden

Het fonds Kerk en Wereld, onderdeel van de Protestantse Kerk, vindt het verbinden van mensen in de Nederlandse samenleving met verschillende geloven, kleur of achtergrond belangrijk. Daarom stelde het fonds dit najaar een groot bedrag beschikbaar voor initiatieven die groepen mensen met elkaar samen brengen.

De andere winnaars van de 'Tender 2017' zijn het Bijbels Museum in Amsterdam en New Dutch Connections in Utrecht.

Nieuws van Alpe d'HuZes team: liever met dan voor

Hallo allemaal.

Terwijl ik dit schrijf is het winterweer en vliegt de erwtensoep de deur uit. Het lukt niet om voorraad aan te leggen, maar dat is juist mooi. Maar Nieuwendijk moet het even een weekje zonder deze traktatie doen, want de seniorleden van het team gaan op zoek naar heuvel- en bergwandelgebieden in de Duitse Eifel. Behalve zorgen dat het streefbedrag (ruim) overschreden gaat worden moet er ook rekening gehouden worden met het sportieve gedeelte.



Maar om geld in te zamelen staat de volgende actie alweer in de steigers. Op vrijdag 20 april houden we, in samenwerking met het Israël Producten Centrum (IPC) uit Nijkerk een proef- en verkoopavond van Israëlische wijnen. Een wijnconsulent van het IPC vertelt over de aanwezige wijnen waarna er geproefd en gekeurd kan worden.

Om 20.00 uur begint deze avond in gebouw Tavenu. Om te kunnen zorgen voor wat neutrale knabbeltjes en hapjes en tevens voor de aankoop van de proefflessen vragen we € 5,- per persoon entree. Van de opbrengst van de verkochte wijnen komt een percentage ten goede aan onze actie voor Alpe d'HuZes. Ook liggen er deze avond enkele catalogi van het IPC op de tafels. Wanneer daar bestellingen uit worden gedaan gaat ook daarvan een percentage naar de actie. Onder andere diverse soorten jam en thee en kruidenmixen, maar ook (Dode Zee) huidproducten vallen in de smaak. Helaas zijn daarvan geen voorbeelden aanwezig, de aandacht van deze avond gaat uit naar de wijnen. Hoe meer wijnen er worden verkocht hoe meer geld er beschikbaar komt voor onze actie.

Graag vooraf aanmelden op telefoon 0183402750 of per email naar inaheijstek-prins@kpnmail.nl

Dit in verband met het aantal door de wijnconsulent mee te brengen proefflessen. We hopen op een grote opkomst en omzet. Deze actie wordt ook nog aangekondigd in de streekbladen.

Op zaterdag 5 mei gaan we nog auto's wassen, nadere bijzonderheden daarover volgen.

We zijn blij en dankbaar dat ondertussen ook de donaties via onze teampagina <https://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/lievermetdanvoor> en onze persoonlijke pagina's binnen blijven komen. Er zijn mensen die dat teveel gedoe vinden en het geld aan ons geven of naar onze privérekening overmaken. Wij zorgen ervoor dat het op de juiste plaats terecht komt: de Stichting Alpe d'HuZes ten bate van KWF kankerbestrijding.

Blijf ons steunen, want: Niemand meer dood aan kanker. Dat wil jij toch ook? Met vriendelijke groeten namens ons gezin/team.

Tus Heijstek

BIJBELLEESROOSTER

zondag	1 april	Marcus 16:1-8	De eerste getuigen
maandag	2 april	Sefanja 1:1-13	Waarschuwing
dinsdag	3 april	Sefanja 1:14–2:3	Ooproep
woensdag	4 april	Sefanja 2:4-15	Vijanden gestraft
donderdag	5 april	Sefanja 3:1-8	Recht voor een onrechtvaardige stad
vrijdag	6 april	Sefanja 3:9-20	Barmhartigheid voor een onbarmhartige stad
zaterdag	7 april	Genesis 2:4b-17	Paradijselijk
zondag	8 april	Genesis 2:18-25	Schaamteloos gelukkig
maandag	9 april	Genesis 3:1-24	Gevallen
dinsdag	10 april	Spreuken 22:17-29	Raadgevingen
woensdag	11 april	Spreuken 23:1-14	Anti-materialisme
donderdag	12 april	Spreuken 23:15-25	Laat je onderwijzen
vrijdag	13 april	Spreuken 23:26-35	De kater komt later
zaterdag	14 april	Psalm 4	Slaaplied
zondag	15 april	Genesis 4:1-16	Het leven gaat (niet) verder
maandag	16 april	Genesis 4:17-26	Wie is de sterkste?
dinsdag	17 april	Spreuken 24:1-9	Wijsheid boven alles
woensdag	18 april	Spreuken 24:10-22	Zoete woorden?
donderdag	19 april	Spreuken 24:23-34	Eerlijkheid en vlijt
vrijdag	20 april	Psalm 10	Sterkte voor zwakken
zaterdag	21 april	Genesis 5:1-24	Leef-tijden
zondag	22 april	Genesis 5:25–6:4	Gemengde gevoelens
maandag	23 april	Spreuken 25:1-15	Spreken is zilver en Spreuken is goud
dinsdag	24 april	Spreuken 25:16-28	Over maat houden en maten houden
woensdag	25 april	Spreuken 26:1-12	Doe niet zo dwaas
donderdag	26 april	Spreuken 26:13-28	Vergelijkenderwijs
vrijdag	27 april	Spreuken 27:1-11	Het is een vriend die mij mijn feilen toont
zaterdag	28 april	Spreuken 27:12-27	Omgangswijsheid
zondag	29 april	Genesis 6:5-22	Scheepsbouw
maandag	30 april	Genesis 7:1-24	Bootvluchtelingen
dinsdag	1 mei	Spreuken 28:1-16	Tegenstellingen
woensdag	2 mei	Spreuken 28:17-28	Van rijkdom word je niet wijzer

Uit het archief van de Maranathakerk Werkendam

We ontvangen een mooi artikel van onze buurgemeente en dit willen we u niet onthouden.

Werkendamse collectezak op 'visite' in Nieuwendijk

In 1935 ontving onze commissie van beheer een brief uit Nieuwendijk. Daarin stond het volgende te lezen:

"Nieuwendijk 30 Mrt '35

*Geachte broeder,
Naar aanleiding van 't kerkeradsbesluit van Geref. Kerk alhier om voor 't collecteren in de Kerk doorgeefzakjes aan te schaffen. Kom ik met 't vriendelijk verzoek aan U of niet een paar dagen één uwer doorgeefzakjes voor model aan ons wilt afstaan, en dit melkrijder Smits mede te geven. Indien U in 't begin der week mede geeft zullen we zorgdragen dat voor Zondag 't weer terug zal zijn.
Bij voorbaat onzer dank met broeder groeten,
Cor. Biesheuvel namens de commissie van beheer."*

En zo blijkt maar weer dat aan een "simpel" kerkenraadsbesluit over doorgeefzakjes veelal meer werk zit dan we kunnen vermoeden.



Gelezen op Digibron¹

Om bij dit onderwerp te blijven een fragment van de hand van prof.dr. A.Th. van Deursen over "de collectezak" :

"Die hengelroede, die zwaaiende stok met het zwarte zakje aan het eind! Hoe kan men het toch dulden dat twee of drie mannen stelselmatig de godsdienstoefening storen met dat verwenste ding, dat collectezak genoemd wordt? Wie veracht niet die brutale zwaaiende en draaiende hengelstok, die alle stichting en stemming vermoordt?"

Dat is wat de doopsgezinde dominee Fopma van De Rijk 85 jaar geleden vond van de collectezak. In zijn gemeente ging het blijkbaar zo toe als ik het mij herinner van de hervormde kerk in mijn geboorteplaats Groningen. Het

¹ (De Waarheidsvriend, 22 maart 2007, J. van der Graaf)

hele collectewerk was toevertrouwd aan twee mannen, die hun rondgang begonnen na het grote gebed. De preek was dan al een flink eind gevorderd voordat ze hun plaats in de bank weer konden innemen.

Collecteren voor de armen was een zo wezenlijke diaconale opdracht, dat de ambtsdrager die zelf moest verrichten.

Zeventiende-eeuwse kerkenraden gaven niet zo gemakkelijk ontheffing als iemand wettig tot ouderling of diaken gekozen was. Maar Folkckert Jacobsz in Haarlem mocht in 1621 voor de benoeming tot diaken bedanken. Hij had een geldig excuus, want zijn arm was te zwak om de collectezak vast te houden.

Omstreeks 1925 ging men in veel gemeenten over tot de doorgeefzakjes in plaats van de hengelende diakenen. Dit bevorderde de snelheid en deed de hinderlijkheid van de hengels stoppen. Het verzet tegen deze vernieuwing kwam voornamelijk van de kant van de diakenen. Het was hun beroepseer te na om domweg naast de bank de goede voortgang van de doorgeefzakjes gade te slaan (...).

De snoepende gemeente

In de 17e eeuw moest er een waarschuwing in een kerk staan om geen "appelen, peere of ander fruyt in de kerck te schillen, snyden of eenige andere vuylichheden in de kerck te schillen, snyden of eenige andere vuylichheden in de kerek te brengen". Hier stond een boete op.

Tegenwoordig ligt er niet meer afval van fruit op de kerkvloer, maar snoeppapiertjes. Snoepen in de kerk is een typisch vaderlandse ondeugd. In andere landen hoor je er weinig van, behalve in gebieden, waar Nederlandse emigranten wonen.

Traktatie

Een gereformeerd predikant te Andel ergerde zich mateloos aan het snoepen tijdens de preek. Toen eens een rol snoep van hand tot hand ging, zei hij: "Even wachten, er gaat een traktatie rond!" En hij stopte met preken totdat alle handen en wangen weer in rust waren.



**De bloemen in de kerk worden
iedere week geschonken door:**

**Bloemenatelier "Het Klaverblad"
Rijksweg 212, Nieuwendijk**

www.bloemenatelierhetklaverblad.nl/

Opgelet!

Houdt u er rekening mee dat Kerklanken op de website van de kerk geplaatst wordt en dat alle genoemde gegevens (telefoonnummer, adres etc.) dus zichtbaar zijn op internet. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan dient u dit bij het te plaatsen bericht, kenbaar te maken.

74e jaargang nr. 3/ 2018

INFO

Gereformeerde Kerk, Kerkweg 3, 4255 GA Nieuwendijk, tel. 403326
www.gknieuwendijk.nl

Kerkdienst 10.00 uur

Predikanten Ds. R.A. Wouda, Kerkweg 1, tel. 405855 (do. vrije dag)
e-mail: r.a.wouda@gmail.com
Ds. M.F. Meeder-van Hof, Diefdijk 3, 4141 MD Leerdam,
Tel. (0345) 619932, e-mail: mfmdhof@hotmail.com

Scriba ouderling-scriba: Cor Polak, tel. 403473
e-mail: scriba@gknieuwendijk.nl

Kerkelijk Bureau Voor aangifte van doop, kerkelijke huwelijksbevestiging, adreswijziging
etc. bij: Ina van der Mooren, Dijkje 7A, tel. 403045
e-mail: kerkelijkbureau@gknieuwendijk.nl

Koster tijdens erediensten: 06 - 30 76 49 39
e-mail: koster@gknieuwendijk.nl

Beheerder (tijdelijk) Teus voor den Dag, tel. 402763
Kerkgebouwen

Kerkradio Jes Walraven, Oslopark 6, tel. 401908
Jan van Erp, Pr. Beatrixlaan 3, tel. 402593

Kerkauto Marco en Arja Groenenberg, Rijksweg 77c, tel. 403658

CvK Secr.: H. Vink, Zandsteeg 41, tel. 403974
Penningmeester: Wim Colijn, Singel 3, tel. 401842 e-mail:
wimcolijn@gmail.com

Bank- en girorekeningen

CVK NL97RBRB0791812294 SNS / NL78RABO0301505012 RABO /
NL57INGB0001077052 ING

Diaconie NL90RABO0301511586 RABO
ZWO NL35RABO0301545944 RABO

Nieuwsbrief Berichten voor de Nieuwsbrief inleveren bij: Heidi Oldenburg, Rijksweg 15,
Nieuwendijk, tel. 404363, e-mail: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl. Graag
donderdag vóór 17.00 uur.

Redactie Marco Groenenberg, Wilma van Gammeren-Scheffers,
Kerkklanken Arie Strik.

Inleveren kopij Tot uiterlijk **maandag 23 april 2018** vóór 18.00 uur bij:
Arie Strik, Dahliastraat 38, 4255JJ, tel. 403721
e-mail: redactie@gknieuwendijk.nl

Hoveniersbedrijf Arjan van Rosmalen

- *Ontwerp en aanleg van uw tuin
- * Onderhoud van uw tuin
- * Levering van o.a. planten en bomen



Bereklaauw 8
4251 KS Werkendam
Mob: 06-28720324
Tel: 0183-505582

ROAD INBOEDELZORG V.O.F.

Voor het Op- & Ontruimen van: Huizen
Seniorenwoningen
Bedrijfspannen
Appartementen
Kantoren
Enz.

Ook voor het opruimen van Stormschade's en Tuinen.

Bel voor vrijblijvende informatie 06-42089900

Of kijk op WWW.ROADINBOEDELZORG.NL